

De Heer gaf mij een tempel

Vriendelijk ♩ = 96-116

D Em D A7

1. De Heer gaf mij een tem - pel, toen ik op aar - de
2. Mijn li - chaam houd ik schoon en rein; dat doe ik el - ke

D A7 D

kwam. Dat was het li - chaam voor mijn geest dat ik
dag, zo - dat ik in mijn Va - ders huis be -

A7 D Em

hier toen op mij nam. Mijn tem - pel houd ik
gif - tigd wor - den mag. De mor - gen van de

A D Em A

rein, en mijn geest houd ik steeds vrij. Mijn
op - stan - ding krijg 'k mijn li - chaam weer, om 't

D Em F# Em D A7 D

li - chaam is de tem - pel die Va - der gaf aan mij.
al - tijd te be - hou - den; dan leef ik im - mer - meer.

Tekst: naar Donnell Hunter (1930-). © 1969 HLD
Muziek: Darwin Wolford (1936-). © 1969 HLD

Dit liedje mag gekopieerd worden voor incidenteel,
niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis.

1 Korintiërs 3:16-17
Leer en Verbonden 88:27-29