

# Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer 198

Als een gebed ♩ = 84-100

*Enstemmig*



1. Leer mij te wan-d'len in 't licht van de Heer; leer mij te  
2. Laat ons te - za - men toch le - ren, mijn kind, van zijn ge -  
3. He - mel - se Va - der, wij dan - ken u zeer voor u - we



bid - den tot Hem al - tijd weer dat ik mijn oog op het  
bo - den, ja, dat Hij ons mint, tot wij ver - schij - nen voor  
lei - ding en lief - de zo teer. Dank - baar tot U is ons



goe - de steeds richt. Leer mij, leer mij te wan - d'len in 't licht.  
zijn aan - ge - zicht, al - tijd, al - tijd te wan - d'len in 't licht.  
lof - lied ge - richt, blij nu, blij nu, wij wan - d'len in 't licht.

Tekst: naar Clara W. McMaster (1904-1997). © 1958 IRI  
Muziek: Clara W. McMaster (1904-1997). © 1958 IRI

Jesaja 2:5  
Efeziërs 5:8