

Liefelijk ♩ = 80-96

1. Ik ben een kind van God, door Hem op aard' ge - bracht.
 2. Ik ben een kind van God, toch voel ik mij heel klein;
 3. Ik ben een kind van God, Hij geeft mij toch zo - veel,

Hij heeft mij met een vei - lig thuis en ou - ders lief be - dacht.
 be - grij - pen wil ik heel zijn plan, een voor - beeld al - tijd zijn.
 als ik maar leer zijn wil te doen, wordt za - lig - heid mijn deel.

Leid mij, help mij, blijf dicht bij mij, vraag ik hun steeds weer,

leer mij al wat ik moet doen dat ik tot Hem we - der - keer.