

Als een gebed ♩ = 66-88

1. Bij mijn stu - die van de Schrif - ten, Va - der,
 2. Bij mijn stu - die van de Schrif - ten, wil mijn
 3. Bij mijn stu - die van de Schrif - ten, waar - in
 4. Bij mijn stu - die van de Schrif - ten, help mij

wilt Gij met mij zijn. Vul mijn hart met
 geest be - roe - ren, Heer. Toon mij uw ver -
 'k uw ge - na - de vond, wil mijn hart en
 o - ver - pein - zen, Heer. In uw woord is

eed' - le wijs - heid, mijn ver - stand met ken - nis rein.
 bor - gen - he - den, hef mij naar een hoog' - re sfeer.
 ziel ver - troos - ten, he - len een ver - bor - gen wond.
 eeu - wig le - ven, schenk uw licht mij im - mer - meer.

Tekst: naar C. Marianne Johnson Fisher (1932–2018). © 1985 IRI

Muziek: C. Marianne Johnson Fisher (1932–2018). © 1985 IRI

2 Timoteüs 3:14–17

Romeinen 15:4