

't Licht van de morgen

134

Vreugdevol ♩. = 56-69

Tweestemmig

1. 't Licht van de mor - gen tint goud - geel de lucht,
2. 't Rijk van de dood bindt des le - vens Vorst niet;
3. Lief - lij - ke mor - gen, van Gods licht ver - vuld;

sche - mer en scha - duw, ze ne - men de vlucht;
Hij is ver - re - zen, Hem hul - digt ons lied.
zie, hoe het zon - licht de schep - ping ver - guldt.

't aard - rijk ont - waakt uit zijn som - be - re nacht;
Eeu - wig zit Hij aan de rech - ter - hand Gods;
He - mel en glo - rie weer - schij - nen in 't graf

Je - zus heeft le - ven, nieuw le - ven ge - bracht.
kroont Hem, uw Ko - ning, be - lijdt Hem, uw Rots.
sinds Hij ver - rees, 't eeu - wig le - ven ons gaf.