

Er is een heuvel ver van hier

130

Eerbidig ♩ = 72-84



1. Er is een heu-vel ver van hier, toch kent hem jong en oud,
2. Wij we-ten niet, be-sef-fen niet de smart die Hij door-stond,
3. Er was geen an-der goed ge-noeg de los-prijs te vol-doen,
4. Ja, te-der, te-der mint Hij ons! O, min-nen wij ook Hem,



waar on-ze Heer ge-kruis-gd werd en stierf voor ons be-houd.
maar wij ge-lo-ven: 't was voor ons dat Hij daar werd ge-wond.
en Hij al-leen kon ons de poort des he-mels o-pen-doen.
ver-trou-wen op zijn kracht, die redt, en luist'-ren naar zijn stem.



Tekst: naar Cecil Frances Alexander (1818-1895)
Muziek: John H. Gower (1855-1922)

Johannes 19:16-20
Hebreeën 13:12