

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Vredig ♩ = 72-84

Eenstemmig

1. Ik weet dat mijn Ver - los - ser leeft, niets dat mij zo -
 2. Hij leeft, mijn ze - gen - rij - ke Bron, Hij leeft, mijn Licht,
 3. Hij leeft, mijn dier - b're wij - ze Vrind, Hij leeft, die mij
 4. Hij leeft, zijn naam zij steeds ge - loofd! Hij leeft, mijn Licht -

veel troost hier geeft! Hij leeft, van 't le - ven eens be -
 mijn Le - vens - zon. Hij leeft, geeft in mijn zwak - heid
 zo teer be - mint. Hij leeft, en 'k ju - bel im - mer -
 bron, nooit ge - doofd. Geen woord dat zo - veel blijd - schap

roofd, Hij leeft, mijn im - mer le - vend Hoofd.
 kracht, Hij leeft, en hoort mijn ban - ge klacht.
 meer, Hij leeft, mijn Ko - ning, Pries - ter, Heer.
 geeft: ik weet dat mijn Ver - los - ser leeft.

Vierstemmig

Hij leeft, van lief - de straalt zijn oog, Hij leeft, mijn
 Hij leeft, en troost mijn droef ge - moed, Hij leeft, en
 Hij leeft, die mij het le - ven gaf, Hij leeft, en
 Hij leeft, o roem en prijs Hem toch! Hij leeft, de -

Voor-spraak in den hoog'. Hij leeft, en voedt mij 't eeu-wig
 stelt mijn tra - nen - vloed. Hij leeft, en al mijn vre - ze
 'k o - ver - win het graf. Hij leeft waar Hij mijn plaats be -
 zelf - de Hei - land nog. Niets dat mij zo - veel vreug - de

brood, Hij leeft, mijn Hulp in tijd van nood.
 vliedt, Hij leeft, mijn liefst, mijn in - nigst Lied.
 reidt, Hij leeft, waar Hij m'eens vei - lig weidt.
 geeft: ik weet dat mijn Ver - los - ser leeft.

Tekst: naar Samuel Medley (1738–1799)
 Muziek: Lewis D. Edwards (1858–1921)

Job 19:25
 Psalm 104:33–34