

Mijn Verlosser leeft

91

Blij ♩ = 80-92

1. Ik weet dat mijn Ver - los-ser leeft, her - re - zen Hei-land, Zo - ne Gods,
2. Hij leeft, de Bron van mijn ge-loof, de Hoop van ie - der mens op aard',
3. O, schenk mij toch uw goe-de Geest, uw vre - de, die van angst be-vrijdt,

Ver-win-naar, bo-ven pijn en dood, mijn Ko - ning, Lei - der en mijn Rots.
het Ba - ken naar een be-ter oord, het Licht waar-door de doods-nacht klaart.
de kracht op't smal-le pad te gaan dat voert naar eeuw'-ge za - lig - heid.

Tekst: naar Gordon B. Hinckley (1910–2008). © 1985 IRI
Muziek: G. Homer Durham (1911–1985). © 1985 IRI

Leer en Verbonden 76:22–24, 41–42
Job 19:25