

O hoofd bedekt met wonden

Bedachtzaam ♩ = 60-76



1. O hoofd be - dekt met won - den, be - laân met smart en hoon,
 2. Van al de last dier pla - gen, met god - de - lijk ge - duld,
 3. Als 'k eens van d'aar - de schei - de, och, wijk dan niet van mij!



o hoofd, ten spot om - bon - den met e - ne door - nen - kroon,
 o Heer, door U ge - dra - gen, heb ik, heb ik de schuld!
 Als ik de doods - snik bei - de, och, sta dan aan mijn zij!



eer - tijds ge - kroond met stra - len van meer dan aard - se gloed,
 Och, zie hoe 'k voor uw o - gen hier als een zon - daar sta,
 En wordt mijn strijd het bang - ste, laat dan in angst en pijn



waar - langs nu drupp' - len da - len; 'k breng bid - dend U mijn groet!
 en schenk vol me - de - do - gen m'een blik van uw ge - na!
 uw door - ge - wor - steld' ang - ste mij tot ver - troos - ting zijn!



Tekst: naar Paul Gerhardt (1607-1676)

Muziek: Hans Leo Hassler (1564-1612);

bew. Johann Sebastian Bach (1685-1750), gew.

2 Nephi 2:6-9

Matteüs 27:26-31, 34-35