

Rots der eeuwen

79

Gedragen ♩ = 60-80



1. Rots der eeu-wen, Troost in smart, laat mij schui-len aan uw hart!
2. Hoe 'k mijn zon-den ook be-schrei, of hoe groot mijn ij-ver zij,
3. Als het uur van ster-ven slaat en mijn oog zich slui-ten gaat,



Laat het wa-ter en het bloed, uit uw zij-de eens ge-vloed,
't zal mij niet be-hou-den, neen! Gij moet red-den, Gij al-leen.
als 'k, van 't aard-se stof ont-daan, een-maal voor uw troon zal staan,



zijn voor mij een art-se-nij die mij maakt van zon-den vrij!
Moe-de klem ik, zwaar be-last, aan uw kruis mij hoop-vol vast.
Rots der eeu-wen, Troost in smart, laat mij schui-len aan uw hart!

