

Mijn goede Herder is de Heer

77

Kalm ♩ = 60-72

1. Mijn goe - de Her - der is de Heer, bij
2. Al ga ik door een don - ker dal, ik
3. Mijn Her - der, niets is Hem te - veel, zijn
4. Ja, heil en goe - der - tie - ren - heid, zij

Hem ont - breekt mij niets; aan rus - ti - ge waat' - ren
vrees het kwa - de niet; zijn stok en zijn staf ver -
o - lie zalft mijn hoofd, mijn be - ker vloeit o - ver
vol - gen op mijn pad. In 't huis van mijn Heer ver -

voert Hij mij; mijn ziel ver - kwikt Hij weer.
troos - ten mij; Hij, die mij lei - den zal.
van zijn trouw; ge - na - de is mijn deel.
blijf ik eens tot in de eeu - wig - heid.

Tekst: psalm 23, bew. Meryn P. Jongkees (1959-)
Muziek: Jessie Seymour Irvine (1836-1887), bew.

Psalm 23
Jesaja 26:3-4