

Zullen wij elkaar ontmoeten

62

Blijmoedig ♩ = 69-84

1. Zul-len wij el-kaar ont-moe-ten aan de o-ver-zij van 't meer?
 2. Zul-len wij el-kaar ont-moe-ten in die ha-ven, won-der-schoon,
 3. Zul-len wij el-kaar ont-moe-ten in die stad, zo heer-lijk mooi,
 4. Zul-len wij el-kaar ont-moe-ten als eens Je-zus we-der-keert,

Waar de gol-ven zacht-jes kabb'-len, want daar zijn geen stor-men meer.
 vrij van al-le zorg en smar-ten, vrij van al-le spot en hoon?
 gans ver-vuld van pracht en luis-ter, in een he-mels wit-te tooi?
 en met Hem voor eeu-wig wo-nen in het rijk waar Hij re-geert?

Ja, ik zal, ja, ik zal, ja, ik zal u daar ont-moe-ten

en met blij-d-schap u be-groe-ten aan de o-ver-zij van 't meer.