

# O God, mijn steun en toeverlaat

22

Gedragen ♩ = 69-80



1. O God, mijn steun en toe - ver - laat, mijn hoop in eeu - wig - heid,
2. De scha - duw van uw troon be - dekt als schild mijn huis en haard.
3. Eer Gij deez' aard' hadt voort - ge - bracht, waart Gij, o Va - der, God.
4. O God, mijn steun en toe - ver - laat, mijn hoop in eeu - wig - heid,



mijn toe - vlucht bij het drei - gend kwaad, mijn rots van ze - ker - heid.  
Uw arm, in al - macht uit - ge - strekt, is d'arm die mij be - waart.  
Om - ge - ven door uw schep - pings - pracht stuurt Gij des men - sen lot.  
weest Gij mijn kracht die nooit ver - gaat, mijn gids tot za - lig - heid.



Tekst: naar Isaac Watts (1674-1748)  
Muziek: William Croft (1677-1727)

Psalm 90:1-2; 91:1-2  
Psalm 48:15