

Wij horen een profetenstem

20

Resoluut ♩ = 84-100



1. Wij ho-ren een pro-fe-ten-stem en ho-ren zo de Heer.
2. Eens ho-ren al-le vol-ke-ren het gods-woord uit zijn mond.
3. Ho-san-na! Laat ons lof-ge-zang ver-rij-zen tot Gods troon;



Met zach-te drang spoort hij ons aan te le-ven naar Gods leer.
Hoe snel spoedt zijn ge-tui-ge-nis de he-le we-reld rond!
zijn o-pen-baar-der wijst de weg naar 's he-mels eeuw'-ge kroon.



De Hei-land o-pen-baart zijn wil aan zijn ge-ko-zen knecht,
De heil'-ge bood-schap die hij brengt, komt al-tijd o-ver-een
O we-reld, hoor! Een zie-ner spreekt; sla acht op zijn ge-bod.



op-dat de mens de vreug-de vindt die voor hem is weg-ge-legd.
met 't woord van el-ke man van God uit het he-den en 't ver-leên.
Hij is het die de sleu-tels draagt van het pries-ter-schap van God.



Tekst: naar Marylou Cunningham Leavitt (1928-) © 1985 IRI
Muziek: Darwin K. Wolford (1936-) © 1985 IRI

Amos 3:7
Leer en Verbonden 1:38; 68:4;
112:30-32