

## O volheid van zegen

Opgewekt ♩ = 100-120



1. O volheid van ze-gen, de dag der be-vrij-ding van zon-di-ge  
 2. Als ber-gen ver-zin-ken en da-len ver-rij-zen en nie-mand in  
 3. Wij dan-ken de He-re voor zijn o-pen-ba-ring, ze voert ons steeds



af-val van 't god-de-lijk woord! De volk'-ren ver-ne-men de  
 nood meer t'ont-ko-men ver-mag, dan zul-len de bo-zen zeer  
 vei-elig door lij-den en nood. In storm en ge-va-ren zorgt



heug-lij-ke tij-ding dat eind'-lijk de dag van zijn we-der-komst gloort.  
 sidd'ren en be-ven, maar wij zien ver-heugd naar die ko-men-de dag.  
 Hij voor be-wa-ring, en Hij o-ver-wint aan het eind hel en dood.



Want al het be-loof-de wordt een-maal ge-ge-ven; der hei-li-gen

woon-plaats zal Zi-on toch zijn, en wat niet uit God is zal

ze-ker ver-dwij-nen, het zal op deez'aard' als daar-bo-ven eens zijn.

Tekst: naar William W. Phelps (1792–1872)  
 Muziek: Henry A. Tucker, ca. 1863

Mozes 7:61–67  
 Geloofsartikelen 1:10