

Wat is de wereld toch heerlijk mooi



Vrolijk ♩ = 60-69
(Dirigeren met twee slagen per maat)

G D7 G D7

1. Wat is de we-reld toch heer-lijk mooi, wat voel ik me toch blij.____
2. Wat is de we-reld toch heer-lijk mooi, wat voel ik me toch blij.____

Am E7 Am D7 G

De vo-gels en de bij-en zin-gen op-ge-wekt voor mij.____
Mijn le-raars, ou-ders, zus en broer zijn lief en goed voor mij.____

Refrein D7

Ik zing en zing en zing en zing een lied tot God om-hoog.____

Am E7 Am G D7 G

Ik zing en zing en zing en zing en richt op Hem mijn oog.____

Tekst: naar Anna Johnson (1892-1979). © 1962 IRI
Muziek: Alexander Schreiner (1901-1987). © 1962 IRI

Psalmen 100:1-2