

Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer



Als een gebed ♩ = 84-100
 Obligato (in vers 3) facultatief voor fluit of viool

1. (Kind) Leer mij te wan-d'len in 't licht van de Heer; leer mij te
 2. (Ouder) Laat ons te - za - men toch le - ren, mijn kind, van zijn ge -
 3. (Beiden) He - mel - se Va - der, wij dan - ken U zeer voor u - we

bid - den tot Hem al - tijd weer dat ik mijn oog op het
 bo - den, ja, dat Hij ons mint, tot wij ver - schij - nen voor
 lei - ding en lief - de zo teer. Dank - baar tot U is ons

goe - de steeds richt. Leer mij, leer mij te wan - d'len in 't licht.
 zijn aan - ge - zicht, al - tijd, al - tijd te wan - d'len in 't licht.
 lof - lied ge - richt, blij nu, blij nu, wij wan - d'len in 't licht.

Tekst: naar Clara W. McMaster (1904–1997). © 1958 IRI. Auteursrecht hernieuwd 1986.

Muziek: Clara W. McMaster (1904–1997). © 1958 IRI. Auteursrecht hernieuwd 1986.

Obbligato van Darwin Wolford, (1936–) © 1989 IRI

Zie ook *Lofzangen* (1992), nr. 198.

Jesaja 2:5

Efeziërs 5:8