

# Liahona



**Ouderlingen Gong en Soares:  
'Bijzondere getuigen van  
de naam van Christus in de  
gehele wereld', pp. 12, 18**

**Acht aspecten over de roeping van  
bisschop die u dient te begrijpen, p. 24**

**Joseph Smith: 'Geïnspireerd de zaak  
van Zion voort te stuwen', p. 28**

**Het verhaal over onze verbonden met  
God in de laatste dagen, p. 34**





'HET BESEF DAT ONZE  
**HEMELSE OUDERS ONS  
ULTIEME GELUK EN ONZE  
VERHOGING HEBBEN  
GEPLAND**, BIEDT ONS  
PERSPECTIEF, GEEFT ONS  
EEN IDENTITEIT ALS GELIEFDE  
KINDEREN VAN GODDELIJKE  
OUDERS, EN VERGROOT ONS  
VERTROUWEN IN DE HEER.'

OUDERLING QUENTIN L. COOK

*Uit 'Hoe barmhartig de Here is geweest', p. 34.*



## HOOFDARTIKELEN

### 6 **Beginselen voor uw bediening: Hulp inroepen bij het helpen van anderen**

*Hoe weten wij wanneer en hoe we anderen bij onze bediening kunnen betrekken?*



OP DE OMSLAG  
*Wat ik wel heb, geef ik u, Walter Rane.*

### 12 **Ouderling Gerrit W. Gong: Heb de Heer lief en vertrouw op Hem**

Ouderling D. Todd Christofferson

### 18 **Ouderling Ulisses Soares: Een man in wie geen bedrog is**

Ouderling Neil L. Andersen

### 24 **Wat iedere bisschop wil dat zijn wijkleden weten**

Michael Meyers

*Soms vergeten we dat een bisschop ook maar een mens is die zijn best doet om anderen zo goed mogelijk te dienen.*

### 28 **Heiligen: de geschiedenis van de kerk — hoofdstuk 8: De opkomst van de kerk van Christus**

*In de periode dat het Boek van Mormon wordt gedrukt, worden meerdere mensen naar de ware kerk geleid. Na de publicatie sticht Joseph de kerk.*

### 34 **Hoe barmhartig de Heer is geweest**

Ouderling Quentin L. Cook

*Leden zullen worden geïnspireerd als ze in de nieuwe meerdelige geschiedenis van de kerk over trouwe heiligen der laatste dagen lezen.*

## WEGLEZERTJES

### 4 **Geloofsportret: Michael Isaac uit Bydgoszcz (Polen)**

### 10 **Dit geloven wij: Hoe wordt het tiendegeld besteed?**

### 40 **Onder heiligen der laatste dagen**

### 80 **Tot weerziens: Onze voortdurende steun** President James E. Faust





48

#### 44 Onze motivatie om het evangelie na te leven

Mindy Selu

*Onze reden om rechtschapen te leven komt eigenlijk neer op één ding.*

#### 48 De eerste stap naar bekering

Aurilas Peterson

*Ik zag er als een berg tegenop om met mijn bisschop te gaan praten, maar ik had er heel veel aan.*



**Kijk eens of je de Liahona kunt vinden die we in deze uitgave hebben verstoep. Hint: hoe laat jij je licht schijnen?**



50

#### 50 Leren op de wijze van de Heer

Ouderling David A. Bednar

*Als we de Geest ons laten onderwijzen, neemt ons vermogen om te leren toe.*

#### 54 5 manieren om wat uit de algemene conferentie te leren

*Probeer deze ideeën om meer uit de conferentieboodschappen te halen.*

#### 56 Door de Heilige Geest onderricht

*Deze tieners vertellen wat zij van de algemene conferentie hebben geleerd.*

#### 58 Poster: Als je luistert

#### 59 Weetjes over de algemene conferentie

#### 60 Vraag en antwoord

*Hoe kan ik de Geest thuis uitnodigen als er ruzie is?*

#### 62 Paden die je op je toekomst voorbereiden

*Dankzij deze raad van vier jongvolwassenen ga je een succesvolle toekomst tegemoet.*



72

#### 66 Gods liefde uitdelen

Allie B.

*Na onze verhuizing merkte ik dat er niet veel mensen in onze gemeente waren. Dus besloot ik er wat aan te doen.*

#### 67 Gebed in een ravijn

Carsen K.

*Ik was bang dat we de auto nooit meer terug zouden vinden.*

#### 68 Laat je licht schijnen: Licht uitstralen in Tsjechië

#### 70 Apostelen getuigen van Christus

Ouderling Jeffrey R. Holland

#### 71 Ons prikbord

#### 72 Geloof, hoop en genade – deel 3: Hoop in Nederland

Megan Armknecht

#### 74 Boek-van-Mormonleesclub

#### 75 Helden uit het Oude Testament: Esther was moedig

#### 76 Verhalen uit de Schriften: Koningin Esther

Kim Webb Reid

#### 79 Kleurplaat: Ik kan anderen liefde laten voelen



Tijdschrift van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der  
Laatste Dagen

**Het Eerste Presidium:** Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
Henry B. Eyring

**Het Quorum der Twaalf Apostelen:** M. Russell Ballard,  
Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar,  
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen,  
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund,  
Gerrit W. Gong, Ulisses Soares

**Verantwoordelijk redacteur:** Hugo E. Martinez

**Assistent-redacteuren:** Randall K. Bennett, Becky Craven  
**Adviseurs:** Brian K. Ashton, LeGrand R. Curtis jr., Edward  
Dube, Sharon Eubank, Cristina B. Francona, Donald L.  
Hallstrom, Douglas D. Holmes

**Hoofdredacteur:** Richard I. Heaton

**Directeur kerkelijke tijdschriften:** Allan R. Loyborg

**Zakelijk manager:** Garff Cannon

**Hoofdredacteur:** Adam C. Olson

**Assistent-hoofdredacteur:** Ryan Carr

**Publicatieassistent:** Francisca Olson

**Redactieteam:** Maryssa Dennis, David Dickson, David A.  
Edwards, Matthew D. Flitton, Lori Fuller, Garrett H. Garff,  
LaRene Porter Gaunt, Jon Ryan Jensen, Charlotte Larcabal,  
Michael R. Morris, Eric B. Murdock, Sally Johnson Odekirk,  
Joshua J. Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney,  
Mindy Selu, Chakell Wardleigh, Marissa Widdison

**Leidend artdirector:** J. Scott Knudsen

**Artdirector:** Tadd R. Peterson

**Grafisch team:** Jeanette Andrews, Fay P. Andrus,  
Mandie Bentley, C. Kimball Bott, Thomas Child, David Green,  
Colleen Hinckley, Eric P. Johnsen, Susan Lofgren, Scott M. Mooy,  
Emily Chieko Remington, Mark W. Robison, Brad Teare,  
K. Nicole Walkenhorst

**Coördinator intellectuele eigendom:** Collette Nebeker Aune

**Productiemanager:** Jane Ann Peters

**Productieteam:** Ira Glen Adair, Julie Burdett, Thomas G. Cronin,  
Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, Derek Richardson

**Drukvoorbereiding:** Joshua Dennis, Ammon Harris

**Directeur drukwerk:** Steven T. Lewis

**Directeur distributie:** Troy R. Barker

**Vertaling:** Jos Peeters

Kerkelijk vertaalbureau

Diestseweg 40/4, B-2440 Geel

E-mail: [peetersjmg@gmail.com](mailto:peetersjmg@gmail.com)

**Distributie:** Corporation of the Presiding Bishop of The Church  
of Jesus Christ of Latter-day Saints

Steinmühlstrasse 16, 61352 Bad Homburg, Duitsland

**Jaarabonnement:** Neem voor bestelling van abonnementen

of adreswijziging contact op met Customer Service op

00800 2950 2950 (gratis) of +49 6172 492833 (of 34).

E-mail: [orderseu@ldschurch.org](mailto:orderseu@ldschurch.org)

Online: [store.lds.org](http://store.lds.org)

Prijs jaarabonnement: 9,20 EURO

**Stuur manuscripten en vragen online** naar [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org),  
of per brief aan: *Liahona*, Rm. 2420, 50 East North Temple  
Street, Salt Lake City, UT 84150-0024, USA; of per e-mail naar:  
[liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

De *Liahona* (een woord uit het Boek van Mormon dat 'kompas'  
of 'aanwijzer' betekent) verschijnt in de volgende talen: Albanees,  
Armeens, Bahasa Indonesia, Bislama, Bulgaars, Cambodjaans,  
Cebuano, Chinees, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels,  
Ests, Fiji, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, IJslands, Italiaans, Japans,  
Kiribati, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagasi, Marshallees,  
Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees,  
Roemeens, Russisch, Samoaans, Sloveens, Spaans, Swahili,  
Tagalog, Tahitiaans, Thai, Tongaans, Tsjechisch, Urdu, Vietnamese  
en Zweeds. (Frequentie verschilt per taal.)

**Uitgever:** © 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights  
reserved. Printed in the United States of America.

**Informatie auteursrechten:** Tenzij anders aangegeven, kan  
materiaal uit de *Liahona* voor persoonlijk, niet-commercieel  
gebruik (zoals kerkroepingen) worden gekopieerd. Dit recht  
kan ieder ogenblik ingetrokken worden. Afbeeldingen mogen  
niet worden gekopieerd indien die beperking bij de afbeelding  
vermeld staat. Voor vragen over auteursrechten, neemt u  
contact op met het Intellectual Property Office, 50 E. North  
Temple St., FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; of e-mail:  
[cor-intellectualproperty@ldschurch.org](mailto:cor-intellectualproperty@ldschurch.org).

**For Readers in the United States and Canada:**

October 2018 Vol. 118 No. 10. LIAHONA (USPS 311) Dutch  
(ISSN 1522-9173) is published monthly by The Church of Jesus  
Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake  
City, UT 84150. USA subscription price is \$10.00 per year;  
Canada, \$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid  
at Salt Lake City, Utah. Sixty days' notice required for change  
of address. Include address label from a recent issue; old and  
new address must be included. Send USA and Canadian  
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below.  
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders  
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone.  
(Canada Post Information: Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2).

NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes  
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368,  
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.

## Op het internet



Lees en dien artikelen in op  
[liahona.lds.org](http://liahona.lds.org).

Op [facebook.com/liahona](https://www.facebook.com/liahona)  
vindt u inspirerende boodschappen  
(in het Engels, Portugees en Spaans)  
die u met anderen kunt delen.



Stuur uw feedback naar  
[liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

Abonneer u op [store.lds.org](http://store.lds.org).  
U kunt hiervoor ook bij een  
distributiecentrum terecht,  
of bij een wijkleider, of u kunt  
00800 2950 2950 bellen.



PICTOGRAMMEN VAN GETTY IMAGES

### ONDERWERPEN IN DEZE UITGAVE

*De nummers verwijzen naar de eerste pagina van het artikel.*

**Algemene conferentie,**  
54, 56, 58, 59

**Bediening,** 6, 24

**Bekering,** 48

**Bisschop,** 24, 48

**Boek van Mormon,** 28, 74

**Eenheid,** 24, 43, 60

**Gebed,** 4, 40, 41, 67, 68

**Geloof,** 4, 40, 42, 44

**Getuigenis,** 56, 68, 71

**Heilige Geest,** 50, 56, 60

**hemelse Vader,** 34, 43

**Jezus Christus,** 44, 70

**Joseph Smith,** 28, 34

**Kerkgeschiedenis,** 28, 34

**Kerkleiders,** 12, 18

**Leren,** 50

**Liefde,** 66, 79

**Moed,** 75, 76

**Openbaring,** 41, 50

**Oude Testament,** 75, 76

**Profeten,** 42, 71, 80

**Tegenspoed,** 4

**Tempels,** 42, 71

**Tiende,** 10

**Vergeving,** 48, 72

**Voorbeeld,** 68

**Werk,** 62

**Zelfredzaamheid,** 40, 62

**Zendingswerk,** 43, 66









## GELOOFSPORTRET

*'Uit ziekte kan veel goeds voortkomen', zegt Michael, die aan een nierziekte lijdt. Omdat hij door zijn ziekte dankbaarder voor het evangelie is geworden, zo zegt hij, 'is het een goede beproeving'.*

LESLIE NILSSON, FOTOGRAAF

### Michael Isaac

Bydgoszcz (Polen)

Eerst was ik boos.

'Waarom ik?' bad ik. 'Ik heb u gediend, Heer.' Maar na een tijdje ging ik het snappen. In de Schriften staat: 'Wie geloof in Mij heeft om genezen te worden, en niet tot de dood is bestemd, zal genezen' (LV 42:48).

De leden van de kerk blijven voor me bidden, maar mijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Ze denken dat hun gebeden niet verhoord worden, maar ze worden juist wel verhoord. Doordat ze voor me bidden, worden zij betere mensen en voel ik de liefde die zij mij geven.

Zelfs al was ik nog gezond, hoeveel tijd zou ik dan op mijn leeftijd nog hebben? Toch ligt er nog veel voor mij in het verschiet.

Ik heb de kerk. Ik kan door gebed, door vasten, door alles wat we doen, God bereiken. Wat heb ik dan nog meer nodig?

Soms houd ik mezelf voor: 'Misschien ben ik daarom wel ziek: zodat ik ga snappen hoe groots het is waar ik bij mag horen, hoe geweldig dit werk is.'

#### MEER WETEN

Meer weten over hoopvol in het leven staan? Ga naar president Russell M. Nelson op [lds.org/go/10185](https://lds.org/go/10185)

Op [lds.org/go/18](https://lds.org/go/18) staan meer geloofsportretten.



# Beginselen voor uw bediening

## HULP INROEPEN BIJ HET HELPEN VAN ANDEREN

*Hoe betrekken we anderen erbij als we hulp nodig hebben bij onze bediening?  
Neem deel aan bedieningsgesprekken en de raadsvergaderingen op de eerste zondag.*

**T**oen Kathy door multiple sclerose in een rolstoel terecht kwam, bleek dat ze elke avond hulp nodig had om van haar stoel in bed te komen. Dat was een te zwaar karwei voor één lid in zijn eentje. En dus besprak de quorumpresident ouderlingen de situatie met haar. Hij besloot een schema op te stellen om haar 's avonds te helpen.<sup>1</sup>

Als we de behoeften en sterke kanten ontdekken van de mensen die we dienen, kan het voorkomen dat we hulp nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. Het bedieningsgesprek en de raadsvergadering op de eerste zondag zijn twee gelegenheden om betrokkenheid van anderen te bespreken.

### **Bedieningsgesprek**

Dit driemaandelijks gesprek tussen dienende zusters en het ZHV-presidium, of dienende broeders en het ouderlingen-quorumpresidium, is het enige *formele* rapport dat we uitbrengen over de mensen die we dienen. Het gesprek is een gelegenheid

om ten minste eens in de drie maanden (1) te overleggen over de sterke kanten, behoeften en moeilijkheden van de toegewezen gezinnen en personen; (2) vast te stellen met welke behoeften het quorum, de ZHV of de wijkraad zou kunnen helpen; en (3) van leidinggevenden te leren en door hen in het bedieningswerk aangemoedigd te worden.

De quorumpresident ouderlingen en de ZHV-presidente geven belangrijke behoeften rechtstreeks door aan de bisschop, en krijgen raadgevingen en aanwijzingen van hem.

U vindt meer informatie over het bedieningsgesprek op [ministering.lds.org](http://ministering.lds.org).

### **Het bedieningsgesprek zinvol maken**

Ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de uitspraak van president Russell M. Nelson onderstreept dat het bedieningsprogramma een keerpunt voor de koers van de kerk zal zijn: 'Volgens mij hangt de verwezenlijking van die visie [...] af van de manier waarop dienende broeders en



De artikelen over 'Beginselen voor uw bediening' zijn er om ons te leren hoe we voor elkaar moeten zorgen – niet om als boodschap te brengen. Doordat we de mensen leren kennen die we dienen, zal de Heilige Geest ons ingeven wat voor zorg, mededogen, en welke boodschap zij eventueel van ons nodig hebben.



## JEZUS BETROK ANDEREN BIJ ZIJN BEDIENING

Jezus gaf vijfduizend mensen met vijf broden en twee visjes te eten. Lees in Johannes 6:5–14 hoe vaak de Heiland anderen bij deze bediening betrok.



zusters in het bedieningsgesprek onderwezen worden en eraan deelnemen.<sup>2</sup>

Vier tips voor dienende broeders en zusters:

- Ga naar het gesprek om raad te krijgen. Wees bereid om iets te leren.
- Wees bereid om behoeften te bespreken waar u niet in uw eentje in kunt voorzien.
- Concentreer u op de sterke kanten en talenten van de persoon, niet alleen de behoeften.
- Neem zo nodig tussen de driemaandelijke gesprekken door contact met het presidium op.

Vijf tips voor leidinggevendenden:

- Een gesprek hoeft niet lang te zijn, maar trek genoeg tijd uit voor overleg op een plek die een zinvol gesprek mogelijk maakt.
- Grijp de kans aan om de dienende broeder of zuster te dienen.
- Stel geen vragen die de indruk wekken dat u alleen maar bezoeken of contactmomenten aan het tellen bent ('Hebt u uw bediening gedaan?'). Stel wél vragen die het gewenste gedrag bevorderen ('Wat voor ingevingen hebt u gekregen bij uw gebeden voor het gezin? Wat gebeurde er toen u aan die ingevingen gehoor gaf?').

- Luister goed en maak notities.
- Overleg met elkaar. Bedieningskoppels hebben recht op inspiratie voor hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.<sup>3</sup>

### Vraag en antwoord over het bedieningsgesprek

*Wat is een bedieningsgesprek?*

Het is een gesprek tussen dienende broeders en een lid van het quorumpresidium ouderlingen, of dienende zusters en een lid van het ZHV-presidium, in een situatie waarin ze ernaar kunnen streven leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Het gevolg is dat dienende broeders en zusters de inspiratie kunnen ontvangen om op de wijze van de Heiland lief te hebben, te onderwijzen en te troosten.

*Moet dit driemaandelijke gesprek in eigen persoon gehouden worden?*

Doorgaans wordt het in eigen persoon gehouden, maar het kan ook telefonisch of online plaatsvinden als bijeenkomen onpraktisch is. Als dit gepast is, nemen in het algemeen beide collega's aan het gesprek deel.

*Wat is het doel van een bedieningsgesprek?*

Het bedieningsgesprek is een gelegenheid voor dienende broeders en zusters om bestaande situaties te evalueren, toekomstplannen te maken en hulp in te roepen voor de personen en gezinnen die zij dienen. Het is een kans om te bespreken wat het quorum en de ZHV kunnen bieden.

*Hoe ga ik met vertrouwelijke of gevoelige kwesties om?*

Dienende broeders of zusters geven vertrouwelijke informatie alleen aan de quorumpresident ouderlingen of de ZHV-presidente door – of rechtstreeks aan de bisschop. Vertrouwelijke of gevoelige informatie mag niet in de raadsvergaderingen op de eerste zondag worden meegedeeld.

*U kunt op [ministering.lds.org](http://ministering.lds.org) instructievideo's over het bedieningsgesprek bekijken.*

**Overleggen over de behoeften van anderen staat centraal in het bedieningsgesprek. Zie ook het 'Beginselen voor uw bediening'-artikel 'Overleg over hun behoeften' in de Liahona van september 2018.**





### Raadsvergadering op de eerste zondag

Naast het bedieningsgesprek is ook de raadsvergadering op de eerste zondag een manier om anderen bij de bediening te betrekken. In vergaderingen van de ZHV en het ouderlingenquorum kunnen de aanwezigen door de Geest en door andere aanwezigen geïnspireerd worden.

Het doel van een raadsvergadering is om:

- ‘Overleg te plegen over plaatselijke taken, mogelijkheden en obstakels;
- ‘Van elkaars ideeën en opgedane ervaringen te leren; en
- ‘Initiatieven te plannen om [gehoor te geven aan ingevingen] van de Geest.’<sup>4</sup>

Een raadsvergadering is meer dan een discussie: de vergadering leidt ertoe dat wij individueel of als groep onder inspiratie van de Geest actie ondernemen. Als gevolg van deze vergaderingen kunnen leden het verlangen krijgen om het werk van de Heer te doen.

### Uitnodiging tot bediening

‘Wij bidden vandaag dat alle mannen en vrouwen, en onze oudere jongemannen en jongevrouwen, zich na deze algemene conferentie met meer toewijding voor anderen willen inzetten, met als enige drijfveer de reine liefde van Christus’, aldus ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen.<sup>5</sup> ■

#### NOTEN

1. Zie *Mormon Messages* video ‘Lift’, [lds.org/media-library](https://lds.org/media-library).
2. Gary E. Stevenson, in ‘Bedieningsgesprekken’ (video), [ministering.lds.org](https://ministering.lds.org).
3. Zie Russell M. Nelson, ‘Onze bediening’, *Liahona*, mei 2018, 100.
4. *Kom dan en volg Mij – voor de Melchizedekse priesterschap en de zustershulpvereniging*, *Liahona*, november 2017, 140; ook op [comefollowme.lds.org](https://comefollowme.lds.org).
5. Jeffrey R. Holland, ‘Bij hen te zijn en hen te versterken’, *Liahona*, mei 2018, 103.

# HOE WORDT HET TIENDEGELD BESTEED?

*Wat gebeurt er met het geld dat u als tiende betaalt?*



*U verdient geld.*



*U draagt tien procent van uw inkomen als tiende af (zie LV 119).*



*U overhandigt uw tiende aan een lid van de bisschop of het gemeentepresidium, schrijft het over of stort het online via [donations.lds.org](https://donations.lds.org).*



*Het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf en de Presiderende Bisschop vormen op de hoofdzetel van de kerk de raad van tiendebesteding (zie LV 120). Onder leiding van de Heer nemen zij geïnspireerde beslissingen over de besteding van dit heilige tiendegeld.*



## TIENDEGELD WORDT GEWOONLIJK GEBRUIKT VOOR:



*de bouw en het onderhoud van tempels, kerken en andere gebouwen van de kerk*



*de uitvoering van de kerkelijk onderwijsprogramma's*



*het drukken van de Schriften en ander materiaal*



*familiehistorisch onderzoek*



*welzijnszorg en humanitaire hulp*



*zendingswerk*



*kerkelijke activiteiten om de band tussen wijk- of gemeenteleden te verbeteren*

### MEER TE WETEN KOMEN

- Ouderling David A. Bednar, 'De vensters van de hemel', algemene oktoberconferentie 2013
- Maleachi 3:7-18
- 'Tiende', *Trouw aan het geloof* (2004), 163-164



Ouderling  
D. Todd  
Christofferson  
van het Quorum  
der Twaalf  
Apostelen

OUDERLING GERRIT W. GONG:

# Heb de Heer lief en vertrouw op Hem

**T**oen Gerrit W. Gong net getrouwd en aan de universiteit van Oxford afgestudeerd was, leerde hij door eigen ondervinding dat de Heer ons zal helpen, leiden en versterken, als we Hem liefhebben en vertrouwen.

Gerrit was een Rhodesstudent die aan twee universitaire graden tegelijk werkte, waaronder een doctorstitel. Daarnaast was hij ook lid van de bisschop van de wijk Oxford. Zijn vrouw Susan en hij weten nog welk advies ouderling David B. Haight (1906–2004) van het Quorum der Twaalf Apostelen hun gaf, toen hij hen in de Salt Laketempel aan elkaar verzegelde. 'Hij zei dat we altijd een roeping moesten hebben', zegt ouderling Gong. 'We wisten dat als we op God vertrouwden en ons best deden, Hij ons zou helpen.'

Gerrit en Susan ontvingen 'goddelijke hulp en tedere barmhartigheden', zegt hij. Nog altijd lid van de bisschop voltooide Gerrit alle academische vereisten voor een doctorstitel, behalve zijn proefschrift. Hij vroeg de bisschop van de wijk Oxford, Alan Webster, om een priesterschapszegen. In de zegen kreeg Gerrit deze belofte: 'Blijf alles doen wat je kunt, dan zal de Heer je zegenen.'

Twee wijkleden die ervaren juridisch medewerkers waren, boden aan om te helpen met het uittypen van het manuscript, zodat Gerrit zijn proefschrift binnen een paar maanden af had. Hij behaalde zijn doctoraal en zijn doctorstitel in net iets meer dan drie jaar. Toen hij afstudeerde, kreeg hij een onderzoeksfunctie aan de universiteit. Door zijn ervaring in Oxford groeide zijn vertrouwen

in de Heer, een vertrouwen dat tot op de dag van vandaag voortduurt en Gerrit W. Gong zal blijven dragen nu hij lid van het Quorum der Twaalf Apostelen is.

## Broden en vissen

'De Heer is goed en genadig, Hij wil ons zegenen', zegt ouderling Gong. 'Als we ons best doen, zal Hij ons in staat stellen om meer te doen dan we anders zouden kunnen. Het is als het vermenigvuldigen van broden en vissen. De Heer werkt met wat we hebben en vermeerderd dat tot iets veel groters dan wat we zelf zouden kunnen.'

Het broden-en-vissenbeginsel geldt ook voor onze opleiding, zegt hij. 'Zelfs als je geen formele opleiding kunt volgen, gaat het erom of je wilt leren, want leren is eeuwig. Ongeacht onze omstandigheden kunnen we allemaal naar







licht en waarheid zoeken. Als we dat doen, zal de Heer ons helpen om die te vinden.'

### **Verbandsband**

In Oxford leerde ouderling Gong nog een ander evangeliebeginsel dat hij de 'verbondsband' noemt.

'Naarmate we dichter tot de Heer naderen, naderen we ook dichter tot elkaar', zegt hij. 'In Oxford genoten we net zo veel van onze interactie met de wijk als met de universiteit. Tot op de dag van vandaag komen veel van onze dierbaarste vrienden uit de wijk Oxford.'

Twee van die vrienden zijn Tim en Katherine Witts, die nog weten dat ze samen

Ouderling Gong schrijft veel van zijn geluk toe aan zijn ouders, Jean en Walter, en zijn vrouw, Susan. In zijn ouderlijk huis heerste 'altijd een diepe eerbied voor Gods liefde voor ieder van zijn kinderen', zegt hij. Toen ouderling Gong zijn vrouw voor het eerst ontmoette, had hij het gevoel dat hij Susan altijd al gekend had.

verschuldigd aan onze ouders, schoonouders, burens, zendingspresidenten, zusters en priester-schapsleiders die ons vriendelijk behandelen, ons leiden en ons aansporen om tot Christus te komen.'

### **Familie-erfgoed**

De familiegeschiedenis van ouderling Gong gaat 34 generaties terug naar Eerste Draak Gong, geboren in 837. Ouderling Gongs grootouders zijn van China naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Zijn moeder, Jean, liet zich als tiener in Hawaï (VS) dopen en ging later naar de Brigham Young University in Provo (Utah, VS). Daar woonde ze in bij het gezin van Gerrit

met de Gongs naar de tempel gingen. 'Ik herinner me hoe broeder Gong zijn horloge afdeed om ongestoord de dingen van de eeuwigheid te kunnen overpeinen zonder zich opgejaagd te voelen', zegt zuster Witts. 'Door dat simpele gebaar ging ik mij meer op mijn eigen tempelbeleving concentreren.'

De Gongs ontmoeten vaak vrienden die ze dankzij het evangelie kennen. 'Mensen zeggen dan: "We hebben met u samengewerkt toen u lid van de hoge raad was", en dat soort dingen', zegt ouderling Gong. 'En het is wederzijds. Ik ben dankbaar voor een ringpresident en een wijkraad die mij als jonge bisschop hielpen. We zijn allemaal veel

de Jong, de eerste decaan van de faculteit voor schone kunsten. 'De familie De Jong liet me zien hoe een evangeliegezin eruit ziet', zegt ze.

Na BYU ging Jean naar Stanford University in Palo Alto (Californië, VS), waar ze Walter A. Gong ontmoette. 'Hij was al christen en zag snel in wat het herstelde evangelie te bieden heeft', zegt Jean. Hij liet zich dopen en een jaar later trouwden ze in de Salt Laketempel. Beiden gingen ze het onderwijs in. Samen hebben ze meer dan 70 jaar lesgegeven.

'Papa werd ook patriarch', zegt ouderling Gong. 'Omdat de patriarchale zegens bij ons thuis werden gegeven, heerste er in ons huis altijd een diepe eerbied voor Gods liefde voor ieder van zijn kinderen.'

Op 23 december 1953 werd in Redwood City (Californië, VS) het eerste van de drie kinderen van Jean en Walter geboren. 'Zijn voor-naam, Gerrit, is Nederlands, een eerbetoon aan Gerrit de Jong', vertelt Jean. 'Zijn tweede naam is Walter, een eerbetoon aan zijn vader. En onze achternaam is Chinees, een eerbetoon aan zijn afkomst.'

Jean zegt dat Gerrit lief voor zijn jongere broertje en zusje, Brian en Marguerite, was. 'Hij hielp ze graag,' vertelt ze, 'zelfs met kleine dingen als voordoen hoe ze hun veters moesten strikken.' Ze weet nog dat ze op een dag na de kerk thuiskwam en Gerrit en Brian hoorde zeggen dat ze een toespraak in de avondmaalsdienst saai hadden gevonden. 'Dus ik gaf ze een uitdaging: "Maak dan zelf een betere toespraak." Ze namen de uitdaging aan en gingen toen beter naar alle toespraken luisteren', zegt ze.

Als tiener vond Gerrit het heerlijk om met de andere jongemannen in zijn wijk te gaan backpacken en hiken. Wally Salbacka, een van zijn vrienden voor het leven, kan zich één tocht nog goed herinneren. 'Ik was daar met Gerrit en zijn broer, Brian, en een vriend die geen lid van onze kerk was. Om de een

Van links naar rechts: Marjorie en Gordon B. Hinckley feliciteren Gerrit en Susan op hun huwelijksreceptie. Als zending in Taiwan onderwees ouderling Gong een gezin. Jaren later, als algemeen autoriteit, ontmoette hij de kleinzoon van een van de dochters van dat gezin. In Vietnam maakten ouderling en zuster Gong een muurschildering om kinderen in moeilijke omstandigheden wat plezier te brengen. Leden van de familie Gong en anderen die aan de muurschildering in Vietnam meehielpen.

of andere reden gingen we lofzangen zingen. Gerrit zong sopraan, Brian tenor en ik zong de bas. Ik denk dat we wel 10 of 20 lofzangen hebben gezongen, gewoon omdat we het leuk vonden om te zingen. Het was een goede ervaring. Onze vriend die geen lid was, was onder de indruk.'

Broeder Salbacka weet ook nog hoe op het voortgezet onderwijs Gerrit de cheerleaders vroeg om geluidloze cheers voor het schaakteam te doen. 'Hij wist ze ervan te overtuigen



dat morele steun goed is voor iedereen', vertelt hij. 'En ja hoor, ze kwamen naar een wedstrijd!'

Na het voortgezet onderwijs ging ouderling Gong naar de Brigham Young University.

Van 1973 tot 1975 vervulde hij een zending in het zendingsgebied Taiwan Taipei. Na zijn terugkeer naar BYU behaalde hij in 1977 zijn doctorandus in Aziatische studies.

### Verkering en huwelijk

Na zijn zending bood ouderling Gong aan om op zondag haardvuuravonden in het opleidingscentrum voor zendingen in Provo (Utah, VS) te organiseren. Op deze haardvuuravonden kregen zendingen die naar Taiwan geroepen waren een voorproefje van de mensen, gebruiken en cultuur daar. Een van de zendingen



was zuster Susan Lindsay uit Taylorsville (Utah, VS), de dochter van Richard P. en Marian B. Lindsay. Broeder Lindsay was lid van het Tweede Quorum der Zeventig. 'Bij Susan had ik het gevoel dat ik haar altijd al gekend had', zegt ouderling Gong.

Twee jaar later, een paar maanden nadat Susan na haar zending naar BYU was teruggekomen, was Gerrit in Provo bij zijn familie. Zijn vader doceerde aan de universiteit en Gerrit zou twee weken blijven. Dat werd vier weken. Susan en hij zochten elkaar elke dag op. Toen vertrok Gerrit voor een stage naar Hawaï, waarna hij naar Oxford terug zou gaan.

'We leerden elkaar kennen vanaf twee verschillende continenten', beschrijft ouderling Gong. 'Ik probeerde in Engeland tot studeren te komen en tegelijkertijd zoveel mogelijk over Susan, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, te weten te komen.'



'We verloofden ons aan de telefoon', vertelt zuster Gong. 'Hij was met Thanksgiving weer thuis en de eerste dag dat de tempel in het nieuwe jaar open was, trouwden we.' Twee weken later vlogen ze naar Engeland om daar samen een nieuw leven op te bouwen.

'Als mensen trouwen, zeggen ze dat twee families één worden', zegt ouderling Gong. 'Dat is letterlijk wat er bij mij gebeurde. Ik voel me net zo goed deel van de familie Lindsay als van de familie Gong.'

### Een bliksemcarrière

Nadat hij kort aan de faculteit in Oxford had gewerkt, kreeg Gerrit een overheidsfunctie in Washington D.C. (VS). Daar werkte hij in 1984 mee aan de herverkiezingscampagne voor president Reagan en vicepresident Bush en deelde hij een kantoor met Mike Leavitt, die later gouverneur van Utah werd. 'Gerrit was opmerkelijk en attent', zegt broeder Leavitt, 'maar het meest opvallend was wel zijn onuitputtelijke vriendelijkheid.'

In 1985 werd Gerrit assistent van de Amerikaanse staatssecretaris van binnenlandse zaken. In 1987 werd hij assistent van de Amerikaanse ambassadeur in Beijing (China). En van 1989 tot 2001 vervulde hij verschillende posities aan het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in Washington D.C. Toen keerde hij naar de universitaire wereld terug en aanvaardde een positie als assistent van het hoofd strategische planning bij BYU. Die rol vervulde hij negen jaar.

Carri Jenkins, assistent van het hoofd universiteitcommunicatie aan BYU, zat in het kantoor ernaast. Ze weet nog hoe Gerrit Gong de mensen om hem heen altijd een hart onder de riem kon steken. 'Als je er zelf geen vertrouwen in had dat je een moeilijke opdracht aankon, had hij dat vertrouwen voor jou', zegt ze. 'Hij deed wat hij kon om je te adviseren en hoop te geven, en hij stimuleerde







je om de volgende stap te nemen en jezelf te bewijzen.'

Federaal rechter Thomas B. Griffith, die ouderling Gong zowel in Washington als aan de BYU kende, beschrijft de omgang met hem zo: 'Aan het eind van een gesprek besef je dat het allemaal over jou is gegaan. Hij kan geweldig goed luisteren. En hij stelt vragen die je aan het denken zetten.'

Cecil O. Samuelson, emeritus algemeen zeventiger en voormalig president van BYU, zegt dat ouderling Gong 'zich vaak op de achtergrond houdt, maar de radertjes draaien altijd'.

## Gezinsleven

Gerrit en Susan Gong kregen vier zoons: Abraham, Samuel, Christopher en Matthew. Ze zijn in sterk wisselende omstandigheden opgegroeid.

'Toen we in Beijing woonden, ondervonden onze kinderen wat een zegen het is om elkaars beste vriend te zijn', zegt ouderling Gong.

'Aan de ene kant kregen ze een heel breed venster op de wereld', voegt zuster Gong toe. 'Aan de andere kant werden we daardoor als gezin juist hechter. Onze jongens zeggen nog steeds dat het beste dat wij als ouders hebben gedaan, was ze broers geven.'

'Op een keer hebben we onze airmiles ingewisseld', vertelt ouderling Gong. 'Iedereen mocht een bestemming kiezen. We begonnen in Washington D.C., waar we woonden, en gingen vandaar naar Engeland, Tsjechië, Griekenland, Turkije, India, China en Japan.'

'Op die reis hadden we één strenge regel', zegt Susan. 'Waar we ook waren, we aten wat de lokale bevolking at.' Aan het einde van de reis, in Japan, zei ouderling Gong tegen zijn zoons dat ze naar een restaurant zouden gaan dat wereldberoemd was om zijn rundvlees. Bij McDonalds aten vier uitgehongerde zoons en twee ouders 17 hamburgers!

'Papa en mama vonden het erg belangrijk dat we door eigen ervaring leerden', vertelt Abraham. 'Papa is er diep van doordrongen hoe ervaringen mensen en hele culturen vormen.' Abraham merkt ook op dat zijn vader 'altijd heel weloverwogen spreekt omdat hij zijn eigen woorden echt wil menen en geloven.'

Sam weet nog dat 'papa, hoe druk hij het bij Binnenlandse Zaken ook had, me elke avond hielp en trainde voor een rekenwedstrijd, de Challenge 24, waar ik in de derde klas aan mee wilde doen.' Hij zei dat als ik won, we een feestje zouden hebben met roomijs en 24 toppings. Sam bereikte de nationale finale maar won niet. Maar het roomijs kwam er toch. Het was alleen lastig om 24 toppings bij elkaar te krijgen. Een ervan was gedroogd vlees.

Christopher en Matthew vertellen hoe fijn ze het vinden 'dat onze vader en moeder elkaar zo vertrouwen, liefhebben en toegewijd zijn'. Die liefde delen ouderling en zuster Gong met elkaar en met elke zoon en hun verdere familie.

'Gerrit is niet alleen een toegewijde vader, maar ook een toegewijde zoon en broer', zegt Susan. 'Die rollen vindt hij





belangrijk. Hij laat ons inzien dat familiebanden het allerbelangrijkst zijn.'

### Kerkervaring

Hoewel ouderling Gong het druk had met zijn werk en gezin, wilde hij ook graag in de kerk dienen. Hij vervulde daarbij functies als hogeraadslid, groepsleider hogepriesters, zondagsschoolpresident van de ring, seminarieleerkracht, bisschop, president van de ringzending, ringpresident en gebiedszeventiger.

Waar hij ook wordt geroepen, en ook in zijn gezinsleven, laat hij zonder uitzondering



bepaalde karaktereigenschappen zien. 'Hij beschouwt iedereen als zoon of dochter van onze hemelse Vader', zegt zuster Gong. 'Maar bovenal houdt hij van de Heer. Hij wil echt, met zijn hele hart, het koninkrijk opbouwen en iets voor de kinderen van onze hemelse Vader betekenen.'

En hij bewondert zijn vrouw. 'Wat me ook wordt gevraagd,' zegt hij, 'Susan staat altijd aan mijn zijde. Ze voelt zich met iedereen op haar gemak en is mensgericht. Ze is altijd bereid om naar nieuwe plaatsen te gaan en nieuwe dingen te proberen. Daar ben ik dankbaar voor.'



Van links naar rechts: In Thailand had ouderling Gong een ontmoeting met zijn Eminentie Francis Xavier Kardinaal Kriengsak Kovithavani, de katholieke aartsbisschop van Bangkok. Ouderling Gong trekt er graag één-op-één met zijn zoons op uit, zoals hier in Canada met zijn zoon Sam. Ouderling Gong spreekt over het Levensbrood met leerkrachten van seminarie en instituut in 2017. Zuster Gong in gesprek bij een Cambodjaans lid thuis.

### Dienen met de Zeventig

Op 3 april 2010 werd ouderling Gerrit W. Gong als algemeen zeventiger gesteund. Hij werd toegewezen aan het presidium van het gebied Azië met het hoofdkantoor in Hongkong. Later werd hij president van dat gebied. Op 6 oktober 2015 werd ouderling Gong gesteund als lid van het Presidium der Zeventig. In die hoedanigheid bleef hij internationale ervaring opdoen, zoals gebiedsbeoordelingen in Afrika en Midden-Amerika leiden.

'In al die gebieden ontmoet je de heiligen en ga je van ze houden', zegt hij. 'Je voelt je gezegend als mensen je over hun geloof vertellen. Als je ziet hoe God in hun leven werkt, ga je beter begrijpen wie God is en hoeveel Hij van ieder van ons houdt.'

'Welke situatie we ouderling Gong ook vragen op te lossen, de betrokkenen hebben altijd het gevoel dat ze een nieuwe vriend hebben gevonden', zegt President Russell M. Nelson. 'Hij weet heel veel, maar is nederig. Hij maakt op alle niveaus contact met mensen en is altijd goed voorbereid en overtuigend.'

### Geroepen als apostel

Toen president Nelson ouderling Gong als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen riep, pakte de profeet, 'in het bijzijn van mijn lieve vrouw, Susan, liefdevol mijn handen [en riep mij] tot deze gewijde roeping van de Heer [...]. Het deed me naar adem happen' ('Christus is verrezen nu', *Liahona*, mei 2018, 97). Nederig, maar zeker van zijn liefde voor en vertrouwen in de Heer, aanvaardde ouderling Gong de roeping. Hij werd op 31 maart 2018 de gesteund. Zorgvuldig door de Heer voorbereid, begint hij nu aan zijn bediening als 'bijzondere getuige van de naam van Christus in de hele wereld' (LV 107:23). ■



Ouderling  
Neil L. Andersen  
van het Quorum  
der Twaalf  
Apostelen

## OUDERLING ULISSES SOARES: Een man in wie geen bedrog is

**A**an het begin van zijn bediening, toen Jezus zijn apostelen koos, zag Hij Nathanaël naar Zich toekomen. Direct onderkende Hij Nathanaëls goedheid en zei: 'Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is.'<sup>1</sup>

Jezus wist dat Nathanaël een zuiver hart had, met eerlijke bedoelingen zonder schijnheiligheid of misleiding. De Heer houdt van mensen die rechtvaardig en integer van karakter zijn, en riep Nathanaël als apostel.<sup>2</sup>

Ulisses Soares is als Nathanaël vanouds, en de Heiland heeft ook hem geroepen.

### 'Het licht van mijn ouders'

Ulisses, de jongste van vier broers, is op 2 oktober 1958 in São Paulo (Brazilië) geboren. Het gezin had het niet breed, maar zijn ouders, Aparecido en Mercedes Carecho Soares, waren eerbare, hardwerkende mensen die onbevangen naar de zendelingen luisterden. Ze lieten zich in 1965 dopen, toen Ulisses zes jaar oud was.

'Volgens mij sloeg broeder Aparecido nooit een dienst of vergadering over', zegt Osiris Cabral, die ringpresident was toen Ulisses een jongeman was. 'Ook Mercedes was heel getrouw. Ulisses heeft de toewijding van zijn ouders meegekregen.'

Ulisses' ingeboren goedheid bloeide op doordat hij over de Heer leerde. 'Ik ben in de kerk opgegroeid en volgde het licht van mijn ouders', zegt ouderling Soares. Door dat licht te volgen, groeide zijn getuigenis, soms tegen de stroom in.

'Ik was het enige lid van de kerk op mijn school, en de andere jongens probeerden me steeds omlaag te trekken en me verkeerde dingen te laten doen', zegt hij. 'Ik moest in die moeilijke situaties leren om voor mezelf op te komen, maar ik vertrouwde er altijd met mijn hele hart op dat de Heer me zou helpen. Al jong leerde ik dat als jij jouw deel doet, de Heer het zijne doet. Maar je moet zijn hand en zijn evangelie wel stevig vasthouden.'

Toen Ulisses 15 was, vroeg de bisschop hem om de jeugd in de zondagsschool te onderwijzen. Een van zijn lessen ging over een getuigenis van het evangelie verkrijgen. Ulisses had het Boek van Mormon bestudeerd,







had altijd gevoeld dat de kerk waar was en geloofde dat Jezus Christus zijn Heiland was.

Toen hij zijn les voorbereidde, wilde hij krachtig tot de klas getuigen dat het evangelie waar was. 'Ik studeerde en bad intens', weet ouderling Soares nog. 'Toen ik een keer geknield had, kwam er een heel warm gevoel in mijn hart, een zachte stem die bevestigde dat ik op de goede weg was. Het gevoel was zo sterk dat ik het nooit heb kunnen ontkennen.'

Toen Ulisses ouder werd, leerde hij dat de Heer hem overvloedig zegende, als hij meer deed dan wat verwacht of gevraagd werd. Één zo'n les kwam toen hij zich op zijn zending voorbereidde. In gesprekken met Ulisses

Ulisses Soares is 'in de kerk opgegroeid en volgde het licht' van zijn ouders, Aparecido en Mercedes Soares (links). Ulisses vertrouwde op de Heer, soms tegen de stroom in, en leerde al jong om zich stevig aan de Heiland en zijn evangelie vast te houden.

drukte de bisschop hem op het hart hoe belangrijk het was om de geboden te gehoorzamen en volgens de gedragsnormen te leven. Ook sprak hij over financiële voorbereiding.

Tegenwoordig betalen alle zendingen uit Brazilië een deel van hun zending en betalen veel gezinnen alle kosten. Toen Ulisses bijna zo oud was dat hij op zending kon, besloot hij om al het geld voor zijn zending zelf te verdienen. Gedreven door de werkmentaliteit van aanpakken die hij in het kleine bedrijf van zijn vader had opgedaan en gewapend met een goede typvaardigheid vond Ulisses een baan op de salarisadministratie van een bedrijf.

Na een zwaar toelatingsexamen begon hij aan een avondstudie boekhouden op een technische school. Elke maand betaalde hij zijn tiende en legde geld opzij voor zijn zending. Na een jaar werd hij naar de boekhouding van zijn bedrijf overgeplaatst.

'Zo spaarde ik om mijn zending te kunnen betalen', zegt ouderling Soares. 'En in de drie jaar voor mijn vertrek kocht ik elke maand iets wat ik nodig had: een overhemd, een broek, een paar sokken, een das, een koffer.' Hij had ook de sterke liefde en steun van zijn ouders en lokale leiders nodig, en die kreeg hij.

Ulisses werd geroepen naar het zendingsgebied Rio de Janeiro (Brazilië). Zijn

eerste zendingspresident was Helio da Rocha Camargo, die later de eerste algemeen autoriteit uit Brazilië werd. Ulisses ging begin 1978 op zending. De eerste tempel in Latijns-Amerika werd later dat jaar door president Spencer W. Kimball (1895–1985) in São Paulo ingewijd.

In januari 1980 stapten Ulisses en zijn collega, die zijn begiftiging ook nog niet had ontvangen, in Rio de Janeiro op de bus voor een rit van acht uur naar de São Paulotempel. Ulisses' ouders, broers en zussen ontmoetten hem daar, en de familie Soares werd voor tijd en eeuwigheid verzegeld. Ulisses is die vijf uur samen in de São Paulotempel nooit vergeten. Later die dag gingen zijn collega en hij naar het zendingsveld terug.

### God op de eerste plaats zetten

Ulisses had een succesvolle zending, waardoor zijn getuigenis nog groeide. Na zijn thuiskomst vond hij een baan en ging hij boekhouding en economie aan een lokale universiteit studeren.

Hij was ongeveer zeven maanden thuis toen hij 'zuster Morgado' op een dansavond van meerdere ringen tegenkwam. Ulisses was een tijdje haar zoneleider geweest, en de twee brachten de avond door met bijpraten en zendingsverhalen vertellen. Drie weken later gingen ze daten.

Rosana Fernandes Morgado was 8 toen haar oudere zus, Margareth, haar mee naar de kerk nam. Uiteindelijk kregen de trouwe jonge onderzoeksters toestemming van hun vader om zich te laten dopen, maar ze moesten beiden wachten tot ze 17 waren. Rosana ging negen jaar naar de kerk voor ze toestemming kreeg om zich te laten dopen.

Ulisses woonde aan de noordkant van São Paulo, Rosana woonde bij haar ouders aan de zuidkant. Een rit met de bus en metro door die naar alle kanten uitgroeiende stad kon zo twee of drie uur duren. Gelukkig woonden

Ouderling Soares schrijft al het goede in zijn leven aan zijn vrouw Rosana toe. Het stel trouwde in 1982 (uiterst rechts), twee jaar na een toevallige ontmoeting na hun zending in Rio de Janeiro (Brazilië).



Ouderling Soares met Rosana in 2000 (boven); met zijn gezin (rechtsonder); en als voltijdzendingeling in 1979 (rechtsboven) met nieuw lid Eliezer Wagner de Souza Santos en zijn toenmalige verloofde (nu vrouw) Regina. Broeder Santos is nu president van de ring Vila Velha Brazilië in de deelstaat Espírito Santo. Kim Pickett, ouderling Soares' collega, is op de achtergrond zichtbaar.

Margareth en haar man, Claudio, vlak bij haar ouders.

'Als Ulisses in het weekend kwam om Rosana te daten, was het zwaar voor hem om 's avonds zo'n lange terugreis te moeten maken', vertelt ouderling Claudio R. M. Costa, algemeen zeventiger. Dus nodigden Margareth en hij Ulisses uit om na zijn dates bij hen te blijven slapen. 'We adopteerden hem een tijdje', voegt ouderling Costa toe.

'Hij sliep dan op de bank in onze woonkamer', vertelt zuster Costa. 'We waren net



getrouwd, dus we hadden geen extra dekens. Maar hij sliep onder een oud gordijn dat we nog hadden. Hij was er blij mee, want de volgende dag kon hij Rosana weer zien. Hij was goed voor mijn zus, en mijn ouders mochten hem erg graag.'

Ulisses en Rosana trouwden op 30 oktober 1982 in de São Paulotempel.

Als je een paar minuten bij ouderling en zuster Soares bent, merk je al snel hoeveel liefde, bewondering en respect ze voor elkaar hebben. Ouderling Soares zegt: '[Rosana is] voor mij en ons gezin altijd een voorbeeld van goedheid, liefde en volledige toewijding aan de Heer'<sup>3</sup>. Voor zuster Soares is Ulisses 'een godsgeschenk'.

Zij voegt daaraan toe: 'Hij heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en wil altijd het



goede doen. Hij zorgt ervoor dat we als gezin niets tekort komen en behandelt me altijd erg hoffelijk. Hij heeft in al zijn kerkroepingen zijn best gedaan. Hij gaat, hij doet. Hij zet de dingen van God op de eerste plaats. Ik word steeds weer verliefd op hem, want ik weet dat als hij de dingen van God op de eerste plaats zet, hij mij ook op de eerste plaats zet.'

Over zijn vrouw zegt ouderling Soares: 'Ze is de echte held en inspiratie in ons gezin. Ze is voor iedereen liefdevol, vriendelijk en geduldig. Ze scheidt eenheid in ons gezin, en ze ziet in iedereen het goede. Zij heeft enorm bijgedragen tot alles wat er in mijn leven is gebeurd. Over

mijn roeping in het Quorum der Twaalf Apostelen zei ik gekscherend tegen haar: "Dit is jouw schuld, want jij hebt de kracht van het evangelie zo uitvergroot in mijn leven."

### Een 'ruim hart'

Gustavo, het oudste kind in het gezin Soares, weet nog hoe hij als jonge jongen zijn ouders ongehoorzaam was en weg was geslopen om een kijkje te nemen op het jaarlijkse feest in hun buurt in São Paulo, de Festa Junina.

'Ik stond midden in een grote menigte en had het prima naar mijn zin, toen ik een omroeper mij naar voren hoorde roepen', vertelt hij. 'En toen zag ik mijn vader.'

Zijn ouders hadden zich dodelijk ongerust gemaakt, maar in plaats van hem een standje te geven, omarmde Ulisses hem stevig.

'We hadden een pittig gesprek over hoe ze me kwijt waren, maar mijn ouders behandelden me met respect', weet Gustavo nog. 'Ik voelde me beschermd en wist dat ze echt van me hielden.'

Ulisses is op en top een familiemens. Ondanks zijn drukke werk en reisschema door de jaren heen, heeft hij tijd gemaakt om een relatie met zijn kinderen op te bouwen.

Toen ouderling Soares op 31 maart 2018 als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen werd gesteund, was misschien niemand verbaasder dan Gustavo en zijn twee zussen, Lethicia Caravello en Nathalia Soares Avila. Maar als liefde, hard werken, empathie en nederigheid iemand geschikt voor het apostelschap maken, zeggen ze, dan snappen ze waarom de Heer hun vader heeft geroepen.

'Toen Jezus zijn apostelen riep, koos Hij niet de geleerdste Farizeeërs, Hij koos vissers', zegt Lethicia. 'Mijn vader en moeder zijn net als zij. Ze vertrouwen volledig op de Heer, en Hij gebruikt hen om zijn werk te doen omdat Hij weet dat ze onzelfzuchtig zijn, hard willen werken, en nederig genoeg zijn om zich te laten corrigeren.'

Door zijn 'ruime hart' zal hij de wereld kunnen ingaan als een van de bijzondere getuigen van de Heiland, voegt Nathalia toe. 'Zijn hart is ervoor gemaakt', zegt ze. 'Hij voelt de invloed van de hemel, hij houdt van iedereen en wil het goede doen.'





### 'Alles komt goed'

Toen ouderling Soares van 2000 tot 2003 president van het zendingsgebied Porto (Portugal) was, kwam hij bekend te staan om zijn Portugese lijfspreuk: 'Tudo vai dar certo' – alles komt goed.

'Hij leerde die aan ons', zo weet Ty Bennet, een van zijn zendingen nog. 'Hij leeft zijn leven met het geloof en optimisme dat als we alles doen wat de Heer wil, alles goed komt.'

Hij leerde zijn zendingen ook om niet de woorden *moeilijk* of *onmogelijk* te gebruiken, zegt Richard Shields, ook een van zijn zendingen. 'We noemden dingen "uitdagingen". Dat advies was vormend voor mij. Ik zie dingen nu als een "uitdaging" die aangepakt moet worden, niet als "moeilijk" of "onmogelijk".'

Dat geloof en optimisme zijn hem niet aan komen waaien. Ouderling en zuster Soares kennen maar al te goed de schraalheid van ontbering, de vermoeidheid van lange werk- en studiedagen, de tegenslag van een slechte gezondheid, en het verdriet van een miskraam, doodgeboorte en het verlies van een broer, een zus en ouders.

Maar op hun levensreis verankeren ze hun geloof in de woorden van ouderling Soares' favoriete Schriftuurtekst: 'Wees nederig; en de Heer, uw God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden.'<sup>4</sup>

'Tegenslagen horen bij onze vooruitgang', zegt ouderling Soares. 'Maar als we geduldig in ons lijden zijn, als we leren de tegenslagen van het leven te boven te komen, als we getrouw blijven, blijft de Heer ons hoogachten en zegent Hij ons met de zegeningen die Hij heeft beloofd.'

En als we de ijzeren roede stevig vasthouden, zal de Heer ons niet alleen laten.

'Door ons consequent vast te houden aan de geboden, het evangelie, de Schriften en de Heer Jezus Christus, krijgen we hulp om de tegenslagen van het leven te boven te komen', zegt ouderling Soares. 'Als we knielen om te bidden, zal Hij bij ons zijn en ons leiden. Hij zal ons influisteren waar we naartoe moeten gaan en wat we moeten doen. Als we gehoorzaam en nederig zijn, verhoort de Heer onze gebeden.'

### Toegewijd discipel

Ulisses Soares is een kundig en voorbereid man. Zijn opleiding, waaronder een universitaire graad in bedrijfskunde, bereidde hem voor op zijn werk als accountant en auditor voor multinationals in Brazilië. Die ervaring bereidde hem weer voor op zijn werk voor de financiële afdeling van de kerk, waardoor hij op zijn 31e een van de jongste bestuurders materiële zaken van de kerk werd. En die voorbereiding kwam hem weer goed van pas als zendingspresident en in zijn roeping als algemeen zeventiger op 2 april 2005.

Voordat hij op 6 januari 2013 in het Presidium der Zeventig werd geroepen, was ouderling Soares raadgever en daarna president in het presidium van het gebied Brazilië, en raadgever in het gebied Afrika-Zuid-Oost. Daarna was hij raadgever van ouderling Dale G. Renlund, toen algemeen zeventiger. Ouderling Renlund, nu lid van het Quorum der Twaalf





Apostelen, denkt graag aan hun tijd samen terug.

‘Ouderling Soares is een uitbundig, toegewijd discipel van Jezus Christus’, zegt ouderling Renlund. ‘Ik ken niemand die meer terdege beseft dat hij een opdracht van de Heer heeft. Als hem iets gevraagd wordt, geeft hij zich er geheel aan.’

Hij zei dat ouderling Soares al snel ‘verliefd werd’ op de heiligen in Afrika. Een van zijn eerste opdrachten in het gebied was een ringconferentie in Kananga in de Democratische Republiek Congo presideren. ‘Toen

Of het nu onder de heiligen van Peru (links), Ghana (onder) of andere landen is waar hij heeft gediend en bediend, ouderling Soares ‘sluit mensen snel in zijn hart’, zegt ouderling Claudio R. M. Costa.



hij terugkwam, hield hij maar niet op over de goedheid en toewijding van de mensen die hij had ontmoet’, zegt ouderling Renlund.

Ouderling L. Whitney Clayton, die vijf en een half jaar met ouderling Soares in het Presidium der Zeventig heeft gediend, noemt ouderling Soares een consensusbouwer. ‘Hij luistert en weegt zijn gedachten af. Hij stelt zich in vergaderingen altijd terughoudend op zodat we een koor zijn, geen groep concurrerende solisten.’

Ouderling Soares spreekt goed Portugees, Engels, Spaans en Frans maar is daar bescheiden over. Toch is die gave, waar hij constant

Ondanks zijn drukke werk en reïsschema door de jaren heen zet ouderling Soares zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen (linksonder) altijd op de eerste plaats. Ook heeft hij samen met zijn vrouw de tijd genomen om een uitstekende kok te worden (uiterst links).

aan moet werken, een zegen voor de kerk, zegt ouderling Clayton. Ouderling Soares kan de meeste kerkleden in hun eigen taal toespreken.

‘Ulisses is al vanaf zijn jeugd een leider’, merkt ouderling Claudio Costa over zijn zwager op. ‘Hij is zeer intelligent en zeer capabel. Hij voelt zich altijd gedreven om er 100% voor te gaan. Hij houdt makkelijk van de mensen om hem heen. Hij heeft het hart van een ware discipel van de Heiland, en hij heeft het zekere getuigenis dat Jezus de Christus is. Ik houd van hem en steun hem graag als apostel van de Heer.’

En ouderling David A. Bednar voegt daar namens het Quorum der Twaalf Apostelen aan toe: ‘Ouderling Soares is een zuivere, ongekunstelde en onschuldige discipel van de Heiland. Door het licht dat van zijn gezicht afstraalt, zijn warme glimlach en zijn voorkomende manier van doen, hebben talloze mensen en gezinnen een dieper verlangen gevoeld om de Heiland te volgen en het evangelie na te leven. Dat is nog steeds zo en dat zal zo doorgaan.’

In onze bedeling heeft de Heer over Edward Partridge gezegd dat ‘zijn hart zuiver is voor mijn aangezicht, want hij is zoals Nathanaël vanouds, in wie geen bedrog is.’<sup>5</sup> Over Hyrum Smith zei de Heer: ‘Want Ik, de Heer, heb hem lief wegens de onkreukbaarheid van zijn hart en omdat hij datgene liefheeft wat goed is voor mijn aangezicht.’<sup>6</sup>

Over Ulisses Soares zou de Heer hetzelfde zeggen. ■

#### NOTEN

1. Johannes 1:47.
2. Zie James E. Talmage, *Jezus de Christus*, (1916), 217–218, 222.
3. ‘Profeten spreken door de macht van de Heilige Geest’, *Liahona*, mei 2018, 98.
4. Leer en Verbonden 112:10.
5. Leer en Verbonden 41:11.
6. Leer en Verbonden 124:15.



Wat  
**iedere bisschop**  
wil dat zijn  
wijkladen weten

*Hier zijn acht beginselen die  
ik als bisschop heb geleerd.*

**Michael Meyers**

**I**k kreeg de geweldige kans om bisschop te zijn. In die jaren heb ik meer geleerd dan ik kan opnoemen. Maar ik heb acht beginselen geleerd die volgens mij universeel zijn. Hoewel de lijst niet volledig is, heb ik mijn best gedaan om samen te vatten wat elke bisschop zijn wijkladen wil laten weten.



## 1. De bisschop heeft ieder lid van zijn wijk echt lief.

De liefde die een bisschop voor de leden van zijn wijk heeft, is nauw verbonden met de liefde die onze hemelse Vader en Jezus Christus voor ieder van ons hebben. Wanneer een bisschop tijdens de avondmaalsdienst naar de leden kijkt, voelt hij mededogen en empathie – anders dan hij ooit tevoren heeft ervaren. Als een bisschop opstaat en zegt dat hij de wijkleden liefheeft, zijn die gevoelens oprecht en reëel. Weet dat de bisschop u liefheeft, zich zorgen over u maakt en om u geeft – meer dan u denkt.



## 2. De bisschop wordt door het geloof en de gebeden van de leden stoffelijk, emotioneel en geestelijk gesteund.

Een bisschop verricht talrijke uren dienstbetoon. Hij besteedt op zondag vele uren in de kerk. Daarnaast besteedt hij doordeweeks, na zijn werk, veel tijd aan persoonlijke gesprekken en zorg voor de leden van zijn wijk.

Door het geloof en de gebeden van de wijkleden is de bisschop daar week in week uit toe in staat. Toen ik pas als bisschop was geroepen, liepen de tranen mij altijd over de wangen als ik iemand voor de bisschop hoorde bidden. Uw gelovige gebeden worden beantwoord, en de bisschop ontvangt en voelt de ondersteunende invloed van die gebeden. De Heer verhoort die gelovige gebeden ten behoeve van de bisschoppen in de kerk.



## 3. De bisschop voelt vaak dat hij tekortschiet (zelfs na drie of vier jaar).

Ik ken niet veel bisschoppen die het gevoel hadden dat ze echt op die roeping waren 'voorbereid'.

Ik weet echter dat 'wie de Heer roept, maakt de Heer ook geschikt.'<sup>1</sup> Hoewel een bisschop weet dat hij geschikt gemaakt wordt,

heeft hij ook het gevoel dat

hij nooit goed genoeg zal zijn. Hij doet zijn best om verstandige raad te geven, om mensen niet te kwetsen, en om de Geest bij zich te hebben. Maar hij blijft zich altijd afvragen of hij zijn roeping op aanvaardbare wijze vervult.

#### 4. De Geest van God kan door middel van de bisschop werkzaam zijn wanneer hij met wijkleden spreekt.

Als mensen mij vragen wat ik het meest mis, noem ik altijd de sterke invloed van de Geest die bij de mantel van bisschop hoort. Als de bisschop iemand troost die een dierbare heeft verloren, met iemand praat die een ontrouwe huwelijkspartner heeft, of iemand tot bekering roept, telkens heeft de bisschop recht op de Geest van God en de geest van openbaring.

Een voormalig wijklid vroeg me onlangs om hulp inzake een persoonlijke kwestie. Ze was naar een nieuwe wijk verhuisd en wist niet zeker of ze wel met haar nieuwe bisschop wilde praten. Ik vertelde haar wat ik sinds mijn ontheffing tegen veel mensen heb gezegd, namelijk dat ik graag zou helpen maar dat ik niet langer de sleutels van bisschop had. En die sleutels konden belangrijk zijn om haar de nodige hulp te bieden. Ik moedigde haar aan om met haar bisschop te praten. Toen ik haar twee weken later weer sprak, zei ze dat ze met haar bisschop had gesproken en dat het leek alsof hij al op de hoogte was en wist hoe hij haar kon helpen. Hoewel de bisschop zeker niet volmaakt is en fouten maakt, inspireert en leidt de Heer hem. Hij is mensen door zijn woorden tot zegen.



#### 5. De bisschop is een mens; soms maakt hij fouten en soms doet hij iets verkeerd.

De bisschop is en blijft een mens. Hij heeft onvolmaaktheden, zwakheden, vooroordelen en zijn eigen problemen. De Geest stelt iemand in staat om bisschop te zijn. Maar de bisschop is nog steeds een mens met dezelfde problemen en zwakheden als wij.

Dat besef mag ons eerbetoon voor zijn roeping of onze aandacht voor zijn advies niet verzwakken. Een bisschop is zich maar al te goed bewust van zijn zwakheden. Hij doet zijn best om ze te overwinnen en ze buiten zijn werk als bisschop te houden. Hoe goed hij ook zijn best doet, hij blijft altijd onvolmaakt.

#### 6. De bisschop heeft altijd het gevoel dat hij de wijkleden niet genoeg spreekt en niet genoeg doet.

Een bisschop vraagt zich elke dag af wie hij die dag kan of moet helpen. Ik had het heel fijn gevonden om geregeld met alle leden te praten, maar ik had een volledige baan, een gezin, jeugdactiviteiten en bepaalde wijkleden met veel behoeften. Er was gewoon niet genoeg tijd om geregeld met alle leden te praten.

Maar als bisschop fluisterde de Geest me soms in dat ik met een bepaald lid moest praten. Maar al te vaak begon zo'n gesprek met de woorden: 'Ik wist dat u zou komen.' We voelden de Geest vaak heel sterk als we beiden beseften dat het gesprek een bewijs was van het feit dat God gebeden verhoort.

Ik genoot altijd van de ontvangst als ik bij actieve leden 'zonder problemen' aanbelde. Die goede mensen gaan elke week naar de kerk, maken hun roeping groot, hebben geen grote problemen en krijgen niet vaak bezoek van een priesterschapsleider. Ze waren altijd dankbaar om even met hun bisschop te kunnen praten. Hen wil ik graag bedanken. Ga zo door! Weet dat uw bisschop u liefheeft en graag vaker met u zou willen praten.



## 7. Het is heel belangrijk voor uw bisschop dat u elkaar dient.

Als ik te horen kreeg dat een wijklid een probleem had, vroeg ik me altijd af: 'Wie zijn de huisonderwijzers en huisbezoeksters?' Dat was een van de manieren om vast te stellen of er op korte en lange termijn in de behoeften van dat lid werd voorzien. Als de bisschop geen hulp van de leden van de wijk of ring krijgt, heeft hij beperkte hulpbronnen. Hij kan en zal mensen in een crisissituatie zeker bezoeken. Maar met de hulp van de priesterschap en de zustershulpvereniging kan hij veel meer bereiken.

Daar gaat het ten slotte om. Er zijn momenten waarop we vergeten waarom we elkaar helpen: De Heer heeft ons geboden dat we 'elkaar liefhebben' (Johannes 13:34). Weet dat uw bediening voor uw bisschop een geïnspireerde manier is om er meer voor de wijkleden te zijn.



## 8. De bisschop zou alles wel voor zijn kudde willen doen.

Op elk moment, dag of nacht, zou hij wel in de behoeften van de leden willen voorzien, of het nu gaat om een zegen, een gesprek met een afgedwaald kind of als er een ongeluk is gebeurd. Hij kan niet altijd alles doen, en hij is misschien niet in alle situaties de juiste persoon, maar wees niet bang om hem om hulp te vragen als u die nodig hebt. Weet dat de bisschop er is om op dergelijke momenten te helpen, en dat u beiden gezegend zult worden als u samenwerkt.

Ik voel me nederig doordat ik de kans had om die heilige roeping te vervullen. In mijn ambtsperiode ben ik van geloven naar weten gegroeid. Ik geloof niet alleen meer dat het evangelie waar is; ik weet het. Ik geloof niet alleen meer dat God me kent; ik weet dat God Zich van ons allemaal bewust is, van ons dagelijks leven en onze beslommingen. Daarnaast weet ik dat Hij zijn dienstknechten voor zijn werk inzet, vooral hen die priesterschapssleutels hebben. Ik weet dat ik niet zonder Gods betrokkenheid als bisschop had kunnen functioneren. Door de waarheid van het evangelie en Gods liefde voor zijn kinderen is een bisschop in staat te dienen. ■

*De auteur woont in Utah (VS).*

### NOOT

1. Thomas S. Monson, 'Duty Calls', *Ensign*, mei 1996, 44.









## HOOFDSTUK 8

# De opkomst van de kerk van Christus

*Dit is hoofdstuk 8 van een nieuwe vierdelige serie over de geschiedenis van de kerk met als titel Heiligen: de geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus in de laatste dagen. Het boek is in veertien talen in druk beschikbaar, en ook in de sectie Kerkgeschiedenis van de app Evangeliebibliotheek, en op [heiligen.lds.org](http://heiligen.lds.org). De voorgaande hoofdstukken die in vorige uitgaven zijn verschenen, zijn in 47 talen in de app Evangeliebibliotheek en online op [heiligen.lds.org](http://heiligen.lds.org) beschikbaar.*

**B**egin juli 1828 was het manuscript klaar, en Joseph wist dat de Heer van hem verwachtte dat hij het Boek van Mormon zou uitgeven en de boodschap wereldwijd verspreiden. Maar Joseph en zijn familie waren niet bekend met de uitgeverwereld. Hij moest het manuscript beschermen, een drukker zoeken, en een manier vinden om het boek te verspreiden onder mensen die open stonden voor nieuwe Schriftuur.

De publicatie van een dik boek als het Boek van Mormon was ook een dure aangelegenheid. Josephs financiële toestand was er niet op vooruitgegaan sinds hij met het vertalen was begonnen. Al zijn inkomsten gingen op aan het onderhouden van zijn gezin. Hetzelfde gold voor zijn ouders. Zij waren nog steeds arme boeren die niet eens de grond bezaten die ze bewerkten. Joseph had maar één vriend die het project kon financieren, en dat was Martin Harris.

Joseph ging meteen aan het werk. Voordat de vertaling helemaal klaar was, had hij de auteursrechten aangevraagd om het boek tegen diefstal en plagiaat te beschermen.<sup>1</sup> Met de hulp van Martin zocht Joseph ook naar een drukker die het boek wilde uitgeven.

Eerst gingen ze naar Egbert Grandin, een drukker uit Palmyra, die even oud als Joseph was. Grandin weigerde pertinent om eraan mee te werken, omdat hij dacht dat het boek nep was. Joseph en Martin zochten onverschrokken verder en vonden een bereidwillige drukker in een naburige stad. Voordat ze met hem in zee gingen, keerden ze echter naar Palmyra terug om Grandin nog een laatste keer te vragen of hij het boek wilde uitgeven.<sup>2</sup>

Deze keer leek Grandin wel bereid om de opdracht aan te nemen, maar hij eiste een voorschot van drieduizend dollar voor het drukken en binden van vijfduizend exemplaren. Martin had beloofd om mee te betalen voor het drukwerk, maar om aan zo veel geld te komen, zou hij een hypotheek op zijn boerderij moeten nemen.





Cole, een voormalig rechter, gebruik van Grandins drukpers om een krant te publiceren. Abner werkte 's avonds in de drukkerij, als de werknemers van Grandin naar huis waren. Zo kwam het dat hij de gedrukte bladzijden van het Boek van Mormon kon inkijken, die nog niet gebonden en afgewerkt waren.

Al gauw begon Abner in zijn krant de draak te steken met de 'Gouden Bijbel', en in de winter publiceerde hij fragmenten uit het boek, voorzien van vernietigende commentaren.<sup>11</sup>

Toen Hyrum en Oliver hoorden wat Abner deed, spraken ze hem erop aan. 'Waar haalt u het recht vandaan om fragmenten uit het Boek van Mormon te publiceren?' vroeg Hyrum. 'Weet u niet dat wij de auteursrechten bezitten?'

'Dat zijn uw zaken niet,' zei Abner. 'Ik mag van de drukpers gebruik maken en ik publiceer wat ik wil.'

'Ik verbied u om nog meer fragmenten uit het boek in uw krant te publiceren,' zei Hyrum.

'Dat kan mij niets schelen,' zei Abner.

Hyrum en Oliver wisten niet wat ze moesten doen. Ze stuurden een bericht naar Joseph, die ogenblikkelijk naar Palmyra terugkeerde. Hij vond Abner in de drukkerij, terwijl hij rustig zijn eigen krant zat te lezen.

'U bent hard aan het werk, zie ik,' zei Joseph.

'Hoe maakt u het, meneer Smith?' antwoordde Abner koeltjes.

Joseph zei: 'Meneer Cole, het Boek van Mormon en de publicatierechten ervan zijn mijn eigendom, en ik verbied u om u er nog verder mee te bemoeien.

Abner trok zijn jas uit en stroopte zijn mouwen op. 'Wilt u vechten, meneer?' snauwde hij, terwijl hij zijn vuisten tegen elkaar sloeg. 'Als u wilt vechten, kom dan maar op.'

Joseph glimlachte. 'U kunt uw jas beter aanhouden,' zei hij. 'Het is koud en ik ga niet met u vechten.' Vervolgens zei hij kalm: 'Maar u moet ermee ophouden fragmenten uit mijn boek te publiceren.'

'Als u denkt dat u sterker bent dan ik,' zei Abner, 'trek dan uw jas uit en dan zullen we nog wel eens zien.'

'De wet is de wet,' antwoordde Joseph, 'en als u dat nog niet wist, zult u het gauw merken. Maar ik ga niet met u vechten, dat heeft geen enkele zin.'

Abner wist dat hij de wet niet aan zijn kant had. Hij kalmeerde en publiceerde geen fragmenten uit het Boek van Mormon meer in zijn krant.<sup>12</sup>

Solomon Chamberlin was een predikant op weg naar Canada. Hij hoorde voor het eerst iets over de 'Gouden Bijbel' van de familie bij wie hij in de buurt van Palmyra logeerde. Net als Thomas Marsh had hij zijn hele leven verschillende kerken onderzocht, maar geen ervan voldeed. Sommige kerken predikten evangeliebeginselen en geloofden in geestelijke gaven, maar ze hadden geen profeten van God en geen priesterschap. Solomon dacht dat de Heer zijn kerk in de nabije toekomst zou vestigen.

Toen Solomon hoorde wat zijn gastgezin over Joseph Smith en de gouden platen vertelde, begon hij van top tot teen te tintelen. Hij besloot de familie Smith op te zoeken en meer over het boek te weten te komen.

Hij ging naar het huis van de familie Smith. Hyrum stond bij de deur. 'Vrede zij met dit huis,' zei Solomon.

'Ik hoop dat uw bedoelingen vreedzaam zijn,' antwoordde Hyrum.

Solomon vroeg: 'Woont hier iemand die in visioenen of openbaringen gelooft?'

'Ja,' zei Hyrum, 'in dit huis geloven we in visioenen.'

Solomon vertelde Hyrum dat hij jaren geleden een visioen had gezien. Daarin had een engel gezegd dat de kerk van God niet op aarde was, maar dat Hij spoedig een kerk zou oprichten met dezelfde macht als de apostolische kerk van weleer. Hyrum en de andere aanwezigen begrepen wat Solomon vertelde en zeiden dat ze zijn overtuiging deelden.

'Ik hoop dat u mij iets over uw ontdekkingen wilt vertellen,' zei Solomon. 'Ik denk dat ik het aankan.'

Hyrum nodigde hem uit om op de boerderij te blijven logeren en toonde hem het manuscript van het Boek van Mormon. Solomon bestudeerde het gedurende twee dagen en ging toen met Hyrum naar de drukkerij van Grandin, waar een van de drukkers hem vierenzestig gedrukte bladzijden gaf. Solomon nam die losse bladzijden mee naar Canada, terwijl hij onderweg alles verkondigde wat hij over het nieuwe geloof wist.<sup>13</sup>

Op 26 maart 1830 waren de eerste exemplaren van het Boek van Mormon gedrukt en werden ze op de benedenverdieping van Grandins drukkerij te koop aangeboden. Ze waren strak in kalfsleer gebonden en roken naar leder, lijm, papier en inkt. Op de rug stonden in gouden letters de woorden *Boek van Mormon*.<sup>14</sup>





Later stond Joseph op de oever van een rivier waar zijn moeder en vader zich tot de kerk lieten dopen. Nadat ze jarenlang op verschillende manieren naar de waarheid hadden gezocht, waren ze nu eindelijk in geloof verenigd. Toen zijn vader uit het water kwam, stak Joseph hem de hand toe om hem op de oever te helpen. Ze omhelsden elkaar.

Joseph drukte zijn gezicht tegen zijn vaders borst en riep uit: 'Mijn God, ik heb lang genoeg geleefd om te zien hoe mijn eigen vader zich in de ware kerk van Jezus Christus laat dopen!'<sup>24</sup>

Die avond glipte Joseph weg en ging hij naar een nabijgelegen bos. Zijn hart liep over van emotie. Hij wilde alleen zijn, weg van vrienden en familie. In de tien jaar sinds het eerste visioen had hij de hemelen geopend gezien, de Geest van God gevoeld en was hij door engelen onderricht. Hij had ook gezondigd, was de gave kwijtgeraakt, had zich bekeerd, Gods barmhartigheid ontvangen en het Boek van Mormon door zijn macht en genade vertaald.

Nu had Jezus Christus zijn kerk hersteld, en had Hij Joseph hetzelfde priesterschap verleend waarmee de apostelen vanouds het evangelie aan de wereld hadden verkondigd.<sup>25</sup> Joseph werd overmand door een immense vreugde, en toen Joseph Night en Oliver hem later die avond aantrouwen, huilde hij.

Zijn vreugde was compleet. Het werk was van start gegaan.<sup>26</sup> ■

Op [saints.lds.org](http://saints.lds.org) staat een volledige lijst met bronnen in het Engels.

Het woord *Thema* in de noten geeft aan dat er op [heiligen.lds.org](http://heiligen.lds.org) meer informatie te vinden is.

#### NOTEN

1. Copyright for Book of Mormon, 11 juni 1829, in *JSP*, D1:76–81.
2. 'Prospect of Peace with Utah', *Albany Evening Journal*, 19 mei 1858, [2]; 'From the Troy Times', *Albany Evening Journal*, 21 mei 1858, [2]; John H. Gilbert, Memorandum, 8 september 1892, kopie, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis.
3. Leer en Verbonden 19 (Revelation, circa Summer 1829, op [josephsmithpapers.org](http://josephsmithpapers.org)); zie ook Historical Introduction to Revelation, circa Summer 1829 [LV 19], in *JSP*, D1:85–89; en Knight, Reminiscences, 6–7.
4. McBride, 'Contributions of Martin Harris', 1–9; Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 34, in *JSP*, H1:352 (versie 2).
5. John H. Gilbert, Statement, 23 oktober 1887, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; Indenture, Martin Harris aan Egbert B. Grandin, Wayne County, New York (VS), 25 augustus 1829, Wayne County, NY, Mortgage Records, deel 3, 325–326, microfilm 479.556, U.S. and Canada Record Collection, Bibliotheek voor familiegeschiedenis; Historical Introduction to Revelation, circa Summer 1829 [LV 19], in *JSP*, D1:85–89.
6. Copyright for Book of Mormon, 11 juni 1829, in *JSP*, D1:76–81; John H. Gilbert, Memorandum, 8 september 1892, kopie, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; Porter, 'The Book of Mormon', 53–54.
7. John H. Gilbert, Memorandum, 8 september 1892, kopie, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; Lucy Mack Smith, History, 1844–45, boek 9, [8]; Joseph Smith to Oliver Cowdery, 22 oktober 1829, in *JSP*, D1:94–97.
8. John H. Gilbert, Memorandum, 8 september 1892, kopie, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; Lucy Mack Smith, History, 1844–45, boek 9, [2]; 'Printer's Manuscript of the Book of Mormon', in *JSP*, R3, Deel 1:XXVI. **Thema:** Printing and Publishing the Book of Mormon (De druk en publicatie van het Boek van Mormon)
9. Oliver Cowdery to Joseph Smith, 6 november 1829, in *JSP*, D1:100–101; Mosiah 3:18–19; 5:5–7; 4 Nephi 1:17; zie ook Oliver Cowdery to Joseph Smith, 28 december 1829, in *JSP*, D1:101–104.
10. Thomas B. Marsh, 'History of Thomas Baldwin Marsh', *LDS Millennial Star*, 4 juni 1864, 26:359–360; 11 juni 1864, 26:375–376.
11. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, boek 9, [9]. Voor voorbeelden van fragmenten uit het Boek van Mormon die door Abner Cole werden gepubliceerd, zie 'The Book of Mormon', *Reflector*, 16 september 1829, 10; 'Selected Items', *Reflector*, 23 september 1829, 14; 'The First Book of Nephi', *Reflector*, 2 januari 1830, 1; en 'The First Book of Nephi', *Reflector*, 13 januari 1830, 1. **Thema:** Critics of the Book of Mormon (Kritiek op het Boek van Mormon)
12. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, boek 9, [9]–[12]; Lucy Mack Smith, History, 1845, 166–168.
13. Chamberlin, *Autobiography*, 4–11.
14. Copyright for Book of Mormon, June 11, 1829, in *JSP*, D1:76–81; John H. Gilbert, Memorandum, 8 september 1892, kopie, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; 'Book of Mormon', *Wayne Sentinel*, 26 maart 1830, [3]. Sommige boeken werden ook in schapenleer gebonden.
15. Titelblad van het Boek van Mormon, begin juni 1829, in *JSP*, D1:63–65; zie ook Lucy Mack Smith to Solomon Mack, 6 januari 1831, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis.
16. Testimony of Three Witnesses, Late June 1829, in *JSP*, D1:378–382; Testimony of Eight Witnesses, Late June 1829, in *JSP*, D1:385–387.
17. Tucker, *Origin, Rise, and Progress of Mormonism*, 60–61.
18. Zie Lucy Mack Smith to Solomon Mack, 6 januari 1831, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis.
19. Joseph Smith History, circa Summer 1832, 1, in *JSP*, H1:10; Leer en Verbonden 27:12–13 (Revelation, circa Aug. 1830, in Leer en Verbonden 50:3, uitgave van 1835, op [josephsmithpapers.org](http://josephsmithpapers.org)); Oliver Cowdery to Phineas Young, 23 maart 1846, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis; 'Joseph Smith Documents Dating through June 1831', in *JSP*, D1:XXXVII–XXXIX; zie ook Cannon en anderen, 'Priesthood Restoration Documents', 163–207. **Thema:** Restoration of the Melchizedek Priesthood (De herstelling van het Melchizedeks priesterschap)
20. Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 27, in *JSP*, H1:326–328 (versie 2).
21. Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 37, in *JSP*, H1:364 (versie 2); Stevenson, Journal, 22 december 1877; 2 januari 1887; An Act to Provide for the Incorporation of Religious Societies (5 april 1813), *Laws of the State of New-York* (1813), 2:212–219. **Thema:** Founding Meeting of the Church of Christ (Oprichtingsvergadering van de Kerk van Christus)
22. Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 37–38, in *JSP*, H1:364–371 (versie 2).
23. Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 37, in *JSP*, H1:366; Leer en Verbonden 21 (Revelation, Apr. 6, 1830, op [josephsmithpapers.org](http://josephsmithpapers.org)); 'History of Joseph Smith', *Times and Seasons*, 1 oktober 1842, 3:928–929.
24. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, boek 9, [12]; Knight, Reminiscences, 8; zie ook Bushman, *Rough Stone Rolling*, 110.
25. Joseph Smith History, 1838–56, volume A-1, 38, in *JSP*, H1:372 (versie 2); Joseph Smith, 'Latter Day Saints', in Rupp, *He Pasa Ekklesia*, 404–405, in *JSP*, H1:506.
26. Knight, Reminiscences, 7.



Ouderling  
Quentin L. Cook

van het Quorum  
der Twaalf  
Apostelen

# Hoe barmhartig de Heer is geweest

*De nieuwe vierdelige reeks over de geschiedenis van de kerk inspireert ons om onze verbonden na te leven door ons in herinnering te brengen wat de Heiland voor ons heeft gedaan.*

Voor het eerst in bijna honderd jaar wordt er een nieuwe meerdelige geschiedenis van de kerk gepubliceerd onder leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen. De titel van deze geschiedenis luidt *Heiligen: de geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus in de laatste dagen*. Ze is geschreven in verhaalvorm en vertelt over de ware gebeurtenissen in het leven van gewone mensen die heiligen werden dankzij de verzoening van Jezus Christus (zie Mosiah 3:19). Het eerste deel, *Het waarheidsvaandel, 1815–1846*, is intussen klaar. Het is in 14 talen vertaald om wereldwijd veel mensen te bereiken.

*Heiligen* verhaalt hoe God uit liefde voor zijn kinderen zijn eeuwigdurend verbond heeft hersteld. Er wordt in uitgelegd hoe de Heer zijn evangelie herstelde om hoop en gemoedsrust te brengen in tijden van verwarring, beproeving en lijden. In het verhaal zien we ook hoe herstelde verbonden tot verhoging door Jezus Christus leiden.

U denkt wellicht dat het verhaal bij Joseph Smith zal beginnen, maar *Heiligen* vangt aan in Indonesië in 1815, met een vulkaanuitbarsting die op grote schaal dood, ziekte en hinder veroorzaakte. Dat beginpunt is gekozen in het kader van wat de Heer heeft geopenbaard over de manier waarop Hij de verbonden herstelde die ons met de Heiland verbinden, en het ons mogelijk maken om de problemen van het leven te overwinnen:





SANTOS

1815-1846

EL  
ESTANDARTE  
DE LA VERDAD



**De verbonden die God door middel van zijn profeet hernieuwde, maken geen einde aan het kwaad, verdriet, lijden en de kloof van de dood. Ze beloven daarentegen genezing door de verzoening van de Heiland, en verzekeren ons dat relaties in de eeuwigheid kunnen blijven bestaan.**

‘Omdat Ik, de Heer, de rampspoed kende die de bewoners van de aarde zou overkomen, heb Ik Mij gericht tot mijn dienstknecht Joseph Smith jr. en heb tot hem gesproken vanuit de hemel en hem geboden gegeven; [...]’

‘opdat mijn eeuwigdurend verbond kon worden gevestigd’ (LV 1:17, 22).

Van de eerste bladzijde tot de wereldwijde publicatie is *Heiligen* voor al Gods kinderen een verhaal dat gaat over hun verbond met God, die hun tegenslagen kent. De verbonden die God door middel van zijn profeet hernieuwde, maken geen einde aan het kwaad, verdriet, lijden en de kloof van de dood. Ze beloven daarentegen genezing door de verzoening van de Heiland, ze heiligen ons leven en geven het eeuwige betekenis, en verzekeren ons dat de banden die we hier op aarde koesteren, in eeuwigheid kunnen blijven bestaan, ‘gepaard [...] met eeuwige heerlijkheid’ (zie LV 130:2).

De eerste acht hoofdstukken van *Het waarheidsvaandel* zijn het afgelopen jaar in dit tijdschrift gepubliceerd. In de uitgave van deze maand staat het laatste hoofdstuk van *Heiligen* dat in de Liahona zal worden gepubliceerd. Het verhaal gaat verder op [heiligen.lds.org](http://heiligen.lds.org), en in de app Evangeliebibliotheek. U kunt ook het boek bestellen op



[store.lds.org](http://store.lds.org). Ik nodig u uit om op een van deze manieren verder te lezen.

### **Een goddelijk patroon en plan**

*Heiligen* volgt een goddelijk patroon waarin profeten in hun bediening van het verleden gebruikmaken om ons te leren wie we zijn en wat Gods doel voor ons leven is. In de Schriften beginnen veel profeten hun onderricht met verhalen over de barmhartigheid die de Heer hun voorouders heeft betoond.<sup>1</sup> Moroni spoorde de lezers van het Boek van Mormon aan om te ‘bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest’ in de loop van de



geschiedenis, 'en het in uw hart [te] overwegen' (Moroni 10:3). Door na te denken over Gods goedheid bereiden we ons voor op het ontvangen van een getuigenis van de Geest, die ons onderwijst over 'de dingen zoals ze werkelijk zijn en van de dingen zoals ze werkelijk zullen zijn' (Jakob 4:13; zie ook Moroni 10:4-5).

Het besef dat onze hemelse Ouders ons ultieme geluk en onze verhoging hebben gepland, biedt ons perspectief, geeft ons een identiteit als geliefde kinderen van goddelijke ouders, en vergroot ons vertrouwen in de Heer, zelfs in tijden van tegenspoed. Als we de goedheid van de Heer indachtig zijn, worden we ook beschermd tegen hoogmoed en de valkuilen van welvaart. Mormon schreef over een periode waarin de Nephieten 'buitengewoon rijk [begonnen] te worden'. Maar in tegenstelling tot andere periodes in het Boek van Mormon, waar hoogmoed en rijkdom tot de ondergang van het volk leidden, volgden de mensen deze keer een andere weg: 'Maar niettegenstaande hun rijkdommen, of hun sterkte, of hun voorspoed, waren zij toch niet verheven in de hoogmoed van hun ogen; noch waren zij traag om aan de Heer, hun God, te denken; want zij verootmoedigden zich buitengewoon voor zijn aangezicht.' Ze bleven hun verbonden trouw en bleven rechtschapen, omdat 'zij indachtig [waren] welke grote dingen de Heer voor hen had gedaan' (zie Alma 62:48-50).

Uit *Heiligen* leren we dit soort lessen, en nog veel meer. U zult de hand van de Heer in uw leven zien terwijl u zich inleeft in de geloofsbeproevingen, het verdriet en de vreugde, de openbaringen en de vastberadenheid van onvolmaakte mensen die de Heer liefhadden en zijn liefde voelden.

Terwijl u erin leest, zult u zelfs nieuwe inzichten opdoen en meer betekenis vinden in de verhalen die u al kende. Geen enkele gebeurtenis in de kerkgeschiedenis is vaker beschreven dan het eerste visioen van Joseph Smith, maar dankzij *Heiligen* begrijpen we beter waarom Joseph het moeilijk had om zijn gevoelens met zijn gedachten te verzoenen.

Josephs oprechte verlangen om de vergeving van de Heiland te voelen, raakte maar niet vervuld, omdat hij vond dat geen enkele bestaande kerk

sprak over 'het evangelie van Jezus Christus dat in het Nieuwe Testament wordt beschreven'.<sup>2</sup> Joseph dacht er met zijn verstand over na welke kerk de juiste was, en of ze het misschien allemaal bij het verkeerde eind hadden. In zijn hart hoopte hij dat een van de kerken waar was, zodat hij de gemoedrust kon vinden die hij zocht. Joseph werd heen en weer geslingerd tussen zijn hart en zijn verstand, en ontdekte toen dat Hij het aan God kon vragen. Hij ging het bos in om te bidden. Daar zag hij de Vader en de Zoon, die hem vergeving schonken en zijn dilemma oplosten op een manier die hij niet had verwacht.<sup>3</sup>

Joseph, zijn familie, en de talrijke andere mensen die het herstelde verbond van de Heer omarmden, wilden Gods liefde voor hen voelen, te weten komen hoe ze dichter tot





**Heiligen laat zien dat wij door de handelswijze van de Heer te kennen een eeuwig perspectief krijgen, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn en zullen zijn, en geloof oefenen dat de Heer ons in moeilijke tijden zal bijstaan.**

Hem konden komen, en banden met dierbaren konden herstellen. *Heiligen* vertelt hun verhaal.

### **Vertrouwen op de Heer in tijden van beproeving**

In deel 1 van *Heiligen* staat het hartverscheurende verhaal van Amanda Barnes Smith en haar familie. Zij gehoorzaamden de geboden van de Heer en deden zijn wil.<sup>4</sup> De man van Amanda en een van haar zonen werden op wrede wijze omgebracht, samen met vijftien andere heiligen der laatste dagen die hun kamp hadden opgeslagen in een kleine nederzetting nabij Shoal Creek in Missouri (VS). De Heer gaf Amanda kracht na die verschrikkelijke gebeurtenis, beantwoordde haar gebeden, gaf haar moed, en hielp haar bij het verzorgen van haar zwaar-gewonde zoon.<sup>5</sup>

In *Heiligen* lezen we hoe Amanda in extreme tegenspoed op de Heer leerde vertrouwen. We vinden er ook wat Joseph Smith te weten kwam over Gods goedheid, zelfs in tijden van ellende. We ontdekken dat wij, als we de handelswijze van de Heer kennen, een eeuwig perspectief krijgen, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn en zullen zijn, en geloof leren oefenen dat de Heer ons in moeilijke tijden zal bijstaan.

Toen de profeet Joseph hoorde wat er met het gezin van Amanda en anderen nabij Shoal Creek was gebeurd, zei hij dat hij nog liever naar de gevangenis ging of stierf dan dat hij de heiligen zou laten afslachten. De volgende dag probeerde hij tot een vreedzame oplossing te komen met



de militia van Missouri, die op het punt stond de belangrijkste nederzetting van de heiligen, Far West, aan te vallen. Hij werd echter gevangengenomen en in de gevangenis geworpen.

Bijna vijf maanden later was Joseph nog steeds in hechtenis. Hij zat gevangen in een kleine, koude, ondergrondse cel in Liberty (Missouri). Hij vroeg zich af waar God was gebleven, en hoe lang hij de jammerklachten van weduwen en wezen nog kon verdragen. Hij bad: 'O Heer, hoelang zullen zij dat onrecht en die onwettige verdrukking moeten verduren, voordat uw hart jegens hen wordt



verzacht en uw binnenste met medelijden jegens hen wordt bewogen?’ (LV 121:3).

Van *Heiligen* leren wij dat we bij tegenslag niet moeten denken dat de Heer niet om ons geeft of ons niet meer zegent. Tegenstelling maakt deel uit van Gods plan om ons te verfijnen en ons voor te bereiden op een eeuwige, celestiale bestemming (zie 2 Nephi 2:11). Joseph kwam te weten dat het eindeloze lijden van de Heiland Hem in staat stelt ons te steunen als we verdriet hebben, en ons uiteindelijk te verhogen (zie Alma 7:11–13). Als antwoord op de smartelijke kreet van Joseph somde de Heer allerlei beproevingen op, waarna Hij besloot met deze woorden:

‘Indien zelfs de kaken der hel wijd tegen u worden opengesperd, weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn.

‘De Zoon des Mensen is onder dat alles neergedaald. Bent u groter dan Hij?’ (LV 122:7–8).

Als wij zelf *deze dingen* meemaken, worden we begiftigd met christelijk medeleven voor de lijdenden. In de gevangenis beseftte Joseph ‘dat mijn hart vanaf nu zachter zal zijn dan het ooit geweest is’. Hij wilde graag bij de heiligen zijn om hen te troosten en bemoedigen. Hij zei: ‘Ik [denk] dat ik mij nooit zo ontwikkeld had als ik niet beproefd was met zoveel onrecht.’<sup>6</sup>

Een van de redenen waarom het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen de opdracht en goedkeuring voor *Heiligen* hebben gegeven, is om ons de kans te geven om *deze dingen* door de verhalen van andere mensen te beleven. Uit het verhaal van Amanda leren we dat God van ons houdt en met ons begaan is, zelfs als Hij in zijn oneindige wijsheid beslist om het kwade en lijden niet van ons af te wenden. Hij hoort onze gebeden, en Hij is barmhartig en menslievend.

### De zegeningen van de tempel hersteld

Nergens komen die barmhartigheid en menslievendheid beter tot uitdrukking dan in de tempel. De kerngedachte van *Heiligen* is dat de zegeningen van de tempel zijn hersteld. Deel 1 eindigt in 1846, met het verslag dat duizenden heiligen der laatste dagen heilige verordeningen ontvangen in de Nauvootempel. Deel 2 eindigt in 1893, met de inwijding van de Salt Laketempel en de bediening van de eerste verordeningen aan de heiligen daar. Aan het einde van deel 3 komen de Europese heiligen voor het eerst samen in de

tempel in Zwitserland, in 1955. Deel 4 brengt ons naar het heden. Nu zijn er overal op aarde tempels te vinden, en ontvangen heiligen wereldwijd de verordeningen van de verhoging, zoals profeten lang geleden hebben voorspeld.

In het huis des Heren sluiten we verbonden en worden we begiftigd met de macht om de gevolgen van de val te overwinnen, waaronder het kwaad en lijden in deze wereld. We ontvangen bescherming en de macht om uiteindelijk in de opstanding voort te komen en voor eeuwig aan onze dierbaren verzegeld te zijn.

*Heiligen* helpt ons onze verbonden na te leven door ons geheugen op een heilige manier te vergroten. Het helpt ons om altijd indachtig te zijn wat de Heiland voor ons heeft gedaan. Zonder kronieken van Gods handelingen in het verleden zouden we niet kunnen ‘bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest’ (Moroni 10:3). Daarom staan we bij de Heer in het krijt, en bij de heiligen die hebben opgeschreven hoe ze zijn liefde hebben ervaren. De Heer gebood Joseph Smith om een verslag bij te houden van wat hij meemaakte (zie LV 21:1). Hij gebood een kerkhistoricus om onder leiding van Joseph ‘het verslag en de geschiedenis van de kerk zonder onderbreking bij te houden’ (LV 47:3). Hij gebood dat die geschiedenis alle dingen moest bevatten ‘die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de kerk en voor de opkomende geslachten’ (LV 69:8).

Met deze openbaringen en de verbondsbelofte om de Heiland altijd indachtig te zijn in gedachte, begonnen het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen tien jaar geleden met de planning van *Heiligen*. Nu moedigen wij u aan om het te lezen, omdat we menen dat het u zal helpen Gods plan te begrijpen, te zien hoe barmhartig de Heer is geweest, trouw te volharden in goede en slechte tijden, christelijk medeleven voor anderen te ontwikkelen en de verbonden na te leven die tot uw verhoging zullen leiden. ■

#### NOTEN

1. Enkele voorbeelden: Nephi (1 Nephi 17:23–43), koning Benjamin (Mosiah 1), Limhi (Mosiah 7), een engel van de Heer spreekt tot Alma (Mosiah 27), Alma (Alma 9:10), Mormon (Mormon 3:17–22) en Mozes (Exodus 13:3).
2. Joseph Smith, in ‘History, circa Summer 1832’, 2, josephsmithpapers.org.
3. Zie ‘History, 1838–1856, volume A-1 [23 december 1805–30 augustus 1834]’, 3, josephsmithpapers.org.
4. Zie ‘Revelation, 12 januari 1838–C’ [1], josephsmithpapers.org.
5. Zie *Heiligen*, deel 1, hoofdstuk 30, ‘Vechten als engelen’.
6. ‘Letter to Presendia Huntington Buell, 15 maart 1839’, [1], josephsmithpapers.org.

## EIEREN, ZEKERINGEN EN GELOOF

Een van onze gezinsdoelen is genoeg geld te sparen om een aanbetaling voor een eigen huis te doen. Zonder dat doel zou ik mogelijk mijn weekend verkwanselen met televisie kijken, in afwachting van een financiële kans.

Ik werk als chauffeur voor een mijnbedrijf in het noorden van Chili. Ik werk vier dagen achter elkaar bij de mijnen en dan heb ik drie dagen vrij: van zaterdag tot en met maandag. Om ons inkomen en spaargeld voor ons huis aan te vullen, besloten we eieren te gaan verkopen. We zouden het als volgt doen: bestellingen van vrienden, burens en kerkleden opnemen, ongeveer duizend eieren per week bij een groothandel kopen, die ophalen, en de eieren op zaterdag en maandag afleveren.

Laura, mijn vrouw, en ik besloten onze twee kindjes mee te nemen om gezellig samen te gaan afleveren. Toen we op weg waren om onze eerste lading eieren te gaan kopen, sloeg het noodlot echter toe. Een van onze kinderen zat met een kleine metalen puntenslijper te spelen, gooide ermee en de puntenslijper vloog recht in de lege sigarettenaansteker. De vonken vlogen in het rond en ons busje had geen elektrische stroom meer en viel plotsklaps midden op de snelweg stil. Er was een zekering gesprongen.



Toen een kleine metalen puntenslijper in de lege sigarettenaansteker kwam, viel ons busje plotsklaps stil. Er was een zekering gesprongen.

Terwijl we daar het verkeer hinderden en ons afvroegen wat we moesten doen, raakten we zo gefrustreerd dat we wel konden huilen. Maar ik herinnerde me op dat moment dat de Heer heeft beloofd ons op te beuren en te helpen als we ons vertrouwen in Hem stellen. Ik werd rustig. Ik besepte dat ik daar niet moest zitten

klagen. We hadden een probleem en met de hulp van God zouden we dat verhelpen.

Laura en ik keken elkaar aan en zeiden: 'We moeten ons geloof tonen.' We spraken een gebed uit en veegden onze tranen af. Daarna ging Laura aan het stuur zitten en stapte ik uit om de wagen te duwen. Verschillende mensen stapten uit om te helpen.

We duwden de auto ongeveer 200 meter naar een veilige plaats langs de snelweg. Terwijl de auto tot stilstand rolde, merkte ik dat we vlak voor een zaak voor autoradio's stonden geparkeerd.

Ik keek welke zekering was gesprongen, ging de winkel in en vroeg: 'Hebben jullie er zo eentje?'

De winkelbediende zei: 'Natuurlijk.'

Ik kocht een zekering en zette die erin. De auto startte onmiddellijk en we waren weer op weg. De groothandel in eieren stond op het punt te sluiten toen we daar aankwamen. We kochten onze eieren en leverden onze bestellingen.

Als we moeilijkheden ondervinden, moeten we eraan denken onze hemelse Vader om hulp te vragen. Ik weet dat Hij ons antwoord zal geven als wij voorwaarts gaan en ons vertrouwen in Hem stellen. ■

Alvaro Alcaino, Antofagasta (Chili)



# EEN ZEGENING IN MIJN MOEDERS HANDSCHRIFT

Ik was me op zekere avond aan het afvragen waarover ik het op een wijkconferentie moest hebben. Ik had de hele week de Schriften bestudeerd, maar hoewel ik veel kennis en inzichten opgedaan had, had ik geen duidelijke instructie van de Heer ontvangen over de boodschap die ik als ringpresident aan de leden van de wijk moest geven.

Ik bad vurig om leiding van de Heilige Geest. Vervolgens sloeg ik de Schriften open en begon nogmaals te lezen. Ik moest onmiddellijk denken aan de wijkdoelen die ik onlangs met de bisschop besproken had. Een van die doelen was aan de hand van *Predik mijn evangelie* vrienden en burens over het evangelie vertellen.

Ik voelde dat ik die avond ook *Predik mijn evangelie* moest bestuderen. Ik nam een exemplaar van het boek en sloeg het op een willekeurige pagina open. Op die pagina stonden twee handgeschreven Schriftverwijzingen: 1 Nephi 8:8–11 en 1 Nephi 11:21–22. Ik keek aandachtiger en beseftte dat het mijn moeders handschrift was. Mijn lieve moeder was enkele jaren daarvoor, twee maanden voor haar tachtigste verjaardag, overleden. Ze was een toonbeeld van moed en onzelfzuchtigheid, en zag altijd het goede in andere mensen. En ze hield van de Schriften.

Ik zocht de twee Schriftteksten op om te weten waarom ze die verwijzingen had opgeschreven. Toen ik ze las, werd het onderwerp van mijn toespraak me meteen duidelijk. Het was een eenvoudige boodschap, namelijk dat leden van de kerk die de heerlijke vruchten van het evangelie hebben geproefd, soms vergeten dat vele anderen naar die vruchten op zoek zijn. We moeten hun vertellen waar die te vinden zijn.

Ik dacht aan mijn lieve moeder terwijl ik *Predik mijn evangelie*

doorbladerde. Er stond geen naam in, geen andere notities, niets dat aangaf dat het haar boek was. Ik dacht na en was diep onder de indruk van de reeks geestelijke ingevingen die tot dit moment geleid hadden. De Geest bevestigde dat Hij me geleid had, precies zoals ik had gevraagd. Mijn moeder had er geen flauw idee van toen ze die Schriftverwijzingen vele jaren geleden opschreef, dat de Heer ze zou gebruiken om haar zoons nederige gebed te beantwoorden. ■  
Douglas Hedger, Nevada (VS)

Toen ik me op een wijkconferentie voorbereidde, sloeg ik *Predik mijn evangelie* open op een pagina met Schriftverwijzingen in mijn moeders handschrift.



# EEN WONDER IN HET HUIS DES HEREN IN KIEV

In augustus 2010 reed ik enthousiast met mijn gezin van Roemenië naar Kiev (Oekraïne) voor de inwijding van de tempel. Wij wisten dat dit de tempel voor de heiligen in het zendingsgebied Roemenië/Moldavië zou zijn en dus reisden we 14 uur, alleen maar om er bij te zijn. Toen we aankwamen, zagen we een andere groep die ook uit Roemenië was gekomen. We waren allemaal blij dat we voor deze heilige gebeurtenis in Kiev waren.

Op de dag van de inwijding werd onze groep uit Roemenië ingedeeld om de inwijding op een scherm in een kamer op de benedenverdieping van de tempel te volgen. Sommigen uitten hun teleurstelling. Ze hadden gehoopt de inwijding samen met de profeet in de celestiale zaal bij te wonen. Sommigen zeiden zelfs dat ze net zo goed thuis hadden kunnen blijven en de uitzending in hun kerkgebouw in Roemenië hadden kunnen volgen.

Ik begon in stilte te bidden: 'Hemelse Vader, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze leden uit Roemenië een onvergetelijke ervaring in uw huis hebben?'

Ik had nog geen antwoord ontvangen toen de inwijdingsdienst begon. Al gauw hoorden we dat de profeet, president Thomas S. Monson (1927–2018), naar beneden zou komen om de hoeksteen te plaatsen. Misschien was dat ons antwoord! Ik bad dat de profeet naar hen toe mocht komen en





de Roemeense heiligen zou begroeten.

‘Ik vraag het niet voor mijzelf,’ bad ik, ‘maar voor mijn broeders en zusters.’

Na afloop van de hoeksteencere-monie kwam president Monson op de terugweg naar de celestiale zaal langs onze kamer. Opeens had ik het gevoel dat ik op moest staan en hem in onze kamer uitnodigen.

Ik stond op en zei: ‘Onze profeet! Kom even binnen. Wij komen uit Roemenië.’

Hij leek me niet te horen. Toen, een ogenblik later, kwam hij terug. ‘Roemenië!’ zei hij en kwam binnen.

Hij begroette ons allemaal en zei dat hij veel van ons hield. Ik was ontroerd bij het zien van het vreugdevolle gelaat van onze goede leden. ‘Dank u, lieve Vader,’ bad ik, ‘voor dit wonder in uw huis.’

Ik bad in stilte: ‘Hemelse Vader, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze leden uit Roemenië een onvergetelijke ervaring in uw huis hebben?’

Toen de profeet de kamer verliet, was niemand meer verdrietig. Ik vond dat wij ons in de meest gezegende kamer in de tempel bevonden. Het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. ■  
Doru Vasile, Boekarest (Roemenië)

## EEN GLIMLACH VAN AANVAARDING

Onze wijk hield op een avond een activiteit waar we uren voorbereiding in gestoken hadden. Na de activiteit nam een jonge onderzoeker afscheid van me. Een paar minuten later kwam hij echter terug en vroeg: ‘Bisschop, wanneer moet ik terugkomen?’ Ik zei ‘Zondag’, maar de jongen zei meteen: ‘Nee, is er niet nóg een activiteit?’ Hij had zo’n fijne avond met de jongeren in onze wijk doorgebracht dat hij terug wilde komen.

Ik sprak ook met een echtpaar dat de activiteit had bijgewoond, en vroeg wat ze ervan vonden. De man zei: ‘Sinds onze aankomst hier hebben we een vredig en rustig gevoel gehad.’ Zijn vrouw bevestigde dat met een knik. Dat verbaasde me, want toen ze pas arriveerden, was er nogal wat lawaai van mensen die tegelijk aan het praten waren. Maar hij keek me aan en zei: ‘Dat is de Heilige Geest, toch?’ Dat kon ik in mijn verbazing alleen maar bevestigen.

De voorbereidingen voor de activiteit hadden veel werk gekost, dus

wilde ik na de afsluiting die avond alleen maar naar huis om te gaan slapen. Omdat ik zo moe was, had ik nog geen kans gekregen om na te denken over mijn gesprekken met de onderzoekers. Thuis deed ik mijn gebed en ging ik naar bed, maar ik kon niet slapen; in gedachten zag ik de Heer glimlachen. Het was een glimlach van aanvaarding. Toen herinnerde ik me allerlei prachtige momenten tijdens de activiteit.

Ik begreep dat de wijkleden het met hun ijver en liefde mogelijk hadden gemaakt om het hart van die drie onderzoekers te raken. Ik begreep dat die glimlach van aanvaarding voor onze inzet was. De tranen schoten me in de ogen, en ik was erg dankbaar voor het geschenk dat de Heer ons had gegeven. Hij had ons een glimlach van aanvaarding gegeven. Ik getuig dat de woorden van de Heer waar zijn: als wij slechts één ziel tot Hem brengen, zal onze vreugde in het koninkrijk van de Vader groot zijn (zie LV 18:15). ■  
Franklin Romero, Manabí (Ecuador)

### STUUR UW VERHAAL IN

In Onder heiligen der laatste dagen worden waargebeurde verhalen over allerlei evangelische onderwerpen gepubliceerd, maar we zijn in het bijzonder op zoek naar uw ervaringen met uw bediening van anderen en met moed in het naleven van het evangelie. Stuur uw verslag in via [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik op ‘Submit an Article or Feedback’).

# ONZE motivatie OM het evangelie na te leven

**Mindy Selu**

Kerktijdschriften

**Er zullen altijd  
'harde woorden' zijn.  
Maar er is ook altijd  
de mogelijkheid om  
geloof boven twijfel  
of onzekerheid te  
verkiezen.**

**H**et pad van het discipelschap kent talrijke zegeningen – 'zichtbare en onzichtbare'.<sup>1</sup> Maar ondanks de zegeningen is dat pad niet altijd makkelijk. Een discipel van Jezus Christus worden, vergt inzet en offers. Soms is de motivatie om de geboden te gehoorzamen en die offers te brengen moeilijk op te brengen.

Je probeert als jongvolwassene waarschijnlijk ook tijd voor allerlei nieuwe verantwoordelijkheden in te ruimen, levensbepalende beslissingen te nemen en na te gaan hoe jouw eigen pad van discipelschap er je verdere leven uit moet zien. Bovendien begrijp je het beleid of de geschiedenis van de kerk, of bepaalde evangelieleer, misschien niet helemaal. Misschien kamp je met verleidingen, wacht je op bepaalde zegeningen en heb je vragen over Gods plan voor jou.

Sommigen vragen zich misschien wel eens af of de beloofde zegeningen het naleven van het evangelie wel waard zijn. We vinden misschien dat we een buitenbeentje zijn, dat het te veel werk is of dat er meer vragen dan antwoorden zijn. Maar het komt eigenlijk neer op motivatie. Waarom doe je wat je doet en leef je zoals je leeft? Waarom blijf je de geboden onderhouden, ook als er niemand om je heen is die op je let?

Wie je ook bent, in welke fase van je leven je ook bent, de keuze om je motivatie te putten uit je geloof in de Heiland en zijn evangelie is aan jou.





### **Naar wie zullen wij heen gaan?**

De motivatie vinden en behouden om het evangelie na te leven, is iets van alle tijden. Zelfs toen de Heiland op aarde was, vonden mensen de beginselen waarin Hij onderwees moeilijk te begrijpen en dus moeilijk te gehoorzamen. Diverse discipelen hoorden Hem iets uitleggen waar ze aanstoot aan leken te nemen, namelijk zijn rol als het 'Brood des levens' (zie Johannes 6:35-58). Zij reageerden sceptisch: 'Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?' (Johannes 6:60.)

Christus merkte dat ze moeite met deze leer hadden. Hij vroeg: 'Neemt u hier aanstoot aan?' (Johannes 6:61.) Veel discipelen lieten hun geloof varen, trokken zich vertwijfeld terug 'en gingen niet meer met Hem mee' (Johannes 6:66).

Maar toen Christus de overige discipelen vroeg of ze ook niet wilden 'weggaan', gaf Petrus het enige logische antwoord: 'Naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven' (Johannes 6:67-68).

### **De bron van onze motivatie**

Petrus kende de bron van zijn motivatie. Het kwam neer op de kern van waarom we doen wat we doen in het

evangelie: ons getuigenis van en geloof in Jezus Christus. 'Wij hebben geloofd en erkend,' verklaarde Petrus, 'dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God' (Johannes 6:69; cursivering toegevoegd). Ook wij kunnen met diezelfde sterke overtuiging van Jezus Christus, zijn goddelijkheid en zijn werk de motivatie vinden om het evangelie na te blijven leven – zelfs als dat moeilijk lijkt, zelfs wanneer niemand op ons let en zelfs wanneer we er vraagtekens bij zetten.

Er zullen altijd 'harde woorden' zijn. Maar er is ook altijd de mogelijkheid om geloof boven twijfel of onzekerheid te verkiezen. Ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der Zeventig heeft gezegd: 'De beslissing om te geloven is de belangrijkste beslissing die we ooit zullen nemen.'<sup>2</sup>

Wat doen we dan als we met een van die 'harde woorden' te maken krijgen?

1. Volg het voorbeeld van Petrus en de andere discipelen die trouw bleven, ook toen ze makkelijk hadden kunnen 'weggaan'. Luister naar de raad van profeten, apostelen en andere leiders:

'In tijden van angst of twijfel of moeilijkheden, houd vast aan wat je al hebt. [...] *Houd [...] vast aan wat je al weet en wees sterk totdat er meer kennis komt.*'<sup>3</sup>

Je kunt 'in geloof één stapje vooruitzetten, en dan nog één. [...] [Je kunt je] concentreren op de waarheden waarin [je] wel gelooft en die



waarheden [je] verstand en hart laten vullen. [...]

'Begin bij fundamentele evangeliewaarheden.'<sup>4</sup>

2. Lees de Schriften en pas de leringen erin toe:

'Bestudeer en overdenk het Boek van Mormon dagelijks onder gebed.'<sup>5</sup>

'Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek' (Johannes 7:17).

'En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders' (Jakobus 1:22).

3. Blijf de geboden onderhouden.

'Wij ontvangen antwoorden op onze oprechte vragen als we ijverig zoeken en de geboden onderhouden. [...] Ons geloof kan de grenzen van de huidige logica overtreffen.'<sup>6</sup>

'Als u gehoorzaam blijft, [...] zult u de kennis en het begrip waarnaar u verlangt, ontvangen.'<sup>7</sup>

Uiteindelijk komt onze motivatie gewoon neer op wat Petrus zei. Geloven wij dat Jezus de Christus is, dat Hij zijn kerk bestuurt en woorden van eeuwig leven heeft? Heeft ons geloof in Hem meer gewicht dan de 'harde woorden' die we op dit moment misschien niet begrijpen?

### **De beloningen van naleving van het evangelie**

De beloningen zijn onmetelijk als we besluiten om God en Jezus Christus lief te hebben en te volgen, en de geboden te onderhouden, ook wanneer we die niet volledig begrijpen. De natuurlijke mens vraagt: 'Wat levert het mij op?' De leringen van het evangelie geven aan: 'Vrede in deze wereld, en het eeuwige leven in de toekomstige wereld'; een plaats bereid in de woningen van God; alles wat onze hemelse Vader heeft;



'nimmer eindigend geluk' (zie LV 59:23; Ether 12:34; LV 84:38; Mosiah 2:41); en volgens ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen: 'Hier [in de kerk] zult u datgene vinden wat kostbaarder is dan goud. [...] Hier zult u de woorden van het eeuwige leven vinden, de belofte van gezegende verlossing, en het pad naar gemoedsrust en geluk.'<sup>8</sup> Om er een paar te noemen.

Al die beloften en meer gelden voor ons als we Christus toegewijd volgen en zijn geboden gehoorzamen. Dat betekent niet dat het pad altijd makkelijk of begrijpelijk zal zijn. Maar als we sterk blijven, zullen de beloofde zegeningen zich gedurende en zelfs na ons leven blijven ontvouwen.

Maar hoe ongelooflijk die zegeningen ook zijn, ze moeten niet onze sterkste motivatie vormen om het evangelie na te leven. Wat voor vragen je ook hebt, welke leer je ook niet begrijpt, je geloof in Jezus Christus en zijn verzoening vormt de sleutel van je motivatie om zijn evangelie na te leven. Dat was ook voor Petrus en anderen zo.

'Motieven en gedachten beïnvloeden onze daden', heeft ouderling Uchtdorf gezegd. 'Het getuigenis van de waarheid van het herstelde evangelie van Jezus Christus is de krachtigste motivatie die er bestaat. Jezus beklemtoonde herhaaldelijk hoe krachtig goede gedachten en gepaste motieven zijn: "Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet" (LV 6:36).

'Het getuigenis van Jezus Christus en het herstelde evangelie zullen ertoe bijdragen dat wij leren wat Gods plan voor ons is en dat wij overeenkomstig handelen. Het geeft ons de zekerheid dat God écht bestaat en dat Hij goed is, de zekerheid van de leringen en de verzoening van Jezus Christus, en van de goddelijke roeping van hedendaagse profeten.'<sup>9</sup>

Ik wil er zelf voor blijven gaan, ook als ik het moeilijk vind. Ik wil blijven bidden en de Schriften bestuderen. Ik wil mijn getuigenis van de Heiland elke dag versterken. En ik wil blijven proberen te leven zoals Hij dat voor ogen heeft. Ik wil daarbij op zijn woorden en zijn hedendaagse profeten en apostelen bouwen. Ik wil, tot slot, uit de motivatie putten die niet alleen uit mijn geloof in en liefde voor Hem voortkomt, maar ook uit zijn eeuwige offer en liefde voor mij. ■

#### NOTEN

1. Dieter F. Uchtdorf, 'Het pad van het discipelschap', *Liahona*, mei 2009, 76.
2. L. Whitney Clayton, 'Kies ervoor om te geloven', *Liahona*, mei 2015, 38.
3. Jeffrey R. Holland, 'Ik geloof, Heere', *Liahona*, mei 2013, 94; cursivering in het origineel.
4. Zie Rosemary M. Wixom, 'Terug naar het geloof', *Liahona*, mei 2015, 94.
5. Zie Thomas S. Monson, 'De kracht van het Boek van Mormon', *Liahona*, mei 2017, 87.
6. Zie Rosemary M. Wixom, 'Terug naar het geloof', 95.
7. Russell M. Nelson, 'Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf', *Liahona*, mei 2018, 95-96.
8. Zie Dieter F. Uchtdorf, 'Kom, voeg u bij ons', *Liahona*, november 2013, 24.
9. Dieter F. Uchtdorf, 'De kracht van een eigen getuigenis', *Liahona*, november 2006, 37.



#### TWEE KEUZES

'De weg van de Heer is niet moeilijk. Het leven is moeilijk, niet het evangelie. [...] Het leven is voor iedereen moeilijk. Maar het leven is ook eenvoudig. We hebben maar twee keuzes. We kunnen de Heer volgen en met zijn macht begiftigd worden, en gemoedsrust, licht, kracht, kennis, vertrouwen, leiding, liefde en vreugde ontvangen. Of we kunnen een andere weg kiezen, wat voor weg dan ook, en er alleen voor staan, zonder zijn hulp, zonder zijn macht, zonder leiding, in verwarring, twijfel, verdriet en wanhoop. En dan vraag ik: welke weg is eenvoudig?'

Zie Ouderling Lawrence E. Corbridge van de Zeventig, 'De weg', *Liahona*, november 2008, 36.

**Het was alsof er een donkere deken over mij heen was gevallen. Toen besepte ik dat ik met de bisschop moest praten.**

# De eerste stap naar bekering

**Aurilas Peterson**

**I**k weet nog goed dat ik een doopdatum met de zendelingen stelde. Ze vroegen me of ik er klaar voor was om dit verbond met onze hemelse Vader te sluiten. Zonder na te denken en met een hart vol vreugde zei ik: 'Ja!' Ik wilde het bijzondere geschenk aanvaarden dat mijn liefdevolle hemelse Vader mij gegeven had. En ik wist dat ik zonder de Heiland in mijn leven minder gelukkig zou zijn. Maar ik wist niet zeker wat de toekomst voor mij in petto had.

Eindelijk brak de grote dag aan. Het was onvergetelijk en ik was heel gelukkig.

## **Donkere dagen**

Na mijn doop en bevestiging leken de dagen opeens donker. Ik had problemen in mijn familie en had moeite om al Gods wetten na te leven. Ik wist niet wat ik moest doen en ik wilde er de brui aan geven. Het leek of niemand me begreep.

Ik had altijd met genoegen in het Boek van Mormon gelezen, maar in die tijd legde ik het aan de kant. Op een dag waarop ik alleen was, voelde

ik dat de Geest mij zacht aanmoedigde om het Boek van Mormon te lezen. Ik bad van tevoren, want ik wilde een antwoord vinden dat verlichting voor mijn lijden kon geven. Ik sloeg het boek direct open bij Alma hoofdstuk 5. In vers 27 staat: 'Hebt u zo gewandeld dat u zich schuldeloos voor God hebt gehouden? Zou u, indien u werd geroepen om nu te sterven, bij uzelf kunnen zeggen dat u ootmoedig genoeg bent geweest? Dat uw kleren zijn gezuiverd en witgemaakt door het bloed van Christus, die komen zal om zijn volk van hun zonden te verlossen?'

Eindelijk, deze woorden ontroerden me. Ik wist dat ik me moest bekeren, dus ik maakte een afspraak met de bisschop. Ik zag er als een berg tegen op, maar ik dwong mezelf om met hem te gaan praten.

## **Gods belofte begrijpen**

Toen ik bij de kamer van de bisschop arriveerde, voelde ik me zo schuldig dat ik gewoon rechtsomkeert wilde maken. Maar ik bad om de moed dat ik alles zou durven zeggen wat van belang was. De bisschop



heette me welkom in zijn kamer en sprak toen een gebed om Gods hulp uit. Hij sprak met me alsof ik zijn zoon was en zijn liefde bleek duidelijk uit zijn woorden. Hij gaf me raad en vroeg me bepaalde dingen te doen om vergeving van God te ontvangen. Daarna zou ik weer een gesprek met hem hebben.

Ik was blij met deze kans. Ik volgde zijn advies en begreep na verloop van tijd de belofte van vergeving die God Alma deed: 'Als hij zijn zonden

voor u en voor Mij belijdt en zich met een oprecht hart bekeert, zult u hem vergeven, en Ik zal hem ook vergeven' (Mosiah 26:29). Nadat ik me oprecht bekeerd had, wist ik dat God me vergeven had. Ik kon eindelijk de liefde van onze hemelse Vader in mijn hart voelen en de duisternis trok weg. Ik was gelukkig en trots op mezelf.

### **De bisschop is er om te helpen**

De bisschop is Gods vertegenwoordiger voor de wijk. Bedenk dat

hij er is om jou het ware geluk dat God voor je heeft te helpen vinden. Vertrouw hem. Als je problemen hebt of je moet bekeren, zoek hem dan op. Hij zal je helpen.

Ik weet dat het soms niet makkelijk is om dat te doen. Maar zoals president Lorenzo Snow (1814–1901) ooit over het eeuwige plan van onze hemelse Vader zei: 'Ik durf te beweren dat we niet alles rozengeur en maneschijn vonden, toen ons in de [voorsterfelijke] geestenwereld [...] alles wat we nu doorstaan, werd voorgelegd. [...] Toch begrepen we daar zonder twijfel dat we deze ervaring hier nodig hadden om onze verhoging en heerlijkheid te verwerven. [...] Hij ging verder: 'We waren gewillig om de wil van God te doen, en hier zijn we dan' (Zie *Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow* [2012], 112).

Als wij ons naar Gods wil willen voegen, hoort bekering daarbij. Wees dus niet bang voor de bisschop, maar zie hem als je vriend. Hij is door God uitgekozen, en met zijn hulp kun je je bekeren en kan je ziel genezen als je tot Jezus Christus komt. De Heer wil ons graag helpen, maar wij moeten de eerste stap naar bekering zetten. Dan kunnen we ervaren hoe de belofte in Jesaja 1:18 wordt vervuld: 'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.' En daarbij kan de bisschop helpen.

Ik getuig dat God leeft en dat Jezus Christus onze Heiland is. Zij houden allebei veel van ons! ■

*De auteur woont in Ouest (Haïti).*



---

# LEREN OP DE WIJZE VAN DE HEER

---



**Ouderling  
David A. Bednar**  
van het Quorum der  
Twaalf Apostelen

**D**e Heer bespoedigt zijn werk. Daarom moeten wij voortdurend leren, veranderen en met geloof in de Heiland voorwaarts streven.

### Een model voor alle dingen

De Heer heeft in juni 1831 in een openbaring aan de profeet Joseph Smith gezegd: 'Ik [zal] u voor alle dingen een model geven, opdat u niet misleid zult worden; want Satan waart rond in het land, en hij gaat uit om de natiën te misleiden' (LV 52:14).

Het is interessant dat de Heer ons 'een' en niet 'het' model voor alle dingen heeft gegeven. Volgens mij wil de Heer door die bewoording zeggen dat er niet slechts één model voor elke situatie is. De wijze van de Heer houdt verschillende modellen in waarmee we uiteenlopende geestelijke doelen kunnen verwezenlijken.

Ons ultieme doel in elke onderwijssituatie is het model of de modellen kiezen en gebruiken die het beste aan onze behoeften tegemoet komen en waarmee we de gewenste resultaten kunnen bereiken.

### De Heilige Geest is de leraar

De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij openbaart, onderwijst, troost, heiligt en brengt ons alle dingen in herinnering (zie Johannes 14:16–17, 26; 3 Nephi 27:20). Ouderling James E. Talmage (1862–1933) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 'De functie van de Heilige Geest bij zijn bedieningen onder de mensen wordt in de Schrift uitgelegd. Hij is een leraar gezonden door de Vader; en wie recht hebben op zijn onderricht zal Hij alles openbaren wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de ziel.<sup>1</sup> De Heilige Geest uitnodigen



*De Heilige Geest uitnodigen  
zodat Hij de leraar kan zijn, is  
een van de kerndoelen van alle  
onderwijsmodellen van de Heer.*



# LEREN DOOR GELOOF VERGT HET HART EN EEN GEWILLIGE GEEST.



zodat Hij *de* leraar kan zijn, is een van de kerndoelen van alle onderwijsmodellen van de Heer.

Een leerling die zijn of haar keuzevrijheid gebruikt en in overeenstemming met correcte beginselen handelt, stelt zijn of haar hart open voor de Heilige Geest – en staat dus open voor diens onderwijs, getuigenis en bevestiging. Leren in en door geloof vereist geestelijke, mentale en lichamelijke inspanning en niet slechts passief luisteren. Door de oprechtheid en vastberadenheid in ons door geloof geïnspireerde handelen geven we aan onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan dat we bereid zijn te leren en onderricht te ontvangen van de Heilige Geest.

Bedenk eens hoe zendelingen hun onderzoekers helpen om door geloof te leren. Een onderzoeker die geestelijke toezeggingen doet en nakomt, bijvoorbeeld het Boek van Mormon lezen en erover bidden, de geboden onderhouden en naar de kerk gaan, moet geloof oefenen en handelen. Dat beginsel is op alle leden van

toepassing; op ouders, leerkrachten en leiders.

Lesgeven, aansporen en uitlegen, hoe belangrijk dat ook is, kunnen een onderzoeker, kind, cursist of lid nooit een getuigenis van het herstelde evangelie bezorgen. Alleen als ze in geloof tot handelen overgaan en zo het pad naar hun hart ontsluiten, kan de Heilige Geest zijn bevestigende invloed doen gelden. Zendingen, ouders, leerkrachten en leiders moeten uiteraard leren om door de macht van de Geest les te geven. Ze hebben echter ook de even belangrijke taak anderen te helpen om zelf door geloof te leren.

Het soort leren waar ik het over heb, gaat veel verder dan begripsvorming en kennisverwerving. Het soort leren waar ik het over heb, zet ons ertoe aan om tot God te ontwaken (zie Alma 5:7), de natuurlijke mens af te leggen (zie Mosiah 3:19), ons hart te veranderen (zie Mosiah 5:2), en ons tot de Heer te bekeren en nooit afvallig te worden (zie Alma 23:6). Leren door geloof vergt het hart en een gewillige geest (zie LV 64:34), en vindt plaats

wanneer de Heilige Geest de kracht van het woord Gods zowel tot als in het hart voert. Leren door geloof kan niet van de leerkracht op de cursist of van de zending op de onderzoeker worden overgebracht door een lezing, een demonstratie of een experimentele oefening; het is veeleer de cursist die geloof moet oefenen en moet handelen om zich die kennis zelf eigen te maken.

## Een onderwijsmodel

### **1. Bereid je voor om te leren.**

Het is goed dat je naar de zondagschoolles gaat en naar de leerkracht luistert. Maar als je je inzet en voorbereidt; als je vóór de les de opgedragen leerstof leest, overweegt en erover bidt; dan kun je een krachtige uitstorting van de Geest voelen en wordt de Heilige Geest je leraar. Voorbereiding bevordert openbaring.

### **2. Neem deel om anderen op te bouwen.** Ik wil je aandacht op dit vers vestigen: ‘Wijs onder u een leraar aan, en laten niet allen tegelijkertijd spreken; maar laat één tegelijk spreken en laten allen luisteren naar



wat hij zegt, opdat wanneer allen gesproken hebben, allen door allen opgebouwd zullen zijn, en opdat eenieder een gelijke gelegenheid zal hebben' (LV 88:122).

Dit is een van de krachtige onderwijsmodellen van de Heer. Laten we dit vers op een andere manier bekijken. 'Wijs onder u een leraar aan.' Wie is de leraar? De Heilige Geest. Kan het zijn dat om de Heilige Geest als leraar te hebben niet allen tegelijkertijd mogen spreken, maar dat we één tegelijk moeten laten spreken en allen moeten laten 'luisteren naar wat hij zegt, opdat wanneer allen gesproken hebben, allen door allen opgebouwd zullen zijn'? De enige die ons op die manier kan opbouwen is de Heilige Geest.

Door opbouwende interactie ontvangen we openbaring. Nu leren we in de kerk een meer geestelijke, grondige en veeleisende aanpak van onderwijs toe te passen. Gaan we blijven doen wat we altijd gedaan hebben en dezelfde resultaten bereiken? Of gaan we ons bekeren en steeds meer op de wijze van de Heer leren, veranderen en onderwijzen?

**3. Nodig uit om in actie te komen.** Met deze eenvoudige vraag kun je dat doel bereiken: wat ga je doen met wat je geleerd hebt? Door met openbaring aan de slag te gaan, ontvangen we meer openbaring.

Ik bid dat we de bespoediging van de Heer zullen bijhouden, dat we niet gewoon blijven doen wat we altijd gedaan hebben op de manier waarop we het altijd gedaan hebben.

Ik getuig dat de Heer Jezus Christus echt bestaat. Ik getuig dat Hij leeft. Hij is uit de dood herrezen. Hij staat aan het hoofd van deze kerk en geeft er leiding aan. Hij vraagt ons allen om Hem in zijn bespoediging bij te houden, en de modellen voor onderwijs en vooruitgang toe te passen die Hij heeft ingesteld. ■

*Uit een toespraak tijdens een seminar voor nieuwe zendingspresidenten op 25 juni 2014.*

**NOOT**

1. James E. Talmage, *Articles of Faith*, 12e druk (1924), 162.



**VOORBEREIDING  
BEVORDERT OPENBARING.**

# 5

## MANIEREN OM WAT UIT DE ALGEMENE CONFERENTIE TE LEREN

-----

**DE ALGEMENE CONFERENTIE IS EEN PRACHTIGE GELEGENHEID** om samen met andere leden van de kerk over de hele wereld naar kerkleiders te luisteren en raad van de Heer te ontvangen. Door de boodschappen van de algemene conferentie te zien, horen en bestuderen, komt de Geest in uw leven en wordt uw getuigenis versterkt. Het is een gelegenheid om persoonlijke openbaring te ontvangen en daar iets mee te doen.

Dit zijn vijf manieren waarop u van de algemene conferentie kunt leren.

-----

## 1 SCHRIJF VOOR DE ALGEMENE CONFERENTIE BEGINT UW VRAGEN OP

Neem de tijd om, voordat de conferentie begint, uw vragen op te schrijven. Let dan op antwoorden die tijdens de conferentie tot u komen. Door aan de conferentie deel te nemen en naar de Geest te luisteren, kunnen uw gebeden en vragen beantwoord worden.

-----



CHRISTUS EN DE RIJKE JONGELING (DETAIL), HEINRICH HOFMANN

## 2 PROBEER IETS OVER CHRISTUS TE LEREN

Profeten getuigen en onderwijzen over de Heiland (zie Handelingen 10:43). Terwijl u naar de conferentieboodschappen luistert, kunt u zich afvragen wat de sprekers u over Jezus Christus leren. U kunt daar zelfs in uw notities een lijstje van maken.

-----





U kunt openbaring ontvangen en daar onbevreesd naar handelen.

President Henry B. Eyring, 'De Heer leidt zijn kerk', algemene oktoberconferentie 2017

# 3

## LET OP THEMA'S

Als u een deel van de algemene conferentie heeft gevolgd, merkt u misschien dat bepaalde onderwerpen of thema's terugkomen. Door u deze patronen te laten herkennen, kan de Geest u wijzen op iets wat u moet leren.



# 4

## LET OP HET BOEK VAN MORMON

Het is erg leerzaam om te letten op de teksten die kerkleiders aanhalen, vooral die uit het Boek van Mormon, dat de 'sluitsteen van onze godsdienst' is (inleiding tot het Boek van Mormon). Kijk of u kunt bijhouden hoe vaak dit in de algemene conferentie genoemd wordt. U zult versteld staan over wat u vindt!

# 5

## LAAT U TOT ACTIE MOTIVEREN EN INSPIREREN

Schrijf boodschappen en citaten op die u inspireren of uitnodigen om actie te ondernemen. Dat kan u helpen om iets te doen met wat u leert – en u later, wanneer u een geheugensteuntje nodig hebt, herinneren aan wat u toen dacht! ■



Leren door geloof vereist geestelijke, mentale en fysieke inspanning en niet slechts passief luisteren.

Ouderling David A. Bednar, 'Leren op de wijze van de Heer', pagina 50 van deze uitgave

# DOOR DE HEILIGE GEEST ONDERRICHT

*Deze jongeren hebben zich voorbereid* om tijdens de algemene conferentie door de Geest onderricht te worden. Hieronder staat wat ze van een vorige conferentie hebben geleerd en wat ze daarom nu anders doen.



## Geïnspireerde instructie

Ik ben door de algemene conferentie geïnspireerd. Toen ik naar de instructies van onze leiders luisterde om anderen te dienen, Christus te vertrouwen en me aan de roede van ijzer vast te houden, voelde ik de Heilige Geest getuigen dat het evangelie waar is en dat ik het eeuwige leven kan ontvangen, als ik de geboden onderhoud en naar het woord van God leef. Ik heb doelen gesteld om in mijn omgeving meer hulp te verlenen en door dagelijkse gebeden en Schriftstudie mijn getuigenis te versterken. Ik weet dat ik een dochter van mijn hemelse Vader ben. Hij leeft en Hij heeft me altijd lief.

**Madelyn B. (16), Delaware (VS)**

*Over Madelyn:* oudste van drie kinderen; doet aan hardlopen; geniet van lezen en zingen; houdt van de Spaanse taal en hoopt les te geven in 'Engels als tweede taal'.



## Beantwoorde vragen

Voordat de algemene conferentie begon, had ik twee vragen: (1) 'Hoe kan ik een goede instelling behouden en mijn vrienden helpen als ze verkeerde beslissingen nemen?' en (2) 'Hoe kan ik van de kerk getuigen zonder dat ze me uitlachen?' Tijdens de conferentie getuigde de Geest tot me dat ik niet alleen ben. Nu weet ik: als ik met heel mijn hart de Schriften bestudeer, zal ik antwoord op al mijn vragen over mijn vrienden ontvangen. Ik weet dat mijn Vader naar mijn gebeden luistert, en ik probeer elke dag beter mijn best te doen.

**Isaaq R. (13), Pichincha (Ecuador)**

*Over Isaaq:* enig kind; speelt graag piano, houdt van schaatsen, voetbal, judo, zwemmen, zingen en snoepjes maken. Hij wil graag arts worden. Zijn lievelingskleur is groen.







### Aangemoedigd om te groeien

Door de algemene conferentie heb ik een sterker verlangen gekregen om het evangeliepad van Jezus Christus te volgen. Ik ben gaan beseffen dat dit de ware kerk is, die ons licht en geluk brengt. Ik merkte dat de Geest me aangemoedigde om elke dag te groeien en het Boek van Mormon te lezen zodat ik een sterk getuigenis van het evangelie krijg. Ik ben ervan overtuigd dat mijn hemelse Vader graag wilde dat ik naar die geïnspireerde boodschappen zou luisteren.

**Vicente A. (16), stadsregio (Chili)**

**Over Vicente:** oudste van vier kinderen, houdt van computerspelletjes, luistert graag naar muziek, speelt voetbal, speelt toneel, en wil graag op zending.



### Voorbereid om te leren

Ik voel de Geest heel sterk tijdens de algemene conferentie. Nu ik van tevoren vragen voorbereid en mezelf geestelijk op de conferentie voorbereid, heeft de conferentie een heel andere betekenis voor me gekregen. Ik leer nu zoveel meer van elke toespraak. Ik ben heel dankbaar voor de profeet en de apostelen, en ik weet dat ze door onze hemelse Vader geroepen zijn om ons te leiden!

**Ben H. (17), Kentucky (VS)**

**Over Ben:** houdt van sport; speelt op school basketbal en tennis; houdt van skiën, snowboarden, reizen en trektochten.



### Op zoek naar het licht

Vorig jaar was moeilijk voor me. Mijn vader had kanker en er waren terreuraanslagen in onze stad. Ik had last van angstaanvallen en ik vroeg me af hoe ik gemoedsrust kon vinden als ik me zorgen over mijn geestelijke en lichamelijke veiligheid maakte. Tijdens de algemene conferentie leerde ik dat we gemoedsrust kunnen vinden als we deugdzzaam leven, geloof in ons hart hebben en een eeuwig perspectief behouden. Ik werd geïnspireerd om me op moeilijke momenten tot Christus te wenden in plaats van op mijn eigen kennis te vertrouwen. Ik weet dat ik duistere invloeden kan overwinnen als ik naar het licht van Christus op zoek ga.

**Olivia H. (17), België**

**Over Olivia:** zwemster; geniet van dienstbetoon, zoals vrijwilligerswerk in een gaarkeuken, een pleeggezin en in het speciale onderwijsprogramma op haar school.



‘IK BELOOF  
DE JONGE LEDEN VAN DE KERK  
DAT JE DE GEEST IN JE ZULT  
VOELEN OPWELLEN ALS JE  
[NAAR DE ALGEMENE CONFERENTIE]  
LUISTERT  
DE HEER ZAL JE DUIDELIJK  
MAKEN WAT HIJ WIL DAT JE  
MET JE LEVEN DOET.’

Ouderling Robert D. Hales (1932-2017)  
van het Quorum der Twaalf Apostelen  
‘Algemene conferentie: ons geloof en getuigenis vergroten’  
algemene oktoberconferentie 2013



# Weetjes over de ALGEMENE CONFERENTIE

Het orgel in het Conferentiecentrum bestaat uit

## 7.667

pijpen – maar slechts ongeveer 170 pijpen zijn voor het publiek zichtbaar.

President Russell M. Nelson heeft

## 84

toespraken in de algemene conferenties gehouden in de 34 jaar dat hij een algemeen autoriteit is.

De algemene conferentie wordt in

## 221

landen en gebieden gekeken.



De toespraken worden in

## 94

talen vertaald.



Het hout van het spreekgestoelte in het Conferentiecentrum komt van de oude walnotenboom van **PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY** (1910–2008).



Ruim

## 100.000

mensen wonen de vijf bijeenkomsten van de algemene conferentie bij in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS).

**EEN BOEING 747** – een vliegtuig dat 70,5 meter lang is – past volledig in het auditorium van het Conferentiecentrum.



Elke conferentie worden er ongeveer

## 35

toespraken gehouden.

## OPVALLENDE AANKONDIGINGEN DIE TIJDENS EEN ALGEMENE CONFERENTIE ZIJN GEMAAKT:

**SEPTEMBER 1995:** 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld'

**APRIL 1998:** de bouw van kleinere tempels

**APRIL 2001:** de oprichting van het permanent studiefonds

**OKTOBER 2012:** de zendingsleeftijd wordt verlaagd

**APRIL 2018:** bediening vervangt huisonderwijs en huisbezoek.

# ‘Hoe kan ik de Geest thuis uitnodigen als er ruzie is?’



## WEES EEN VREDESTICHTER

*‘Ook al zien wij geen kans het gedrag van anderen te verbeteren, [wij kunnen] althans leren onszelf behoorlijk te beheersen. [...]*

*In plaats van onderlinge wrijving en het voeren van verhitte gesprekken te dulden, wordt er van ons verwacht dat wij, als leden van één gezin, elkaar opbouwen, naar elkaar luisteren en verstandig met elkaar praten.’*

Ouderling Marvin J. Ashton (1915-1994) van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Geen tijd voor ruzie’, algemene aprilconferentie 1978.



## Zeg dat het je spijt

Ik heb gemerkt dat je na een ruzie weer vrede kunt krijgen door te zeggen dat het je spijt en je ongelijk toe te geven, ook al denk of weet je dat je gelijk had. Ga daarna weg, zwijg, praat over iets anders, of zoek iets waarover je het eens bent. Het duurt niet lang voordat de Geest terugkomt.  
*Dylan (15), Californië (VS)*

## Gewoon liefde

Ik heb gemerkt dat bij ons thuis de Geest heerst als ik mijn familie laat zien dat ik van ze houd. De profeet zei dat liefde de katalysator is die verandering veroorzaakt, en de balsem die de ziel genezing brengt. Een geest van liefde vervult een huis met veiligheid en vrede.

*Joseph C. (18), Arizona (VS)*

## Praat met je gezinsleden

Als je familie geen lid van de kerk is, vertel ze dan dat hun ruzies jou verdrietig maken, en vraag ze beter hun best te doen. Als dat niet werkt, bid dan en probeer het nog eens. Als ze wel lid van de kerk zijn, wijs ze er dan op dat ze kinderen van God zijn en dat ze niet zo horen te kibbelen.

*Carolina S. (19), Goiás (Brazilië)*





### Bid om de Geest

Als je gezinsleden om je heen ruziën, is het moeilijk om de aanwezigheid van de Geest te voelen.

Maar dat wil niet zeggen dat je de Geest niet kunt voelen als je waardig bent. Bid in stilte om een extra portie Geest van de Heer, en let goed op de ingevingen die je ontvangt. Je hemelse Vader kan je gemoedsrust geven, en Hij weet het beste hoe je thuis vrede kunt stichten.

*Katie G. (17), Utah (VS)*

### Probeer te bemiddelen

Praat met je gezinsleden om een oplossing te vinden waar iedereen achter staat, of haal een Schrifttekst aan, of zing een lofzang. Je kunt ook je hemelse Vader om hulp vragen om het probleem op te lossen. Zo zal iedereen kalmeren, en kan het probleem opgelost worden zonder stemverheffing of geweld. Dan zal de Heilige Geest jullie ongetwijfeld met vrede vervullen, en iedereen het verlangen geven om niet meer te ruziën.

*Luis F. (14), Playa del Carmen (Mexico)*

*De antwoorden gelden als leidraad en niet als officiële uitspraak over de leerstellingen van de kerk.*



## Is een getuigenis meer dan alleen maar een gevoel?

De Heiland sprak over een getuigenis toen Hij tegen Petrus zei: 'Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is' (Mattheüs 16:17). Het is kennis van God die door de Heilige Geest wordt geopenbaard.

De Heilige Geest spreekt met een stem die we eerder voelen dan horen, maar ze komt 'in uw gedachten en in uw hart' (LV 8:2; cursivering toegevoegd): zowel in onze gedachten als in ons gevoel.

De profeet Joseph Smith beschreef de geest van openbaring als een gevoel van 'zuivere intelligentie [dat u] toevloeit, [waardoor] u plotselinge invallen krijgt' (*Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* [2007], 142).

Als we ons verstand en ons hart - onze gedachten, gevoelens en verlangens - tot God richten, kan Hij met de stille, zachte stem van de Heilige Geest onze gedachten en ons hart toespreken. Wanneer Hij onze geest aanspreekt, lijken ons bepaalde gevoelens en gedachten toe te vloeien. Dat is het getuigenis dat Hij schenkt.

## Wat vind jij?

'Hoe kom ik aan vrienden met goede normen?'

Stuur je antwoord, eventueel vergezeld van een foto met hoge resolutie, vóór 15 november 2018 in op [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik op 'Submit an Article').

De redactie kan reacties inkorten of duidelijker formuleren.

# Paden die je op je toekomst voorbereiden

**Leah Barton**

Kerktijdschriften

Ik denk niet dat ook maar één 14-jarig meisje ervan droomt om met een roestige schop een stinkende, stoffige paardenstal uit te mesten. Maar dat moest ik elke dag na school doen tot ik oud genoeg was om een andere baan te krijgen.

Ik wilde tijdens mijn middelbare schoolperiode liever niet werken, maar ik begreep dat als ik ooit een leuke baan wilde – een baan waarbij ik geen dierenhokken hoefde schoon te maken – dat ik dan moest studeren. En om te kunnen studeren, moest ik geld hebben. Ik wist dat een opleiding in mijn geval een goede stap naar een (hopelijk) bevredigende loopbaan was.

Het mooie is dat het pad dat ik koos slechts één van de vele manieren is waarop je kunt leren werken, zodat je in je eigen onderhoud kunt voorzien. Dat heet stoffelijk en geestelijk zelfredzaam worden. Overweeg je mogelijkheden en kies het pad waarmee jij de beste voorbereiding krijgt.

Dit zijn verhalen van mensen die een paar jaar geleden nog in jouw schoenen stonden. Als je het voorbeeld van deze jongvolwassenen volgt, kun je jouw pad naar succes en zelfredzaamheid vinden.

## BESTUDEER DE ARBEIDSMARKT

*Oudom Piseth, Cambodja*

Om mijn doelen te bereiken, is het belangrijk dat ik hard werk. Maar je kunt ook uitblinken door slim te werken. Na mijn zending in Engeland keerde ik terug naar Cambodja en bestudeerde de arbeidsmarkt. Ik onderzocht hoelang de opleidingen duurden en hoeveel ze kostten.

Ik ontdekte dat de opleiding kledingverkoopadviseur kort, maar moeilijk was, en dat weinigen die volgden. Het leek me een goed idee en ik besloot ervoor te gaan. Ik ben nu klaar met het programma en werk als verkoopadviseur voor een kledingbedrijf.

Het is soms moeilijk om de geschikte loopbaan te kiezen, maar de Heiland helpt me en bouwt me op.





Of je nu naar school gaat, werk zoekt of een vak leert, je ontwikkelt een eigenschap die voor de opbouw van Gods koninkrijk van essentieel belang is.

## EEN OPLEIDING OPENT DEUREN

*Iolanda Teixeira, Kaapverdië*

**M**ijn moeder moedigde me altijd aan door te zeggen: 'Onderwijs is de sleutel tot succes.' Ik wilde voor mezelf en vooral voor mijn gezin een betere toekomst. Dat betekende dat ik moest studeren. Ik had onvoldoende geld om naar de universiteit te gaan en vroeg een beurs aan, zodat ik een beroepsopleiding informatica kon volgen.

Mijn studie ging niet van een leien dakje, maar ik bleef me inzetten en hield mijn oog op een betere toekomst. Ik heb veel aan gebed gehad. Ik vraag de Heer altijd om raad. Ik zette me steeds in voor mijn studie, en nu zet ik me als computertechnicus en marketingassistent volledig in voor mijn werk.





## ZET JE NU IN VOOR DE TOEKOMST DIE JE WILT

*Ann-Sophie en Lawrence Cavin, Schotland*

**A**nn-Sophie: Ik wilde altijd al naar de universiteit gaan, maar mijn studievoorkeur veranderde tijdens mijn tienerjaren voortdurend. Na de middelbare school werkte ik een half jaar als vrijwilliger in een ziekenhuis. Ik wilde graag verpleegster worden, maar dacht dat ik dat niet aankon.

In de zelfredzaamheidsgroep in mijn wijk moesten we een baan kiezen die we graag wilden hebben, maar waarvoor we misschien niet de benodigde diploma's hadden.

Ik vroeg in gebed wat ik moest doen en bleef maar aan verpleegkunde denken. Ik besloot naar de ingevingen van de Heer te luisteren.

Het was niet makkelijk. Ik onderzocht het programma voor verpleegkunde en wat de studie inhield. Ik sprak met mensen die een vergelijkbare studie hadden gedaan. Toen ik me de eerste keer voor de opleiding verpleegkunde inschreef, werd ik op de wachtlijst gezet. Maar ik gaf

het niet op; ik schreef me opnieuw in en werd uiteindelijk toegelaten. Soms moet je geduld oefenen en op de Heer vertrouwen. Hij heeft een plan voor jou.



**Lawrence:** Toen ik jonger was, nam ik me voor om me altijd voor honderd procent in te zetten, wat ik ook studeerde en waar ik ook werkte. Ik probeerde altijd te leren en vooruitgang te maken, zodat ik de grootste kans op slagen had.

Ik ben momenteel manager van een kledingbedrijf, maar wil bij de politie gaan. In Schotland moet je drie opeenvolgende jaren in het land zelf wonen voor je bij de politie kunt inschrijven. Omdat ik tijdens mijn zending twee jaar in het buitenland woonde, moet ik nog een paar maanden wachten.

Dat was een grote hindernis, maar ik geef het niet op. Ik heb een goede baan waardoor ik mijn gezin kan onderhouden. En ik heb hard gewerkt, zodat mijn huidige werkgever me kan aanbevelen.





Je zult net als deze jongvolwassenen ontdekken dat je op verschillende manieren kunt voorbereiden om jezelf en je toekomstige gezin te onderhouden. Als je dat doel in gedachten houdt, kun je een plan opstellen om succesvol te zijn. Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 'Laten we ons best doen en in alles wat we doen een reputatie van uitmuntendheid opbouwen. Laten we ons verstand en ons lichaam inzetten voor de geweldige arbeidskansen die we iedere dag weer krijgen.' ('Twee beginselen voor elke economie', algemene oktoberconferentie 2009.) Als je je nu inzet om te leren en te werken, kweek je gewoontes waardoor je meer vertrouwen in de toekomst zult hebben. ■

*Noot van de redactie: je kunt aan je bisschop vragen of hij je aan de zelfredzaamheidsdeskundigen van je ring voor wil stellen. Met hun hulp kun je mogelijkheden voor je studie en loopbaan ontdekken.*

## JE PAD ONTDEKKEN

### 1.

#### KEN JEZELF

Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Door die vragen te beantwoorden, kun je een mogelijke loopbaan vinden die overeenkomt met je vaardigheden, interesses en talenten.

**TIP:** je kunt je ouders, leerkrachten en vrienden vragen welke talenten je volgens hen hebt. Hun antwoorden zouden weleens verrassend kunnen zijn!

### 2.

#### KEN JE OMGEVING

Wat zijn in jouw omgeving knelpuntberoepen? Welke bedrijven hebben openstaande vacatures? Het is verstandig om een loopbaan te kiezen in een groeiende sector die in de toekomst allicht werkgelegenheid biedt.

**TIP:** universiteiten, hogescholen en vakscholen weten vaak naar welke vaardigheden er veel vraag is en welke sectoren het goed doen.

### 3.

#### WEET WAT JE MOET DOEN

Wat moet je doen om de job te krijgen die je wilt? Waar ga je die opleiding volgen? Hoe ga je die bekostigen? Als je een langetermijndoel voor je loopbaan hebt, moet je uitdokteren hoe je dat doel gaat bereiken.

**TIP:** praat eens met iemand die al doet wat jij wilt gaan doen. Stel hem of haar vragen. De meeste mensen geven graag raad en suggesties.

# Gods liefde uitdelen



Allie B. (12), Kentucky (VS)

**K**ort geleden is ons gezin naar Kentucky verhuisd. Ik vond het echt erg, want ik moest al mijn vrienden en familieleden achterlaten. Kentucky was heel anders dan wat ik gewend was. De eerste keer dat we naar de kerk gingen, zag ik dat er niet veel mensen waren. Toen ik besepte hoe klein mijn gemeente was, besloot ik om daar niet negatief over te denken, maar er iets aan te doen.

De volgende dag gingen mijn moeder en ik naar de winkel. Voor we de deur uitliepen, pakte ik een stapel uitdeelkaartjes. In de winkel pakte ik een snoepreep en liep naar de kassa. De caissière scande de reep en gaf die toen aan mij. Ik gaf hem haar weer terug. Ze snapte het niet en zei: 'Je hebt hier net voor betaald, hoor.'

Ik zei: 'Dat weet ik, maar dit is een cadeautje voor jou.' Toen legde ik een uitdeelkaartje bij de reep. Ze glimlachte en bedankte me. Ze keek op de achterkant van het uitdeelkaartje, waar ik 'Iedereen is een kind van God' had geschreven. Ik ging heel blij weg, want ik wist dat ik iets goeds had gedaan, ook als ze geen lid van de kerk werd.

Later die dag bedacht ik dat ik de rest van de uitdeelkaartjes bij de kassa had laten liggen! De volgende keer dat we in de winkel kwamen, ging ik naar de kassa om te vragen of ze er nog lagen. Toen zag ik iets wat me stil deed staan. Ongeveer vijf van de kassa's hadden uitdeelkaartjes met 'Iedereen is een kind van God' erop. De caissière had ze uitgedeeld! Ik was zo blij met wat ik had gedaan. ■





# Gebed in een ravijn



**Carsen K. (11), Utah (VS)**

Vorig jaar ging ik met mijn vader en mijn broer op trektocht. We trokken diep een ravijn in. Al gauw verkenden we een zijpad. We ontdekten grote grotten en prachtige uitzichten. We klommen steeds verder omhoog over losse rotsblokken en steile hellingen.

Na een tijdje waren we helemaal verdwaald. We wisten niet welke kant we uit moesten om weer onderin het ravijn te komen. We kwamen in dicht struikgewas vast te zitten en wisten niet meer waar de top of de bodem van het ravijn was. Ik raakte heel gefrustreerd. Ik wist niet waar we heen moesten en mijn vader wist het ook niet!

Het begon al donker en koud te worden, maar we waren nog lang niet uit dat ravijn. Ik wist dat onze hemelse Vader wist welke kant we op moesten.

Ik zei: 'Als we hier uit willen komen, dan moeten we bidden!' Dus knielden we met z'n drieën in gebed en vroegen onze hemelse Vader ons uit dat ravijn te leiden.

Toen we weer op weg gingen, kreeg ik de gedachte dat we bij een rechte, hoge boom naar links moesten gaan. Nadat we linksaf geslagen waren, zagen we onze auto. Ik wist dat onze hemelse Vader ons hielp om uit dat ravijn te komen. Onze hemelse Vader verhoorde ons gebed en we waren er veilig uit, net voordat de zon onderging.

Ik ben heel dankbaar voor de kracht van gebed en dat onze hemelse Vader naar ons luistert. ■

# Licht uitstralen in Tsjechië

Samengesteld door Sharon Goodrich, kerktijdschriften

Wij zijn jeugdwerkkinderen in Tsjechië. Zo stralen wij licht uit in ons land.

Ik ben eens mijn lievelingshandschoen kwijtgeraakt. Ik was heel verdrietig. Mijn moeder en ik deden een gebed, maar konden hem nergens vinden. Ik probeerde geloof te hebben. Een week later vond mijn broertje mijn handschoen op straat! God beantwoordt onze gebeden. Ik hou van Hem en ik weet dat Hij leeft.

Andre W. (9)



Mijn vriendinnen op school zijn geen lid van de kerk. Ze respecteren mijn normen wel. Ik zei eens dat we moesten bidden en dat vonden ze goed! Ik was erg blij.

Ivana A. (11)



Mijn vriendinnen en ik wilden naar beneden. Toen we bij de lift kwamen, kreeg ik een onrustig gevoel. Ik vroeg mijn vriendinnen de lift niet te gebruiken. Ze deden het toch. Ik nam de trap. Toen ik beneden was,



zag ik mijn vriendinnen nergens. De lift zat vast! Het duurde een poosje voordat ze eruit kwamen. Ik was blij dat er niets ergs was gebeurd. Ik voelde me ook goed dat ik naar de Heilige Geest had geluisterd.

Amalie N. (10)



De lucht begon donker te worden aan het strand.

De wind zorgde voor gigantische golven! Het ging onweren en hagelen. Iedereen zocht snel een plek om te schuilen. We zijn door de storm niet gewond geraakt. Onderweg naar huis zagen we drie regenbogen. We weten dat God ons geholpen en beschermd heeft.

**Jakub B. (10)**



Ik heb een vriendin op school met wie niemand anders bevriend wil zijn. Andere kinderen begonnen gemene dingen tegen haar te zeggen. Daardoor voelde ze zich lelijk. Ik vertelde het aan de leerkracht en vroeg mijn vriendin om met mij te spelen. Daar werd ze blij van!

**Ludmila V. (8)**



Ik was boos op mijn moeder omdat ik niet in bad en naar bed wilde. De volgende dag had ik spijt van mijn verkeerde keuze. Mama zei dat we kunnen bidden en onze hemelse Vader om vergeving kunnen vragen. We knielden in gebed. Ik voelde me beter. Ik heb geleerd dat we ons kunnen bekeren en dankzij Jezus Christus vergeving kunnen krijgen.

**Samuel H. (5)**



Ik heb mijn getuigenis gegeven in de kerk. Daar was moed voor nodig! Sindsdien heb ik de Geest gevoeld.

**Eliska K. (11)**



Toen mijn cavia ziek was, bad ik voor haar. Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar dat Hij ons helpt.

**Aneta P. (10)**



## STUUR ONS EEN STER!



We hebben bijna genoeg sterren verzameld! Als je dat nog niet gedaan hebt, stuur dan snel een ster met jouw verhaal, foto en goedkeuring van je ouders naar [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).



'Ik getuig van Hem, de Verlosser van de wereld en Meester van ons allemaal. Hij is de eniggeboren Zoon van de levende God.'

**Ouderling Jeffrey R. Holland**  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

*'Miracles of the Restoration', Ensign, november 1994, 34.*



# Ons prikbord



Als ik naar de kerk ga, voel ik de Geest van God en mijn liefde voor Hem en voor mijn Heiland, Jezus Christus. Ik hou van mijn Verlosser.

**Ayana B. (7), Frankrijk**



Ik vind het fijn om met ons gezin naar de tempel te gaan. Het is een prachtige plek. Als ik 12 ben, mag ik naar binnen. Het is het huis van de Heer.

**Aldo C. (10), Mexico**



**'President Monson en zijn raadgevers'**

**Omar A. (9), Peru**



Ik vind het leuk om mijn vrienden op school over het evangelie te vertellen, vooral een jongen die moeilijk kan praten, schrijven en lezen. Een manier om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden, is anderen te helpen en dienen. Als de meester ons huiswerk geeft, help ik deze jongen altijd. Ik vind het fijn om anderen te helpen, want daardoor voel ik de liefde van mijn hemelse Vader.

**Allison M. (10), El Salvador**

# Hoop in Nederland

**Megan Armknecht**

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

*De vijftienjarige Grace woont tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De oorlog duurt al erg lang. De mensen in Nederland lijden honger, en ze hopen dat de oorlog snel voorbij zal zijn.*

Het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was het ergste in Nederland. De nazi's hadden alles in beslag genomen. Grace kon niet naar school toe. Er waren geen kolen om het huis te verwarmen. Grace en de andere gezinsleden aten tulpenbollen om in leven te blijven. Ze smaakten *afschuwelijk!* En het ergste was dat pa krijgsgevangene was.

Maar er was hoop. Er werd gezegd dat de nazi's de oorlog zouden verliezen. En in mei 1945 gaven ze zich over. Nederland was eindelijk weer vrij! De mensen vierden feest op straat. Grace kon weer naar school. Er waren geen soldaten meer waar ze bang voor was.

Maar het mooiste was de dag waarop Grace en haar broers van school naar huis liepen en thuis de Nederlandse vlag zagen wapperen. Dat kon maar één ding betekenen.

'Pa is thuis', riep Heber.

Grace en haar broers renden naar binnen. Grace sloeg haar armen om hem heen en gaf hem een dikke knuffel. Hij hield haar stevig vast. Het was zo fijn dat pa weer thuis was.

Al snel waren er weer voedsel, kleding en medicijnen verkrijgbaar. De kerkleiders in Salt Lake City hadden



veel hulpgoederen gestuurd om de mensen na de oorlog te helpen. Grace kreeg zelfs een nieuwe jurk! Ze had vijf jaar lang dezelfde jurk gedragen. Dus ze was erg blij met haar nieuwe jurk.

Voor het eerst in jaren had Grace weer genoeg te eten. Het zendingspresidium en de overheid van Nederland organiseerden een aardappelproject om meer voedsel te verbouwen. De leden van de kerk pootten veel aardappelen in nabijgelegen velden. In het najaar zouden er duizenden aardappelen zijn.

'Kijk!' zei Grace tegen haar vader, terwijl ze naar een bloeiende aardappelplant wees. 'Nou hebben we nooit meer honger!'

Pa knikte maar glimlachte niet. Hij zei: 'Ik sprak met president Zappey. Hij zei dat de heiligen der laatste dagen in Duitsland nog steeds honger lijden. Zij krijgen geen hulp van de overheid zoals wij.' Pa sloeg zijn arm om haar schouders. 'President Zappey heeft gevraagd of we onze aardappelen aan de heiligen in Duitsland willen geven.'

'Onze aardappelen weggeven!' Grace begon te huilen. De *nazi's* kwamen uit Duitsland! 'Ze kunnen wel heiligen der laatste dagen zijn, maar ze zijn ook Duitsers.'

'Ik weet dat het niet makkelijk is', zei pa. 'Maar zij zijn ook kinderen van God. Hij heeft hen ook lief. Ze hebben mij in de gevangenis gezet. Maar ik heb ze vergeven. De Heer kan ons allemaal helpen om te vergeven.'





Grace keek naar haar vader. Hij was de moedigste man die ze kende. Maar ze wist niet of zij genoeg moed zou hebben om net als hij te vergeven. Toen dacht ze aan een van haar leerkrachten op school tijdens de oorlog. Haar leerkracht had gezegd dat niet alle Duitsers nazi's waren, en dat niet alle nazisoldaten slecht waren. En nu leden de meisjes en jongens in Duitsland honger, net als Grace voorheen.

Grace haalde diep adem. 'Ik begrijp het', zei ze. 'Laten we ze onze aardappelen maar geven.'

Pa gaf haar een knuffel en glimlachte. 'Je bent zo'n moedige meid. Dit is heel moeilijk. Maar we zijn discipelen van Jezus Christus, net als onze Duitse broeders en zusters.'

Grace glimlachte. De boze gevoelens in haar hart ebden weg, en ze voelde zich kalm en rustig. Ze kon de Duitsers wel vergeven. En Jezus kon haar helpen om ze lief te hebben. ■

*De auteur woont in New Jersey (VS).*

Heiligen der laatste dagen in Nederland gaven zo'n 65 duizend kilo aardappelen en ruim 80 duizend kilo haring aan de heiligen der laatste dagen in Duitsland. Later, na de watersnoodramp in 1953, stuurden de Duitse heiligen hulpgoederen naar de leden van de kerk in Nederland.

## Boek-van-Mormon leesclub

### DOE MEE EN LEES HET BOEK VAN MORMON!

Je kunt het alleen, met je familie of met een vriend of vriendin lezen. Stuur ons een foto waarop je in het Boek van Mormon leest en vertel ons wat je hebt geleerd, of wat je lievelingsverhaal in het Boek van Mormon is. Stuur het in via [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik op 'Submit an Article').



#### Tekst van de maand: Moroni 10:4

'[...] indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.'



Mijn lievelingsverhaal uit het Boek van Mormon staat in 3 Nephi 17. Het gaat over Jezus die de kinderen zegent. Ik vind dat een mooi verhaal omdat we erdoor begrijpen hoeveel Jezus en onze hemelse Vader van ons

houden. Ik kan me voorstellen hoe het was om een van die kinderen te zijn; ik stel me voor dat ik daar zelf was.

**Barbora J. (11), Tsjechië**



Ik hou van het Boek van Mormon omdat het een waar boek is. Het is door profeten geschreven. Het helpt me om het goede te kiezen. En het helpt me als ik problemen heb. Ik geloof erin.

**Jason S. (10), Maharashtra (India)**



# Esther was moedig

**E**sther was de koningin van Perzië. De koning wist niet dat Esther een Jodin was. De koning had een kwaadaardige vriend die de Joden haatte. Hij misleidde de koning zodat die zei dat alle Joden in het land moesten worden gedood. Esther besloot de koning te vragen haar volk te redden. Maar ze kon worden gedood als ze naar de troon van de koning ging. Esther vroeg de Joden voor haar te vasten. Toen Esther naar de troon van haar man ging, verwelkomde hij haar. Ze nodigde hem en zijn vriend voor het avondeten uit. Daar vertelde ze hem dat zij een Jodin was. De koning kon de wet niet veranderen, maar hij stond de Joden toe zich te verdedigen. Met Gods hulp had Esther haar volk gered!



'Koningin Esther', Rebecca C. (8) uit Aragua (Venezuela)

Lees in Esther 2-8 over Esther.



**ESTHER**

**Esther was moedig en geloofde in God. Ik kan moedig zijn en pal staan voor wat juist is!**

- Leer het laatste stuk van Esther 4:14 van buiten.
- Bekijk hoofdstuk 45 van de verhalen over het Oude Testament [in het Engels] op [scripturestories.lds.org](http://scripturestories.lds.org).
- Als je ouders zeggen dat je oud genoeg bent, vast dan voor iemand om wie je geeft.
- Ik kan moed tonen door...

---



---

# Koningin Esther

Kim Webb Reid



Esther was koningin.  
Ze was met de koning  
van Perzië getrouwd.



De koning had een vriend die een slechte man was. Hij bedacht een list zodat de koning een wet uitvaardigde dat alle Joden gedood moesten worden! De koning wist niet dat zijn vrouw, Esther, Jodin was.



Esther besloot haar man, de koning, te vragen om haar volk te redden. Maar ze was bang dat hij kwaad zou worden. Esther vroeg alle Joden voor haar te vasten en bidden. Toen ging Esther naar de koning. Hij was niet kwaad!



Esther nodigde de koning en zijn vriend uit voor een maaltijd. Tijdens de maaltijd vertelde Esther de koning dat *zij* een Jodin was. De koning was boos dat zijn vriend hem bedrogen had. Hij zou de Joden vertellen dat zij zich mochten verdedigen. Met Esthers hulp werd haar volk gered!





Wij kunnen bidden en onze hemelse Vader om hulp vragen.  
We kunnen dapper en moedig zijn, zoals Esther. ■

*Uit Esther 2-8.*



# Ik kan anderen liefde laten voelen



ILLUSTRATE APRYL STOTT



**President James E. Faust (1920–2007)**

Tweede raadgever  
in het Eerste Presidium

## ONZE VOORTDURENDE STEUN

*De goddelijke inspiratie die we krijgen, is grotendeels afhankelijk van de mate waarin we in harmonie zijn met [...] de profeten, zieners en openbaarders.*

Ik wil het vanavond hebben over de gewijde ambten van de priesterschapsleiders die zijn ‘geroepen en gekozen’ (LV 55:1) om de kerk in deze tijd te leiden. [...]

Mijn broeders [in het Quorum der Twaalf Apostelen] zijn zonder uitzondering goed, eerzaam en betrouwbaar. Ik ken hun inborst. Zij zijn de dienstknechten van de Heer. Hun enig wens is hun ontzagwekkende roeping groot te maken en het koninkrijk Gods op aarde op te bouwen. De algemene autoriteiten nu in functie zijn op de proef gesteld en loyaal gebleken. [...] Hun hart is heel zuiver, hun ervaring omvangrijk, hun verstand scherp en hun geestelijke wijsheid zo diep dat het een genoegen is om in hun gezelschap te zijn.

[...] [Toen ik geroepen werd, ontving ik] de raad om altijd in harmonie te blijven met de presiderende



broeders. [...] En dat was iets wat ik met mijn hele hart wilde.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de goddelijke inspiratie die we krijgen grotendeels afhankelijk is van de mate waarin we in harmonie zijn met de president van de kerk, het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf die allen zijn gesteund [...] als profeet, ziener en openbaarder. Ik zou niet weten hoe we ten volle in harmonie met de Geest van de Heer kunnen zijn als we niet in harmonie zijn met de president van de kerk en de andere profeten, zieners en openbaarders. [...]

Mijn raad aan de leden van de kerk is om de president van de kerk, het

Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf en de andere algemene autoriteiten met hun hele hart en ziel te steunen. Als ze dat doen, bevinden ze zich in een veilige haven. [...]

Tevens dienen wij onze plaatselijke leiders te steunen, omdat ook zij ‘geroepen en gekozen’ zijn. Ieder lid van deze kerk krijgt soms raad van een bisschop of gemeentepresident, een ring- of zendingspresident, en de president van de kerk en zijn medewerkers. Geen van deze broeders heeft om zijn roeping gevraagd. Geen van hen is volmaakt. Toch zijn het dienstknechten van de Heer, door Hem geroepen bij monde van hen die recht hebben op inspiratie. Wie zo geroepen, gesteund en aangesteld zijn, hebben recht op onze steun. ■

*Uit een toespraak gehouden tijdens de algemene oktoberconferentie van 2005.*





EDMUND BLAIR LEIGHTON (1852-1922). *DE BLINDE BIJ HET BADWATER SILOAM*, 1879. OUEVERF OP DOEK, 100 X 130 CM. BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY MUSEUM OF ART, AANGEKOGHT DANKZIJ EEN BIJDRAGE VAN JACK R. WHEATLEY, 2014.

**DE BLINDE BIJ HET  
BADWATER SILOAM,  
EDMUND BLAIR  
LEIGHTON**

*'Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. [...]*

*'Als Deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen' (Johannes 9:11, 33).*

JONGVOLWASSENEN

**JE 'WAAROM' ONDER  
DE LOEP NEMEN**

*Wat motiveert jou om het  
evangelie na te leven?*

44



JONGEREN

**HOE DE HEILIGE  
GEEST JE KAN  
ONDERWIJZEN**

50, 56

**ZET JE NU IN VOOR  
DE TOEKOMST  
DIE JE WILT**

62

ALGEMENE  
CONFERENTIE

**VIJF MANIEREN  
OM VAN DE  
CONFERENTIE  
TE LEREN**

50, 54,  
58

DE KERK VAN  
**JEZUS CHRISTUS**  
VAN DE HEILIGEN  
DER LAATSTE DAGEN

