

# Liahona

## Toespraken algemene conferentie

President Nelson spoort gezinnen aan om hun **verhoging na te streven**

Nieuwe algemene zeventigers en nieuw algemeen zondagsschoolpresidium gesteund

Acht nieuwe tempels en renovatie pionierstempels aangekondigd





HET EERSTE PRESIDIUM EN HET QUORUM DER TWAALF APOSTELN IN HET BEZOEKERSCENTRUM VAN DE ROMETEMPEL

*‘Meer dan tweeduizend jaar geleden vervulde Jezus Christus zijn aardse bediening en vestigde Hij zijn kerk en zijn evangelie. Hij riep apostelen en gaf hun de opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken” [Mattheüs 28:19].*

*‘De kerk van de Heer is in onze tijd hersteld. De Heiland staat aan het hoofd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als hedendaagse apostelen van Jezus Christus verkondigen wij nu dezelfde boodschap die de apostelen lang geleden verkondigden: God leeft en Jezus is de Christus.’*

– President Russell M. Nelson, in maart bij de inwijding van de Rometempel.

## Zaterdagmorgenbijeenkomst

- 6 **Hoe zou ik het kunnen begrijpen?**  
*Ouderling Ulisses Soares*
- 9 **Nauwgezet versus nonchalant**  
*Becky Craven*
- 11 **Antwoord op gebed**  
*Ouderling Brook P. Hales*
- 15 **Zendingswerk: verkondigen wat u in uw hart voelt**  
*Ouderling Dieter F. Uchtdorf*
- 19 **Net als Hij**  
*Bisschop W. Christopher Waddell*
- 22 **Een gezin waar de Geest van de Heer woont**  
*President Henry B. Eyring*

## Zaterdagmiddagbijeenkomst

- 26 **De steunverlening aan kerkfunctionarissen**  
*President Dallin H. Oaks*
- 27 **Rapport van de afdeling verificatie 2018**  
*Kevin R. Jergensen*
- 28 **Het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus**  
*President M. Russell Ballard*

- 31 **Kennis zoeken door de Geest**  
*Ouderling Mathias Held*
- 34 **Een gelovig oog**  
*Ouderling Neil L. Andersen*
- 38 **Ons aan de woorden van Christus vergasten**  
*Ouderling Takashi Wada*
- 41 **Zijn stem horen**  
*Ouderling David P. Homer*
- 44 **Zie het Lam van God**  
*Ouderling Jeffrey R. Holland*

## Algemene priesterschapsbijeenkomst

- 47 **Jouw tactiekboekje van het priesterschap**  
*Ouderling Gary E. Stevenson*
- 51 **Het quorum: een groep waarin we ons thuis voelen**  
*Ouderling Carl B. Cook*
- 54 **Vertrouw op Jezus Christus**  
*Ouderling Kim B. Clark*
- 58 **De kracht van schragend geloof**  
*President Henry B. Eyring*
- 60 **Waar zal dit toe leiden?**  
*President Dallin H. Oaks*

- 67 **We kunnen meer doen om een beter mens te worden**  
*President Russell M. Nelson*

## Zondagmorgenbijeenkomst

- 70 **Talrijke zegeningen**  
*Ouderling Dale G. Renlund*
- 73 **Christus: het licht dat in de duisternis schijnt**  
*Sharon Eubank*
- 76 **Grote liefde voor de kinderen van onze Vader**  
*Ouderling Quentin L. Cook*
- 81 **Ons voorbereiden op de wederkomst van de Heer**  
*Ouderling D. Todd Christofferson*
- 85 **De verzoening van Jezus Christus**  
*Tad R. Callister*
- 88 **'Kom dan en volg Mij'**  
*President Russell M. Nelson*

## Zondagmiddagbijeenkomst

- 91 **Gereinigd door bekering**  
*President Dallin H. Oaks*
- 95 **Onze geestelijke spieren oefenen**  
*Ouderling Juan Pablo Villar*
- 97 **Goede Herder, Lam van God**  
*Ouderling Gerrit W. Gong*
- 101 **Toebereid om alle noodzakelijke dingen te verkrijgen**  
*Ouderling David A. Bednar*
- 105 **De onmiddellijke goedheid van God**  
*Ouderling Kyle S. McKay*
- 107 **Bouwen aan een bolwerk van spiritualiteit en veiligheid**  
*Ouderling Ronald A. Rasband*
- 111 **Slotwoord**  
*President Russell M. Nelson*
  
- 64 **Algemene autoriteiten en algemene functionarissen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen**
- 112 **Statistisch rapport 2018**
- 113 **Register conferentieverhalen**
- 114 **Kerknieuws**
- 127 **Kom dan en volg Mij - van conferentietoespraken leren**



# De 189e algemene aprilconferentie

## Zaterdagmorgen 6 april 2019, algemene bijeenkomst

Leiding: president Dallin H. Oaks  
Openingsgebed: ouderling Steven E. Snow  
Slotgebed: ouderling Wilford W. Andersen  
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square; Mack Wilberg en Ryan Murphy, dirigenten; Richard Elliott en Andrew Unsworth, organisten: 'Now Let Us Rejoice', *Hymns*, nr. 3; 'Press Forward, Saints', *Hymns*, nr. 81, arr. Wilberg; 'There Is Sunshine in My Soul Today', *Hymns*, nr. 227, arr. Wilberg; 'Redeemer of Israel', *Hymns*, nr. 6; 'Dearest Children, God Is Near You', *Hymns*, nr. 96, arr. Wilberg; 'I Am a Child of God', *Hymns*, nr. 301, arr. Murphy; 'Rejoice, the Lord Is King!' *Hymns*, nr. 66, arr. Murphy.

## Zaterdagmiddag 6 april 2019, algemene bijeenkomst

Leiding: president Henry B. Eyring  
Openingsgebed: ouderling Brent H. Nielson  
Slotgebed: Lisa L. Harkness  
Muziek verzorgd door een gemengd koor van de Brigham Young University; Rosalind Hall en Andrew Crane, dirigenten; Linda Margetts en Bonnie Goodliffe, organisten: 'Come, O Thou King of Kings', *Hymns*, nr. 59, arr. Kasen; 'I Stand All Amazed', *Hymns*, nr. 193, arr. Jessop; 'Praise to the Lord, the Almighty', *Hymns*, nr. 72; 'Jesus, Once of Humble Birth', *Hymns*, nr. 196, arr. Kasen; 'Jesus, Lover of My Soul', *Hymns*, nr. 102, arr. Staheli.

## Zaterdagavond 6 april 2019, algemene priesterschapsbijeenkomst

Leiding: president Dallin H. Oaks  
Openingsgebed: ouderling John C. Pingree jr.  
Slotgebed: ouderling Brian K. Taylor  
Muziek verzorgd door een Aäronisch-priesterschapskoor uit ringen in Layton (Utah); Stephen Schank, dirigent; Brian Mathias, organist: 'Guide Us, O Thou Great Jehovah', *Hymns*, nr. 83, arr. Wilberg; 'Count Your Blessings', *Hymns*, nr. 241, arr. Kasen; 'Hope of Israel', *Hymns*, nr. 259; 'Beautiful Savior', *Children's Songbook*, 62, arr. Schank.

## Zondagmorgen 7 april 2019, algemene bijeenkomst

Leiding: president Dallin H. Oaks  
Openingsgebed: ouderling Bradley D. Foster

Slotgebed: Jean B. Bingham  
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square; Mack Wilberg, dirigent; Andrew Unsworth en Brian Mathias, organisten: 'Sing Praise to Him', *Hymns*, nr. 70; 'How Firm a Foundation', *Hymns*, nr. 85, arr. Wilberg; 'I Feel My Savior's Love', *Children's Songbook*, 74, arr. Cardon; 'Come, Ye Children of the Lord', *Hymns*, nr. 58; 'O Thou Rock of Our Salvation', *Hymns*, nr. 258, arr. Wilberg; 'Come, Follow Me', *Hymns*, nr. 116, arr. Wilberg.

## Zondagmiddag 7 april 2019, algemene bijeenkomst

Leiding: president Henry B. Eyring  
Openingsgebed: ouderling Taniela B. Wakolo  
Slotgebed: ouderling Claudio R.M. Costa  
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square; Mack Wilberg en Ryan Murphy, dirigenten; Bonnie Goodliffe en Linda Margetts, organisten: 'Sweet Is the Work', *Hymns*, nr. 147, arr. Murphy; 'Come unto Jesus', *Hymns*, nr. 117, arr. Murphy; 'Hark, All Ye Nations!' *Hymns*, nr. 264; 'I Know That My Savior Loves Me', Creamer

en Bell, arr. Murphy; 'I Need Thee Every Hour', *Hymns*, nr. 98, arr. Wilberg.

## Beschikbaarheid conferentietoespraken

U kunt de conferentietoespraken in veel talen op het internet vinden. Ga naar [conference.ChurchofJesusChrist.org](http://conference.ChurchofJesusChrist.org) en kies de gewenste taal. De toespraken zijn ook in de app Evangeliebibliotheek beschikbaar. Er zijn doorgaans binnen zes weken na de algemene conferentie Engelstalige video- en audio-opnames bij het distributiecentrum verkrijgbaar. Op [disability.ChurchofJesusChrist.org](http://disability.ChurchofJesusChrist.org) vindt u informatie over de algemene conferentie in aangepaste vorm voor leden met een beperking.

## Op de omslag

Voorkant: foto Leslie Nilsson.  
Achterkant: foto Matthew Reier.

## Foto's conferentie

De foto's in Salt Lake City zijn genomen door Cody Bell, Janae Bingham, Mason Coberly, Randy Collier, Weston Colton, Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matthew Reier en Christina Smith.



Tijdschrift van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der  
Laatste Dagen

**Het Eerste Presidium:** Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
Henry B. Eyring

**Het Quorum der Twaalf Apostelen:** M. Russell Ballard, Jeffrey R.  
Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook,  
D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband,  
Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, Ulisses Soares

**Verantwoordelijk redacteur:** Randy D. Funk

**Adviseurs:** Brian K. Ashton, Randall K. Bennett, Becky Craven,  
Sharon Eubank, Cristina B. Franco, Donald L. Hallstrom, Larry S.  
Kacher, Erich W. Kopischke, Lynn G. Robbins

**Hoofddirecteur:** Richard I. Heaton

**Directeur kerkelijke tijdschriften:** Allan R. Loyborg

**Zakelijk manager:** Garff Cannon

**Hoofdredeacteur:** Adam C. Olson

**Assistent-hoofdredeacteur:** Ryan Carr

**Publicatieassistent:** Camila Castrillón

**Redactieteam:** Maryssa Dennis, David Dickson, David A. Edwards,  
Matthew D. Flitton, Garrett H. Garff, Jon Ryan Jensen, Aaron  
Johnston, Charlotte Larcabal, Michael R. Morris, Eric B. Murdock,  
Joshua J. Perkey, Jan Pinborough, Richard M. Romney, Mindy Selu,  
Lori Fuller Sosa, Chakell Wardleigh, Marissa Widdison

**Leidend artdirector:** J. Scott Knudsen

**Artdirector:** Tadd R. Peterson

**Grafisch team:** Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, Mandie Bentley,  
C. Kimball Bott, Thomas Child, Joshua Dennis, David Green, Colleen  
Hinckley, Eric P. Johnson, Susan Lofgren, Scott M. Mooy, Emily  
Chieko Remington, Mark W. Robison, K. Nicole Walkenhorst

**Coördinator intellectuele eigendom:** Collette Nebeker Aune

**Productiemanager:** Jane Ann Peters

**Productieteam:** Ira Glen Adair, Julie Burdett, Thomas G. Cronin,  
Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, Marrissa M. Smith

**Drukvoorbereiding:** Joshua Dennis, Ammon Harris

**Directeur drukwerk:** Steven T. Lewis

**Directeur distributie:** Troy R. Barker

**Vertaling:**

**Kerkelijk vertaalbureau**

**Dietseweg 40/4, B-2440 Geel**

**Distributie:** Corporation of the Presiding Bishop of The Church of

Jesus Christ of Latter-day Saints

Steinmühlstrasse 16, 61352 Bad Homburg, Duitsland

**Jaarabonnement:** Neem voor bestelling van abonnementen of

adreswijziging contact op met Customer Service op 00800 2950

2950 (gratis) of +49 6172 492833 (of 34).

E-mail: [orderseu@ldschurch.org](mailto:orderseu@ldschurch.org)

Online: [store.lds.org](http://store.lds.org)

Prijs jaarabonnement: 9,20 EURO

**Stuur manuscripten en vragen online**

naar [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org), of per brief aan:

*Liahona*, Rm. 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City,

UT 84150-0024, USA; of per e-mail naar: [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

De *Liahona* (een woord uit het Boek van Mormon dat 'kompas' of

'aanwijzer' betekent) verschijnt in de volgende talen: Albanees,

Armeens, Bahasa Indonesia, Bislama, Bulgaars, Cambodjaans,

Cebuano, Chinees, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels,

Ests, Fiji, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, IJslands, Italiaans, Japans,

Kiribati, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagasi, Marshallees,

Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees,

Roemeens, Russisch, Samoaans, Sloveens, Spaans, Swahili, Tagalog,

Tahitiaans, Thai, Tongaans, Tsjechisch, Urdu, Vietnamees en

Zweeds. (Frequentie verschilt per taal.)

© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in

the United States of America.

**Informatie auteursrechten:** Tenzij anders aangegeven, kan

materiaal uit de *Liahona* voor persoonlijk, niet-commercieel

gebruik (zoals kerkroepingen) worden gekopieerd. Dit recht kan

ieder ogenblik ingetrokken worden. Afbeeldingen mogen niet

worden gekopieerd indien die beperking bij de afbeelding vermeld

staat. Voor vragen over auteursrechten, neemt u contact op met

het Intellectual Property Office, 50 E. North Temple St., FL 13, Salt

Lake City, UT 84150, USA; of e-mail: [cor-intellectualproperty@ldschurch.org](mailto:cor-intellectualproperty@ldschurch.org).

**For Readers in the United States and Canada:** May 2019 Vol. 119

No. 5. LIAHONA (USPS 311) Dutch (ISSN 1522-9173) is published

monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East

North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is

\$10.00 per year; Canada, \$12.00 plus applicable taxes. Periodicals

Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days' notice required

for change of address. Include address label from a recent issue;

old and new address must be included. Send USA and Canadian

subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below.

Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders (Visa,

MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada

Post Information: Publication Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2).

NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to

Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake

City, UT 84126-0368, USA.



### Register op spreker

Andersen, Neil L., 34  
Ballard, M. Russell, 28  
Bednar, David A., 101  
Callister, Tad R., 85  
Christofferson, D. Todd, 81  
Clark, Kim B., 54  
Cook, Carl B., 51  
Cook, Quentin L., 76  
Craven, Becky, 9  
Eubank, Sharon, 73  
Eyring, Henry B., 22, 58  
Gong, Gerrit W., 97  
Hales, Brook P., 11  
Held, Mathias, 31  
Holland, Jeffrey R., 44  
Homer, David P., 41  
Jergensen, Kevin R., 27  
McKay, Kyle S., 105  
Nelson, Russell M., 67, 88, 111  
Oaks, Dallin H., 26, 60, 91  
Rasband, Ronald A., 107  
Renlund, Dale G., 70  
Soares, Ulisses, 6  
Stevenson, Gary E., 47  
Uchtdorf, Dieter F., 15  
Villar, Juan Pablo, 95  
Wada, Takashi, 38  
Waddell, W. Christopher, 19

### Register op onderwerp

Aanvaarding, 73  
Aäronisch priesterschap, 19,  
47, 51  
Avondmaal, 44  
Barmhartigheid, 91  
Bediening, 19, 28, 54, 97  
Begeleiding, 51  
Bekering, 19, 22, 31, 38, 67,  
73, 85, 91  
Boek van Mormon, 51, 81  
Broederschap, 51  
Dienen, 19  
Discipelschap, 6, 9, 15, 28, 47,  
54, 67, 107, 111  
Eerbied, 44  
Familiegeschiedenis, 76, 81  
Gebed, 11, 22, 58, 70  
Geduld, 70, 105  
Geestelijke dood, 85  
Geestelijke instelling, 70, 47,  
95, 107  
Gehoorzaamheid, 70  
Geloof, 6, 22, 34, 58, 70, 95, 107  
Geluk, 9, 22  
Getuigenis, 107  
Gevoel van eigenwaarde, 38  
Gezin, 34, 58, 76, 88  
God de Vader, 11  
Goddelijke natuur, 60  
Heilige Geest, 22, 31, 38, 41  
Heilsplan, 60  
Heractivering, 19  
Hoop, 6, 91, 105  
Inspiratie, 31, 41  
Jezus Christus, 6, 19, 22, 28,  
34, 38, 44, 54, 67, 73, 81,  
85, 88, 91, 95, 97, 101,  
105, 107  
Joseph Smith, 22, 85, 101  
Kennis, 31, 41  
Kerkleiders, 58  
Keuzes, 60  
Leren, 6, 28, 101  
Lichamelijke dood, 85

Licht van Christus, 73  
Liefde, 11, 15, 22, 28, 58, 73, 76  
Media, 76  
Moed, 15  
Offers, 60  
Onderwijs, 6, 28, 76  
Oordeel, 91, 111  
Openbaring, 31, 38, 41  
Opstanding, 81, 91  
Priesterschap, 54, 58, 67  
Priesterschapsquorums,  
47, 51  
Profeten, 34  
Sabbat, 28  
Schriftstudie, 38  
Steuverlening, 58  
Tegenspoed, 34, 73, 85  
Tempels, 22, 111  
Tempelwerk, 76, 81, 101  
Thuis, 22, 101, 107  
Troost, 105  
Vaderschap, 22, 58  
Verandering, 67  
Verbonden, 9, 54, 73, 88, 101  
Vergaderen, 81, 97  
Vergeving, 22  
Verhoging, 88  
Verleiding, 47  
Verlossing, 105  
Verordeningen, 85, 88  
Verzoening, 44, 85, 91, 97  
Voorbeeld, 6  
Voorbereiding, 101, 107  
Vrede, 28  
Vreugde, 28, 60, 88  
Vriendelijkheid, 105  
Waarheid, 34, 107  
Wederkomst, 81  
Wonderen, 15  
Zegeningen, 70, 105  
Zendingswerk, 15, 22, 51,  
76, 95  
Zondagsschool, 101



## Hoogtepunten uit de 189e algemene aprilconferentie

Sinds president Russell M. Nelson als president van de kerk is gesteund, zijn er in de algemene conferentie een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd.

Het was dus niet meer dan normaal dat leden tijdens deze conferentie meer wijzigingen verwachtten. Maar de leiders van de kerk spraken over een ander soort wijziging: de verandering die de Heiland in ieder van ons kan bewerkstelligen.

### Smeekbede van de profeet

‘Wanneer Jezus ons [...] vraagt om ons te bekeren, dan nodigt Hij ons uit om [...] te veranderen’, aldus president Nelson.

‘Stel vast wat uw bekering *belemmert*. En verander dan! Bekeer u! Ieder van ons kan meer doen om een beter mens te worden dan ooit tevoren.’

- Lees president Nelsons uitnodiging tot bekering (pagina 67).
- Lees ook wat deze sprekers over de zegeningen van bekering hebben gezegd:

- President Dallin H. Oaks (pagina 91)
- President Henry B. Eyring (pagina 22)
- Tad R. Callister (pagina 85)

### Wijzigingen in de kerk

Veel sprekers spraken over de recente wijzigingen in de kerk. President M. Russell Ballard spoorde ons aan om ‘de geestelijke doeleinden van die wijzigingen [niet] in het enthousiasme daaromtrent verloren [te laten] gaan’.

- Lees de aansporing van president Ballard om ons op de eenvoudige waarheden van het evangelie te concentreren (pagina 28).
- Ontdek hoe onze aandacht voor het avondmaal volgens ouderling Jeffrey R. Holland door het nieuwe kerkschema zou moeten toenemen (pagina 44).
- Leer van ouderling David A. Bednar wat het doel van thuisgerichte evangeliestudie is (pagina 101).

- Bekijk een beknopte lijst met wijzigingen die zijn doorgevoerd sinds president Nelson als president van de kerk is gesteund. Denk na over de geestelijke doeleinden van die wijzigingen (pagina 121).

### Nieuwe en gerenoveerde tempels

President Nelson kondigde in zijn slotwoord van de conferentie de bouw van acht nieuwe tempels en grote wijzigingen voor pionierstempels aan. Maar hij benadrukte dat we vooral onszelf moeten renoveren. ‘Mogen wij ons eigen leven renoveren door ons geloof en vertrouwen in Hem’, zei hij.

- Lees het slotwoord van president Nelson (pagina 111).
- Bekijk de lijst met nieuwe tempels (pagina 124).
- Kom op [news.ChurchofJesusChrist.org](http://news.ChurchofJesusChrist.org) meer over de plannen voor de Salt Laketempel te weten. ■





Zaterdagmorgenbijeenkomst

OUDERLING ULISSES SOARES  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

# Hoe zou ik het kunnen begrijpen?

*Als we het evangelie van Jezus Christus ernstig, vurig, duidelijk en oprecht bestuderen en er elkaar in onderwijzen, kunnen die leringen ons hart veranderen.*

Lieve broeders en zusters, wat is het een grote vreugde om hier weer bijeen te zijn in deze algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onder leiding van onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson. Ik getuig dat we het voorrecht zullen hebben om de stem van onze Heiland, Jezus Christus, te horen door de leringen van hen die in deze conferentie bidden, zingen en de behoeften van onze tijd bespreken.

In het boek Handelingen staat dat Filippus de evangelist het evangelie leerde aan een zekere Ethiopiër, een kamerheer die de hele schatkist van de koningin van Ethiopië beheerde.<sup>1</sup> Onderweg terug van zijn aanbidding in Jeruzalem was hij het boek Jesaja aan het lezen. Filippus trad hem op aansporing van de Geest tegemoet en zei: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’

‘Maar [de kamerheer] zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? [...]’

‘En Filippus deed zijn mond open

en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.’<sup>2</sup>

De vraag van deze Ethiopische man herinnert ons allen aan de goddelijke opdracht om kennis te zoeken en elkaar in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen.<sup>3</sup> In dat opzicht zijn we in feite soms als de Ethiopiër – we hebben de hulp van een trouwe en geïnspireerde

leerkracht nodig. Soms zijn we ook als Filippus – we moeten anderen onderwijzen en in hun bekering steunen.

We zoeken kennis van en onderwijzen anderen in het evangelie van Jezus Christus. Dat doen we om hun geloof in God, in zijn goddelijke plan van geluk, en in Jezus Christus en zijn zoenoffer te vergroten. We streven eveneens naar duurzame bekering. Die toename van geloof en bekering helpt ons om verbonden met God te sluiten en na te komen. Dat versterkt weer ons verlangen om Jezus te volgen en een echte geestelijke verandering in ons teweeg te brengen – met andere woorden, ons tot een nieuw schepsel om te vormen, zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs schrijft.<sup>4</sup> Deze verandering luidt een gelukkiger, productiever en gezonder leven in met een eeuwig perspectief voor ogen. Gebeurde dat niet precies met de Ethiopische kamerheer nadat hij over de Heiland leerde en tot zijn evangelie werd bekeerd? In de Schriften staat: ‘Hij vervolgde zijn weg met blijdschap.’<sup>5</sup>

Het gebod om het evangelie te leren en elkaar erin te onderwijzen, is niet nieuw; het is vanaf het begin van de





menselijke geschiedenis steeds weer herhaald.<sup>6</sup> Toen Mozes en zijn volk in de vlakten van Moab waren voordat ze het beloofde land binnengingen, inspireerde de Heer hem om zijn volk op hun verantwoordelijkheid te wijzen om de verordeningen en verbonden die ze van de Heer hadden ontvangen, zelf te leren. Ook moesten ze die aan hun nakomelingen leren.<sup>7</sup> Velen van hen hadden immers de doortocht door de Rode Zee of de openbaring op de berg Sinaï niet zelf meegemaakt.

Mozes vermaande zijn volk:

‘Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen; opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaders, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. [...]

‘U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken.’<sup>8</sup>

Mozes besloot toen als volgt: ‘En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere, uw God, u geeft, alle dagen.’<sup>9</sup>

Gods profeten vertellen ons voortdurend dat we ons gezin ‘in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere’,<sup>10</sup> en ‘in licht en waarheid’ moeten grootbrengen.<sup>11</sup> President Nelson heeft onlangs gezegd: ‘In deze tijd waarin onzedelijkheid en verslavende pornografie om zich heen grijpen, hebben ouders een heilige plicht om hun kinderen te leren hoe belangrijk God [en Jezus Christus] in hun leven [zijn].’<sup>12</sup>

Broeders en zusters, de aansporing van onze geliefde profeet wijst ons op onze persoonlijke verantwoordelijkheid om kennis op te doen. Ook moeten we onze gezinsleden leren dat er een Vader in de hemel is die van ons houdt en een goddelijk plan van geluk heeft

ontwikkeld voor zijn kinderen; dat Jezus Christus, zijn Zoon, de Verlosser van de wereld is en dat het heil door geloof in zijn naam komt.<sup>13</sup> Ons leven moet op de rots van onze Verlosser, Jezus Christus, gegrondvest zijn. Daardoor kunnen we persoonlijk en als gezin eigen geestelijke indrukken in ons hart gegraveerd krijgen, waardoor we beter in ons geloof zullen volharden.<sup>14</sup>

U herinnert zich wellicht dat twee discipelen van Johannes de Doper Jezus Christus gingen volgen toen ze Johannes hadden horen getuigen dat Jezus het Lam Gods, de Messias was. Deze goede mannen gingen op Jezus’ uitnodiging ‘kom en zie’ in,<sup>15</sup> en bleven die dag bij Hem. Zij kwamen te weten dat Jezus de Messias was, de Zoon van God, en volgden Hem de rest van hun leven.

Ook wij kunnen die uitnodiging van de Heiland ‘kom en zie’ aannemen en in Hem blijven. Daartoe moeten we ons in de Schriften verdiepen, ons erin verheugen, ons zijn leer eigen maken en zo goed mogelijk naar zijn voorbeeld leven. Alleen dan zullen we zijn stem herkennen en Hem, Jezus Christus, leren kennen. We zullen weten dat we nooit zullen hongeren of dorsten als we tot Hem komen en in Hem geloven.<sup>16</sup> We zullen de waarheid te allen tijde kunnen onderscheiden, zoals die twee discipelen die op die dag bij Jezus verbleven.

Broeders en zusters, dat gebeurt evenwel niet zomaar. Het is geen sinecure om ons af te stemmen op de hoogste invloed van goddelijkheid. We zullen Gods hulp moeten inroepen en moeten leren hoe we het evangelie van Jezus Christus tot het middelpunt van ons leven maken. Doen we dat, dan beloof ik u dat de invloed van de Heilige Geest waarheid in ons hart en verstand zal brengen, en ervan zal getuigen.<sup>17</sup> Hij zal ons alle dingen leren.<sup>18</sup>

De vraag van de Ethiopiër: ‘Hoe zou ik [het] kunnen [begrijpen] als niemand mij de weg wijst?’ krijgt ook extra betekenis als we die in verband brengen met onze verantwoordelijkheid om de geleerde evangeliebeginselen in praktijk te brengen. In het geval van de Ethiopiër, bijvoorbeeld, handelde hij naar de waarheid die hij van Filippus leerde. Hij vroeg om de doop. Hij kwam te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is.<sup>19</sup>

Broeders en zusters, uit onze daden moet blijken wat we leren en onderwijzen. We moeten ons geloof tonen door onze levenswijze. De beste leerkracht is een goed rolmodel. Als we iets proberen over te brengen waar we werkelijk naar leven, kunnen we het hart van degenen die we onderwijzen echt raken. Als we willen dat mensen, familieleden of niet, de Schriften en de leringen van levende apostelen en profeten in deze tijd met vreugde als een schat verzamelen, dan moeten ze zien dat onze ziel zich erin verlustigt. Als we willen dat ze weten dat president Russell M. Nelson de profeet, ziener en openbaarder in deze tijd is, dan moeten ze zien dat wij onze hand opsteken om hem steun te verlenen. Ze moeten ook inzien dat wij zijn geïnspireerde leringen volgen. Een bekend gezegde luidt: ‘Daden spreken luider dan woorden.’

Misschien vragen sommigen van u zich op dit moment af: ouderling Soares, ik heb dit patroon gevolgd en al die dingen gedaan, persoonlijk en als gezin, maar helaas hebben sommige vrienden of dierbaren zich van de Heer afgekeerd. Wat kan ik nog meer doen? Tot degenen onder u die om die reden verdriet, zielenpijn en misschien zelfs spijt ervaren, zeg ik: weet dat ze niet totaal verloren zijn. De Heer weet immers waar ze zijn en waakt over hen. Bedenk dat ze ook zijn kinderen zijn!



We begrijpen niet altijd precies waarom sommige mensen een ander pad inslaan. Het beste wat we in die omstandigheden kunnen doen, is gewoon van ze te houden en ze te omarmen. We kunnen voor hun welzijn bidden en de Heer vragen wat we moeten doen en zeggen. Verheug u oprecht met hen in hun successen, wees hun vriend en kijk naar het goede in hen. We moeten ze nooit als een verloren zaak beschouwen, maar onze band met hen onderhouden. Zorg dat u ze nooit afwijst of verkeerd beoordeelt. Houd gewoon van ze! De gelijkenis van de verloren zoon leert ons dat kinderen die tot zichzelf komen, vaak naar huis willen terugkeren. Als dat met uw dierbaren gebeurt, vul uw hart dan met liefde en mededogen. Snel ze tegemoet, val ze om de hals en kus ze, zoals de vader van de verloren zoon dat deed.<sup>20</sup>

Het draait uiteindelijk om het volgende: blijf trouw, wees voor hen een goed voorbeeld van wat u gelooft, en blijf dicht bij onze Heiland Jezus Christus. Hij kent en begrijpt ons diepe verdriet en onze pijn. Hij zal uw inzet voor en toewijding aan uw dierbaren belonen, in dit leven of in het leven hierna. Bedenk altijd, broeders en zusters, dat hoop een belangrijk onderdeel van het evangelieplan is.

Ik ben al vele jaren in de kerk werkzaam. In die tijd heb ik trouwe leden deze beginselen consequent zien toepassen. Dat is ook het geval bij een alleenstaande moeder die ik 'Maria' zal noemen. Maria heeft helaas een tragische echtscheiding meegemaakt. Zij zag

in die periode in dat haar belangrijkste beslissingen voor haar gezin op het geestelijke vlak zouden liggen. Zouden gebed, Schriftstudie, vasten, kerkgang en tempelbezoek belangrijk voor haar blijven?

Maria was altijd trouw geweest. Op dat kritieke kruispunt in haar leven besloot ze vast te houden aan de waarheid die ze al kende. Ze vond kracht in 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld'. Daarin staat onder meer het prachtige beginsel: 'Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden', en ze te leren dat ze de geboden van God altijd moeten naleven.<sup>21</sup> Ze zocht steeds weer naar antwoorden van de Heer. Die besprak ze bij elke gelegenheid met haar vier kinderen. Ze spraken vaak over het evangelie, en wisselden hun ervaringen en getuigenis met elkaar uit.

Haar kinderen hadden veel ellende meegemaakt. Toch ontwikkelden ze een liefde voor het evangelie van Christus, en een verlangen om anderen te dienen en het evangelie uit te dragen. Drie van hen hebben een goede voltijdzending vervuld. De jongste is momenteel in Zuid-Amerika op zending. Haar oudste dochter, die ik vrij goed ken, is nu getrouwd en sterk in haar geloof. Zij heeft gezegd: 'Ik had nooit het gevoel dat mijn moeder ons alleen grootbracht, want de Heer was altijd bij ons thuis aanwezig. Doordat zij van Hem tot ons getuigde, gingen wij ons met onze vragen ook tot Hem richten. Ik ben zo dankbaar dat ze het evangelie tot leven bracht.'

Broeders en zusters, deze goede moeder wist van haar woning en gezin een geestelijk leercentrum te maken. Maria stelde zichzelf herhaaldelijk net zo'n vraag als de Ethiopiër: 'Hoe zouden mijn kinderen kunnen leren als een moeder hun de weg niet wijst?'

Geliefde metgezellen in het evangelie, ik getuig dat harten kunnen veranderen als we de leringen van het evangelie van Jezus Christus ernstig, vurig, duidelijk en oprecht bestuderen en er elkaar doelgericht en onder invloed van de Geest in onderwijzen. Die leringen kunnen ook het verlangen opwekken om naar de waarheden van God te leven.

Ik getuig dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is. Hij is de Verlosser, en Hij leeft. Ik weet dat Hij zijn kerk door zijn profeten, zieners en openbaarders leidt. Ik getuig ook dat God leeft en dat Hij van ons houdt. Hij wil ons bij Hem terug hebben – ons allemaal. Hij luistert naar onze gebeden. Ik getuig van deze waarheden in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Handelingen 8:27.
2. Handelingen 8:30–31, 35.
3. Zie Leer en Verbonden 88:77–78, 118; 130:18–19; 131:6.
4. Zie 2 Korinthe 5:17.
5. Handelingen 8:39.
6. Zie Mozes 6:52, 57–58; Deuteronomium 4:5, 14; 5:1; Leer en Verbonden 43:8–9; 130:18–19; 136:32.
7. Zie Deuteronomium 4:10.
8. Deuteronomium 4:1, 9.
9. Deuteronomium 4:40.
10. Efeze 6:4; zie ook Enos 1:1.
11. Leer en Verbonden 93:40.
12. Zie Russell M. Nelson, 'Heil en verhoging', *Liahona*, mei 2008, 9.
13. Zie Mosiah 3:9.
14. Zie Helaman 5:12.
15. Zie Johannes 1:38–40.
16. Zie Johannes 6:35.
17. Zie Johannes 16:13.
18. Zie Johannes 14:26.
19. Zie Handelingen 8:37–38.
20. Zie Lukas 15:20.
21. 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', *Liahona*, mei 2017, 145.



BECKY CRAVEN  
*Tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium*

## Nauwgezet versus nonchalant

---

*Nu de wereldse trends steeds slechter worden, moeten we er ijverig naar streven standvastig op het pad te blijven dat naar onze Heiland leidt.*

Ik zag eens een bord in een etalage waarop stond: ‘Geluk te koop, € 15’. Ik wilde weleens weten hoeveel geluk ik voor € 15 kon kopen, dus ging ik naar binnen. Er waren massa’s snuisterijen en hebbedingetjes, maar ik zag niets wat mij het beloofde geluk kon schenken! Ik denk nog vaak terug aan dat bord, en hoe we soms geneigd zijn geluk te zoeken in goedkope of vergankelijke dingen. Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn wij gezegend dat we weten hoe en waar we het ware geluk kunnen vinden. We vinden het door het evangelie dat onze Heer en Heiland, Jezus Christus, heeft gegeven, zorgvuldig na te leven, en door ernaar te streven meer zoals Hij te worden.

Een goede vriend van ons was treinmachinist. Toen hij op een dag aan het werk was, zag hij een auto op het spoor staan. Hij besepte meteen dat de auto klem zat en niet op tijd weg kon komen. Hij trok meteen aan de noodrem, zodat de remmen van alle wagons in werking werden gesteld. De rij wagons achter de locomotief was meer dan een kilometer lang en vervoerde bijna 6000 ton

goederen. De trein kon onmogelijk op tijd stoppen. Gelukkig hadden de inzittenden de trein horen fluiten, en waren ze vóór de botsing uit de auto ontsnapt. Toen de machinist met de politie stond te praten, kwam een vrouw boos op hen af. Ze riep dat ze alles had zien gebeuren en getuigde dat de machinist niet eens had *geprobeerd* de auto te ontwijken!

Als de machinist in staat was geweest uit te wijken en om de auto heen te rijden, zou de trein uiteraard zijn ontspoord en brusk tot stilstand zijn

gekomen. Gelukkig zorgden de rails ervoor dat de wielen van de trein stevig in de richting van hun bestemming bleven rijden, ondanks het obstakel op hun weg. Gelukkig hebben wij ons leven ook op de rails: het verbondspad dat we bij onze doop als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beloofden te volgen. Hoewel we af en toe obstakels op ons pad tegenkomen, bewegen we ons door het te volgen steeds in de richting van onze felbegeerde eeuwige bestemming.

Het visioen van de boom des levens leert ons hoe een nonchalante houding ons van het verbondspad weg kan leiden. U weet wel dat de roede van ijzer en het nauwe, smalle pad, of het verbondspad, recht *naar* de boom des levens leiden, waar alle zegeningen van onze Heiland en zijn verzoening voor de getrouwen ter beschikking staan. In het visioen was er ook een rivier met water, die symbool stond voor de vuilheid van de wereld. In de Schriften staat dat die rivier ‘vlak bij’ de boom voortstroomde, maar er niet *naartoe* leidde. De wereld zit boordevol afleidingen die zelfs de uitverkorenen kunnen misleiden en ervoor zorgen dat ze nonchalant worden in het naleven van hun verbonden. Ze leiden hen





vlak bij de boom, maar er niet *naartoe*. Als we onze verbonden niet nauwgezet naleven, leiden onze nonchalante pogingen ons misschien naar verboden paden, of sluiten we ons aan bij de mensen in het grote en ruime gebouw. Als we niet voorzichtig zijn, verdrinken we misschien zelfs in de diepten van een vuile rivier.<sup>1</sup>

Je kunt alles op een nauwgezette of een nonchalante manier doen, en dat geldt ook voor het evangelie naleven. Zijn we nauwgezet of nonchalant in onze toewijding aan de Heiland? Zorgt onze sterfelijke aard er niet voor dat we soms ons gedrag goedpraten en zeggen dat onze daden zich in *de grijze zone* bevinden, of dat we het goede met het minder goede vermengen? Telkens als we ‘hoewel’, ‘behalve’ of ‘maar’ zeggen met betrekking tot de raad van onze profeten of het nauwgezet naleven van het evangelie, zeggen we eigenlijk: ‘Die raad is niet op mij van toepassing.’ We kunnen goedpraten wat we willen, maar *er is geen goede manier om iets te doen wat verkeerd is!*

Het jeugdthema van 2019 komt uit Johannes 14:15, waar de Heer zegt: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.’ Als we zoveel van Hem houden als we beweren, kunnen we dat dan niet laten zien door zijn geboden wat nauwgezet te gehoorzamen?

Nauwgezet het evangelie naleven betekent niet dat we stijf of saai zijn. Het betekent wel dat onze gedachten en daden gepast moeten zijn voor een discipel van Jezus Christus. Ik wil met u enkele verschillen doornemen tussen

het evangelie nauwgezet en nonchalant naleven.

Zijn we nauwgezet in onze sabbatheiliging en in onze wekelijkse voorbereiding om van het avondmaal te nemen?

Kunnen we nauwgezet zijn in onze gebeden en Schriftstudie, en beter gebruikmaken van *Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen?*

Zijn we nauwgezet in ons tempelbezoek, en leven we onze doop- en tempelverbonden nauwgezet en bewust na? Zorgen we voor een gepast uiterlijk en fatsoenlijke kleding, in het bijzonder in heilige plaatsen en omstandigheden? Zijn we nauwgezet in het dragen van het heilige garment? Of worden we nonchalant omdat we de mode van de wereld willen volgen?

Zijn we nauwgezet in onze bediening en onze kerkroepingen, of kijken we er achteloos en nonchalant tegenaan?

Zijn we nauwgezet of nonchalant in wat we lezen en wat we op tv en onze mobiele apparaten bekijken? Letten we op ons taalgebruik? Of springen we losjes om met ruwe, vulgaire taal?

In het boekje *Voor de kracht van de jeugd* staan de normen die ons rijkelijk tot zegen zullen zijn en ons zullen helpen om op het verbondspad te blijven, als we ze nauwgezet volgen. Hoewel het boekje voor de jeugd is bedoeld, vervallen die normen niet zodra we het jongemannen- of jongevrouwenprogramma ontgroeien. Ze blijven altijd voor ieder van ons gelden. Als we deze normen nalezen, kunnen we ideeën opdoen om het evangelie nauwgezet na te leven.

We verlagen onze normen niet om erbij te horen of iemand een goed gevoel te bezorgen. We zijn discipelen van Jezus Christus, en in die hoedanigheid bouwen we anderen op, verheffen we ze tot een hogere, heiligere plek, waar ook zij grotere zegeningen kunnen genieten.

Ik nodig ieder van ons uit om zich voor de leiding van de Heilige Geest open te stellen, zodat we te weten komen wat we moeten veranderen om nauwgezet in overeenstemming met onze verbonden te leven. Ik smeed u ook om anderen die deze reis doormaken niet te bekritisieren. ‘Mij komt het oordeel toe, zegt de Heer.’<sup>2</sup> We maken allemaal een proces van groei en verandering door.

Ik vind het verhaal van de afvallige Amlicieten in het Boek van Mormon interessant. Om aan te geven dat ze zich van Jezus Christus en zijn kerk hadden afgekeerd, zetten ze een duidelijk zichtbaar rood teken op hun voorhoofd.<sup>3</sup> Met welke tekenen onderscheiden wij ons dan als discipel van Jezus Christus? Kunnen anderen duidelijk zien dat wij zijn beeld in ons gelaat hebben ontvangen, en zien ze aan ons gedrag wie wij vertegenwoordigen?

Wij horen ons als verbondsvolk niet aan de rest van de wereld aan te passen. Wij worden een apart volk genoemd, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte.<sup>4</sup> Wat een compliment! Nu de wereldse trends steeds slechter worden, moeten we er ijverig naar streven standvastig op het pad te blijven dat naar onze Heiland leidt, en meer afstand scheppen tussen ons leven in het verbond en wereldse invloeden.

Als ik nadenk over ons streven naar blijvend geluk, stel ik vast dat we soms in een grijze zone zitten. Misten van duisternis doen zich



OUDERLING BROOK P. HALES  
*van de Zeventig*

onvermijdelijk op het verbondspad voor. Verleiding en nonchalance kunnen onze koers geleidelijk verleggen in de richting van wereldse duisternis, weg van het verbondspad. President Russell M. Nelson spoort ons aan om in dergelijke omstandigheden zo snel mogelijk weer op het verbondspad terug te keren. Ik ben erg dankbaar voor de gave van bekering en voor de macht van de verzoening van onze Heiland.

Het is onmogelijk om een volmaakt leven te leiden. Slechts één man heeft op deze telestiale planeet een volmaakt leven geleid. Dat was Jezus Christus. Broeders en zusters, hoewel we niet volmaakt zijn, kunnen we waardig zijn. Waardig om van het avondmaal te nemen, tempelzegeningen te genieten en persoonlijke openbaring te ontvangen.

Koning Benjamin getuigde van de zegeningen voor hen die de Heiland nauwgezet volgen: 'En voort wil ik dat u nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden van God onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijke als geestelijke; en indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen, waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk.'<sup>5</sup>

Is geluk te koop voor € 15? Nee. Intens, blijvend geluk is het gevolg van een bewust en nauwkeurig naleven van het evangelie van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie 1 Nephi 8; 15.
2. Mormon 8:20.
3. Zie Alma 3:4.
4. 1 Petrus 2:9.
5. Mosiah 2:41.

## Antwoord op gebed

*Onze Vader is met ons begaan, kent onze behoeften en helpt ons op volmaakte wijze.*

Een belangrijke, geruststellende leerstelling van het evangelie van Jezus Christus is dat onze hemelse Vader zijn kinderen volmaakt liefheeft. Door die liefde zegent Hij ons niet alleen naar onze verlangens en behoeften, maar ook overeenkomstig zijn oneindige wijsheid. Nephi heeft eenvoudigweg gezegd: 'Ik weet dat [God] zijn kinderen liefheeft.'<sup>1</sup>

Eén aspect van die volmaakte liefde is de betrokkenheid van onze hemelse Vader bij ons leven, zelfs als we die niet zien of begrijpen. We zoeken de goddelijke leiding en hulp van onze Vader door oprecht gebed. Als we onze verbonden nakomen en ernaar streven

om meer op de Heiland te lijken, hebben we door de invloed en inspiratie van de Heilige Geest voortdurend recht op goddelijke leiding.<sup>2</sup>

In de Schriften staat: 'Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt'<sup>3</sup> en 'Hij [weet] alle dingen, want alle dingen zijn aanwezig voor [zijn] ogen.'<sup>4</sup>

De profeet Mormon is daar een voorbeeld van. Hij mocht het resultaat van zijn werk niet meer meemaken, maar hij begreep dat de Heer hem zorgvuldig leidde. Toen Mormon de ingeving kreeg om de kleine platen van Nephi aan zijn kroniek toe te voegen, schreef hij: 'Ik doe dit met





een wijs oogmerk; want aldus wordt mij ingefluisterd door de werkingen van de Geest van de Heer, die in mij is. En nu, ik weet niet alle dingen; maar de Heer weet wél alle dingen die komen zullen; daarom werkt Hij in mij, zodat ik naar zijn wil handel.<sup>5</sup> Mormon wist niet dat de 116 pagina's van het manuscript verloren zouden gaan, maar de Heer wél. Lang vóór het probleem zich voordeed, zorgde Hij voor een oplossing.

Onze Vader is met ons begaan, kent onze behoeften en helpt ons op volmaakte wijze. Soms geeft Hij die hulp meteen of kort nadat we Hem om goddelijke hulp vragen. Soms vervult God onze oprechte, goede verlangens niet zoals we willen, maar ontdekken we dat Hij grotere zegeningen voor ons in petto heeft. En soms worden onze rechtschapen verlangens niet in dit leven ingewilligd. Ik wil aan de hand van drie situaties illustreren hoe onze Vader in de hemel onze oprechte gebeden kan beantwoorden.

Onze jongste zoon kreeg zijn zendingsoproep naar Parijs. We gingen ter voorbereiding samen overhemden, kostuums, stropdassen, sokken en een jas kopen. Helaas was de jas die hij wilde niet in zijn maat op voorraad. De winkelbediende zei echter dat de jas binnen een paar weken weer binnen zou komen. Ze zouden die dan vóór zijn vertrek naar Frankrijk in het opleidingscentrum voor zendingen in Provo (Utah, VS) afleveren. We

betaalden de jas en dachten er niet meer aan.

Onze zoon ging in juni naar het opleidingscentrum, en de jas werd slechts enkele dagen vóór zijn vertrek in augustus geleverd. Hij paste de jas niet, maar propte die snel met zijn kleren en andere spullen in zijn koffers.

Toen in Parijs de winter aanbrak, schreef onze zoon dat hij de jas tevoorschijn had gehaald en aangetrokken, maar dat die veel te klein bleek te zijn. We stortten dus extra geld op zijn rekening, zodat hij in Parijs een andere jas kon kopen. En dat deed hij. Ik schreef hem lichtjes geïrriteerd dat hij de eerste jas maar aan iemand anders moest geven, omdat hij er toch niets aan had.

Later kregen we deze e-mail: 'Het is hier ijskoud. [...] Er waait een gure wind, maar mijn nieuwe jas is geweldig en lekker warm. [...] Ik heb de andere jas aan [een zending in ons appartement] gegeven. Hij zei dat hij om een betere jas had gebeden. Hij is nog maar een paar jaar lid van de kerk en krijgt alleen steun van zijn moeder [...] en van de zending die hem heeft gedoopt. De jas was dus een antwoord op zijn gebed. Daar ben ik echt blij om.'<sup>6</sup>

Onze hemelse Vader wist dat die zending in Frankrijk, zo'n 10.000 kilometer van huis, tijdens een strenge winter in Parijs dringend een nieuwe jas nodig zou hebben, en dat hij er geen geld voor had. Onze hemelse Vader wist ook dat de kledingwinkel in Provo onze

zoon een veel te kleine jas zou sturen. En Hij wist dat deze twee zendingen samen in Parijs zouden dienen en dat de jas een antwoord op het nederige, oprechte gebed van een zending in nood zou zijn.

De Heiland heeft gezegd:

'Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

'En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.

'Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.'<sup>7</sup>

In andere situaties waarin onze goede verlangens niet worden ingewilligd, kan dat uiteindelijk voor ons bestwil zijn. Neem nu Jozef, de zoon van Jakob, die door zijn broers zó werd benijd en gehaat dat ze hem wilden doden. Ze verkochten hem uiteindelijk als slaaf naar Egypte.<sup>8</sup> Jozef is een schoolvoorbeeld van iemand wiens gebeden niet werden verhoord zoals hij had gehoopt. Maar eigenlijk leidde zijn tegenspoed tot grote zegeningen, en hij was in staat om zijn familie van de hongersnood te redden. Toen hij later een betrouwbare leider in Egypte was, zei hij met veel geloof en wijsheid tegen zijn broers:

'Wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven.

'Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn.

'God heeft mij vóór jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden.

'Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe gestuurd, maar God.'<sup>9</sup>

Toen onze oudste zoon aan de universiteit studeerde, vond hij een erg gewild deeltijdbaantje, dat later tot een geweldige, vaste baan kon leiden. Hij werkte vier jaar lang erg hard, verwierf de benodigde vaardigheden en werd door zijn collega's en chefs zeer gerespecteerd. Aan het eind van zijn laatste jaar ontstond er, als door de hemel georkestreerd (dat dacht onze zoon althans), een vacature voor de vaste baan. Hij maakte de meeste kans en alles wees erop dat hij de baan zou krijgen.

Maar hij werd niet aangenomen. We begrepen er niets van. Hij had zich goed voorbereid, een goed sollicitatiegesprek gehad, was de beste kandidaat en had met veel hoop gebeden! Hij was er kapot van. En niemand van ons snapte wat er was misgegaan. Waarom had God zijn rechtschapen verlangen niet ingewilligd?

Die vraag werd pas jaren later beantwoord. Als hij toen die droombaan had gekregen, zou hij een cruciale levensveranderende kans zijn misgelopen die hem voor eeuwig tot zegen zou zijn. God kende het einde vanaf het begin (zoals altijd), en in dit geval was het antwoord op veel rechtschapen gebeden 'nee', ten gunste van een veel beter resultaat.

En soms wordt het antwoord op ons gebed, waar we in rechtschapenheid en oprechtheid naar verlangen, niet in dit leven gegeven.

Zuster Patricia Parkinson was zonder oogproblemen geboren, maar toen ze 7 jaar was, begon ze blind te worden. Toen ze 9 was, ging Pat naar een school voor doven en blinden in Ogden (Utah), 145 kilometer van huis. Vanwege die afstand moest ze er overnachten. U kunt zich voorstellen dat dat voor een 9-jarige tot grote heimwee leidde.

Op 11-jarige leeftijd was ze volledig blind. Op 15-jarige leeftijd keerde Pat naar huis terug om naar de plaatselijke middelbare school te gaan. Vervolgens ging ze naar de universiteit en behaalde haar bachelordiploma in communicatiestoornissen en psychologie. En na een heroïsche strijd met de sceptische toelatingscommissie van de universiteit, zette ze haar studie voort en behaalde ze haar masterdiploma in de logopedie. Pat werkt nu met 53 leerlingen in het basisonderwijs en geeft leiding aan vier logopedisten in haar schooldistrict. Ze heeft een huis en een auto waarmee vrienden en familieleden haar rijden waar ze naartoe wil.

Toen Pat 10 was, moest ze de zoveelste operatie aan haar ogen ondergaan. Haar ouders hadden haar altijd alles over haar medische ingrepen verteld, maar om de een of andere reden hadden ze niets over deze operatie gezegd. Toen haar ouders haar uiteindelijk op de hoogte brachten, was Pat, in de woorden van haar moeder, 'uitzinnig'. Pat rende de kamer uit, maar kwam even later terug en zei enigszins verbolgen tegen haar ouders: 'Ik zal jullie eens iets vertellen. Want ik weet het, God weet het, en jullie kunnen het ook maar beter weten. Ik zal voor de rest van mijn leven blind zijn!'





Enkele jaren geleden bezocht Pat enkele familieleden in Californië. Toen ze buiten met haar 3-jarige neefje praatte, zei die tegen haar: ‘Tante Pat, waarom vraag je onze hemelse Vader niet om nieuwe ogen? Want als je iets aan onze hemelse Vader vraagt, geeft Hij je wat je wilt. Je hoeft het alleen maar te vragen.’

Die vraag bracht Pat even van haar stuk, maar ze antwoordde: ‘Soms gaat onze hemelse Vader niet zo te werk. Soms wil Hij dat je iets leert. Daarom geeft Hij je niet alles wat je wilt. Soms moet je wachten. Onze hemelse Vader en de Heiland weten wat goed voor ons is en wat we nodig hebben. Daarom geven Ze ons niet meteen alles wat we willen.’

Ik ken Pat al heel lang en zei onlangs tegen haar dat ik haar om haar positieve instelling en opgewektheid bewonder. Ze antwoordde: ‘Maar je hebt me nog nooit thuis gezien. Ik heb zo mijn momenten. Ik heb ernstige vlagen van depressie gehad en veel gehuild.’ Maar daar voegde ze aan toe: ‘Toen ik blind begon te worden, wist ik vreemd genoeg dat onze hemelse Vader en de Heiland bij mij en mijn familie waren. We gingen er zo goed mogelijk

mee om, en volgens mij deden we dat behoorlijk. Ik ben uiteindelijk vrij succesvol geworden en doorgaans gelukkig geweest. Ik bedenk dat Hij alles in de hand heeft. Als iemand mij vraagt of ik vanwege mijn blindheid kwaad ben, antwoord ik: ‘Op wie zou ik kwaad moeten zijn? Onze hemelse Vader staat me bij; ik sta er niet alleen voor. Hij is voortdurend bij me.’”

Pats verlangen om weer te kunnen zien, zal niet in dit leven worden ingewilligd. Maar haar motto, dat ze van haar vader heeft geleerd, luidt: ‘Ook dit gaat voorbij.’<sup>10</sup>

President Henry B. Eyring heeft gezegd: ‘De Vader [kent] u. Hij kent uw gevoelens en de geestelijke en stoffelijke behoeften van iedereen om u heen.’<sup>11</sup> Dat grote, geruststellende beginsel blijkt uit de drie ervaringen die ik heb verteld.

Broeders en zusters, soms worden onze gebeden meteen verhoord. Soms worden onze gebeden niet verhoord zoals we willen, maar ontdekken we later dat God andere zegeningen voor ons in petto had. En soms worden onze rechtschapen verlangens niet in dit leven ingewilligd.<sup>12</sup> Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Geloof

omvat ook vertrouwen in Gods timing.’<sup>13</sup>

We kunnen er op rekenen dat onze hemelse Vader ons op zijn manier en op zijn tijd zal zegenen. En Hij zal bezorgdheid, onrecht en teleurstelling wegnemen.

Koning Benjamin heeft gezegd: ‘En voorts wil ik dat u nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden van God onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijke als geestelijke; en indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen, waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. O bedenk, bedenk dat deze dingen waar zijn, want de Here God heeft het gesproken.’<sup>14</sup>

Ik weet dat God onze gebeden hoort.<sup>15</sup> Ik weet dat Hij als alwetende, liefdevolle Vader onze gebeden overeenkomstig zijn oneindige wijsheid verhoort, op manieren die ons uiteindelijk tot zegen zullen zijn. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. 1 Nephi 11:17; zie ook 1 Johannes 4:8.
2. Zie Russell M. Nelson, ‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, *Liahona*, mei 2018, 93–96.
3. Mattheüs 6:8.
4. Leer en Verbonden 38:2.
5. Woorden van Mormon 1:7.
6. Privécorrespondentie.
7. Mattheüs 10:29–31.
8. Zie Genesis 37:20, 26–28.
9. Genesis 45:5–8.
10. Uit een gesprek met Patricia Parkinson, 10 december 2018.
11. Henry B. Eyring, ‘Zijn Geest bij u hebben’, *Liahona*, mei 2018, 88.
12. Zie Jeffrey R. Holland, ‘Hogepriester van goede dingen die zullen komen’, *Liahona*, januari 2000, 42–45.
13. Neal A. Maxwell, ‘Lest Ye Be Wearied and Faint in Your Minds’, *Ensign*, mei 1991, 90.
14. Mosiah 2:41.
15. Zie ‘Power of Prayer’, [mormon.org/beliefs/power-of-prayer](http://mormon.org/beliefs/power-of-prayer).





OUDERLING DIETER F. UCHTDORF  
*van het Quorum der Twaalf Apostelen*

# Zendingswerk: verkondigen wat u in uw hart voelt

*Waar we ons ook op aarde bevinden, er zijn voldoende mogelijkheden om het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.*

Vorige maand waren de twaalf apostelen door president Russell M. Nelson uitgenodigd om samen met hem de inwijding van de Rometempel bij te wonen. Onderweg dacht ik na over de apostel Paulus en zijn reizen. In zijn tijd duurde het zo'n veertig dagen om van Jeruzalem naar Rome te reizen. Tegenwoordig is dat in een van mijn lievelingsvliegtuigen binnen drie uur te doen.

Bijbelgeleerden zijn van mening dat Paulus verscheidene van zijn brieven in Rome heeft geschreven. Die brieven waren belangrijk voor de kerkleden in die tijd en in onze tijd.

Paulus en de andere leden van de kerk vanouds, de *vroegchristelijke heiligen*, waren zeer vertrouwd met het brengen van offers. Velen werden zwaar vervolgd, zelfs tot de dood toe.

In de laatste 200 jaar hebben de leden van de herstelde Kerk van Jezus Christus van de *Heiligen der Laatste Dagen* ook met verschillende vormen van vervolging te maken gehad. Maar ondanks die vervolging (en soms

zelfs daardoor), is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen blijven groeien, en is ze nu over de hele wereld te vinden.

## **Er is veel te doen**

Maar voordat we een taart bakken, confetti gooien of elkaar met dat geweldige succes feliciteren, moeten we die groei wel in perspectief plaatsen.

Vergeleken met ongeveer 7,5 miljard mensen op aarde, vertegenwoordigen zo'n 16 miljoen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een heel klein percentage.<sup>1</sup>

Ondertussen neemt het aantal christelijke gelovigen in sommige delen van de wereld af.<sup>2</sup>

Zelfs in de herstelde kerk van de Heer – waar het ledental wél toeneemt – zijn er te veel mensen die geen aanspraak maken op de zegeningen van actieve deelname in de kerk.

Met andere woorden, waar we ons ook op aarde bevinden, er zijn voldoende mogelijkheden om het goede nieuws<sup>3</sup> van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen – aan mensen die we ontmoeten, met wie we studeren, leven, werken of anderszins omgaan.

Het afgelopen jaar was ik nauw betrokken bij de wereldwijde zendingsactiviteiten van de kerk. Ik heb vaak over deze grote opdracht van de Heiland aan zijn discipelen – aan ons, zijn kinderen – nagedacht en gebeden: 'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.'<sup>4</sup>





Ik heb vaak over deze vraag nagedacht: ‘Hoe kunnen wij als leden en als discipelen van Christus die grote opdracht het beste volbrengen?’

Ik moedig u aan om diezelfde vraag in uw hart en verstand te overwegen.<sup>5</sup>

### **Een talent voor zendingswerk**

Kerkeleiders zeggen al tientallen jaren: ‘Ieder lid een zending!’<sup>6</sup>

Leden van De Kerk van Jezus Christus hebben in het heden en het verleden vrienden en kennissen enthousiast en vreugdevol over het evangelie verteld. De vlam van hun getuigenis van Jezus Christus brandt in hun hart, en ze willen graag dat anderen dezelfde vreugde ervaren die zij in het evangelie van de Heiland gevonden hebben.

Sommige leden van de kerk hebben daar een talent voor. Ze zijn graag een boodschapper van het evangelie. Ze doen vastberaden en enthousiast zendingswerk.

Maar anderen aarzelen. Als er in de kerk over zendingswerk wordt gesproken, laten ze hun hoofd zakken, zodat ze niet meer te zien zijn, met hun ogen op de Schriften gericht of in diepe meditatie gesloten om oogcontact met andere leden te vermijden.

Waarom toch? Misschien voelen we ons schuldig omdat we niet beter ons

best doen. Misschien weten we niet zeker wat we moeten doen. Misschien zijn we bang om buiten onze comfort-zone te stappen.

Dat begrijp ik.

Maar vergeet niet dat de Heer nooit om deskundig, feilloos zendingswerk heeft gevraagd. In plaats daarvan verlangt de Heer ‘het hart en een gewillige geest’.<sup>7</sup>

Als u al enthousiast zendingswerk doet, ga daar dan mee door, en wees een voorbeeld voor anderen. Dan zal de Heer u zegenen.

Maar als u weet dat u op het gebied van zendingswerk niet vooruit te branden bent, wil ik u graag vijf vrijblijvende suggesties geven die iedereen kan doen om deel te nemen aan de grote opdracht van de Heiland om Israël te vergaderen.

### **Vijf eenvoudige suggesties**

**Ten eerste: zoek toenadering tot God.** Het eerste grote gebod is God liefhebben.<sup>8</sup> Dat is de belangrijkste reden waarom we op aarde zijn. Vraag uzelf af: ‘Geloof ik echt in een hemelse Vader?’

‘Heb ik Hem lief en vertrouw ik Hem?’

Hoe dichter u bij onze hemelse Vader bent, hoe meer zijn licht en vreugde in u

zullen schijnen. Anderen zullen merken dat u iets unieks en bijzonders hebt. En daar zullen ze naar vragen.

**Ten tweede: vul uw hart met liefde voor anderen.** Dat is het tweede grote gebod.<sup>9</sup> Probeer iedereen om u heen als kind van God te zien. Dien ze – en dan maakt het niet uit of hun naam op uw bedieningslijstje staat.

Lach samen. Verheug u met ze. Huil met ze. Respecteer ze. Genees ze, bouw ze op en geef ze kracht.

Probeer de liefde van Christus te evenaren en heb mededogen met anderen – ook met mensen die on aardig tegen u zijn, die u bespotten of die u iets aan willen doen. Heb ze lief en behandel ze als medekinderen van onze hemelse Vader.

**Ten derde: probeer het pad van discipelschap te bewandelen.** Wanneer uw liefde voor God en zijn kinderen toeneemt, zal uw toewijding om Jezus Christus te volgen ook toenemen.

Als u zich aan zijn woord vergast en de leringen van hedendaagse profeten en apostelen toepast, leert u Hem beter kennen. Wanneer u met een ontvankelijk en nederig hart met onze hemelse Vader communiceert, krijgt u meer zelfvertrouwen en moed om Hem te volgen.

Het pad van een discipel volgen vergt oefening – elke dag, beetje bij

beetje, ‘genade op genade’,<sup>10</sup> ‘regel op regel’.<sup>11</sup> Soms zetten we twee stappen vooruit en één stap achteruit.

Het belangrijkste is dat u niet opgeeft. U moet het blijven proberen. Uiteindelijk wordt u beter, gelukkiger en authentieker. Als u met anderen over uw geloof praat, zal dat steeds normaler en natuurlijker worden. Het evangelie wordt dan zo’n belangrijk en waardevol deel van uw leven, dat het onnatuurlijk zou zijn als u er *niet* met anderen over sprak. Dat gebeurt niet onmiddellijk – het is een levenslang proces. Maar het gebeurt wel.

**Ten vierde: vertel wat u in uw hart voelt.** Ik verwacht niet dat u op straat met een megafoon het Boek van Mormon gaat voorlezen. Maar ik vraag wel dat u altijd op zoek gaat naar mogelijkheden om op een normale en natuurlijke manier met anderen over het evangelie te praten – persoonlijk en online. Ik moedig u aan om altijd ‘als getuige’<sup>12</sup> van de kracht van het evangelie op te treden – zo nodig met woorden.<sup>13</sup>

Omdat ‘het Evangelie van Christus [...] een kracht van God tot zaligheid’ is, kunt u het vol vertrouwen, moedig en nederig verkondigen.<sup>14</sup> Vertrouwen, moed en nederigheid lijken misschien tegenstrijdige eigenschappen, maar dat zijn ze niet. Ze weerspiegelen de aanmoediging om de normen en beginselen van het evangelie niet onder een korenmaat te verbergen maar uw licht te laten schijnen, zodat uw goede werken onze Vader in de hemel zullen verheerlijken.<sup>15</sup>

Er zijn veel normale en natuurlijke manieren om dat te doen, van dagelijkse goede daden tot een persoonlijk getuigenis op YouTube, Facebook, Instagram of Twitter, tot eenvoudige gesprekken met mensen die u tegenkomt. Dit jaar bestuderen we het Nieuwe Testament thuis en in de

zondagsschool. Wat een geweldige kans om vrienden en kennissen uit te nodigen om naar de kerk of bij u thuis te komen en meer over de Heiland te leren. Vertel ze over de app Evangeliebibliotheek en waar ze *Kom dan en volg Mij* kunnen vinden. Als u gezinnen met jongeren kent, geef ze dan een exemplaar van het boekje *Voor de kracht van de jeugd*. Nodig ze uit om te komen kijken hoe onze jongeren die beginselen proberen na te leven.

Als iemand vraagt hoe uw weekend was, aarzel dan niet om te vertellen wat u in de kerk hebt meegemaakt. Vertel over de kleine kinderen die op het podium stonden en enthousiast zongen dat ze proberen op Jezus te lijken. Praat over de groep jongeren die ouderen in een rusthuis hebben geholpen om hun persoonlijke geschiedenis samen te stellen. Vertel over de recente veranderingen in ons zondagse schema en hoe die uw gezin tot zegen zijn. Of leg uit waarom we er nadruk op leggen dat dit De Kerk van Jezus Christus is en dat wij *heiligen* der laatste dagen zijn, net zoals de leden van de vroegchristelijke kerk *heiligen* werden genoemd.

Op wat voor manier het voor u natuurlijk en normaal is, vertelt u anderen waarom Jezus Christus en zijn kerk belangrijk voor u zijn. Nodig ze uit met de woorden ‘*Kom en zie*’.<sup>16</sup> Moedig ze dan aan: ‘*Kom en help*.’ Er zijn veel mogelijkheden voor mensen om in de kerk te helpen.

Bid niet alleen dat de zendingen de uitverkorenen mogen vinden. Bid dagelijks met heel uw hart dat u mensen kunt vinden die zullen *komen en zien*, *komen en helpen*, en *komen en blijven*. Betrek de voltijdzendingen erbij. Ze zijn als engelen die klaarstaan om te helpen!

Als u het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus, verspreidt, doe

dat dan liefdevol en geduldig. We doen iets verkeerd als we met andere mensen omgaan met de enige verwachting dat ze snel in het wit gekleed om de weg naar het doopvont zullen vragen.

Sommige mensen die komen kijken, worden misschien nooit lid van de kerk; anderen misschien later. Dat is hun keuze. Maar dat verandert onze liefde voor hen niet. En dat mag onze enthousiaste pogingen niet veranderen om personen en gezinnen uit te nodigen om *te komen en te zien*, *te komen en te helpen*, en *te komen en te blijven*.

**Ten vijfde: vertrouw op de Heer en zijn wonderen.** Weet dat het niet uw verantwoordelijkheid is om mensen te bekeren. Dat is de taak van de Heilige Geest. Het is uw taak om te vertellen wat u in uw hart voelt, en in overeenstemming met uw overtuiging te leven.

Raak niet ontmoedigd als iemand de evangelieboodschap niet onmiddellijk aanvaardt. Dat is geen mislukking.

Het is een zaak tussen die persoon en onze hemelse Vader.

Het is uw taak om God en uw naasten, zijn kinderen, lief te hebben.

Geloven, liefhebben, doen.





Volg dat pad, dan zal God door middel van u wonderen verrichten om zijn dierbare kinderen te zegenen.

Met behulp van deze vijf suggesties kunt u doen wat discipelen van Jezus Christus al sinds de oudheid doen. Zijn evangelie en kerk zijn een belangrijk onderdeel van uw leven, van wie u bent en wat u doet. Nodig daarom anderen uit om te *komen en te zien*, om te *komen en te helpen*, en dan zal God zijn verlossingswerk doen zodat ze *komen en blijven*.

### Maar als het nu moeilijk is?

U vraagt zich misschien af: Maar als ik dat allemaal doe en de mensen toch negatief reageren? Als ze negatief over de kerk zijn? Als ze onze vriendschap beëindigen? Wat dan?

Ja, dat kan gebeuren. Al sinds de oudheid zijn de discipelen van Jezus Christus vaak vervolgd.<sup>17</sup> De apostel Petrus heeft gezegd: ‘Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus.’<sup>18</sup> De vroegere heiligen verheugden zich ‘dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden.’<sup>19</sup>

Vergeet niet dat de Heer wonderen kan verrichten. Door uw christelijke reactie op een afwijzing kan iemands hart verzacht worden.

Als apostel van de Heer Jezus Christus zegen ik u met het *vertrouwen* om een levend getuigenis van de evangeliebeginselen te zijn, met de *moed* om altijd als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen herkend te worden, en met de *nederigheid* om aan zijn werk bij te dragen, als uitdrukking van uw liefde voor onze hemelse Vader en zijn kinderen.

Dierbare vrienden, u zult zich verheugen in de kennis dat u een belangrijk deel uitmaakt van de reeds lang voorspelde vergadering van Israël, ter voorbereiding op de komst van Christus, bekleed met macht en grote heerlijkheid, met alle heilige engelen.<sup>20</sup>

Onze hemelse Vader kent u. De Heer heeft u lief. God zal u zegenen. Dit werk is door Hem ingesteld. U kunt het. We kunnen het samen doen.

Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

### NOTEN

1. De grote profeet Nephi zag in een visioen dat de kerk van het Lam Gods zich wel ‘op het hele aardoppervlak bevond’, maar dat ‘haar heerschappij op het aardoppervlak’ wegens de goddeloosheid in de wereld gering was (1 Nephi 14:12; zie ook Lukas 12:32).
2. Uit een recente studie van het Pew Research Center blijkt dat in de Verenigde Staten ‘het percentage volwassenen (18 en ouder)

dat zichzelf christen noemt, in slechts zeven jaar met bijna 8% procent is afgenomen, van 78,4% in 2007 tot 70,6% in 2014. In diezelfde periode is het percentage Amerikanen dat niet godsdienstig is – mensen die zichzelf als atheïst, agnost of als ‘niet godsdienstig’ bestempelen – met 6% toegenomen, van 16,1% tot 22,8%. (‘America’s Changing Religious Landscape’, Pew Research Center, 12 mei 2015, pewforum.org.)

3. Het woord *evangelie* betekent ‘goed nieuws’. Het goede nieuws is dat Jezus Christus een volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht, die het mensdom van het graf verlost en eenieder belooft naargelang zijn of haar werken. Deze verzoening begon met zijn roeping in de voorsterfelijke wereld, werd voortgezet tijdens zijn aardse bediening, en resulteerde in zijn glorierijke opstanding. Het Bijbelse verslag van zijn aardse leven, zijn bediening en zijn zoenoffer wordt de evangeliën genoemd: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.
4. Mattheüs 28:19.
5. ‘Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrienden: Ik laat u deze woorden om ze in uw hart te overwegen’ (Leer en Verbonden 88:62).  
‘Zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; daarna moet u Mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal Ik uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is’ (Leer en Verbonden 9:8).
6. Toen hij van 1922–1924 president van het Europese zendingsgebied was, heeft president David O. McKay gezegd dat ‘ieder lid een zending’ is. Diezelfde boodschap heeft hij in 1952 tijdens een algemene conferentie herhaald. (Zie “Every Member a Missionary” Motto Stands Firm Today’, *Church News*, 20 februari 2015, news.ChurchofJesusChrist.org.)
7. Leer en Verbonden 64:34.
8. Zie Mattheüs 22:37–38.
9. Zie Mattheüs 22:39.
10. Leer en Verbonden 93:12.
11. Jesaja 28:10.
12. Mosiah 18:9.
13. Deze gedachte wordt vaak aan Franciscus van Assisi toegeschreven; zie ook Johannes 10:36–38.
14. Romeinen 1:16.
15. Zie Mattheüs 5:15–16.
16. Johannes 1:47; cursivering toegevoegd.
17. Zie Johannes 15:18.
18. 1 Petrus 4:13; zie ook de verzen 1–19 voor meer informatie over de manier waarop volgelingen van Christus het lijden omwille van het evangelie zien.
19. Handelingen 5:41.
20. Leer en Verbonden 45:44.



BISSCHOP W. CHRISTOPHER WADDELL  
*Tweede raadgever in de Presiderende Bisschap*

## Net als Hij

*Proberen we net als Hij te dienen,  
dan krijgen we kansen om onszelf weg  
te cijferen en anderen te verheffen.*

Anderhalf jaar geleden, in de herfst van 2017 vertelde mijn broer Mike, die 64 jaar was, me dat hij alvleesklierkanker had. Hij vertelde ook dat zijn huisonderwijzer hem gezalfd had en dat hij een gesprek met zijn bisschop had gehad. Later stuurde hij me een foto van de Oaklandtempel (Californië), die hij tijdens zijn behandeling had genomen, met als onderschrift 'Kijk eens wat ik door het raam van mijn ziekenhuiskamer kan zien.'<sup>1</sup>

Zijn opmerkingen over huisonderwijzers, priesterschapszegens, bisschoppen en tempels verbaasden me net zo als zijn kankerdiagnose. Want Mike, die priester in het Aäronisch priesterschap



was, ging al bijna 50 jaar niet regelmatig naar de kerk.

Onze familie was bijna net zo geïntreerd door zijn geestelijke vooruitgang als door zijn strijd tegen kanker, voornamelijk omdat hij nu geregeld vragen stelde over het Boek van Mormon, de verzegelbevoegdheid en het leven na de dood. Toen de kanker zich in de loop van de volgende maanden uitzaaide, werd Mike voor een meer specialistische behandeling naar het Huntsman Cancer Center in Utah gebracht.

Kort na zijn aankomst kreeg Mike bezoek van John Holbrook, zendingsleider van de wijk waar de kliniek gevestigd is. John merkte op dat 'het me duidelijk was dat Mike een zoon van God was' en dat ze al gauw zo'n vriendschapsband hadden dat John in feite Mikes dienende broeder werd. John bood aan om de zendingen langs te laten komen, wat mijn broer beleefd weigerde. Maar na een maand vroeg John het nog een keer, en legde aan Mike uit: 'Ik denk dat je het fijn zult vinden om de evangelieboodschap te horen.'<sup>2</sup> Dit keer werd de uitnodiging aangenomen, wat tot regelmatige bezoeken van de zendingen en van bisschop Jon Sharp leidde. De gesprekken met de bisschop leidden er

uiteindelijk toe dat Mike 57 jaar na zijn doop zijn patriarchale zegen kreeg.

Begin december vorig jaar besloot Mike om wegens de ernstige bijwerkingen met de kankerbehandelingen te stoppen en maar te zien wat er dan zou gebeuren. Zijn arts verwachtte dat hij nog zo'n drie maanden te leven had. In de tussentijd bleven de evangelievragen komen. Evenals de bezoeken en steun van zijn plaatselijke priesterschapsleiders. Als we Mike bezochten, zagen we vaak een exemplaar van het Boek van Mormon open op zijn nachtkastje liggen. Dan bespraken we de herstelling van het evangelie, priesterschapsleutels en de eeuwige aard van de mens.

Half december had Mike zijn patriarchale zegen, en hij leek in kracht toe te nemen, waardoor we dachten dat hij het minstens de voorspelde extra drie maanden zou uithouden. We maakten zelfs plannen om hem met Kerstmis, Nieuwjaar en daarna bij ons thuis te ontvangen. Op 16 december belde bisschop Sharp me onverwachts op en zei dat de ringpresident en hij Mike hadden gesproken, en dat hij volgens hen het Melchizedeks priesterschap kon ontvangen. Hij vroeg wanneer ik aan de ordening kon deelnemen. We spraken af om de verordening op vrijdag 21 december te verrichten.

Toen mijn vrouw, Carol, en ik die dag in de kliniek arriveerden, werden we in de gang opgewacht met de mededeling dat Mike geen hartslag had. We troffen de patriarch, de bisschop en de ringpresident in zijn kamer aan. En toen deed Mike zijn ogen open. Hij herkende me, gaf aan dat hij me kon horen en dat hij klaar was om het priesterschap te ontvangen. Vijftig jaar na zijn ordening tot priester in het Aäronisch priesterschap mocht ik mijn broer met zijn plaatselijke leiders het Melchizedeks priesterschap



verlenen en hem tot ouderling ordenen. Vijf uur later overleed Mike, om als Melchizedeks-priesterschapsdrager aan de andere kant van de sluier onze ouders te ontmoeten.

Nog maar een jaar geleden riep president Russell M. Nelson ons op om ‘op een hogere, heiligere manier’ voor onze broeders en zusters te zorgen.<sup>3</sup> President Nelson zei over de Heiland: ‘Omdat het zijn kerk is, dienen wij als zijn dienstknechten het individu, net als Hij dat deed. Onze bediening is in zijn naam, met zijn macht en gezag, en met zijn liefde.’<sup>4</sup>

Op die uitnodiging van een profeet van God doen leden over de hele wereld buitengewoon hun best om het individu trouw te dienen. Heel veel leden voeren hun bedieningstaken trouw uit in zowel een gecoördineerde inspanning als in wat ik ‘spontane’ bediening noem, gebruikmakend van onverwachte kansen om hun christelijke naastenliefde te betonen. In onze eigen familie hebben we deze soort bediening van dichtbij meegemaakt.

John, Mikes vriend, dienende broeder en voormalig zendingspresident, zei altijd tegen zijn zendelingen: ‘Als iemand als “niet geïnteresseerd” op een lijst vermeld staat, geef het dan niet op. Mensen veranderen.’ Toen zei hij tegen ons: ‘Mike maakte een grote verandering door.’<sup>5</sup> John bood hem eerst als vriend de bemoediging en steun die hij

nodig had. Maar die bediening hield niet alleen vriendschappelijke bezoeken in. John wist dat bediening meer dan vriendschap inhoudt, en dat we onze vriendschap grootmaken door te dienen.

Iemand hoeft niet net als mijn broer aan een levensbedreigende ziekte te lijden om bediening nodig te hebben. Die behoefte neemt allerlei vormen aan, en komt in verschillende omstandigheden voor. Een alleenstaande ouder, een minderactief echtpaar, een tiener die het moeilijk heeft, een moeder die zich overstelpt voelt, een beproeving van iemands geloof, financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen, huwelijksmoeilijkheden – de lijst is vrijwel oneindig. Maar net als mijn broer Mike is niemand te ver heen, en het is nooit te laat om iemand met de liefde van de Heiland te bereiken.

Op de bedieningswebsite van de kerk lezen we: ‘Hoewel bediening veel doelen heeft, moet onze motivatie het verlangen zijn om anderen in staat te stellen tot diepere bekering te komen en meer zoals de Heiland te worden.’<sup>6</sup> Ouderling Neil L. Andersen heeft het zo uitgedrukt:

‘Iemand met een goed hart kan iemand anders helpen om een [lekke] band te repareren, kan een kamergeenoot naar de dokter brengen, met een verdrietige vriend lunchen, of glimlachen en [dag] zeggen om iemands dag op te fleuren.

‘Maar iemand die het eerste gebod naleeft, zal daar uit zichzelf iets aan toevoegen.’<sup>7</sup>

Bij het afstemmen van onze bediening op het voorbeeld van de Heiland mogen we niet vergeten dat Hij niet slechts in directe behoeften wilde voorzien toen Hij mensen liefhad, opbouwde, diende en zegende. Het was duidelijk dat Hij hun alledaagse noden kende, en dat Hij mededogen had met hun lijden, want Hij genas, voedde, vergaf en onderwees. Maar Hij wilde meer doen dan alleen in dagelijkse behoeften voorzien. Hij wilde dat de mensen om Hem heen Hem volgden, Hem leerden kennen, en hun goddelijk potentieel bereiken.<sup>8</sup>

Proberen we ‘net als Hij’<sup>9</sup> te dienen, dan krijgen we kansen om onszelf weg te cijferen en anderen te verheffen. Die kansen zijn niet altijd gemakkelijk, en ze beproeven ons verlangen om meer op de Meester te gaan lijken. Maar zijn grootste dienst aan ons, zijn oneindige verzoening, was verre van gemakkelijk. In Mattheüs 25 worden wij eraan herinnerd wat de Heer van ons vindt als wij, net als Hij, aandacht hebben voor de moeilijkheden, beproevingen en problemen waar zo veel mensen voor staan, maar die vaak over het hoofd gezien worden:

‘Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. [...]

‘Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

‘Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? [...]

‘En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’<sup>10</sup>

Of we nu als dienende broeders en zusters optreden, of gewoon iets doen als we merken dat iemand iets nodig heeft, we worden aangemoedigd om naar de leiding van de Geest te streven – en dan actie te ondernemen. Misschien vragen wij ons af hoe we anderen het beste kunnen dienen, maar de Heer weet het, en Hij zal ons door zijn Geest leiden. Net als Nephi, die ‘door de Geest [werd] geleid, van tevoren niet wetende wat [hij] moest doen’,<sup>11</sup> zullen wij ook door de Geest geleid worden als we ernaar streven om een werktuig in de handen van de Heer te worden teneinde zijn kinderen te zegenen. Wanneer we de leiding van de Geest ontvangen en op de Heer vertrouwen, krijgen we de kans om actie te ondernemen en anderen tot zegen te zijn, of met andere woorden: te dienen.

Het kan ook voorkomen dat we een behoefte opmerken maar het gevoel hebben dat we daar niets of te weinig aan kunnen doen. Maar om ‘net als Hij’<sup>12</sup> te dienen, doen we ons uiterste best, en vertrouwen we erop dat de Heer onze dienstbaarheid groot zal maken om ‘onze medereizigers op deze tocht door het sterfelijk leven’ tot zegen te zijn.<sup>13</sup> Voor sommigen kan het



betekenen dat ze tijd of talenten inzetten; voor anderen kan het inhouden dat ze een vriendelijk woord spreken of ergens de schouders onder zetten. Ook al vinden wij dat onze pogingen ontoereikend zijn, president Dallin H. Oaks helpt ons om het beginsel van ‘klein en eenvoudig’ goed te begrijpen. Hij heeft ons geleerd dat kleine, eenvoudige daden een grote uitwerking kunnen hebben, want zij ‘nodigen het gezelschap van de Heilige Geest’ uit,<sup>14</sup> een metgezel die zowel de gever als de ontvanger zegent.

Toen mijn broer Mike wist dat hij spoedig zou sterven, zei hij: ‘Het is verbazingwekkend hoe je je door alvleesklierkanker op het belangrijkste kunt concentreren.’<sup>15</sup> Dankzij geweldige mensen die een behoefte onderkenden en niet oordeelden, maar dienden zoals de Heiland, was het voor Mike niet te laat. Voor sommigen vindt de verandering eerder plaats, voor anderen misschien pas aan de andere kant van de sluier. Maar we moeten wel bedenken dat het nooit te laat is en dat niemand ooit zo ver van het pad is afgedwaald dat hij zich buiten het bereik van de oneindige verzoening van Jezus Christus bevindt, die oneindig in duur en reikwijdte is.

Tijdens de afgelopen oktoberconferentie zei ouderling Dale G. Renlund: ‘Hoelang we ook van het pad af zijn, [...]

veranderen, helpt God ons om terug te keren.’<sup>16</sup> Maar die beslissing om te veranderen, is vaak het gevolg van een uitnodiging zoals ‘Ik denk dat je het fijn zult vinden om de evangelieboodschap te horen.’ En net zoals het voor de Heiland nooit te laat is, is het voor ons nooit te vroeg om zo’n uitnodiging te doen.

Pasen biedt dit jaar nogmaals een fijne gelegenheid om ons op het grote zoenoffer van onze Heiland, Jezus Christus, te bezinnen, en op wat Hij tegen zo’n hoge prijs voor ieder van ons heeft gedaan – een prijs waarvan Hij zelf heeft gezegd dat die Hem, ‘de grootste van allen, van pijn deed sidderen’. ‘Niettemin,’ zegt Hij, ‘Ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen.’<sup>17</sup>

Ik getuig dat er altijd hoop is omdat Hij zijn taak ‘volbracht’ heeft. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Privégesprek.
2. Gesprek met John Holbrook.
3. Russell M. Nelson, ‘Openingswoord’, *Liahona*, november 2018, 6.
4. Russell M. Nelson, ‘Onze bediening met Gods macht en gezag’, *Liahona*, mei 2018, 69.
5. Gesprek met John Holbrook.
6. ‘Beginselen voor uw bediening: Het doel dat onze bediening verandert’, *Liahona*, januari 2019, 8; zie ook ministering. [ChurchofJesusChrist.org](http://ChurchofJesusChrist.org).
7. Neil L. Andersen, ‘A Holier Approach to Ministering’ (devotional aan de Brigham Young University, 10 april 2018), 3, [speeches.byu.edu](http://speeches.byu.edu).
8. Zie ‘Het doel dat onze bediening verandert’, 8–10.
9. Zie 3 Nephi 17:9–10, 20–21.
10. Mattheüs 25:34–35, 37–38, 40.
11. 1 Nephi 4:6.
12. Zie 3 Nephi 17:9–10, 20–21.
13. Thomas S. Monson, ‘Liefde – de kern van het evangelie’, *Liahona*, mei 2014, 91.
14. Dallin H. Oaks, ‘Door kleine en eenvoudige dingen’, *Liahona*, mei 2018, 90.
15. Privégesprek.
16. Dale G. Renlund, ‘Kies voor u heden’, *Liahona*, november 2018, 106.
17. Leer en Verbonden 19:18–19.



PRESIDENT HENRY B. EYRING  
*Tweede raadgever in het Eerste Presidium*

# Een gezin waar de Geest van de Heer woont

*U zult grote vreugde vinden als u van uw thuis een plek van geloof in de Heer Jezus Christus maakt, een plek die van liefde doordrongen is.*

Geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u in deze 189e algemene aprilconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mag toespreken. In 1830 stichtte Joseph Smith op deze datum de kerk op aanwijzing van de Heer. Hij deed dat in het huis van de familie Whitmer bij Fayette (New York). Er waren toen zes leden en ongeveer vijftig belangstellenden aanwezig.

Hoewel ik niet weet wat de profeet Joseph zei of hoe hij eruit zag toen hij voor hen stond, weet ik wél wat die mensen met geloof in Jezus Christus voelden. Ze voelden de Heilige Geest, en ze voelden dat ze op een heilige plaats stonden. En er was ongetwijfeld een gevoel van eenheid.

Dat fantastische gevoel willen we thuis ook. Volgens Paulus is dat het gevolg van 'het bedenken van de Geest' of een geestelijke houding.<sup>1</sup>

Ik wil u vandaag leren hoe we dat gevoel vaker kunnen krijgen en hoe we het langer in ons gezin kunnen houden. U weet uit ervaring dat dit niet makkelijk is. We moeten ruzie, hoogmoed en zonde mijden. De reine liefde van

Christus moet in het hart van onze gezinsleden heersen.

Voor Adam en Eva, Lehi en Sariah, en andere ouders in de Schriften was dat een hele opgave. Maar er zijn ook bemoedigende, geruststellende voorbeelden van langdurig gezinsgeluk. En dankzij die voorbeelden zien we hoe we het tot stand kunnen brengen. U herinnert zich vast dit verslag uit 4 Nephi:

'En het geschiedde dat er geen twist in het land was wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden.

'En er was geen afgunst, noch strijd, noch opschudding, noch hoerij, noch leugen, noch moord, noch enigerlei wellust; en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand van God waren geschapen.

'Er waren geen rovers of moordenaars; evenmin waren er Lamanieten of wat voor -ieten dan ook; integendeel, zij waren één, kinderen van Christus en erfgenamen van het koninkrijk van God.

'En wat waren zij gezegend! Want de Heer zegende hen in al hun werken; ja, zij werden gezegend en voorspoedig gemaakt totdat er honderdtien jaar waren verstreken; en het eerste geslacht vanaf Christus was heengegaan en er was geen twist in het gehele land.'<sup>2</sup>

U weet dat die gelukzaligheid niet standhield. Het verslag in 4 Nephi beschrijft hoe goede mensen uiteindelijk in geestelijk verval raken. Het is een patroon dat door de eeuwen heen in





volken, gemeenschappen en, erger nog, ook in gezinnen voorkomt. Door dit patroon te analyseren, zien we hoe we de liefde in ons gezin kunnen beschermen en versterken.

Dit is het patroon van verval dat intrad na tweehonderd jaar volmaakte vrede dankzij het evangelie:

Hoogmoed stak de kop op.

Mensen deelden hun bezittingen niet meer met elkaar.

Ze deelden zich in verschillende standen op.

Hun geloof in Jezus Christus verslaptte.

Ze haatten elkaar.

Ze begingen allerlei zonden.

Wijze ouders zijn alert genoeg om die symptomen meteen in hun gezin op te merken. Ze zullen zich uiteraard zorgen maken. Maar ze weten dat het eigenlijk Satan is die goede mensen tot zonde probeert te verleiden, zodat ze de invloed van de Heilige Geest kwijtraken. Wijze ouders beseffen dus dat ze er goed aan doen om de uitnodiging van de Heer te aanvaarden en ieder kind, en zichzelf, dichtert tot Hem te brengen.

U zou bijvoorbeeld beperkt succes kunnen boeken door tegen een kind te zeggen dat het zich van hoogmoed moet bekeren. U kunt uw kinderen aansporen om hun bezittingen vrijgevinger met elkaar te delen. U kunt ze vragen om zich niet beter dan andere gezinsleden te voelen. Maar dan is er het symptoom dat ik zonet beschreef als 'Hun geloof in Jezus Christus verslaptte.'

Dat is de sleutel om uw gezin en uzelf op een hoger geestelijk niveau te tillen. Als u hen helpt om hun geloof in Jezus Christus als hun liefdevolle Verlosser te versterken, zullen ze zich willen bekeren. Dan zal hoogmoed plaatsmaken voor nederigheid. Zien ze in wat de Heer hun heeft gegeven,



dan zullen ze hun spullen vrijgevinger met anderen willen delen. Ze zullen minder wedijveren om faam of erkenning. Liefde zal haat verdrijven. En uiteindelijk zal hun verlangen om het goede te doen hen, net als bij het volk van koning Benjamin, tegen de verleiding tot zonde wapenen. Het volk van koning Benjamin getuigde dat ze 'niet meer geneigd [waren] om kwaad te doen'.<sup>3</sup>

Door meer geloof in Jezus Christus te ontwikkelen, kunt u geestelijk verval in uw gezin dus in de kiem smoren. Dat geloof zal meer bekering teweegbrengen dan uw preken tegen symptomen van geestelijk verval.

U kunt het meest bereiken door het goede voorbeeld te geven. Gezinsleden en anderen moeten zien dat uw eigen geloof in Jezus Christus en zijn evangelie toeneemt. U hebt onlangs een geweldig hulpmiddel gekregen. Ouders in de

kerk zijn met een geïnspireerd leerplan voor personen en gezinnen gezegend. Gebruik het. Dan zal uw geloof in de Heer Jezus Christus, en dat van uw kinderen, toenemen.

### **In geloof toenemen**

Uw geloof in de Heiland nam toe toen u op president Russell M. Nelsons suggestie inging om het Boek van Mormon opnieuw te lezen. U markeerde passages en woorden die over de Heiland gingen. Uw geloof in Jezus Christus nam toe. Maar zulk geloof in Jezus Christus zal, net als een jonge plant, verwijnen, tenzij u zich voornemt om het door overpeinzing en gebed te versterken.

Misschien zullen niet al uw gezinsleden meteen uw voorbeeld volgen en aan hun geloof werken. Maar put moed uit het verhaal van Alma de jonge. Tijdens zijn pijnlijke bekeringsproces



dacht hij aan zijn vaders geloof in Jezus Christus. Misschien denken uw kinderen aan uw geloof in de Heiland wanneer ze zich echt moeten bekeren. Alma beschrijft die situatie als volgt:

‘En zie, het geschiedde, terwijl ik aldus met kwelling werd gepijnigd, en door de herinnering aan mijn vele zonden verscheurd, dat ik mij ook herinnerde hoe ik mijn vader tot het volk had horen profeteren over de komst van een zekere Jezus Christus, een Zoon van God, om voor de zonden van de wereld verzoening te doen.

‘Welnu, zodra deze gedachte bij mij opkwam, riep ik in mijn hart: O Jezus, Zoon van God, wees barmhartig jegens mij, die in de gal van bitterheid verkeer en door de eeuwigdurende ketenen van de dood ben omsloten.

‘En nu, zie, toen ik dat dacht, kon ik mij mijn pijnen niet meer herinneren; ja, ik werd niet meer verscheurd door de gedachte aan mijn zonden.’<sup>4</sup>

### Liefdevol bidden

Naast uw voorbeeld van geloof opbouwen, kan het gezinsgebed een cruciale rol spelen om van uw thuis een heilige plaats te maken. Doorgaans spreekt één persoon het gebed uit. Als het gebed duidelijk tot God gericht is in naam van degenen die knielen en luisteren, neemt ook hun geloof toe. Zij kunnen de uitingen van liefde voor onze hemelse Vader en voor de Heiland

voelen. En als de persoon die bidt andere knielende gezinsleden noemt die hulp nodig hebben, wordt de liefde voor elkaar voelbaar.

Zelfs als niet iedereen thuis woont, kan het gebed de liefde in het gezin versterken. Het gezinsgebed reikt tot de andere kant van de wereld. Ik heb meermaals ontdekt dat een gezinslid ver weg op hetzelfde moment om hetzelfde als ik aan het bidden was. Het oude gezegde ‘Een gezin dat samen bidt, blijft samen’ mag voor mijn part uitgebreid worden tot ‘Een gezin dat samen bidt, is samen, ook als ze ver van elkaar zijn.’

### Tot spoedige bekering aansporen

Aangezien niemand volmaakt is en we elkaar makkelijk kwetsen, kan ons gezin pas een heiligdom zijn als we ons spoedig en oprecht bekeren. Ouders kunnen het goede voorbeeld geven. Bekeer u spoedig en oprecht van harde woorden en onvriendelijke gedachten. Een eenvoudig ‘het spijt me’ kan wonden genezen, en vergeving en liefde bewerkstelligen.

De profeet Joseph Smith heeft ons door zijn reactie op wrede aanvallen, verraders en zelfs familieruzies het goede voorbeeld gegeven. Hij vergaf spoedig, ook al wist hij dat zijn belager hem nogmaals kon aanvallen. Hij vroeg om vergeving, en hij vergaf vrijelijk.<sup>5</sup>

### Een geest van zendingswerk bevorderen

De zonen van Mosiah waren vastberaden om iedereen het evangelie aan te bieden. Dat verlangen vloeide uit hun eigen bekering voort. Ze konden het idee niet verdragen dat anderen, net zoals zij, de gevolgen van zonde moesten ondervinden. En dus doorstonden ze jarenlang afwijzing, tegenspoed en gevaar om hun vijanden het evangelie van Jezus Christus aan te bieden. Ondertussen verheugden ze zich in de velen die zich bekeerden en door de verzoening van Jezus Christus de vreugde van vergeving ontvingen.

Onze gezinsleden zullen het evangelie willen uitdragen als ze de vreugde van vergeving voelen. Dat kunnen ze door aan het avondmaal deel te nemen en hun verbond te hernieuwen. De geest van het zendingswerk neemt thuis toe als ouders en kinderen tijdens de avondmaalsdienst de vreugde van vergeving voelen. Ouders en kinderen kunnen elkaar door hun eerbiedige voorbeeld die vreugde laten voelen. Die vreugde kan ertoe leiden dat ons thuis een opleidingscentrum voor zendingelingen wordt. Misschien gaan niet alle kinderen op zending, maar ze zullen allemaal het evangelie willen uitdragen dat hun vergeving en gemoedsrust heeft gegeven. En ze kunnen allen vreugde putten uit zendingswerk, of ze nu voltijdzendingeling zijn of niet.

## De tempel bezoeken

De tempel is voor zowel ouders als kinderen de beste plaats om ervaring met, en liefde voor, hemelse plaatsen te krijgen. Dat geldt vooral voor jonge kinderen. Kinderen worden met het licht van Christus geboren. Zelfs een baby voelt dat de tempel heilig is. Ouders houden van hun kinderen. De tempel geeft ze de hoop dat ze met hun kinderen voor altijd als een eeuwig gezin in liefde samen kunnen zijn.

Sommigen onder u hebben thuis een foto van een tempel hangen. Nu er in de hele wereld tempels worden gebouwd, hebben veel ouders de kans om met hun gezin het tempel terrein te bezoeken. Sommigen kunnen na de bouw van een tempel zelfs de open dagen bijwonen. Ouders kunnen hun kinderen vragen hoe ze zich voelden toen ze bij of in de tempel waren.

Iedere ouder kan getuigen wat de tempel voor hem of haar betekent. President Ezra Taft Benson, die van de tempel hield, vertelde vaak dat hij toekeek wanneer zijn moeder haar tempelkleding streek.<sup>6</sup> Hij herinnerde zich dat hij als jongen zijn familie naar de tempel zag vertrekken.

Toen hij president van de kerk was, ging hij wekelijks op dezelfde dag naar de tempel. Hij verrichtte altijd werk voor zijn voorouders. Dat kwam vooral door het voorbeeld van zijn ouders.

## Mijn getuigenis

U zult grote vreugde vinden als u van uw thuis een plek van geloof in de Heer Jezus Christus maakt, een plek die van de reine liefde van Christus doordrongen is. De herstelling van het evangelie begon met een nederige vraag in een bescheiden gezin, en kan in ons gezin voortduren als we er in evangeliebeginselen onderwijzen en die toepassen. Dat is al sinds mijn

kinderjaren mijn hoop en grootste verlangen. U kent allemaal wel zulke gezinnen. Velen onder u hebben er met de hulp van de Heer een gesticht.

Anderen hebben er hun uiterste best voor gedaan, maar die zegen niet ontvangen. Ik doe u een belofte die een lid van het Quorum der Twaalf Apostelen mij ooit heeft gedaan. Ik had gezegd dat ik vanwege de keuzes van enkele familieleden betwijfelde of we in het hiernamaals samen zouden zijn. Als ik het me goed herinner, zei hij: 'U maakt zich zorgen over het verkeerde probleem. Leef gewoon zo dat u het celestiale koninkrijk waardig bent, dan zal de regeling voor uw familie fijner zijn dan u zich kunt indenken.'

Volgens mij geldt dat mooie vooruitzicht voor alle mensen die hun uiterste best doen om samen met hun gezinsleden het eeuwige leven te beërven. Ik weet dat het plan van onze hemelse Vader een plan van geluk is. Ik getuig dat we dankzij dit plan eeuwig als gezin

samen kunnen zijn als we ons uiterste best doen.

Ik weet dat de herstelde priesterschapsleutels in een ononderbroken lijn van Joseph Smith tot president Russell M. Nelson zijn doorgegeven. Dankzij die sleutels kunnen gezinsleden aan elkaar verzegeld worden. Ik weet dat onze hemelse Vader ons, zijn geestkinderen, volmaakt liefheeft. Ik weet dat we ons dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen bekeren en rein kunnen worden. En dat we daardoor eeuwig in een liefdevol gezin bij onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, kunnen wonen. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

## NOTEN

1. Romeinen 8:6.
2. 4 Nephi 1:15–18.
3. Mosiah 5:2.
4. Alma 36:17–19.
5. Zie *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), 421–430.
6. Zie *Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson* (2014), 177.





GEPRESENTEERD DOOR PRESIDENT DALLIN H. OAKS  
*Eerste raadgever in het Eerste Presidium*

# De steunverlening aan kerkfunctionarissen

Ik zal nu de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening voorstellen.

Wij stellen voor Russell M. Nelson steun te verlenen als profet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen; Dallin H. Oaks als eerste raadgever in het Eerste Presidium; en Henry B. Eyring als tweede raadgever in het Eerste Presidium.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Wij stellen voor Dallin H. Oaks steun te verlenen als president van

het Quorum der Twaalf Apostelen, en M. Russell Ballard als waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Wij stellen voor de volgende leden van het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong en Ulisses Soares.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken.

Wij stellen voor de volgende broeders van hun roeping als gebiedszeventiger te ontheffen: de ouderlingen Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband en Benjamin M.Z. Tai.

Wie hun waardering willen uiten voor de bereidwilligheid waarmee deze broeders hun roeping hebben vervuld, maken dat kenbaar door de hand op te steken.

Wij stellen voor de broeders Tad R. Callister, Devin G. Durrant en Brian K. Ashton met welgemeende dank als het algemeen zondagsschoolpresidium te ontheffen.

Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders verricht hebben, maken dat kenbaar.

Wij stellen de volgende algemene zeventigers ter steunverlening aan u voor: Rubén V. Alliaud, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Giménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M.Z. Tai en Alan R. Walker.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, eveneens, met hetzelfde teken.

Wij stellen de volgende gebiedszeventigers ter steunverlening aan u voor: Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce,



A. Marcos Cabral, Dunstan G.B.T. Chadambuka, Alan C.K. Cheung, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Fa'alogu jr., David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Hänni, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, 'Inoke F. Kupu, Stephen Chee Kong Lai, Victor D. Lattaro, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lythgoe, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msane, Luiz C.D. Queiroz, Ifanomezana Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmitt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos G. Süffert, Voi R. Taoalii, Sergio R. Vargas en Markus Zarse.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens.

We stellen voor Mark L. Pace steun te verlenen als algemeen zondagschoolpresident, met Milton da Rocha Camargo als eerste raadgever en Jan Eric Newman als tweede raadgever.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn steun te verlenen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens.

President Nelson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij

verzoeken degenen die tegen een of meerdere voorstellen hebben gestemd, contact met hun ringpresident op te nemen.

Broeders en zusters, wij danken u voor uw voortdurende geloof en

gebeden voor de leiders van de kerk.

Wij nodigen nu de nieuwe algemene zeventigers en het nieuwe algemeen zondagschoolpresidium uit om hun plaats op het podium in te nemen. ■

## Rapport van de afdeling verificatie 2018

GEPRESENTEERD DOOR KEVIN R. JERGENSEN

*Algemeen directeur, afdeling verificatie van de kerk*

### *Aan het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen*

Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden autoriseert de raad van tiendebesteding, bestaande uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschop, de uitgaven van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijzen.

De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en de bescherming van kerkelijke middelen.

Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2018 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze haar leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen. ■

Hoogachtend,

Afdeling verificatie van de kerk

Kevin R. Jergensen

Algemeen directeur



PRESIDENT M. RUSSELL BALLARD  
*Waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen*

# Het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus

*God en onze naaste liefhebben is het leerstellige fundament van bediening; thuisgerichte, kerkgesteunde studie; sabbatheiliging; en het heilswerk.*

Broeders en zusters, ik kan haast niet geloven dat het al 71 jaar geleden is dat ik in 1948 in Engeland op zending was, en dat het al 44 jaar geleden is dat mijn vrouw, Barbara, en ik met ons gezin naar Canada gingen om het zendingsgebied Toronto te presideren. Toen ik daar werkzaam was, werd ik in april 1976 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig geroepen, en in 1985 onverwachts als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. In tegenstelling tot mijn vorige roepingen, waarvan ik telkens werd ontheven, is mijn onthefing als lid van de Twaalf momenteel niet de beste optie. Ik bid echter dat die dag pas komt wanneer ik alles heb volbracht waartoe de Heer mij geroepen heeft.

Wanneer ik stilsta bij mijn afgelopen 43 jaar als algemeen autoriteit, waarin ik het voorrecht had om de kinderen van onze hemelse Vader te dienen, besef ik steeds beter dat Hij

wil dat al zijn kinderen gemoedsrust, vreugde en geluk vinden.

De profeet Lehi heeft gezegd: ‘De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’<sup>1</sup> Gemoedsrust, vreugde en geluk kunnen ons om veel redenen ontglippen. Denk maar aan armoede, oorlogen, natuurrampen en

onverwachte professionele, lichamelijke en familiale tegenslagen.

We hebben die externe factoren, die een invloed op ons uitoefenen, niet in de hand. Maar als we ernaar streven om een trouwe discipel van de Heer Jezus Christus te zijn, kunnen we, ondanks de wereldse zorgen waaronder we gebukt gaan, toch gemoedsrust, vreugde en geluk vinden.

Een van mijn kinderen zei eens: ‘Papa, ik vraag me af of ik het ga halen.’ Ik antwoordde: ‘Onze hemelse Vader verwacht alleen maar van ons dat we elke dag ons uiterste best doen.’ Broeders en zusters, doe dag na dag uw uiterste best. Voordat u er erg in hebt, beseft u dan dat uw hemelse Vader u kent en dat Hij u liefheeft. En als u dat weet – als u dat écht weet – dan krijgt uw leven meer betekenis en wordt u van vreugde en gemoedsrust vervuld.

De Heiland, het Licht van de wereld, heeft gezegd: ‘Ieder die in Mij gelooft, [blijft] niet in de duisternis.’<sup>2</sup>

‘Jezus Christus is de naam die door de Vader is gegeven, en er is geen andere naam gegeven waardoor [wij kunnen] worden behouden; ‘daarom moeten alle mensen de



naam op zich nemen die door de Vader is gegeven.<sup>3</sup>

In de Schriften staat dat Satan ons de duisternis in wil leiden. Alles wat hij doet, is erop gericht ons van het licht en de waarheid van Jezus Christus en zijn evangelie af te schermen. Zoals Lehi tegen zijn kinderen zei: ‘De duivel [...] streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf.’<sup>4</sup> Als het het werk en de heerlijkheid van onze hemelse Vader is om ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen,’<sup>5</sup> dan is het Satans werk om de ellende en het eindeloze wee van Gods kinderen tot stand te brengen. Zonde en overtreding verduisteren het licht van Christus in ons leven. We moeten ons dus in het licht van Christus koesteren, want dat leidt tot gemoedsrust, vreugde en geluk.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft de Heer zijn profeet en de apostelen geïnspireerd om enkele geweldige wijzigingen in te voeren. Ik vrees echter dat de geestelijke doeleinden van die wijzigingen in het enthousiasme daaromtrent verloren kunnen gaan.

Joseph F. Smith heeft gezegd: ‘Het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus is hersteld. Het is onze taak om het op aarde in stand te houden.’<sup>6</sup> Hij voegde daaraan toe dat het ware, zuivere, eenvoudige evangelie ‘de verlossende leer van Christus’ is.<sup>7</sup>

De profeet Joseph Smith heeft in de Geloofsartikelen uitgelegd ‘dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie.’<sup>8</sup>

De fundamentele beginselen van het evangelie zijn geloof in de Heer Jezus Christus, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en tot het einde toe volharden. Zijn broer Hyrum heeft gezegd: ‘Verkondig de fundamentele



beginselen van het evangelie – predik ze steeds opnieuw. Dan zult u er iedere dag nieuwe ideeën en meer licht over ontvangen. Denk over die beginselen na, zodat ze u steeds duidelijker worden. Dan zult u ze duidelijker kunnen uitleggen aan de mensen die u onderwijst.<sup>9</sup>

De beste manieren om de geestelijke doeleinden van de kerk te zien, is om de ware, zuivere, eenvoudige leringen van Christus na te leven en ook de twee grote geboden van de Heiland te onderhouden, namelijk: ‘U zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart. [...] U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’<sup>10</sup>

Onderhouden we die twee geboden, dan ontvangen we meer gemoedsrust en vreugde. Als we de Heer en onze naaste liefhebben en dienen, worden we gelukkiger dan op andere manieren.

God en onze naaste liefhebben is het leerstellige fundament van bediening; thuisgerichte, kerkgesteunde studie; sabbatheiliging; en het heilswerk aan beide kanten van de sluier dat in de ZHV en in het ouderlingenquorum wordt gesteund. Al deze zaken zijn op de twee grote geboden gebaseerd: heb

God lief en heb uw naaste lief. Bestaat er iets dat fundamenteeler en eenvoudiger is dan dat?

Door het ware, zuivere, eenvoudige evangelie na te leven, krijgen we meer tijd om weduwen, weduwnaars, wezen, eenzamen, zieken en armen te bezoeken. We vinden gemoedsrust, vreugde en geluk als we de Heer en onze naaste dienen.

De wijzigingen betreffende de sabbatdag, die een thuisgerichte, kerkgesteunde evangeliestudie beklemtonen, bieden ons de kans om thuis onze geest en toewijding aan God te hernieuwen. Bestaat er iets dat eenvoudiger, fundamenteeler en diepgaander is? Broeders en zusters, beseft u dat evangeliestudie en -onderwijs in uw gezin een belangrijke manier is om vreugde en geluk te vinden?

De Heiland heeft over de sabbat gezegd: ‘Voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te betonen.’<sup>11</sup> Hij voegde daaraan toe: ‘Opdat uw vreugde overvloedig zal zijn [door] vreugde en



gebed, [moet] u die dingen met dankzegging [doen], met een opgewekt hart en gelaat [en] met een blij hart en een opgewekt gelaat.<sup>12</sup>

Let op de volgende belangrijke woorden in deze openbaring: *vreugde, dankzegging, een opgewekt hart, een blij hart en een opgewekt gelaat*. Ik leer daaruit dat onze sabbatheiliging een glimlach op ons gezicht moet brengen.

Wanneer we op een hogere en heiligere manier dienen, bedenk dan hoe belangrijk het is om iedereen in de kerk te begroeten, vooral nieuwe leden en bezoekers. We behoren te genieten wanneer we lofzangen zingen en met een open hart en geest aandachtig naar de avondmaalsgebeden luisteren.

In de vasten-en-getuigenisdienst getuigt een lid van de bisschop als eerste. Hij richt zijn beknopte getuigenis op het heilsplan en het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Christus. Alle anderen volgen zijn voorbeeld. We moeten beseffen dat het gepaster is om verhalen en reisavonturen bij andere gelegenheden te vertellen. Getuig eenvoudig en van het evangelie van Jezus Christus. Dan zal hij ons geestelijk hernieuwen wanneer we tot elkaar getuigen.

Onze bediening is het doeltreffendst als we liefde voor God en onze naasten in gedachten houden. Eenvoudig gezegd, we dienen anderen omdat we onze hemelse Vader en zijn kinderen liefhebben. We zullen meer met onze bediening bereiken als we die

eenvoudig houden. Het zijn de kleine dingen die ons de meeste vreugde brengen. We moeten dus opletten dat we niets toevoegen aan de wijzigingen die we hebben ontvangen om het geloof en het getuigenis van Gods kinderen te versterken.

Laten we ze niet ingewikkelder maken door extra vergaderingen, verwachtingen of vereisten. Houd het eenvoudig. U zult in die eenvoud de gemoedsrust, de vreugde en het geluk vinden waarover ik het heb.

De doelen van leidinggeevenden, die in *Handboek 2* staan, zijn al jarenlang duidelijk en eenvoudig:

‘De leiders moedigen ieder lid aan om alle essentiële priesterschapsverordeningen te ontvangen, de daarbij behorende verbonden na te komen en zich te kwalificeren voor de verhoging en het eeuwige leven. [...]’

‘**Volwassenen:** Moedig iedere volwassene aan om de verordeningen van de tempel waardig te zijn. Leer alle volwassenen hoe ze hun voorouders kunnen traceren en voor hen de plaatsvervangende tempelverordeningen kunnen verrichten.

‘**Jongeren:** Bied iedere jongeman de hulp die hij nodig heeft bij zijn voorbereiding op het Melchizedeks priesterschap, de verordeningen van de tempel en een voltijdzending. Bied iedere jongevrouw de nodige hulp bij haar voorbereiding op heilige verbonden en de verordeningen van de

tempel. Sterk de jeugd door deelname aan zinvolle activiteiten.

‘**Alle leden:** Bied leidinggeevenden in priesterschap en hulporganisaties, wijkraden, wijk- en voltijdzendingen en leden de gelegenheid eendrachtig en op evenwichtige wijze samen te werken om personen te redden, gezinnen en kerkelijke units te versterken, priesterschapsparticipatie te bevorderen en Israël te vergaderen door bekering, behoud en heractivering. Leer de leden hoe zij op de wijze van de Heer in het onderhoud van zichzelf, hun gezin, en de armen en behoeftigen kunnen voorzien.<sup>13</sup>’

Dankzij mijn werkzaamheden in de kerk heb ik veel bijzondere geestelijke ervaringen gehad. Ik getuig dat de Heer zijn kerk leidt om zijn doelen te







OUDERLING MATHIAS HELD  
*van de Zeventig*

verwezenlijken. Ik heb goddelijke leiding ontvangen die mijn capaciteit ver te boven ging. Het evangelie heeft mij vreugde gegeven doordat ik de ware, zuivere, eenvoudige leringen van het evangelie van Jezus Christus heb nageleefd.

Ik heb onder de sleutels en het gezag van zes profeten en kerkpresidenten gediend, van Spencer W. Kimball tot Russell M. Nelson. Ik getuig dat ieder van hen Gods uitverkoren profeet was en is. Zij hebben ons essentiële beginselen over de kerk, het evangelie en de leer van Christus bijgebracht. President Nelson stuwt het werk van de Heer in een adembenemend tempo voorwaarts. Ik zeg ‘adembenemend’ omdat hij de enige apostel is die ouder is dan ik, en ik kan hem amper bijhouden! Ik getuig dat hij de priesterschapssleutels en de mantel van de profeet van God draagt. President Nelson verkondigt het ware, zuivere, eenvoudige evangelie van Jezus Christus. Ik getuig dat Jezus de Christus is. Dit is zijn kerk. Daarvan getuig ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. 2 Nephi 2:25.
2. Johannes 12:46.
3. Leer en Verbonden 18:23–24.
4. 2 Nephi 2:27.
5. Mozes 1:39.
6. Joseph F. Smith, ‘Principle, Not Popularity’, *Improvement Era*, juli 1906, 732.
7. Joseph F. Smith, ‘Principle, Not Popularity’, 732.
8. Geloofsartikelen 1:3.
9. Hyrum Smith, in ‘Wat wordt er van mij verwacht als zendeling?’ *Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk* (2004), 6.
10. Leer en Verbonden 59:5–6; zie ook Leviticus 19:18; Deuteronomium 6:5; Mattheüs 22:36–40.
11. Leer en Verbonden 59:10.
12. Leer en Verbonden 59:13–15.
13. *Handboek 2: de kerk besturen* (2010), 3.4.

## Kennis zoeken door de Geest

*We moeten leren de waarheid niet alleen met ons verstand te onderscheiden, maar ook door te luisteren naar de stille, zachte stem van de Geest.*

Geliefde broeders en zusters, de Heer vraagt ons herhaaldelijk: ‘Zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof.’<sup>1</sup> We kunnen licht en kennis niet alleen verkrijgen door logisch te redeneren, maar ook door de leiding en inspiratie van de Heilige Geest.

Die tweede bron van kennis heeft niet altijd deel van mijn leven uitgemaakt.

Mijn lieve vrouw, Irene, en ik sloten ons 31 jaar geleden als jonggehuwden bij de kerk aan. We waren allebei in Colombia opgegroeid, maar enkele maanden na ons huwelijk voor mijn werk naar Duitsland verhuisd. We waren jong en bruisten van hoop en verwachting. Het was een opwindende, gelukkige periode in ons leven.

Terwijl ik mij op mijn carrière concentreerde, had Irene het gevoel dat we op de ene of andere manier een boodschap uit de hemel zouden krijgen. Daarom liet ze allerhande huis-aan-huisverkoopers van encyclopedieën, stofzuigers, kookboeken, keukenapparaten enzovoort binnen, hopen op een unieke boodschap.

Op een avond vertelde ze dat er twee jongemannen in een donker pak aan de deur waren geweest, en dat ze heel duidelijk had gevoeld dat ze hen binnen moest laten. Ze wilden met haar over God praten, maar ze zouden terugkomen als ik thuis was. Zou dit de verwachte boodschap kunnen zijn?

Ze begonnen ons te onderwijzen. Volgens hun aanwijzingen lazen we in de Schriften en kwamen we tot het



besef dat Jezus Christus van cruciaal belang is als onze Heiland en Verlosser. We vonden het jammer dat we als baby waren gedoopt, omdat we niet bewust voor dat verbond hadden gekozen. Maar als we ons opnieuw lieten dopen, zouden we lid van die nieuwe kerk worden, dus wilden we er eerst alles van af weten.

Hoe konden we te weten komen of alles wat de zendelingen over het Boek van Mormon, over Joseph Smith en over het heilsplan hadden verteld, waar was? Wel, de Heer had het zo uitgelegd: 'U zult hen kennen aan hun vruchten.'<sup>2</sup> Daarom begonnen we de kerk te onderzoeken door systematisch met ons verstand naar die vruchten te zoeken. Wat zagen we? We zagen:

- vriendelijke, gelukkige mensen en fijne gezinnen die begrijpen dat dit leven ons vreugde brengt, en niet alleen ellende en pijn;
- een kerk zonder betaalde geestelijken, waar de leden zelf taken en verantwoordelijkheden op zich nemen;
- een kerk waar Jezus Christus en het gezin centraal staan, waar de leden één keer per maand vasten en geld geven om de armen en hulpbehoevenden te helpen, waar gezonde gewoonten worden aangeleerd en schadelijke stoffen worden ontraden.

Bovendien:

- konden we ons vinden in de nadruk op persoonlijke groei, onderwijs, hard werken en zelfredzaamheid;
- was er een uitstekend programma voor humanitaire hulp;
- en waren we onder de indruk van de algemene conferenties, met prachtige muziek en toespraken over diepgaande geestelijke beginselen.

Kortom, we konden niets negatiefs aan de kerk ontdekken. Sterker nog, we vonden alles geweldig. En toch lieten we ons nog niet dopen, omdat we eerst alles wilden weten.

Maar, zo besluiteloos als we waren, bleef de Heer ons toch geduldig voorbereiden. Hij kneedde ons en liet ons inzien dat we de waarheid niet alleen met ons verstand moesten onderscheiden, maar ook moesten luisteren naar de stille, zachte stem van de Geest die vooral tot ons hart spreekt.

Na tien maanden evangeliestudie kwam die stem, en het gevoel dat erbij hoort. We lazen in Mosiah 18: 'Daar u verlangend bent [...] elkaars lasten te dragen, [...] en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben, [...] als dat het verlangen van uw hart is, wat hebt u er dan op tegen in de naam van de Heer te worden gedoopt?'<sup>3</sup>

Die passage in het Boek van Mormon drong in ons hart en onze ziel door, en plots begrepen we dat er geen reden was om onze doop uit te stellen. We beseften dat de verlangens



in die verzen ook de verlangens van ons hart waren, en dat het daar eigenlijk om ging. Die verlangens waren belangrijker dan alles begrijpen, want we wisten genoeg. We hadden altijd op de leidende hand van onze liefhebbende hemelse Vader vertrouwd, en we hadden er vertrouwen in dat Hij ons zou blijven leiden.

En zo legden we die dag nog een doopdatum vast, en kort daarop lieten we ons eindelijk dopen!

Wat hebben we hieruit geleerd?

Ten eerste leerden we dat we volledig kunnen vertrouwen op onze hemelse Vader, die voortdurend klaarstaat om ons te helpen worden wat Hij in ons ziet. Wij waren het bewijs dat Hij de waarheid sprak toen Hij zei: 'Ik zal de mensenkinderen regel op regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig; en gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren [...], want hem die ontvangt, zal Ik meer geven.'<sup>4</sup>

Ten tweede ontdekten we dat er naast ons verstand nog een andere bron van kennis, leiding en begrip bestaat. Dat is de stille, zachte stem van de Heilige Geest, die tot ons hart en ook tot ons verstand spreekt.

Ik vergelijk dit beginsel graag met ons gezichtsvermogen. Onze Vader in de hemel heeft ons niet één, maar twee ogen gegeven. Met één oog kunnen we prima zien, maar het tweede oog zorgt voor een ander perspectief. Onze hersenen voegen die twee perspectieven samen, zodat er een driedimensionaal beeld van onze omgeving ontstaat.

Zo kunnen we ook op twee manieren informatie verzamelen: met onze lichamelijke en geestelijke vermogens. Ons verstand verschaft ons inzicht dankzij onze lichamelijke zintuigen en onze manier van denken. Maar



onze hemelse Vader heeft ons met de gave van de Heilige Geest een tweede perspectief gegeven, dat eigenlijk het belangrijkste en betrouwbaarste is, omdat het rechtstreeks van Hem komt. Niettemin zijn de influisteringen van de Geest vaak zo subtiel dat veel mensen zich niet van deze hulpbron bewust zijn.

Als we die twee perspectieven in onze ziel samenvoegen, ontstaat er een totaalbeeld van de werkelijkheid zoals ze is. Dingen die we met ons verstand voor waar aannemen, kunnen door het perspectief van de Heilige Geest zelfs ontmaskerd worden als misleidend of gewoon verkeerd. Denk aan wat Moroni zei: ‘Door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen.’<sup>5</sup>

In de 31 jaar dat ik lid van de kerk ben, heb ik vaak gemerkt dat we als het ware met één oog door het leven gaan als we alleen op ons verstand vertrouwen, en de geestelijke kennis ontkennen of negeren die we door de influisteringen en indrukken van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Maar we hebben figuurlijk twee ogen

gekregen. Alleen door beide perspectieven samen te voegen, krijgen we een totaalbeeld van alle waarheid en van alles wat we meemaken, en begrijpen we ten volle onze identiteit en onze bestaansredenen als kinderen van een levende hemelse Vader.

Ik denk vaak aan wat president Russell M. Nelson vorig jaar zei: ‘In de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest.’<sup>6</sup>

Ik weet met absolute zekerheid:

- dat we een liefdevolle Vader in de hemel hebben, en dat ieder van ons bereid was naar deze aarde te komen als onderdeel van een goddelijk plan;
- dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en mijn Heiland en verlosser is;
- dat Joseph Smith, een nederige boerenjongen, werd geroepen en de grote profeet werd die de bedeling van de volheid der tijden heeft ingeluid, met alle sleutels, macht en gezag van het heilige priesterschap van God;

- dat het Boek van Mormon eveneens een testament aangaande Jezus Christus is, en dat gezinnen voor eeuwig samen moeten zijn;
- dat onze Heer, Jezus Christus, aan het hoofd staat van zijn herstelde kerk, door middel van onze levende profeet, president Russell M. Nelson.

Deze en veel andere waardevolle leringen zijn de geestelijke bouwstenen die van mij maken wat God wil dat ik word. En ik kijk uit naar alles wat Hij mij – en u – nog meer wil leren op deze geweldige levensreis, waarop we ‘kennis [vinden] door studie en ook door geloof’.

Ik weet dat deze dingen waar zijn, en daar getuig ik van, in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Leer en Verbonden 109:7; zie ook Leer en Verbonden 88:118.
2. 3 Nephi 14:16.
3. Mosiah 18:8–10.
4. 2 Nephi 28:30.
5. Moroni 10:5.
6. Russell M. Nelson, ‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, *Liahona*, mei 2018, 96.



OUDERLING NEIL L. ANDERSEN  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

# Een gelovig oog

*Als we van de proclamatie alleen aanvaarden wat ons aanstaat, belemmeren we ons eeuwig perspectief en hechten we te veel belang aan wat er hier en nu gebeurt.*

Jezus Christus werd kort voor zijn kruisiging in het gerechtsgebouw voor Pilatus gebracht. ‘Bent U de Koning van de Joden?’ vroeg Pilatus neerbuigend. Jezus antwoordde: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. [...] Hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om [van] de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.’

Pilatus vroeg cynisch: ‘Wat is waarheid?’<sup>1</sup>

In onze huidige wereld is de vraag

‘Wat is waarheid?’ voor een werelds persoon zeer ingewikkeld.

‘Wat is waarheid?’ Als we waarheid op Google opzoeken, krijgen we miljoenen resultaten. Op onze mobiele telefoons is meer informatie beschikbaar dan in alle boeken van een fysieke bibliotheek. We worden overstelpt met informatie en meningen. Telkens klinken er verleidelijke stemmen.

Het is in deze hedendaagse verwarring dan ook geen wonder dat zovelen

aanhangen wat Protagoras 2500 jaar geleden tegen de jonge Sokrates zei: ‘Wat voor u waar is, is waar voor u, en wat voor mij waar is, is waar voor mij.’<sup>2</sup>

## Waarheid door het herstelde evangelie van Jezus Christus

Omdat we met het herstelde evangelie van Jezus Christus gezegend zijn, verklaren we nederig dat bepaalde zaken volkomen en volledig waar zijn. Deze eeuwige waarheden zijn voor iedere zoon en dochter van God hetzelfde.

In de Schriften staat: ‘Waarheid is kennis van dingen zoals ze zijn, en zoals ze waren, en zoals ze zullen zijn.’<sup>3</sup> Waarheid gaat over het verleden en de toekomst, en zij verbreedt ons perspectief van wat er in het moment gebeurt.

Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’<sup>4</sup> De waarheid wijst ons de weg naar het eeuwige leven en we kunnen die alleen door onze Heiland Jezus Christus leren. Er is geen andere manier.

Jezus Christus leert ons hoe we moeten leven. Door zijn verzoening en opstanding biedt Hij ons vergeving van onze zonden en onsterfelijkheid aan de andere zijde van de sluier. Dat is volstrekt waar.

Hij leert ons dat het niet van belang is of we rijk of arm, vooraanstaand of onbekend, ontwikkeld of eenvoudig zijn. Het doel van ons leven is ons geloof in de Heer Jezus Christus te versterken, goed boven kwaad te verkiezen, en zijn geboden te onderhouden. Hoewel we de vernieuwingen van wetenschap en geneeskunde vieren, zijn Gods waarheden veel grootser dan deze ontdekkingen.

In tegenstelling tot de eeuwige waarheden zijn er ook altijd leugens geweest om de kinderen van God van de waarheid af te leiden. De tegenstander gebruikt altijd dezelfde argumenten. Dit werd tweeduizend jaar geleden al gezegd:





*Door de proclamatie over het gezin onder gebed en met een gelovig oog te overwegen, begrijpen we beter hoe de beginselen erin prachtig met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen. Zo wordt het plan dat onze Vader voor zijn kinderen heeft, geopenbaard.*

‘U kunt niet iets weten wat u niet ziet. [...] Wat een mens ook [doet], het [is] geen misdaad.’

‘[God zegent u niet, maar het gaat] ieder mens wél naargelang zijn [of haar] vaardigheid.’<sup>5</sup>

‘Het [is] niet aannemelijk dat er een wezen als een Christus [...] de Zoon van God [zou zijn]’<sup>6</sup>

‘[Wat u gelooft is een dwaze overlevering en een] verwarring van uw geest.’<sup>7</sup> Dat klinkt net zo tegenwoordig, nietwaar?

Met de herstelling van het evangelie heeft God ons een manier gegeven waarop we essentiële geestelijke waarheden kunnen ontdekken en zeker weten: we ontdekken ze door de Heilige Schriften, door onze persoonlijke gebeden en onze eigen ervaringen, door de raad van de hedendaagse profeten en apostelen, en door de leiding van de Heilige Geest, die ons kan helpen om ‘de waarheid van alle dingen [te] kennen’.<sup>8</sup>

### **Waarheid wordt geestelijk beoordeeld**

We kunnen de dingen van God weten als we er geestelijk naar streven. Paulus heeft gezegd: ‘Zo weet ook niemand, wat in God is, [tenzij hij] de Geest Gods [heeft]. Omdat ze

geestelijk beoordeeld worden.’<sup>9</sup>

Kijk naar dit kunstwerk van Michael Murphy. Vanuit dit perspectief is het amper te geloven dat dit een artistieke weergave van een menselijk oog is. Maar als u vanuit een ander perspectief naar de balletjes kijkt, ziet u de pracht van wat deze artiest gemaakt heeft.

Zo zien we ook de geestelijke waarheden van God door het perspectief van een gelovig oog. Paulus heeft gezegd: ‘De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.’<sup>10</sup>

De Schriften, onze gebeden, onze eigen ervaringen, de hedendaagse profeten, en de gave van de Heilige Geest schenken ons het benodigde geestelijke perspectief van waarheid voor onze sterfelijke reis.

### **De proclamatie door een gelovig oog bekeken**

Laten we de proclamatie over het gezin door een gelovig oog bekijken.

President Gordon B. Hinckley introduceerde ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ met deze woorden: ‘Er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien, zoveel misleiding

wat de waarden en normen betreft, zoveel verlokkingen en verleidingen die de wereld langzaam maar zeker tot verval brengen, dat we vinden dat we [u] moeten waarschuwen.’<sup>11</sup>

De proclamatie begint als volgt: ‘Ieder mens – man of vrouw – is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming.’

Dat zijn eeuwige waarheden. U en ik zijn geen ongelukjes van de natuur.

Ik houd van deze woorden: ‘In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aanvaardden zijn plan.’<sup>12</sup>

We leefden al voordat wij hier werden geboren. Onze persoonlijke identiteit is eeuwig. Op manieren die we niet helemaal begrijpen, beïnvloedt onze geestelijke groei in het voorsterfelijk bestaan wie we hier zijn.<sup>13</sup> Wij hebben Gods plan aanvaard. We wisten dat we op aarde beproevingen, pijn, en zorgen zouden ondervinden.<sup>14</sup> We wisten ook dat de Heiland zou komen en dat we bij de opstanding zouden herrijzen, en ‘op [ons] hoofd heerlijkheid [zou] worden toegevoegd voor eeuwig en altijd’, als we getrouw waren.<sup>15</sup>



De proclamatie is duidelijk: ‘Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan.’

Het plan van onze Vader roept een man en zijn echtgenote op om kinderen in de wereld te brengen en verplicht ons de ongeborenen te verdedigen.

### De beginselen van de proclamatie zijn prachtig verbonden

Als we van de proclamatie alleen aanvaarden wat ons aanstaat, belemmeren we ons eeuwig perspectief en hechten we te veel belang aan wat er hier en nu gebeurt. Door de proclamatie onder gebed en met een gelovig oog te overwegen, begrijpen we beter hoe de beginselen erin prachtig met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen. Zo wordt het plan dat onze Vader voor zijn kinderen heeft, geopenbaard.<sup>16</sup>

Verrast het ons echt dat de profeten van de Heer ons zijn wil openbaren en dat sommigen onder ons toch nog met vragen blijven zitten? Natuurlijk verwerpen sommigen de stem van de profeten onmiddellijk,<sup>17</sup> maar anderen overdenken hun oprechte vragen onder gebed; vragen die met geduld en een gelovig oog zullen worden afgehandeld. Als de proclamatie in een andere eeuw was geopenbaard, zouden er

ook vragen zijn, alleen andere vragen dan we nu hebben. Eén van de doelen van profeten is ons te helpen oprechte vragen te beantwoorden.<sup>18</sup>

Voordat hij president van de kerk werd, heeft president Russell M. Nelson gezegd: ‘Profeten zien vooruit. Zij zien de schokkende gevaren die de tegenstander op ons pad geplaatst heeft of gaat plaatsen. Profeten voorzien ook de grote mogelijkheden en voorrechten voor hen die luisteren *met de bedoeling te gehoorzamen*.<sup>19</sup>

Ik getuig van de waarheid en geestelijke kracht van de gezamenlijke stem van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen.

### De wereld neemt afstand

Tijdens mijn leven hebben we ingrijpende veranderingen gezien in de wereldse ideeën over veel beginselen die in de proclamatie staan beschreven. Tijdens mijn tienerjaren en de eerste jaren van mijn huwelijk hebben veel mensen in de wereld zich van de kuisheidsnorm van de Heer afgewend. Die norm houdt in dat seksuele betrekkingen alleen mogen plaatsvinden tussen een man en een vrouw die wettig getrouwd zijn. In de volgende twintig jaar lieten velen de heilige bescherming van ongeboren baby’s los en werd abortus veel acceptabeler. In de afgelopen jaren hebben veel mensen

afstand genomen van de goddelijke wet waarin wordt bepaald dat het huwelijk een heilige verbintenis tussen een man en een vrouw is.<sup>20</sup>

Nu we zien dat zovelen de door God gestelde grenzen loslaten, herinnert ons dat aan de dag in Kapernaüm waarop de Heiland zich over zijn goddelijke aard uitsprak en spijtig genoeg ‘velen van Zijn discipelen zich [terugtrokken] en niet meer [meegingen]’.

Jesus vroeg de twaalf toen: ‘Wilt u ook niet weggaan?’

Petrus antwoordde:

‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

‘En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.’<sup>21</sup>

### Niet iedereen past netjes binnen de lijnen van de proclamatie

Er zijn zoveel mensen, jong en oud, die het evangelie van Jezus Christus trouw en oprecht gehoorzamen, zelfs als hun huidige situatie niet netjes binnen de lijnen van de proclamatie over het gezin past: kinderen van wie hun leven door een echtscheiding overhoop is gehaald; jongeren van wie de vrienden de wet van kuisheid bespotten; gescheiden mannen en vrouwen die zeer door het overspel van hun huwelijkspartner zijn gekwetst; echtparen die geen kinderen kunnen krijgen; mannen en vrouwen van wie de huwelijkspartner niet in het herstelde evangelie gelooft; alleenstaande mannen en vrouwen die, om uiteenlopende redenen, niet konden trouwen.

Een vriend die ik al twintig jaar ken, en die ik zeer bewonder, is niet getrouwd omdat hij gevoelens voor hetzelfde geslacht koestert. Hij is zijn tempelverbonden nagekomen, heeft zijn creatieve en professionele talenten verbeterd, en heeft zowel in de kerk

als in zijn omgeving gediend. Hij zei onlangs: 'Ik heb begrip voor wie zich in mijn situatie bevindt en ervoor kiest de wet van kuisheid in onze hedendaagse wereld niet na te leven. Maar heeft Christus ons niet gevraagd "niet van deze wereld" te zijn? Het is kristalhelder dat de normen van God van de wereldse normen afwijken.'

De wetten van de mens overschrijden vaak de grenzen die de wetten van God afbakenen. Wie God wil behagen, heeft stellig geloof, geduld en ijver nodig.<sup>22</sup>

Mijn vrouw Kathy en ik kennen een alleenstaande zuster die midden veertig is en die op professioneel vlak getalenteerd is en ijverig in haar wijk dient. Ook zij heeft Gods wetten gehoorzaamd. Ze schreef ons:

'Ik droomde van de dag dat ik met een echtgenoot en kinderen zou worden gezegend. Ik wacht nog altijd. Soms voel ik me vergeten en eenzaam, maar in plaats van de nadruk op mijn gebrek te leggen, leg ik die op wat ik heb en hoe ik anderen van dienst kan zijn.

'Dienstbetoon aan mijn uitgebreide familie, in mijn wijk, en in de tempel zijn mij tot steun geweest. Ik ben niet vergeten of alleen, omdat ik deel uitmaak van een grotere familie, waar we allemaal deel van uitmaken.'

### Er is er Eén die begrip heeft

Sommige mensen zeggen misschien: 'Maar u begrijpt mijn situatie niet.' Misschien niet, maar ik getuig dat er Eén is die dat begrip wel heeft.<sup>23</sup> Er is er Eén die onze lasten kent door de offers die Hij in de hof en aan het kruis gebracht heeft. Als u naar Hem zoekt en zijn geboden onderhoudt, beloof ik u dat Hij u zal zegenen en de lasten die u alleen niet kunt dragen zal verlichten. Hij zal u zegenen met eeuwige vrienden en met kansen om te dienen. Van groter belang is dat Hij u met de machtige Heilige

Geest zal vervullen en u zijn hemelse goedkeuring zal geven. Een keuze die ons het gezelschap van de Heilige Geest of de zegeningen van de eeuwigheid ontnemt, is onze overweging nooit waard.

Ik weet dat de Heiland leeft. Ik getuig dat Hij de bron is van alle waarheid die ertoe doet en dat Hij alle zegeningen zal schenken die Hij heeft beloofd aan wie zijn geboden naleven. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

### NOTEN

1. Johannes 18:33, 36–38.
2. William S. Sahakian en Mabel Lewis Sahakian, *Ideas of the Great Philosophers* (1966), 28.
3. Leer en Verbonden 93:24.
4. Johannes 14:6.
5. Alma 30:15, 17.
6. Helaman 16:18.
7. Zie Alma 30:14, 23, 27.
8. Moroni 10:5.
9. Zie 1 Korinthe 2:11; 1 Korinthe 2:14.
10. 1 Korinthe 2:14.
11. Gordon B. Hinckley, 'Stand Strong against the Wiles of the World', *Ensign*, november 1995, 100. President Russell M. Nelson heeft onlangs een beetje van de geschiedenis van de proclamatie toegelicht. Sheri Dew heeft dit samengevat in *Insights from a Prophet's Life: Russell M. Nelson* (2019), 208:  
'Op zekere dag in 1994 bracht het Quorum der Twaalf Apostelen een dag door in hun vergaderkamer in de Salt Laketempel om de problemen te bespreken waar het gezin door belaagd werd. Ze overwogen alles van steeds wijder verspreide pornografie tot diverse regelgeving die mogelijk tegen de waarde van het gezin inging. Dit was geen nieuw onderwerp, maar die dag stond alleen dat ene belangrijke onderwerp op de agenda.  
'De Twaalf bestudeerden zowel leerstellingen als richtlijnen, ze overdachten de dingen die niet veranderd konden worden – leerstellingen – en die dingen waar dat wel bij kon – richtlijnen. Ze bespraken problemen die in het verschiept lagen, zoals de toegenomen druk van de samenleving voor het homohuwelijk en rechten voor transgenders. "Maar we keken verder dan dat", legde ouderling Nelson uit. "We zagen de inspanningen van bepaalde gemeenschappen om een eind te maken aan alle normen en grenzen van seksuele omgang. We zagen de verwarring van geslachten. We konden alles zien komen.'

'Deze uitgebreide bespreking, in samenhang met andere gevoerde besprekingen, leidde tot het besluit dat de Twaalf een document moesten maken, misschien zelfs een proclamatie, waarin het standpunt van de kerk inzake het gezin stond beschreven, en dat ter goedkeuring aan het Eerste Presidium moesten voorleggen.'

12. 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', *Liahona*, mei 2017, 145.
13. President Dallin H. Oaks heeft gezegd: 'Het ontelbare aantal stervelingen dat op aarde geboren is, heeft zonder uitzondering voor het plan van onze hemelse Vader gekozen en ervoor gevochten. Velen van ons hebben tevens verbonden met onze hemelse Vader gesloten aangaande wat wij in het sterfelijk leven zouden doen. Hoewel nog niet geopenbaard, zijn onze daden in de geestenwereld van invloed op ons sterfelijk leven.' ('The Great Plan of Happiness', *Ensign*, november 1993, 72.)
14. Zie Dallin H. Oaks, 'Waarheid en het plan', *Liahona*, november 2018, 25–28.
15. Abraham 3:26.
16. Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: 'Bekeerde heiligen der laatste dagen geloven dat de Heer ons met de proclamatie over het gezin, die bijna 25 jaar geleden werd uitgegeven en nu in veel talen is vertaald, opnieuw de waarheden aanreikt die we nodig hebben om de huidige aanvallen op het gezin te weerstaan. [...]  
'Ik getuig dat de proclamatie over het gezin eeuwige waarheid verkondigt, de wil van de Heer voor zijn kinderen die naar het eeuwig leven streven. Het is al 22 jaar de basis van de leer en praktijken van de kerk en zal dat blijven. Beschouw het als zodanig, onderwijs het, leef ernaar en u zult worden gezegend, doordat u voorwaarts streeft naar het eeuwige leven. [...]  
'Ik geloof dat deze generatie onder meer getoetst wordt aan hoe zij de proclamatie over het gezin aanvaardt en gebruikt. Ik bid dat alle heiligen der laatste dagen die toets vastbesloten doorstaan.' ('Het plan en de proclamatie', *Liahona*, november 2017, 30–31.)
17. President Russell M. Nelson heeft gezegd: 'Er zijn mensen die ons dwepers noemen, maar de dwepers zijn degenen die ons onze gevoelens willen laten verloochenen en ons hun mening willen opleggen. Ons standpunt is in alle essentie de wet van kuisheid. De tien geboden zijn nog steeds van kracht. Ze zijn nooit herroepen. [...] We hebben het voorrecht niet om wetten te veranderen die God heeft uitgevaardigd.' (In Dew, *Insights from a Prophet's Life*, 212.)



OUDERLING TAKASHI WADA  
van de Zeventig

18. ‘Nu het gezin over de hele wereld onder vuur ligt, zullen de waarheden van de proclamatie over het gezin je sterken. ‘Als geweldige jongere met het edel geboorterecht moet je begrijpen wat de verstrekkende gevolgen zijn van de huidige onenigheid van de maatschappij over de definitie van het huwelijk. De vraag of twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen huwen, maakt deel uit van dit debat. Als je vragen hebt over het standpunt van de kerk in deze of een andere belangrijke kwestie, denk er dan onder gebed over na en schenk aandacht aan de profetische boodschappen van de komende algemene conferentie van de kerk. Die geïnspireerde toespraken en aanvullende inspiratie van de Heilige Geest zullen meer verduidelijking en begrip brengen.’ (Russell M. Nelson, ‘Jongeren van het edele geboorterecht, welke keuzes gaan jullie maken?’ [CES-devotional voor jongvolwassenen, 6 september 2013], [broadcasts.ChurchofJesusChrist.org](http://broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).)
19. Russell M. Nelson, ‘Pal staan als ware millennials’, *Liahona*, oktober 2016, 53.
20. President Nelson heeft gezegd: ‘Maar bij het schrijven, herschrijven en uitvoeren van wetten worden overheden erg beïnvloed door maatschappelijke trends en wereldse denkbeelden. Ongeacht welke burgerlijke wetten er ook goedgekeurd worden, de leer van de Heer over het huwelijk en de zedelijkheid *kunnen niet veranderd worden*. Denk eraan: zonde die wettelijk goedgekeurd is, is nog steeds zonde in Gods ogen!’ (‘Beslissingen met eeuwige gevolgen’, *Liahona*, november 2013, 108.)
21. Johannes 6:66–69.
22. Zie Alma 32:41–43. Ik heb het altijd interessant gevonden dat in dit geweldige hoofdstuk over geloof de deugden geloof, geduld en ijver in elk van de drie laatste verzen worden genoemd.
23. Zie Alma 7:12; Jezus Christus leed niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze zwakheden: ‘En Hij zal de dood op Zich nemen, om de banden van de dood, die zijn volk binden, los te maken; en Hij zal hun zwakheden op Zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden.’ (Onder *zwakheden* rekenen we ook *ziekte, pijn en gebreken*.) Zie Leer en Verbonden 88:6: ‘Hij [is] onder alle dingen neergedaald, waardoor Hij alle dingen doorgrondde, opdat Hij in alle en door alle dingen zou kunnen zijn, het licht van de waarheid.’

# Ons aan de woorden van Christus vergasten

*We kunnen ons altijd en overal aan de woorden van Christus vergasten als we ons hart openstellen.*

Onze Vader in de hemel heeft ons lief. Hij heeft een volmaakt plan ontwikkeld zodat we zijn zegeningen kunnen ontvangen. Hij nodigt ons allen uit om tot Christus te komen en zijn herstelde evangelie aan te nemen door ons te laten dopen, de gave van de Heilige Geest te ontvangen en het evangelie na te leven. Volgens Nephi betreden we het ‘nauwe en smalle pad’ als we ons laten dopen. Hij spoort ons aan om ‘standvastig in Christus voorwaarts [te] streven’, ons te vergasten ‘aan het woord van Christus, en tot het einde’ te volharden (2 Nephi 31:19–20). Dan

ontvangen we alle zegeningen die onze hemelse Vader voor ons in petto heeft.

Nephi zegt ook dat, als we ons aan de woorden van Christus vergasten, ze ons zullen zeggen wat we behoren te doen (zie 2 Nephi 32:3), en dat we dan de kracht krijgen om de ‘brandende pijlen van de tegenstander’ te weerstaan (1 Nephi 15:24).

## **Wat houdt het in om ons aan iets te vergasten?**

Vroeger associeerde ik ‘zich vergasten aan’ met veel rijst, sushi en sojasaus. Maar nu weet ik dat het meer inhoudt







dan genieten van een heerlijke maaltijd. Het betekent vreugde ervaren, voeding, feestvieren, delen, liefde voor familie en vrienden uiten, God danken, en banden nauwer aanhalen terwijl we van een rijkelijke, overheerlijke maaltijd genieten. Wanneer we ons aan de woorden van Christus vergasten, behoren we dat in gedachten te houden. Zich vergasten aan de Schriften is niet gewoon erin lezen. Het behoort ons vreugde te brengen en onze band met de Heiland te versterken.

Dat staat duidelijk in het Boek van Mormon. In zijn droom zag Lehi een boom ‘waarvan de vrucht begeerenswaardig was om iemand gelukkig te maken.’ Die vrucht stelt de liefde van God voor. Toen Lehi ervan nam, ‘bemerkte [hij] dat ze [...] zoet was, zoeter dan alles wat [hij] ooit had geproefd’. Dat ‘vervulde [zijn] ziel met een buitengewoon grote vreugde’, en hij wilde dat zijn gezin er ook van nam (1 Nephi 8:10–12).

Als we ons aan iets vergasten, merken we ook dat de hoeveelheid of het soort voedsel minder belangrijk is. Het gaat erom dat we een dankbaar hart hebben. Lehi’s familie leefde in de wildernis van rauw vlees, maar Nephi beschreef die beproeving als volgt: ‘Zo groot waren de zegeningen van de Heer

over ons, dat onze vrouwen [...] sterk waren’ en ‘hun reizen zonder morren [konden] verdragen’ (1 Nephi 17:1–2).

Soms houdt het vergasten ook experimenteren en proeven in. Alma heeft het over een goed zaadje dat in ons hart kan worden gezaaid. Als we ermee experimenteren, beseffen we dat het zaadje goed is (zie Alma 32:28–33).

### **Ons aan de woorden van Christus vergasten**

De zegeningen die we krijgen als we ons aan de woorden van Christus vergasten, zijn krachtig en levensveranderend. Ik spoor u aan om vooral de volgende drie zegeningen na te streven.

Ten eerste: de woorden van Christus vergroten ons ‘geestelijk vermogen om openbaring te ontvangen’ (Russell M. Nelson, ‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, *Liahona*, mei 2018, 96) en leiden ons veilig door het leven. Mormon zegt dat de woorden van Christus ‘het volk er dikwijls toe [bewegen] te doen wat rechtvaardig [is]’, en dat ze een krachtigere uitwerking dan ‘het zwaard’ hebben (Alma 31:5). Als ik God in tijden van beproeving om wijsheid vraag, en ‘het met de kracht van het woord van God [probeer]’ (Alma 31:5), krijg ik inspiratie om verstandige beslissingen te nemen

en verleidingen te weerstaan, en nemen mijn geloof in Christus en liefde voor mijn naaste toe. Onze profeet, president Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘In de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende invloed van de Heilige Geest.’ (‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, 96.) We ontvangen de benodigde openbaring als we het ‘met de kracht van het woord’ proberen. En dat woord is krachtiger dan alles wat wij kunnen proberen of ons kunnen inbeelden.

Ten tweede: als we met onze identiteit worstelen of een laag zelfbeeld hebben, onthult ‘het aangename woord van God’ (Jakob 2:8) in de Schriften wie we echt zijn en geeft het ons extra kracht. Het moment waarop ik besepte dat ik een kind van God was, was een van de mooiste in mijn leven. Als jonge tiener wist ik niets van de leringen van de Heiland. Toen ik het Nieuwe Testament voor het eerst las, genazen de woorden van Christus mijn verwonde ziel. Ik besepte dat ik er niet alleen voor stond en dat ik een kind van God was. Toen ik mijn ware identiteit kende, wist ik dat ik door de verzoening van Christus een onbegrensd potentieel had.

Enos heeft ook verteld dat hij verduidelijking kreeg toen hij over de



woorden van Christus nadacht. Hij liet de woorden van zijn vader over 'het eeuwige leven en de vreugde van de heiligen [...] tot diep in [zijn] hart' doordringen. Zijn 'ziel hongerde; en [hij] knielde voor [zijn] Maker neer [...] in machtig gebed' (Enos 1:3-4). In dat gebed leerde hij de Heiland kennen. Hij ontdekte dat we waardevol en geliefd zijn, vergeving kunnen ontvangen, en kinderen van God zijn.

Ten derde: we kunnen anderen door de woorden van Christus opbouwen. Net als de woorden van Christus het hart van Enos raakten, zal de Heer ook het hart raken van de mensen die wij over het evangelie willen vertellen. Velen van ons hebben tevergeefs geprobeerd om het evangelie te verkondigen en zijn daardoor teleurgesteld. De Heer vraagt ons om, ongeacht het resultaat, onze mond open te doen en het evangelie uit te dragen.

Twee jaar geleden raakte de Heer het hart van mijn lieve moeder, waardoor ze besloot om zich te laten dopen. Ik had bijna 35 jaar lang op die dag gewacht. Voordat ze tot die beslissing kwam, hadden veel leden van de kerk

haar christelijk gediend. Op een zondag voelde ze dat ze naar de kerk moest gaan. Ze gaf gehoor aan die ingeving. Toen ze vóór de avondmaalsdienst op de eerste rij zat, stond er plotseling een 4-jarige jongen voor haar die haar aankeek. Ze glimlachte naar hem. Het jongetje liep meteen naar zijn eigen stoel aan de andere kant van de rij waarop mijn moeder zat. Hij pakte iets van zijn stoel, kwam terug, gaf mijn moeder een zangboek, en ging terug naar zijn plaats. Mijn moeder zag dat er op de helft van de stoelen een zangboek lag. Ze had gewoon het boek op de stoel naast haar kunnen nemen. Maar de onschuld en vriendelijkheid van de jongen, die hem thuis en in de kerk bijgebracht waren, maakten een diepe indruk op haar. Ze was erdoor aangedaan. Ze kreeg sterk de indruk dat God haar uitnodigde om de Heiland te volgen. Ze voelde dat ze zich moest laten dopen. Dat jongetje zocht geen erkenning; hij deed gewoon zijn best om het woord van God na te leven en zijn naaste lief te hebben. Zijn vriendelijkheid bracht een belangrijke verandering in mijn moeders hart teweeg.

De woorden van Christus raken het hart en openen de ogen van hen die Hem nog niet zien. Op de weg naar Emmaüs liepen twee discipelen met Jezus op. Ze waren bedroefd en wisten niet dat de Heiland de dood had overwonnen. Ze merkten door hun verdriet niet dat de levende Christus hen vergezelde. Hoewel Jezus hun uitlegde 'wat in al de Schriften over Hem geschreven was', herkenden ze Hem niet als de herrezen Heiland totdat ze het brood met Hem braken. Toen werden hun 'ogen' geopend. Als wij – of onze vrienden, collega's en burens – ons aan zijn woorden vergasten en het brood met Hem braken, zullen onze ogen worden geopend. Toen de discipelen op weg naar Emmaüs over hun ervaring met de Heiland nadachten, zeiden ze dat hun hart in hen brandde toen Hij voor hen de Schriften opende (zie Lukas 24:27-32). Dat geldt voor ons allemaal.

### Tot besluit

Ik getuig tot u dat we ons altijd en overal aan de woorden van Christus kunnen vergasten als we ons hart openstellen om ze te ontvangen. Als wij ons aan de woorden van Christus vergasten, krijgen we levensbehoudende openbaring en een bevestiging van onze ware identiteit en waarde als kind van God. Dan kunnen we onze vrienden tot Christus en het eeuwige leven brengen. Ik herhaal tot slot de aansporing van Nephi: 'U [moet] standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien u voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt, zie, zo zegt de Vader: U zult het eeuwige leven hebben' (2 Nephi 31:20). In de naam van Jezus Christus. Amen. ■



OUDERLING DAVID P. HOMER  
*van de Zeventig*

## Zijn stem horen

*In een wereld vol wedijverende stemmen heeft onze hemelse Vader het ons mogelijk gemaakt om de zijne te horen en te volgen.*

Deze ochtend gaf mijn schoonbroer mijn vrouw een briefje dat zij jaren geleden aan haar moeder had geschreven. Mijn vrouw was toen nog een klein meisje. In haar briefje stond onder andere: 'Lieve mama, het spijt me dat ik vandaag mijn getuigenis niet heb gegeven – maar ik hou van jou.' Toen we deze middag gingen eten, vond ik dat wel interessant. Dus ging ik zitten en schreef een briefje waarin stond: 'Lieve president Nelson, het spijt me dat ik vandaag mijn toespraak niet heb gehouden – maar ik hou van u.' Ik voelde me daar toch niet helemaal goed bij. Dus hier zijn we dan. En ik voeg met plezier mijn woorden aan die van de andere sprekers toe.

Lang geleden vloog ik eens in een vliegtuigje dat werd bestuurd door een kersverse piloot. Aan het einde van de vlucht kregen we toestemming om te landen. Maar toen we de landingsbaan naderden, hoorde ik vanuit de cockpit een alarm dat de piloot aanmaande om op te trekken. De piloot keek naar zijn ervaren copiloot. Die wees naar beneden en opzij van de landingsbaan en zei: 'Nu!'

Ons vliegtuig daalde snel naar links en krom toen weer naar een geschikte hoogte. We begonnen weer aan de aanvliegeroute en landden veilig op

onze bestemming. Achteraf hoorden we dat een ander vliegtuig toestemming had gekregen om op te stijgen. Als we de instructies van het alarm hadden opgevolgd, zouden we op het andere toestel af zijn gevlogen in plaats van ervandaan. Ik leerde hier twee belangrijke lessen uit: op kritieke momenten horen we meerdere stemmen die om onze aandacht wedijveren. En het is van essentieel belang dat we naar de juiste stem luisteren.

### Wedijverende stemmen

De wereld zit vol met stemmen die om onze aandacht vragen. Met alle

nieuwsflitsen, tweets, blogs, podcasts, en overtuigend advies van Alexa, Siri en anderen, wordt het moeilijk te weten op welke stem we kunnen vertrouwen. Soms laten we ons leven door de menigte leiden in de veronderstelling dat de meerderheid de beste bron van waarheid is. Soms hinken we 'op twee gedachten'<sup>1</sup> en kiezen we ervoor om 'niet koud en niet heet' te zijn.<sup>2</sup> Op nog andere momenten doen we wat ons goed uitkomt, laten we ons door een enkele stem of kwestie leiden, of verlaten we ons volledig op ons eigen denkvermogen.

Hoewel al deze benaderingen nuttig kunnen zijn, leert de ervaring ons dat ze niet altijd betrouwbaar zijn. De populairste keuze is niet altijd de beste. Door op twee gedachten te hinken, kom je nergens. Gemakzucht leidt zelden tot iets van waarde. Als we ons op één stem of kwestie fixeren, verliezen we het overzicht. En ons alleen op onze eigen denkwijze verlaten leidt tot een hyperintellectuele verdooving van gedachten. Als we niet oppassen, kunnen de verkeerde stemmen ons van het evangelie weg leiden naar plaatsen waar geloof moeilijk vol te houden is, en waar we behalve





werd een teken gegeven: hij werd met stomheid geslagen zodat hij niet meer kon praten. Korihor beseftte toen dat hij misleid was, en weeklaagde bij de gedachte aan de kostbare waarheden die hij had achtergelaten: 'Ik heb [het] altijd geweten.'<sup>7</sup>

Van toen af bedelde Korihor om voedsel tot hij door een groep Zoramieten werd vertrapt.<sup>8</sup> Het laatste vers van dit verhaal bevat deze sombere gedachte: 'En aldus zien wij dat de duivel zijn kinderen ten laatsten dage niet zal bijstaan, maar hen met spoed neersleurt naar de hel.'<sup>9</sup>

### De juiste stem

Omdat onze hemelse Vader wil dat we erop vooruitgaan, maakt Hij het mogelijk dat we zijn stem kunnen horen. Meestal horen we Hem door indrukken van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij getuigt van de Vader en de Zoon,<sup>10</sup> werd gestuurd om ons 'in alles [te] onderwijzen',<sup>11</sup> en zal ons 'alle dingen tonen die [we behoren] te doen'.<sup>12</sup>

De Geest spreekt verschillende mensen op verschillende wijzen aan, en Hij kan dezelfde persoon op andere momenten anders aanspreken. Daardoor duurt het heel ons leven om te leren hoe Hij zoal tot ons kan spreken. Soms spreekt Hij in onze 'gedachten en in [ons] hart'<sup>13</sup> met een stem die zacht, maar krachtig is, en 'hen die haar [horen] tot in hun binnenste' doordringt.<sup>14</sup> Op andere tijdstippen nemen zijn ingevingen onze 'gedachten in beslag' of dringen ze zich op 'aan [ons] gevoel'.<sup>15</sup> Op nog andere momenten brandt onze boezem in ons.<sup>16</sup> Of Hij vervult onze ziel met vreugde, verlicht ons verstand,<sup>17</sup> of schenkt ons vrede in ons verontruste hart.<sup>18</sup>

leegte, bitterheid en ontevredenheid, amper iets vinden.

### Naar de verkeerde stem luisteren

Laat me uitleggen wat ik bedoel met een gelijkenis en een voorbeeld uit de Schriften. Bergbeklimmers verwijzen naar alles wat boven de 8000 meter ligt als de 'dodelijke zone' omdat daar niet voldoende zuurstof aanwezig is om te overleven. Er is een geestelijk equivalent van de dodelijke zone. Als we te veel tijd in plaats zonder geloof doorbrengen, ontnemen schijnbaar goedbedoelende stemmen ons de geestelijke zuurstof die we nodig hebben.

In het Boek van Mormon lezen we hoe Korihor zo iets meemaakte. Hij genoot immense populariteit omdat zijn leringen 'aangenaam waren voor

het zinnelijk gemoed'.<sup>3</sup> Hij zei dat ouders en profeten dwaze overleveringen onderwezen die waren bedoeld om de vrijheid te beperken en onwetendheid in stand te houden.<sup>4</sup> Hij beweerde dat mensen vrij hoorden te zijn om te doen wat ze wilden omdat geboden niets meer dan handig bedachte beperkingen waren.<sup>5</sup> Hij beschouwde geloof in de verzoening van Jezus Christus als 'de uitwerking van een uitzinnige geest' die was ontstaan uit geloof in een wezen dat niet echt kon zijn want niemand kon het zien.<sup>6</sup>

Korihor veroorzaakte zoveel onrust dat hij voor de opperrechter en de hogepriester werd geleid. En daar verhief hij zich 'met woorden die steeds luider klonken', bekritiseerde hij zijn leiders en vroeg om een teken. Er

## Zijn stem vinden

We horen de stem van onze Vader op veel plaatsen. We horen haar wanneer we bidden, de Schriften bestuderen, de kerkdiensten bijwonen, ons geloof bespreken, of naar de tempel gaan. En zonder twijfel horen we haar tijdens dit conferentieweekend.

Vandaag hebben we vijftien mannen als profeet, ziener en openbaarder gesteund. Hun geestelijkheid en ervaring geeft ze een uniek inzicht dat we broodnodig hebben. Hun boodschappen zijn makkelijk te herkennen en in niet mis te verstane bewoordingen geformuleerd. Ze vertellen ons wat God ons wil duidelijk maken, of dat nu populair is of niet.<sup>19</sup>

Zijn stem op één van deze plaatsen zoeken is goed, maar haar in meerdere ervan zoeken is nog beter. En als we haar horen, moeten we aan de leiding die we krijgen gehoor geven. De apostel Jakobus heeft gezegd dat wij ‘daders van het Woord en niet alleen hoorders’ moeten zijn.<sup>20</sup> President Thomas S. Monson heeft eens gezegd: ‘Wij kijken. We wachten. We luisteren of we de stille, zachte stem horen. Wanneer die spreekt, gehoorzamen de wijze mannen en vrouwen.’<sup>21</sup>

## Wanneer leiding lang op zich laat wachten

Aan het begin van mijn loopbaan werd mij een job aangeboden waar mijn vrouw en ik over moesten beslissen. Op dat moment leek dat een *grote* beslissing. We bestudeerden het aanbod, we vastten en baden, maar een antwoord bleef uit. Uiteindelijk hakten we de knoop door en stemden we in. Zodra we dat deden, kregen we gemoedsrust. Al snel ontdekten we dat het een van de beste beslissingen was die we ooit hadden genomen.

Daardoor hebben we geleerd dat een antwoord soms lang op zich laat

wachten. Dat kan gebeuren omdat het niet het juiste moment is, er geen antwoord nodig is, of omdat God ons het nemen van de juiste beslissing toevertrouwt. Ouderling Richard G. Scott heeft eens gezegd dat we voor zulke momenten dankbaar dienen te zijn, en beloofde dit: ‘Als u goed leeft, als uw keuze in overeenstemming is met de leringen van de Heiland en u moet een beslissing nemen, doe dat dan vol vertrouwen. [...] God zal u niet te lang zonder een waarschuwing laten doorgaan als u de verkeerde beslissing hebt genomen.’<sup>22</sup>

## We moeten kiezen

We moeten dus beslissen welke stem van al die stemmen we zullen gehoorzamen. Gaan we de onbetrouwbare stemmen volgen die de wereld ons aanraadt, of gaan we het nodige doen zodat de stem van onze hemelse Vader ons bij onze beslissingen kan bijstaan en ons tegen gevaar kan beschermen? Hoe ijveriger we zijn stem zoeken, des te makkelijker wordt het om haar te horen. Zijn stem wordt niet luider, maar ons vermogen om haar te horen neemt toe. De Heiland heeft beloofd dat, als we naar zijn ‘voorschriften luisteren en [zijn] raad het oor lenen’, Hij ons ‘meer [zal] geven’.<sup>23</sup> Ik getuig dat deze belofte – voor ieder van ons – waar is.

Bijna een jaar geleden stierf mijn oudere broer bij een tragisch auto-ongeluk. Johns eerste levensjaren waren vol belofte en verdiensten. Maar toen hij opgroeide, werd zijn leven erg bemoeilijkt door een gebrekkig lichaam en een verstand dat niet meewilde. Hoewel de genezing waarop hij had gehoopt uitbleef, behield John desondanks zijn geloof, en besloot hij, zo goed als hij kon, tot het einde toe te volharden.

Ik weet dat John niet volmaakt was, maar ik heb me vaak afgevraagd wat de bron van zijn uithoudingsvermogen was. Veel stemmen probeerden hem cynisch te laten worden, maar hij koos ervoor dat niet te doen. Hij deed daarentegen zijn best om het evangelie in zijn leven centraal te houden. Hij deed dat omdat hij wist dat hij zo de stem van zijn Meester zou horen. Hij leefde zo, omdat hij wist dat hij dan onderwezen zou worden.

## Tot slot

Broeders en zusters, in een wereld vol wedijverende stemmen getuig ik dat onze hemelse Vader het ons mogelijk heeft gemaakt om de zijne te horen en te volgen. Als we ijverig zijn, zullen Hij en zijn Zoon ons de leiding geven waar we naar streven, de kracht die we nodig hebben, en al het geluk waar we naar verlangen. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

## NOTEN

1. 1 Koningen 18:21.
2. Zie Openbaring 3:15–16.
3. Alma 30:53; zie ook Alma 30:18.
4. Zie Alma 30:14, 23–24, 27.
5. Zie Alma 30:17, 23, 27.
6. Alma 30:16; zie ook Alma 30:13, 15, 26, 28.
7. Alma 30:31, 52; zie ook Alma 30:23, 28, 43, 50, 53.
8. Zie Alma 30:56, 58–59.
9. Alma 30:60.
10. Zie 2 Nephi 31:18.
11. Johannes 14:26.
12. 2 Nephi 32:5; zie ook 2 Nephi 32:1–4.
13. Leer en Verbonden 8:2.
14. 3 Nephi 11:3.
15. Leer en Verbonden 128:1.
16. Zie Leer en Verbonden 9:8.
17. Zie Leer en Verbonden 6:14–15; 11:13.
18. Zie Leer en Verbonden 6:22–23.
19. Zie Leer en Verbonden 1:38.
20. Jakobus 1:22.
21. Thomas S. Monson, ‘The Spirit Giveth Life’, *Liahona*, juni 1997, 4.
22. Richard G. Scott, ‘De goddelijke gave van het gebed gebruiken’, *Liahona*, mei 2007, 10.
23. 2 Nephi 28:30.



OUDERLING JEFFREY R. HOLLAND  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

## Zie het Lam van God

*Ons aangepaste zondagse schema zorgt ervoor dat het sacrament van het avondmaal van de Heer alle nadruk krijgt als het heilige hoogtepunt van onze wekelijkse eredienst.*

Het ging nog zo goed tot ik de betraande ogen zag van al die jonge mensen in dit koor. Die tranen zijn een welsprekender toespraak dan ik ooit zou kunnen geven.

Johannes de Doper stond in de rivier en zag in de verte, langs de menigte die stond te wachten om door hem gedoopt te worden, zijn neef, Jezus van Nazareth, resoluut op hem afkomen met het verzoek voor diezelfde verordening. Eerbiedig, maar luid genoeg zodat de mensen om hem heen het hoorden, uitte Johannes zijn bewondering die ons tweeduizend jaar later nog steeds raakt: 'Zie het Lam van God.'<sup>1</sup>

Het is veelbetekenend dat deze sinds lang geprofeteerde voorloper van Jezus Hem niet 'Jehova' of 'Redder' of 'Verlosser' of zelfs 'de Zoon van God' noemde, hoewel al die titels op Hem van toepassing waren. Nee, Johannes koos het oudste en mogelijk best herkenbare beeld in de godsdienstige overlevering van zijn volk. Hij gebruikte het beeld van een offerlam dat werd aangeboden ter verzoening van de zonden en smarten van een gevallen wereld en haar gevallen bewoners.

Sta me toe dat ik die geschiedenis kort toelicht.

Toen Adam en Eva uit de hof van Eden waren verdreven, stond hen een verschrikkelijke toekomst te wachten. Ze hadden voor ons dan wel de deur naar een sterfelijk en stoffelijk leven geopend, maar tegelijk de deur naar onsterfelijkheid en het eeuwige leven voor zichzelf gesloten. Vanwege een overtreding waar ze, ten behoeve van ons, bewust voor hadden gekozen, werden ze nu geconfronteerd met de

lichamelijke dood en met geestelijke verbanning. Ze waren voor altijd van de tegenwoordigheid van God afgesneden.<sup>2</sup> Wat moesten ze doen? Was er een uitweg uit deze benarde situatie? We weten niet precies hoeveel deze twee mochten onthouden van de instructies die ze in de hof hadden gekregen, maar ze *herinnerden* zich dat ze God regelmatig een onbevlekt lam, het eerstgeboren mannetje van hun kudde, moesten offeren.<sup>3</sup>

Een engel kwam daarna uitleggen dat dit offer een voorafschaduwung was van het offer dat ten behoeve van hen zou gebracht worden door de Heiland van de wereld die zou komen. 'Dit is een zinnebeeld van het offer van de Eniggeborene van de Vader', zei de engel. 'Daarom zult u [...] zich bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon.'<sup>4</sup> Gelukkig zou er dus een uitweg, een oplossing zijn.

In de voorsterfelijke raadsvergaderingen ontvingen Adam en Eva (en wij allemaal) de belofte van God dat ze hulp zouden krijgen van de onbevleete eerstgeborene Zoon van onze Vader, het Lam van God, 'Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af',<sup>5</sup> zoals de apostel Johannes Hem later noemt.



Door tijdens hun aardse leven hun eigen symbolische lammeren te offeren, betoonden Adam en zijn nakomelingen dat ze begrepen dat ze afhankelijk waren van het zoenoffer van Jezus de Gezalfde voor de behoudenis van hun ziel.<sup>6</sup> Later, in de woestijn, vond deze verordening in de tabernakel plaats en daarna in de tempel die Salomo had gebouwd.

Spijtig genoeg werkte dit rituele offer van hun onbevleete lammetjes niet zo goed als symbool van oprechte bekering en een gelovig leven, zoals we in grote delen van het Oude Testament lezen. De morele vastberadenheid waarmee die offers gepaard horen te gaan, duurde soms zo kort dat het bloed op het altaar nog niet opgedroogd was.

Het duurde in ieder geval niet lang genoeg om broedermoord in de eerste generatie te voorkomen want Kaïn doodde Abel tijdens een ruzie.<sup>7</sup>

Met zulke beproevingen en problemen die eeuwenlang door bleven gaan, was het geen wonder dat de engelen in de hemel van vreugde zongen toen Jezus, de langverwachte Messias, eindelijk werd geboren. Na zijn korte aardse bediening bereidde dit onbevleete Pascha-schaap zijn discipelen op zijn dood voor toen Hij het sacrament van het avondmaal van de Heer instelde. Dit avondmaal was een persoonlijker uiting van de verordening die vlak buiten de hof van Eden was ingesteld. De offergave bleef: er moest nog steeds iets opgeofferd worden. Maar de symboliek zou veel dieper gaan, tot meer zelfbeschouwing leiden en persoonlijker zijn dan de aderslating van een eerstgeboren lam. Na zijn opstanding zei de Heiland hierover tegen de Nephieten:

‘U zult Mij geen bloedvergieten meer offeren. [...]

‘U zult Mij als offer een gebroken hart en een verslagen geest brengen. En wie tot Mij komt met een gebroken hart



en een verslagen geest, die zal Ik dopen met vuur en met de Heilige Geest. [...]

‘Daarom, bekeer u, [...] en laat u redden.’<sup>8</sup>

Mijn geliefde broeders en zusters, met de nieuwe nadruk op meer evangeliestudie thuis is het belangrijk te bedenken dat we nog steeds ‘naar het huis van gebed [behoren te] gaan en [onze] offeranden [behoren te] offeren op [zijn] heilige dag.’<sup>9</sup> Het aangepaste zondagse schema maakt niet alleen tijd vrij voor thuisgerichte evangeliestudie, maar het vereenvoudigde kerkschema zorgt er ook voor dat het sacrament van het avondmaal van de Heer alle nadruk krijgt als het heilige hoogtepunt van onze wekelijkse eredienst. We moeten op de meest individuele manier gedenken dat Christus is gestorven aan een gebroken hart, doordat alleen Hij de zonden, het verdriet en het lijden van de hele mensheid op Zich nam.

Omdat wij aan deze dodelijke last hebben bijgedragen, vereist zo’n moment ons respect. Daarom wordt ons gevraagd om vroeg, eerbiedig en in gepaste kleding te komen voor onze deelname aan deze heilige verordening.

‘Zondagse kleding’ heeft tegenwoordig wat aan betekenis ingeboet. Uit eerbied voor Hem in wiens tegenwoordigheid we komen, behoren we die traditie van verzorging en nette kleding op de sabbat zoveel mogelijk in ere te herstellen.

De gezegende moeders die in een prachtige wervelstorm van kinderen, chips en luiertassen arriveren en blij zijn dat ze überhaupt in de kerk zijn aangekomen, vergeven we liefdevol als het om stiptheid gaat. En er zullen altijd mensen zijn die op een sabbatmorgen hun os in de put vinden. Niettemin zeggen we tegen deze laatste groep wel dat *af en toe* te laat zijn begrijpelijk is, maar als de os *elke* zondag in de put valt, raden we u ten stelligste aan die os te verkopen of de put te dempen.

In diezelfde geest vragen wij als apostelen van de Heer ook om minder luidruchtig in het heiligdom van onze gebouwen te zijn. We vinden het fijn om met elkaar te praten, en dat is goed – het is een van de vreugden van het bijwonen van kerkdiensten – maar de kapel van aanbidding is *niet* de geschikte ruimte om dat luidkeels te doen. Ik vrees dat andersgelovige



mensen verstomd staan van de soms oneerbiedige herrie bij een gelegenheid die door gebed, getuigenis, openbaring en gemoedsrust gekenmerkt zou moeten zijn. Misschien is zelfs de hemel wel een beetje gechoqueerd.

Het komt de avondmaalsdienst ten goede als de presiderende ambtsdragers ruim voor het begin van de dienst op het podium zitten, naar het prelude luisteren en eerbiedig het voorbeeld geven dat de rest van ons hoort te volgen. Als er op het podium gebabbeld wordt, is het geen verrassing dat er in de kapel ook gebabbeld wordt. We feliciteren de bisschappen die aankondigingen hebben verbannen die van de geest van aanbidding afleiden. Ik kan me niet indenken dat een priester uit de oudheid zoals Zacharia, die in een tempel van de Heer op het punt stond aan het enige priesterlijke privilege in zijn hele leven deel te nemen, voor het altaar zou pauzeren om ons eraan te herinneren dat de race al over zes weken is en er nog maar even tijd is om ons in te schrijven.

Broeders en zusters, dit aan de Heer gewijde uur is het heiligste uur van onze week. Ons is geboden bijeen te komen voor de kerkelijke verordening die het meest wordt bediend. We herdenken Hem die vroeg of de drinkbeker waar Hij van moest drinken aan Hem voorbij kon gaan, maar die toch moedig doorzette omdat Hij wist dat de beker vanwege *ons niet* voorbij mocht gaan. Het

helpt als we bedenken dat een symbool van die beker op dat moment dankzij een 11- of 12-jarige diaken langzaam langs de rijen naar ons op weg is.

Wanneer het heilige uur aanbreekt om onze offergave aan de Heer te geven, hebben we onze eigen zonden, tekortkomingen en problemen om af te handelen. Daar dient de avondmaalsdienst voor. Maar die bekering heeft meer succes als we ons bewust zijn van de andere gebroken harten en verdrietige geesten rondom ons. Niet ver van ons vandaan zit een aantal mensen misschien al de hele avondmaalslofzang en -gebeden te huilen – sommigen openlijk, anderen innerlijk. Kunnen we dat in stilte opmerken en ons korstje troost en ons bekertje naastenliefde voor hen offeren en hun toewijden? Of voor het huilende lid dat het moeilijk heeft en *niet* in de dienst aanwezig is en dat, als wij geen verlossende daad stellen, er ook volgende week niet bij zal zijn? Of voor onze broeders en zusters die geen lid van de kerk zijn, maar die *wel* onze broeders en zusters zijn? Er is een overvloed aan leed in deze wereld, in en buiten onze kerk. Waar u ook om u heen kijkt, zult u iemand vinden die de pijn niet alleen kan torsen en van wie het verdriet oneindig lijkt. Eén manier waarop we ‘Hem altijd indachtig [kunnen] zijn’<sup>10</sup> is de grote Heelmeester bij te staan in zijn ophoudelijke werk om de last van mensen te verlichten en radeloze mensen te vertroosten.

Geliefde vrienden, als we elke week overal ter wereld samenkomen en daarbij hopelijk steeds meer de heiligheid van het majestueuze zoenoffer door Christus voor de gehele mensheid erkennen, mogen we dan meer tranen voor zijn verdriet en meer pijn voor zijn leed *op* het avondmaalsaltaar leggen. Laten we dan overpeinzen, bidden, en ons verbond hernieuwen, en zo *door* dat heilige moment meer rust in ons lot en meer lof voor onze Redder krijgen.<sup>11</sup> Ik bid dat u allen die rust en verlichting, die heiligheid en hoop mogen ontvangen in naam van Hem die het kostbare brood van vergeving brak en de heilige wijn van verlossing inschonk, namelijk Jezus Christus, het groots, barmhartig en heilig Lam van God. Amen. ■

#### NOTEN

1. Johannes 1:29.
2. Zie 2 Nephi 9:8–9.
3. Zie Mozes 5:5; zie ook Exodus 12:3–10.
4. Mozes 5:7–8; zie ook Mozes 5:9.
5. Openbaring 13:8.
6. Zie Gids bij de Schriften, ‘Gezalfde, de’; zie ook ‘Gezalfde, de’, scriptures. [ChurchofJesusChrist.org](http://ChurchofJesusChrist.org).
7. De moord op Abel door Kaïn is uiteindelijk een daad die door Satan in gang werd gezet, en heeft ironisch genoeg te maken met de eerdere woede van Kaïn omdat zijn offer door de Heer werd verworpen terwijl dat van Abel werd aanvaard. ‘God [...] heeft een offer gebracht door zijn eigen Zoon te schenken, die [...] een deur open [moest] doen waardoor de mens de tegenwoordigheid van de Heer kon ingaan. [...]’  
‘Door geloof in deze verzoening of dit plan van verlossing bracht Abel een offer dat voor God aanvaardbaar was, namelijk de eerstelingen van de kudde. Kaïn offerde de vruchten van het veld, maar zij werden niet aanvaard. [...] Bloedvergieten [had deel van zijn offer moeten uitmaken].’ (*Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* [2007], 51; zie ook 115–116.)
8. 3 Nephi 9:19–20, 22.
9. Leer en Verbonden 59:9.
10. Moroni 4:3; 5:2.
11. Zie ‘Heer, geef mij meer reinheid’, *Lofzangen*, nr. 94.





Priesterschapsbijeenkomst

OUDERLING GARY E. STEVENSON  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

# Jouw tactiekboekje van het priesterschap

*Stel een tactiekboekje samen en noteer erin hoe je je als discipel van Christus gaat bewijzen.*

Het Eerste Presidium verklaarde in december dat 11-jarige jongens ‘in het jaar waarin ze 12 worden al aan het begin van dat jaar naar de [...] Aäronische-priesterschapsquorums overgaan’.<sup>1</sup>

Daardoor waren er begin dit jaar heel wat verraste 11-jarigen die dachten dat ze nog tot hun verjaardag in het jeugdwerk zouden blijven, maar plots als kersverse diaken het avondmaal ronddienden.

Ik vraag me af voor wie de verassing het grootst was: de diakenen

of hun ouders? Veel van de bijna tachtigduizend nieuwe diakenen zijn vanavond bij ons in dit Conferentiecentrum, of volgen de bijeenkomst dankzij de technologie. Welkom in het geweldige broederschap van de priesterschap!

Door deze wijziging is dit een historische bijeenkomst. Het is vermoedelijk de grootste groep Aäronisch-priesterschapsdragers die ooit een algemene priesterschapsbijeenkomst heeft bijgewoond. Wegens deze bijzondere aangelegenheid richt ik me tot de jongemannen van de Aäronische priesterschap.

## Lessen uit de sportwereld

Velen van jullie ontwikkelen je talenten, interesses en hobby’s ook door buitenschoolse activiteiten, privélessen, en in groepen, zoals sportteams.

Ik houd van sport en heb bewondering voor mensen die hun atletische vermogens naar een hoger niveau tillen. Als je ergens *echt* goed in wilt zijn, helpt het als je er aanleg voor hebt. Maar het vergt ook veel discipline, offers en heel veel training en oefening. Atleten doorstaan de soms harde kritiek van hun coach en geven

tijdelijke verlangens op voor iets beters in de toekomst.

Er zijn kerkleden en priesterschapsdragers die op het hoogste niveau sportsuccessen hebben behaald. Er zijn er te veel om op te noemen, maar ik vermeld er toch enkele. Misschien ken je deze atleten wel: honkballers Jeremy Guthrie en Bryce Harper; basketballers Jabari Parker en Jimmer Fredette; voetballer Ricardo Rojas; rugbyspeler William Hopoate; en footballspelers Taysom Hill en Daniel Sorensen. Ieder van hen heeft een belangrijke bijdrage aan zijn sport geleverd.

Hoewel deze atleten erg succesvolle sportmannen zijn, zouden ze als eerste toegeven dat ze op sportief en menselijk vlak niet volmaakt zijn. Ze werken hard om de beste te zijn – en om het evangelie na te leven. Als ze struikelen, staan ze weer op en proberen ze tot het einde te volharden.

## Het tactiekboekje bestuderen

Bij teamsport wordt een tactiekboekje gebruikt waarin tactieken voor bepaalde spelsituaties staan. Atleten leren voor elke tactiek hun taak. Succesvolle spelers bestuderen het boekje, zodat ze voor elke tactiek meteen, bijna instinctief, weten waar ze moeten staan en wat ze moeten doen.

Als priesterschapsdragers hebben we ook een team (ons quorum) en een tactiekboekje (de heilige Schriften en de woorden van hedendaagse profeten).

Sterk jij je teamgenoten?

Hoe grondig bestudeer je het tactiekboekje?

Begrijp je je taak volledig?

## Tegenstand het hoofd bieden

Goede coaches kennen de sterktes en zwaktes van hun team, maar ook die van de tegenstander. Ze bedenken



een strategie die hun de beste kans om te winnen biedt. En jij?

Jij weet voor welke verleidingen je het kwetsbaarst bent, en je kunt voorspellen hoe de tegenstander zal proberen je te ontmoedigen en te laten ontsporen. Heb je een strategie bedacht en een tactiekboekje samengesteld, zodat je weet wat je moet doen als je tegenstand ondervindt?

Als je dan met verleiding te maken krijgt, ken je je strategie – of je nu bij anderen bent of helemaal alleen voor een scherm zit. Als een vriend je vraagt om alcohol of drugs te proberen, ken je de tactiek. Je hebt geoefend en weet vooraf hoe je gaat reageren.

Dankzij je strategie, tactiekboekje en het vaste voornemen om je rol te vervullen, zal verleiding je minder in haar macht hebben. Je hebt al besloten hoe je gaat reageren en wat je gaat doen. Je hoeft niet bij elke verleiding een beslissing te nemen.

Een van de Twaalf vertelde onlangs een verhaal dat dit beginsel illustreert. Toen hij nog priester was, was hij op een dag bij zijn vrienden. Ze hadden net iets gegeten en zaten in de auto toen een van hen voorstelde om een bepaalde film te kijken. Hij wist dat het geen gepaste film was. Hoewel hij zich meteen onder druk en benauwd voelde, had hij zich hierop voorbereid. Deze

situatie stond in zijn tactiekboekje van het priesterschap.

Hij haalde diep adem, raapte zijn moeder bij elkaar en zei: 'Ik heb geen interesse in die film. Zet me maar thuis af.' En dat deden ze. Een eenvoudige tactiek die hem de overwinning bezorgde! Jaren later vertelde een van zijn vrienden die er toen bij was dat hij dankzij zijn voorbeeld de moeder had gehad om vergelijkbare situaties dapper te trotseren.

### Tactieken uit het boekje

Ik heb enkele apostelen om tactieken gevraagd die je in je boekje kunt opnemen. Dit zijn hun geïnspireerde suggesties:

- Bid dagelijks om meer licht en een getuigenis van Jezus Christus.
- Luister aandachtig naar je ouders, bisschop en je jongemannen- en quorumleiders.
- Mijd pornografie en ongepaste sociale-mediacontent.
- Wees je beloften aan God indachtig en doe je best om ze na te komen.
- Bestudeer verhalen van profeten in de Schriften en streef hun goede eigenschappen na.
- Dien de kinderen van onze hemelse Vader.
- Omring je met goede vrienden, zodat je kunt worden wie je wilt zijn.

- Verdiep je in de FamilySearch-app en doe onderzoek naar je eigen familiegeschiedenis.
- Bedenk waar je veilig bent voor slechte invloeden.
- Sterk de andere leden van je priesterschapsquorum en houd van hen.

Ik heb ook gesproken met de atleten van wie we foto's hebben gezien. Het viel me op dat ze zich niet alleen identificeren met wat ze *doen* als professionele sportman, maar ook met wie ze *zijn* als zoon van onze liefdevolle hemelse Vader en drager van Gods priesterschap.

Luister naar hun woorden:

- Jimmer Fredette, hier als diaken die een stropdas leert knopen, zegt: 'Ik heb geleerd om op mijn kennis van, en geloof in, de waarheid van het evangelie te steunen. Daardoor ben ik [...] een trouwe priesterschapsdrager en vooral een goed voorbeeld geworden.'
- Bryce Harper, hier als echtgenoot, schrijft: 'Ik dacht dat roem, rijkdom en de prijs voor beste speler me gelukkig zouden maken. Er ontbrak iets. En dus bereidde [...] ik me voor en [ging] naar de tempel. Ik ben nu op het pad [terug] naar mijn hemelse Vader en heb een eeuwig gezin dat



Jimmer Fredette



Bryce Harper



Daniel Sorensen



Jeremy Guthrie



me enorm veel vreugde schenkt!’

- Daniel Sorensen, hier als zendeling, zegt: ‘Een goed tactiekboekje is een plan dat de talenten en sterktes van alle spelers benut. [...] Doordat ik de leringen van het evangelie van Jezus Christus bestudeer en toepas, leer ik hoe ik mijn sterktes kan gebruiken om in het priesterschap te dienen.’
- Jeremy Guthrie, hier als zendingspresident, zegt: ‘Als 12-jarige diaken [voelde ik] de Geest tot me getuigen [dat] ‘dit leven de tijd [is] om [me] erop voor te bereiden God te ontmoeten.’<sup>2</sup> Mijn strategie is geloof in God dat tot daden leidt [en] bekering door de Heiland. [...] Mijn tactiekboekje bestaat uit de Schriften en de woorden van levende profeten.’

- Jabari Parker, hier toen hij tot ouderling werd geordend, zegt: ‘Ik kan me niet voorstellen wie ik zou zijn geworden als ik me niet had laten dopen. [...] Ik ben heel dankbaar dat God me elke dag leidt.’
- Ricardo Rojas, hier als gemeente-president, zegt: ‘Dankzij [Gods] priesterschap kunnen [we] tot zijn werk bijdragen. De Heer vraagt ons om sterk en moedig te zijn<sup>3</sup> en de waarheid te verdedigen.’ Daardoor is hij op het veld en als priesterschapsdrager succesvol.
- Taysom Hill, hier als zendeling, vindt dat het evangelie van Jezus Christus een tactiekboekje voor hem is. Hij zegt: ‘Door in [Gods] plan te geloven en mijn rol daarin te spelen, heb ik enorm veel gemoedsrust en geluk ontvangen, omdat ik weet dat God tevreden is over mij.’
- William Hopoate, hier met zijn vader en grootvader bij de zegen en naamgeving van zijn zoontje, zegt dat het evangelie hem in staat stelt ‘om de strategie van de tegenstander te doorzien, zijn vurige pijlen te weerstaan en anderen beter te dienen’.

En jij? Besef je dat je een *hogere*, *heiliger* identiteit als zoon van God en

drager van zijn heilige priesterschap hebt? Houd die eeuwige identiteit in gedachten en stel strategieën en een tactiekboekje samen die je in tijden van verleiding en beproeving zullen leiden. Bedenk zowel offensieve als defensieve tactieken.

*Offensieve tactieken* sterken je getuigenis en voornemen om op het nauwe en smalle pad te blijven. Enkele voorbeelden zijn regelmatig bidden, de Schriften bestuderen, naar de kerk en naar de tempel gaan, tiende betalen, en de raad in *Voor de kracht van de jeugd* volgen.

*Defensieve tactieken* zijn bijvoorbeeld plannen om verleidingen te weerstaan. Als je dan in de verleiding komt om je normen te overtreden, weet je vooraf wat je gaat doen.

Daarom heb je een tactiekboekje nodig.

Geen zin om vandaag te bidden? Pas de tactiek toe die je vooraf hebt bepaald.

Wankelt je getuigenis? Daar heb je een tactiek voor. Je weet wat je moet doen.

### **Sterspellers in Gods ogen**

Je draagt het heilige priesterschap van God. Als je je voorneemt om je aan de ijzeren roede vast te klampen, zul je je eeuwige potentieel bereiken.



Jabari Parker



Ricardo Rojas



Taysom Hill



William Hopoate



God kent je en houdt van je. Hij zal je zegenen en leiden.

Misschien denk je dat je niet bijzonder bent en geen sterspeler zult worden. Dat is niet waar. Weet je niet dat God heeft gezegd: ‘De zwakke dingen van de wereld zullen tevoorschijn treden en de machtige en sterke afbreken?’<sup>4</sup>

Dus voel je je zwak? Onbeduidend? Gefeliciteerd, je staat in de basis!

Voel je je onbelangrijk? Minderwaardig? Misschien ben jij precies degene die God nodig heeft.

Er is geen beter voorbeeld dan David die de strijd aangaat met Goliath, een geduchte tegenstander. David had een plan en vertrouwde op de Heer. Zo redde hij niet alleen zichzelf, maar het hele leger van Israël!<sup>5</sup> Weet dat de Heer bij je is als je je moed bij elkaar raapt en zijn kant kiest. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’<sup>6</sup>

Hij kan deuren opendoen en ons kracht en vaardigheden laten ontdekken, waarvan we niet weten dat we ze hebben.<sup>7</sup>

Luister naar betrouwbare coaches, zoals je ouders, bisschop en jongemanneleiders. Bestudeer je tactieboekje. Lees in de Schriften. Bestudeer de woorden van hedendaagse profeten.

Bedenk je eigen strategie: hoe ga je je als discipel van Christus bewijzen?

Weet met welke tactieken je je geest gaat sterken en de valstrikken van de tegenstander gaat mijden.

Doe je dat, dan zal God zeker een beroep op je doen.

Sommigen keren het evangelie de rug toe en dwalen af. Anderen zitten op de tribune en bekijken de wedstrijd van een afstand. Nog anderen willen bankzitter blijven, hoewel de coach ze het veld op stuurt. *Ik vraag je om die teamgenoten te redden, steunen en lief te hebben!*

En nog anderen willen spelen, en *doen* dat. Wat echt telt is niet hun talent, maar hun bereidwilligheid om te spelen. Ze wachten niet tot de coach ze oproept, want ze kennen de Schrifttekst waarin staat: ‘Indien u verlangens hebt om God te dienen, bent u tot het werk geroepen.’<sup>8</sup>

Je kunt jezelf in de basis spelen.

Dat doe je door je tactieboekje van het priesterschap te bestuderen en de tactieken toe te passen.

Je zult onderweg waarschijnlijk struikelen en vallen – misschien wel heel vaak. Je bent niet volmaakt. Vallen schaaft je karakter bij en stelt je in staat om liefdevoller te dienen. Dankzij de Heiland en zijn oneindige verzoening

kunnen we onze fouten door oprechte bekering overwinnen.

Grote atleten wijden honderden uren aan het perfectioneren van één enkele actie. Als priesterschapdrager heb je dezelfde instelling nodig. Maak je een fout? Bekeer je dan en leer ervan. Oefen zodat je het de volgende keer beter doet. Maar het is uiteindelijk jouw keuze. Ga je je tactieboekje bestuderen?

Ik smeed je om op de Heer te vertrouwen. Trek de hele wapenrusting van God aan<sup>9</sup> en ga het veld op.

Er zijn slechts weinigen die op topniveau sporten, maar er zijn veel discipelen die ervoor kiezen om Christus te volgen.

Dat is trouwens je doel in dit leven: de wegen van de Heer leren kennen, het pad van discipelschap betreden en ernaar streven Gods plan na te leven. God zal je steunen en zegenen als je je tot Hem wendt. Je kunt het omdat je in zijn ogen een sterspeler bent.

Ik bid dat je je zult voornemen om het heilige priesterschap dat je draagt waardig te zijn, en ernaar zult streven om je heilige rol dagelijks te vervullen. Ik zegen je met het vermogen en verlangen om dat te doen. Ik getuig van de macht van het priesterschap dat je draagt, van hedendaagse profeten, en van Jezus Christus en zijn rol als onze Heiland en Verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. ‘Bevordering van kinderen en jongeren naar leeftijdscategorie’, brief van het Eerste Presidium, 14 december 2018.
2. Alma 34:32.
3. Zie Jozua 1:9.
4. Leer en Verbonden 1:19.
5. Zie 1 Samuel 17.
6. Romeinen 8:31.
7. Zie Ether 12:27.
8. Leer en Verbonden 4:3.
9. Zie Leer en Verbonden 27:15–18.



OUDERLING CARL B. COOK  
*van het Presidium der Zeventig*

## Het quorum: een groep waarin we ons thuis voelen

*De Heer wil dat jullie een sterk quorum opbouwen. Hij is zijn kinderen aan het vergaderen. Ze moeten zich ergens thuis voelen en kunnen groeien.*

Andre Sebako, een jongeman, was in 2010 op zoek naar waarheid. Hij had nog nooit een oprecht gebed uitgesproken, maar besloot het toch te proberen. Kort daarop kwam hij de zendelingen tegen. Ze gaven hem een uitnodigingskaartje met een foto van het Boek van Mormon. Andre voelde iets en vroeg of

hij het boek kon kopen. Ze zeiden dat hij het gratis van ze kreeg als hij naar de kerk kwam.<sup>1</sup>

Andre ging in zijn eentje naar de bijeenkomsten van de nieuwe gemeente Mochudi in het Afrikaanse Botswana. Maar de gemeente was een liefdevolle, hechte groep van ongeveer veertig

leden.<sup>2</sup> Ze verwelkomden Andre met open armen. Hij volgde de zendelingenlessen en liet zich dopen. Dat was geweldig!

En toen? Hoe moest Andre actief blijven? Wie zou hem op het verbondspad begeleiden? Eén mogelijk antwoord op die vraag is: zijn priesterschapsquorum!<sup>3</sup>

Een sterk quorum is iedere priesterschapsdrager, ongeacht zijn situatie, tot zegen. Jonge broeders van de Aäronische priesterschap, de Heer wil dat jullie een sterk quorum opbouwen, een groep waarin iedere jongeman zich thuis voelt, een groep waarin je de Geest van de Heer voelt, een groep waarin alle quorumleden welkom zijn en gewaardeerd worden. De Heer is zijn kinderen aan het vergaderen. Ze moeten zich ergens thuis voelen en kunnen groeien.

Leden van quorumpresidiums, jullie geven het voorbeeld wanneer je inspiratie nastreeft,<sup>4</sup> en liefde en broederschap onder alle quorumleden ontwikkelt. Besteed extra aandacht aan nieuwe en minderactieve leden, en leden met bijzondere behoeften.<sup>5</sup> Met de macht van het priesterschap kun je een sterk quorum opbouwen.<sup>6</sup> Een sterk, verenigd quorum kan veel voor een jongeman betekenen.

Toen de kerk de nieuwe thuisgerichte aanpak van evangeliestudie aankondigde,<sup>7</sup> maakten sommigen zich zorgen over leden zoals Andre – jongeren die thuis de kans niet hebben om het evangelie in gezinsverband te bestuderen en te beleven. Zouden zij aan hun lot worden overgelaten?

Nee! Niemand wordt aan zijn lot overgelaten! De Heer houdt van iedere jongeman en iedere jongevrouw. Wij, priesterschapsdragers, zijn de handen van de Heer. Wij zijn de kerkelijke steun voor wat er thuis gebeurt.



*'De broers van Botswana' uit een priesterschapsquorum in Mochudi.*

Priesterschapsquorums en andere leiders en vrienden waken over, en geven naar behoefte steun aan, personen en gezinnen.

Dat heb ik zien gebeuren. Ik heb het zelf meegemaakt. Toen ik 6 jaar was, scheidten mijn ouders. Mijn vader liet mijn moeder met vijf kleine kinderen achter. Mijn moeder ging werken om ons gezin te onderhouden. Ze had zelfs een tijdje twee banen en volgde ook nog een opleiding. Ze had erg weinig tijd om voor ons te zorgen. Maar grootouders, ooms, tantes, bisschoppen en huisonderwijzers staken hun handen uit de mouwen om mijn lieve moeder te helpen.

En ik maakte ook deel uit van een quorum. Ik ben erg dankbaar voor mijn vrienden – mijn broeders – die van me hielden en me steunden. Ik voelde me thuis in mijn quorum. Misschien dachten sommigen vanwege mijn thuissituatie dat ik een hopeloos geval en een underdog was. Misschien was ik dat ook. Maar mijn priesterschapsquorums brachten daar verandering in. Mijn quorumbroeders schaarden zich om me en waren me enorm tot zegen.

Overall om ons heen zijn hopeloze gevallen en underdogs. Misschien zijn we dat allemaal wel enigszins. Maar ieder van ons maakt deel uit van een quorum, een groep waarin we kracht krijgen en kracht geven. Het motto van het quorum is ‘één voor allen en allen voor één’.<sup>8</sup> Het is een groep waarin we elkaar instrueren, anderen dienen, en eenheid en broederschap ontwikkelen door God te dienen.<sup>9</sup> Het is een groep waarin wonderen plaatsvinden.

Ik wil jullie vertellen welke wonderen in Andre’s quorum in Mochudi plaatsvonden. Let ondertussen op beginselen die elk priesterschapsquorum kunnen versterken.



Na zijn doop ging Andre mee met de zendingen om vier andere jongens te onderwijzen. Ook zij lieten zich dopen. Toen waren er dus vijf jongemannen. Ze begonnen elkaar en de wijk te sterken.

Een zesde jongen die Thuso heette, liet zich dopen. Thuso vertelde drie vrienden over het evangelie, en kort daarop waren ze met z’n negenen.

Zo gaat dat vaak met discipelen van Jezus Christus – ze sluiten zich in groepjes bij hun vrienden aan. Toen Andreas lang geleden de Heiland had gevonden, haastte hij zich naar zijn broer Simon en ‘leidde hem tot Jezus’.<sup>10</sup> En toen Filippus volgeling van Christus was geworden, nodigde hij zijn vriend Nathanaël uit met de woorden: ‘Kom en zie.’<sup>11</sup>

In Mochudi waren de jongemannen al gauw met z’n tien. De zendingen vonden nummer elf. En de twaalfde jongen liet zich dopen toen hij de uitwerking van het evangelie op zijn vrienden zag.

De leden van de gemeente Mochudi waren dolgelukkig. De jongemannen waren ‘tot de Heer bekeerd en in de kerk van Christus opgenomen’.<sup>12</sup>

Het Boek van Mormon speelde een belangrijke rol in hun bekeringsproces.<sup>13</sup> Thuso weet nog: ‘Ik ging het Boek van Mormon lezen [...] telkens als ik thuis, op school of waar dan ook vrije tijd had.’<sup>14</sup>

Oratile kreeg door het voorbeeld van zijn vrienden interesse in het evangelie. Hij legt uit: ‘[Ze] leken plots veranderd. [...] Ik dacht dat het [...] iets te maken had met het [...] boek dat ze op [...] school bij zich hadden. Ik zag dat ze goede mensen geworden waren. [Ik] wilde ook veranderen.’<sup>15</sup>

De twaalf jongemannen werden in slechts twee jaar vergaderd en gedoopt. Ieder van hen was thuis het enige lid van de kerk. Maar ze kregen steun van hun kerkfamilie, onder wie president Rakwela,<sup>16</sup> hun gemeentepresident; ouderling en zuster Taylor,<sup>17</sup> een zendingsechtpaar; en andere leden van de gemeente.

Broeder Junior,<sup>18</sup> een quorumleider, nodigde de jongemannen op zondagmiddag bij hem thuis uit en begeleidde hen. De jongens bestudeerden samen de Schriften en hielden regelmatig gezinsavond.

Broeder Junior ging met hen leden en onderzoekers bezoeken, en anderen die een bezoekje konden gebruiken. Hij propte de twaalf jongemannen in de laadbak van zijn truck. Vervolgens zette hij ze per twee of drie bij mensen af en haalde ze later weer op.

Hoewel de jongemannen het evangelie nog moesten leren en dachten dat ze niet veel wisten, spoorde broeder Junior hen aan om tijdens hun bezoeken een paar dingen te zeggen die ze

wél wisten. Deze jonge priesterschapdraggers onderwezen, baden en waakten over de kerk.<sup>19</sup> Ze vervulden hun priesterschapstaken en kregen vreugde door te dienen.

Andre zegt: ‘We speelden samen, lachten samen, huilden samen en werden een hechte groep.’<sup>20</sup> Ze noemen zich zelfs ‘de broers van Botswana’.

Samen sloten ze een pact dat ze allemaal op zending zouden gaan. Aangezien ze thuis het enige lid van de kerk waren, moesten ze heel wat hindernissen overwinnen, maar ze boden die samen het hoofd.

Eén voor één kregen de jongemannen hun zendingsoproep. Zij die eerst vertrokken, stuurden brieven naar de jongens die zich aan het voorbereiden waren. Ze schreven over hun ervaringen en moedigden hen aan. Elf van de jongemannen gingen uiteindelijk op zending.

Ze vertelden ook hun familieleden over het evangelie. Moeders, zussen, broers, vrienden en mensen die ze op zending tegenkwamen, bekeerden zich en lieten zich dopen. Er vonden wonderen plaats en ze waren velen tot zegen.

Nu hoor ik jullie al denken dat zo’n wonder alleen in Afrika kan plaatsvinden – een vruchtbaar veld waar de vergadering van Israël wordt bespoedigd. Ik getuig echter dat de beginselen die in Mochudi werden toegepast, overal gelden. Jouw quorum kan groeien door heractivering en zendingswerk, waar je ook woont. Slechts één discipel hoeft met een vriend te praten, en dan kan het van één naar twee gaan. Twee kunnen er vier worden. Vier kunnen er acht worden. En acht kunnen er twaalf worden. Gemeentes kunnen wijken worden.

De Heiland heeft gezegd: ‘Waar twee of drie [of meer] vergaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal Ik in hun

midden zijn.’<sup>21</sup> Onze hemelse Vader bereidt het hart en het verstand van de mensen om ons heen voor. We kunnen ingevingen volgen, een vriendschappelijke hand toesteken, waarheid verkondigen, anderen uitnodigen om het Boek van Mormon te lezen, en hen liefhebben en steunen terwijl ze onze Heiland beter leren kennen.

Het is nu bijna tien jaar geleden sinds de broers van Botswana aan hun avontuur begonnen, en ze zijn nog steeds goede vrienden.

Katlego zegt: ‘We wonen misschien ver van elkaar, maar we zijn er nog steeds voor elkaar.’<sup>22</sup>

Ik bid dat we de uitnodiging van de Heer zullen aannemen om één met Hem en ons priesterschapsquorum te zijn, zodat elk quorum een groep is waarin we ons thuis voelen, een groep die bijeenbrengt, een groep die groeit.

Jezus Christus is onze Heiland. Dit is zijn werk. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Mark en Shirley Taylor, comp., *The Band of Brothers* (Mochudi Branch conversion stories and testimonies, 2012–2013), 4, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City.
2. Privécorrespondentie, Letanang Andre Sebako, Band of Brothers resource files, 2011–2019, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City.
3. President Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Als een man het priesterschap draagt, is hij lid van iets wat groter is dan hijzelf. Het is iets buiten hemzelf waaraan hij zich volledig kan toewijden.’ (‘The Circle of Sisters’, *Ensign*, november 1980, 109–110.)
4. President Russell M. Nelson heeft uitgelegd hoe we openbaring kunnen ontvangen, en daaraan toegevoegd: ‘Als u dat proces dag in dag uit, maand in maand uit en jaar in jaar uit herhaalt, zult u “in het beginsel openbaring” groeien.’ (‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf’, *Liahona*, mei 2018, 95; zie ook *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* [2007], 142.)
5. Zie *Handboek 2: de kerk besturen* (2010), 8.3.2.
6. Anderen, onder wie de leden van de bisschop en adviseurs, zullen ook helpen. Ouderling Ronald A. Rasband heeft een van de voordelen van de herstructurering van de Melchizedeks-priesterschapsquorums, die op 31 Maart 2018 werd aangekondigd, als volgt beschreven: ‘De bisschop [kan] meer taken aan de quorumpresident ouderlingen en ZHV-presidente delegeren. Zo kunnen de bisschop en zijn raadgevers zich met hun kerntaken bezighouden. Die bestaan met name uit de jongevrouwen en de jongemannen met het Aäronisch priesterschap presideren.’ (‘O ziet! Een vorst’lijk leger’, *Liahona*, mei 2018, 59.) Engelen zullen ook helpen. Aäronisch-priesterschapsdraggers dragen de sleutels van de bediening van engelen. (Zie Leer en Verbonden 13:1; zie ook Dale G. Renlund en Ruth Lybbert Renlund, *The Melchizedek Priesthood* [2018], 26.) Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘[Engelen] zijn doorgaans niet zichtbaar. Soms zijn ze dat wel. Maar zichtbaar of onzichtbaar, ze zijn *altijd* dichtbij. Soms zijn hun taak en boodschap van groot belang voor de hele wereld. Soms zijn de boodschappen persoonlijker. Soms heeft een engel de taak om te waarschuwen. Maar meestal is het doel te voorzien in troost, een vorm van barmhartige aandacht of leiding in moeilijke tijden.’ (‘De bediening van engelen’, *Liahona*, november 2008, 29.) Als je zulke hulp nodig hebt, kun je erom bidden en je zult die ontvangen (zie Johannes 16:24).
7. Zie Russell M. Nelson, ‘Openingswoord’, *Liahona*, november 2018, 7–8.
8. Zie Alexandre Dumas, *The Three Musketeers* (1844).
9. Zie *Handboek 2*, 8.1.2.
10. Zie Johannes 1:40–42.
11. Zie Johannes 1:43–46.
12. 3 Nephi 28:23.
13. Zie D. Todd Christofferson, ‘The Power of the Book of Mormon’ (toespraak gehouden in een seminar voor nieuwe zendingspresidenten, 27 juni 2017).
14. Thuso Molefe, in Taylor, *The Band of Brothers*, 22.
15. Oratile Molosankwa, in Taylor, *The Band of Brothers*, 31–32.
16. Lucas Rakwela, Mochudi (Botswana).
17. Mark en Shirley Taylor, Idaho (VS).
18. Cilvester Junior Kgosiemang, Mochudi (Botswana).
19. Zie Leer en Verbonden 20:46–47, 53–54.
20. Privécorrespondentie, Letanang Andre Sebako, Band of Brothers resource files.
21. Leer en Verbonden 6:32.
22. Katlego Mongole, in ‘Band of Brothers 2nd Generation’ (ongepubliceerde bundel), 21.



OUDERLING KIM B. CLARK  
*van de Zeventig*

# Vertrouw op Jezus Christus

*Als we op Jezus Christus vertrouwen, helpt Hij ons onze verbonden na te leven en onze roeping als ouderling in Israël groot te maken.*

Vlak bij Kapernaüm<sup>1</sup> ging Jezus door een straat waar een grote menigte was verzameld. Een vrouw die al twaalf jaar aan een ernstige aandoening leed, stak haar hand uit en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Ze was onmiddellijk genezen.<sup>2</sup>

In de Schriften staat dat Jezus, zodra Hij merkte ‘dat er kracht van [Hem] uitgegaan’ was,<sup>3</sup> ‘Zich in de menigte [omkeerde]’<sup>4</sup> en keek ‘om haar te zien die dat gedaan had’.<sup>5</sup> ‘Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was,’<sup>6</sup> ‘wierp [zij] zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid’.<sup>7</sup>

Jezus zei tegen haar: ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!’<sup>8</sup>

Jezus Christus redde die vrouw. Ze was lichamelijk genezen, maar toen Jezus Zich naar haar toekeerde, betuigde ze haar geloof in Hem en genas Hij haar hart.<sup>9</sup> Hij sprak haar liefdevol toe, verzekerde haar van zijn goedkeuring, en zegende haar met gemoedsrust.<sup>10</sup>

Broeders, we houden ons als drager van het heilige priesterschap bezig met het heilswerk. Vorig jaar heeft de Heer de leiding van dit werk volledig op de

schouders van de ouderlingen in Israël gelegd.<sup>11</sup> De Heer heeft ons een motiveerende opdracht gegeven: we moeten, in samenwerking met onze zusters, op een heiligere manier dienen, de vergadering van Israël aan beide zijden van de sluier bespoedigen, van ons huis een heiligdom van geloof en evangeliestudie maken, en de wereld op de wederkomst van Jezus Christus voorbereiden.<sup>12</sup>

Zoals in alle dingen, heeft de Heiland ons de weg gewezen: we moeten Jezus Christus vertrouwen en dienen zoals Hij zijn Vader vertrouwde en diende.<sup>13</sup> De Heiland verwoordde het op deze manier naar de profeet Joseph Smith:

‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet.

Zie de wonden waar mijn zij werd doorstoken, en ook de tekenen van de nagels in mijn handen en voeten; wees getrouw, onderhoud mijn geboden en u zult het koninkrijk van de hemel beërven.’<sup>14</sup>

In het voorsterfelijke leven beloofde Jezus zijn Vader dat Hij de wil van zijn Vader zou doen en onze Heiland en Verlosser zou worden. Toen zijn Vader vroeg: ‘Wie zal Ik zenden?’<sup>15</sup> antwoordde Jezus:

‘Hier ben ik, zend Mij.’<sup>16</sup>

‘Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig!’<sup>17</sup>

Zijn hele sterfelijke leven kwam Jezus die belofte na. Hij onderwees de leer van zijn Vader nederig, zachtmoedig, en liefdevol. En Hij verrichtte het





werk van zijn Vader met de macht en bevoegdheid die zijn Vader Hem had gegeven.<sup>18</sup>

Jezus schonk zijn hart aan zijn Vader. Hij zei:

‘Ik heb de Vader lief.’<sup>19</sup>

‘Ik doe altijd wat Hem welgevallig is.’<sup>20</sup>

‘Ik ben [...] neergedaald, niet omdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van [mijn Vader] Die Mij gezonden heeft.’<sup>21</sup>

Terwijl hij in Gethsémané leed, bad Hij: ‘Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’<sup>22</sup>

Wanneer de Heer de ouderlingen in Israëel oproept om ‘bij iedere gedachte [op Hem te vertrouwen]’ en ‘de wonden’ in zijn herrezen lichaam te zien, is dat een oproep om ons van zonde en de wereld af te keren, en ons tot Hem te wenden en Hem lief te hebben en te gehoorzamen. Het is een oproep om zijn leer te onderwijzen en zijn werk op zijn wijze te verrichten. Het is dus een oproep om hem volledig te vertrouwen, onze wil en ons hart aan Hem over te geven, en door zijn verlossende kracht op Hem te gaan lijken.<sup>23</sup>

Broeders, als we op Jezus Christus vertrouwen, zal Hij ieder van ons zegenen zodat wij *zijn* ouderlingen in Israëel zijn: nederig, zachtmoedig, onderdanig, en vol van zijn liefde.<sup>24</sup> En dan brengen we de vreugde en zegeningen van zijn evangelie en zijn kerk aan ons gezin en onze broeders en zusters aan beide kanten van de sluier.

President Russell M. Nelson heeft ons op deze wijze opgeroepen om op Jezus Christus te vertrouwen: ‘Zo’n krachtige discipel wordt u bepaald niet vanzelf. Onze focus moet continu op de Heiland en zijn evangelie gericht zijn. Het is een forse mentale inspanning om bij *elke* gedachte op Hem te vertrouwen. Maar als we dat doen, vervliegen onze twijfels en angsten.’<sup>25</sup>



*Continu gericht zijn op* is een duidelijke zinsnede. Het betekent dat we ons aan Hem hechten en volledig aan Hem toegewijd zijn.<sup>26</sup> We richten ons op Jezus Christus en zijn evangelie door onze verbonden na te leven.

Als we onze verbonden naleven, beïnvloedt dat alles wat we zeggen en doen. We leiden een verbondsleven<sup>27</sup> dat is gevuld met eenvoudige, alledaagse geloofshandelingen die op Jezus Christus zijn gericht: een gebed vanuit het hart in *zijn* naam, ons aan *zijn* woord vergasten, ons tot *Hem* wenden om ons van onze zonden te bekeren, *zijn* geboden onderhouden, aan het avondmaal deelnemen en *zijn* sabbat heiligen, zo vaak als we kunnen in *zijn* heilige tempel aanbidden, en *zijn* heilig priesterschap uitoefenen om Gods kinderen te dienen.

Door deze toewijding aan het verbond stellen we ons hart en verstand open voor de verlossende macht van de Heiland en de heiligende invloed van de Heilige Geest. Regel op regel wijzigt de Heiland onze aard, we raken dieper tot hem bekeerd en onze verbonden komen in ons hart tot bloei.<sup>28</sup>

De beloftes die we onze hemelse Vader doen, worden rotsvaste toezeggingen, onze diepste verlangens. De beloftes van onze hemelse Vader vervullen ons met dankbaarheid en vreugde.<sup>29</sup> Onze verbonden zijn niet langer regels die we volgen, maar worden dierbare beginselen die ons

inspireren en leiden, en onze focus op Jezus Christus gericht houden.<sup>30</sup>

Die daden van toewijding zijn voor iedereen, zowel jong als oud, mogelijk. Jongemannen die het Aäronisch priesterschap dragen, alles wat ik vandaag heb gezegd is op jullie van toepassing. Ik ben God dankbaar voor jullie. Jullie stellen iedere week weer heilige verordeningen en verbonden aan miljoenen heiligen der laatste dagen ter beschikking. Wanneer jullie het avondmaal voorbereiden, zegenen of rond dienen; anderen dienen; in de tempel dopen; een vriend voor een activiteit uitnodigen; of een lid van jullie quorum redden, doen jullie heilswerk. Jullie kunnen ook op Jezus Christus vertrouwen en jullie verbonden elke dag naleven. Ik beloof jullie dat als je dat doet, jullie vertrouwde dienstknechten van de Heer zijn, en in de toekomst machtige ouderlingen in Israëel.

Broeders, ik weet dat dit alles overweldigend klinkt. Maar denk alstublieft aan deze woorden van onze Heiland: ‘Ik ben niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.’<sup>31</sup> En dat geldt ook voor ons. Wij staan er niet alleen voor. De Heer Jezus Christus en onze hemelse Vader houden van ons, en Zij zijn bij ons.<sup>32</sup> Omdat Jezus zijn Vader vertrouwde en het grote zoenoffer volbracht, kunnen we Jezus Christus vertrouwen en zeker weten dat Hij ons zal helpen.

Niemand onder ons is volmaakt. Soms zitten we vast. We raken afgeleid



of ontmoedigd. We struikelen. Maar als we met een bekeerlijk hart op Jezus Christus vertrouwen, zal Hij ons verheffen, ons van zonde reinigen en ons hart genezen. Hij is geduldig en vriendelijk; zijn verlossende liefde kent geen einde en zal nooit falen.<sup>33</sup> Hij helpt ons onze verbonden na te leven en onze roeping als ouderling in Israël groot te maken.

En onze Vader zal ons zegenen met alle dingen die we nodig hebben om zijn doelen te verwezenlijken: ‘dingen [...] zowel in de hemel als op aarde, het leven en het licht, de Geest en de macht, uitgezonden door de wil van de Vader door middel van Jezus Christus, zijn Zoon.’<sup>34</sup>

Wanneer goddelijk licht en macht ons toevloeien, gebeuren er drie wonderbaarlijke dingen:

Ten eerste: we kunnen zien! Door openbaring beginnen we te zien zoals Jezus de vrouw zag: voorbij het uiterlijk tot in het hart.<sup>35</sup> Wanneer we zien zoals Jezus ziet, zullen we de mensen die we dienen met zijn liefde liefhebben. Met zijn hulp zullen de mensen die wij dienen de Heiland zien en zijn liefde voelen.<sup>36</sup>

Ten tweede: we hebben priester-schapsmacht! We hebben het gezag en de macht om in de naam van Jezus Christus te handelen en anderen te ‘zegenen, leiden, beschermen, sterken en genezen, [en om] wonderen voor [onze] dierbaren te verrichten, en [ons] huwelijk en gezin te beschermen’.<sup>37</sup>

Ten derde: Jezus Christus is bij ons! Waar wij gaan, gaat Hij. Wanneer wij onderwijzen, onderwijst Hij. Wanneer wij vertroosten, vertroost Hij. Wanneer wij zegenen, zegen Hij.<sup>38</sup>

Broeders, hebben we reden om ons te verheugen? Zeker! We dragen het heilige priesterschap van God. Als we op Jezus Christus vertrouwen, onze verbonden naleven, en ons op Hem blijven richten, sluiten we ons aan bij onze zusters en dienen we op een heiliger manier, vergaderen we een verstrooid Israël aan beide zijden van de sluier, versterken en verzegelen we onze familie, en bereiden we de wereld op de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor. Dat zal gebeuren. Daarvan getuig ik.

Ik besluit met dit gebed in mijn hart, dat wij allemaal, ieder van ons, in elke gedachte op Jezus Christus zullen vertrouwen. Twijfel niet. Vrees niet. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. James E. Talmage plaatst Jezus ten tijde van deze genezing in ‘de omgeving van Kapernaüm’. (Zie *Jesús the Christ* [1916], 313.)
2. Zie Lukas 8:43–44; zie ook Mattheüs 9:20–21; Markus 5:25–29.
3. Lukas 8:46.
4. Markus 5:30.
5. Markus 5:32.
6. Lukas 8:47.
7. Markus 5:33.
8. Lukas 8:48.
9. James E. Talmage heeft geschreven dat de geruststelling dat de Heiland de innige wens

van de vrouw had vervuld, en dat Hij haar geloof had aanvaard, waardevoller voor haar was dan haar lichamelijke genezing. (Zie *Jesús the Christ*, 318.) Jezus genas haar lichamelijk en geestelijk, en opende de weg naar het heil voor haar.

10. Het is leerzaam dat Jairus, een leidinggevende in de synagoge, bij Jezus was toen deze genezing plaatsvond. Jezus was op weg naar het huis van Jairus waar Hij de dochter van Jairus uit de dood zou opwekken. De vrouw die Jezus genas, was waarschijnlijk vanwege haar aandoening uit de synagoge geweerd. Toen Jezus haar genas, maakte hij allen die daar waren, dus ook Jairus, duidelijk dat ze een geliefde dochter, een gelovige vrouw, was die in lichaam en geest gezond was.
11. Zie D. Todd Christofferson, ‘Het ouderlingenquorum’, *Liahona*, mei 2018, 55–58. In die toespraak wordt uitgelegd welke aanpassingen er nodig zijn om in een wijk één Melchizedeks-priesterschapsquorum te vormen. Het doel van die wijziging werd in de Veelgestelde vragen van de website voor bediening als volgt omschreven: ‘Als een wijk één Melchizedeks-priesterschapsquorum heeft, verenigt dit de priesterschapsdragers in de uitvoering van alle aspecten van het heilswerk, inclusief tempelwerk en familiegeschiedenis, wat voorheen door de groepsleider hogepriesters werd gecoördineerd.’ (‘This Is Ministering: Frequently Asked Questions’, vraag 8, [ChurchOfJesusChrist.org/ministering](http://ChurchOfJesusChrist.org/ministering).)  
De daaropvolgende wijzigingen hebben de wijkzandingsleider en de nieuwe wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis onder de leiding van het presidium van het ouderlingenquorum geplaatst. Omdat het dienen van gezinnen al onder de leiding van het presidium viel, hebben deze aanpassingen de leiding van het heilswerk bij het ouderlingenquorum gelegd. Ze worden hierin door de ZHV bijgestaan. Natuurlijk draagt de bisschop de sleutels van het heilswerk in de wijk, maar hij delegeert de verantwoordelijkheid en het gezag voor dat werk aan de quorumpresident ouderlingen, zodat de bisschop meer tijd aan de bediening van zijn eigen gezin kan besteden, de jongeren kan sterken, en als een rechter in Israël kan dienen.
12. Zie Russell M. Nelson, ‘Wij gaan voort, steeds voort’, *Liahona*, mei 2018, 118–119; Russell M. Nelson, ‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, *Liahona*, november 2018, 113–114; Quentin L. Cook, ‘Diepe en blijvende bekering tot onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus’,

- Liahona*, november 2018, 8–12.
13. Onze Vader zond Jezus Christus de wereld in (zie Johannes 17:18).
  14. Leer en Verbonden 6:36–37.
  15. Abraham 3:27.
  16. Abraham 3:27.
  17. Mozes 4:2.
  18. In de Schriften staan veel uitspraken van Jezus inzake het werk van zijn Vader dat Hij deed en de leer van zijn Vader waarin Hij onderwees. Zie bijvoorbeeld Johannes 5:19 (Jezus doet wat Hij zijn Vader ziet doen); Johannes 5:36 (de Vader geeft zijn Zoon werk te verrichten); Johannes 8:26 (Jezus verkondigde wat Hij van zijn Vader had ontvangen); Johannes 14:28 (Jezus verklaarde: ‘Mijn vader is meer dan ik.’); 3 Nephi 11:32 (zijn leer is de leer die zijn Vader Hem heeft gegeven).
  19. Zie Johannes 14:31.
  20. Johannes 8:29.
  21. Johannes 6:38; zie ook Johannes 5:30.
  22. Lukas 22:42.
  23. Het woord *vertrouwen* slaat in deze passage (zie Leer en Verbonden 6:36–37) op de oproep van de Heer en draagt hier meerdere betekenissen: zich tot Hem wenden; onze aandacht op Hem richten; naar Hem zoeken; hoopvol op Hem wachten; Hem als einddoel in gedachten hebben; naar Hem uitzien.
  24. Zie Leer en Verbonden 121:41–42. De christelijke eigenschappen die in de Schriften staan vermeld, zijn gaven van de Geest die



- we dankzij de genade en barmhartigheid van Jezus Christus ontvangen. Die eigenschappen maken van de ouderlingen in Israël *zijn* ouderlingen.
25. Russell M. Nelson, ‘De macht van Jezus Christus in ons leven brengen’, *Liahona*, mei 2017, 41.
  26. Zie ‘gericht zijn op’, Van Dale Online.
  27. Zie voor een bespreking van het concept van een verbondsleven, Donald L. Hallstrom, ‘Living a Covenant Life’, *Ensign*, juni 2013, 46–49. Dit artikel is gebaseerd op een langere toespraak die in mei 2011 aan de Brigham Young University–Idaho werd gehouden. Zie voor de langere versie: Donald L. Hallstrom, ‘A Covenant Life’ (devotional aan de Brigham Young University–Idaho, 10 mei 2011), byui.edu.
  28. Zie Jeremia 31:31–33. De Heer verklaart hier dat Hij een nieuw verbond met het huis van Israël aangaat en dat in hun hart zal schrijven. Dit beeld van verbonden die in ons hart staan geschreven, of verbonden die in ons hart tot bloei komen, staat ook in de brieven van Paulus (zie 2 Korinthe 3:3; Hebreëen 8:10). Voor een bespreking over bekering en ons hart, leest u David A. Bednar, ‘Tot de Heer bekeerd’, *Liahona*, november 2012, 106–109.
  29. In het avondmaalsgebed over het brood wordt de aard van onze verbondsrelatie met onze hemelse Vader prachtig uitgedrukt. In het heilsplan van onze Vader sluiten we verbonden met Hem. Maar door de Heer Jezus Christus worden de doelen van de verbonden gerealiseerd en komen we in aanmerking voor de beloofde zegeningen; Hij is onze Middelaar. In de verordening van het avondmaal getuigen we tot onze Vader (we sluiten het verbond eigenlijk opnieuw met Hem) dat we bereid zijn om de naam van Jezus Christus op ons te nemen, Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden, opdat we zijn Geest (de Heilige Geest) altijd bij ons mogen hebben.
 

We krijgen de gaven in de beloftes van onze Vader door de verlossende en versterkende kracht van Jezus Christus. President Russell M. Nelson heeft bijvoorbeeld gezegd dat Jezus Christus de bron van alle vreugde is. (Zie ‘Vreugde en geestelijk overleven’, *Liahona*, november 2016, 82.) Dus als we ons op Jezus Christus richten, krijgen we vreugde, ongeacht onze omstandigheden.
  30. President Ezra Taft Benson heeft de invloed van deze wijziging in houding en richting het best verwoord toen hij zei: ‘Op het moment dat gehoorzaamheid ons niet meer irriteert, en ons voornaamste streven wordt, zal God

- ons begiftigen met macht.’ (In Donald L. Staheli, ‘Obedience—Life’s Great Challenge’, *Ensign*, mei 1998, 82.)
31. Zie Johannes 16:32.
  32. Voor een verdere bespreking van de zorg die de Vader en de zoon voor ons hebben, hun interesse in ons, hun liefde voor ons, en hun betrokkenheid bij ons leven, leest u Jeffrey R. Holland, ‘The Grandeur of God’, *Ensign*, november 2003, 70–73; Henry B. Eyring, ‘Wandel met Mij’, *Liahona*, mei 2017, 82–85. Zie ook Mattheüs 18:20; 28:20; Leer en Verbonden 6:32; 29:5; 38:7; 61:36; 84:88.
  33. Zie Romeinen 8:35–39; 1 Korinthe 13:1–8; Moroni 7:46–47.
  34. Leer en Verbonden 50:27. Let op dat de Heer iedereen die geordend en uitgezonden is, deze belofte geeft, die betrekking heeft op en omschreven is door de opdracht die hem gegeven is:
 

‘Die is aangewezen om de grootste te zijn, ook al is hij de minste en de dienstknecht van allen.

‘Daarom is hij de bezitter van alle dingen; want alle dingen zijn aan hem onderworpen, zowel in de hemel als op aarde, het leven en het licht, de Geest en de macht, uitgezonden door de wil van de Vader door middel van Jezus Christus, zijn Zoon.

‘Maar niemand is de bezitter van alle dingen, tenzij hij gelouterd en gereinigd is van alle zonde.

En indien u gelouterd en gereinigd bent van alle zonde, zult u in de naam van Jezus vragen wat u maar wilt, en het zal gebeuren’ (Leer en Verbonden 50:26–29).
  35. Zie 1 Samuel 16:7; 1 Korinthe 2:14. Om te begrijpen welk een zegen het is om zoals Jezus te zien, kunt u het verhaal van president Henry B. Eyring lezen waarin hij als bisschop geconfronteerd werd met een jongeman die een misdrijf had gepleegd. De Heer zei bij die gelegenheid tegen bisschop Eyring: ‘Ik ga je laten zien hoe Ik hem zie.’ (‘Wandel met Mij’, 84.)
  36. Dit is de belofte en opdracht die de Heiland het volk bij de tempel in het land Overvloed gaf. Hij droeg ze op zo te leven dat zijn licht en zijn voorbeeld in hen zichtbaar zouden zijn, zodat ze Hem als het Licht van de wereld omhoog konden houden, zowel voor zichzelf als voor anderen die ze aanspoorden om tot Hem te komen. Doordat zijn volgelingen zo leefden en aanspoorden, konden andere mensen Hem in de dienstknechten van de Heer voelen en zien. (Zie 3 Nephi 18:24–25.)
  37. Russell M. Nelson, ‘De prijs van priesterschapsmacht’, *Liahona*, mei 2016, 68.
  38. Zie Leer en Verbonden 84:88.



PRESIDENT HENRY B. EYRING  
*Tweede raadgever in het Eerste Presidium*

## De kracht van schragend geloof

*Door uw hand ter steunverlening op te steken, belooft u God, wiens dienstknechten ze zijn, dat u hen zult steunen.*

Ik heb priesterschapsleiders vaak hun dank horen uiten voor het schragende geloof van de mensen die ze dienen. Uit de emotie in hun stem blijkt dat hun dank groot en oprecht is. Ik wil u vandaag de waardering van de Heer overbrengen voor uw steun aan zijn dienstknechten in zijn kerk. En ik wil u ook aansporen om anderen meer met uw geloof te steunen, zodat u daarin kunt groeien.

Al vóór uw geboorte hebt u anderen op die manier gesteund. Wat weten we over het voorsterfelijke leven? Onze hemelse Vader stelde toen zijn plan aan zijn kinderen voor. Wij waren onder hen. Lucifer, onze geestbroer, was tegen het plan dat ons keuzevrijheid zou geven. Jehova, de geliefde Zoon van onze hemelse Vader, steunde het plan. Lucifer ontketende een opstand. Jehova's schragende stem zegevierde, en Hij bood aan om onze Heiland te worden.

Aangezien u op aarde bent, hebt u de Vader en de Heiland gesteund. Het vergde geloof in Jezus Christus om het plan van geluk en zijn rol erin te steunen zonder precies te weten waar u

in het sterfelijk leven aan begon.

Het geloof waarmee u Gods dienstknechten steunt, heeft ook in dit leven tot geluk geleid. Toen u de uitnodiging van een zendeling aannam en bad om te weten of het Boek van Mormon het woord van God was, had u het geloof om een dienstknecht van God te steunen. Toen u de uitnodiging aanvaardde

om u te laten dopen, steunde u een nederige dienstknecht van God.

Toen u iemand toestond om zijn handen op uw hoofd te leggen en 'Ontvang de Heilige Geest' te zeggen, steunde u hem als Melchizedeks-priesterschapsdrager.

Sinds die dag hebt u, door uw getrouwheid, iedere man gesteund die u het priesterschap heeft verleend of u tot een ambt in het priesterschap heeft geordend.

In het prille begin van uw priesterschapswerk steunde u Gods dienstknechten eenvoudigweg door ze te vertrouwen. Maar nu houdt steunen voor velen van u meer in.

U kiest zelf of u iedereen steunt die de Heer voor wat dan ook roept. Die keuze wordt in conferenties in de hele wereld gemaakt. U hebt ze ook in deze conferentie gemaakt. In zulke bijeenkomsten worden de namen van mannen en vrouwen – dienstknechten van God – voorgelezen, waarna u uw hand kunt opsteken om ze te ondersteunen. U kunt ze uw steun onthouden, of u



kunt ze plechtig uw schragende geloof toezeggen. Door uw hand ter steunverlening op te steken, doet u een belofte. U belooft God, wiens dienstknechten ze zijn, dat u hen zult steunen.

Ze zijn, net als u, onvolmaakte mensen. Zulke beloftes vergen het onwrikbare geloof dat de Heer hen heeft geroepen. Maar als u uw beloftes nakomt, geniet u eeuwig geluk. Komt u ze niet na, dan leidt dat tot verdriet voor u en uw dierbaren – ja, tot meer nadelen dan u zich kunt indenken.

Misschien heeft men u weleens gevraagd, of zal men u vragen, of u uw bisschop, ringpresident, de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de kerk steunt. Dat kan tijdens de steunverlening in een conferentie gebeuren. Of tijdens een gesprek met uw bisschop of ringpresident.

Ik raad u aan om nu al nauwgezet en gebedsvol over die vragen na te denken. Evalueer daarbij uw recente gedachten, woorden en daden. Probeer een antwoord te formuleren en dat te onthouden, want op een dag zal de Heer u diezelfde vraag stellen. U kunt zich voorbereiden door over deze vragen na te denken:

1. Denk ik na of roddel ik over de gebreken van de mensen die ik heb beloofd te steunen?
2. Zoek ik bewijs dat de Heer hen leidt?
3. Volg ik mijn leiders doelbewust en trouw?
4. Vertel ik aan anderen hoe ik zie dat ze Gods dienstknechten zijn?
5. Noem ik hen regelmatig in liefdevol gebed?

De meesten onder ons zullen zich door die vragen enigszins ongemakkelijk voelen en zich willen bekeren. God verbiedt ons anderen te veroordelen,



maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In vrijwel al onze contacten met anderen komen we in de verleiding om hen te beoordelen. En in bijna elk aspect van ons leven vergelijken we onszelf met anderen. We doen dat om verschillende redenen. Sommige zijn terechtvaardigen, maar vaak worden we er kritisch door.

President George Q. Cannon heeft ons de volgende waarschuwing gegeven. Ik sta achter zijn woorden: ‘God kiest zijn dienstknechten. Het is zijn voorrecht om hen zo nodig te veroordelen. Hij heeft niemand onder ons het recht verleend om hen te bekritisieren of veroordelen. Niemand, hoe sterk zijn geloof ook is, welk priesterschapambt hij ook bekleedt, kan over de gezalfden van de Heer kwaadspreken en Gods gezag op aarde bekritisieren zonder Gods ongenoegen over zich af te roepen. De Heilige Geest zal Zich aan zo’n man onttrekken, waardoor hij in duisternis wandelt. Ziet u niet in hoe belangrijk het is dat wij voorzichtig zijn?’<sup>1</sup>

Ik heb gemerkt dat de leden van de kerk wereldwijd doorgaans elkaar en hun leiders trouw zijn. Er zijn echter nog verbeteringen die we kunnen en moeten doorvoeren. We kunnen ons vermogen om elkaar te steunen vergroten. Dat vergt geloof en moeite. Hier zijn vier suggesties waarmee we al in deze conferentie aan de slag kunnen gaan.

1. We kunnen op concreet advies van de sprekers letten en er vandaag nog

gehoor aan geven. Dan neemt ons vermogen om hen te steunen toe.

2. We kunnen bidden dat de Heilige Geest hun woorden naar het hart van specifieke dierbaren zal voeren. Vernemen we nadien dat ons gebed verhoord is, dan neemt ons vermogen om die leiders te steunen toe.
3. We kunnen voor bepaalde sprekers bidden dat ze tijdens hun toespraak extra gezegend mogen worden. Als we dan zien dat ze op een bijzondere wijze gezegend worden, neemt ons geloof om hen te steunen toe, nu en later.
4. We kunnen nagaan welke toespraken een antwoord bevatten op onze gebeden om hulp. Krijgen we die antwoorden, en dat zullen we, dan neemt ons geloof om alle dienstknechten van de Heer te steunen, toe.

We moeten niet alleen in de kerk mensen beter leren steunen. Er is ook een andere setting waarin ons vermogen om te steunen kan toenemen, en waarin we nog grotere zegeningen zullen ontvangen. Ik heb het over het gezin.

Ik richt me even tot jonge priesterschapsdragers die thuis een vader hebben. Ik weet uit eigen ervaring dat jouw schragende geloof veel voor hem kan betekenen. Hij lijkt misschien zelf verzekerd. Maar hij kampt met meer problemen dan je denkt. Soms is hij zelfs ten einde raad.

Jouw bewondering zal hem goeddoen. Je liefde zal hem nog meer helpen. Maar wat hem het meeste zal



PRESIDENT DALLIN H. OAKS  
*Eerste raadgever in het Eerste Presidium*

helpen, zijn oprechte woorden, zoals: 'Papa, ik heb voor je gebeden. En ik voel dat de Heer je gaat helpen. Alles komt goed. Dat weet ik zeker.'

Zulke woorden hebben ook in de omgekeerde richting een sterke uitwerking, als een vader ze tot zijn zoon richt. Wanneer een zoon een ernstige fout begaat, misschien op geestelijk gebied, kan hij denken dat hij gefaald heeft. Als u dan als vader om leiding bidt, kan de Heilige Geest u, misschien tot uw verbazing, deze woorden in de mond leggen: 'Jongen, ik ben er altijd voor je. De Heer houdt van je. Met zijn hulp kun je terugkeren. Ik weet dat je dat kunt en zult doen. Ik hou van je.'

Zion opbouwen zoals de Heer het wil, vergt in het priesterschapsquorum en thuis meer geloof om elkaar tot steun te zijn. Met zijn hulp kunnen en zullen we daarin slagen. We moeten leren om de Heer met heel ons hart, onze macht, ons verstand en onze kracht lief te hebben, en onze naaste als onszelf.

Groeien we in die reine liefde van Christus, dan wordt ons hart verzacht. Die liefde verootmoedigt ons en zet ons tot bekering aan. Ons vertrouwen in de Heer en in elkaar neemt dan toe. Zo worden we steeds meer één, zoals de Heer heeft beloofd.<sup>2</sup>

Ik getuig dat uw hemelse Vader u kent en liefheeft. Jezus is de levende Christus. Dit is zijn kerk. Wij dragen zijn priesterschap. Hij zal ons bijstaan, zodat we ons vermogen om het priesterschap te beoefenen en elkaar tot steun te zijn, kunnen bevorderen. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. *Gospel Truth: Discourses and Writings of President George Q. Cannon*, red. Jerreld L. Newquist (1974), deel 1, 278.
2. Zie Leer en Verbonden 35:2.

## Waar zal dit toe leiden?

*We maken betere keuzes en nemen betere beslissingen als we naar andere mogelijkheden op zoek gaan en ons afvragen waar die toe zullen leiden.*

Het herstelde evangelie van Jezus Christus moedigt ons aan om de toekomst voor ogen te houden. Het legt het doel van het aardse leven en het bestaan van een hiernamaals uit. Het leert ons grootse dingen over de toekomst, zodat we weten hoe we ons moeten gedragen.

We kennen allemaal wel mensen die juist alleen aan het heden denken: koop nu, geniet nu, en denk niet aan de toekomst.

We zullen nu en in de toekomst gelukkiger zijn als we de toekomst altijd voor ogen houden. Als we beslissingen nemen, moeten we ons altijd afvragen: waar zal dit toe leiden?

#### I.

Soms moeten we kiezen tussen iets of niets doen. Jaren geleden hoorde ik op een ringconferentie in de Verenigde Staten een voorbeeld van dit soort keuzes.



Het gebeurde op een prachtige universitaire campus. Een groep jonge studenten zat op het gras. De spreker die dit verhaal vertelde, zei later dat hun aandacht werd getrokken door een eekhoorn met een dikke pluimstaart die aan de voet van een prachtige loofboom rondhuppelde. Soms sprong hij rond op de grond, dan weer rende hij langs de stam op en neer. Waarom zou zo iets gewoons de aandacht van een groep studenten trekken?

Vlakbij lag een Ierse setter in het gras. De studenten hielden hem in de gaten, en hij hield de eekhoorn in de gaten. Telkens als de eekhoorn aan de andere kant van de boomstam was, sloop de hond stilletjes een paar centimeter dichterbij, en ging hij weer schijnbaar onverschillig in het gras liggen. Dat boeide de studenten zo. Ze keken roerloos en onafgebroken toe tot het onvermijdelijke zou gebeuren.

Eindelijk was de hond dichtbij genoeg. Met één sprong had hij de eekhoorn in zijn bek. De studenten hapten geschrokken naar adem, en als één man stortten ze zich op de hond om het diertje te bevrijden, maar het was te laat. De eekhoorn was dood.

Elke student in die groep had de eekhoorn kunnen waarschuwen door te zwaaien of te roepen, maar niemand deed iets. Ze zaten gewoon te kijken terwijl het onvermijdelijke steeds dichterbij kwam. Niemand vroeg zich af: waar zal dit toe leiden? Toen het onvermijdelijke gebeurd was, snelden ze allemaal toe om het te voorkomen, maar toen was het al te laat. Tranen en spijt waren het enige wat ze nog konden bieden.

Dit waargebeurde verhaal is een soort gelijkenis. We kunnen het toepassen op onszelf, op anderen en op situaties die wij meemaken. Als we een



gevaar op iemand of iets dierbaars zien afsluipen, hebben we de keuze: iets zeggen of doen, of zwijgen. We doen er goed aan om ons af te vragen: waar zal dit toe leiden? Als er onmiddellijk ernstig gevaar dreigt, kunnen we het ons niet veroorloven om niets te doen. We moeten waarschuwen of voorkomen wanneer daar nog tijd voor is.

De beslissingen waar ik het tot nu toe over had, gingen over de keuze tussen iets of niets doen. Het komt vaker voor dat we tussen twee handelingen moeten kiezen. Soms moeten we kiezen tussen goed en kwaad, maar vaker moeten we tussen twee goede keuzes beslissen. Ook dan doen we er goed aan om ons af te vragen waartoe het zal leiden. We kiezen vaak tussen twee goede dingen, en meestal heeft dat met onze tijdsbesteding te maken. Het is niet slecht om videospelletjes te spelen, berichtjes te sturen, tv te kijken of iemand te

bellen. Maar daar zijn altijd 'kosten' aan verbonden. Dat houdt in dat we door tijd te besteden aan het ene de kans mislopen om iets anders te doen. U begrijpt dat we goed moeten afwegen wat we verliezen door tijd te besteden aan een activiteit, zelfs al is die op zich niet slecht.

Een tijd geleden gaf ik een toespraak met de titel 'Goed, beter, best'. Ik zei toen 'dat alleen het feit dat iets *goed* is, niet voldoende reden is om het te doen. Het aantal goede dingen dat wij kunnen doen, is veel groter dan de tijd die we hebben om ze te doen. Sommige dingen zijn beter dan goed, en dát zijn de dingen die we voorrang moeten geven. [...] We moeten sommige goede dingen laten lopen om andere te kiezen die beter of het beste zijn.'<sup>1</sup>

Denk aan de lange termijn. Welke gevolgen hebben de beslissingen die we nu nemen op onze toekomst? Denk aan het belang van

een opleiding, evangeliestudie, het hernieuwen van onze verbonden door aan het avondmaal deel te nemen, en tempelbezoek.

## II.

‘Waar zal dit toe leiden’ is ook belangrijk als we bepalen welk etiket we op onszelf plakken of hoe we onszelf zien. Bovenal is ieder van ons een kind van God met het eeuwige leven als potentiële bestemming. Elk ander etiket, zoals ons beroep, ras, onze lichamelijke eigenschappen of prestaties, is tijdelijk of onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid. Kies voor uzelf geen etiket dat u belemmert in het doel dat u wilt bereiken.

Mijn broeders, en mijn zusters die horen of lezen wat ik nu zeg, ik hoop dat u weet waarom uw leiders u de leringen en raad geven die we geven. Wij houden van u, en onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, houden van u. Hun plan voor ons is het ‘grote plan van geluk’ (Alma 42:8). Dat plan, en hun geboden, verordeningen en verbonden wijzen ons de weg naar ultiem geluk en vreugde in dit leven en in het hiernamaals. Als dienstknechten van de Vader en de Zoon verkondigen wij leringen en raad zoals Zij ons die door de Heilige Geest ingeven. Ons enige verlangen is de waarheid verkondigen, en u aanmoedigen om het pad te volgen dat Zij hebben uitgestippeld en dat leidt naar het eeuwige leven, ‘de grootste van alle gaven van God’ (Leer en Verbonden 14:7).

## III.

Nog een voorbeeld van de invloed die de keuzes van nu op de toekomst hebben. Het gaat over de keuze om nu offers te brengen om in de toekomst een belangrijk doel te bereiken.



Tijdens een ringconferentie in Cali (Colombia) vertelde een zuster mij dat zij en haar verloofde graag in de tempel wilden trouwen. Maar de dichtstbijzijnde tempel lag toen zo ver weg, in Peru. Ze hadden lang voor de busreis gespaard. Eindelijk stapten ze op de bus naar Bogota, maar toen ze daar aankwamen, hoorden ze dat de buskaartjes naar Lima (Peru) waren uitverkocht. Ze konden terug naar huis gaan zonder te trouwen, of buiten de tempel trouwen. Gelukkig was er nog een andere mogelijkheid. Ze konden met de bus mee naar Lima, als ze bereid waren om de vijf dagen en vijf nachten op de vloer door te brengen. Ze kozen ervoor om dat te doen. Zij zei dat het moeilijk was, hoewel sommige passagiers hun af en toe hun zitje aanboden, zodat zij languit op de vloer konden liggen.

Wat ik bijzonder vond aan de toespraak van deze zuster, was haar dankbaarheid omdat zij en haar man op die manier naar de tempel konden gaan, omdat het hun beeld van het evangelie en van het tempelhuwelijk had veranderd. De Heer had hen beloofd met de groei die uit offers voortvloeit. Ze merkte ook op dat hun vijfdaagse reis naar de tempel hen geestelijk veel meer had opgebouwd dan een reeks tempelbezoekjes waar geen offers voor nodig zijn.

Sinds ik dat getuigenis jaren geleden hoorde, heb ik me afgevraagd hoe anders het leven van dat jonge stel zou zijn verlopen als ze een andere beslissing hadden genomen. Als ze niet het nodige offer hadden gebracht om in de tempel te trouwen.

Broeders, gedurende ons leven maken we talloze keuzes, grote en kleine. Wanneer we terugkijken, zien we welke grote gevolgen sommige van die keuzes hebben gehad. We maken betere keuzes en nemen betere beslissingen als we naar andere mogelijkheden op zoek gaan en ons afvragen waar die toe zullen leiden. Als we dat doen, volgen we de raad van president Russell M. Nelson om te beginnen met het eindpunt in gedachten.<sup>2</sup> Voor ons ligt het eindpunt altijd op het verbondspad dat door de tempel naar het eeuwige leven leidt, de grootste van alle gaven van God.

Ik getuig van Jezus Christus, van de kracht van zijn verzoening en van de andere waarheden van zijn eeuwig evangelie. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

### NOTEN

1. Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, *Liahona*, november 2007, 104, 107.
2. Zie Russell M. Nelson, ‘Nu we samen verdergaan’, *Liahona*, april 2018, 7.





### HET EERSTE PRESIDIUM



Dallin H. Oaks  
Eerste raadgever



Russell M. Nelson  
President



Henry B. Eyring  
Tweede raadgever

### HET QUORUM DER TWAALF APOSTELEN



M. Russell Ballard



Jeffrey R. Holland



Dieter F. Uchtdorf



David A. Bednar



Quentin L. Cook



D. Todd Christofferson



Neil L. Andersen



Ronald A. Rasband



Gary E. Stevenson



Dale G. Renlund



Gerrit W. Gong



Ulisses Soares

### HET PRESIDIUM DER ZEVENTIG



L. Whitney Clayton



Patrick Kearon



Carl B. Cook



Robert C. Gay



Terence M. Vinson



José A. Teixeira



Carlos A. Godoy

## ALGEMENE ZEVENTIGERS (namen in alfabetische volgorde)

Marcos A. Adrikakis	Ruben V. Allaud	Jose L. Alonso	Jorge M. Alvarado	Willford W. Andersen	Steven R. Bangertner	W. Mark Bassett	Dawid S. Baxter	Randall K. Biemmett	Hans T. Boom	Shayne M. Bowen	Mark A. Bragg	L. Todd Budge	Matthew L. Carpenter	Yoon Hwan Choi	Craig C. Christensen
Kim B. Clark	Weatherford T. Clayton	Lawrence E. Conridge	Valeri V. Cordon	J. Devin Cornish	Joaquin E. Costa	LeGrand R. Curtis Jr.	Massimo De Feo	Benjamin De Hoyos	Edward Dube	Kevin R. Duncan	Timothy J. Dyches	David F. Evans	Enrique R. Falabella	Bradley D. Foster	Randy D. Fuilk
Eduardo Gararret	Jack N. Gerard	Ricardo P. Gimenez	Taylor G. Godby	Christoffel Golden	O. Vincent Haleck	Brook P. Hales	Donald L. Halstrom	Kevin S. Hamilton	Allen D. Haynie	Matthias Held	David P. Honner	Paul V. Johnson	Peter M. Johnson	Larry S. Kecher	Jörg Klabingart
Joni L. Koch	Erich W. Kopsichke	Hugo E. Martinez	James B. Martino	Richard J. Maynes	Kyle S. McKay	Peter F. Meurs	Hugo Montoya	Marcus B. Nash	K. Brent Natress	S. Clifford Nielsen	Brent H. Nielson	Adriañ Ochoa	S. Mark Palmer	Adilson de Paula Pereira	Kevin W. Pearson
Anthony D. Perkins	Paul B. Pieper	John C. Pinglee Jr.	Rafael E. Pino	James R. Rasband	Lynn G. Robbins	Gary B. Sablin	Evan A. Schmutz	Joseph W. Sittat	Steven E. Snow	Vern P. Stanfill	Benjamin M.Z. Tai	Brian K. Taylor	Michael John U. Teh	Juan A. Ureda	Arnulfo Valenzuela

## DE PRESIDERENDE BISSCHAP

Dean M. Davies Eerste raadgever	Gérald Causé Presidierende bisschop	W. Christopher Waddell Tweede raadgever

## ALGEMENE FUNCTIONARISSEN

Milton Camargo Eerste raadgever	Mark L. Pace President	Jan E. Newman Tweede raadgever	Michelle D. Craig Eerste raadgever	Bonnie H. Gordon President	Becky Craven Tweede raadgever	Sharon Eubank Eerste raadgever	Jean B. Bingham President	Reyna L. Aburto Tweede raadgever	Lisa L. Harkness Eerste raadgever	Joy D. Jones President	Christina B. Franco Tweede raadgever	Douglas D. Holmes Eerste raadgever	Stephen W. Owen President	M. Joseph Brough Tweede raadgever

## ZONDAGSSCHOOL

Juan Pablo Villar	Takashi Wada	Alan R. Walker	Scott D. Whiting	Larry Y. Wilson	Michael T. Ringwood	John A. McCune	Kyle S. McKay	O. Vincent Haleck	Joaquin E. Costa	Steven R. Bangertner	W. Mark Bassett	Dawid S. Baxter	Randall K. Biemmett	Hans T. Boom	Shayne M. Bowen	Mark A. Bragg	L. Todd Budge	Matthew L. Carpenter	Yoon Hwan Choi	Craig C. Christensen

## JONGEVROUWEN

Michelle D. Craig Eerste raadgever	Bonnie H. Gordon President	Becky Craven Tweede raadgever

## ZUSTERSHULPVERENIGING

Sharon Eubank Eerste raadgever	Jean B. Bingham President	Reyna L. Aburto Tweede raadgever

## JEUGDWERK

Lisa L. Harkness Eerste raadgever	Joy D. Jones President	Christina B. Franco Tweede raadgever

## JONGEMANNEN

Douglas D. Holmes Eerste raadgever	Stephen W. Owen President	M. Joseph Brough Tweede raadgever





PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

# We kunnen meer doen om een beter mens te worden

*Maak van uw dagelijkse bekering een zo wezenlijk deel van uw leven, dat u het priesterschap met meer macht kunt uitoefenen.*

Lieve broeders, het is inspirerend om dit enorme leger priesterschapsdragers van de Heer te zien. U bent een grote kracht ten goede! Wij houden van u. We bidden voor u. En we zijn u uiterst dankbaar.

De laatste tijd denk ik veel aan deze instructie van de Heer aan de profeet Joseph Smith: ‘Spreek enkel over bekering tot dit geslacht.’<sup>1</sup> Die instructie komt veelvuldig in de Schriften voor<sup>2</sup> en roept deze logische vraag bij ons op: ‘Moet *iedereen* zich bekeren?’ Het antwoord is jazekeer.

Te veel mensen beschouwen bekering als een straf – iets wat we absoluut moeten vermijden, tenzij we ons in een heel ernstige situatie bevinden. Maar dat gevoel komt van Satan. Hij probeert te voorkomen dat we op Jezus Christus vertrouwen<sup>3</sup> die met open armen klaarstaat<sup>4</sup> en ons maar al te graag wil genezen, vergeven, reinigen, sterken en heiligen.

Het woord voor *bekering* in het Griekse Nieuwe Testament is *metanoeo*.

Het voorvoegsel *meta-* betekent ‘veranderen’. Het achtervoegsel *-noeo* houdt verband met Griekse woorden die ‘verstand’, ‘kennis’, ‘geest’ en ‘adem’ betekenen.<sup>5</sup>



Wanneer Jezus ons dus vraagt om ons te bekeren,<sup>6</sup> dan nodigt Hij ons uit om ons verstand, onze kennis, onze geest en zelfs de manier waarop we ademen te veranderen. Hij vraagt ons om te veranderen hoe we liefhebben, denken, dienen, onze tijd doorbrengen, onze echtgenote behandelen, onze kinderen onderwijzen, en zelfs hoe we voor ons lichaam zorgen.

Niets is meer bevrijdend, louterend of cruciaal voor onze vooruitgang dan regelmatige, dagelijkse bekering. Bekering is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Bekering is de sleutel tot geluk en gemoedsrust. In combinatie met geloof geeft bekering ons toegang tot de kracht van de verzoening van Jezus Christus.<sup>7</sup>

Of u nu ijverig het verbondspad bewandelt, van het verbondspad bent afgedwaald, of het pad niet eens kunt zien, ik smeek u om u te bekeren. U zult merken dat u sterker wordt door dagelijkse bekering – door elke dag meer te doen om een beter mens te worden.

Als we ons willen bekeren, moeten we veranderen! We staan de Heiland toe om ons in de beste versie van onszelf te veranderen. We kiezen voor geestelijke groei en vreugde – de vreugde van verlossing in Hem.<sup>8</sup> Besluiten we om ons te bekeren, dan besluiten we om meer zoals Jezus Christus te worden!<sup>9</sup>

Broeders, we moeten meer *doen* om een beter mens te *worden* omdat we in een strijd verwickeld zijn. De strijd tegen zonde is reëel. De tegenstander verviervoudigt zijn pogingen om ons getuigenis te ontwrichten en het werk van de Heer te belemmeren. Hij bewapent zijn trawanten met krachtige wapens om ons van de vreugde en liefde van de Heer weg te houden.<sup>10</sup>

Door bekering kunnen we de ellende voorkomen die door de

valstrikken van de tegenstander wordt veroorzaakt. De Heer verwacht niet dat we op dit moment in onze eeuwige vooruitgang volmaakt zijn. Hij verwacht wél van ons dat we steeds reiner worden. Dagelijkse bekering leidt tot reinheid, en reinheid leidt tot kracht. Door onze reinheid kunnen we een krachtig werktuig in Gods handen zijn. Onze bekering – onze reinheid – stelt ons in staat om aan de vergadering van Israël bij te dragen.

De Heer heeft tegen de profet Joseph Smith gezegd ‘dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de machten van de hemel, en dat de machten van de hemel niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de beginselen van de gerechtigheid.’<sup>11</sup>

We weten hoe we meer toegang tot de machten van de hemel kunnen krijgen. We weten ook wat onze vooruitgang belemmert – waarmee we moeten ophouden om meer toegang tot de machten van de hemel te krijgen. Broeders, ga onder gebed na wat u

ervan weerhoudt om u te bekeren. Stel vast wat uw bekering *belemmert*. En verander dan! Bekeer u! Ieder van ons kan meer doen om een beter mens te worden dan ooit tevoren.<sup>12</sup>

Er zijn vast wel manieren waarop we ons kunnen verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we ons lichaam behandelen. Ik heb ontzag voor het wonder van het menselijk lichaam. Het is een schitterende schepping die van essentieel belang is voor de geleidelijke ontwikkeling van ons goddelijke potentieel. Zonder ons lichaam kunnen we geen vooruitgang maken. Het lichaam dat God ons heeft gegeven, stelt ons in staat een cruciale stap te nemen en meer zoals Hij te worden.

Satan weet dat. Hij is kwaad omdat hij door zijn voorsterfelijke afvalligheid nooit dit voorrecht zal genieten. Hij is voortdurend jaloers en verbolgen. Daardoor leiden nagenoeg al zijn verleidingen tot het misbruiken van ons eigen lichaam of dat van anderen. Aangezien Satan *zonder* lichaam ongelukkig

is, wil hij dat wij *vanwege* ons lichaam ongelukkig zijn.<sup>13</sup>

Uw lichaam is uw persoonlijke tempel, geschapen als woonplaats voor uw eeuwige geest.<sup>14</sup> Het is belangrijk dat u goed voor die tempel zorgt. Ik vraag u, broeders: kleedt en verzorgt u uw lichaam om voor de wereld aantrekkelijk te zijn of om God te behagen? Uw antwoord op deze vraag maakt Hem duidelijk hoe u over zijn voortreffelijke geschenk aan u denkt. Broeders, met betrekking tot eerbied voor ons lichaam denk ik dat er nog ruimte voor verbetering is.

Een andere manier waarop we meer kunnen doen om een beter mens te worden, is door de vrouwen om ons heen te eren, te beginnen met onze echtgenote, onze dochters, moeder en zussen.<sup>15</sup>

Maanden geleden kreeg ik een hartverscheurende brief van een lieve zuster. Ze schreef: ‘[Mijn dochters en ik] ondervinden loodzware concurrentie om de aandacht van onze echtgenoten en zonen. Sport- en beursnieuws de klok rond, games [en] eindeloze wedstrijden en wedstrijdverslagen van elke [mogelijke] sport schreeuwen om hun aandacht. We lijken ons plekje op de eerste rij bij onze echtgenoten en zonen te verliezen omdat zij permanent op de eerste rij zitten bij [sportwedstrijden en games].’<sup>16</sup>

Broeders, uw eerste en belangrijkste plicht als priesterschapsdrager is uw vrouw liefhebben en voor haar zorgen. Wees één met haar. Wees haar partner. Zorg ervoor dat zij graag de uwe wil zijn. Niets is belangrijker dan het opbouwen van een eeuwige relatie met haar. Niets op tv, een mobiel apparaat of een computer is belangrijker dan haar welzijn. Evalueer hoe u uw tijd en energie besteedt. Dan zult u ontdekken waar uw hart is. Bid dat uw hart op dat





van uw vrouw mag worden afgestemd. Maak haar gelukkig. Vraag haar om raad, en luister. Haar inbreng zal uw opbrengst vergroten.

Moet u zich bekeren van de manier waarop u de vrouwen om u heen hebt behandeld? Doe dat dan nu. En vergeet niet dat het *uw* taak is om ervoor te zorgen dat de vrouwen in uw leven de zegeningen van de wet van kuisheid kunnen ontvangen. Wees nooit de reden dat een vrouw de zegeningen van de tempel niet kan ontvangen.

Broeders, we moeten ons allemaal bekeren. We moeten van onze zit-bank opstaan, de afstandsbediening neerleggen en uit onze geestelijke slaap ontwaken. Het is tijd om de hele wapenrusting van God aan te trekken, zodat we het allerbelangrijkste werk op aarde kunnen verrichten. Het is tijd om onze sikkel in te slaan en met heel onze macht, ons verstand en onze kracht te maaien.<sup>17</sup> Nooit eerder zijn de krachten van het kwaad zo hard tekeergegaan. Als dienstknechten van de Heer kunnen we niet slapen terwijl de strijd woedt.

Uw gezin heeft uw leiderschap en liefde nodig. Uw quorum en de leden in uw wijk of gemeente hebben uw kracht nodig. En iedereen die u ontmoet, moet weten hoe een ware discipel van de Heer eruitziet en zich gedraagt.

Lieve broeders, onze Vader heeft u tijdens deze cruciale periode naar de aarde gestuurd vanwege uw geestelijke moed in het voorbestaan. U behoort tot de edelste, dapperste mannen die

ooit naar de aarde zijn gekomen. Satan weet wie u bent en wie u in het voorsterfelijke leven was en wat er nog vóór de wederkomst moet gebeuren. De tegenstander heeft zijn sluwe streken al duizenden jaren kunnen oefenen en is hardnekkig.

Gelukkig is het priesterschap dat wij dragen veel sterker dan de listen van de tegenstander. Ik smeed u: wees de man of de jongeman die de Heer nodig heeft. Maak van uw *dagelijkse* bekering een zo wezenlijk deel van uw leven, dat u het priesterschap met meer macht kunt uitoefenen. Dat is de enige manier waarop u uzelf en uw gezin in de moeilijke periode die vóór ons ligt, kunt beschermen.

De Heer heeft onzelfzuchtige mannen nodig die andermans welzijn boven hun eigen welzijn plaatsen. Hij heeft mannen nodig die zich doelbewust inzetten om de stem van de Geest duidelijk te kunnen horen. Hij heeft mannen van het verbond nodig die hun verbonden met integriteit nakomen. Hij heeft mannen nodig die vastberaden zijn om seksueel rein te blijven – trouwe mannen die op elk moment met een rein hart, zuivere gedachten en bereidwillige handen een zegen kunnen geven. De Heer heeft mannen nodig die zich graag bekeren – mannen die Hem enthousiast dienen en deel uitmaken van zijn leger trouwe priesterschapsdragers.

Ik zegen u dat u zulke mannen zult worden. Ik zegen u met de moed om

u dagelijks te bekeren, en de volledige macht van het priesterschap te leren uitoefenen. Ik zegen u dat u de liefde van de Heiland zult overbrengen aan uw vrouw en kinderen en aan iedereen die u kent. Ik zegen u dat u meer zult *doen* om een beter mens te *worden*. En ik zegen u dat u, als u uw best doet, wonderen zult meemaken.

Wij zijn het werk van onze almachtige God toegewijd. Jezus is de Christus. Wij zijn hun dienstknechten. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Leer en Verbonden 6:9; 11:9.
2. Zie Markus 1:4; Mosiah 18:20; Alma 37:33; 3 Nephi 7:23; Moroni 3:3; Leer en Verbonden 19:21; 44:3; 55:2.
3. Zie Leer en Verbonden 6:36.
4. Zie Deuteronomium 26:8; 2 Nephi 1:15; Mormon 6:17; Leer en Verbonden 6:20.
5. Zie Russell M. Nelson, 'Bekering en verandering', *Liahona*, mei 2007, 103.
6. Zie bijvoorbeeld Lukas 13:3, 5.
7. Zie 2 Nephi 9:23; Mosiah 4:6; 3 Nephi 9:22; 27:19.
8. Zie Russell M. Nelson, 'Bekering en verandering', 103–104.
9. Zie 3 Nephi 27:27.
10. Zie Judas 1:17–21; 2 Nephi 2:25, 27; 28:20; zie ook 1 Nephi 8:10–12, 21–23; 11:21–22; 12:17; Leer en Verbonden 10:22; Mozes 5:13.
11. Leer en Verbonden 121:36.
12. De woorden die de Heer in openbaringen en hedendaagse leringen gebruikt – *hoger, heiliger, bespoedigen, toenemen, sterken, groter, veranderen, omvormen, verbeteren, verhogen, verdiepen, verruimen* – zijn woorden van geestelijke groei. (Zie Russell M. Nelson, 'Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden', *Liahona*, november 2018, 113–114.)
13. We weten dat 'de mensen vrij [zijn] naar het vlees. [...] Zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel; want hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf' (2 Nephi 2:27).
14. Zie 1 Korinthe 3:16–17; 6:18–20.
15. Zie Jakob 2:35.
16. Brief, ontvangen op 4 februari 2019.
17. Zie Leer en Verbonden 33:7.



Zondagmorgenbijeenkomst

OUDERLING DALE G. RENLUND  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

# Talrijke zegeningen

*Voor de meeste zegeningen die God ons wil geven, is er van onze kant actie vereist – actie gebaseerd op ons geloof in Jezus Christus.*

Lieve broeders en zusters, onze hemelse Vader en Jezus Christus willen ieder van ons graag zegenen.<sup>1</sup> De vraag *hoe* we die zegeningen over ons afroepen, is al eeuwenlang het onderwerp van theologische discussie.<sup>2</sup> Sommigen beweren dat we zegeningen helemaal zelf verdienen; we krijgen ze alleen door onze werken. Anderen stellen dat God al gekozen heeft wie Hij zal zegenen en hoe – en dat die besluiten onveranderlijk zijn. Beide opvattingen schieten fundamenteel tekort. Hemelse zegeningen worden niet verdiend door steeds maar ‘bonnetjes van goede daden’ te verzamelen. Ze komen evenmin door hulpeloos af te wachten of we de zegeningenloterij winnen. Nee, de waarheid is veel genuanceerder, maar ook passender voor de band tussen een liefdevolle hemelse Vader en zijn potentiële erfgenamen: wij. Uit herstelde beginselen blijkt dat zegeningen nooit verdiend worden, maar dat onze eerste en daaropvolgende geloofsdaden essentieel zijn.<sup>3</sup>

Laten we eens nagaan hoe we hemelse zegeningen van God ontvangen door ze met een grote stapel hout te vergelijken. Stel u in het midden een hoopje aanmaakhout voor, met daar bovenop een laag houtsnippers. Daarna

volgen sprokkelhout, kleine blokken en tot slot grote blokken hout. Deze houtstapel bevat een enorme hoeveelheid brandstof, genoeg voor dagenlang licht en warmte. Zie nu in gedachte naast de houtstapel één kampeerlucifer liggen.<sup>4</sup>

De energie in de houtstapel komt pas vrij als het aanmaakhout met de lucifer wordt aangestoken. Het aanmaakhout gaat al snel branden en zet de grotere stukken hout in vuur en vlam. Zodra deze verbrandingsreactie begint, gaat die door tot al het hout is verbrand of er geen zuurstof meer bij het vuur komt.

Het aansteken van de lucifer en het aanmaakhout zijn kleine handelingen

waardoor de potentiële energie van het hout vrij kan komen.<sup>5</sup> Totdat de lucifer wordt aangestoken, gebeurt er niets – hoe groot de houtstapel ook is. Als de lucifer wel brandt maar niet bij het aanmaakhout wordt gehouden, is de hoeveelheid licht en warmte van alleen de lucifer minuscuul – de verbrandingsenergie in het hout komt dan niet vrij. Als er op enig moment geen zuurstof meer is, stopt de verbrandingsreactie.

Voor de meeste zegeningen die God ons wil geven, is er van onze kant ook actie vereist – actie gebaseerd op ons geloof in Jezus Christus. Geloof in de Heiland is een beginsel van actie en van macht.<sup>6</sup> Eerst handelen we in geloof, dan komt de macht – volgens Gods wil en timing. De volgorde is cruciaal.<sup>7</sup> De vereiste actie is evenwel altijd gering in vergelijking tot de zegeningen die we uiteindelijk ontvangen.<sup>8</sup>

Bedenk wat er gebeurde toen er onder de Israëlieten van weleer onderweg naar het beloofde land vurige, vliegende gifslangen kwamen. Een beet van de giftige slang was dodelijk. Maar iemand die gebeten was, kon genezen worden door naar een koperen slang op een staak te kijken die Mozes had gemaakt.<sup>9</sup> Hoeveel energie kost het om ergens naar te kijken? Allen die





keken, werden met macht uit de hemel gezegend en genezen. Andere Israëlieten die gebeten waren, keken niet naar de koperen slang en stierven. Het ontbrak hun mogelijk aan het geloof om te kijken.<sup>10</sup> Misschien geloofden ze niet dat zoiets eenvoudig de beloofde genezing kon bewerkstelligen. Of misschien verstokten ze moedwillig hun hart en verwierpen ze de raad van Gods profeet.<sup>11</sup>

Het beginsel van zegeningen activeren die ons van God toevloeien, is eeuwig. Wij moeten net zoals die Israëlieten van weleer ook handelen naar ons geloof in Jezus Christus om gezegend te worden. God heeft geopenbaard: 'Er is een wet vóór de grondlegging van deze wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond – en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond.'<sup>12</sup> Toch verdienen we een zegening niet – dat denkbeeld is verkeerd – maar we moeten er wel voor in aanmerking komen. Ons heil komt alleen door de verdiensten en genade van Jezus Christus.<sup>13</sup> De immensiteit van zijn zoenoffer betekent dat de houtstapel oneindig is; onze nietige daden zijn in vergelijking vrijwel nihil. Maar ze zijn niet nihil en ze zijn niet onbeduidend. Een brandende lucifer is in het donker van mijlenver te zien. Die is zelfs in de hemel te zien, want kleine geloofsdaden zijn vereist om Gods beloften te laten oplaaien.<sup>14</sup>

Wilt u een bepaalde zegening van God ontvangen, handel dan in geloof. Steek de metaforische lucifer aan waarvan de hemelse zegening afhangt. Een van de doelen van gebed is bijvoorbeeld om zegeningen te verkrijgen die God bereid is te schenken, maar waarom we moeten vragen.<sup>15</sup> Alma riep om barmhartigheid en zijn pijnen verdwenen;

hij werd niet langer door de herinnering aan zijn zonden verscheurd. Zijn vreugde verzwoeg zijn pijn – allemaal omdat hij met geloof in Jezus Christus uitriep.<sup>16</sup> De activerende energie die we nodig hebben, komt voort uit voldoende geloof in Christus om God oprecht in gebed te vragen, en zijn wil en timing als antwoord te aanvaarden.

De activerende energie die voor zegeningen nodig is, vereist vaak meer dan alleen kijken of vragen. Er zijn voortdurende, herhaalde geloofsdaden voor nodig. Brigham Young gaf halverwege de negentiende eeuw een groep heiligen der laatste dagen de opdracht om het dorre Arizona in Noord-Amerika op vestigingsmogelijkheden te verkennen. De groep bereikte Arizona en kwam zonder water te zitten. Ze waren bang dat ze om zouden komen. Ze smeekten God om hulp. Er viel al snel regen en sneeuw, zodat ze hun vaten met water konden vullen en hun dieren te drinken geven. Ze keerden dankbaar en verkwikt naar Salt Lake City terug, en verheugden zich in de goedheid van God. Ze brachten Brigham Young verslag uit over hun expeditie en verklaarden dat Arizona naar hun bevindingen onbewoonbaar was.

Brigham Young hoorde het verslag aan, waarna hij een man in de kamer vroeg wat hij van de expeditie en het wonder vond. Die man, Daniel W. Jones, antwoordde bondig: 'Ik had bijgevuld, doorgegaan en opnieuw gebeden.' Broeder Brigham legde zijn hand op broeder Jones en zei: 'Deze man zal de volgende trip naar Arizona leiden.'<sup>17</sup>

We hebben allemaal wel meegeemaakt dat we doorgingen en opnieuw baden – en daarna zegeningen ontvingen. De ervaringen van Michael en Marian Holmes illustreren deze beginselen. Michael en ik zijn samen als

gebiedszeventiger werkzaam geweest. Ik was altijd heel blij als hem in onze vergaderingen gevraagd werd om te bidden. Zijn diepe geestelijke instelling was zonneklaar; hij wist hoe hij met God moest spreken. Ik hoorde hem graag bidden. Maar in hun eerste huwelijksjaren baden Michael en Marian niet en gingen ze ook niet naar de kerk. Ze hadden het druk met drie kleine kinderen en een goedlopend bouwbedrijf. Michael beschouwde zichzelf niet als een godsdienstig man. Op een avond kwam hun bisschop op bezoek en moedigde ze aan om te gaan bidden.

Na zijn bezoek besloten Michael en Marian een poging tot gebed te wagen. Ze knielden die avond naast hun bed neer en Michael begon met een opgelaten gevoel. Na een paar ongemakkelijke woorden van gebed stopte Michael abrupt en zei: 'Marian, ik kan dit niet.' Terwijl hij opstond en weg wilde lopen, pakte Marian hem bij de hand, trok hem terug op zijn knieën en zei: 'Mike, je kunt dit wel. Probeer het opnieuw!' Met die aanmoediging sprak Michael een kort gebed uit.

De familie Holmes begon regelmatig te bidden. Ze gingen op de uitnodiging van burens in om naar de kerk te gaan. Toen ze de kerk binnenstapten en de openingslofzang hoorden, fluisterde de Geest hun in: 'Dit is waar.' Later hielp Michael, ongezien en ongevraagd, wat afval uit het kerkgebouw te slepen. Op dat moment kreeg hij een duidelijke ingeving alsof de Heer zei: 'Dit is mijn huis.'

Michael en Marian accepteerden kerkroepingen en dienden in hun wijk en ring. Zij lieten zich aan elkaar en hun drie kinderen aan hen verzegelen. Ze kregen nog meer kinderen, twaalf in totaal. Broeder en zuster Holmes zijn twee keer als zendingspresident en partner werkzaam geweest.

Het eerste hakkellende gebed was een kleine maar met geloof vervulde daad die de zegeningen van de hemel in werking stelde. De familie Holmes voedde de vlammen van geloof door naar de kerk te gaan en dienstbaar te zijn. Hun toegewijde discipelschap is door de jaren heen tot een inspirerende vlammenzee uitgegroeid.

Vuur heeft echter een constante toevoer van zuurstof nodig, zodat het volledige potentieel van het hout uiteindelijk vrijkomt. Michael en Marian Holmes hebben laten zien dat geloof in Christus voortdurende actie vereist, zodat het vuur blijft branden. Kleine daden voeden ons vermogen om het verbondspad te bewandelen en voeren tot de grootste zegeningen die God te bieden heeft. Maar zuurstof stroomt alleen als we figuurlijk in beweging blijven. Soms moeten we een pijl en boog maken voordat we openbaring krijgen waar we voedsel kunnen vinden.<sup>18</sup> Soms moeten we gereedschap maken voordat we openbaringen krijgen hoe we een schip moeten bouwen.<sup>19</sup> Soms moeten we op aanwijzing van de profeet van de Heer een kleine koek bakken van het beetje olie en meel dat we hebben om een onuitputtelijke hoeveelheid olie en meel te ontvangen.<sup>20</sup> En soms moeten we 'stil' zijn en weten dat God God is, en op zijn timing vertrouwen.<sup>21</sup>

Wanneer u enige zegening van God ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u hebt voldaan aan een eeuwige wet die het ontvangen van die zegening beheerst.<sup>22</sup> Maar bedenk dat de 'onherroepelijk afgekondigde' wet niet tijdgebonden is. Zegeningen komen dan ook volgens Gods tijdschema. Zelfs vroegere profeten die hun hemelse 'vaderland' of woning zochten,<sup>23</sup> 'zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte

gezien en geloofd en begroet.<sup>24</sup> Als een verlangde zegening van God niet wordt verkregen – nog niet – dan hoeft u zich niet wanhopig af te vragen wat u nog meer moet doen. Neem veeleer Joseph Smiths raad in acht om 'blijmoedig alle dingen [te] doen die binnen [uw] vermogen liggen, en [...] dan met het volste vertrouwen stil [te] houden om [...] de openbaring van [Gods] arm [te zien].'<sup>25</sup> Sommige zegeningen zijn weggelegd voor later, zelfs voor de kloekmoedigsten onder Gods kinderen.<sup>26</sup>

Zes maanden geleden werd een thuisgericht, kerkgesteund plan geïntroduceerd om de kerkleer te bestuderen, geloof te vergroten, en personen en gezinnen te versterken. President Russell M. Nelson beloofde dat de veranderingen ons kunnen helpen om geestelijk te overleven, onze vreugde in het evangelie te vergroten, en onze bekering tot onze hemelse Vader en Jezus Christus te verdiepen.<sup>27</sup> Het is aan ons om aanspraak op die zegeningen te maken. We zijn er zelf verantwoordelijk voor om *Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen* open te slaan en te bestuderen, naast de Schriften en ander materiaal voor *Kom dan en volg Mij*.<sup>28</sup> We moeten er met onze familieleden en vrienden over praten, en onze sabbat zo

inrichten dat we een metaforisch vuur aansteken. Of we kunnen de materialen op een stapel thuis laten liggen zonder de potentiële energie erin te ontsluiten.

Ik moedig u aan om met geloof hemelse macht te activeren, zodat u bepaalde zegeningen van God kunt ontvangen. Oefen het geloof om de lucifer en het vuur aan te steken. Zorg voor de benodigde zuurstof terwijl u geduldig op de Heer wacht. Ik bid dat de Heilige Geest u daarbij zal leiden, zodat u, net als de trouwe persoon in Spreuken, 'talrijke zegeningen' zult ontvangen.<sup>29</sup> Ik getuig dat uw hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, leven. Zij bekommeren Zich om uw welzijn en willen u heel graag zegenen. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Leer en Verbonden 41:1; 78:17; 104:33.
2. Zie bijvoorbeeld Craig Harline, *A World Ablaze: The Rise of Martin Luther and the Birth of the Reformation* (2017), 20. Er was bijvoorbeeld sprake van zo'n discussie tussen Augustinus (354–430 n.C.) en zijn rivaal Pelagius (354–420 n.C.). Pelagius was van mening dat 'mensen het zeker in zich [hadden] om goed te doen, en dat ze Gods genade verdienden door naar die goedheid te handelen en alle geboden van God te onderhouden.' Augustinus was het daar stellig mee oneens. Zie ook Eric Metaxas,





SHARON EUBANK  
Eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium

*Martin Luther: The Man Who Rediscovered God and Changed the World* (2017), 296.

Luther stelde dat werken nooit tot Gods genade konden leiden; geloof leidt tot genade, en goede werken volgen; 'het is onmogelijk om werken van geloof te scheiden, net zo onmogelijk als warmte en licht van vuur zijn te scheiden.'

3. Zie Leer en Verbonden 82:10.
4. Een kampeerlucifer is overal mee aan te steken. Bij moderne veiligheidslucifers, zoals voor gebruik in de keuken, zit de fosfor op het strijkvlak in plaats van aan het uiteinde van de lucifer.
5. Deze handelingen vormen de 'activerende energie' voor het vuur. De term 'activerende energie' is in 1889 door de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius geïntroduceerd.
6. Zie *Lectures on Faith* (1985), 3.
7. Zie David A. Bednar, 'Bidden in geloof', *Liahona*, mei 2008, 94.
8. Zie Mosiah 2:24–25.
9. Zie Numeri 21:6–9.
10. Zie 1 Nephi 17:41.
11. Zie 1 Nephi 17:42.
12. Leer en Verbonden 130:20–21.
13. Zie 2 Nephi 10:24; 25:23.
14. Zie Alma 60:11, 21; Dallin H. Oaks, 'Kleine en eenvoudige dingen', *Liahona*, mei 2018, 89–92; M. Russell Ballard, 'Gedreven werkzaam zijn', *Liahona*, november 2012, 29–31.
15. Zie Gids bij de Schriften, 'Gebet'; zie ook Moroni 7:48.
16. Zie Alma 36:18–21; zie ook Enos 1:5–8.
17. Daniel W. Jones, *40 Years Among the Indians* (1960), 222.
18. Zie 1 Nephi 16:23.
19. Zie 1 Nephi 17:9.
20. Zie 1 Koningen 17:10–16.
21. Zie Leer en Verbonden 101:16.
22. Zie Leer en Verbonden 130:20–21.
23. Zie Hebreëën 11:16.
24. Hebreëën 11:13.
25. Leer en Verbonden 123:17.
26. Zie Jeffrey R. Holland, 'Hogepriester van goede dingen die zullen komen', *Liahona*, januari 2000, 42–45. Ouderling Holland heeft gezegd: 'Sommige zegeningen komen vroeg, andere komen laat, andere komen pas in de hemel, maar voor hen die het evangelie van Jezus Christus omarmen, komen ze.'
27. Zie Russell M. Nelson, 'Openingswoord', *Liahona*, november 2018, 6–8.
28. Zie Quentin L. Cook, 'Diepe en blijvende bekering tot onze hemelse Vader en de Heer Jezus Christus', *Liahona*, november 2018, 8–12.
29. Spreuken 28:20.

## Christus: het licht dat in de duisternis schijnt

*Als u merkt dat het lichtbaken van uw getuigenis flikkert en duisternis u omringt, vat dan moed. Kom uw beloften aan God na.*

Vanuit mijn kantoor in het ZHV-gebouw heb ik een prachtig uitzicht op de Salt Laketempel. Elke avond, zonder uitzondering, gaan de buitenlampen van de tempel aan als het begint te schemeren. De tempel is een betrouwbaar lichtbaken vlak voor mijn raam.

Op een avond in februari jongstleden bleef het in mijn kantoor uitzonderlijk duister toen de zon onderging. Ik keek uit het raam. De tempel was donker. De lampen waren niet aangegaan. Ik voelde me plotseling zwaar moedig. Ik kon de torenspitsen van de

tempel die ik jarenlang elke avond had gezien, nu niet zien.

Toen ik duisternis zag waar ik licht verwachtte, besepte ik dat een van onze fundamentele behoeften om te kunnen groeien onze verbondenheid met onze bron van licht, Jezus Christus, is. Hij is de bron van onze kracht, het Licht en het Leven van de wereld. Zonder een sterke binding met Hem beginnen we geestelijk te sterven. Omdat Satan dat weet, probeert hij de wereldse druk die we allemaal ondervinden uit te buiten. Hij doet zijn best om ons licht te dempen, kortsluiting te veroorzaken of de



energievoorziening af te sluiten, zodat wij in het donker zitten. Die problemen horen gewoon bij het sterfelijk leven, maar Satan probeert ons te isoleren en zegt dan dat we de enigen zijn die dat meemaken.

### **Sommigen van ons zijn verlamd door ellende**

Als we tragedies meemaken, als het leven zo pijnlijk is dat we geen adem meer kunnen halen, als we, zoals de man op de weg naar Jericho, in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten zijn, dan komt Jezus langs. Hij giet olie in onze wonden, tilt ons voorzichtig op, kleedt ons, brengt ons naar een herberg en zorgt voor ons.<sup>1</sup> Tot wie zielenleed dragen zegt Hij: 'Ik [zal] de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat u ze zelfs niet op uw rug kunt voelen, [...] opdat u zeker zult weten dat Ik, de Here God, omzie naar mijn volk in hun ellende.'<sup>2</sup> **Christus geneest wonden.**

### **Sommigen van ons zijn toch zo moe**

Ouderling Holland heeft gezegd: 'Het is niet nodig dat wij harder lopen dan wij kracht hebben. [...] Maar desondanks weet ik dat velen onder u heel snel lopen en dat uw energie en emotionele reserve soms zo goed als op zijn.'<sup>3</sup> Als verwachtingen ons overweldigen, kunnen we een stapje terugdoen en onze hemelse Vader vragen wat we los moeten laten. Een deel van onze levenslessen bestaat uit leren wat we niet moeten doen. Maar zelfs dan kan het leven ons soms zwaar vallen. Jezus verzekert ons: 'Kom naar Mij toe, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.'<sup>4</sup>

Christus is bereid om het juk met ons te dragen en samen te trekken, zodat onze lasten verlicht worden. **Christus geeft rust.**



### **Sommigen van ons hebben het idee dat we niet in het traditionele plaatje passen**

Om verschillende redenen voelen we ons niet geaccepteerd of acceptabel. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk hoeveel moeite Jezus deed om goed voor allerlei mensen te zijn: melaatsen, tollenaars, kinderen, Galileeërs, prostituees, vrouwen, Farizeeën, zondaars, Samaritanen, weduwen, Romeinse soldaten, overspeligen en ritueel onreinen. In bijna ieder verhaal reikt hij uit naar iemand die in die maatschappij niet geaccepteerd was.

In Lukas 19 staat het verhaal van de hoofd tollenaar van Jericho, Zacheüs genaamd. Hij klom in een boom om Jezus langs te zien komen. Zacheüs werkte voor de Romeinse overheid, en werd gezien als corrupt en als een zondaar. Jezus zag hem in de boom zitten en riep hem met de woorden: 'Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven.'<sup>5</sup> En toen Jezus merkte dat Zacheüs een goed hart had, en zag wat hij voor anderen deed, nam Hij zijn offergave aan en zei: 'Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.'<sup>6</sup>

Christus zei liefdevol tegen de Nephieten: 'Ik [heb] niemand van u

geboden weg te gaan.'<sup>7</sup> Petrus kreeg in Handelingen 10 een krachtige openbaring en verklaarde: 'God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.'<sup>8</sup> Het is een vaste vereiste voor christelijke discipelen en heiligen der laatste dagen dat zij elkaar ware liefde betonen.<sup>9</sup> Jezus nodigt ons net zo uit als Zacheüs: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als [u] mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij [u] binnenkomen en de maaltijd met [u] gebruiken, en [u] met Mij.'<sup>10</sup> **Christus ziet ons in onze boom.**

### **Sommigen van ons raken door vragen de draad kwijt**

Een paar jaar geleden was ik bedrukt en geïrriteerd door vragen waarop ik geen antwoord kon vinden. Op een zaterdag vroeg in de ochtend had ik een droom. In mijn droom zag ik een tuinhuisje en het drong tot me door dat ik daarin moest gaan staan. Het bestond rondom uit vijf bogen, maar de ramen waren van steen gemaakt. Ik klaagde, want ik wilde niet naar binnen gaan, omdat het me claustrofobisch maakte. Toen kwam de gedachte in me op dat de broer van Jared met veel geduld stenen tot helder glas had gesmolten. Glas is steen die in een andere natuurkundige fase is overgegaan. Toen de Heer de stenen van Jareds broer aanraakte, gaven ze licht in de donkere boten.<sup>11</sup> Plotseling wilde ik nergens liever zijn dan in dat tuinhuisje. Dit was de plek, de enige plek, waar ik werkelijk kon 'zien'. De vragen die me stoorden, verdwenen niet, maar toen ik wakker werd, speelde in mijn gedachten bovenal de vraag: hoe ga je zorgen dat je geloof groeit zoals dat van Jareds broer, zodat jouw stenen licht geven?<sup>12</sup>

Ons sterfelijk brein kan begrip en betekenis alleen in nette kleine porties

aan. Ik weet niet precies waarom de sluier over ons sterfelijk leven zo dik is. Dit is niet het stadium in onze eeuwige ontwikkeling waarin we alle antwoorden hebben. In dit stadium verkrijgen we de zekerheid van (of soms de hoop op) bewijs van zaken die men niet ziet. Zekerheid komt vaak op een manier die niet makkelijk te analyseren valt, maar er is licht in onze duisternis. Jezus zei: 'Ik ben het licht en het leven en de waarheid van de wereld.'<sup>13</sup> Voor wie naar waarheid zoeken, lijkt zij aanvankelijk misschien op de dwaze claustrofobie van stenen ramen. Maar als we geduld hebben en vanuit geloof vragen stellen, kan Jezus onze stenen ramen in glas en licht veranderen. **Christus is het licht waardoor we zien.**

### Sommigen van ons vinden dat we nooit goed genoeg zijn

De scharlakenrode kleurstof in Oudtestamentische tijden was niet alleen kleurrijk maar ook kleurecht. Dat betekent dat deze levendige kleur zich in de wol vastzette en niet verbleekte, hoe vaak die wol ook gewassen werd.<sup>14</sup> Satan slaat ons graag met deze redenering om de oren: witte wol met scharlakenrode vlekken kan nooit meer wit worden. Maar Jezus zegt: 'Mijn wegen [zijn] hoger dan uw wegen.'<sup>15</sup> En het



*Als we ons van onze zonden bekeren, worden we gereinigd door het scharlakenrode bloed van de Heiland.*



wonder van zijn genade is dat, wanneer wij ons van onze zonden bekeren, zijn scharlakenrode bloed ons reinigt. Het is niet logisch, maar wel waar.

'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.'<sup>16</sup> De Heer zegt nadrukkelijk: 'Wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan.'<sup>17</sup> In wezen zegt Hij: 'Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren.'<sup>18</sup> Je hebt fouten gemaakt; iedereen schiet tekort.<sup>19</sup> Kom tot Mij en bekeer je.<sup>20</sup> Ik zal niet meer aan je zonden denken.<sup>21</sup> Je kunt behouden worden.<sup>22</sup> Ik heb een werk voor je.<sup>23</sup> **Christus maakt wol wit.**

Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat is de sleutel waardoor we ons weer met de macht van Jezus Christus verbinden als we wankelen? President Nelson zei het heel eenvoudig: 'De sleutel is om heilige verbonden te sluiten en na te leven. [...] Dat pad is niet ingewikkeld.'<sup>24</sup> Maak Christus het middelpunt van uw leven.<sup>25</sup>

Als u merkt dat het lichtbaken van uw getuigenis flikkert en duisternis u omringt, vat dan moed. Kom uw beloften aan God na. Stel uw vragen. Smelt

steen met geduld tot glas. Wend u tot Jezus Christus. Hij houdt nog steeds van u.

Jezus heeft gezegd: 'Ik ben het licht dat in de duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet.'<sup>26</sup> Dat betekent: hoe hard de duisternis ook haar best doet, ze kan dat licht nooit doven. Nooit. U kunt erop vertrouwen dat zijn licht er voor u zal zijn.

Wij, of mensen die we liefhebben, zitten misschien tijdelijk in het donker. In het geval van de Salt Laketempel werd broeder Val White, de faciliteitenmanager, vrijwel onmiddellijk gebeld. Mensen hadden het gemerkt. Wat was er mis met de tempelverlichting? Eerst ging het personeel naar ieder stroompaneel in de tempel en deed de lampen handmatig aan. Vervolgens vervingen ze de accu's in de stroomvoorziening en testten ze om erachter te komen waarom ze niet werkten.

Het is lastig om in je eentje het licht weer aan te doen. We hebben vrienden nodig. We hebben elkaar nodig. Net zoals het personeel van de tempel kunnen wij elkaar helpen door persoonlijk naar iemand toe te gaan, onze accu's op te laden en te herstellen wat mis gegaan is.

Niet als met Kerstmis op Temple Square zijn we misschien maar één lampje in de boom. Maar we laten ons lichtje schijnen en allemaal samen trekken we miljoenen mensen aan om naar het huis des Heren te gaan. Bovenal kunnen we, zoals president Nelson heeft gepropageerd, het licht van de Heiland in ons eigen leven brengen en bij de mensen die veel voor ons betekenen, eenvoudigweg door onze verbonden na te leven. De Heer belooft zulk getrouw gedrag op allerlei manieren met macht en vreugde.<sup>27</sup>

Ik getuig dat de Heer van u houdt. Hij weet hoe hard u uw best doet. U



OUDERLING QUENTIN L. COOK  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

gaat vooruit. Blijf doorgaan. Hij ziet al uw stille offers en rekent ze u en uw dierbaren ten goede aan. Uw werk is niet voor niets. U bent niet alleen. Zelfs zijn naam, Immanuel, betekent ‘God met ons’.<sup>28</sup> Hij is echt bij u.

Zet nog een paar stappen op het verbondspad, zelfs al heeft u weinig zicht. De lampen zullen weer aangaan. Ik getuig van de waarheid van Jezus’ woorden, die vol licht zijn: ‘Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen; zoek Mij naarstig en u zult Mij vinden; vraag en u zult ontvangen; klop en u zal worden opgedaan.’<sup>29</sup> In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Lukas 10:30–35.
2. Mosiah 24:14.
3. Jeffrey R. Holland, ‘Elkaars lasten dragen’, *Liahona*, juni 2018, 30.
4. Mattheüs 11:28.
5. Lukas 19:5.
6. Lukas 19:9.
7. 3 Nephi 18:25.
8. Handelingen 10:28.
9. Zie Johannes 15:12.
10. Openbaring 3:20.
11. Zie Ether 6:3.
12. Zie Ether 4:7.
13. Ether 4:12.
14. Zie ‘Scarlet, Crimson, Snow, and Wool’, *Ensign*, december 2016, 64–65.
15. Jesaja 55:9.
16. Jesaja 1:18.
17. Leer en Verbonden 58:42.
18. Zie Jesaja 1:18.
19. Zie Romeinen 3:23.
20. Zie 3 Nephi 9:22.
21. Zie Leer en Verbonden 58:42.
22. Zie Lukas 8:48.
23. Zie Mozes 1:6.
24. Russell M. Nelson, ‘Vier geschenken die Jezus Christus u aanbiedt’ (kerstviering Eerste Presidium, 2 december 2018), [broadcasts.ChurchofJesusChrist.org](https://broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).
25. Zie Russell M. Nelson, ‘Why Have Faith Now? LDS President Russell M. Nelson Explains during Phoenix-Area Visit’, *Arizona Republic*, 10 februari 2019, [azcentral.com](http://azcentral.com).
26. Leer en Verbonden 6:21.
27. Zie Mosiah 27:14.
28. Mattheüs 1:23.
29. Leer en Verbonden 88:63.

## Grote liefde voor de kinderen van onze Vader

*Liefde is het voornaamste kenmerk en motief voor de geestelijke doelstellingen die ons door onze geliefde profeet zijn opgedragen.*

Lieve broeders en zusters, dit is een uniek tijdsgewricht in de wereldgeschiedenis. Wat een zegen om in de laatste bedeling voor de wederkomst van de Heiland te leven. Tegen het begin van deze bedeling, in 1829, het jaar voordat de kerk formeel werd gesticht, werd een inmiddels geliefde openbaring ontvangen waarin stond dat een ‘wonderbaar werk’ op het punt stond ‘tevoorschijn te komen’. Deze openbaring bevestigde dat zij die God willen dienen zich daarvoor kwalificeren door ‘geloof,

hoop, liefde en naastenliefde, met het oog alleen gericht op de eer van God’.<sup>1</sup> Naastenliefde, ofwel de ‘reine liefde van Christus’,<sup>2</sup> omvat Gods eeuwige liefde voor al zijn kinderen.<sup>3</sup>

Mijn doel vanochtend is om nadruk te leggen op de essentiële rol van dat soort liefde in zendingswerk, tempelwerk en familiegeschiedenis, en een thuisgerichte, kerkgesteunde godsdienstbeleving in het gezin. Liefde voor de Heiland en liefde voor onze medemens<sup>4</sup> is het voornaamste kenmerk van



en motief voor de bediening en de geestelijke doelstellingen<sup>5</sup> die ons door onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, in de veranderingen van 2018 zijn opgedragen.

### Zendingswerk om het verstrooide Israël te vergaderen

Ik ontdekte al op jonge leeftijd dat zendingswerk en liefde veel met elkaar te maken hebben. Toen ik 11 jaar oud was, kreeg ik een patriarchale zegen van een patriarch die ook mijn grootvader was.<sup>6</sup> In die zegen staat onder meer: 'Ik zegen je met een grote liefde voor je medemens, want je zult geroepen worden om het evangelie in de wereld te verkondigen [...] om zielen voor Christus te winnen.'<sup>7</sup>

Op die jonge leeftijd begreep ik al dat het evangelie verkondigd moest worden met grote liefde voor alle kinderen van onze hemelse Vader.

Als algemene autoriteiten die 15 jaar geleden de opdracht kregen om aan *Predik mijn evangelie* te werken, kwamen wij tot de conclusie dat de eigenschap liefde nu even essentieel voor het zendingswerk is als in het verleden. Het blijkt dat hoofdstuk 6 over christelijke eigenschappen, waaronder naastenliefde, onder zendingen steeds het meest populaire hoofdstuk is.

Als gezanten van de Heiland voelen zendingen deze vorm van liefde, waardoor er een zegen op hun inspanningen rust. Als leden het belang van deze vorm van liefde inzien, wat onmisbaar is om de Heer bij zijn oogmerken te kunnen helpen, wordt het werk van de Heer tot stand gebracht.

Het was mijn voorrecht om een kleine rol te mogen spelen in een geweldig voorbeeld van deze vorm van liefde. Toen ik president van het gebied Oceanië was, kreeg ik een telefoontje van president R. Wayne Shute. Als



jongeman is hij in Samoa op zending geweest. Later keerde hij als zendingspresident naar Samoa terug.<sup>8</sup> Toen hij me belde, was hij president van de Apiatempel in Samoa. Toen hij zendingspresident was, was een van zijn jonge zendingen ouderling O. Vince Haleck, die nu gebiedsresident in Oceanië is. President Shute koesterde veel liefde en respect voor Vince en de hele familie Haleck. Het grootste deel van de familie was lid van de kerk, maar de vader van Vince, Otto Haleck, de patriarch van de familie (van Duitse en Samoaanse afkomst), was geen lid. President Shute wist dat ik een ringconferentie en andere bijeenkomsten in Amerikaans-Samoa bezocht, en vroeg mij of ik bereid was bij Otto Haleck te logeren om met hem over het evangelie te spreken.

Mijn vrouw Mary en ik waren bij Otto en zijn vrouw Dorothy in hun prachtige huis te gast. Na het ontbijt sprak ik met Otto over het evangelie



R. Wayne Shute

en nodigde hem uit om met de zendingen te praten. Hij wees mijn uitnodiging vriendelijk maar resoluut af. Hij vertelde dat hij het fijn vond dat veel van zijn familieleden heiligen der laatste dagen waren. Maar hij voegde daar nadrukkelijk aan toe dat sommige Samoaanse voorouders van zijn moeder de eerste christelijke predikanten in Samoa waren geweest, en dat hij zich sterk met hun traditionele christelijke geloof verbonden voelde.<sup>9</sup> Wel gingen we als goede vrienden uit elkaar.

Later, toen president Gordon B. Hinckley zich klaarmaakte om de Suvatempel in Fiji in te wijden, vroeg hij zijn secretaris, broeder Don H. Staheli,<sup>10</sup> om mij in Nieuw-Zeeland te bellen om alles te regelen. President Hinckley wilde van Fiji naar Amerikaans-Samoa vliegen om de heiligen te ontmoeten. Het voorstel was om in een bepaald hotel waar bij een eerder bezoek gebruik van was gemaakt, te overnachten. Ik vroeg of ik het anders mocht regelen. Broeder Staheli zei: 'U bent de gebiedsresident; ga uw gang.'

Direct belde ik president Shute en zei hem dat we misschien een herkansing kregen om onze vriend Otto Haleck geestelijk tot zegen te zijn. Dit keer zou president Gordon B. Hinckley de zending zijn. Ik vroeg of hij het gepast vond de familie Haleck te vragen om het hele reisgezelschap van president Hinckley te ontvangen.<sup>11</sup> Dat gezelschap bestond uit president

en zuster Hinckley, hun dochter Jane en ook ouderling en zuster Jeffrey R. Holland. President Shute overlegde met de familie en trof alle regelingen.<sup>12</sup>

Toen we na de tempelinwijding in Fiji arriveerden, werden we hartelijk ontvangen.<sup>13</sup> Die avond hadden we een bijeenkomst met duizenden Samoaanse leden, waarna we naar het landgoed van de familie Haleck gingen. Toen we de volgende ochtend aan het ontbijt verschenen, waren president Hinckley en Otto Haleck al goede vrienden geworden. Ik vond het interessant dat ze een bijna soortgelijk gesprek voerden als ik eerder dat jaar met Otto had gehad. Toen Otto zei dat hij de kerk bewonderde maar zijn huidige kerk trouw bleef, legde president Hinckley zijn hand op Otto's schouder en zei: 'Otto, dat is niet goed genoeg. Je zou lid van de kerk moeten zijn. Dit is de kerk van de Heer.' Figuurlijk gesproken zag je hoe Otto's afwerende schild wegviel en hij zich openstelde voor wat president Hinckley zei.

Daarmee was de deur geopend voor lessen van de zendelingen en een geestelijke nederigheid die ertoe leidde dat Otto Haleck zich ruim een jaar later kon laten dopen en bevestigen. Weer een jaar later werd de familie Haleck als eeuwig gezin in de tempel verzegeld.<sup>14</sup>



Wat mij zo raakte in dit ongelooflijke verhaal was de intense bedienende liefde van president Wayne Shute voor zijn voormalige zending, ouderling Vince Haleck, en zijn verlangen om de hele familie Haleck als eeuwig gezin verenigd te zien.<sup>15</sup>

Als het op de vergadering van Israël aankomt, moeten wij ons hart op deze vorm van liefde afstemmen en ons niet alleen maar verantwoordelijk<sup>16</sup> of schuldig voelen, maar in liefde met de hemel samenwerken om de wereld over de boodschap, bediening en zending van de Heiland te vertellen.<sup>17</sup>

Als leden kunnen wij onze liefde voor de Heiland en onze broeders en zusters in de hele wereld laten zien door ze heel eenvoudig uit te nodigen. Het nieuwe zondagse kerkschema geeft ons als leden een buitenkans om

liefdevol vrienden en bekenden uit te nodigen om te komen zien en beleven hoe het in de kerk is.<sup>18</sup> Een geestelijke avondmaalsdienst, hopelijk even heilig als ouderling Jeffrey R. Holland gisteren beschreef, wordt gevolgd door een bijeenkomst van 50 minuten over het Nieuwe Testament en de Heiland, of relevante conferentietoespraken die ook over de Heiland en zijn leer gaan.

Sommige ZHV-zusters vragen zich af waarom zij net als de priesterschapsquorums de opdracht hebben gekregen om te 'vergaderen'. Daar zijn redenen voor, en president Nelson heeft vele daarvan in de afgelopen algemene conferentie genoemd. Hij besloot met: 'Wij kunnen Israël gewoon niet zonder u vergaderen.'<sup>19</sup> We verkeren nu in de gezegende omstandigheid dat ongeveer 30% van onze voltijdzendelingen zusters zijn. Daarom is het des te belangrijker dat ZHV-zusters in liefde over het evangelie vertellen. Van groot belang is een liefdevol, empathisch, geestelijk engagement van ieder van ons – mannen, vrouwen, jongeren en kinderen – om over het evangelie van Jezus Christus te praten. Als we lief, vriendelijk en nederig zijn, zullen velen onze uitnodiging aannemen. Zij die onze uitnodiging niet aannemen, blijven onze vrienden.

### **Tempelwerk en familiegeschiedenis om Israël te vergaderen**

Liefde staat ook centraal in ons tempel- en familiegeschiedeniswerk om Israël aan de andere kant van de sluier te vergaderen. Als we ontdekken wat voor beproevingen en ontberingen onze voorouders meemaakten, gaan we ze meer liefhebben en waarderen. Onze inzet voor tempelwerk en familiegeschiedenis is aanzienlijk vergroot door de recente aanpassingen in het zondagse kerkschema en de overgang van jongeren naar klassen en quorums.



*Dankzij de bedienende liefde van R. Wayne Shute voor ouderling O. Vincent Haleck, een van zijn voormalige zendelingen, werd de familie Haleck voor eeuwig verenigd.*



Door deze veranderingen richten we ons eerder en aandachtiger op onze voorouders en het vergaderen van Israël aan de andere kant van de sluier. Zowel het tempel- als het familiegeschiedeniswerk wordt sterk bevorderd.

Het internet is een krachtig hulpmiddel. Ons belangrijkste centrum voor familiegeschiedenis is nu ons eigen huis. Onze jonge leden zijn erg goed in familiehistorisch onderzoek en zijn geestelijk gedreven om zich te laten dopen voor hun voorouders, voor wie zij liefde en waardering hebben gekregen. Sinds de verandering dat veel 11-jarigen zich nu ook voor de doden mogen laten dopen, zeggen tempelpresidenten over de hele wereld dat de opkomst aanzienlijk hoger is. Eén tempelpresident zei dat ‘er nu veel meer mensen komen om zich te laten dopen [...] en dat er door de leeftijdverlaging naar 11 jaar meer gezinnen komen. [...] Zelfs op hun [jonge] leeftijd lijken ze te begrijpen waarom ze de verordening verrichten en voelen ze er eerbied voor. Het is prachtig om te zien!’<sup>20</sup>

Ik weet dat de leiders en leidsters van onze kinderen en jongeren zich enthousiast inzetten voor familiegeschiedenis en tempelwerk, en dat zullen blijven doen. De zusters van de ZHV en broeders van de priesterschap kunnen met liefde hun eigen rol in tempelwerk en familiegeschiedenis vervullen, en kinderen en jongeren helpen en inspireren om Israël aan de andere kant van de sluier te vergaderen. Dat is vooral thuis en op de sabbat van belang. Ik beloof dat onze jongeren en gezinnen zullen worden gesterkt en beschermd in een wereld die steeds goddelozer wordt, als wij met liefde verordeningen voor onze voorouders verrichten. Ook getuig ik persoonlijk dat president Russell M. Nelson uitermate belangrijke openbaringen over tempels en tempelwerk heeft ontvangen.



### **Eeuwige gezinnen en personen voorbereiden op een leven bij God**

De nieuwe nadruk op thuisgerichte evangeliestudie en -beleving en de hulpmiddelen die de kerk daarvoor geeft, vormen een prachtige gelegenheid om eeuwige gezinnen en personen er liefdevol op voor te bereiden om God te ontmoeten en bij Hem te leven.<sup>21</sup>

Als een man en vrouw in de tempel worden verzegeld, treden zij toe tot de heilige huwelijksorde in het nieuw en eeuwigdurend verbond, een orde van het priesterschap.<sup>22</sup> Samen bezitten en ontvangen zij priesterschapszegeningen en -macht om de aangelegenheden van hun gezin te besturen. Mannen en vrouwen hebben ieder een eigen rol, zoals uitgelegd in ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,<sup>23</sup> maar hun rentmeesterschap is gelijkwaardig en even belangrijk.<sup>24</sup> Ze hebben gelijke macht om openbaring voor hun gezin te ontvangen. Als ze in liefde en deugdzaamheid samenwerken, rust er hemelse zegen op hun beslissingen.

Zij die de wil van de Heer voor henzelf en hun gezin willen kennen, moeten streven naar deugdzaamheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en liefde. Nederigheid en liefde zijn het kenmerk van hen die de wil van de Heer willen kennen, vooral voor hun gezin.

Onszelf vervolmaken, ons kwalificeren voor de zegeningen van verbonden, en ons klaarmaken om God te ontmoeten, zijn individuele verantwoordelijkheden. We moeten zelfredzaam zijn en gedreven bouwen aan een thuis dat een toevlucht is voor de stormen die ons omringen<sup>25</sup> en ‘een heiligdom van geloof’ is.<sup>26</sup> Ouders hebben de taak om hun kinderen liefdevol te onderwijzen. Een met liefde gevuld thuis is een vreugde, een genoeg en letterlijk een hemel op aarde.<sup>27</sup>

Mijn moeders lievelingslied was ‘Als er liefde heerst’.<sup>28</sup> Altijd als ze dat eerste zinnetje hoorde, ‘Elk ziet schoonheid in het rond als er liefde heerst’, raakte ze ontroerd en kreeg ze tranen in de ogen. Als kinderen beseften we dat wij in zo’n soort thuis woonden; het was een van haar hoogste prioriteiten.<sup>29</sup>

Naast een liefdevolle sfeer thuis legt president Nelson de nadruk op minder gebruik van media die onze belangrijkste doelstellingen dwarsbomen.<sup>30</sup> Een aanpassing waar bijna elk gezin beter van wordt, is van het internet, de sociale media en de televisie dienstknachten te maken in plaats van een afleiding of, erger nog, een meester. De oorlog om de zielen van allen, maar vooral kinderen, wordt vaak thuis uitgevochten. Als ouders moeten we ervoor zorgen dat de

inhoud van de media opbouwend is, geschikt voor de leeftijd, en passend bij de liefdevolle sfeer die we proberen te scheppen.

Het onderricht bij ons thuis moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn,<sup>31</sup> maar ook geestelijk, vreugdevol en liefdevol.

Ik beloof dat als we ons richten op onze liefde voor de Heiland en zijn verzoening, Hem centraal stellen in onze pogingen om Israël aan beide zijden van de sluier te vergaderen, anderen bedienen, en ons individueel voorbereiden om God te ontmoeten, de invloed van de tegenstander zal afnemen en de vreugde en gemoedsrust van het evangelie ons huis met christelijke liefde zal sieren.<sup>32</sup> Ik getuig van deze leerstellige beloften en getuig ook met zekerheid van Jezus Christus en zijn zoenoffer voor ons, in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Leer en Verbonden 4:1, 5.
2. Moroni 7:47.
3. Zie 'Naastenliefde', *Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk* (2004), 128.
4. Zie Deuteronomium 6:5; Mattheüs 22:36–40.
5. Zie 'Taken van quorumpresidium's ouderlingen en ZHV-presidium's aangaande het door de wijkleden verrichte zendingswerk, en tempelwerk en familiegeschiedenis', kennisgeving, 6 oktober 2018.
6. Mijn grootvader had toestemming om een patriarchale zegen te geven aan kleinkinderen die in een andere ring woonden. Ik kreeg deze op 11-jarige leeftijd omdat hij ziek was en binnenkort kon overlijden.
7. Patriarchale zegen aan Quentin L. Cook, gegeven door patriarch Crozier Kimball, 13 oktober 1951, Draper (Utah).
8. President R. Wayne Shute heeft met zijn vrouw Lorna nog diverse andere zendingen vervuld in Sjanghai (China), Armenië, Singapore en Griekenland. Na Lorna's overlijden trouwde hij met Rhea Mae Rosvall. Ze hebben een zending vervuld in het zendingsgebied Brisbane (Australië). Zeven van zijn negen kinderen hebben



- een voltijdzending vervuld. In de twee jaar dat hij zendingspresident in Samoa was, was ouderling John H. Groberg zendingspresident in Tonga. De ervaringen van beiden zijn legendarisch.
9. Otto Haleck was een lekenleider in de Congregational Christian Church of Samoa, die wortels heeft in de London Missionary Society. Zijn vader kwam uit Dessau (Duitsland).
  10. President Don H. Staheli is momenteel president van de Bountifultempel (Utah).
  11. President Gordon B. en zuster Marjorie P. Hinckley en hun dochter Jane Hinckley Dudley, ouderling Jeffrey R. en zuster Patricia T. Holland, ouderling Quentin L. en zuster Mary G. Cook, en broeder Don H. Staheli waren allen aanwezig.
  12. Ouderling O. Vincent Haleck laat weten dat zijn vader aan Vince en zijn broer David vroeg om uit het buitenland terug te komen, zodat zij het huis konden inspecteren en aanwezig zijn bij het bezoek van president Hinckley. Ouderling Haleck zei dat zijn vader had gezegd: 'Het zouden engelen kunnen zijn, hoor.' Hij zei tegen zijn zoons dat ze zouden willen dat het huis tiptop was als ze de profeet ontvingen.
  13. President Hinckley werd ontvangen door de nationale leiders van Amerikaans-Samoa en vele duizenden Samoanen in het footballstadion.
  14. Gezinnen samenbrengen door gedreven zendingswerk is typerend voor de volkeren in zowel Samoa als de rest van Polynesië.
  15. President Shute was zo geliefd dat hem gevraagd werd om op de begrafenis van Otto Haleck in 2006 te spreken.
  16. 'Soms beginnen we aan ons dienstbetoon vanuit een zeker plichtsbef, maar zelfs dan kunnen we een edelere hulpbron in onszelf aanboren, waardoor we kunnen dienen op een manier "die dit alles nog overtreft" [1 Korinthe 12:31].' (Joy D. Jones, 'Voor Hem', *Liahona*, november 2018, 50.)

17. Zie Tad R. Callister, *The Infinite Atonement* (2000), 5–8.
18. Als kerkleden anderen uitnodigen, is het goed als ze dat in overleg met de zendingen doen.
19. Russell M. Nelson, 'Deelname van de zusters aan de vergadering van Israël', *Liahona*, november 2018, 70.
20. President B. Jackson en zuster Rosemary M. Wixom, president en mater van de Salt Laketempel, verslag aan het algemeen jeugdwerkpresidium, maart 2019. De Wixoms gaven aan dat ze 'meer doopkleding maat XXXS hadden besteld om aan de vraag te voldoen!'
21. Zie Russell M. Nelson, 'Openingswoord', *Liahona*, november 2018, 6–8.
22. Zie Leer en Verbonden 131:1–4.
23. Zie 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', *Liahona*, mei 2017, 145.
24. 'Elke vader is voor zijn gezin een patriarch en elke moeder een matriarch. In hun afzonderlijke rol als ouder zijn ze aan elkaar verbonden en aan elkaar gelijkwaardig.' (James E. Faust, 'The Prophetic Voice', *Ensign*, mei 1996, 6.)
25. Zie Leer en Verbonden 45:26–27; 88:91.
26. Russell M. Nelson, 'Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden', *Liahona*, november 2018, 113.
27. Zie 'Als een hemel op aarde', *Lofzangen*, nr. 194.
28. 'Als er liefde heerst', *Lofzangen*, nr. 192.
29. Wil deze vorm van liefde bereikt worden, dan moet de instructie in Leer en Verbonden 121:41–42 het doel zijn:  
'Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde;  
'door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen.'  
Onnodig bekritisieren van kinderen moet worden voorkomen. Fouten en gebrek aan wijsheid vragen om onderricht, niet om kritiek. Zonde vraagt om kastijding (zie Leer en Verbonden 1:25–27).
30. Zie Russell M. Nelson, 'Deelname van de zusters aan de vergadering van Israël', 69; zie ook Russell M. Nelson, 'Hoop van Israël' (wereldwijde devotionaal voor jongeren, 3 juni 2018), [HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org](http://HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org).
31. In wezen is ons thuis als een school met één leslokaal voor alle leeftijden. Als we de 11-jarige onderwijzen, kunnen we niet voorbijgaan aan de 3-jarige.
32. Zie Johannes 17:3; 2 Nephi 31:20; Moroni 7:47.



OUDERLING D. TODD CHRISTOFFERSON  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

# Ons voorbereiden op de wederkomst van de Heer

*De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft unieke macht gekregen om haar opdracht van voorbereiding op de wederkomst van de Heer uit te voeren.*

Over twee weken vieren we Pasen. De opstanding bevestigt de goddelijke aard van Jezus Christus en het feit dat God de Vader werkelijk bestaat. We denken aan de Heiland en overpeinen 'dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit.'<sup>1</sup> Ik hoop dat we ook denken aan zijn aanstaande wederkomst, wanneer 'Hij zal heersen als Koning der koningen en [...] Heer der heren.'<sup>2</sup>

Enige tijd geleden nam ik in de Argentijnse stad Buenos Aires deel

aan een congres met leiders van veel verschillende godsdiensten. Hun liefde voor hun medemens was onmiskenbaar. Zij wilden vooral lijden verlichten en mensen helpen om boven hun omstandigheden van verdrukking en armoede uit te stijgen. Ik dacht aan de vele humanitaire hulpacties van deze kerk, waaronder projecten in samenwerking met groeperingen gelovigen die op het congres vertegenwoordigd waren. Ik was erg dankbaar voor de vrijgevigheid van de leden van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die dergelijk christelijk dienstbetoon mogelijk maakt.

Op dat moment bevestigde de Heilige Geest twee dingen aan mij. Ten eerste dat het van essentieel belang is om in stoffelijke behoeften te voorzien, en dat dit werk moet doorgaan. Het tweede was onverwacht, maar de ingeving was krachtig en duidelijk. Namelijk dat het naast onzelfzuchtig dienstbetoon van allesovertreffend belang is om de wereld op de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor te bereiden.

Als Hij komt, zullen verdrukking en onrechtvaardigheid niet alleen verminderen, ze zullen verdwijnen:

'Ook zal de wolf bij het lam verkeren, en de luipaard zal zich neerleggen bij het bokje, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen; en een kleine jongen zal ze leiden. [...]

'Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op geheel mijn heilige berg; want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken.'<sup>3</sup>

Armoede en lijden zullen niet alleen verminderen, ze zullen verdwijnen:

'Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.

'Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.'<sup>4</sup>

Zelfs smart en verdriet om sterfgevallen zullen worden weggenomen:

'En te dien dage zal een kind pas sterven als het oud is; en zijn leven zal zijn als de levensduur van een boom;

'en wanneer het sterft, zal het niet slapen, dat wil zeggen in de aarde, maar in een oogwenk veranderd worden en opgenomen worden, en zijn rust zal heerlijk zijn.'<sup>5</sup>





Dus ja, laten we nu al het mogelijke doen om lijden en verdriet te verlichten, *en* laten we ons nog meer toewijden aan onze voorbereidingen voor de dag waarop er voor eens en altijd een eind aan verdriet en kwaad wordt gemaakt, wanneer ‘Christus persoonlijk op aarde zal regeren; en [...] de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid zal ontvangen.’<sup>6</sup> Het wordt een dag van verlossing en oordeel. De anglicaanse bisschop van Durham, dr. N.T. Wright, heeft treffend beschreven hoe belangrijk de verzoening, de opstanding en het oordeel van Jezus Christus zijn om onrechtvaardigheid te overwinnen en alles recht te zetten.

Hij heeft gezegd: ‘God heeft een dag vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Dat heeft Hij allen verzekerd door Hem uit de dood te doen opstaan. De feiten aangaande Jezus van Nazareth, en met name zijn opstanding uit de dood, zijn het fundament van de geruststelling dat de wereld niet per ongeluk is ontstaan. Als puntje bij paaltje komt, is het geen chaos; als we nu rechtschapenheid betrachten, is dat geen schot in het duister, is het geen poging om een bouwval te ondersteunen die uiteindelijk in zal storten, of een auto te repareren die rijp voor de schroothoop is. Toen God Jezus uit de dood opwekte, was dat het microkosmische voorval waarin de ultieme macrokosmische daad van het oordeel

als [het] zaadje [...] van de ultieme hoop was vervat. God gaf op de allerduidelijkste manier aan dat Jezus van Nazareth werkelijk de Messias was. [...] De grootste ironie in de geschiedenis was dat [Jezus] zelf een wreed en onrechtvaardig oordeel onderging, dat Hij alle wreedheid en onrecht uit de geschiedenis ondervond om die chaos, die duisternis, die wreedheid en dat onrecht in Zichzelf te dragen, en de uitwerking ervan teniet te doen.’<sup>7</sup>

Op dat congres in Buenos Aires maakte de Geest mij duidelijk dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als enige de macht en de opdracht heeft om de benodigde voorbereidingen voor de wederkomst van de Heer te treffen; in feite is de kerk zelfs voor dat doel hersteld. Kunt u ergens anders een volk vinden dat het huidige tijdperk aanvaardt als de geprofeteerde ‘bedeling van de volheid van de tijden’ waarin God ‘alles weer in Christus bijeen [wil] brengen’?<sup>8</sup> Als u hier geen gemeenschap vindt die al het nodige voor zowel de levenden als de doden wil doen om hen voor te bereiden op die dag, als u hier geen organisatie vindt die bereid is om oneindig veel tijd en middelen te wijden aan het vergaderen en voorbereiden van een verbondsvolk dat klaarstaat om de Heer te ontvangen, dan vindt u die nergens.

De Heer heeft in 1831 tegen de kerk gezegd:

‘De sleutels van het koninkrijk van God zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en vandaar zal het evangelie voortrollen naar de einden der aarde. [...]’

‘Roep de Heer aan, opdat zijn koninkrijk zich op aarde zal verbreden, opdat haar bewoners het zullen ontvangen en voorbereid zullen zijn op de komende dagen, waarin de Zoon des Mensen in de hemel zal neerdalen, gekleed in de luister van zijn heerlijkheid, om het koninkrijk van God dat op aarde is opgericht, te ontmoeten.’<sup>9</sup>

Hoe kunnen we ons nu al op die dag voorbereiden? We kunnen ons volk voorbereiden; we kunnen het verbondsvolk van de Heer vergaderen; en we kunnen een bijdrage leveren aan het vervullen van de heilsbelofte die ‘aan de vaders’, onze voorouders, is gedaan.<sup>10</sup> Al deze voorbereidingen moeten voornamelijk vóór de wederkomst van de Heer getroffen worden.

Ten eerste is een cruciale voorwaarde voor de wederkomst van de Heer dat er op aarde een volk klaarstaat om Hem te ontvangen. Hij heeft gezegd dat zij die op die dag nog op aarde zijn, ‘van de geringste tot de grootste [...] vervuld zullen zijn van de kennis van de Heer, en met eigen ogen zullen zien en hun stem zullen verheffen en met één stem dit nieuwe lied zullen zingen: De Heer heeft Zion wedergebracht [...] De Heer heeft alle dingen bijeenvergaderd. De Heer heeft Zion van boven neergebracht. De Heer heeft Zion van beneden omhooggebracht.’<sup>11</sup>

God heeft in de oudheid de rechtschapen stad Zion in zijn tegenwoordigheid opgenomen.<sup>12</sup> Maar in de laatste dagen zal een nieuw Zion de Heer bij zijn wederkomst ontvangen.<sup>13</sup> Zion bestaat uit de reinen van hart, een volk dat een van hart en geest is en dat in rechtschapenheid leeft, zonder dat er

armen onder hen zijn.<sup>14</sup> De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De opbouw van Zion moet ons grootste doel zijn.’<sup>15</sup> We bouwen Zion thuis, in onze wijk of gemeente, en in onze ring op door middel van eensgezindheid, goddelijkheid en naastenliefde.<sup>16</sup>

We moeten erkennen dat de opbouw van Zion in een roerige tijd plaatsvindt: ‘Een dag van verbolgenheid, een dag van verbranding, een dag van verwoesting, van geweën, van getreur en van weeklagen; en als een wervelwind zal [die wraak] op het gehele aardoppervlak komen, zegt de Heer.’<sup>17</sup> Daarom wordt de vergadering in ringen ‘een bescherming [...] en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid, wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde.’<sup>18</sup>

Net als in vroeger tijden komen we ‘dikwijls tezamen om te vasten en te bidden en met elkaar te spreken over het welzijn van [onze] ziel. ‘En [...] om van het brood en de wijn te nemen ter gedachtenis van de Heer Jezus.’<sup>19</sup> Zoals president Russell M. Nelson de afgelopen algemene oktoberconferentie heeft uitgelegd: ‘Het permanente doel van de kerk is alle leden te helpen meer geloof in onze Heer Jezus Christus en zijn verzoening te krijgen, hen te helpen bij het sluiten en onderhouden van hun verbonden met God, en hun gezin te versterken en verzegelen.’<sup>20</sup> Daarom legt hij nadruk op het belang van tempelverbonden, de sabbat en zich thuis dagelijks vergasten aan het evangelie, gesteund door een geïntegreerd leerplan in de kerk. We willen meer over de Heer te weten komen, en we willen de Heer leren kennen.<sup>21</sup>

Aan de opbouw van Zion ligt de vergadering van het lang geleden verstrooide verbondsvolk van de Heer ten grondslag.<sup>22</sup> ‘Wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de



herstelling van de tien stammen.’<sup>23</sup> Allen die zich bekeren, in Christus geloven en zich laten dopen, behoren tot zijn verbondsvolk.<sup>24</sup> De Heer zelf heeft geprofeetd dat het evangelie voor zijn wederkomst in de hele wereld verkondigd zou worden<sup>25</sup> ‘om [zijn] volk, dat van het huis van Israël is, terug te winnen’<sup>26</sup> ‘en dan zal het einde komen.’<sup>27</sup> Jeremia’s profetie is in vervulling aan het gaan:

‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,

‘maar: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaders gegeven heb.’<sup>28</sup>

President Nelson heeft herhaaldelijk beklemdoond: ‘de vergadering [van Israël] is het belangrijkste wat er nu op aarde gebeurt. Niets is zo veelomvattend, niets is zo belangrijk, niets is zo majestueus. En als je [...] wilt, kun jij er een groot aandeel in hebben.’<sup>29</sup> De heiligen der laatste dagen zijn altijd zendingsactief geweest. Sinds het begin van de herstelling hebben duizenden gehoor gegeven aan zendingsoproepen. Momenteel zijn er tienduizenden leden op zending. En zoals ouderling Quentin L. Cook net heeft gezegd: wij *allemaal* kunnen op eenvoudige, natuurlijke manieren deelnemen door

anderen liefdevol uit te nodigen om met ons mee naar de kerk te komen, ons thuis te bezoeken, deel van ons kringetje uit te maken. De publicatie van het Boek van Mormon was het signaal dat de vergadering was begonnen.<sup>30</sup> Het Boek van Mormon zelf is het middel tot vergadering en bekering.

Het grote verlossingswerk voor onze voorouders is ook van essentieel belang voor de wederkomst. De Heer beloofde de profeet Elia te sturen vóór de wederkomst, ‘die grote en ontzagwekkende dag’,<sup>31</sup> om ‘het priesterschap te openbaren’ en ‘in het hart van de kinderen de aan de vaders gedane beloften [te] planten’.<sup>32</sup> Elia kwam, zoals beloofd. Dat gebeurde op maandag 3 april 1836, in de Kirtlandtempel. Hij verleende toen op die plek inderdaad het beloofde priesterschap, de sleutels voor de verlossing van de doden en de vereniging van mannen, vrouwen en kinderen in alle generaties en alle tijden tot in de eeuwigheid.<sup>33</sup> Was dit niet gebeurd, dan zou de aarde niet aan het doel van haar schepping voldoen en zou zij vervloekt worden of ‘volkomen worden verwoest’.<sup>34</sup>

Tijdens de jongerendevotional die aan de inwijding van de tempel in Rome voorafging, lieten de honderden aanwezige jongemannen en jongevrouwen president Nelson de kaarten zien die ze hadden gemaakt met namen van hun voorouders. Zij waren er klaar voor om zich plaatsvervangend in de tempel



te laten dopen zodra die open was. Het was een prachtig moment, maar het is slechts een van de vele voorbeelden dat Zion steeds sneller voor de voorgaande generaties wordt gevestigd.

In ons streven om Zion ijverig op te bouwen, inclusief onze bijdrage aan het vergaderen van de uitverkorenen van de Heer en het verlossen van de doden, moeten we onthouden dat dit het werk van de Heer is, en dat Hij het uitvoert. Hij is de Heer van de wijngaard, en wij zijn zijn dienstknechten. Hij vraagt ons om voor ‘de laatste maal’ uit alle macht in de wijngaard te werken, en Hij werkt zij aan zij met ons.<sup>35</sup> Maar misschien zouden we moeten zeggen dat Hij ons toestaat om aan zijn zij te werken. Zoals Paulus heeft gezegd: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.’<sup>36</sup> Hij is het die zijn werk te zijner tijd bespoedigt.<sup>37</sup> Met behulp van onze onvolmaakte bijdragen, onze ‘kleine middelen’, brengt de Heer grote dingen teweeg.<sup>38</sup>

Deze grote, laatste bedeling werkt gestaag naar een climax toe: het Zion op aarde, dat bij de heerlijke wederkomst van de Heiland met het Zion van boven verenigd wordt. De Kerk van Jezus

Christus heeft de opdracht om de wereld op die dag voor te bereiden, en doet dat ook. En laten wij dit jaar met Pasen daarom werkelijk de opstanding van Jezus Christus vieren, en alles wat dit beduidt: zijn terugkeer en duizendjarige heerschappij in vrede, een rechtvaardig oordeel en volmaakte gerechtigheid voor iedereen, de onsterfelijkheid van iedereen die op deze aarde heeft geleefd, en de belofte van het eeuwig leven. De opstanding van Christus is de ultieme geruststelling dat alles in orde gemaakt wordt. Laten we Zion opbouwen om die dag te bespoedigen. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. ‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’, *Liahona*, april 2017, binnenzijde vooromslag.
2. ‘De levende Christus.’
3. 2 Nephi 21:6, 9; zie ook Jesaja 11:6, 9.
4. Openbaring 7:16–17.
5. Leer en Verbonden 101:30–31.
6. Geloofsartikelen 1:10.
7. N.T. Wright, ‘Full of the Knowledge of the Lord’ (preek tijdens een ochtenddienst, Durham [Engeland], 30 maart 2016), [ntwrightpage.com](http://ntwrightpage.com).
8. Efeze 1:10.
9. Leer en Verbonden 65:2, 5.
10. Leer en Verbonden 2:2.
11. Leer en Verbonden 84:98–100.

12. In de Schriften staat eenvoudigweg: ‘En het geschiedde dat Zion niet meer was, want God had het aan zijn eigen boezem ontvangen’ (Mozes 7:69).
13. God heeft verklaard: ‘En gerechtigheid zal Ik uit de hemel neerzenden; en waarheid zal Ik uit de aarde voortzenden om te getuigen van mijn Eniggeborene, van zijn opstanding uit de doden; ja, en ook van de opstanding van alle mensen; en gerechtigheid en waarheid zal Ik als een watervloed over de aarde doen stromen, om mijn uitverkorenen vanuit de vier hoeken van de aarde te vergaderen naar een plaats die Ik zal bereiden, een heilige stad, opdat mijn volk zijn lendenen kan omgorden en kan uitzien naar de tijd van mijn komst; want daar zal mijn tabernakel zijn en het zal Zion worden genoemd, een nieuw Jeruzalem. [...] En voor een tijdspanne van duizend jaar zal de aarde rusten’ (Mozes 7:62, 64).
14. Zie Leer en Verbonden 97:21; Mozes 7:18.
15. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), 186.
16. Zie D. Todd Christofferson, ‘Kom tot Zion’, *Liahona*, november 2008, 37–40.
17. Leer en Verbonden 112:24.
18. Leer en Verbonden 115:6.
19. Moroni 6:5–6; zie ook Alma 6:5–6; 4 Nephi 1:12.
20. Russell M. Nelson, ‘Openingswoord’, *Liahona*, november 2018, 7.
21. Zie Jeremia 31:34; Johannes 17:3; Leer en Verbonden 84:98.
22. De uitverkorenen worden een voor een vergaderd in de ringen van Zion, in ‘de plaatsen die [God heeft] aangewezen’ (Leer en Verbonden 109:39; zie ook Leer en Verbonden 124:36).
23. Geloofsartikelen 1:10.
24. Zie 2 Nephi 30:2.
25. Zie Mattheüs naar Joseph Smith 1:31.
26. Leer en Verbonden 39:11.
27. Mattheüs naar Joseph Smith 1:31.
28. Jeremia 16:14–15; zie ook Jeremia 23:7–8.
29. Russell M. Nelson, ‘Hope of Israel’ (wereldwijde jongerendevotional, 3 juni 2018), [HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org](http://HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org); zie ook Russell M. Nelson, ‘Remnants Gathered, Covenants Fulfilled’, in Paul Y. Hoskisson, red., *Sperry Symposium Classics: The Old Testament* (2005), 1–17.
30. Zie 3 Nephi 21:1–7.
31. Maleachi 4:5.
32. Leer en Verbonden 2:1–2.
33. Zie Leer en Verbonden 110.
34. Leer en Verbonden 2:3; zie ook Jakobus 4:6.
35. Zie Jakobus 5:71–72.
36. 1 Korinthe 3:6.
37. Zie Leer en Verbonden 88:73.
38. Zie 1 Nephi 16:29.



TAD R. CALLISTER  
*Onlangs ontheven algemeen zondagsschoolpresident*

# De verzoening van Jezus Christus

*De verzoening van de Heiland is niet alleen oneindig in reikwijdte, maar raakt ons ook persoonlijk.*

In deze tijd van het jaar verheugen we ons extra en staan we meer stil bij de verzoening van de Heiland. Het is werkelijk de meest hemelse, geestverruimende, hartstochtelijke leer die deze wereld of het universum ooit gekend heeft. Zij geeft ons leven hoop en zin.

Wat is de verzoening van Jezus Christus dan? In zeker opzicht is de verzoening een reeks goddelijke gebeurtenissen die in de hof van Gethsémané begon, aan het kruis voortging en met de opstanding van de Heiland uit het graf eindigde. Er lag een onbevattelijke liefde voor ieder van ons aan ten grondslag. Er was iemand voor nodig die zondeloos was, die oneindige macht over de elementen had – zelfs over de dood. Iemand die een grenzeloos vermogen had om de gevolgen van al onze zonden en ziekten te ondergaan, en die feitelijk onder dit alles neerdaalde.<sup>1</sup> Dit was de zending van Jezus Christus – dit was zijn verzoening.

Wat was het doel ervan? Het doel was om het voor ons mogelijk te maken bij God terug te keren, meer op Hem te gaan lijken en een volheid van vreugde te hebben. Dit werd bereikt door het overwinnen van vier obstakels:

1. Lichamelijke dood
2. Geestelijke dood als gevolg van Adams keuze en onze zonden
3. Onze ellende en benauwingen
4. Onze zwakheden en onvolmaaktheden

Maar hoe kon de Heiland dit volbrengen zonder de wetten van gerechtigheid teniet te doen?

Stel eens dat iemand een opwindende vrije val wil meemaken en opeens besluit om spontaan uit een vliegtuigje te springen. Hij beseft daarna al snel dat hij dwaas gehandeld heeft. Hij wil graag veilig landen, maar er is een obstakel: de wet van de zwaartekracht. Hij beweegt zijn armen supersnel op en neer en



*Als wij zonden begaan, voorziet de Heiland ons door zijn verzoening van een geestelijke parachute.*

hoopt zo te kunnen vliegen, maar helaas. Hij manoeuvreert zijn lichaam zó dat hij langzamer naar beneden zweeft, maar de wet van de zwaartekracht is ongenadig en meedogenloos. Hij probeert deze elementaire natuurwet te vermurwen: ‘Het was een vergissing. Ik zal het nooit meer doen.’ Maar hij pleit tegen dovemansoren. De wet van de zwaartekracht kent geen medelijden; zij maakt geen uitzonderingen. Maar gelukkig voelt de man plotseling iets op zijn rug. Zijn vriend in het vliegtuig had het moment van dwaasheid opgemerkt en hem vlak voor de sprong van een parachute voorzien. Hij vindt het koord en trekt eraan. Opgelucht zweeft hij veilig naar de grond. We kunnen de vraag stellen: ‘Werd de wet van de zwaartekracht tenietgedaan, of werkte de parachute binnen die wet om voor een veilige landing te zorgen?’

Wanneer we zondigen, lijken we op de dwaze man die uit het vliegtuig sprong. Wat we zelf ook proberen, neerstorten is het enige dat ons wacht. We hebben te maken met de wet van gerechtigheid, die net als de wet van de zwaartekracht meedogenloos en genadeloos is. We kunnen alleen gered worden omdat de Heiland ons, door zijn verzoening, barmhartig van een soort geestelijke parachute voorziet. Als we geloof in Jezus Christus hebben en ons bekeren (dat wil zeggen: ons deel doen en aan het koord trekken), dan is de beschermende macht van de Heiland voor ons beschikbaar en kunnen we geestelijk ongedeerd landen.

Dit is echter alleen mogelijk doordat de Heiland de vier obstakels heeft overwonnen die onze geestelijke vooruitgang in de weg kunnen staan.

**1. De dood.** Hij overwon de dood door zijn heerlijke opstanding. De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Zoals

allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.<sup>22</sup>

**2. Zonde.** De Heiland overwon zonde en schuld voor allen die zich bekeren. Zijn zuiverende macht is zó grondig en uitgebreid dat Jesaja heeft beloofd: 'Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.'<sup>23</sup>

Ik kom af en toe goede heiligen tegen die moeite hebben om zichzelf te vergeven. Zij stellen onbedoeld maar onterecht een limiet aan de verlossende macht van de Heiland. Zij hebben een oneindige verzoening onbewust in een eindige veranderd, die niet voor hun zonde of zwakheid geldt. Maar de verzoening is juist oneindig omdat elke zonde en zwakheid eronder valt, alsook elke vorm van misbruik of pijn die anderen veroorzaken.

Truman G. Madsen heeft de volgende troostrijke woorden opgetekend:

'Als iemand van u echt meent dat u te ver bent gegaan, [...] dat u het gif van de zonde hebt ingenomen zodat u nooit meer kunt worden wat u had kunnen zijn – luister dan naar mij.

'Ik getuig dat u niet dieper kunt zinken dan het licht en de onmetelijke intelligentie van Jezus Christus kunnen reiken. Ik getuig dat zolang er een sprankje wil tot bekering en verandering is, *Hij er is*. Hij is niet slechts tot uw toestand neergedaald; Hij is *eronder* neergedaald, "opdat Hij in alle en door alle dingen zou kunnen zijn, het licht van de waarheid" [Leer en Verbonden 88:6].<sup>24</sup>

Het is essentieel om de verzoening van de Heiland en de oneindige implicaties ervan te begrijpen. Met dat begrip groeit namelijk ook het verlangen om onszelf en anderen te vergeven.

We mogen dan wel in de zuiverende macht van Christus geloven, toch rijst vaak de vraag: 'Hoe weet ik of ik vergeving van mijn zonden heb ontvangen?'

Als we de Geest voelen, is dat ons bewijs dat we vergeving hebben ontvangen, ofwel dat het zuiveringsproces plaatsvindt. President Henry B. Eyring heeft gezegd: 'Als u [...] de invloed van de Heilige Geest hebt gevoeld, mag u dit als een bewijs beschouwen dat de verzoening werkzaam is in uw leven.'<sup>25</sup>

Sommigen vragen zich af: als ik vergeving heb ontvangen, waarom voel ik me dan nog steeds schuldig? Misschien verschaft God ons in zijn barmhartigheid met de herinnering aan die schuld een waarschuwing, een soort geestelijk 'stopteken' dat ons, in elk geval een tijdje, toeroept wanneer we met meer verleidingen geconfronteerd worden: 'Sla die weg niet in. Je weet welke ellende eruit kan voortvloeien.' In die zin dient het als bescherming, niet als straf.

Is het dan mogelijk dat we ons onze zonden zonder schuldgevoel herinneren?

Alma herinnerde zich zijn zonden, zelfs nog jaren nadat hij zich bekeerd had. Maar toen hij Jezus



om barmhartigheid had gesmeekt, zei hij, 'Ik [kon] mij mijn pijnen niet meer herinneren; ja, ik werd niet meer verscheurd door de gedachte aan mijn zonden.'<sup>26</sup>

Hoe kon hij zich zijn zonden wel herinneren, maar geen pijn of schuld voelen? Omdat wij, als wij ons bekeren, 'uit God [worden] geboren'.<sup>27</sup> Wij worden, zoals in de Schriften staat, 'nieuwe schepselen'<sup>28</sup> in Christus. We kunnen dan volkomen oprecht zeggen: 'Ik ben niet de man of vrouw die die zonden begaan heeft. Ik ben een nieuw en veranderd persoon.'

**3. Ellende en benauwingen.** Alma profeteerde dat Christus 'zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoeking doorstaan.' Waarom? 'Opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld, [...] opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden.'<sup>29</sup>

Hoe brengt Hij dit tot stand? Soms neemt Hij de moeilijkheid weg, soms geeft Hij ons de kracht om te volharden, en soms geeft Hij ons een eeuwig perspectief om de voorbijgaande aard ervan beter te begrijpen. Nadat Joseph Smith zo'n twee maanden in de gevangenis te Liberty had zitten verkommeren, riep hij uit: 'O God, waar bent U?'<sup>30</sup> God verloste hem niet meteen uit zijn benarde situatie, maar antwoordde: 'Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn; en dan, indien u het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen.'<sup>31</sup>

Joseph begreep toen dat die bittere ervaring maar een stipje in het eeuwige spectrum was. Met deze bredere kijk schreef hij de heiligen vanuit diezelfde gevangenis: 'Zeer geliefde broeders, laten wij blijmoedig alle dingen doen die binnen ons vermogen liggen, en mogen wij dan met



het volste vertrouwen stilhouden om het heil van God te zien.<sup>12</sup> Dankzij de verzoening van de Heiland kunnen wij een eeuwig perspectief hebben dat zin geeft aan onze beproevingen en hoop op onze verlossing.

**4. Zwakheden en onvolmaaktheden.** De Heiland maakt dankzij zijn verzoening instaatstellende kracht, oftewel genade,<sup>13</sup> vrij. Daardoor kunnen we onze zwakheden en onvolmaaktheden overwinnen en meer op Hem gaan lijken.

Moroni zegt: ‘Ja, kom tot Christus en word vervolmaakt in Hem [...], opdat u door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus.’<sup>14</sup> Het lijkt of er minstens twee kanalen of middelen zijn om die instaatstellende, louterende kracht te activeren die onze volmaking mogelijk maakt.

Ten eerste, de heilsverordeningen. In de Schriften staat: ‘In de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar.’<sup>15</sup> Soms zien we verordeningen als een afvinklijstje, nodig voor onze verhoging. Maar in werkelijkheid ontsluit elke verordening een goddelijke kracht waardoor we meer op Christus kunnen gaan lijken. Bijvoorbeeld:

- Bij onze doop en het ontvangen van de gave van de Heilige Geest worden we rein. We verkrijgen dan een zekere heiligheid zoals God.
- Door de Heilige Geest wordt ons verstand vaak verlicht en ons hart verzacht, zodat we meer kunnen denken en voelen zoals Hij dat doet.
- En wanneer we als echtpaar verze-geld worden, erven we het recht op ‘tronen, koninkrijken, prinsdommen en machten’<sup>16</sup> als beloning van God.

Een tweede kanaal voor deze instaatstellende kracht zijn de gaven van de Geest. Dankzij de verzoening van de



Heiland kunnen we de gave van de Heilige Geest en de bijbehorende gaven van de Geest ontvangen. Deze gaven zijn goddelijke eigenschappen; met elke gave van de Geest die we verwer-ven, gaan we dus meer op God lijken. Dat is ongetwijfeld de reden dat er in de Schriften diverse aansporingen staan om naar die gaven te streven.<sup>17</sup>

President George Q. Cannon heeft gezegd: ‘Geen mens behoort te zeg-gen: “Ach, ik kan er niets aan doen; zo ben ik nu eenmaal.” Daarin is hij niet gerechtvaardigd, want God heeft beloofd [...] om gaven te verlenen waardoor [onze zwakheden] uitgeroeid zullen worden. [...] Als iemand van ons onvolmaakt is, hebben we de plicht om te bidden om de gave die we nodig heb-ben om volmaakt te worden.’<sup>18</sup>

Kortom: de verzoening van de Heiland geeft ons leven in plaats van de dood, ‘sieraad in plaats van as’,<sup>19</sup> gene-zing in plaats van pijn, en volmaakt-heid in plaats van zwakheid. Zij is het hemelse middel tegen de obstakels en moeilijkheden van deze wereld.

In zijn laatste week als sterveling zei de Heiland: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwon-nen.’<sup>20</sup> Omdat de Heiland zijn ver-zoening tot stand heeft gebracht, is er geen externe macht of gebeurtenis of persoon – geen zonde of dood of scheiding – die onze verhoging in de

weg kan staan, op voorwaarde dat we Gods geboden onderhouden. Met die kennis kunnen we voorwaarts streven met goede moed en met de absolute zekerheid dat God in deze hemelse zoektocht met ons is.

Ik getuig dat de verzoening niet alleen oneindig in reikwijdte is, maar ons ook persoonlijk raakt – dat we er niet alleen door naar God kunnen terugkeren, maar ook door kunnen worden zoals Hij is – het hoogste doel van Christus’ verzoening. Daarvan getuig ik dankbaar en met zekerheid in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Leer en Verbonden 88:6.
2. 1 Korinthe 15:20–22.
3. Jesaja 1:18.
4. Truman G. Madsen, *Christ and the Inner Life* (1978), 14.
5. Henry B. Eyring, ‘Gifts of the Spirit for Hard Times’, *Ensign*, juni 2007, 23.
6. Alma 36:19; zie ook Alma 36:20–21.
7. Alma 36:23; zie ook Alma 36:24–26.
8. Mosiah 27:26.
9. Alma 7:11–12.
10. Leer en Verbonden 121:1.
11. Leer en Verbonden 121:7–8.
12. Leer en Verbonden 123:17.
13. Zie Gids bij de Schriften, ‘Genade’, scriptures.ChurchofJesusChrist.org.
14. Moroni 10:32.
15. Leer en Verbonden 84:20.
16. Leer en Verbonden 132:19.
17. Zie 1 Korinthe 12:31; Moroni 10:30; Leer en Verbonden 46:8.
18. George Q. Cannon, ‘Naar geestelijke gaven streven’, *Liahona*, april 2016, 80.
19. Jesaja 61:3.
20. Johannes 16:33.



PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

# ‘Kom dan en volg Mij’

*Jezus Christus nodigt ons uit om het verbondspad terug naar huis bij onze hemelse Ouders en onze dierbaren te nemen.*

Geliefde broeders en zusters, mijn vrouw, Wendy, en ik zijn blij dat wij op deze sabbatochtend bij u zijn. Er is sinds onze vorige algemene conferentie veel gebeurd. Er zijn nieuwe tempels ingewijd in Concepción (Chili), Barranquilla (Colombia) en Rome (Italië). De Geest werd bij die gewijde gebeurtenissen in rijke mate uitgestort.

Ik complimenteer de vele vrouwen (en mannen) die het Boek van Mormon onlangs hebben gelezen en er vreugde en verborgen schatten in hebben gevonden. Ik ben geïnspireerd door verhalen over wonderen.

Ik sta versteld van de 11-jarige jongemannen die het avondmaal nu elke zondag als diaken waardig rond dienen. Ze gaan ook naar de tempel, samen met onze 11-jarige jongevrouwen, die nu actief als bijenkorfmeisjes leren en dienstbaar zijn. Jongemannen en jongevrouwen prediken het evangelie duidelijk en vol overtuiging.

Ik verheug me met kinderen en jongeren die thuis over het evangelie spreken. Zij volgen samen met hun ouders het thuisgerichte, kerkgesteunde leerplan.

We kregen deze foto van de 4-jarige Blake. Op een vroege zaterdagochtend pakte hij een kerkboek en riep uit: ‘Ik moet mijn geest eten geven!’

Blake, we zijn erg blij met jou en anderen die hun geest willen voeden door zich aan de leringen van het herstelde evangelie van Jezus Christus te vergasten. We verheugen ons ook in het feit dat velen de macht van God ontvangen door naar de tempel te gaan en daar te dienen.

Velen van u weten dat we drie maanden geleden als familie afscheid van onze dierbare dochter Wendy moesten nemen toen ze dit aardse leven verliet. Ik had in de laatste dagen van haar strijd tegen kanker de gezegende gelegenheid om nog een laatste gesprek als vader en dochter met haar te hebben.

Ik hield haar handen vast en zei hoeveel ik van haar hield, en hoe dankbaar ik was om haar vader te zijn. Ik zei: ‘Je



*De 4-jarige Blake zei: ‘Ik moet mijn geest eten geven!’*

bent in de tempel getrouwd, en je bent je verbonden trouw nagekomen. Je hebt met je man zeven kinderen in jullie gezin verwelkomd. Jullie hebben ze als toegewijde discipelen van Jezus Christus, moedige kerkleden en betrokken burgers grootgebracht. Zij hebben op hun beurt een partner van datzelfde kaliber gekozen. Je papa is heel, heel trots op je. Je hebt me veel vreugde gebracht!’

Ze antwoordde zachtjes: ‘Dankjewel, papa.’

Het was een ontroerend, emotioneel moment voor ons. We hebben in haar 67 levensjaren samen gewerkt, samen gezongen en vaak samen geskied. Maar die avond spraken we over zaken die er echt toe doen, zoals verbonden, verordeningen, gehoorzaamheid, geloof, gezin, trouw, liefde en eeuwig leven.

We missen onze dochter heel erg. Maar dankzij het herstelde evangelie van Jezus Christus maken wij ons geen zorgen over haar. Als we onze verbonden met God blijven nakomen, mogen we ons op onze hereniging met haar verheugen. Ondertussen dienen wij de Heer hier en dient zij Hem daar – in het paradijs.<sup>1</sup>

Mijn vrouw en ik zijn eerder dit jaar nog in Paradise geweest – Paradise in Californië wel te verstaan. Onze dochter was nog geen veertig uur vóór ons geplande bezoek aan die plaats overleden. We waren daar samen met ouderling Kevin W. Pearson en zijn vrouw, June. We werden enorm door de heiligen van de ring Chico (Californië) gesterkt. We maakten kennis met hun grote geloof en hun bedieningswerk. We hoorden ook over wonderen, zelfs bij alles wat ze door de meest verwoestende bosbrand die Californië ooit heeft gekend, waren kwijtgeraakt.

We hadden daar een lang gesprek met een jonge politieagent, John, een van de vele moedige eerste



hulpverleners. Hij vertelde over de dikke duisternis die op 8 november 2018 op Paradise neerdaalde, terwijl de vlammen en gloeiende voorwerpen door het stadje geblazen werden. Huizen en eigendommen werden als door een plaag verteerd. Er bleef niets dan ashopen en kale schoorstenen over.

John reed vijftien uur lang een ondoordringbare duisternis door, belaagd door rondvliegend smeulend hout, terwijl hij de ene na de andere persoon en familie in veiligheid bracht – allemaal met gevaar voor eigen leven. Maar wat John tijdens die zware beproeving vooral door het hoofd spookte, was zijn allesverterende vraag: *‘Waar is mijn gezin?’* Na vele lange, kwellende uren van onzekerheid vernam hij eindelijk dat ze veilig geëvacueerd waren.

Het verhaal van Johns bezorgdheid over zijn gezin heeft me ertoe gebracht



*Tijdens een bezoek aan Paradise in de Amerikaanse staat Californië hoorde president Nelson verhalen over groot geloof, bediening en wonderen.*

om vandaag te spreken tot wie aan het eind van hun aardse leven wellicht zullen vragen: *‘Waar is mijn gezin?’* De dag zal komen dat onze proeftijd erop zit en we de geestenwereld betreden. Dan zal die hartverscheurende vraag ons in het gezicht staren: *‘Waar is mijn gezin?’*

Jezus Christus leert ons de weg terug naar ons eeuwige thuis. Hij begrijpt het plan van eeuwige vooruitgang van onze hemelse Vader beter dan wie ook. Hij is immers de sluitsteen van dit alles. Hij is onze Verlosser, onze Genezer en onze Heiland.

Sinds de verdrijving van Adam en Eva uit de hof van Eden heeft Jezus de Christus zijn sterke hand steeds uitgereikt naar allen die Hem willen volgen. In de Schriften staat herhaaldelijk dat zijn armen, ondanks allerlei zonden van allerlei mensen, nog steeds zijn uitgestrekt.<sup>2</sup>

Onze geest heeft een ingeboren hunkering om de liefde in het gezin eeuwig te laten voortduren. Liefdesliedjes spiegelen de valse hoop voor dat liefde alleen genoeg is om eeuwig bij elkaar te zijn. En sommigen menen onterecht dat door de opstanding van Jezus Christus alle mensen na de dood automatisch met hun dierbaren herenigd zullen worden.

De Heiland zelf heeft juist overduidelijk aangegeven dat ieder die ooit heeft geleefd dankzij zijn opstanding inderdaad zal opstaan en altijd voort

zal leven,<sup>3</sup> maar dat er voor het grote voorrecht van verhoging veel meer wordt vereist. Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar verhoging is een gezinsaanleggenheid.

Luister naar deze woorden van de Heer Jezus Christus bij monde van zijn profeet: ‘Alle verbonden, contracten, verbintenissen, verplichtingen, eden, geloften, verrichtingen, betrekkingen, verenigingen of verwachtingen die niet worden gesloten, aangegaan en verzegeld door de Heilige Geest van de belofte, [...] zijn in en na de opstanding uit de doden zonder enige uitwerking, waarde of kracht; want alle contracten die niet met dat doel zijn gesloten, komen tot een eind wanneer de mensen dood zijn.’<sup>4</sup>

Hoe komt een gezin dus voor eeuwige verhoging in aanmerking? We komen voor *dat* voorrecht in aanmerking door verbonden met God te sluiten, ons aan die verbonden te houden en essentiële verordeningen te ontvangen.

Dit is vanaf het begin altijd zo geweest. Adam en Eva, Noach en zijn vrouw, Abraham en Sara, Lehi en Sariah, en alle andere toegewijde discipelen van Jezus Christus – sinds de schepping van de wereld – hebben *dezelfde* verbonden met God gesloten. Zij hebben *dezelfde* verordeningen ontvangen die wij als leden van de



herstelde kerk van de Heer in deze tijd met verbonden bij de doop en in de tempel ontvangen.

De Heiland nodigt allen uit om Hem in de wateren van de doop te volgen, en mettertijd in de tempel meer verbonden met God te sluiten. Hij vraagt ons die verdere essentiële verordeningen te ontvangen en ze trouw te blijven. Dit alles is vereist als we voor eeuwig met ons gezin bij God verhoogd willen worden.

De angst bekruipt mij dat veel mensen die ik liefheb, die ik bewonder en die ik respecteer deze uitnodiging afwijzen. Zij negeren de smeekbeden van Jezus Christus die ons wenkt: ‘Kom dan en volg Mij.’<sup>5</sup>

Ik begrijp waarom God weent.<sup>6</sup> Ik ween ook om zulke vrienden en verwanten. Ze zijn geweldige mannen en vrouwen, toegewijd aan hun gezin en de maatschappij. Ze geven gul van hun tijd, energie en middelen. En de wereld is vanwege hen een betere plek. Maar ze hebben besloten om *geen* verbonden met God te sluiten. Ze hebben niet de verordeningen ontvangen waardoor ze met hun gezin verhoogd en voor eeuwig aan elkaar verbonden zullen worden.<sup>7</sup>

Ik zou ze graag persoonlijk willen overhalen om de verheffende wetten van de Heer ernstig te overwegen. Ik

heb me afgevraagd wat ik zou kunnen zeggen, zodat ze voelen hoeveel de Heiland van ze houdt en weten hoeveel ik van ze houd. Ik zou ze graag willen laten inzien hoe verbondstrouwe vrouwen en mannen een ‘volheid van vreugde’ kunnen ontvangen.<sup>8</sup>

Ze dienen te begrijpen dat er hierna wel een plek voor hen *is* – met geweldige mannen en vrouwen die er ook voor gekozen hebben om *geen* verbonden met God te sluiten – maar dat die *niet* de plek is waar gezinnen worden herenigd en het voorrecht genieten om eeuwig te leven en vooruitgang te maken. Die plek *is niet* het koninkrijk waar ze de volheid van vreugde zullen ervaren – van nimmer eindigende vooruitgang en blijvend geluk.<sup>9</sup> Die allesovertreffende zegeningen zijn alleen weggelegd voor een verheven celestiaal rijk waarin we wonen bij God, onze eeuwige Vader, zijn Zoon, Jezus Christus, en onze geweldige, waardige en daartoe in aanmerking komende familieleden.

Ik wil graag tegen mijn terughoudende vrienden zeggen:

‘Bij alles in dit leven nam je nooit genoeg met middelmaat. Toch neem je nu genoeg met middelmaat als je het herstelde evangelie van Jezus Christus niet ten volle wilt omarmen.

‘De Heiland heeft gezegd: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.”<sup>10</sup> Maar als je besluit om *geen* verbonden met God te sluiten, neem je voor alle eeuwigheid genoeg met een uiterst schamel dak boven je hoofd.’

Ik wil mijn terughoudende vrienden verder aansporen:

‘Stort je hart voor God uit. Vraag Hem of deze dingen waar zijn. Neem tijd om zijn woorden te bestuderen. Echt te bestuderen! Als je je gezin werkelijk liefhebt en je voor eeuwig samen verhoogd wilt worden, betaal dan nu de prijs – door serieuze studie en vurig gebed – om deze eeuwige waarheden te leren kennen en er vervolgens naar te leven.

‘Als je niet echt weet of je wel in God gelooft, neem dat dan als vertrekpunt. Zie in dat je zonder ervaringen met God aan het bestaan van God kunt twifelen. Plaats jezelf dus in een positie waarin je ervaringen met Hem gaat krijgen. Verootmoedig jezelf. Bid dat je Gods hand in je leven en in de wereld om je heen mag gaan zien. Vraag Hem of Hij er werkelijk is – of Hij je kent. Vraag Hem hoe Hij over je denkt. En luister vervolgens.’

Een dierbare vriend van mij had weinig ervaringen met God. Maar hij verlangde naar het gezelschap van zijn overleden vrouw. Hij vroeg of ik hem wilde helpen. Ik moedigde hem aan om met onze zendingen af te spreken. Zij konden hem in de leer van Christus onderwijzen, en over evangelieverbonden, verordeningen en zegeningen vertellen.

Daar gaf hij gehoor aan. Maar hij vond dat de weg die ze aangaven te veel veranderingen van hem zou vergen. Hij zei: ‘Die geboden en verbonden zijn gewoon te moeilijk voor mij. Ik zie ook geen kans om tiende te betalen en heb geen tijd om me in



Zondagmiddagbijeenkomst

PRESIDENT DALLIN H. OAKS  
*Eerste raadgever in het Eerste Presidium*

de kerk in te zetten.’ Toen vroeg hij mij: ‘Als ik overleden ben, doe dan alsjeblieft het noodzakelijke tempelwerk voor mijn vrouw en mij, zodat we weer samen kunnen zijn.’

Gelukkig hoef ik niet over deze man te oordelen. Maar ik betwijfel wel het nut van plaatsvervangend tempelwerk voor een man die de kans had om zich in dit leven te laten dopen – om hier op aarde tot het priesterschap te worden geordend en tempelzegens te ontvangen – maar daar bewust van af besloot te zien.

Geliefde broeders en zusters, Jezus Christus nodigt ons uit om het verbondspad terug naar huis bij onze hemelse Ouders en onze dierbaren te nemen. Hij nodigt ons uit: ‘Kom dan en volg Mij.’

Als president van de kerk richt ik mijn smeekbede tot u die afstand van de kerk hebt genomen, en u die nog niet echt hebt onderzocht of de kerk van de Heiland is hersteld. Doe het geestelijke werk om er zelf achter te komen, en doe het alstublieft nu. De tijd dringt.

Ik getuig dat God leeft! Jezus is de Christus. Zijn kerk en de volheid van zijn evangelie zijn hersteld om ons hier en hierna tot zegen te zijn met vreugde. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie Alma 40:12–14.
2. Zie Jeremia 27:5; Mattheüs 23:37; Lukas 13:34; Alma 5:33; 3 Nephi 9:14.
3. Dankzij Christus’ overwinning op de dood zal iedereen opstaan (zie Alma 11:41–45; 40; Leer en Verbonden 76; Mozes 7:62).
4. Leer en Verbonden 132:7.
5. Lukas 18:22.
6. Zie Johannes 11:35; Mozes 7:28–29.
7. Zie Leer en Verbonden 76:50–70.
8. Leer en Verbonden 138:17.
9. Zie Mosiah 2:41; Alma 28:12.
10. Johannes 14:2.

## Gereinigd door bekering

*Vanwege Gods plan en de verzoening van Jezus Christus kunnen wij door het bekeringsproces gereinigd worden.*

In het sterfelijk leven zijn we onderworpen aan de wetten van de mens en de wetten van God. Ik heb de ongebruikelijke ervaring gehad om op grond van beide soorten wetten recht te spreken over ernstig wangedrag – als voormalig rechter van het hooggerechtshof van de staat Utah, en als huidig lid van het Eerste Presidium van de kerk. Door het verschil tussen de wetten van de mens en de wetten van God heb ik meer waardering gekregen voor de werkelijkheid en de kracht van de verzoening van Jezus Christus. Volgens de wetten van de mens kan iemand die zich aan de

ernstigste misdaden schuldig heeft gemaakt tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld. Maar dat is anders in het barmhartige plan van onze liefdevolle hemelse Vader. Ik heb gezien dat deze zelfde ernstige zonden in het sterfelijk leven vergeven kunnen worden door het zoenoffer van onze Heiland voor de zonden van ‘allen die een gebroken hart en een verslagen geest hebben’ (2 Nephi 2:7). Christus verlost ons, en zijn verzoening is een feit.

Het liefdevolle mededogen van onze Heiland komt tot uiting in de mooie lofzang die het koor zojuist heeft gezongen.





*O, komt tot Jezus, Hij is opmerkzaam,  
schoon in het duister gij zijt gezwicht.  
Zijn liefde vindt u en deze leidt u  
uit donk're nacht in het licht.<sup>1</sup>*

Het zoenoffer van Jezus Christus maakt het 'alle mensen [mogelijk om] zich [te] bekeren en tot Hem [te] komen' (Leer en Verbonden 18:11; zie ook Markus 3:28; 1 Nephi 10:18; Alma 34:8, 16). In het boek Alma staat dat zelfs zij die goddeloos en bloeddorstig waren geweest, zich bekeerden en vergeving ontvingen (zie Alma 25:16; 27:27, 30). Mijn boodschap vandaag spreekt van hoop voor ons allemaal, ook voor hen die zijn geëxcommuniceerd of die zich hebben laten uitschrijven. We zijn allemaal zondaars die door bekering gereinigd kunnen worden. 'Zich van zonde bekeren, is niet makkelijk', heeft ouderling Russell M. Nelson ooit tijdens een algemene

conferentie gezegd. 'Maar het resultaat is zeker de moeite waard.'<sup>2</sup>

### **I. Bekering**

Bekering begint met onze Heiland. En het is een vreugde, geen last. President Russell M. Nelson heeft afgelopen december tijdens de kerstviering gezegd: 'Ware bekering is geen eenmalige gebeurtenis. Ze is een onophoudelijk voorrecht. Zij is *essentieel* voor vooruitgang en gemoedsrust, troost en vreugde.'<sup>3</sup>

Enkele van de beste leringen over bekering staan in het Boek van Mormon, in de leerrede van Alma aan de kerkleden, van wie hij later zei dat ze in een toestand van 'groot ongeloof' hadden verkeerd, 'in de hoogmoed van [hun] hart verheven', en met hun hart 'op de rijkdommen en de ijdelheden van de wereld [...] gezet' (Alma 7:6). Elk lid van deze herstelde kerk kan veel uit de geïnspireerde leringen van Alma leren.

We beginnen met geloof in Jezus Christus, want 'Hij is het die komt om de zonden van de wereld weg te nemen' (Alma 5:48). We moeten ons bekeren want, zoals Alma heeft gezegd, 'tenzij u zich bekeert, kunt u geenszins het koninkrijk van de hemel beërven' (Alma 5:51). Bekering is een essentieel onderdeel van Gods plan. Omdat iedereen in het sterfelijk leven zou zondigen en van Gods tegenwoordigheid zou worden afgesneden, kon de mens niet 'worden gered' zonder zich te bekeren (Alma 5:31; zie ook Helaman 12:22).

Dat is vanaf het begin verkondigd. De Heer gebood Adam: 'Leer dit uw kinderen: dat alle mensen overal zich moeten bekeren, anders kunnen zij geenszins het koninkrijk van God beërven, want niets wat onrein is, kan daar wonen, of in zijn tegenwoordigheid wonen' (Mozes 6:57). We moeten ons allemaal van onze zonden bekeren – van alles wat we gedaan of nagelaten hebben dat tegen Gods geboden indruist. Niemand is daarvan vrijgesteld. Gisteravond nog heeft president Nelson ons uitgedaagd: 'Broeders, we moeten ons allemaal bekeren.'<sup>4</sup>

Om door bekering gereinigd te worden, moeten we onze zonden verzaken, ze belijden aan de Heer, en indien vereist ook aan zijn sterfelijke rechter (zie Leer en Verbonden 58:43). Alma heeft ons geleerd dat we ook 'werken van gerechtigheid voort' moeten brengen (Alma 5:35). Dat maakt allemaal deel uit van de veelvuldige Schriftuurlijke uitnodiging om tot Christus te komen.

We moeten elke sabbatdag aan het avondmaal deelnemen. Bij die verordening sluiten we verbonden en ontvangen we zegeningen waarmee we alle daden en verlangens kunnen overwinnen die ons ervan weerhouden om de volmaking te bereiken die de Heiland voor ons wenst (zie Mattheüs

5:48; 3 Nephi 12:48). Als we onszelf ‘onthoud[en] van alle goddeloosheid; [...] en God liefheb[ben] met al [onze] macht, [ons] verstand en [onze] kracht’, dan kunnen wij ‘volmaakt [...] zijn in Christus’ en geheiligd worden door het vergieten van zijn bloed om ‘heilig [...], zonder smet’ te worden (Moroni 10:32–33). Wat een belofte! Wat een wonder! Wat een zegen!

## II. Rekenschap en sterfelijke oordelen

Een van de doelen van Gods plan voor dit sterfelijke leven is ons te ‘beproeven [...] om te zien of [wij] alles zullen doen wat de Heer, [onze] God, [ons] ook zal gebieden’ (Abraham 3:25). Onderdeel van het plan is dat wij God en zijn gekozen dienstknechten rekenschap verschuldigd zijn, en dat geldt zowel voor een sterfelijk als een goddelijk oordeel.

In de kerk van de Heer worden sterfelijke oordelen voor leden of potentiële leden geveld door leiders die naar goddelijke leiding streven. Het is hun taak om mensen te beoordelen die tot Christus willen komen door op het verbondspad naar het eeuwige leven de kracht van zijn verzoening te ontvangen. Een sterfelijk oordeel bepaalt of iemand klaar voor de doop is. Is iemand een tempelaanbeveling waardig? Heeft een persoon van wie de naam uit de kerkboeken verwijderd is zich door de verzoening van Jezus Christus voldoende bekeerd om toestemming voor herdoop te krijgen?

Als een sterfelijke rechter die door God geroepen is iemand voor verdere vooruitgang goedkeurt, bijvoorbeeld voor tempelvoorrechten, dan geeft hij niet aan dat die persoon volmaakt is, noch dat zijn zonden vergeven zijn. Ouderling Spencer W. Kimball heeft gezegd dat wanneer er in het sterfelijk



leven ‘van straf is afgezien’, zoals hij het uitdrukte, de persoon ‘ook de God van de hemel nog om bekering moet vragen, en Gods vergeving moet ontvangen, die alleen Hij kan geven.’<sup>25</sup> En als iemand zich niet vóór het laatste oordeel van zondige daden en verlangens bekeert, blijft de onbekeerlijke onrein. Rekenschap afleggen, inclusief het uiteindelijke reinigende effect van bekering, is een kwestie tussen ieder van ons en God.

## III. De opstanding en het laatste oordeel

Het oordeel waar in de Schriften het meest over is geschreven, is het laatste oordeel, dat op de opstanding volgt (zie 2 Nephi 9:15). In veel Schriftteksten staat: ‘Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden’ (Romeinen 14:10; zie ook 2 Nephi 9:15; Mosiah 27:31) om ‘te worden geoordeeld naar de werken die in het sterfelijk lichaam zijn verricht’ (Alma 5:15; zie ook Openbaring 20:12; Alma 41:3; 3 Nephi 26:4). Allen worden ‘naar hun werken’ geoordeeld (3 Nephi 27:15) en ‘naar het verlangen van hun hart’ (Leer en Verbonden 137:9; zie ook Alma 41:6).

Het doel van dit laatste oordeel is vast te stellen of we hebben bereikt wat Alma een ‘machtige verandering van hart’ noemde (zie Alma 5:14, 26), waarbij we een nieuw mens worden, ‘niet meer geneigd om kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed te doen’ (Mosiah 5:2). De rechter die dit beoordeelt, is onze Heiland, Jezus

Christus (zie Johannes 5:22; 2 Nephi 9:41). Na zijn oordeel zal ieder erkennen ‘dat zijn oordelen rechtvaardig zijn’ (Mosiah 16:1; zie ook Mosiah 27:31; Alma 12:15), want door zijn alwetendheid (zie 2 Nephi 9:15, 20) weet Hij alles van onze daden en verlangens, niet alleen de rechtvaardige en die waar we ons van bekeerd hebben, maar ook de onrechtvaardige waar we ons niet van bekeerd hebben.

In de Schriften staat beschreven hoe dit laatste oordeel *in zijn werk gaat*. Alma leert dat wegens de rechtvaardigheid van onze liefdevolle God bij de opstanding ‘alle dingen tot hun juiste orde worden hersteld’ (Alma 41:2). ‘Indien hun werken in dit leven goed zijn geweest, en de verlangens van hun hart goed zijn geweest [zullen zij] ten laatsten dage worden hersteld tot hetgeen goed is’ (Alma 41:3). ‘En indien hun werken [of hun verlangens] kwaad zijn, zullen die hun ten kwade worden hersteld’ (Alma 41:4–5; zie ook Helaman 14:31). Ook de profeet Jakob heeft gezegd dat ‘zij die rechtvaardig zijn, nog steeds rechtvaardig [zullen] zijn, en zij die vuil zijn, nog steeds vuil [zullen] zijn’ (2 Nephi 9:16; zie ook Mormon 9:14; 1 Nephi 15:33). Dat is het proces dat voorafgaat aan wat Moroni staan voor ‘het aangename gerecht van de grote Jehova, de eeuwige Rechter van zowel de levenden als de doden’ noemt (Moroni 10:34; zie ook 3 Nephi 27:16).

Om rein voor God te staan, moeten we ons vóór het laatste oordeel bekeren (zie Mormon 3:22). Zoals Alma tegen zijn zondige zoon zei, we kunnen onze zonden niet voor God verbergen, ‘en *tenzij je je bekeert*, zullen zij ten laatsten dage als een getuigenis tegen jou staan’ (Alma 39:8; cursivering toegevoegd). De verzoening van Jezus Christus biedt ons de enige manier om door bekering



tot de Heere, [...] Hij Zich over [hen zal] ontfermen [...] want Hij vergeeft veelvuldig' (Jesaja 55:7). Alma heeft gezegd: 'Zie, Hij nodigt alle mensen uit, want de armen van barmhartigheid zijn naar hen uitgestrekt' (Alma 5:33; zie ook 2 Nephi 26:25–33). De herrezen Heer heeft tegen de Nephieten gezegd: 'Zie, de arm van mijn barmhartigheid is naar u uitgestrekt, en wie ook komt, hem zal ik aannemen' (3 Nephi 9:14). Uit deze en veel andere Schriftuurlijke leringen weten we dat onze liefdevolle Heiland zijn armen uitstrekt om alle mensen te ontvangen volgens de liefdevolle voorwaarden waar Gods kinderen aan moeten voldoen om zijn grootste zegeningen te ontvangen.<sup>7</sup>

Vanwege Gods plan en de verzoe-ning van Jezus Christus getuig ik met 'volmaakt stralende hoop' dat God ons liefheeft en dat wij door het bekeringsproces gereinigd kunnen worden. Ons is beloofd dat 'indien [we] voorwaarts stre[ven], [ons] vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhard[en], zie, zo zegt de Vader: U zult het eeuwige leven hebben' (2 Nephi 31:20). Dat we dat allemaal mogen doen, smeed en bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. 'O, komt tot Jezus', *Lofzangen*, nr. 85.
2. Russell M. Nelson, 'Bekering en verandering', *Liahona*, mei 2007, 102.
3. Russell M. Nelson, 'Vier geschenken die Jezus Christus u aanbiedt' (kerstviering Eerste Presidium 2018, 2 december 2018), broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.
4. Russell M. Nelson, 'We kunnen meer doen om een beter mens te worden', *Liahona*, mei 2019, 69.
5. *The Teachings of Spencer W. Kimball*, red. Edward L. Kimball (1982), 101.
6. Melvin J. Ballard, in Melvin R. Ballard, *Melvin J. Ballard: Crusader for Righteousness* (1966), 212–213.
7. Zie Tad R. Callister, *The Infinite Atonement* (2000), 27–29.

de benodigde reiniging te ondergaan, en dit sterfelijke leven is de tijd om dat te doen. Hoewel we leren dat er enige bekering in de geestenwereld kan plaatsvinden (zie Leer en Verbonden 138:31, 33, 58), is dat niet zo zeker. Ouderling Melvin J. Ballard heeft gezegd: 'Het is veel makkelijker om iets te overwinnen, en de Heer te dienen, als vlees en geest nog één zijn. Dit is de tijd wanneer de mens plooibaarder en ontvankelijker is. [...] Dit leven is de tijd om ons te bekeren.'<sup>6</sup>

Als we ons bekeren, verzekert de Heer ons dat onze zonden, inclusief onze daden en verlangens, uitgewist worden, en onze barmhartige laatste rechter denkt 'er niet meer aan' (Leer en Verbonden 58:42; zie ook Jesaja 1:18; Jeremia 31:34; Hebreëen 8:12; Alma 41:6; Helaman 14:18–19). Zijn wij door bekering gereinigd, dan komen wij in aanmerking voor het eeuwige leven, dat koning Benjamin heeft beschreven als 'bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk' (Mosiah 2:41; zie ook Leer en Verbonden 14:7).

Een ander onderdeel van Gods 'herstellingsplan' (Alma 41:2) is dat de opstanding 'alle dingen [...] tot hun eigen en volmaakte gedaante' zal herstellen (Alma 40:23). Dat omvat het vervolmaken van alle *lichamelijke* tekortkomingen en misvormingen die we in het sterfelijke leven bij onze geboorte,

door verwonding of ziekte hebben opgelopen.

Reinigt deze herstelling ons van al onze onheilige of onoverwonnen verlangens of verslavingen? Dat is onmogelijk. We weten door hedendaagse openbaring dat we geoordeeld zullen worden naar onze *verlangens* en onze daden (zie Alma 41:5; Leer en Verbonden 137:9), en dat zelfs onze *gedachten* ons zullen veroordelen (zie Alma 12:14). We moeten 'de dag van [onze] bekering niet tot' onze dood uitstellen (Alma 34:33) omdat volgens Alma's leringen dezelfde geest die ons lichaam in dit leven heeft bezeten – hetzij van de Heer hetzij van de duivel – 'macht [zal] hebben om [ons] lichaam in die eeuwige wereld te bezitten' (Alma 34:34). Onze Heiland heeft de macht en staat klaar om ons van kwaad te reinigen. Dit is de tijd om zijn hulp in te roepen bij onze bekering van onze kwade of ongepaste verlangens en gedachten, zodat wij bij het laatste oordeel rein en voorbereid voor God kunnen staan.

#### IV. De armen van barmhartigheid

Aan Gods plan en al zijn geboden ligt zijn liefde voor ieder van ons ten grondslag, die 'boven alles het begeerenswaardigst' en 'het vreugdevolst voor de ziel' is (1 Nephi 11:22–23). De profeet Jesaja verzekerde zelfs de goddelozen dat wanneer zij 'zich bekeren





OUDERLING JUAN PABLO VILLAR  
*van de Zeventig*

# Onze geestelijke spieren oefenen

*Net zoals lezen en leren over spieren niet genoeg is om ze aan te kweken, is lezen en leren over geloof zonder bijbehorende daden onvoldoende om geloof aan te kweken.*

Ik ben dankbaar voor de zegen van een lichaam, dat een wonderbaar geschenk van onze hemelse Vader is. Ons lichaam heeft meer dan zeshonderd spieren.<sup>1</sup> Veel spieren hebben oefening nodig om in conditie te blijven voor onze dagelijkse bezigheden. We kunnen wel veel over onze spieren lezen en leren, maar als we menen dat ze daardoor sterker worden, zullen we zeer teleurgesteld zijn. Onze spieren groeien alleen als we ze gebruiken.

Het is mij duidelijk geworden dat het met gaven van de Geest net zo gaat. Ook die moeten we oefenen zodat ze tot ontwikkeling komen. Geloof als gave van de Geest, bijvoorbeeld, is meer dan een gevoel of een gemoedstoestand; het is een actiebeginsel dat in de Schriften vaak aan het werkwoord *oefenen* wordt gekoppeld.<sup>2</sup> Net zoals lezen en leren over spieren niet genoeg is om ze aan te kweken, is lezen en leren over geloof zonder bijbehorende daden onvoldoende om geloof aan te kweken.

Toen ik 16 was, kwam mijn oudste broer, Ivan, die toen 22 was, op een

dag met nieuws voor het gezin thuis. Hij had besloten om zich in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te laten dopen. Onze ouders keken hem enigszins sceptisch aan en ik weet nog dat ik niet helemaal begreep wat er gaande was. Een jaar of zo later kwam hij met nog meer verrassend nieuws: hij had besloten om voor de kerk op zending te gaan. Dat hield in dat we hem twee jaar lang niet zouden zien. Mijn ouders waren niet blij

met dit nieuws. Maar ik zag een duidelijke vastberadenheid in hem, waardoor ik nog meer bewondering voor hem en zijn besluit kreeg.

Maanden later, toen Ivan op zending was, kreeg ik de kans om een vakantie te plannen met een paar schoolvrienden. We wilden onze middelbareschooltijd met een paar daagjes aan het strand afsluiten.

Ik schreef mijn broer op zending een brief over mijn vakantieplannen. Hij schreef terug dat de plaats waar hij diende op de route naar mijn bestemming lag. Het leek mij een goed idee om hem onderweg op te zoeken. Ik ontdekte pas later dat zendelingen eigenlijk geen bezoek van hun familie mogen krijgen.

Ik trof alle nodige voorbereidingen. Ik weet nog dat ik me in de bus al verheugde op de leuke tijd die Ivan en ik op deze prachtige zonnige dag zouden hebben. We zouden ontbijten, bijpraten, in het zand spelen, zonnebaden – wat een geweldige tijd stond ons te wachten!

Toen de bus bij het station aankwam, zag ik Ivan naast een andere jonge man staan, allebei met een wit overhemd en stropdas. Ik stapte uit, we omhelsden elkaar en hij stelde zijn collega aan me voor. Ik vertelde mijn broer meteen mijn plannen voor die





dag, maar wist nog niet wat Ivan allemaal gepland had. Hij keek me aan en zei glimlachend: ‘Mooi! Maar we hebben eerst nog wat te doen. Ga je met ons mee?’ Dat vond ik prima. Ik dacht dat we daarna nog genoeg tijd voor het strand zouden hebben.

Ik liep die dag meer dan tien uur door de straten van die plaats met mijn broer en zijn collega. Ik glimlachte de hele dag naar mensen. Ik groette mensen die ik nog nooit gezien had. We praatten met iedereen, klopten bij vreemden aan de deur, en bezochten mensen die mijn broer en zijn collega aan het onderwijzen waren.

Tijdens een van die bezoeken spraken mijn broer en zijn collega over Jezus Christus en het heilsplan. Opeens viel Ivan stil en keek hij naar mij. Tot mijn verrassing vroeg hij me vriendelijk wat ik van het besproken onderwerp vond. Het werd stil in de kamer en alle ogen waren op mij gericht. Hakkellend bracht ik mijn gevoelens over de Heiland onder woorden. Ik wist niet of het goed of fout was. Mijn broer corrigeerde me in elk geval niet; integendeel, hij bedankte me voor het verwoorden van mijn gedachten en gevoelens.

In die uren samen onderwezen mijn broer en zijn collega mij geen minuut. Toch deed ik meer kennis op dan in alle eerdere gesprekken die ik met hem had gehad. Ik zag hoe de uitdrukking van mensen veranderde door het geestelijke licht dat ze ontvingen. Ik zag hoe sommigen hoop in de boodschappen

vonden. Ik leerde ook hoe ik anderen kon dienen en mezelf en mijn eigen verlangens opzij kon schuiven. Ik deed wat de Heiland heeft gezegd: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen.’<sup>3</sup>

Achteraf besef ik dat mijn geloof die dag toenam doordat mijn broer mij de gelegenheid bood om tot daden over te gaan. Ik oefende het terwijl we in de Schriften lazen, mensen zochten om te onderwijzen, getuigden, anderen van dienst waren enzovoort. We kwamen die dag niet aan zonnebaden toe, maar mijn hart baadde in hemels licht. Ik heb die dag geen zandkorreltje aan het strand gezien, maar ik voelde mijn geloof als een mosterdzaadje groeien.<sup>4</sup> Ik bracht die zonnige dag niet als toerist door, maar maakte prachtige dingen mee. Ik was zonder het te beseffen een zendeling – en was niet eens lid van de kerk!

### **Gelegenheden om geestelijke spieren aan te kweken**

Dankzij de herstelling van het evangelie kunnen wij gaan begrijpen hoe onze hemelse Vader ons helpt om onze gaven van de Geest te ontwikkelen. Hij zal ons eerder gelegenheden bieden om die gaven te ontwikkelen dan ze gewoon aan ons te geven zonder dat we er geestelijk en lichamelijk moeite voor hoeven te doen. Als we op zijn Geest zijn afgestemd, zullen we die gelegenheden leren herkennen en er vervolgens naar handelen.

Als we naar meer geduld streven, moeten we het misschien oefenen terwijl we op een antwoord wachten. Als we meer liefde voor onze medemens willen hebben, kunnen we eraan bijdragen door in de kerk naast een onbekende te gaan zitten. Dat geldt ook voor geloof: als er twijfels bij ons opkomen, zullen we in de beloften van de Heer moeten vertrouwen om voort te gaan. Zo oefenen we onze geestelijke spieren en ontwikkelen we ze tot een krachtbron in ons leven.

Dat zal in het begin waarschijnlijk niet makkelijk zijn. Het kan zelfs een grote uitdaging vormen. De woorden van de Heer, bij monde van de profeet Moroni, zijn op ons van toepassing: ‘En indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben [of oefenen] in Mij, zal Ik maken dat zwakke dingen sterk voor hen worden.’<sup>5</sup>

Ik ben dankbaar voor mijn broer Ivan, die me niet alleen met het evangelie liet kennismaken, maar me ook indirect uitnodigde om ernaar te leven en mijn zwakheden in te zien. Hij hielp mij op de uitnodiging van de Heiland: ‘Kom dan en volg Mij’<sup>6</sup> in te gaan – om te wandelen zoals de Heiland wandelde, te zoeken zoals de Heiland zocht, en lief te hebben zoals de Heiland ons liefheeft. Maanden na mijn zendingservaring besloot ik mij te laten dopen en zelf op zending te gaan.

Laten we de uitnodiging van president Russell M. Nelson aannemen en doelbewust tot de Heiland komen,<sup>7</sup> door die geestelijke spieren te activeren en te oefenen die dat nodig hebben. Dit is een langeafstandsrace, een marathon, en geen sprint. Vergeet die kleine maar



OUDERLING GERRIT W. GONG  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

consequente geestelijke activiteiten dus niet waardoor die belangrijke geestelijke spieren sterker worden. Als we ons geloof willen vergroten, laten we dan dingen doen die geloof vergen.

Ik getuig dat wij kinderen van onze liefdevolle hemelse Vader zijn. Zijn Zoon, Jezus Christus, houdt van ons. Hij is naar deze wereld gekomen om ons de weg te tonen. Daarna heeft Hij zijn leven vrijwillig gegeven om ons hoop te bieden. De Heiland nodigt ons uit om zijn volmaakte voorbeeld te volgen, om ons geloof in Hem en in zijn verzoening te oefenen, en om alle gaven van de Geest waarmee we zijn gezegend verder te ontwikkelen. Hij is de weg. Dat is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. *Encyclopedia Britannica*, 'Human Muscle System', laatst gewijzigd op 26 april 2018, [britannica.com/science/human-muscle-system](http://britannica.com/science/human-muscle-system).
2. Zie bijvoorbeeld Alma 5:15; 32:27; 34:17; Moroni 7:25; Leer en Verbonden 44:2.
3. Mattheüs 16:24.
4. Zie Lukas 17:6.
5. Ether 12:27.
6. Lukas 18:22.
7. Zie Russell M. Nelson, 'Wij gaan voort, steeds voort', *Liahona*, mei 2018, 118–119.



## Goede Herder, Lam van God

*Jezus Christus roept ons met zijn eigen stem en in zijn naam. Hij zoekt ons en vergadert ons. Hij leert ons in liefde bedienen.*

Lieve broeders en zusters, hebt u wel eens geprobeerd om schaapjes te tellen als u niet kon slapen? U telt al die wollige schaapjes die over het hek springen: 1, 2, 3, ... 245, 246, ... 657, 658 ...<sup>1</sup>

Zelf word ik niet echt slaperig van schaapjes tellen. Ik ben bang dat ik er een oversla of vergeet, en dat houdt me wakker.

Met de jonge herder die koning werd, verkondigen wij:

'De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets.

'Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

'Hij verkwikt mijn ziel.'<sup>2</sup>

In deze paastijd gedenken wij de goede Herder, die ook het Lam van God is. Van al zijn goddelijke titels is er geen tederder of veelzeggender. Het is heel leerzaam dat onze Heiland Zichzelf de goede Herder noemt en dat profeten getuigen dat Hij het Lam van God is. Deze rollen en symbolen vullen elkaar op een bijzondere manier aan: wie kan elk dierbaar lam beter helpen dan de Herder, en wie kan beter onze goede Herder zijn dan het Lam van God?

'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft', en Gods eniggeboren Zoon heeft zijn leven in gewillige gehoorzaamheid aan zijn Vader afgelegd.<sup>3</sup> Jezus getuigt: 'Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.'<sup>4</sup> Jezus had de macht om zijn leven af te leggen en de macht om het weer op te nemen.<sup>5</sup> Samen met zijn Vader zegent onze Heiland ons overvloedig, als onze goede Herder én als het Lam van God.

Als onze goede Herder roept Jezus Christus ons met zijn eigen stem en in zijn naam. Hij zoekt ons en vergadert ons. Hij leert ons in liefde bedienen. Laten we bij deze drie thema's stilstaan, eerst dat Hij ons met zijn stem en in zijn naam roept.

Ten eerste, onze goede Herder 'roept zijn eigen schapen bij hun naam. [...] Zij [kennén] zijn stem.'<sup>6</sup> 'En met zijn eigen naam roept Hij u, welke de naam van Christus is.'<sup>7</sup> Als we Jezus Christus oprecht proberen te volgen, krijgen we inspiratie om goed te doen, God lief te hebben en Hem te dienen.<sup>8</sup> Als we studeren, overpeinzen en



bidden; als we regelmatig onze avondmaals- en tempelverbonden hernieuwen; en als we allen uitnodigen tot zijn evangelie en verordeningen te komen, luisteren we naar zijn stem.

In deze tijd adviseert president Russell M. Nelson ons om de herstelde kerk aan te duiden met de naam die Jezus Christus heeft geopenbaard: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.<sup>9</sup> De Heer heeft gezegd: ‘U [moet] wat u ook zult doen, *in mijn naam doen*; daarom moet u de kerk *met mijn naam* aanduiden; en u moet de Vader *in mijn naam* aanroepen, opdat Hij de kerk wegens Mij zal zegenen.<sup>10</sup> Over de hele wereld roepen wij in ons hart en huis de Vader in de naam van Jezus Christus aan. We zijn dankbaar voor de overvloedige zegen van onze thuisgerichte, kerkgesteunde beleving en studie van het evangelie en opbouwende gezinsactiviteiten.

Ten tweede zoekt onze goede Herder ons en brengt Hij ons in zijn kudde bijeen. Hij vraagt: ‘Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, *totdat hij het vindt*?<sup>11</sup>

Onze Heiland reikt zijn hand uit naar die ene en naar de negenennegentig, vaak tegelijkertijd. Als wij bedienen, zijn wij ons bewust van de negenennegentig die standvastig en

onwrikbaar zijn, maar we hunkeren om die ene afgedwaalde te vinden. Onze Heer zoekt en bevrijdt ons waar we ons ook bevinden<sup>12</sup> in de vier hoeken van de aarde.<sup>13</sup> Hij vergadert ons door zijn heilige verbond en zijn zoenbloed.<sup>14</sup>

Tegen zijn discipelen in het Nieuwe Testament zei onze Heiland: ‘Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn.<sup>15</sup> In Amerika getuigde de herrezen Heer tot de verbondskinderen van Lehi: ‘U bent mijn schapen.<sup>16</sup> En Jezus heeft gezegd dat nog andere schapen zijn stem zouden horen.<sup>17</sup> Wat een zegen is het Boek van Mormon, een testament dat met de stem van Jezus Christus getuigt!

Jezus Christus nodigt de kerk uit om allen te ontvangen die zijn stem horen<sup>18</sup> en zijn geboden onderhouden. De leer van Christus omvat doop door water en door vuur en de Heilige Geest.<sup>19</sup> Nephi vraagt: ‘Indien het voor het Lam van God, dat heilig is, noodzakelijk is om met water te worden gedoopt teneinde alle gerechtigheid te vervullen, o, hoeveel groter is dan niet voor ons, die onheilig zijn, de noodzaak om te worden gedoopt, ja, met water!<sup>20</sup>

In deze tijd verlangt onze Heiland dat alles wat we doen en wie we aan het worden zijn, anderen uitnodigt om tot Hem te komen en Hem te volgen. Kom en vind liefde, genezing, aansluiting en verbondsbinding in Hem, onder meer

in de heilsverordeningen van de tempel van God die alle familieleden tot zegen zijn en waardoor Israël aan beide zijden van de sluier vergaderd wordt.<sup>21</sup>

Ten derde doet Jezus Christus als de ‘Herder van Israël’<sup>22</sup> ons voor hoe herders in Israël in liefde bedienen. Als onze Heer vraagt of we Hem liefhebben, zoals bij Simon Petrus, smeekt onze Heiland: ‘Weid mijn lammeren. [...] Hoed mijn schapen. [...] Weid mijn schapen.<sup>23</sup> De Heer belooft dat als zijn herders zijn lammeren en schapen hoeden, de kudde ‘niet meer bevreesd [zal] zijn, ontsteld [zal] zijn of gemist [zal] worden’.<sup>24</sup>

Onze goede Herder roept de herders in Israël op niet te sluimeren,<sup>25</sup> de schapen niet te verspreiden of misleiden,<sup>26</sup> en niet uit te zijn op eigen gewin.<sup>27</sup> Gods herders moeten versterken, genezen, het gebroekene verbinden, het afgedwaalde terugbrengen, het verlorene zoeken.<sup>28</sup>

De Heer waarschuwt ook tegen huurlingen, die ‘zich niet om de schapen bekommer[en]’,<sup>29</sup> en ‘valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn’.<sup>30</sup>

Onze goede Herder is blij als we onze keuzevrijheid met goede bedoelingen en in geloof uitoefenen. De kudde van de Heiland doet dankbaar beroep op zijn zoenoffer. Wij verbinden ons om Hem te volgen, niet passief, blindelings of ‘schaapachtig’, maar met een diep verlangen in ons hart en verstand om God en onze naasten lief te hebben, elkaars lasten te dragen en ons in elkaars vreugde te verheugen. Zoals Christus zijn wil geheel toewijdde aan de wil van de Vader, zo nemen ook wij eerbiedig zijn naam op ons. We steunen met blijdschap zijn werk om al Gods kinderen te vergaderen en te bedienen.

Broeders en zusters, Jezus Christus is onze volmaakte goede Herder.

Omdat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd en nu in glorie is herrezen, is Jezus Christus ook het volmaakte Lam van God.<sup>31</sup>

Naar het offer van het Lam van God werd al vanaf het begin verwezen. De engel zei tegen Adam dat dit offer ‘een zinnebeeld [is] van het offer van de Eniggeborene van de Vader,’ dat ons uitnodigt om ons te ‘bekeren en God voor eeuwig aan [te] roepen in de naam van de Zoon’.<sup>32</sup>

Vader Abraham, met wie voor alle naties van de aarde verbondszeugeningen werden ingesteld, ontdekte wat het betekent om zijn zoon te offeren.

‘Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam [...]?’

‘Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon.’<sup>33</sup>

Apostelen en profeten voorzagen en verheugden zich in de zending van het Lam van God, die in het voorsterfelijk bestaan was bepaald. Johannes



in de oude wereld en Nephi in de nieuwe wereld getuigden van ‘het Lam van God’,<sup>34</sup> ‘ja, namelijk de Zoon van de eeuwige Vader [...] de Verlosser van de wereld’.<sup>35</sup>

Abinadi getuigde van Jezus Christus’ zoenoffer: ‘Wij allen zijn als schapen afgedwaald; wij hebben ons ieder naar onze eigen weg gewend; en de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’<sup>36</sup> Alma noemde het grote en laatste offer van de Zoon van God dat ene ‘ding dat van groter belang is dan alle andere’. Alma spoort ons aan: heb ‘geloof [...] in het Lam van God,’ ‘kom en vrees niet’.<sup>37</sup>



Een dierbare vriendin vertelde hoe zij haar kostbare getuigenis van de verzoening van Jezus Christus ontving. Ze was opgegroeid in de overtuiging dat zonde altijd tot grote straf leidde die wij alléén moesten dragen. Ze smeekte God te mogen begrijpen hoe ze zijn vergeving kon ontvangen. Ze bad om te weten hoe Jezus Christus vergeving kan schenken aan wie zich bekeert, hoe barmhartigheid de gerechtigheid kan bevredigen.

Op een dag werd haar gebed verhoord door een geestelijke ervaring die haar voorgoed veranderde. Een wanhopige jongeman kwam met twee tassen gestolen etenswaar een winkel uitrennen. Hij rende een drukke straat in, achtervolgd door de filiaalhouder, die hem te pakken kreeg en begon uit te schelden en te slaan. In plaats van de bange jongeman als dief te veroordelen, werd mijn vriendin onverwacht vervuld met diep mededogen voor hem. Zonder angst of zorg voor haar eigen veiligheid liep ze recht op de twee ruziënde mannen af. Ze hoorde zichzelf zeggen: ‘Ik betaal het eten wel. Laat hem maar los. Laat mij voor het eten betalen.’

Gedreven door de Heilige Geest en vervuld van een liefde die ze nooit eerder had gevoeld, zei mijn vriendin: ‘Het enige wat ik wilde, was de jongeman helpen en redden.’ Mijn vriendin zei dat ze Jezus Christus en zijn verzoening toen begon te begrijpen: hoe en waarom Jezus Christus met zuivere en volmaakte liefde zich gewillig zou opofferen om haar Heiland en Verlosser te zijn, en waarom zij wilde dat Hij dat was.<sup>38</sup>

Geen wonder dat we zingen:

*Ziet hoe de Herder der schapen  
zoekt naar het lam dat daar dwaalt,  
't weerbrengt met grote verheuging,  
d'eind'loze losprijs betaalt.*<sup>39</sup>



zijn naam – ja, de heilige naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. In een populair liedje wordt geadviseerd:  
*Als ik bezorgd ben en niet kan slapen,  
tel ik mijn zegeningen in plaats van schapen.  
Terwijl ik mijn zegeningen tel, val ik in slaap.*  
(Irving Berlin, 'Count Your Blessings Instead of Sheep' [1952].)
2. Psalmen 23:1–3.
3. Johannes 3:16.
4. Johannes 10:11.
5. Zie Johannes 10:15, 17–18.
6. Johannes 10:3–4.
7. Alma 5:38; zie ook Alma 5:37, 39, 59–60.
8. Zie Moroni 7:13; Leer en Verbonden 8:2–3.
9. Zie Russell M. Nelson, 'De correcte naam van de kerk', *Liahona*, november 2018, 87–89.
10. 3 Nephi 27:7; cursivering toegevoegd.
11. Lukas 15:4; cursivering toegevoegd; zie ook Leer en Verbonden 18:15.
12. Ezechiël 34:12; zie ook Jeremia 31:10; Ezechiël 34:6, 11–14; Micha 5:8; Mattheüs 10:6; 15:24. Deze profetieën van de verstrooiing, en de profetieën en beloften van de vergadering in het verbond, zijn steeds terugkerende thema's bij de profeten, onder wie president Russell M. Nelson.
13. 1 Nephi 22:25.
14. Zie Hebreëën 13:20.
15. Johannes 10:16; zie ook 3 Nephi 15:21; 16:1, 3; Leer en Verbonden 10:59–60.
16. 3 Nephi 15:24; zie ook 3 Nephi 15:17, 21.
17. Zie 3 Nephi 16:1, 3; zie ook Leer en Verbonden 10:59–60.
18. Zie Mosiah 26:21.
19. Zie 2 Nephi 31:13–14, 21.
20. 2 Nephi 31:5; zie ook Alma 7:14.
21. Zie Maleachi 4:5–6; Johannes 15:9–13; Mosiah 25:18; Helaman 11:21; zie ook Russell M. Nelson, 'Hoop van Israël' (wereldwijde devotional voor jongeren, 3 juni 2018), [HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org](http://HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org); Russell M. Nelson, 'De vergadering van Israël', *Liahona*, november 2006, 79–82.
22. Psalmen 80:2.
23. Johannes 21:15–17; zie ook het gehele hoofdstuk.
24. Jeremia 23:4.
25. Zie Nahum 3:18.
26. Zie Jeremia 23:1; 50:6, 44.
27. Zie Jesaja 56:11; Ezechiël 34:2–6.
28. Zie Ezechiël 34:2–6.
29. Johannes 10:13.
30. 3 Nephi 14:15; zie ook Mattheüs 7:15; Alma 5:60.
31. Zie 2 Nephi 9:10–12. Door de lichamelijke dood en geestelijke scheiding te overwinnen,

Als Lam van God weet onze Heiland het als we ons alleen, onbetekend, onzeker of bang voelen. Nephi zag in een visioen de macht van het Lam van God neerdalen 'op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbonds-volk van de Heer'. Hoewel het 'op het gehele aardoppervlak was verspreid', werden zij 'gewapend met gerechtigheid en met de macht van God in grote heerlijkheid'.<sup>40</sup>

Deze belofte van hoop en troost geldt ook voor onze tijd.

Bent u het enige lid van de kerk in uw familie, school, werk of gemeenschap? Lijkt uw gemeente soms klein of afgelegen? Bent u net verhuisd, misschien naar een plek waar u de taal of gebruiken niet kent? Misschien zijn uw omstandigheden veranderd en wordt u geconfronteerd met iets wat u nooit voor mogelijk had gehouden? Onze Heiland verzekert ons, wie we ook zijn en ongeacht onze omstandigheden, in de woorden van Jesaja: 'Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden'.<sup>41</sup>

Broeders en zusters, onze goede Herder roept ons met zijn eigen stem en in zijn naam. Hij zoekt, vergadert en komt tot zijn volk. Door zijn hedendaagse profeet en ieder van ons nodigt Hij iedereen uit om gemoedsrust,

zingeving, genezing en vreugde te vinden in de volheid van zijn herstelde evangelie en op zijn verbondspad. Door zijn voorbeeld leert Hij de herders van Israël om met zijn liefde te bedienen.

Zijn goddelijke zending als Lam van God was in het voorsterfelijke bestaan bepaald. De apostelen en profeten verheugden zich erin. Zijn verzoening, oneindig en eeuwig, is het middelpunt van het plan van geluk en het doel van de schepping. Hij verzekert ons dat Hij ons aan zijn hart draagt.

Lieve broeders en zusters, mogen wij verlangen 'om ootmoedige volgelingen te worden van God en het Lam',<sup>42</sup> misschien eens onze namen in het boek des levens van het Lam te laten schrijven,<sup>43</sup> het lied van het Lam te zingen,<sup>44</sup> en uitgenodigd te worden tot de maaltijd van het Lam.<sup>45</sup>

Als onze Herder en het Lam roept Hij: kom wederom 'tot de ware kennis [...] van [uw] Verlosser, [uw] grote en ware Herder'.<sup>46</sup> Hij belooft dat wij 'door zijn genade' volmaakt in Christus kunnen worden.<sup>47</sup>

In deze paastijd prijzen wij Hem:  
'Het Lam [...] is het waard'.<sup>48</sup>  
'Hosanna God en het Lam!'<sup>49</sup>

Ik getuig van Hem, onze volmaakte goede Herder, het volmaakte Lam van God. Hij roept ons bij onze naam, in



OUDERLING DAVID A. BEDNAR  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

maakt het Lam van God het mogelijk om iedereen te vergaderen, zodat er in tijd en eeuwigheid één Herder is.

32. Mozes 5:7–8.
33. Genesis 22:7–8; zie ook Jakob 4:5.
34. Johannes 1:29; 1 Nephi 11:21.
35. 1 Nephi 11:21, 27.
36. Mosiah 14:6; zie ook Jesaja 53:6.
37. Alma 7:7, 14–15.
38. Gesprek met Pornthip ‘Tippy’ Coyle, februari 2019, met toestemming gebruikt.
39. ‘Zielslief heeft ’t hart van de Herder’, *Lofzangen*, nr. 154. Andere lofzangen over onze Herder en zijn schapen zijn: ‘De Heer is mijn Herder’, *Lofzangen*, nr. 76: *De Heer is mijn Herder, ’k heb al wat mij lust, Hij leidt mijne schreden, bewaart mijne ziel, Hij voert mij al zachtkens, naar waat’ren der rust, Hij schraagt m’als ik wankel, Hij droeg m’als ik viel, Hij schraagt m’als ik wankel, Hij droeg m’als ik viel.* ‘Help mij bij het onderwijzen’, *Lofzangen*, nr. 181: *Laat mij toch uw lamm’ren hoeden en ’t verloor’ne brengen weer. Als een herder wil ’k U dienen; leer m’uw schapen weiden, Heer. ‘Komt, alle zonen Gods’, Lofzangen*, nr. 202: *Het werk van deze tijd vangt aan, dat Isr’el huiswaarts weer zal gaan; zij keren weer tot Zion, ter eer van ’t Lam. Keer weer, verloren schaap, keer weder tot uw Herder.*
40. 1 Nephi 14:14; zie ook 1 Nephi 13:35, 37: Duidelijke en waardevolle geschriften zullen ‘tevoorschijn [...] komen door de gave en de macht van het Lam. [...] Indien [wij] volharden tot het einde zullen [wij] worden behouden in het eeuwigdurende koninkrijk van het Lam.’
41. Jesaja 40:11.
42. Helaman 6:5.
43. Zie Openbaring 21:27.
44. Zie Openbaring 15:3; Leer en Verbonden 133:56.
45. Zie Openbaring 19:9; Leer en Verbonden 58:11; zie ook Openbaring 7:17: ‘Want het Lam [...] zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen’; Openbaring 22:1: De ‘zuivere rivier [...], van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.’
46. Helaman 15:13.
47. Zie Moroni 10:32–33.
48. Openbaring 5:12.
49. Leer en Verbonden 109:79.

## Toebereid om alle noodzakelijke dingen te verkrijgen

*We krijgen zegeningen als we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om het herstelde evangelie van Jezus Christus te leren en lief te hebben.*

De programma’s en activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden steeds meer thuisgericht en kerkgesteund. Dat zien we onder meer aan alle aanpassingen die in recente algemene conferenties aangekondigd zijn. President Russell M. Nelson heeft ons de raad gegeven: ‘Er ligt nog veel meer in het verschiet. [...] Neem uw vitaminespillen in. Pak uw rust. Het wordt geweldig!’<sup>1</sup>

Ik bid dat de Heilige Geest ons bijstaat terwijl we samen stilstaan bij enkele fundamentele gevolgen van deze voortdurende aanpassingen in de herstelde kerk van de Heer.

### **Thuisgerichte en kerkgesteunde evangeliestudie**

Ik woonde onlangs samen met ouderling Craig C. Christensen een priesterschapsleidersconferentie bij. Hij gebruikte twee simpele vragen om de





verschuiving naar thuisgericht en kerkgesteund te beklemtonen. Hij stelde voor dat we op zondag thuis niet meer vragen: ‘Wat heb je vandaag in de kerk over de Heiland en zijn evangelie geleerd?’ Laten we in plaats daarvan in de kerk vragen: ‘Wat heb je deze week thuis over de Heiland en zijn evangelie geleerd?’ Gepaste sabbatsheiliging, het nieuwe leerplan en het aangepaste kerkschema dragen er allemaal toe bij dat we het evangelie zowel thuis als in de kerk leren.

Ieder lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is zelf verantwoordelijk om de leringen van de Heer te bestuderen en na te leven, en om de verordeningen van heil en verhoging door het juiste gezag te ontvangen. We moeten niet verwachten dat de kerk als organisatie ons alles leert of vertelt wat we moeten weten en doen om toegewijde discipelen te worden en kloekmoedig tot het einde toe te volharden.<sup>2</sup> Nee, we zijn zelf verantwoordelijk om te leren wat we moeten leren, te leven zoals we moeten leven en te worden wie de Meester wil dat we worden. En thuis is de ultieme plek om te leren, te leven en te worden.

Als kind leerde Joseph Smith in zijn ouderlijk gezin over God. Hij wilde graag achter Gods wil voor hem komen. Joseph zocht dan ook bij veel verschillende christelijke kerken naar de waarheid, dacht ijverig over de Schriften na en bad oprecht tot God.

Toen de jonge Joseph Smith direct na de verschijning van de Vader en de Zoon van het heilige bos thuiskwam, sprak hij eerst met zijn moeder. Toen hij ‘tegen de schoorsteenmantel aangeleund stond, vroeg [zijn] moeder wat eraan scheelde. [Joseph] antwoordde: “Maak u maar niet ongerust, alles is in orde – het gaat mij redelijk goed.” Vervolgens zei [hij] tegen [zijn] moeder: “Ik ben nu zelf te weten gekomen.”<sup>3</sup> Josephs ervaring levert een geweldig leerpatroon op dat ieder van ons tot voorbeeld strekt. Ook wij moeten dingen zelf te weten komen.

Het overkoepelende doel van het plan van onze hemelse Vader is dat zijn kinderen meer op Hem gaan lijken. Hij zorgt dan ook voor essentiële gelegenheden waardoor wij ons kunnen ontwikkelen en vooruitgang maken. Ons streven om waarheid te leren en na te leven is steeds belangrijker in een wereld ‘in beroering’,<sup>4</sup> waarin toeneemende verwarring en goddeloosheid heersen. We kunnen niet simpelweg naar de kerk gaan, meedoen aan programma’s, en verwachten dat we daarmee alle spiritualiteit en bescherming zullen ontvangen waardoor we ‘weerstand kun[nen] bieden op de dag van het kwaad’.<sup>5</sup>

‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden.’<sup>6</sup> Geïnspireerde leidinggevendens, leerkrachten en

activiteiten ondersteunen de geestelijke groei van personen en gezinnen. We hebben allemaal hulp nodig om op het verbondspad voorwaarts te streven. Toch berust de ultieme verantwoordelijkheid voor onze geestelijke kracht en ons uithoudingsvermogen bij onszelf.

U herinnert zich dat Nephi, zoon van de profeet Lehi, verlangde om zelf door de macht van de Heilige Geest de dingen te zien, horen en weten die zijn vader in het visioen van de boom des levens te weten was gekomen. Nephi was in zijn jeugd duidelijk aangewezen op en gezegend door het voorbeeld en de leringen van zijn ‘goede ouders’.<sup>7</sup> Toch verlangde hij er net als Joseph Smith naar om dingen zelf te weten te komen.

Als alles wat u of ik over Jezus en zijn herstelde evangelie weet, is wat anderen ons erover leren of vertellen, dan is het fundament van ons getuigenis aangaande Hem en zijn heerlijke werk in de laatste dagen op zand gebouwd.<sup>8</sup> We kunnen niet uitsluitend bouwen op geleend evangelielicht en kennis van anderen – zelfs niet van vertrouwde dierbaren.

Het is veelzeggend dat iedere heilige der laatste dagen volgens de profeet Joseph Smith zelf moet begrijpen ‘waarom God ons in de wereld liet komen’.<sup>9</sup>

‘Al konden wij alles lezen en begrijpen wat sinds de tijd van Adam is geschreven over de relatie van de mens



tot God en engelen in een toekomstige staat, dan zouden we er nog erg weinig van afweten. Lezen wat anderen ervaren hebben, of welke openbaring zij gekregen hebben, kan ons nooit een volledig beeld van onze toestand en onze ware relatie tot God geven. *Kennis van die dingen is alleen te verkrijgen door ervaring met de verordeningen van God die voor dat doel zijn ingesteld.*<sup>10</sup>

Dit grote geestelijke doel binnen het bereik van personen en gezinnen brengen, is een van de fundamentele redenen waarom de programma's en activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in deze fase van de bedeling van de volheid der tijden steeds meer thuisgericht en kerkgesteund worden.

### **Gevolgen van thuisgerichte en kerkgesteunde studie**

Ik noem enkele fundamentele gevolgen van het feit dat evangeliestudie steeds meer thuisgericht en kerkgesteund wordt.

Het ultieme opleidingscentrum voor zendelingen is bij ons thuis; secundaire opleidingscentra voor zendelingen bevinden zich in Provo, Manilla, Mexico-Stad en andere plaatsen. Onze leerzaamste zondagsschoollessen behoren onze persoonlijke en gezinsstudie thuis te zijn; nuttige maar secundaire zondagsschoollessen vinden in de kerk plaats.

Centra voor familiegeschiedenis zijn nu bij ons thuis. Aanvullende ondersteuning voor ons familiehistorisch onderzoek is ook in de kerk voorhanden.

Essentiële tempelvoorbereidingslessen vinden bij ons thuis plaats; belangrijke maar secundaire tempelvoorbereidingslessen zijn nu en dan ook in de kerk mogelijk.

Van onze woning een heiligdom maken waarin we 'op heilige plaatsen

[kunnen] staan',<sup>11</sup> is essentieel in deze laatste dagen. Hoe belangrijk thuisgerichte en kerkgesteunde studie nu ook voor onze geestelijke kracht en bescherming is, in de toekomst zal die nog crucialer zijn.

### **Thuisgerichte en kerkgesteunde studie en tempelvoorbereiding**

Bedenk hoe relevant het beginsel 'thuisgericht en kerkgesteund' is voor onze persoonlijke voorbereiding en waardigheid om heilige verordeningen en verbonden te ontvangen in het huis van de Heer.

Tempelvoorbereiding is inderdaad het meest doeltreffend bij ons thuis. Maar veel kerkleden weten niet goed wat ze buiten de tempel wel of niet over de tempelervaring mogen zeggen.

President Ezra Taft Benson heeft verwoord waar deze schroom vandaan komt:

'De tempel is een heilige plek en de verordeningen van de tempel zijn heilig. Vanwege die heiligheid aarzelen we soms om iets over de tempel tegen onze kinderen en kleinkinderen te zeggen.

'Als gevolg daarvan ontwikkelen velen geen echt verlangen om naar de tempel te gaan, en als ze wél gaan, dan doen ze dat zonder veel voorbereiding op de verplichtingen en verbonden die ze daar aangaan.

'Ik ben van mening dat *een goed begrip [of informatie]* onze jongeren zal helpen om zich op de tempel voor te bereiden [en] in hen het verlangen [zal] aanwakkeren om naar de priesterschapszegeningen te streven zoals Abraham dat gedaan heeft.'<sup>12</sup>

Twee basisrichtlijnen maken ons duidelijk waar president Benson het over had.

Richtlijn 1. *We hebben de Heer lief. Daarom spreken we altijd met eerbied over zijn heilig huis. We behoren de speciale*



*symbolen die bij de verbonden in heilige tempelceremonies horen niet te onthullen of te beschrijven. Evenmin bespreken we de heilige informatie waarvan we in de tempel beloven die niet openbaar te maken.*

Richtlijn 2. *De tempel is het huis van de Heer. Alles in de tempel wijst ons op onze Heiland, Jezus Christus. We mogen de kerndoelen en de leerstellige beginselen inzake tempelverordeningen en -verbonden wél bespreken.*

President Howard W. Hunter heeft gezegd: 'Laten we onze kinderen vertellen over de geestelijke gevoelens die we in de tempel hebben. En laten we ze oprechter en met meer vanzelfsprekendheid leren wat we in gepastheid over het doel van het huis van de Heer kunnen zeggen.'<sup>13</sup>

Vanaf de profeet Joseph Smith tot aan president Russell M. Nelson toe hebben kerkleiders uitgebreid over de leerstellige doelen van de tempelverordeningen en -verbonden gesproken.<sup>14</sup> Er is een grote schat aan informatiebronnen beschikbaar in onder meer gedrukte vorm, audio en video die ons meer inzicht geven in voorverordeningen, begiftigingen, huwelijken en andere verzegelverordeningen.<sup>15</sup> Er is ook informatie voorhanden over het volgen van de Heiland door verbonden te sluiten en na te komen met betrekking tot de wet van gehoorzaamheid, de wet van offerande, de wet van het evangelie, de wet van



kuisheid en de wet van toewijding.<sup>16</sup> Alle kerkleden behoren vertrouwd te raken met de uitstekende materialen op [temples.ChurchofJesusChrist.org](http://temples.ChurchofJesusChrist.org).

President Russell M. Nelson heeft de essentiële balans beklemtoond tussen het heilige karakter van tempelceremonies en de waardevolle door de kerk gepubliceerde informatie over tempels die accuraat, gepast en publiekelijk beschikbaar is. Hij heeft daarover gezegd: ‘Ik moedig de leden [...] aan om in de Gids bij de Schriften onderwerpen op te zoeken die met de tempel te maken hebben, zoals “Zalven”, “Verbond”, “Offer” en “Tempel”. Ze kunnen ook Exodus 26–29 en Leviticus 8 lezen. Het Oude Testament en de boeken Mozes en Abraham in de Parel van grote waarde onderstrepen de ouderdom van het tempelwerk en de eeuwige aard van de verordeningen.’<sup>17</sup>

Stel u nu eens voor dat uw zoon of dochter vraagt: ‘Iemand op school zei tegen me dat ze in de tempel rare kleding dragen. Klopt dat?’ Er staat een korte video op [Temples.ChurchofJesusChrist.org](http://Temples.ChurchofJesusChrist.org) over heilige tempelkleding. Hierin wordt uitstekend uitgelegd dat mensen al sinds de oudheid gewijde muziek, verschillende gebedsvormen, symbolische religieuze kleding, gebaren en rituelen gebruiken om hun innerlijke toewijding aan God te uiten. Zo

ondersteunt de kerk thuisgerichte voorbereiding op de heerlijke zegeningen van de tempel door elementaire instructie en uitstekende informatiebronnen, zoals deze video. Er is veel nuttige informatie voor u beschikbaar.<sup>18</sup>

Als wij ernaar streven om in de zachtmoedigheid van de Geest van de Heer te wandelen,<sup>19</sup> zullen we gezegend worden met begrip en de nodige balans tussen wat wel en niet gepast is om thuis in verband met heilige tempelverordeningen en -verbonden te bespreken.

### Belofte en getuigenis

Ik vermoed dat sommigen van u zich afvragen of uw evangeliestudie wel echt thuisgericht en kerkgesteund kan worden. Misschien bent u thuis als enige lid van de kerk, krijgt u geen steun van uw partner, bent u alleenstaande ouder, of woont u alleen als ongetrouwde of gescheiden heilige der laatste dagen, en vraagt u zich af hoe deze beginselen op u van toepassing zijn. U kijkt elkaar misschien als man en vrouw aan met de vraag: ‘Gaat ons dat wel lukken?’

Ja, het gaat u lukken! Ik beloof dat u merkbare zegeningen zullen toevloeien die dit mogelijk maken. Er zullen deuren worden geopend. Het licht zal schijnen. Uw capaciteit om met ijver en geduld door te zetten, zal toenemen.

Ik getuig met vreugde dat we er zegeningen voor krijgen als we onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om het herstelde evangelie van Jezus Christus te leren en lief te hebben. We kunnen werkelijk ‘toebereid worden om alle noodzakelijke dingen te verkrijgen.’<sup>20</sup> Dat beloof ik u en getuig ik tot u in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. ■

### NOTEN

1. Russell M. Nelson, in ‘Latter-day Saint Prophet, Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry’, Newsroom, 30 oktober 2018, [newsroom.ChurchofJesusChrist.org](http://newsroom.ChurchofJesusChrist.org).
2. Zie Leer en Verbonden 121:29.
3. Geschiedenis van Joseph Smith 1:20.
4. Leer en Verbonden 45:26.
5. Efeze 6:13.
6. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, *Liahona*, mei 2017, 145.
7. 1 Nephi 1:1.
8. Zie Mattheüs 7:24–27; 3 Nephi 14:24–27; 18:13.
9. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), 227.
10. *Leringen: Joseph Smith*, 451; cursivering toegevoegd.
11. Leer en Verbonden 101:22.
12. *Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson* (2014), 184–185; cursivering toegevoegd; zie ook Ezra Taft Benson, ‘What I Hope You Will Teach Your Children about the Temple’, *Ensign*, augustus 1985, 8.
13. Zie *Leringen van kerkpresidenten: Howard W. Hunter* (2015), 187.
14. Zie bijvoorbeeld James E. Talmage, *The House of the Lord* (1912), 99–101.
15. Zie James E. Talmage, *The House of the Lord*, 89–109; Russell M. Nelson, ‘Uw voorbereiding op de tempelzegens’, *Liahona*, juli 2001, 37–40; Boyd K. Packer, *The Holy Temple* (1980), 153–155.
16. Zie *The Teachings of Ezra Taft Benson* (1988), 121; James E. Talmage, *The House of the Lord*, 100; *Vorbereiding op de heilige tempel* (boekje, 2002).
17. Russell M. Nelson, ‘Ons op de zegeningen van de tempel voorbereiden’, *Liahona*, oktober 2010, 47.
18. Bekijk bijvoorbeeld een videorondleiding van de Rometempel (Italië) of bestudeer profetische leringen over tempels (zie [temples.ChurchofJesusChrist.org](http://temples.ChurchofJesusChrist.org)).
19. Zie Leer en Verbonden 19:23.
20. Leer en Verbonden 109:15.



OUDERLING KYLE S. MCKAY  
*van de Zeventig*

# De onmiddellijke goedheid van God

*Ook al wachten we geduldig op de Heer, er zijn bepaalde zegeningen die we onmiddellijk krijgen.*

Enkele jaren geleden kwam onze vijfjarige zoon bij me en zei: ‘Papa, ik heb iets ontdekt. Wat voor jou *zo dadelijk* is, is erg lang voor mij.’

Als de Heer of zijn dienstknechten uitspraken doen zoals ‘niet vele dagen na deze’ of ‘de tijd is niet ver weg’, dan kan dat letterlijk een heel leven duren, of langer.<sup>1</sup> Zijn tijd, en vaak ook zijn timing, is anders dan die van ons. Het is belangrijk om geduld te hebben. Zonder geduld kunnen we geen geloof in God tot leven en heil ontwikkelen of tonen. Mijn boodschap vandaag is echter dat we wel geduldig op de Heer moeten wachten, maar dat we bepaalde zegeningen onmiddellijk krijgen.

Toen Alma en zijn volk door de Lamanieten gevangen waren genomen, baden ze om bevrijding. Ze werden niet meteen bevrijd, maar terwijl ze daar geduldig op wachtten, gaf de Heer van zijn goedheid blijk door ze onmiddellijk te zegenen. Hij verzachtte bijvoorbeeld het hart van de Lamanieten, zodat zij hen niet doodden. Hij sterkte het volk van Alma ook, en verlichtte hun lasten.<sup>2</sup> Na hun bevrijding trokken zij naar Zarahemla, waar zij een verbaasd publiek over hun belevenissen vertelden. De mensen in Zarahemla

verwonderden zich. ‘En [...] toen zij dachten aan de *onmiddellijke goedheid van God* en zijn macht bij de bevrijding van Alma en zijn broeders uit [...] hun knechtschap, verhieven zij hun stem en dankten God.’<sup>3</sup>

De onmiddellijke goedheid van God komt allen toe die Hem met een oprechte bedoeling en een volmaakt voornemen van hart aanroepen. Dit geldt ook voor hen die God in oprechte wanhoop aanroepen als de verlossing veraf en het lijden lang of hevig lijkt.

Dat gold ook voor een jonge profeet die door zijn lijden in een bedompte kerker tot het randje van de wanhoop kwam en uiteindelijk uitriep: ‘O God,

waar bent U? [...] Hoelang zult U uw hand weerhouden [...]? Ja, o Heer, hoelang [...]?’<sup>4</sup> De Heer bevrijdde Joseph niet meteen, maar sprak hem wel onmiddellijk gemoedsrust in.<sup>5</sup>

God geeft ook onmiddellijke hoop op een uiteindelijke verlossing.<sup>6</sup> Wat ons ook overkomt, waar we ook zijn, hoop lacht ons in en door Christus altijd toe.<sup>7</sup> Die komt ons onmiddellijk toe.

Hij heeft ons bovendien beloofd: ‘Mijn *goedertierenheid* zal van u niet wijken.’<sup>8</sup>

Maar bovenal is Gods liefde onmiddellijk. Ik getuig met Paulus dat niets ‘ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.’<sup>9</sup> Zelfs onze zonden, ook al zonderen ze ons soms tijdelijk van zijn Geest af, kunnen ons niet van zijn voortdurende en onmiddellijke vaderlijke liefde afzonderen.

Dit zijn slechts enkele manieren waarop ‘Hij [ons] onmiddellijk zegent’.<sup>10</sup> Om dit actueel en vertrouwd voor u te maken, vertel ik u over twee mensen van wie het leven van de onmiddellijke goedheid van God getuigt.

Emilie worstelde al sinds haar vroege tienerjaren met een drugsverslaving. Experimenteren leidde tot gewoontevorming, en dat werd een verslaving die haar jarenlang gevangenhield, hoewel ze af en toe ook goede



momenten kende. Emilie hield haar probleem zorgvuldig verborgen, vooral toen ze trouwde en kinderen kreeg.

Het begin van haar verlossing voelde helemaal niet aan als een verlossing. Het ene moment onderging ze uit routine een medisch onderzoek, en het volgende werd ze met een ziekenauto voor opname naar een kliniek gereden. Ze raakte in paniek bij de gedachte dat ze van haar kinderen, haar man en haar thuis gescheiden was.

Die avond kroop Emilie eenzaam op haar bed in een koude, donkere kamer helemaal in elkaar en begon te snikken. Haar vermogen om logisch na te denken, nam af, totdat ze uiteindelijk – overmand door zorgen, angst en de verstikkende duisternis in de kamer en in haar ziel – dacht dat ze die nacht zou sterven. Alleen.

In die wanhopige toestand kreeg Emilie op de een of andere manier de kracht om naast het bed op haar knieën te gaan. Zonder enige aanmatiging, waar ze zich bij vorige gebeden wel eens schuldig aan had gemaakt, gaf ze zich volkomen over aan de Heer toen ze wanhopig bad: ‘Lieve God, ik heb U nodig. Help me alstublieft. Ik wil niet alleen zijn. Help me alstublieft om deze nacht door te komen.’

En onmiddellijk strekte Jezus, net als Hij in het verleden bij Petrus had gedaan, zijn hand uit en greep haar zinkende ziel.<sup>11</sup> Toen werd Emilie overspoeld met een wonderlijk gevoel van rust, moed, geruststelling en liefde. De kamer was niet koud meer, want ze wist dat ze niet alleen was. En voor het eerst sinds ze 14 was, wist Emilie dat alles in orde zou komen. Emilie ‘ontwaakte tot God’<sup>12</sup> en viel in een vredige slaap. En zo zien we dat ‘indien u zich bekeert en uw hart niet verstokt, het grote verlossingsplan onmiddellijk op u [zal] worden toegepast.’<sup>13</sup>



Emilies’ genezing en uiteindelijke verlossing duurde nog lang – maanden van behandeling, instructie en therapie, in welke tijd ze zich door zijn goedheid ondersteund en soms zelfs gedragen voelde. En die goedheid was nog steeds bij haar toen ze met haar man en kinderen naar de tempel ging om zich voor eeuwig aan elkaar te laten verzegelen. Net als het volk van Zarahemla spreekt Emilie haar dank uit als ze aan de onmiddellijke goedheid van God denkt, en aan zijn macht waarmee Hij haar uit slavernij verlostte.

En nu uit het leven van een andere moedige gelovige. Op 27 december 2013 begroette Alicia Schroeder opgewekt haar goede vrienden Sean en Sharla Chilcote, die onverwachts voor haar deur stonden. Sean, die bovendien Alicia’s bisschop was, gaf haar zijn mobiele telefoon en zei ernstig: ‘Alicia, we houden van je. Er is een telefoontje voor je.’

Mario, Alicia’s echtgenoot, was aan de telefoon. Hij was met enkele van hun kinderen in een afgelegen gebied met een sneeuwscooter op pad, iets waar ze lang naar uitgekeken hadden. Er was een vreselijk ongeluk gebeurd. Mario was ernstig gewond geraakt, en hun tienjarige zoon, Kaleb, was omgekomen. Toen Mario huilend aan Alicia vertelde dat Kaleb dood was, werd ze overmand door een gevoel van schok en afschuw dat slechts weinigen onder ons ooit zullen meemaken. Ze stortte in. Verlamd door onbeschrijflijke smart, kon Alicia zich niet meer bewegen of iets zeggen.

Bisschop en zuster Chilcote paktten haar snel beet en sloegen hun armen om haar heen. Samen huilden en rouwden ze een tijdlang. Toen vroeg bisschop Chilcote of Alicia een zegen wilde hebben.

Wat er toen gebeurde, is zonder enig begrip van de verzoening van Jezus Christus en de onmiddellijke goedheid van God nauwelijks te bevatten. Bisschop Chilcote legde Alicia de handen op en begon met bevende stem te spreken. Alicia hoorde twee dingen die God zelf leek te zeggen. Eerst hoorde ze haar naam, Alicia Susan Schroeder. Toen hoorde ze de bisschop zich op het gezag van de almachtige God beroepen. Op dat moment – toen alleen nog maar haar naam en Gods macht genoemd waren – werd Alicia vervuld met een onbeschrijflijk gevoel van gemoedsrust, liefde, troost, en op de een of andere manier ook *vreugde*. En dat gevoel is haar altijd bijgebleven.

Natuurlijk missen Alicia, Mario en hun kinderen Kaleb nog steeds, en rouwen ze om hem. Het *is* zwaar! Als ik ze spreek, krijgt Alicia tranen in haar ogen wanneer ze me vertelt hoeveel ze van haar zoonje houdt en hoezeer ze hem mist. En haar ogen blijven vochtig als ze vertelt hoe de grote Verlosser haar in elk stadium van haar bezoeking heeft gesteund, wat begon met zijn onmiddellijke goedheid in haar uiterste wanhoop, en werd vervolgd met de helder stralende hoop die ze op een heerlijke hereniging heeft die ‘niet lang na deze dagen’ zal plaatsvinden.



OUDERLING RONALD A. RASBAND  
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ik besef dat het leven soms verwarring en beroering kan opleveren, waardoor het moeilijk kan zijn om de verlichting te ontvangen, te herkennen of te behouden die Emilie en Alicia kregen. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik getuig dat ons behoud op zulke momenten uit een liefdevolle, krachtige manifestatie van de onmiddellijke goedheid van God bestaat. Bedenk dat het oude Israël uiteindelijk verlost werd 'door diezelfde God die hen [van dag tot dag] had bewaard.'<sup>14</sup>

Ik getuig dat Jezus Christus de grote Verlosser is. En in zijn naam beloof ik dat als u zich met een oprechte bedoeling en een volmaakt voornemen van hart tot Hem wendt, Hij u van alles zal verlossen dat uw leven of uw vreugde dreigt te beperken of te vernietigen. Die verlossing laat misschien langer op zich wachten dan u lief is, misschien wel een heel leven, of langer. Dus om u troost, moed en hoop te geven, om u te steunen en te sterken tot die dag van uw uiteindelijke verlossing aanbreekt, beveel ik *de onmiddellijke goedheid van God* bij u aan, en daar getuig ik van. In de naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Zie bijvoorbeeld Alma 7:7; 9:26; Leer en Verbonden 88:87.
2. Zie Mosiah 23:28–29; 24:14–15.
3. Mosiah 25:10; cursivering toegevoegd.
4. Leer en Verbonden 121:1–3.
5. Zie Leer en Verbonden 121:7.
6. Zie Alma 58:11: 'Ja, en het geschiedde dat de Heer, onze God, ons de verzekering gaf dat Hij ons zou bevrijden; ja, [...] dat Hij [...] ons deed hopen op onze bevrijding in Hem.' Zie ook Leer en Verbonden 121:7–8.
7. Zie 'Wij danken U, Heer, voor profeten', *Lofzangen*, nr. 17.
8. Jesaja 54:10; cursivering toegevoegd.
9. Romeinen 8:39.
10. Mosiah 2:24.
11. Zie Mattheüs 14:31.
12. Alma 5:7.
13. Alma 34:31.
14. 1 Nephi 5:15.

## Bouwen aan een bolwerk van spiritualiteit en veiligheid

*Wanneer we het evangelie van Jezus Christus naleven, op de verzoening van de Heiland bouwen en met geloof voorwaarts streven, worden we tegen de duivel beschermd.*

Geliefde broeders en zusters, deze conferentie is bijna voorbij. Ik dank onze Vader in de hemel voor de raad, leringen en openbaring die de afgelopen twee dagen vanaf dit spreekgestoelte zijn verkondigd. We zijn onderwezen door dienaren van God, geroepen om zijn heilige woorden te verkondigen. De Heer heeft ons in de laatste dagen

op het hart gedrukt: 'Hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde.'<sup>1</sup>

Deze bijeenkomst van vele heiligen hier en leden over de hele wereld die de algemene conferentie volgen, doet mij denken aan de vergaderde menigte in het Boek van Mormon toen Jezus Christus na zijn kruisiging aan de Nephieten





verscheen. Hij leerde ze het evangelie en moedigde ze vervolgens aan: ‘Ga [nu] naar huis en overweeg de dingen die Ik heb gezegd, en vraag de Vader in mijn naam om te kunnen begrijpen.’<sup>2</sup>

‘Ga [nu] naar huis en overweeg’ is de volgende stap om de in deze gewijde sfeer gesproken woorden van profeten en kerkleiders ter harte te nemen. Een gezin waar Christus centraal staat, is een bolwerk van het koninkrijk van God op aarde in een geprofeteerde tijd wanneer de duivel ‘in het hart van de mensenkinderen woed[t] en hen ophits[t] tot toorn tegen hetgeen goed is’.<sup>3</sup>

Mensen hebben door de geschiedenis heen vestingen gebouwd om de vijand te weren. Die vestingen hadden vaak een wachttorens met wachters – vergelijkbaar met profeten – die voor naderende troepen en aanvallen waarschuwden.

In de vroege pionierstijd in Utah behoorden mijn overgrootvader Thomas Rasband en zijn familieleden tot de eersten die zich in de Heber Valley in het prachtige Wasatchgebergte vestigden.

Thomas hielp in 1859 bij de bouw van het Heberfort, dat hen moest beschermen. Het was een eenvoudig bouwwerk met naast elkaar geplaatste balken van populierenhout als buitenkant van het fort. Aan de binnenkant werden er blokhuizen tegen die gezamenlijke muur aangebouwd. Het bouwwerk bood de pioniersgezinnen

de nodige veiligheid terwijl ze hun leven opbouwden en de Heer aanbaden.

Dat geldt ook voor ons. Ons thuis is een bolwerk tegen het kwaad van de wereld. Thuis kunnen we tot Christus komen wanneer we zijn geboden volgen, de Schriften bestuderen, samen bidden en elkaar helpen om op het verbondspad te blijven. De nieuwe nadruk op individuele studie en studie in gezinsverband met het leerplan *Kom dan en volg Mij* heeft ‘oprechte bekeering’ als doel. Bovendien ‘streven [we] ernaar om meer op Jezus Christus te gaan lijken’.<sup>4</sup> Daardoor worden we wat Paulus ‘een nieuwe schepping’ noemt.<sup>5</sup> Ons hart en onze ziel zijn dan op God afgestemd. We hebben die kracht nodig om de aanvallen van de tegenstander het hoofd te bieden en af te weren.

Als we door geloof in Jezus Christus toegewijd leven, zullen we de vredige invloed van de Heilige Geest voelen. Hij leidt ons naar waarheid, inspireert ons om de zegeningen van de Heer waardig te zijn, en getuigt dat God leeft en van ons houdt. Dat alles in het bolwerk van het gezin thuis. Maar bedenk dat ons gezin slechts zo sterk is als de geestelijke kracht van elk individu binnen die muren.

President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘In de komende tijd kunnen wij geestelijk niet overleven zonder de leidende, troostende en voortdurende

invloed van de Heilige Geest.’<sup>6</sup> Hij is de levende profeet, ziener en openbaarder van de Heer in deze tijd. Hij is de wachter op de toren van ons bolwerk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij kan de vijand zien oprukken.

Broeders en zusters, wij voeren strijd met Satan om mensenzielen. De gevechtslinies zijn al in ons vooraardse bestaan bepaald. Satan en een derde van de kinderen van onze hemelse Vader keerden zich af van zijn beloften van verhoging. Sindsdien voeren de volgelingen van de tegenstander strijd tegen de getrouwen die het plan van de Vader gekozen hebben.

Satan weet dat zijn dagen geteld zijn en dat de tijd dringt. Hoe listig en sluw hij ook is, hij zal niet winnen. Maar zijn strijd om ieders ziel woedt wel voort.

We moeten ter bescherming een bolwerk van spiritualiteit en veiligheid bouwen voor onze ziel, een bolwerk dat de boze niet kan binnendringen.

Satan is een sluwe slang. Hij sluipert onze gedachten en hart binnen als we even niet opletten, als we teleurgesteld zijn of de hoop laten varen. Hij verleidt ons met vleierij, beloften van gemak, comfort of een tijdelijke opleving wanneer we terneergeslagen zijn. Hij praat hoogmoed, onvriendelijkheid, oneerlijkheid, ontevredenheid en onzedelijkheid goed. Na verloop van tijd kunnen we zelfs ‘gevoelloos’ worden.<sup>7</sup> De Geest kan ons verlaten. ‘En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam naar de hel.’<sup>8</sup>

Daarentegen voelen we de Geest vaak heel sterk als we God lof toezingen met woorden zoals:

*Een vaste burcht is onze God,  
een toevlucht voor de zijnen;  
al drukt het leed, al dreigt het lot,  
Hij doet zijn hulp verschijnen.*<sup>9</sup>

Als we een bolwerk van geestelijke kracht bouwen, kunnen we de verleidingen van de vijand negeren, hem de rug toekeren en de vrede van de Geest voelen. We kunnen het voorbeeld van onze Heer en Heiland volgen. Hij zei in de woestijn tegen de grote verleider: ‘Ga weg van Mij, Satan.’<sup>10</sup> Dat moeten we allemaal door levenservaring leren doen.

Er staat een goede beschrijving van zo’n rechtschapen doel in het Boek van Mormon: opperbevelhebber Moroni bereidde de Nephieten voor op de aanvallen van de leugenachtige, bloed-dorstige, op macht beluste Amalickiah. Moroni legde verdedigingswerken aan om de Nephieten te beschermen, ‘om te kunnen leven voor de Heer, hun God, en om hetgeen door hun vijanden de zaak van de christenen werd genoemd, te kunnen handhaven.’<sup>11</sup> Moroni was ‘onwrikbaar [...] in het geloof in Christus’,<sup>12</sup> en was trouw ‘in het onderhouden van de geboden van God [...] en het weerstaan van ongerechtigheid.’<sup>13</sup>

Toen de Lamanieten ten strijde trokken, stonden ze versteld van de



voorbereidingen van de Nephieten. Ze werden dan ook verslagen. De Nephieten dankten ‘de Heer, hun God, [...] wegens zijn weergalozе kracht waarmee Hij hen uit de handen van hun vijanden had bevrijd.’<sup>14</sup> Zij hadden verdedigingswerken aan de buitenkant gebouwd en geloof in de Heer Jezus Christus aan de binnenkant – diep in hun ziel.

Hoe kunnen wij ons in roerige tijden versterken, zodat we ‘een werktuig in de handen van God [kunnen] zijn [...] om dat grote werk teweeg te brengen?’<sup>15</sup> Laten we de Schriften erbij halen.

We zijn gehoorzaam. De Heer gebod vader Lehi zijn zoons terug naar Jeruzalem te sturen om ‘de kronieken [te] verkrijgen en ze hier [te] brengen, de wildernis in.’<sup>16</sup> Lehi zette er geen vraagtekens bij; hij vroeg zich niet af waarom of hoe. Dat deed Nephi evenmin. Hij zei: ‘Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden.’<sup>17</sup>

Handelen wij met de bereidwillige gehoorzaamheid van Nephi? Of zijn we eerder geneigd om Gods geboden in twijfel te trekken, zoals Nephi’s broers? Zij keerden zich wegens hun gebrek aan geloof uiteindelijk van de Heer af. De Heer vraagt ons met ‘heiligheid van hart’<sup>18</sup> gehoorzaam te zijn.

We vertrouwen de Heer, die het volgende tegen Jozua zei, terwijl hij voorbereidingen trof om de Israëlieten het beloofde land binnen te leiden:

‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.’<sup>19</sup> Jozua stelde vertrouwen in die woorden en gaf het volk deze raad: ‘Heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden.’<sup>20</sup> De Heer scheidde de wateren van de Jordaan. De zwerftocht van veertig jaar door de woestijn kwam daarmee voor de Israëlieten ten einde.

We staan pal voor de waarheid, zoals de profeet Abinadi in het Boek van Mormon. Abinadi werd gearresteerd en voor de koning en zijn goddeloze priesters gebracht. Hij zette voor hen de tien geboden uiteen, en predikte krachtig dat Christus ‘onder de mensenkinderen [zou] neerdalen en zijn volk [zou] verlossen.’<sup>21</sup> Daarna riep Abinadi met diep geloof uit: ‘O God, ontvang mijn ziel’,<sup>22</sup> waarna hij ‘de vuurdood’ stierf.<sup>23</sup>

We sluiten en hernieuwen onze verbonden als we aan het avondmaal deelnemen en de tempel bezoeken. Het avondmaal staat in onze zondags eredienst centraal. We krijgen daar de belofte dat we ‘zijn Geest altijd bij





[ons] mogen hebben'.<sup>24</sup> Met die heilige verordening zeggen we toe om de naam van Jezus Christus op ons te nemen, Hem te volgen en onze taken in dit goddelijke werk op ons te nemen, zoals Hij dat deed. In de tempel kunnen we 'de dingen van deze wereld terzijde [...] leggen',<sup>25</sup> en de nabijheid en allesovertreffende vrede van de Heer voelen. We kunnen ons op onze voorouders, onze familieleden en het eeuwige leven bij de Vader concentreren. Geen wonder dat president Nelson onlangs in Rome verklaarde: 'Het goede dat van deze tempel zal uitgaan, is onmetelijk groot.'<sup>26</sup>

We dienen integer te zijn bij alles wat we doen. We dienen onderscheidingsvermogen en discipline te ontwikkelen, zodat we niet steeds hoeven te bepalen wat goed of slecht is. We dienen de waarschuwing van de apostel Petrus ter harte te nemen. Hij zei: 'Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.'<sup>27</sup>

Als we onze vesting ijverig versterken, gaan we als zijn discipelen op Jezus Christus lijken, met onze ziel onder zijn bescherming.

Uw getuigenis van Jezus Christus is uw persoonlijke bolwerk, de waarborg voor uw ziel. Toen mijn overgrootvader en zijn medepioniers het Heberfort bouwden, plaatsten ze balk voor balk, tot het fort 'goed samengevoegd'<sup>28</sup> was

en ze beschermd waren. Dat geldt ook voor een getuigenis. We krijgen het stukje bij beetje door de Heilige Geest. Hij spreekt tot onze geest en leert ons 'waarheid in [ons] binnenste'.<sup>29</sup> Wanneer we het evangelie van Jezus Christus naleven, op de verzoening van de Heiland bouwen en met geloof, zonder vrees, voorwaarts streven, worden we tegen de listen van de duivel beschermd. Ons getuigenis verbindt ons met de hemel, en we worden met de 'waarheid van alle dingen' gezegend.<sup>30</sup> En we worden, net als beschermde pioniers in een vesting, veilig in de armen van de liefde van de Heiland omsloten.

De profeet Ether heeft gezegd: 'Daarom mag hij die in God gelooft met zekerheid hopen op een betere wereld, ja, zelfs een plaats aan de rechterhand van God, welke hoop voortvloeit uit geloof en een anker vormt voor de ziel van de mensen, dat hen zeker en standvastig maakt, te allen tijde overvloedig in goede werken, en hen ertoe leidt God te verheerlijken.'<sup>31</sup>

Geliefde broeders en zusters, ik laat u mijn zegen dat u met vertrouwen in de Heer en in zijn evangelie voorwaarts zult gaan. Sla uw arm om degenen heen die struikelen, en leid ze met de kracht van de Geest in u liefdevol terug naar het bolwerk van spiritualiteit en veiligheid. Streef ernaar 'als Jezus [te] worden',<sup>32</sup> in alles wat u doet. Ga kwaad en verleidingen uit de weg, bekeer u zoals onze

dierbare profeet ons gisteren heeft opgedragen, wees eerlijk van hart, wees zuiver en oprecht, toon mededogen en liefde, en heb de Heer uw God met de toewijding van een ware discipel lief.

Ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus, ons thuis, ons gezin en ons lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen een beschermend bolwerk om ons heen zijn, en een schild tegen de macht van de boze. Daarvan getuig ik plechtig in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. ■

#### NOTEN

1. Leer en Verbonden 1:38.
2. 3 Nephi 17:3.
3. 2 Nephi 28:20.
4. *Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen: Nieuwe Testament 2019*, V.
5. 2 Korinthe 5:17.
6. Russell M. Nelson, 'Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf', *Liahona*, mei 2018, 96.
7. 1 Nephi 17:45.
8. 2 Nephi 28:21.
9. 'Een vaste burcht is onze God', *Lofzangen*, nr. 44.
10. Lukas 4:8.
11. Alma 48:10.
12. Alma 48:13.
13. Alma 48:16.
14. Alma 49:28.
15. Alma 26:3.
16. 1 Nephi 3:4.
17. 1 Nephi 3:7.
18. Leer en Verbonden 46:7.
19. Jozua 1:9.
20. Jozua 3:5.
21. Mosiah 15:1.
22. Mosiah 17:19.
23. Mosiah 17:20.
24. Leer en Verbonden 20:77.
25. Leer en Verbonden 25:10.
26. Russell M. Nelson, in Tad Walch, 'President Nelson Refers to Apostles Peter, Paul during Rome Temple Dedication', *Deseret News*, 10 maart 2019, [deseretnews.com](http://deseretnews.com).
27. 1 Petrus 5:8.
28. Efeze 2:21.
29. Psalmen 51:8.
30. Moroni 10:5.
31. Ether 12:4.
32. 'Ik wil graag als Jezus worden', *Kinderliedjes*, 40.





PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

## Slotwoord

*Mogen wij ons leven wijden en opnieuw toewijden  
aan het dienen van God en zijn kinderen –  
aan beide zijden van de sluier.*

Mijn geliefde broeders en zusters, nu we het einde van deze historische conferentie naderen, danken wij de Heer voor zijn inspiratie en bescherming. De boodschappen hebben ons geïnstrueerd en opgebouwd.

De sprekers hadden geen onderwerp toegewezen gekregen. Bij de voorbereiding van hun boodschap heeft ieder van hen om persoonlijke openbaring gebeden. Ik vind het bijzonder hoe deze thema's zo goed bij elkaar aansloten. Probeer, terwijl u ze bestudeert, te ontdekken wat de Heer *u* door zijn dienstknechten wil leren.

De muziek was prachtig. We zijn heel dankbaar voor alle musici die met hun talent de Geest van de Heer in elke bijeenkomst hebben gebracht. En in elke bijeenkomst heeft Hij de gebeden gehoord en de aanwezigen gezegend. Deze conferentie was echt weer een geestelijk feest voor ons allen.

We hopen en bidden dat de woning van ieder lid waarlijk een heiligdom van geloof zal worden, waar de Geest van de Heer kan verblijven. Ondanks conflicten overal om ons heen kan onze woning een hemelse plek worden waar studie, gebed en geloof in liefde samenkomen. We kunnen waarlijk discipelen van de Heer worden die overal voor Hem

opkomen en zich voor Hem laten horen.

Gods doel moet ons doel zijn. Hij wil dat zijn kinderen ervoor *kies*zen om bij Hem terug te keren – voorbereid, geschikt, begiftigd, verzegeld, en trouw aan verbonden die ze in heilige tempels hebben gesloten.

We hebben nu 162 ingewijde tempels. De oudste daarvan zijn een monument voor het geloof en de visie van onze dierbare pioniers. Ze hebben grote persoonlijke offers gebracht en inspanningen verricht om elke tempel te bouwen. Elk is een bekroning van de prestaties van de pioniers.

Aan ons de heilige taak om ervoor te zorgen. Daarom worden deze pionierstempels binnenkort gerenoveerd en verbeterd. Voor sommige wordt dit een complete restauratie. We zullen alle moeite doen om het unieke historische karakter van elke tempel zo mogelijk te behouden, en de inspirerende schoonheid en het unieke vakmanschap van voorbije generaties te bewaren.

Details voor de St. Georgetempel in Utah zijn al vrijgegeven. Op vrijdag 19 april 2019 worden plannen voor de renovatie van de Salt Laketempel, Temple Square en het plein bij het kantoorgebouw van de kerk bekendgemaakt.

In de komende jaren worden ook de tempels in Manti en Logan (Utah) gerenoveerd. Zodra die plannen klaar zijn, worden ze ook bekendgemaakt.

Tijdens de werkzaamheden zullen deze tempels een tijdlang dicht moeten. Leden van de kerk kunnen dan andere nabijgelegen tempels bezoeken. Na voltooiing van elk project wordt elke historische tempel opnieuw ingewijd.

Broeders en zusters, voor ons is de tempel het heiligste bouwwerk in de kerk. Elke aankondiging van plannen om een *nieuwe* tempel te bouwen, wordt



onderdeel van onze kerkgeschiedenis. Luistert u nu dus goed en eerbiedig. Als ik een tempel aankondig op een plaats die voor u bijzonder is, mag ik dan voorstellen dat u simpelweg uw hoofd buigt met een stil dankgebed in uw hart. We willen niet dat verbale uitbarstingen ons afleiden van de gewijde sfeer van deze conferentie en de heilige tempels van de Heer.

Het doet ons genoeg om plannen aan te kondigen voor de bouw van meer tempels, op de volgende plaatsen:

Pago Pago (Amerikaans-Samoa), Okinawa (Japan), Neiafu (Tonga), Tooele Valley (Utah), Moses Lake (Washington), San Pedro Sula (Honduras), Antofagasta (Chili) en Boedapest (Hongarije).

Dank u, geliefde broeders en zusters.

Als we het over onze tempels hebben, oud en nieuw, mogen we dan door onze daden laten zien dat wij ware discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. Mogen wij ons eigen leven renoveren door ons geloof en vertrouwen in Hem. Mogen wij elke dag door onze bekering toegang krijgen tot de macht van zijn verzoening. En mogen wij ons leven wijden en opnieuw toewijden aan het dienen van God en zijn kinderen – aan beide zijden van de sluier.

Ik houd van u, en ik zeg u. Wees ervan verzekerd dat we in deze kerk, de kerk van de Heer, openbaring blijven ontvangen. Dat blijft zo ‘totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat het werk is volbracht’.<sup>1</sup>

Dat is mijn zegen voor u. Ik getuig dat God leeft! Jezus is de Christus! Dit is zijn kerk. Wij zijn zijn volk. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. ■

#### NOOT

1. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), 153.

# Statistisch rapport 2018

Ter informatie van de leden van de kerk heeft het Eerste Presidium het volgende statistische rapport over de groei en de status van de kerk per 31 december 2018 opgesteld.

## KERKUNITS

Ringen	3.383
Zendingsgebieden	407
Districten	547
Wijken en gemeenten	30.536

## KERKLEDEN

Totaal aantal leden	16.313.735
Nieuw ingeschreven kinderen	102.102
Bekeerlingen	234.332

## ZENDELINGEN

Voltijdzendingen	65.137
Kerkwerkdendingen	37.963

## TEMPELS

In 2018 ingewijde tempels: Concepcióntempel (Chili) en Barranquillatempel (Colombia)	2
In 2018 heringewijde tempels: Houstontempel (Texas) en Jordan Rivertempel (Utah)	2
Tempels in bedrijf aan het eind van het jaar	161

## Register conferentieverhalen

De volgende verhalen die in de algemene conferentie zijn verteld, kunnen van pas komen bij uw evangeliestudie, de gezinsavond en ander onderwijs. De nummers verwijzen naar de pagina waarop de toespraak begint.

<b>Neil L. Andersen</b>	(34) Een man die zich tot andere mannen aangetrokken voelt, komt zijn verbonden na. Een ongehuwde vrouw concentreert zich op dienstbetoon.
<b>D. Todd Christofferson</b>	(81) Italiaanse jongeren tonen president Russell M. Nelson tempelkaartjes voor hun voorouders.
<b>Carl B. Cook</b>	(51) 'De broers van Botswana' sterken elkaar en brengen elkaar in aanraking met het evangelie. Ze zijn door hun zendingswerk veel mensen tot zegen. Priesterschapsquorums scharen zich om de jonge Carl B. Cook en helpen hem.
<b>Quentin L. Cook</b>	(76) Door een uitnodiging van president Gordon B. Hinckley besluit de vader van ouderling O. Vincent Haleck om zich te laten dopen.
<b>Becky Craven</b>	(9) Een ooggetuige klaagt dat een treinmachinist een auto die op het spoor klem zat, niet probeerde te ontwijken.
<b>Sharon Eubank</b>	(73) De buitenlampen van de Salt Laketempel gaan niet aan. Dankzij een droom krijgt Sharon Eubank het verlangen om haar geloof te versterken.
<b>Gerrit W. Gong</b>	(97) Een vriendin van Gerrit W. Gong heeft mededogen met een winkeldief en krijgt daardoor meer inzicht in Jezus Christus en zijn verzoening.
<b>Brook P. Hales</b>	(11) Twee zonen van Brook P. Hales ontdekken door de manier waarop God hun gebeden beantwoordt, dat Hij het einde vanaf het begin kent. 'Ook dit gaat voorbij' wordt het motto van een getrouwe vrouw die haar blindheid aanvaardt.
<b>Mathias Held</b>	(31) Mathias en Irene Held sluiten zich bij de kerk aan, nadat ze de waarheid ervan door studie en de Geest herkennen.
<b>David P. Homer</b>	(41) David P. Homer leert als passagier in een vliegtuigje hoe belangrijk het is om naar de juiste stem te luisteren. David P. Homer en zijn vrouw ontdekken dat we niet altijd meteen antwoord op ons gebed krijgen. De broer van David P. Homer volhardt ondanks tegenspoed tot het einde.
<b>Kyle S. McKay</b>	(105) Een vrouw die met een drugsverslaving worstelt en een moeder wier zoon in een ongeluk omkomt, worden door de grote Verlosser getroost en gesteund.
<b>Russell M. Nelson</b>	(67) Een moeder en haar dochters ondervinden van sport en games concurrentie om de aandacht van de mannen in hun familie. (88) Russell M. Nelson en zijn dochter Wendy praten tijdens hun 'laatste gesprek als vader en dochter' over 'zaken die er echt toe doen'. Een politieagent die mensen tijdens een bosbrand in veiligheid brengt, vraagt zich af: <i>waar is mijn gezin?</i> Een vriend van president Russell M. Nelson weigert te veranderen om voor evangeliezegeningen in aanmerking te komen.
<b>Dallin H. Oaks</b>	(60) Universiteitsstudenten zien een hond naar een eekhoorn sluipen en vragen zich niet af waartoe dit zal leiden. Een Colombiaans echtpaar onderneemt een busrit van vijf dagen en vijf nachten om in de tempel te kunnen trouwen. Hun gevoelens over het tempelhuwelijk en het evangelie veranderen daardoor.
<b>Dale G. Renlund</b>	(70) Door zijn 'eerste hakkende gebed' kan een minderactief lid in de kerk de ingeving 'Dit is mijn huis' krijgen.
<b>Ulisses Soares</b>	(6) Een alleenstaande moeder laat de zegeningen van het evangelie tot in het hart van haar kinderen doordringen.
<b>Gary E. Stevenson</b>	(47) Als tiener weigert een toekomstige apostel om een ongepaste film te zien. Een van zijn vrienden put daar moed uit.
<b>Juan Pablo Villar</b>	(95) Juan Pablo Villar brengt een dag door met zijn broer die op zending is en besluit om zich te laten dopen en zelf ook op zending te gaan.
<b>Takashi Wada</b>	(38) De moeder van Takashi Wada wordt lid van de kerk nadat de Heer haar door de vriendelijkheid van een jongetje heeft geraakt.
<b>W. Christopher Waddell</b>	(19) Dankzij het bedieningswerk van zijn familieleden en vrienden omarmt de broer van W. Christopher Waddell kort voor zijn dood het evangelie weer.



## Ouderling Rubén V. Alliaud

*Algemeen zeventiger*

Rubén Alliaud verruilde als 14-jarige zijn ouderlijk huis in Argentinië een jaar lang voor een verblijf bij zijn oom in de Verenigde Staten. Zijn vader, Rubén Reynaldo Alliaud, was eerder overleden en Rubén was 'nogal opstandig' aan het worden.

Zijn bezorgde moeder, María, stuurde hem naar Houston (Texas). Daar woonde hij bij haar broer, Manuel Bustos, en diens gezin in. Ze stelde één voorwaarde aan haar broers gezin: 'Praat met mijn zoon niet over jullie geloof als heiligen der laatste dagen.'

De geest van het evangelie sprak de worstelende tiener echter wel aan. Hij zag hoe de kerk de familie Bustos door gebed en dienstbetoon bij elkaar bracht. Hij kon ook niet om de talloze exemplaren van het Boek van Mormon op de planken in zijn kamer heen.

Hij pakte nieuwsgierig een boek en stuitte op Moroni's belofte dat hij door gebed kon weten dat het Boek van Mormon waar is.

'Die belofte raakte mij', zegt de pasgeroepen algemeen zeventiger. 'Ik wilde het boek lezen.'

Hij nam Moroni's belofte ter harte, ontving een bevestigend antwoord en vertelde zijn verraste oom dat hij zich wilde laten dopen. Oom Manuel stuurde Rubén meteen terug naar Argentinië om zijn moeder om toestemming te vragen. Hij liet zich al snel dopen. Sindsdien is het herstelde evangelie een anker in ouderling Alliauds leven.

Rubén Vicente Alliaud werd op 8 januari 1966 in Buenos Aires geboren. Hij trouwde op 17 december 1992 met Fabiana Bennett Lamas in de Buenos Airestempel (Argentinië). Zij hebben zes kinderen.

Ouderling Alliaud heeft aan de Universiteit van Belgrano in Buenos Aires rechten gestudeerd. Hij heeft als jurist, gespecialiseerd in het strafrecht, een veelzijdige loopbaan gehad. Sinds 1998 werkte hij als managing partner bij Alliaud & Asociados.

Hij is werkzaam geweest als gebiedszeventiger, president van het zendingsgebied Córdoba (Argentinië), ringpresident, hogeraadslid, bisschop, quorumpresident ouderlingen en zending in het zendingsgebied Montevideo (Uruguay). Toen hij werd geroepen, was hij instituutleerkracht, eerste raadgever in het presidium van het opleidingscentrum voor zendingen in Argentinië en public-affairsbestuurder. ■



## Ouderling Jorge M. Alvarado

*Algemeen zeventiger*

Miguel en Iris Alvarado zijn in 1977 in Puerto Rico lid van de kerk geworden. Hun zoon Jorge was toen zes. De jonge Jorge liet zich twee jaar later dopen en sloeg geen zondagsdienst over.

'Maar mijn eigen bekering vond op mijn zestiende plaats', zegt de pasgeroepen algemeen zeventiger.

Op de middelbare school werd hij voorzitter van zijn seminarieklas in zijn woonplaats Ponce. De cursisten bestuurden dat jaar het Boek van Mormon. Zijn nieuwe taak was aanleiding tot enig zelfonderzoek.

'Ik moest mezelf de vraag stellen: weet ik echt dat het Boek van Mormon waar is? Hoe kon ik voorzitter van mijn seminarieklas zijn als ik niet eens wist of dat boek waar was?'

Hij pakte zijn exemplaar van het Boek van Mormon en las er voor het eerst serieus in.

'Ik knielde neer en bad. Toen wist ik dat het waar was', zegt hij.

Het Boek van Mormon heeft nog steeds grote invloed op ouderling Alvarado.

Als voltijdzending in het zendingsgebied Tampa (Florida) vertelde hij iedereen die hij onderwees over het Boek van Mormon. Later bestudeerde hij het boek samen met zijn vrouw en hun drie kinderen. Als president van het zendingsgebied San Juan (Puerto Rico) spoorde hij zijn zendingen aan om van het Boek van Mormon te houden en erover te vertellen.

Nu, als algemeen zeventiger, blijft ouderling Alvarado gedreven om anderen op de levensveranderende leringen van het Boek van Mormon te wijzen.

Jorge Miguel Alvarado Pazo werd op 21 november 1970 geboren. Hij is op 19 december 1992 met Cari Lu Rios in de Washington D.C.-tempel getrouwd.

Hij heeft aan de Universiteit van Puerto Rico bedrijfskunde gestudeerd. Daarna is hij in verschillende bedrijfskundige functies in Puerto Rico en de Verenigde Staten werkzaam geweest. Hij was tot voor kort op de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City internationaal manager bij de afdeling Zelfredzaamheidsdiensten.

Ouderling Alvarado is gebiedszeventiger, ringpresident, hogeraadslid, gemeentepresident en wijkzendingsleider geweest. ■



## Ouderling Hans T. Boom

*Algemeen zeventiger*

Toen ouderling Hans T. Boom acht jaar was, verhuisde hij met het ouderlijk gezin van Amsterdam naar de stad Breda, in het zuiden van Nederland. Zijn vader, die als Nederlander in Indonesië was opgegroeid en later lid van de kerk was geworden, voelde dat zijn gezin de grote stad voor zijn voorouderlijke wortels moest verruilen.

De tijd die ouderling Boom met het gezin in die kleine gemeente doorbracht, bleek een leerschool voor dienstbaarheid in de kerk te zijn. Die dienstbare inzet heeft hij zijn hele leven getoond en zal hij in zijn nieuwe roeping als algemeen zeventiger blijven tonen.

‘Alles wat ik ben en alles wat ik heb, dank ik aan de Heer en aan de kansen die Hij me heeft gegeven om te leren en te groeien’, zegt hij.

Hans Theodorus Boom is op 13 juli 1963 in Amsterdam geboren. Zijn ouders, Hans en Ankie Boom, hebben vier kinderen, van wie hij de op een na oudste is. Het evangelie werd thuis onderricht en de kinderen kregen de aanmoediging om hard te werken.

Ouderling Boom ging als 18-jarige op zending naar het zendingsgebied Londen-Zuid (Engeland). Hij ontmoette zijn toekomstige vrouw, Ariena Johanna ‘Marjan’ Broekzitter, enkele maanden na zijn zending op een conferentie voor jongvolwassenen van de kerk. Het echtpaar trouwde op 27 juli 1984 in Rhooon (Nederland) en werd drie dagen later in de Londentempel aan elkaar verzegeld. Zij hebben drie zonen.

Ouderling Boom is als secretaris van het schoolhoofd van Markenhage College en als recruiter bij Franchise Development Benelux werkzaam geweest. Ten tijde van zijn roeping als algemeen autoriteit was hij verkoopleider bij MacLean Agencies.

Ouderling Boom heeft de volgende functies vervuld: gebiedszeventiger, ringpresident, raadgever in een ringpresidium, jongemannenpresident van de ring, gemeentepresident en raadgever in een gemeentepresidium. Toen hij werd geroepen, was hij instituutleerkracht en tempelwerker in de Den Haagtempel. ■



## Ouderling L. Todd Budge

*Algemeen zeventiger*

Toen Todd Budge nog jong was, brachten zijn ouders hem al bij hoe hij de wil van de Heer kon leren kennen. Hij heeft geprobeerd die les de rest van zijn leven bij elke beslissing toe te passen.

Jaren later, toen hij en zijn vrouw zich met vijf kinderen ergens gevestigd hadden, kreeg hij de ingeving om zijn werk in het bankwezen en de financiële sector vaarwel te zeggen. Die verandering zou forse offers vragen om een nieuwe loopbaan op te bouwen.

Na veel moeite en voorbereiding om van beroep te veranderen, ontmoette ouderling Budge iemand die hem op unieke wijze van advies voorzag. Volgens die persoon kon ouderling Budge zijn werk in het bankwezen prima voortzetten, want hij zou dan vaak de gelegenheid hebben om mensen te adviseren en van dienst te zijn. ‘We hebben integere mensen nodig in de zakenwereld’, zei die persoon tegen hem.

Ouderling Budge beschouwde die ontmoeting als een tedere barmhartigheid van de Heer. ‘Ik denk dat Hij wilde weten waar mijn hart lag’, zegt hij. ‘Toen de Heer mijn hart eenmaal kende, vroeg Hij het offer niet meer. Ik vertrouwde erop dat Hij me voor zijn doeleinden kon gebruiken zonder van beroep te veranderen.’

Door zijn werk kon hij inderdaad iets goeds in de zakenwereld betekenen. Hij kon zelfs deuren openen om het evangelie in Japan te verspreiden.

Lawrence Todd Budge werd op 29 december 1959 in Pittsburg (Californië) in het gezin van Lowell Jensen en Deanna Price Budge geboren. Hij leerde Lori Capener in hun eerste jaar aan de Brigham Young University kennen. Zij trouwden acht maanden na zijn zending in het zendingsgebied Fukuoka (Japan) in de Logantempel (Utah). Ze hebben zes kinderen.

Ouderling Budge heeft in 1984 een bachelordiploma economie aan de BYU behaald. Daarna heeft hij bij Bain & Company Japan, Citibank, N.A. en GE Capital gewerkt. In 2003 werd hij president en CEO van Tokyo Star Bank Limited. Van 2008 tot en met 2011 was hij voorzitter van de bestuursraad van de bank.

Ouderling Budge is werkzaam geweest als gebiedszeventiger, president van het zendingsgebied Tokio (Japan), ringpresident, bisschop, quorumpresident ouderlingen en jongemannenpresident van de ring. ■



## Ouderling Ricardo P. Giménez

*Algemeen zeventiger*

Leden van de kerk in Antofagasta (Chili) zullen de algemene aprilconferentie van 2019 niet snel vergeten. Er werden namelijk een tempel in hun stad en de roeping van stadsgeenoot ouderling Ricardo P. Giménez als algemeen zeventiger aangekondigd.

Ouderling Giménez put in het licht van de taken van zijn nieuwe roeping geloof en moed uit de spreuk: ‘Wie de Heer roept, maakt de Heer ook geschikt.’ (Thomas S. Monson, ‘Duty Calls’, *Ensign*, mei 1996, 44.)

‘Ik heb dat gezegde in het verleden vaak aangehaald, en nu probeer ik het op mijzelf toe te passen’, zegt hij. ‘Uw hemelse Vader roept u. Hij kent u. Doe dus gewoon wat Hij wil, dan komt alles goed.’

Ricardo Patricio Giménez Salazar werd op 28 november 1971 als oudste van twee kinderen in het gezin van Ricardo Benjamín Giménez Gimeno en Myrto Lucisca Amalia Salazar Signorini geboren. Hij werd als 11-jarige lid van de kerk, en verhuisde na de scheiding van zijn ouders met zijn moeder en zus naar Santiago (Chili).

In 1995 maakte hij in Santiago kennis met Catherine Ivonne Carrazana Zúñiga. Zij bezocht zijn wijk terwijl zij daar bij een oom logeerde. Zij werden op 12 september 1997 in de Santiagotempel aan elkaar verzegeld en hebben twee kinderen.

Ouderling Giménez behaalde in 1997 zijn bachelorsdiploma boekhouden en verificatie aan de Universiteit van Santiago en zijn MBA in 2003 aan de Universiteit van Chili. Hij begon zijn loopbaan in de mijnbouwindustrie en is uiteindelijk overgestapt naar informatietechnologie als financieel directeur bij Computer Sciences Corporation in Latijns-Amerika. Hij is in 2012 weer naar de mijnbouw teruggekeerd, eerst bij Sierra Gorda Mining en daarna bij Robinson Nevada Mining Company.

Ouderling Giménez was raadgever in een ringpresidium toen hij zijn nieuwe roeping kreeg. Hij is tevens werkzaam geweest als gebiedszeventiger in het gebied Zuid-Amerika-Zuid, ringpresident, hogeraadslid, bisschop, raadgever in een bisschap en in een jongemannenpresidium van de wijk, en voltijdzending in het zendingsgebied Concepción (Chili). ■



## Ouderling Peter M. Johnson

*Algemeen zeventiger*

Peter M. Johnson, zoon van een toezichthouder van gebouwen en taxichauffeur, kwam met een basketbalbeurs op de Brigham Young University–Hawaii terecht. Daar stond hij eens oog in oog met een instituutleerkracht.

‘Jij wordt meteen lid van de kerk, of het gaat een tijdje duren’, voorspelde de leerkracht.

De leerkracht kreeg gelijk. Peter ‘vastte, bad en kreeg antwoord’, ruim een jaar later. Hij liet zich op 16 augustus 1986 dopen.

Peter Matthew Johnson werd op 29 november 1966 als vierde van vijf kinderen in Queens (New York, VS) in het gezin van McKinley Johnson en Geneva Paris Long geboren.

Zijn ouders scheidden toen hij 11 was, waarna zijn moeder naar Hawaï verhuisde. Een jaar later sloot Peter zich bij de Nation of Islam aan en werd hij moslim. Deze organisatie bood houvast en steun, en bereidde hem erop voor om het evangelie van Jezus Christus te omarmen.

Op 15-jarige leeftijd ging Peter bij zijn moeder in Hawaï wonen. Daar kwam hij met sport – in het bijzonder met basketbal – in aanraking. Hij sloeg een weg in die uitmondde in een universitaire opleiding, lidmaatschap in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een zending in het zendingsgebied Birmingham (Alabama) en een tempelhuwelijk met Stephanie Lyn Chadwick in 1990. Het echtpaar, dat elkaar bij het basketballen aan de Southern Utah University leerde kennen, heeft vier kinderen.

‘Ik ben hier om de Heer te dienen’, zegt ouderling Johnson over zijn roeping als zeventiger. ‘Wat mijn nationaliteit, cultuur of afkomst ook is, het is mijn taak om de Heer met heel mijn hart, verstand en sterkte te dienen. Ik vertegenwoordig de Heer naar zijn volk. De Heiland houdt van ons allemaal. Wij zijn zoons en dochters van God.’

Ouderling Johnson heeft een bachelors- en mastersgraad in boekhouding aan de Southern Utah University en een doctorsgraad in boekhouding aan de Arizona State University behaald. Hij heeft als hoofddocent aan de BYU–Hawaii, docent aan de Brigham Young University en adjunct-hoogleraar aan de University of Alabama gewerkt. Hij is gebiedszeventiger, ringpresident, financieel administrateur van de ring en wijkzendingsleider geweest. ■



## Ouderling John A. McCune

*Algemeen zeventiger*

Ouderling John A. McCune raakte als jonge werknemer in gesprek met zijn baas. Het bleek al snel dat de man niet veel over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wist. Zijn baas vroeg ouderling McCune waarom heiligen der laatste dagen niet dansten en geen koekjes aten.

‘Ik eet wel degelijk koekjes’, zei ouderling McCune glimlachend tegen zijn baas, terwijl hij over zijn buik wreef. ‘Ik denk dat u ons met anderen verward.’

Ouderling McCune hield al pratend misvattingen over de kerk op. Dat gesprek was aanleiding tot meer gesprekken over het evangelie van Jezus Christus. Ouderling McCune kreeg zo nog eens bevestigd hoe belangrijk het is dat we altijd voorbereid zijn om over het evangelie te praten.

‘Wij zijn discipelen van de Heiland Jezus Christus, waar we ook zijn, in elke situatie, bij elke gelegenheid’, zegt ouderling McCune. ‘We werken en hebben een baan, zodat we ons gezin kunnen onderhouden en in situaties terechtkomen waarin we het evangelie uit kunnen dragen. Dat is onze voornaamste taak als discipelen van Jezus Christus.’

John Allen McCune, zoon van Clifford en Joan Schulthies McCune, is op 20 juni 1963 in Santa Cruz (Californië) geboren. Hij is voornamelijk in Nyssa (Oregon) opgegroeid.

Na zijn zending in Fukuoka (Japan) trouwde ouderling McCune in 1984 in de Salt Laketempel met Debbra Ellen Kingsbury. Zij hebben vier kinderen en wonen in Midway (Utah).

Ouderling McCune heeft een bachelorsgraad financiën behaald aan de Brigham Young University en later een MBA in financiën aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Van 1997 tot en met 2012 was hij senior vice-president en algemeen directeur bij Capital Investment Advisors. Daarna was hij president van het zendingsgebied Provo (Utah), en ten slotte contactpersoon donateurs voor grote donaties bij LDS Philanthropies werd.

Ouderling McCune was als gebiedszeventiger werkzaam toen hij zijn nieuwe roeping kreeg. Hij is bovendien ringpresident, bisschop, raadgever in een bisschop en in een gemeentepresidium, en quorumpresident ouderlingen geweest. ■



## Ouderling James R. Rasband

*Algemeen zeventiger*

Toen ouderling James R. Rasband jaren geleden in een ringpresidium werd geroepen, voelde hij zich daar niet klaar voor. Dit is vast een vergissing, dacht hij.

Dat ontoereikende gevoel had hij als 19-jarige ook toen hij zich in het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo op een voltijdzending naar Seoel (Zuid-Korea) aan het voorbereiden was. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? vroeg hij zich af.

In beide gevallen was het antwoord hetzelfde: ‘Hou vol. De vreugde komt dan wel.’ Of, met de woorden van zijn moeder: ‘De Heer heeft geen volmaakte mensen tot zijn beschikking. Ga gewoon aan de slag.’

Ouderling Rasband voelt weer iets van die schroom nu hij pas als algemeen zeventiger is geroepen, maar hij weet hoe hij ermee moet omgaan: ‘Onze hemelse Vader wil gewoon dat we aan de slag gaan, en de genezende en blijde boodschap van zijn Zoon en van het zoenoffer van zijn Zoon uitdragen.’

James Richard Rasband werd op 20 maart 1963 in Seattle (Washington) als zoon van James E. en Ester Rasband geboren. Hij groeide op in Pebble Beach (Californië) en woonde daar op een paar honderd meter van de oceaan.

Ouderling Rasband maakte in zijn eerste jaar aan de Brigham Young University kennis met Mary Diane Williams. Ze schreven elkaar toen hij vijf maanden in Israël studeerde en bleven dat tijdens zijn zending in het zendingsgebied Seoel (Korea) doen. Ze zijn op 11 augustus 1984 in de Los Angelestempel (Californië) getrouwd. Ze hebben vier kinderen.

Na zijn zending rondde hij in 1986 zijn bachelorstudie Engels en het Nabije Oosten aan de BYU af. In 1989 behaalde hij een doctorsgraad in de rechten aan de Harvard Law School. Hij heeft vijf jaar als advocaat in Seattle gewerkt, daarna keerde hij in 1995 als staflid van de J. Reuben Clark Law School naar de BYU terug. Hij was van 2009 tot en met 2016 decaan van de rechtenfaculteit, waarna hij vice-president academiesaken van de BYU werd.

Ouderling Rasband is werkzaam geweest als gebiedszeventiger, ringpresident, raadgever in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop en jongemannenpresident van de wijk. ■



## Ouderling Benjamin M.Z. Tai

*Algemeen zeventiger*

Ouderling Benjamin M.Z. Tai's grootvader aan vaders kant werd in de Tweede Wereldoorlog door invallende Japanse troepen in Hongkong opgepakt, gevangengezet en geëxecuteerd.

Tientallen jaren later leerde ouderling Tai zijn toekomstige vrouw, Naomi Toma uit Japan, kennen, toen hij quorumpresident ouderlingen in zijn studentenwijk aan de Brigham Young University was. Naomi was als ZHV-presidente werkzaam.

Toen Benjamin zijn vader, emeritus algemeen autoriteit ouderling Kwok Yuen Tai, vertelde dat hij met Naomi uitging en met haar hoopte te trouwen, gaf zijn vader geen blijk van enige bitterheid. Naomi's ouders, Rikuo en Fumiko Toma, kwamen Benjamins ouders zelfs in Hongkong bezoeken. Haar ouders merkten op dat het evangelie van Jezus Christus hun huwelijk mogelijk had gemaakt. Het echtpaar trouwde op 23 december 1995 in de Salt Laketempel. Ze hebben zes kinderen.

'We komen uit verschillende culturen, maar we zijn door ons geloof en opofferingen met elkaar verbonden', zegt ouderling Tai. Ouderling Tai weet dat dit geloof en die opofferingen hem nu met heiligen der laatste dagen over de hele wereld zullen verbinden.

Benjamin Ming Zhe Tai werd op 20 mei 1972 in Hongkong in het gezin van Kwok Yuen en Hui Hua Tai geboren. Door zijn vaders werk heeft het gezin op diverse plaatsen in de wereld gewoond. Uiteindelijk emigreerden ze naar het zuiden van Californië, en daar heeft ouderling Tai zijn tienerjaren doorgebracht. Zijn ouders hadden thuis een boekrol met daarop in het Chinees gekalligrafeerd: 'Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen' (Jozua 24:15). Dit is altijd het motto van de familie Tai geweest.

Na zijn zending in het zendingsgebied Melbourne (Australië) behaalde ouderling Tai in 1996 een bachelordiploma bewegingswetenschappen aan de BYU. Vervolgens behaalde hij in 2003 zijn MBA aan de University of California, Los Angeles (UCLA). Hij heeft in Japan en Hongkong bij investeringsbanken en in de vastgoedsector gewerkt.

Ouderling Tai is werkzaam geweest als gebiedszeventiger, districtsresident, raadgever in een districtspresidium, districtssecretaris, quorumpresident ouderlingen, gemeente-president en zondagsschoolleerkracht. ■



## Ouderling Alan R. Walker

*Algemeen zeventiger*

Ouderling Alan R. Walker verdiept zich zijn hele leven al letterlijk en figuurlijk in nieuwe culturen. Dat zal hem in zijn roeping als algemeen zeventiger goed van pas komen.

Alan Roy Walker werd op 2 januari 1971 in Buenos Aires (Argentinië) in het gezin van Victor Adrian Walker en Cristina Ofelia Sparrow Walker geboren. Hij is in verschillende delen van Noord- en Zuid-Amerika opgegroeid.

Hij bracht zijn kinderjaren in Argentinië door. Daarna verhuisde het gezin voor zijn vaders werk naar Boston (Massachusetts) en later naar Mexico-Stad (Mexico).

'Engels leren is een geweldige zegen gebleken', zegt hij. En doordat hij met het evangelie opgroeide, kon hij zijn getuigenis ontwikkelen en zich al jong op een zending voorbereiden. Ouderling Walker ging na zijn eerste studiejaar aan de Brigham Young University naar het zendingsgebied Nashville (Tennessee) op zending.

Hij stelde zijn plannen om zijn studie na zijn zending weer op te pakken uit om zijn vader van een ernstig ongeluk te helpen herstellen. Zo keerde hij naar Argentinië terug. Daar leerde hij op een instituutsdansavond Ines Marcela Sulé kennen. Ze trouwden acht maanden later, op 12 augustus 1993, in de Buenos Airstempel. Het jonge stel verhuisde de volgende dag naar Provo (Utah), waar ouderling Walker zijn studie economie in 1996 afrondde.

Ouderling Walker heeft drie jaar als bankier voor de zakelijke markt bij Citibank gewerkt, zes jaar als controleur voor de kerk in het gebied Zuid-Amerika-Zuid, elf jaar in het gebied Mexico en hij was tot voor kort bestuurder materiële zaken voor het gebied Zuid-Amerika-Zuid. Ouderling Walker werd in 2010 als president van het zendingsgebied Monterrey-Oost (Mexico) geroepen.

Ouderling Walker en zijn vrouw en dochter zijn anderen graag van dienst, houden van reizen, en leren graag nieuwe plaatsen en mensen kennen.

Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen zeventiger was ouderling Walker onder meer gebiedszeventiger, raadgever in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop, raadgever in een bisschop en wijkzendingsleider. ■





## Mark L. Pace

*Algemeen zondagsschoolpresident*

Broeder Mark L. Pace deed een gebedsvolle belofte toen hij op gesprek was uitgenodigd. In dat gesprek werd hij als nieuwe algemeen zondagsschoolpresident van de kerk geroepen.

‘Hemelse Vader, wat U ook van mij vraagt, ik ben er graag toe bereid’, bad hij. ‘Weet dat ik er helemaal voor zal gaan.’

Broeder Pace zegt dat hij in deze nieuwe roeping niets liever wil dan de leden van de kerk tot zegen, steun en aanmoediging te zijn. ‘We willen alles geven wat we hebben’, zegt hij over het nieuwe algemene zondagsschoolpresidium.

Mark Leonard Pace werd op 1 januari 1957 in Buenos Aires (Argentinië) in het gezin van Lorin Nelson en Marylynn Haymore Pace geboren. Broeder Pace’s vader was toen president van het zendingsgebied Argentinië.

Broeder Pace leerde zijn toekomstige vrouw, Anne Marie Langeland, kennen toen ze op de basisschool in Salt Lake City (Utah) een jaartje bij elkaar in de klas zaten. Later kwamen ze elkaar weer tegen op een gecombineerde semina-riactiviteit toen ze beiden op een andere middelbare school zaten. Ze schreven elkaar de daaropvolgende jaren terwijl zij met haar ouderlijk gezin mee naar Noorwegen ging, waar haar vader president van het zendingsgebied Oslo was, en broeder Pace een zending in het zendingsgebied Madrid (Spanje) vervulde. Zij trouwden op 21 november 1978 in de Salt Laketempel en hebben zeven kinderen.

Broeder Pace behaalde in 1980 zijn bachelorsdiploma economie aan de University of Utah en zijn MBA in 1982 aan de Harvard Business School. Na een kort dienstverband bij Price Waterhouse in New York City was hij van 1984 tot en met 2012 bij Boyer Company in Salt Lake City in de commerciële vastgoedsector werkzaam. Hij ging nadat hij drie jaar president van het zendingsgebied Barcelona (Spanje) was geweest in 2015 bij Gardner Company in de vastgoedsector werken.

Toen hij voor zijn nieuwe functie geroepen werd, was broeder Pace als gebiedszeventiger werkzaam. Hij is eerder raadgever in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop, raadgever in een bisschop, quorumpresident ouderlingen, jongemannenpresident van de wijk en scoutleider geweest. ■



## Milton Camargo

*Eerste raadgever in het algemeen  
zondagsschoolpresidium*

Helio da Rocha Camargo, voormalig voorganger in een andere kerk, deed bijna een jaar over zijn beslissing om zich in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te laten dopen. Zijn vrouw, Nair Belmira da Rocha Camargo, besloot al spoedig daarna het voorbeeld van haar man te volgen en liet zich eveneens dopen.

Nair was op dat moment in verwachting van hun zoon, die ze Milton zouden noemen. Het eensgezinde besluit van broeder en zuster Camargo om lid van de kerk te worden, zou toekomstige generaties van hun familie eeuwig tot zegen zijn.

Broeder Milton da Rocha Camargo werd op 10 maart 1958 in São Paulo (Brazilië) geboren. Broeder Camargo, op 6 april 2019 als eerste raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium gesteund, zegt dat het een zegen is dat hij als lid van de kerk is opgegroeid.

‘De Heer kent ons persoonlijk’, zegt hij. ‘Zijn plannen voor ieder van ons zijn groter dan we ons kunnen voorstellen.’

Broeder Camargo leerde zijn vrouw, Patricia, kennen toen zijn vader eind jaren 1970 president van het zendingsgebied Rio de Janeiro (Brazilië) was. Het echtpaar trouwde op 4 januari 1980, ongeveer een jaar nadat broeder Camargo van zijn zending in het zendingsgebied Lissabon (Portugal) was teruggekeerd. Ze hebben drie kinderen.

De familie Camargo woonde in de beginjaren van hun huwelijk in Rio de Janeiro. Daar behaalde broeder Camargo een bachelordiploma civiele techniek aan het Instituto Militar de Engenharia. Later behaalde hij zijn MBA aan de Brigham Young University.

Broeder Camargo heeft zijn hele werkzame leven tijd en energie in het opleiden van anderen gestoken. Hij heeft voor verschillende universiteiten gewerkt, zoals Laureate Brazil Online Education, Universidad Tecnológica de México, en tot voor kort bij BYU-Pathway Worldwide als vice-president leerplannen.

Broeder Camargo heeft de volgende functies bekleed: gebiedszeventiger, president van het zendingsgebied Porto Alegre-Zuid (Brazilië) (1997–2000), raadgever in het presidium van het opleidingscentrum voor zendelingen in Brazilië (2002–2005), bisschop, zendingspresident van de ring en quorumpresident ouderlingen. ■



## Jan E. Newman

*Tweede raadgever in het algemeen  
zondagschoolpresidium*

Jan E. Newman had als jonge zending in Straatsburg (Frankrijk) een bijzondere geestelijke ervaring. Hij kreeg er een sterker getuigenis door en voelde de liefde van zijn hemelse Vader. Hij had die ervaring toen hij in het Boek van Mormon de woorden van de profet Alma over het zaaien van het zaadje van geloof in ons hart las (zie Alma 32:28; 33:22–23).

‘Ik las dat het zaadje gaat groeien als je er in je hart plaats voor inruimt. En dat je die zwelling zelfs echt zult merken’, zegt broeder Newman. ‘Ik weet nog dat ik dat las en dat de Geest heel sterk tot me getuigde dat het waar was. Ik bemerkte die zwelling. Ik zal dat nooit vergeten.’

Door deze en andere ervaringen raakte broeder Newmans getuigenis van het evangelie stevig verankerd. Ze hebben ook aan zijn dienstbare leven als echtgenoot, vader en discipel van Jezus Christus bijgedragen.

Jan Eric Newman werd op 16 april 1960 in Jerome (Idaho) in het gezin van George Raymond en Dora Walker Newman geboren. Hij is in Overton (Nevada) opgegroeid. Zijn vader was bekeerling en zijn moeder kwam uit een familie die al meerdere generaties lid van de kerk was.

Hij heeft op jonge leeftijd een getuigenis ontwikkeld en is in Frankrijk en België op zending geweest. Broeder Newman heeft na zijn zending Frans aan de Brigham Young University gestudeerd. Hij wilde aanvankelijk met zijn diploma op zak leraar Frans worden, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan een carrière in de software-industrie. Hij heeft ruim dertig jaar lang als ondernemer meerdere succesvolle softwarebedrijven opgericht. Hij is op dit moment partner bij SageCreek Partners, een technologisch adviesbureau in Alpine (Utah).

Broeder Newman trad op 18 augustus 1984 in de Oakland-tempel (Californië) met Lucia Price in het huwelijk. Ze hebben zes kinderen en wonen in Elk Ridge (Utah).

Broeder Newman is ringpresident, bisschop, jongemannenpresident van de wijk, scoutleider en tempelwerker geweest. Van 2006 tot 2009 was hij president van het zendingsgebied Omaha (Nebraska). ■



## President Nelson zet bediening voort

**K**ort na de algemene oktoberconferentie van 2018, reisde president Russell M. Nelson naar **Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay en Chili**. Hij bezocht er leden en zendelingen, hield devotionals, waaronder een jeugddevotionaal in Chili met 1.500 aanwezigen, die ook in het hele land werd uitgezonden. Hij sprak de leden in het Spaans toe, wijdde de Concepcióntempel (Chili) in, en praatte met plaatselijke overheidsvertegenwoordigers.

Duizenden vrouwen gaven op sociale media gehoor aan president Nelsons verzoek om verslag uit te brengen over hun ervaringen met de vier uitnodigingen die hij hun tijdens de algemene oktoberconferentie van 2018 had gegeven: (1) onthoud u 10 dagen van sociale media en negatieve media-invloeden, (2) lees het Boek van Mormon uit tegen het eind van het jaar, (3) bezoek regelmatig de tempel, en (4) neem volop aan de ZHV deel. ‘Ik wil u allen bedanken voor uw reacties op mijn uitnodigingen’, zei president Nelson. Hij drukte de hoop uit dat ‘elk van deze uitnodigingen [hen] dichter tot de Heiland heeft gebracht.’

President Nelson presideerde de uitvaartdienst van zijn dochter, Wendy Nelson Maxfield, die overleed na een dappere strijd tegen kanker. ‘Onze tranen van verdriet zullen plaatsmaken voor tranen van hoop als we een eeuwig



President Russell M. Nelson en ouderling Enrique R. Falabella van de Zeventig worden verwelkomd op de devotional in Lima (Peru).

perspectief voor ogen houden’, zei hij. Hij sprak over zijn dochter tijdens een bijzondere conferentie voor leden van de ring Chico (Californië). Twee wijken van deze ring zijn gelegen in de stad Paradise, die door bosbranden werd verwoest. ‘U beseft dat iedereen moeilijkheden kent’, zei hij. ‘Als u zich beter wilt voelen, vergeet uzelf dan en ga iemand dienen.’

In de Amerikaanse staat **Arizona** sprak president Nelson 65.000 leden toe in een sportstadion. Hij riep hen op om ‘aan de vergadering van Israël aan beide zijden van de sluier mee te werken’. President Nelson schreef ook een eenmalige column in een krant, de *Arizona Republic*, waarin hij mensen aanmoedigde ‘naar de Heer op te kijken en Hem in [hun] leven centraal te stellen’. Hij gaf een interview dat in de hele staat op televisiezenders werd uitgezonden, woonde recepties met overheidsfunctionarissen, onderwijzend personeel en geestelijke leiders bij, en hield een vragenuurtje met jonge alleenstaanden.

Sinds hij op 14 januari 2018 werd geordend, heeft president Nelson 5 continenten, 16 landen en gebieden, en 24 steden bezocht, en daarbij zo’n 90.000 km afgelegd. ■

## Geïnspireerde leiding

Tot nu toe zijn sinds het presidentschap van president Russell M. Nelson de volgende wijzigingen ingevoerd:

- Priesterschapsquorums zijn gereorganiseerd.
- De bediening heeft het huisonderwijs en huisbezoek vervangen.
- Er wordt een nieuw programma voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren uitgestippeld.
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe editie van het lofzangenboek en van *Kinderliedjes*.
- Bisschoppen hebben nieuwe richtlijnen voor gesprekken met jongeren ontvangen.
- Er is nadruk gelegd op de volledige naam van de kerk.
- In de Verenigde Staten en Canada krijgen toekomstige zendingen hun oproep digitaal.
- Het Mormon Tabernacle Choir heet nu het Tabernacle Choir at Temple Square.
- Evangeliestudie is nu thuisgericht en kerkgesteund, en de zondagse bijeenkomsten duren nu twee uur in plaats van drie.
- Er zijn 27 nieuwe tempels aangekondigd.
- Op drie na zijn alle grote openluchtvoorstellingen van de kerk opgeheven.
- Kinderen en jongeren gaan nu in januari over naar de volgende klas, en niet meer op hun verjaardag. Priesterschapsordeningen van jongemannen vinden ook in januari plaats, en jongeren kunnen in die maand een tempelaanbeveling krijgen.
- Zendingzusters mogen nu een nette pantalon dragen.
- Er zijn wijzigingen in het tempelwerk aangebracht.
- Nieuwe zendingsgebieden zijn geopend, de grenzen van zendingsgebieden zijn hertekend, en het aantal opleidingscentra voor zendingen is gewijzigd.
- Kinderen van lhbt-ouders mogen nu een zegen krijgen en zich laten dopen, en het beleid met betrekking tot homohuwelijken is verduidelijkt.

En president Nelson heeft beloofd dat er onder leiding van de Heer nog meer op komst is! ■

## Leerplan seminarie wordt afgestemd op *Kom dan en volg Mij*

**B**innenkort wordt de seminariestudie wereldwijd afgestemd op het leerplan en lesschema van *Kom dan en volg Mij*. Deze wijziging schakelt de studie thuis, in de zondagschool en in het seminarie aaneen, en werkt zo de thuisgerichte en kerkgesteunde aanpak van evangeliestudie in de hand.

Vanaf 2020 bestuderen seminarie-cursisten elk jaar het standaardwerk dat ook in het leerplan *Kom dan en volg Mij* wordt bestudeerd. Voortaan begint het seminariejaar in januari en eindigt het in december.

Hoewel het seminarie nog steeds over de Schriften gaat, wordt de nadruk meer op de leer gelegd, en worden jongeren versterkt, beschermd, en voorbereid op een zending, een huwelijk en dienen in de kerk. ■

Op [ChurchofJesusChrist.org/go/519122](https://ChurchofJesusChrist.org/go/519122) staat een meer gedetailleerd artikel met daarin een link naar een video waarin kerkleiders, onder wie ouderling Holland, de wijziging toelichten.



## Inwijding luidt 'Toekomst zonder weerga' in

'De kerk gaat een toekomst zonder weerga in, die haar gelijke niet kent' aldus president Russell M. Nelson tijdens de inwijding van de Rometempel in maart 2019. 'Dit is de voorbereiding op wat komen zal.'

Deze inwijding bracht alle leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen voor het eerst buiten de Verenigde Staten samen. 'Als hedendaagse apostelen van Jezus Christus verkondigen wij nu dezelfde boodschap die de apostelen lang geleden verkondigden: God leeft en Jezus is de Christus', aldus president Nelson.

Na de inwijding van de tempel sprak president Nelson ook de jeugd van het tempeldistrict toe, en had hij een ontmoeting met paus Franciscus. Het was de eerste keer dat een president van de kerk op audiëntie ging bij het hoofd van de rooms-katholieke kerk. ■

Op [ChurchofJesusChrist.org/prophets-and-apostles](https://ChurchofJesusChrist.org/prophets-and-apostles) staan nog meer uitspraken over de Rometempel en sfeerbeelden van Rome.

## Nieuwe richtlijnen, procedures en hulpmiddelen

**V**erklaring met betrekking tot tempels. Op 2 januari 2019 heeft het Eerste Presidium een verklaring uitgegeven waarin stond: ‘In de loop der eeuwen zijn er nu en dan wijzigingen in het tempelwerk ingevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot taalgebruik, bouwwijze, communicatiekanalen en verificatie. Profeten hebben gezegd dat de Heer niet zal ophouden wijzigingen aan zijn dienstknechten te openbaren.’

**Overgang van kinderen en jongeren naar klassen en quorums.** Kinderen beëindigen nu het jeugdwerk en jongeren gaan als groep naar de volgende klas of het volgende quorum over in januari, en niet meer op hun verjaardag. Dit houdt ook in dat jongeren hun eerste tempelaanbeveling voor beperkte toegang in januari van het jaar waarin ze 12 worden kunnen ontvangen, en dat jongemannen in januari van het jaar waarin ze 12 worden tot het Aäronisch priesterchap geordend kunnen worden.

**Meer mogelijkheden tot dienstbetoon.** In samenwerking met JustServe.org lanceert LDS Charities de campagne #YouCanDoSomething [U kunt helpen]. Deze campagne moedigt mensen aan om plaatselijk dienstbetoon te doen en wereldwijd aan goede doelen te schenken om de wereld te veranderen. Ga eerst naar de pagina ‘How to Help’ [Hoe u kunt helpen] op LDSCharities.org.

**Nieuwe hulpbronnen voor onze bediening.** Er staan nieuwe artikels en video’s op de website This Is Ministering [Dit is onze bediening] (ministering.ChurchofJesusChrist.org). De website biedt tips om anderen in mededogen de hand te reiken, hechtere banden te smeden, luistervaardigheid te verbeteren, en nog veel meer. De nieuwe artikels gaan onder meer over de Beginselen voor uw bediening die in

de *Liahona* zijn verschenen. Op de site staan ook links naar algemene conferentietoespraken over onze bediening, en video’s, citaten en Schriftteksten.

**Hoop en genezing voor slachtoffers van misbruik en mishandeling.** Abuse.ChurchofJesusChrist.org is een nieuwe website van de kerk, met informatiebronnen en praktische hulpmiddelen voor slachtoffers van misbruik en mishandeling, en mensen die voor preventie willen zorgen. Op 26 maart 2019 heeft het Eerste Presidium ook een brief uitgegeven waarin kerkleiders worden aangeemoedigd om slachtoffers van misbruik en mishandeling liefdevol een helpende hand toe te steken. Bij de brief zat een beleidsdocument met aangepaste richtlijnen voor de manier waarop bisschoppen en ringpresidiums met slachtoffers van seksueel misbruik dienen om te gaan, en hoe ze gesprekken met kerkleden dienen te houden. De kerk heeft ook de video ‘Protect the Child’ [Bescherm het kind] gelanceerd, en het thema misbruik en mishandeling op de website Gospel Topics is aangepast.

**Nieuwe functies en apps.** Met de Studieplannen in de nieuwste versie van de app Evangeliebibliotheek kunt u een studieschema opstellen voor al

het materiaal uit de app. ‘Ordinances Ready’ [Verordeningen klaar] is een nieuwe functie in FamilySearch die het makkelijker maakt om namen voor de tempel te vinden. Zo komt er meer tijd vrij om uw familie te dienen en de zegeningen van de tempel te genieten. Bovendien staan er in FamilySearch nu 34 nieuwe activiteiten om thuis te doen, zoals ‘Walk Where They Walked’ [Loop waar zij liepen]. Deze activiteiten zijn bedoeld om jongeren warm te maken voor familiegeschiedenis. Ze zijn beschikbaar in tien talen.

**Grote producties geschrapt.** Hoewel het gepast is om plaatselijke cultuur en geschiedenis te vieren, ontmoedigt de kerk het geven van grote voorstellingen zoals openluchtspelen. Drie openluchtvoorstellingen blijven bestaan. De voorstelling in Nauvoo (Illinois, VS), met steun van de hoofdzetel van de kerk; de voorstelling in Mesa (Arizona, VS), onder gebiedsleiding; en de Britse voorstelling, die elke vier jaar onder gebiedsleiding georganiseerd zal worden. De kerk zal voorafgaand aan tempelwijingen ook geen culturele vieringen voor jongeren meer organiseren. In plaats daarvan komen er jeugddevotionals waarbij kerkleiders te gast zijn. ■



Kinderen en jongeren zullen naar de volgende klas of het volgende quorum overgaan in januari, en niet meer op hun verjaardag.



*Pionierstempels, waaronder de Salt Laketempel, worden gerenoveerd. Er worden ook acht nieuwe tempels gebouwd.*

## Acht nieuwe tempels, historische renovatie aangekondigd

President Russell M. Nelson kondigde in zijn slotwoord van de algemene aprilconferentie 2019 de bouw van acht nieuwe tempels aan, en de renovatie van vier pionierstempels, waaronder de Salt Laketempel.

De nieuwe tempels worden gebouwd in Pago Pago (Amerikaans-Samoa), Okinawa (Japan), Neiafu (Tonga), Tooele Valley (Utah, VS), Moses Lake (Washington, VS), San Pedro Sula (Honduras), Antofagasta (Chili) en Boedapest (Hongarije).

Als onderdeel van de renovatie van de Salt Laketempel worden ook Temple Square en het plein bij het kantoorgebouw van de kerk gerenoveerd. De tempels in St. George, Manti en Logan in Utah worden ook in de nabije toekomst gerenoveerd. ‘Tijdens

de werkzaamheden zullen deze tempels een tijdlang dicht moeten’, zei president Nelson. ‘Leden van de kerk kunnen dan andere nabijgelegen tempels bezoeken. Na voltooiing van elk project wordt elke historische tempel opnieuw ingewijd.’

Sinds hij in januari 2018 president van de kerk is geworden, heeft president Nelson de bouw van 27 nieuwe tempels aangekondigd. Sinds de algemene oktoberconferentie 2018 zijn er nieuwe tempels ingewijd in Rome, Barranquilla (Colombia) en Concepción (Chili). ■

Zie [temples.ChurchofJesusChrist.org](http://temples.ChurchofJesusChrist.org) voor een volledige lijst van alle tempels met hun status.

## Beleid met betrekking tot kinderen van lhbt-ouders en leden met een homohuwelijk

President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het Eerste Presidium, verklaarde tijdens de leiderschapsbijeenkomst van de algemene conferentie dat ouders die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender, een waardig Melchizedeks-priesterschapsdrager mogen vragen om hun baby een zegen te geven. Deze kinderen mogen nu ook worden gedoopt zonder voorafgaande toestemming van het Eerste Presidium.

Bovendien zullen homohuwelijken met betrekking tot kerkelijke discipline niet meer als ‘afvalligheid’ worden behandeld, hoewel ze nog steeds als ‘een ernstige overtreding’ worden beschouwd. Onzedelijk gedrag in heteroseksuele relaties en homoseksuele relaties zal op dezelfde manier worden behandeld’, aldus president Oaks.

Deze beleidswijzigingen ‘veranderen niets aan de kerkelijke leer inzake het huwelijk, of de geboden van God met betrekking tot kuisheid en zedelijke reinheid’, volgens een officiële verklaring van het Eerste Presidium. ‘De leer van het heilsplan en het belang van kuisheid veranderen niet.’

President Oaks zei dat de beleidslijnen een verbetering voor de betrokken gezinnen zijn, en dat ‘bovendien onze leden een toonbeeld van begrip, medeleven en liefde [zouden] moeten zijn, waardoor respect en begrip onder alle mensen van goede wil toenemen.’ ■

## Nadruk op de correcte naam

De correcte naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt nu ook gebruikt in verschillende communicatiekanalen.

### Wijzigingen aan websites

- ChurchofJesusChrist.org vervangt LDS.org als de officiële website van de kerk.
- Over enkele maanden wordt MormonNewsroom.org vervangen door Newsroom.ChurchofJesusChrist.org.
- ComeUntoChrist.org zal na verloop van tijd Mormon.org vervangen. Deze laatste website wordt omgevormd voor een meer persoonlijke ervaring door de primaire doelgroep (buiten de kerk).

### Wijzigingen aan sociale media

- Alle kerkaccounts op sociale media zijn veranderd zodat ze de naam van de kerk van de Heiland beklemtonen.
- 'The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News' is een nieuwe Facebookgroep waar leden meer informatie over kernnieuws kunnen vinden, en waar ze een netwerk van vrienden en contacten in de kerk kunnen opbouwen.

### Wijzigingen aan apps voor smartphones

- LDS Music wordt vervangen door Sacred Music.
- De app Evangeliebibliotheek blijft ongewijzigd.

Er zullen nog aanvullende wijzigingen komen in ons gezamenlijk streven om de naam van de kerk van de Heiland, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, te benadrukken. ■

## Humanitaire hulp steunt duizenden

De humanitaire tak van de kerk, LDS Charities, werkte vorig jaar mee aan 2.885 projecten in 141 verschillende landen. Daarbij werkten ze met 1.900 humanitaire partnerorganisaties samen. Volgens het jaarrapport over 2018 dat op 19 februari 2019 is gepubliceerd, heeft LDS Charities sinds 1985 meer dan 2,2 miljard dollar aan hulp verleend – onder meer in contanten, hulpgoederen en bijdragen in natura, in 197 landen en gebieden.

De humanitaire hulpverlening van de kerk is ingegeven door mededogen en liefde voor alle kinderen van God. Drie beginselen staan daarbij centraal: voor noodlijdenden zorgen, zelfredzaamheid stimuleren, en vrijwilligerswerk en dienstbetoon promoten. Deze beginselen vinden hun oorsprong in het geloof in Jezus Christus. Ze versterken personen en gezinnen ongeacht hun ras, geloofsovertuiging of nationaliteit.

De kerk biedt hulp in noodsituaties (onder meer door het inzetten

van vrijwilligers), helpt blinden en slechtzienden, organiseert kraamhulp, zorgt voor zuiver water en sanitaire voorzieningen, vaccinaties, rolstoelen en rollators. De kerk leert mensen ook hoe ze met behulp van plaatselijke middelen en hulpbronnen zelfredzaam kunnen zijn, en helpt vluchtelingen op de korte en lange termijn. In 43 staten en provincies in de VS en Canada werkt de kerk eveneens mee aan plaatselijke projecten ten bate van daklozen, vluchtelingen en andere noodlijdenden.

'We zijn ieder die in 2018 een bijdrage aan het succes van de humanitaire hulp heeft geleverd zeer dankbaar. We voelen ons met hen verbonden', aldus zuster Sharon Eubank, directrice van LDS Charities en eerste raadgeefster in het algemeen presidium van de Zustershulpvereniging. Ze zei dat het rapport getuigt van de goedheid van tienduizenden mensen. ■

Lees de rest van het rapport op [ldscharities.org](http://ldscharities.org).



Een verpleegkundige staat naast een jonge moeder in Indonesië. Verpleegkundigen in dit kraamcentrum volgden een cursus 'Ademhalingsproblemen bij baby's' van LDS Charities.



Een jonge man in Ghana straalt in de rolstoel die een onderhoudswerker van LDS Charities voor hem heeft aangepast.

## Zendingsnieuws

### Contact met het thuisfront.

Zendingen mogen nu op hun wekelijkse voorbereidingsdag met hun familieleden communiceren via sms-berichten, online berichten, telefoontjes en videochats, naast de gebruikelijke brieven en e-mails.

**Stappenplan voor toekomstige zendingen.** De afdeling zendingswerk van de kerk heeft een nieuw online hulpmiddel ontwikkeld waarmee toekomstige zendingen beter en doordachter kunnen bepalen wanneer ze klaar zijn om de Heer als zending te dienen.

**Kerkwerkwending.** Sinds januari 2019 worden jonge kerkwerkwendingen in de VS en Canada niet meer 'Church-service missionaries' maar 'service missionaries' genoemd. Alle jongvolwassenen die een zendingaanvraag indienen, doen dat op dezelfde manier, namelijk via een website. Alle zendingoproepen, hetzij voor een kerkwerkwending, hetzij voor een evangelisatiezending, komen van de profet. Waardige jongvolwassenen die om de een of andere reden niet in staat zijn om een evangelisatiezending te vervullen, kunnen als kerkwerkwending worden geroepen.

**Zendingzusters mogen een pantalon dragen.** Zendingzusters mogen nu een pantalon dragen tijdens het reguliere zendingswerk. Ze dienen wel nog steeds een jurk of rok te dragen in de tempel, tijdens de zondagse erediensten, leiderschaps- en zoneconferenties, doopdiensten en devotionals aan het opleidingscentrum voor zendingen. Het dragen van een pantalon kan zusters beschermen tegen virusziekten die door muggen worden overgedragen. Met een pantalon kunnen zusters zich ook beter warm houden in een koud klimaat, en het is comfortabeler op de fiets.

**Nieuwe zendingsgebieden, gebiedsgrenzen hertekend.** Er zijn vier nieuwe zendingsgebieden geopend, en twaalf zendingsgebieden zullen fuseren met bestaande zendingsgebieden. Van tijd tot tijd zijn dergelijke wijzigingen nodig om de gebieden aan te passen aan het aantal zendingen dat op dat moment dient. De nieuwe zendingsgebieden zijn: Oost-Kinshasa (Democratische Republiek Congo), Antigua (Guatemala), Lima-tambo (Peru) en Antipolo (Filipijnen). Ouders van zendingen in de betrokken gebieden zullen van hun zendingspresident meer informatie ontvangen.

**Wijziging in het aantal opleidingscentra voor zendingen.** Voor een efficiënter gebruik van wereldwijde opleidingscentra voor zendingen, gaan opleidingscentra in Argentinië, Spanje, Chili en de Dominicaanse Republiek dicht. Er blijven dan nog elf

opleidingscentra voor zendingen van de kerk in gebruik: in Brazilië, Colombia, Engeland, Ghana, Guatemala, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Filipijnen, Provo (Utah, VS) en Zuid-Afrika.

**Video's over veiligheid.** De nieuwe 12-delige videoreeks *The Safety Zone* [De veiligheidszone] is bedoeld om de veiligheid van de 65.000 voltijdzendingen die momenteel werkzaam zijn, en van toekomstige zendingen te bevorderen. De eerste video is gericht aan toekomstige zendingen en hun ouders, en gaat over de periode nadat de zendingoproep is aangekomen en voordat de zending naar het opleidingscentrum vertrekt. In het opleidingscentrum wordt de eerste video nog een keer bekeken, gevolgd door de andere elf. In de loop van hun zending zullen zendingen geregeld worden herinnerd aan het belang van veiligheid. ■



## Kerk officieel erkend in Koeweit

De kerk heeft van de Staat Koeweit officiële erkenning gekregen voor haar plaatselijke leiders en kerkorganisaties. In Koeweit wonen en werken bijna 300 leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen uit verschillende landen over de hele wereld. Deze officiële erkenning van de overheid stelt plaatselijke leiders in staat om beter in de behoeften

van de leden in Koeweit te voorzien.

Bisschop Terry Harradine van de wijk Koeweit in de ring Manama (Bahrein) dankte de overheid van Koeweit voor de vrijheid van eredienst in Koeweit, in het bijzonder voor de buitenlandse werknemers die er zijn gedetacheerd, en voor het stimuleren van religieuze verdraagzaamheid in het land. ■





## Ideeën voor activiteiten

Er zijn veel manieren waarop u de leden kunt helpen om iets van de conferentietoespraken op te steken. Hierna volgen enkele voorbeelden. U hebt misschien nog andere ideeën die in uw quorum of ZHV beter zullen werken.



- ***In groepjes bespreken.***  
Deel de leden in groepjes op. Laat elk groepje een ander gedeelte van de conferentietoespraak lezen en bespreken. Laat elk groepje daarna vertellen welk beginsel ze hebben geleerd. Of u kunt groepjes vormen met leden die verschillende gedeeltes hebben bestudeerd, zodat ze elkaar kunnen vertellen wat ze te weten zijn gekomen.
- ***Vragen beantwoorden.***  
Stel vragen zoals: welke evangelieleringen vinden we in deze conferentietoespraak? Hoe kunnen we die leringen toepassen? Welke aansporingen en beloofde zegeningen komen ter sprake? Wat voor werk heeft God volgens deze toespraak voor ons in petto?
- ***Citaten voorlezen.***  
Laat de leden vertellen welke citaten uit de conferentietoespraak hen inspireren om hun taken in het heilswerk uit te voeren. Laat ze overdenken hoe ze anderen, met inbegrip van dierbaren en mensen die ze bedienen, met die citaten tot zegen kunnen zijn.
- ***Aanschouwelijk onderwijs.***  
Vraag vooraf aan enkele leden om voorwerpen mee te nemen die de leringen in de conferentietoespraak kunnen verduidelijken. Laat de leden in de les uitleggen wat deze voorwerpen met de toespraak te maken hebben.
- ***Een les voor thuis voorbereiden.***  
Laat de leden in tweetallen op basis van de conferentietoespraak een gezinsavondles voorbereiden. Hoe kunnen we de toespraak op ons gezin betrekken? Hoe kunnen we deze toespraak bespreken met mensen die we bedienen?
- ***Over eigen ervaringen vertellen.***  
Lees samen een aantal citaten uit de conferentietoespraak. Laat de leden voorbeelden uit de Schriften en uit eigen ervaring aanhalen om de beginselen in deze citaten te illustreren of kracht bij te zetten.
- ***Een Schrifttekst bespreken.***  
Laat de leden een Schrifttekst lezen die in de conferentietoespraak wordt aangehaald. Laat ze bespreken hoe de leringen in de toespraak de Schrifttekst verduidelijken.
- ***Een antwoord opzoeken.***  
Noteer vooraf enkele vragen die aan de hand van de conferentietoespraak kunnen worden beantwoord. Gebruik vragen die tot overpeinzing of toepassing van evangeliebeginselen aanzetten. (Zie *Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland*, 31–32.) Laat de leden dan een vraag kiezen en in de toespraak op zoek gaan naar antwoorden. Laat ze hun antwoorden in groepjes bespreken.
- ***Zinnen opzoeken.***  
Laat de leden in de conferentietoespraak zinsneden opzoeken die iets voor hen betekenen. Laat ze die zinsneden voorlezen en uitleggen wat ze ervan leren. Hoe helpen die leringen ons om het werk van de Heer tot stand te brengen?
- ***Iets maken.***  
Laat de leden een poster of boekenlegger met een kort inspirerend citaat uit de conferentietoespraak maken. Laat ze elkaar tonen wat ze hebben gemaakt. ■

***Veilig omarmd  
(Mijn enige Zoon  
bevond zich onder  
hen), Julie Rogers***

*'Er is een overvloed aan leed in deze wereld, in en buiten onze kerk. Waar u ook om u heen kijkt, zult u iemand vinden die de pijn niet alleen kan torsen en van wie het verdriet oneindig lijkt. Eén manier waarop we "Hem altijd indachtig [kunnen] zijn" is de grote Heelmeester bij te staan in zijn onophoudelijke werk om de last van mensen te verlichten en radeloze mensen te vertroosten.'*

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Zie het Lam van God', pagina 46.





'Als we het over onze tempels hebben, oud en nieuw, mogen we dan door onze daden laten zien dat wij ware discipelen van de Heer Jezus Christus zijn', zei president Russell M. Nelson tijdens de slotbijeenkomst van de 189e algemene aprilconferentie van de kerk. 'Mogen wij ons eigen leven renoveren door ons geloof en vertrouwen in Hem. Mogen wij elke dag door onze bekering toegang krijgen tot de macht van zijn verzoening. En mogen wij ons leven wijden en opnieuw toewijden aan het dienen van God en zijn kinderen – aan beide zijden van de sluier.'

DE KERK VAN  
**JEZUS CHRISTUS**  
VAN DE HEILIGEN  
DER LAATSTE DAGEN

4



1

DUTCH