

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • APRIL 2013

# Liahona

**Jezus Christus: Verlosser  
en Voorbeeld, pp. 18, 26**

**Vrienden zijn mensen die ... , p. 52**

**Bent u bekeerd? 10 manieren  
om het te weten, p. 56**

**Over de tempel praten  
met kinderen, pp. 62, 64**





*'Het licht van Christus is de goddelijke macht of invloed die door middel van Jezus Christus van God afkomstig is. Het geeft alles licht en leven.'*

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Gewetenrust en gemoedsrust,' *Liahona*, november 2004, p. 15.



## BOODSCHAPPEN

- 4** Boodschap van het Eerste Presidium: Hij is opgewekt  
President Henry B. Eyring
- 7** Huisbezoekboodschap: Tempelverbonden

## HOOFDARTIKELEN

- 12** Dood en leven: pioniersvisies op de opstanding  
*Pioniers en profeten uit de begintijd van de kerk getuigen van de hoop die de opstanding biedt.*

## 18 De zending en de bediening van Jezus Christus

Ouderling Russell M. Nelson  
*We kunnen ernaar streven om de verzoening van de Heiland te begrijpen en Hem na te volgen in vijf aspecten van zijn leven.*

## 26 Paasweek

*De laatste week van zijn leven verrichtte de Heiland het aller-grootste wonder.*

## 30 Kinderen voorbereiden op de doop

Jessica Larsen en Marissa Widdison  
*Wat kunnen ouders doen om de doop van hun kinderen betekenisvoller te maken?*

## 34 Aangetrokken door de tempel

Ouderling Jairo Mazzagardi  
*Hoe de tempel mede bekering tot stand kan brengen.*

## RUBRIEKEN

- 8** Notities aprilconferentie: Samen conferentietoespraken bestuderen  
Greg Batty
- 9** Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd: Het belang van goede vrienden
- 10** Wat wij geloven: De Heilige Geest troost, inspireert en getuigt
- 36** Onder heiligen der laatste dagen
- 74** Kerknieuws
- 80** Tot we elkaar weerzien: Drinken uit de fontein  
Aaron L. West

### OP DE OMSLAG

Voor kant: foto-illustratie Tim Taggart, © IRI.  
Achterkant: foto-illustratie Matthew Reier  
Binnenkant vooromslag: foto Kristine Šumska.





40

#### 40 Het betere kiezen

Matthew D. Flitton

*Om zich volledig toe te wijden aan het evangelie van Jezus Christus moest Zoltán het nodige opgeven.*

52



#### 42 Vraag en antwoord

*Hoe leg ik aan mijn vriend uit waarom het geen goed idee is om de wet van kuisheid te overtreden?*

#### 44 Priesterschaproepingen vervullen

President Thomas S. Monson  
*Leer de mensen die u dient te bereiken door ze te onderwijzen en ze te raken.*

#### 45 Onze plek

#### 46 Waarom we het Boek van Mormon nodig hebben

*Vier redenen waarom het Boek van Mormon essentieel is.*

#### 48 Groei in vruchtbare grond: trouwe jongeren uit Oeganda

Cindy Smith  
*Deze jongemannen en jongevrouwen worden gesterkt door de offers die ze voor het evangelie brengen.*

#### 52 Voor de kracht van de jeugd: Wat is een echte vriend?

Elaine S. Dalton

#### 54 Hoe ik het weet: Mijn uitnodiging tot heil

Emerson José da Silva  
*Toen ik uiteindelijk de uitnodiging van mijn vriend aannam, wist ik dat ik op iets belangrijks was gestuit.*

#### 56 Tien manieren om te weten dat je tot bekering bent gekomen

Tyler Orton  
*Wat ik over bekering heb geleerd, helpt mij mijn vooruitgang in het evangelie bij te houden.*

#### 59 Poster: Hard werken is de moeite waard



61

#### 60 Oma Denny's kleine zending

Emília Maria Guimarães Correa  
*Vitors liefde voor het evangelie leidde tot de bekering van zijn oma.*

#### 61 Bijzondere getuige: Waarom heeft de kerk zo'n lange naam?

Ouderling M. Russell Ballard

#### 62 De tempel vieren!

Darcie Jensen  
*Overal in de hele wereld vieren kinderen dat ze een tempel dichtbij hebben.*

#### 64 Tempel: vraag en antwoord

*Antwoorden op vragen zoals: 'Waarom hebben we tempels?' 'Wat gebeurt er in de tempel?'*

#### 65 Muziek: Ons gezin kan eeuwig zijn

Ruth Muir Gardner en Vanja Y. Watkins

#### 66 Jeugdwerk thuis: Jezus Christus heeft in de laatste dagen zijn kerk hersteld.

#### 68 Op de route: Waar de kerk is opgericht

Jan Pinborough

#### 70 Voor jonge kinderen

#### 81 Portret van een profeet: Wilford Woodruff



*Kijk eens of je de Liahona kunt vinden die we in deze uitgave hebben verstoep. Hint: gebruik je superheldenzicht.*



Nederlandstalige uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

**Het Eerste Presidium:** Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf

**Het Quorum der Twaalf Apostelen:** Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen

**Verantwoordelijk redacteur:** Craig A. Cardon

**Adviseurs:** Shayne M. Bowen, Bradley D. Foster, Christoffel Golden Jr., Anthony D. Perkins

**Hoofddirecteur:** David T. Warner

**Directeur ondersteuning leden en gezinnen:**

Vincent A. Vaughn

**Directeur kerkelijke tijdschriften:** Allan R. Loyborg

**Zakelijk manager:** Garff Cannon

**Hoofddirecteur:** R. Val Johnson

**Assistent-hoofddirecteur:** Ryan Carr, LaRene Porter Gaunt

**Publicatieassistent:** Melissa Zenteno

**Redactieteam:** Susan Barrett, David Dickson, David A. Edwards, Matthew D. Flitton, Mindy Raye Friedman, Lori Fuller, Garry H. Garff, Jennifer Grace Jones, Hikari Loftus, Michael R. Morris, Richard M. Romney, Paul VanDenBerghe, Julia Woodbury

**Leidend Art-director:** J. Scott Knudsen

**Art-director:** Tadd R. Peterson

**Grafisch team:** Jeanette Andrews, Fay P. Andrus, C. Kimball

Bott, Tom Child, Kerry Lynn C. Herrin, Colleen Hinckley,

Eric P. Johnsen, Scott M. Mooy, Brad Teare

**Coördinator intellectuele eigendom:**

Collette Nebeker Aune

**Productiemanager:** Jane Ann Peters

**Productieteam:** Connie Bowthorpe Bridge, Howard G.

Brown, Julie Burdett, Bryan W. Gyi, Kathleen Howard,

Denise Kirby, Ginny J. Nilson, Ty Pilcher, Gayle Tate Rafferty

**Voordruk:** Jeff L. Martin

**Directeur drukwerk:** Craig K. Sedgwick

**Directeur distributie:** Evan Larsen

**Vertaling:** Jos Peeters

Kerkelijk Vertaalbureau

Turnhoutsebaan 130, B-2460 Kasterlee

E-mail: peetersjm@gmail.com

**Nieuwsredactie:**

Nieuwsredacteur: Frans Heijdemann

Grovestins 64

NL-7608 HN Almelo

Telefoon: 0546 865984

Uw kopij graag per e-mail naar nieuws@liahona.nl

**Distributie:**

Corporation of the Presiding Bishop of

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Steinmühlstrasse 16, 61352 Bad Homburg, Duitsland

**Jaarabonnement:**

Neem voor bestelling van abonnementen of adreswijziging

contact op met Customer Service op 00800 2950 2950 (gratis)

of 0049 6172 492833 (of 34).

E-mail: orderseu@ldschurch.org

Online: store.lds.org

Prijs jaarabonnement: 7,50 EURO

**Bijdragen:**

**Stuur manuscripten en vragen** online naar liahona.lds

.org, of per brief aan: Liahona, Rm. 2420, 50 East North

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024, USA, of per

e-mail naar: liahona@ldschurch.org.

De *Liahona* (Een woord uit het Boek van Mormon dat 'kompas'

of 'aanwijzer' betekent) verschijnt in de volgende talen: Albanees,

Armeens, Bahasa Indonesia, Bislama, Bulgaars, Cambodjaans,

Cebuano, Chinees, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits,

Engels, Ests, Fiji, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, IJslands, Italiaans,

Japans, Kiribati, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Malagasi,

Marshallees, Mongools, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools,

Portugees, Roemeens, Russisch, Samoans, Sloveens, Spaans,

Swahili, Tagalog, Tahitiaans, Thai, Tongaans, Tsjechisch, Urdu,

Vietnamees en Zweeds. (Frequentie verschilt per taal.)

**Uitgever:** © 2013 Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten

voorbehouden. Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika.

Tekst- en beeldmateriaal in de *Liahona* mag gereproduceerd

worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk

of thuis. Beeldmateriaal mag niet gereproduceerd worden

als de bronvermelding dat aangeeft. Voor vragen over het

auteursrecht kunt u zich richten tot het Intellectual Property

Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150,

USA; e-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

**For Readers in the United States and Canada:**

April 2013 Vol. 113 No. 4. LIAHONA (USPS 311)

Dutch (ISSN 1522-9173) is published monthly by The Church of

Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple,

Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is \$10.00

per year; Canada, \$12.00 plus applicable taxes. Periodicals

Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days' notice required

for change of address. Include address label from a recent

issue; old and new address *must* be included. Send USA and

Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at

address below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit

card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken

by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement

#40017431)

POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution

Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT

84126-0368.

# Ideeën voor de gezinsavond

In deze uitgave staan artikelen en activiteiten die u voor de gezinsavond kunt gebruiken. Hieronder staan enkele voorbeelden.



FOTOILLUSTRATIE CODY BELL © IRI

In 'De zending en de bediening van Jezus Christus' (pagina 18) heeft ouderling Russell M. Nelson het over vijf aspecten van het leven van de Heiland die wij kunnen navolgen. Overweeg die aspecten te bespreken, inclusief de vraag hoe we ze kunnen toepassen. U kunt uit de Schriften een verhaal uit het leven van de Heiland voorlezen, of een bijbelvideo vertonen (biblevideos.lds.org) waarin een van die aspecten tot uiting komt. U kunt besluiten met uw getuigenis van zijn leven en bediening, en het zingen van 'Heer, geef mij meer reinheid' (lofzang 94).

'Wat is een echte vriend?', pagina 52: u kunt allereerst vragen wat een echte vriend is. Lees daarna de definitie van ouderling

Robert D. Hales voor en bespreek wat voor vriend we moeten zijn. U kunt vertellen over een keer dat iemand een echte vriend was voor u, en u kunt eigenschappen bespreken waarmee de gezinsleden betere vrienden kunnen zijn voor anderen.

'De tempel vieren!' pagina 62: bekijk samen de plaatjes van de verschillende manieren waarop kinderen de tempel hebben gevierd. Laat eventueel een afbeelding zien van de tempel die het dichtste bij u is, en bespreek de vraag waarom de tempel belangrijk is. Leg vooral nadruk op het feit dat gezinsleden in de tempel aan elkaar verzegeld kunnen worden. U kunt besluiten met het zingen van 'Ons gezin kan eeuwig zijn' (pagina 65).

## IN UW TAAL

De *Liahona* en andere kerkmaterialen staan in veel verschillende talen op [www.languages.lds.org](http://www.languages.lds.org).

## ONDERWERPEN IN DEZE UITGAVE

De nummers verwijzen naar de eerste pagina van het artikel.

**Algemene conferentie,** 8, 37

**Avondmaal,** 18

**Bekering,** 34, 54, 56, 60

**Boek van Mormon,** 46

**Dienen,** 44, 70

**Dood,** 4, 12, 39

**Doop,** 30

**Gebed,** 18, 45

**Gehoorzaamheid,** 40, 42, 56

**Geloof,** 48

**Gezin,** 30, 65

**Heilige Geest,** 10, 36

**Herstelling,** 66

**Hoop,** 12

**Inspiratie,** 36, 38

**Jezus Christus,** 4, 18, 26

**Kerkorganisatie,** 61

**Kuisheid,** 42

**Normen,** 42, 45

**Offers,** 40

**Onderwijs,** 8, 9, 30

**Openbaring,** 10, 46

**Opstanding,** 4, 12, 26

**Priesterschap,** 44

**Prioriteiten,** 40

**Smith, Joseph,** 66

**Tempels,** 34, 62

**Tempelwerk,** 7, 64, 38,

65, 80

**Verbonden,** 7

**Verordeningen,** 18

**Verzoening,** 18, 26, 45

**Volharding,** 59

**Voorbeeld,** 48

**Vreugde,** 37

**Vriendschap,** 9, 52, 54

**Woodruff, Wilford,** 81

**Zendingswerk,** 34, 39, 48, 52, 54, 60





**President  
Henry B. Eyring**  
Eerste raadgever in  
het Eerste Presidium

# Hij is opgewekt

**E**en getuigenis dat Jezus Christus echt is herrezen, is een bron van hoop en vastberadenheid. En daar kan elk kind van God uit putten. Mij overkwam dat op een zomerdag in juni 1969 toen mijn moeder overleed, en alle jaren die sindsdien zijn verstreken, en alle tijd die zal verstrijken tot ik haar weerzie.

Het verdriet om de tijdelijke scheiding maakte meteen plaats voor blijheid. Het was meer dan hopen op een blij weerzien. Omdat de Heer zo veel heeft geopenbaard bij monde van zijn profeten, en omdat de Heilige Geest aan mij de waarheid van de opstanding heeft bevestigd, kan ik in gedachten zien hoe het zal zijn om herenigd te worden met onze geheiligde, opgestane dierbaren:

‘Dezen zijn het die tevoorschijn zullen komen in de opstanding der rechtvaardigen. [...]’

‘Dezen zijn het wier naam ingeschreven is in de hemelen, waar God en Christus rechter over allen zijn.’

‘Dezen zijn het die rechtvaardige mensen zijn, tot volmaking gekomen door Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, die deze volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht door het vergieten van zijn eigen bloed’ (LV 76:68–69).

Omdat Jezus Christus de banden van de dood heeft verbroken, staan alle kinderen van onze hemelse Vader die in deze wereld geboren worden op met een lichaam dat nooit meer zal sterven. En dus kan mijn getuigenis en uw getuigenis van die heerlijke waarheid het verdriet verminderen door het verlies van een vriend, en dit vervangen door blijde verwachting en vastberadenheid.

De Heer heeft ons allen de gave van de opstanding gegeven. Daarbij wordt onze geest geplaatst in een lichaam dat vrij is van alle lichamelijke onvolmaaktheden (zie Alma 11:42–44). Mijn moeder zal er stralend jong uitzien, zonder

zichtbare gevolgen van haar leeftijd en jaren van lichamelijk lijden. Dat zal voor haar en voor ons een geschenk zijn.

Maar diegenen onder ons die ernaar verlangen om voor eeuwig bij haar te zijn, moeten ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor die omgang, voor wonen in de heerlijkheid van onze Vader en zijn geliefde herrezen Zoon. De tempel is de enige plek waar het gezinsleven eeuwig kan worden. Een getuigenis van die waarheid heeft mijn vastberadenheid vergroot om samen met mijn dierbaren in aanmerking te komen voor de hoogste graad van het celestiale koninkrijk, door de verzoening van Jezus Christus die werkzaam is in ons leven (zie LV 76:70).

De Heer geeft ons in ons streven naar het eeuwige leven een leidraad in de avondmaalsgebeden, waar ik veel aan heb, en waar u ook veel aan kunt hebben. Wij worden elke avondmaalsdienst aangemoedigd om onze doopverbonden te hernieuwen.

Wij beloven om altijd aan de Heiland te denken. Deze zinnebeelden van zijn offer helpen ons om waardering op te brengen voor de enorme prijs die Hij heeft betaald om de banden van de dood te verbreken, ons genade te bieden, en vergeving voor al onze zonden als we besluiten ons te bekeren.

Wij beloven om zijn geboden te onderhouden.

Als we de Schriften lezen en de woorden van de levende profeten, en tijdens de avondmaalsdienst luisteren naar geïnspireerde sprekers, worden we herinnerd aan de verbonden die we hebben gesloten om dat te doen. De Heilige Geest geeft ons in onze gedachten en ons hart in welke geboden wij die dag vooral moeten onderhouden.

In de avondmaalsgebeden belooft God ervoor te zorgen dat de Heilige Geest bij ons zal zijn (zie Moroni 4:3; 5:2; LV 20:77, 79). Ik heb op die momenten ondervonden dat God een soort persoonlijk gesprek met mij kan hebben.







## LESGEVEN MET DEZE BOODSCHAP

**W**e behoren 'alle Schriften op onszelf toe' te passen 'opdat zij ons tot nut en lering zouden strekken' (1 Nephi 19:23). Lees eventueel de avondmaalsgebeden voor uit Leer en Verbonden 20:76–79. Als u president Eyrings leringen over de avondmaalsgebeden hebt gelezen, kunt u de mensen die u lesgeeft na laten denken over manieren waarop zij zich in het dagelijkse leven door die gebeden kunnen laten leiden, manieren die hen kunnen helpen om terug te keren naar hun hemelse Vader en Jezus Christus.

Hij brengt onder mijn aandacht wat ik heb gedaan om Hem te behagen, waar ik me van moet bekeren en vergeving voor moet ontvangen, en de namen en gezichten van de mensen die ik namens Hem moet dienen.

In de loop der jaren heeft die herhaalde ervaring hoop doen omslaan in gevoelens

van naastenliefde, en heeft het me de verzekering gegeven dat er door de verzoening en de herrijzenis van de Heiland genade voor mij is vrijgekomen.

Ik getuig dat Jezus de herrezen Christus is, onze Heiland, ons volmaakte Voorbeeld en onze Gids naar het eeuwige leven. ■



### Je persoonlijke gesprek met God

President Eyring leert ons dat we bij het luisteren naar de avondmaalsgebeden het gevoel kunnen hebben dat we een persoonlijk gesprek met God hebben. President Eyring denkt daarbij aan de volgende drie onderwerpen. Overweeg deze vragen in je dagboek te schrijven en er deze maand elke

zondag aan te denken. Denk je na en krijg je ingevingen van de Heilige Geest, dan kun je die ook in je dagboek schrijven.

- Wat heb ik gedaan dat God behaagde?
- Waar moet ik me van bekeren of vergeving voor vragen?
- Wie wil God dat ik dien?

### Altijd aan Jezus denken

Jakob probeert de Heiland 'altijd indachtig te zijn' (LV 20:77). Kijk eens rond in zijn slaapkamer. Wat

valt je op wat hem zou kunnen helpen om altijd aan Jezus te denken?



Bestudeer dit materiaal met een gebed in uw hart en bespreek het naar behoefte met de zusters die u bezoekt. Gebruik de vragen om de zusters te sterken en de ZHV actief deel uit te laten maken van uw eigen leven. Ga voor meer informatie naar [reliefsociety.lds.org](http://reliefsociety.lds.org).

## Tempelverbonden

'De heilsverordeningen die we in de tempel ontvangen, stellen ons in staat om in een eeuwige familieband terug te keren naar onze hemelse Vader en begiftigd te worden met zegeningen en kracht van omhoog, die elk offer en elke inzet waard zijn',<sup>1</sup> aldus president Thomas S. Monson. Als u nog niet naar de tempel bent geweest, kunt u zich als volgt voorbereiden op het ontvangen van heilige tempelverordeningen:

- Geloof in uw hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.
- Ontwikkel een getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en van het herstelde evangelie.
- Steun en volg de levende profeet.
- Kom in aanmerking voor een tempelaanbeveling door tiende te betalen, zedelijk rein te zijn, eerlijk te zijn, het woord van wijsheid te onderhouden, en in overeenstemming met de leringen van de kerk te leven.
- Geef van uw tijd, talenten en geldmiddelen aan de opbouw van Gods koninkrijk.
- Doe uw familiegeschiedenis.<sup>2</sup>



President Monson heeft verder gezegd: 'Als u en ik naar [de tempel] gaan, als we de verbonden gedenken die we daar sluiten, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen.'<sup>3</sup>

### ***Uit de Schriften***

Leer en Verbonden; 25:13; 109:22

#### **NOTEN**

1. Thomas S. Monson, 'De heilige tempel: een baken voor de wereld', *Liahona*, mei 2011, p. 92.
2. Zie *Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging* (2011), p. 23.
3. Thomas S. Monson, *Liahona*, mei 2011, p. 93.
4. *Dochters in mijn koninkrijk*, pp. 34–35.
5. Sarah Rich, in *Dochters in mijn koninkrijk*, p. 34.



## Geloof, gezin, hulp

### ***Onze geschiedenis***

'Ruim vijfduizend heiligen dromden na de inwijding naar de Nauvootempel. ...

'De heiligen der laatste dagen zouden op hun reis [naar het westen geschraagd] worden door de kracht, macht en zegeningen van de tempelverbonden, toen ze [te maken kregen met] kou, hitte, honger, schaarste, ziekte, ongelukken en de dood.'<sup>4</sup>

Net als veel ZHV-zusters was Sarah Rich tempelwerkster. Ze vertelt over haar ervaringen daarmee: 'Zonder het geloof en de kennis die in die tempel op ons waren uitgestort door [...] de Geest des Heren, zou de tocht een sprong in het duister zijn geweest. (...) Maar wij hadden geloof in onze hemelse Vader (...) omdat we voelden dat we zijn uitverkoren volk waren (...)'. En in plaats van verdriet voelden we juist vreugde, omdat de dag van onze bevrijding was aangebroken.'<sup>5</sup>

De uittocht was voor veel getrouwe vrouwen in de kerk geen 'sprong in het duister'. Ze werden geschraagd door hun tempelverbonden.

### ***Wat kan ik doen?***

1. Ga ik geregeld voor aanbidding naar de tempel?
2. Moedig ik mijn zusters aan om tempelzegeningen te ontvangen?



# SAMEN CONFERENTIETOESPRAKEN BESTUDEREN

*We hebben de evangeliediscussies in ons gezin sterk verbeterd door de conferentietoespraken anders te bestuderen.*

**Greg Batty**

Jarenlang hebben we de conferentietijdschriften gezamenlijk doorgelezen, één artikel tegelijk. Toen we dat voor het eerst deden, gingen we gewoon met zijn allen aan tafel zitten en lazen we om de beurt hardop een alinea voor. Maar we merkten dat we alleen maar lazen om er doorheen te komen, want we pauzeerden niet om de boodschappen te verwerken.

Om meer uit de boodschappen te halen kochten mijn vrouw en ik daarna een conferentietijdschrift voor elk gezinslid en stelden we een schema op om elke week toespraken te lezen en daar klaar mee te zijn voor de volgende algemene conferentie. Sommige weken lazen we één toespraak, andere weken twee, maar het was de bedoeling dat iedereen de toespraak bestudeerde en daarin markeerde wat hem aansprak. Vervolgens gaven we elkaar onderling les aan de hand van de gemarkeerde onderdelen.

Vaak hadden onze kinderen vragen die tot een bespreking leidden, of mijn vrouw en ik stelden vragen naar aanleiding van wat we hadden bestudeerd. We vonden het heerlijk als onze tieners antwoord gaven op die vragen en vertelden wat ze in het

seminarie, in de kerk of bij hun persoonlijke studie hadden geleerd. Dit werd een goede manier om elkaar geregeld informeel ons getuigenis te geven in een uiterst prettige, ontspannen sfeer.

We ondervonden al gauw dat we met onze Schriftstudie in de ochtend dezelfde kant op gingen. Op sommige dagen behandelden we slechts een paar verzen voordat het tot een discussie over de inhoud kwam en we bespraken hoe ze toe te passen waren op alles wat er om ons heen gebeurde.

Onze ochtenden waren van toen af aan vol gesprekken, gelach en eensgezindheid voordat ieder aan zijn dag begon. We hebben een sterk getuigenis van de raad van onze profeet om samen dagelijks te studeren en te bidden. Onze gezinsleden zijn van elkaar gaan leren en elkaar gaan sterken. En dat is allemaal het gevolg van een verlangen om iets meer uit de algemene conferentie te halen. ■

*Greg Batty woont in Utah (VS).*



## CONFERENTIETOESPRAKEN BESTUDEREN EN TOEPASSEN

‘De boodschappen die we tijdens deze conferentie hebben gehoord, worden in het mei-nummer van de *Ensign* en de *Liahona* gepubliceerd. Ik spoor u aan om die toespraken te bestuderen, de daarin vervatte leringen te overpeinzen en ze vervolgens na te leven.’

**President Thomas S. Monson, ‘Slotwoord’, *Liahona*, mei 2010, p. 113.**



# HET BELANG VAN GOEDE VRIENDEN

Vrienden hebben veel invloed op ons gedrag, vooral in onze jeugd. 'Zij zullen jouw denkwijze en daden beïnvloeden, en ze zijn zelfs medebepalend voor de persoon die jij zult worden.'<sup>1</sup> En als je goede vrienden uitkiest, zullen ze je 'sterken en een zegen voor je zijn. (...) Ze zullen een beter mens van je maken en zullen het je makkelijker maken om het evangelie van Jezus Christus na te leven.'<sup>2</sup>

Op de pagina's 52–53 van deze uitgave legt Elaine S. Dalton, algemeen jongevrouwenpresidente, uit hoe belangrijk het is om een goede vriend uit te zoeken en er zelf een te zijn. 'In iemand anders naar het grootste goed zoeken, is de kern van ware vriendschap', zegt ze.

Als jongeren vriendschappen baseren op deze beginselen, krijgen ze blijvende banden en sociale vaardigheden die veel verder gaan dan 'vrienden' worden op sociale netwerksites. Als ouder kunt u uw kinderen uitleggen hoe belangrijk het is om een goede vriend te zijn, of om goede vrienden te kiezen die hen zullen aanmoedigen om het evangelie na te leven. De volgende ideeën kunnen daarbij nuttig zijn.

## Tips voor lesgeven aan de jeugd

- Bestudeer als gezin in de Schriften voorbeelden van goede vrienden. Bespreek welke eigenschappen die vriendschapsbanden sterk maakten.

Denk bijvoorbeeld aan David en Jonathan (zie 1 Samuël 18–23), Ruth en Naomi (zie Ruth 1–2), en Alma en de zoons van Mosiah (zie Mosiah 27–28; Alma 17–20).<sup>3</sup>

- Lees wat er in *Voor de kracht van de jeugd* over vrienden staat. Vertel uw tieners hoe vriendschappen uw leven hebben beïnvloed. Vraag ze hoe zij zijn beïnvloed door vrienden en hoe zij hun vrienden hebben beïnvloed.
- Lees het artikel van zuster Dalton in deze uitgave. Bespreek het doel dat haar dochter, Emi, stelde om goede vrienden uit te zoeken. Moedig uw kinderen aan om doelen te stellen aangaande de soort vrienden die ze willen uitzoeken en zijn.
- U kunt een gezinsavond houden om ideeën uit te wisselen over het ontwikkelen van vriendschappen, zoals: 'Om goede vrienden te krijgen, moet je een goede vriend zijn. Toon oprechte belangstelling voor anderen, glimlach en laat hen weten dat je er voor hen bent. Behandel iedereen vriendelijk en met respect, en veroordeel of kritiseer anderen niet.'<sup>4</sup>

## Tips voor lesgeven aan kinderen

- Als je een vriend wilt zijn, help je anderen. Lees 'Opkomen voor Caleb' in de *Liahona* van maart



## TEKSTEN OVER VRIENDSCHAP

Spreek 17:17; 18:24

Prediker 4:9–10

Matteüs 25:34–40

Lucas 22:32

Mosiah 18:8–9

2009 en bespreek hoe de kinderen vriendelijk kunnen zijn voor ieder met wie ze in contact komen.

- We moeten in elke situatie besluiten wat voor vriend we zullen zijn. Zing samen 'Ik wil graag als Jezus worden'<sup>5</sup> en bespreek dan met uw kinderen hoe ze kunnen besluiten om in verschillende situaties een goede vriend te zijn, net als de Heiland. ■

## NOTEN

1. *Voor de kracht van de jeugd* (boekje, 2011), p. 16.
2. *Voor de kracht van de jeugd*, p. 16.
3. Zie Jeffrey R. Holland, 'Real Friendship', *New Era*, juni 1998, pp. 62–66.
4. *Voor de kracht van de jeugd*, p. 16.
5. 'Ik wil graag als Jezus worden', *Kinderliedjes*, p. 40.



# DE HEILIGE GEEST TROOST, INSPIREERT EN GETUIGT

De gave van de Heilige Geest is een van de grootste zegeningen in dit leven, want de Heilige Geest troost, inspireert, waarschuwt, zuivert en leidt ons. Hij kan ons ‘met hoop en volmaakte liefde’ vervullen (Moroni 8:26). Hij leert ons ‘de waarheid van alle dingen’ (Moroni 10:5). Wij ontvangen door de Heilige Geest openbaring en geestelijke gaven van God. Maar het allerbelangrijkste is dat we ons getuigenis van onze hemelse Vader en Jezus Christus krijgen door de Heilige Geest.

Vóór je doop kon je zo af en toe de Heilige Geest voelen. Maar alleen door na je doop de gave van de Heilige Geest te krijgen, kon je de hele tijd de Heilige Geest bij je hebben, als je daar goed genoeg voor leefde. Die gave werd door handoplegging door een

Melchizedeks-priesterschapsdrager aan je gegeven (zie Handelingen 19:6; LV 33:15). En daarna kun je elke zondag je doopverbond hernieuwen door deel te nemen aan het avondmaal en de zegen van de Heer te krijgen dat je ‘altijd zijn Geest bij [je mag] hebben’ (LV 20:77).

De Heilige Geest, die ook wel de Geest wordt genoemd, is het derde lid van de Godheid. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon eveneens; maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een Persoon van Geest. Ware het niet zo, dan kon de Heilige Geest niet in ons wonen’ (LV 130:22).

Wij moeten zijn gezelschap verdienen, ‘want de Geest des Heren woont niet in onheilige tempels’ (Helaman 4:24). We doen dat onder andere door deugdzame gedachten te hebben, een integer leven te leiden en ernaar te streven de geboden te onderhouden. ■

---

Zie voor meer informatie 2 Nephi 31:13, 17; 32:5; 3 Nephi 27:20; Moroni 10:5–8; Geschiedenis van Joseph Smith 1:70.

## WE MOETEN DEZE GAVE NIET ALS VANZELFSPREKEND BESCHOUWEN

‘Net als met alle gaven het geval is, moeten we deze gave ontvangen en aanvaarden. Toen priesterschapsdragers hun handen op uw hoofd legden om u te bevestigen als lid van de kerk, hoorde u de woorden: “Ontvang de Heilige Geest.” Dat betekende niet dat daarmee de Heilige Geest zonder meer blijvend uw metgezel werd. In de Schriften worden we gewaarschuwd dat de Geest van de Heer “niet altijd met de mens [zal] twisten” (Genesis 6:3). Bij onze bevestiging krijgen we het recht op het gezelschap van de Heilige Geest, maar het is een recht dat we voortdurend moeten verdienen door gehoorzaamheid en naleving van de normen.’

Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘De onuitsprekelijke gave’, *Liahona*, mei 2003, p. 28.



Als we de gave van de Heilige Geest hebben gekregen, kunnen we heel veel doen om zijn invloed te voelen:

*Bidden.*



*De Schriften bestuderen.*



*Waardig deelnemen aan het avondmaal.*



FOTO-ILLUSTRATIES: CHRISTINA SMITH, EVE TUFT, CODY BELL EN MATTHEW REER



*Naar de tempel gaan.*



*Opbouwende media gebruiken, rein zijn in ons taalgebruik, en deugdzaam gedachten hebben.*



# Dood EN Leven

## PIONIERSVISIES OP DE OPSTANDING

*Op hun reis naar het westen van de Verenigde Staten om zich daar bij de heiligen te voegen, werden bekeerlingen in de begintijd van de kerk enerzijds geconfronteerd met de dood, maar anderzijds werden ze gesterkt door hun nieuwe geloof in het herstelde evangelie. Hier volgen aanhalingen uit pioniersverhalen waaruit blijkt dat de heiligen blijk gaven van hoop op de opstanding, alsook enkele troostgevende leringen van de eerste vijf kerkpresidenten.*

*Een verhaal over een naamloze mormoonse vader uit Scandinavië wiens zoontje in 1866 op de reis van New York naar Utah overleed:*

‘Met de hulp van een vriend groeven we het grafje en legden we het stoffelijk overschot erin. Omdat het kind gestorven was aan een besmettelijke ziekte waren er geen rouwenden verzameld, en was er geen formele ceremonie, geen bloemenkrans, geen lofzang, geen grafrede. Maar voordat de rouwende vader vertrok, sprak hij een kort inwijdingsgebed uit in zijn moedertaal (Deens), dat als volgt luidde: (...)

“Hemelse Vader, Gij hebt mij deze kleine schat gegeven, deze lieve jongen, en nu hebt Gij hem weggeroepen. Wil alstublieft toestaan dat hij hier ongestoord ligt tot de ochtend van de opstanding. Uw wil geschiede. Amen.”

‘En, opstaand van de grond, waren zijn woorden ten afscheid:

“Vaarwel, mijn lieve kleine Hans — mijn knappe jongen.” En met gebogen hoofd en pijn in zijn hart liep hij resoluut terug naar het kamp.’<sup>1</sup>

*President Joseph Smith (1805–1844):*

‘Wat een troost voor de rouwenden dat zij weten dat als zij een man, vrouw, vader, moeder, kind of dierbaar familielid verliezen, hoewel de aardse tabernakel wordt afgelegd en dat die tot stof vervalt, zij weer zullen opstaan om in onsterfelijke heerlijkheid te verkeren, en dat zij dan niet meer zullen rouwen, lijden of sterven, maar erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus zullen zijn.’<sup>2</sup>









*Joseph Watson Young (1828–1873), een neef van Brigham Young die in 1853 van Engeland naar de Verenigde Staten reisde:*

‘Het was een verdrietig tafereel om in het middernachtelijke uur een medeschep- sel toe te vertrouwen aan de stille diepte, met slechts enkele mensen als getuige. (...) Hij had geen familie aan boord, noch enige andere rouwende in het bijzonder, behalve een mededienstknecht. Zo wordt in een oogwenk de liefste hoop van een mens de grond in geboord. Deze jonge man had alles opgegeven om naar Zion te gaan. En zijn hart brandde vol toekomstverwachtingen. Hij had niet gedroomd dat hij zijn aardse lichaam aan de hongerige golven zou toevertrouwen. ‘Maar hij stierf niet zoals hen die geen hoop hebben, want hij had vrede



**Rechts:**  
**president**  
**Brigham Young.**  
**Boven:** **Joseph**  
**Watson Young.**

met God en had de volle verzekering van een heerlijke opstanding op de ochtend van de rechtvaardigen.’<sup>3</sup>

*President Brigham Young (1801–1877):*

‘Wat is dat wat wij de dood noemen een duistere vallei en een schaduw! Hoe vreemd is het om van deze staat van bestaan, wat het sterfelijk lichaam betreft, in een staat van leegheid over te gaan! Hoe duister is die vallei niet! Hoe mysterieus is die weg niet, en wij moeten die alleen berei- zen. Mijn vrienden en broeders, ik wil u zeggen: Als wij alles konden zien zoals het is, en zoals wij het zullen zien en begrij- pen, dan is die vallei en schaduw zo onbeduidend dat wij ernaar zullen omzien en, als we er doorheen zijn gegaan, zullen denken: Dat is het grootste voordeel van mijn hele bestaan, want ik ben van een staat van verdriet, zorg, rouw,







narigheid, ellende, pijn, zielenleed en teleurstelling overgegaan naar een staat van het bestaan waarin ik het leven meer ten volle kan genieten, voor zover dat zonder een lichaam mogelijk is.<sup>4</sup>

*Dan Jones (1811–1862), een bekeerling uit Wales die in 1849 samen met mevrouw Williams en andere kerkleden naar de Verenigde Staten reisde:*

'Mevrouw Williams uit Ynysybont bij Tregaron [Wales] gaat snel bergafwaarts en het lijkt erop dat ze niet lang te leven heeft. (...) Ze zei dat lid worden van de ware kerk van Gods Zoon de grootste eer was die haar ooit te beurt was gevallen, en dat ze geen enkele vrees had voor het leven hierna, en dat haar godsdienst haar nu meer dan ooit kracht gaf. (...) Ze raadde haar zoons aan om tot de dood getrouw te blijven zodat zij samen met haar een betere opstanding zouden beërven. (...) Ze bleef de rest van de

avond helder. En om kwart over vier de volgende ochtend ging haar geest vredig heen, een glimlach op haar lippen achterlatend.<sup>5</sup>

*President John Taylor (1808–1887):*

'Wat een troost is het voor hen die de dood van lieve vrienden te verwerken krijgen, te weten dat wij weer omgang met hen zullen hebben! Hoe bemoedigend is het voor wie de geopenbaarde beginselen van de waarheid naleven, vooral voor wie de levensavond is aangebroken en die heel wat te dragen hebben gehad, om te weten dat we uiteindelijk uit het graf zullen herrijzen, als levende, onsterfelijke zielen zullen voortkomen, en weer het gezelschap van onze goede, vertrouwde vrienden zullen genieten, zonder de dreiging van de dood, om het werk van de Vader, dat Hij ons te doen heeft gegeven, af te maken!<sup>6</sup>



**Rechts:**  
**president John Taylor. Boven:**  
**Dan Jones.**







*Andrew Jenson (1850–1941), een Deense immigrant die in 1866 met de huifkargroep van Andrew H. Scott van de Amerikaanse staat Nebraska naar Utah reisde:*

‘Toen we toekeken hoe de stoffelijke overschotten van [onze medereizigers] in de wildernis in moeder aarde geplaatst werden, weenden we, of wilden we wenen. Want de gedachte om op deze manier dierbaren te begraven, als vrienden en familieleden zich meteen verder moeten haasten, zonder de hoop om de rustplaats van hun doden ooit weer te bezoeken, was een verdrietige beproeving. (...) Maar hun graven zullen worden gevonden als Gabriël in de morgen van de eerste opstanding zijn bazuin laat schallen. Deze gestorvenen legden hun lichaam neer op hun mars naar Zion. De Heer riep hen terug naar huis voordat zij hun bestemming bereikten; het werd hen niet toegestaan om in het vlees Zion te zien; maar zij zullen



**Rechts:**  
**president**  
**Wilford Woodruff.**  
**Boven:** Andrew  
**Jenson.**

in het hiernamaals heerlijkheid en vreugde ontvangen; zij stierven in hun streven om God te gehoorzamen en zijn geboden te onderhouden, en gezegend zijn zij die sterven in de [Heer].<sup>7</sup>



*President Wilford Woodruff (1807–1898):*

‘Zonder het evangelie van Christus is de scheiding bij de dood een van de somberste onderwerpen waaraan men kan denken. Maar zodra we het evangelie krijgen en het beginsel van de opstanding leren, verdwijnen de somberheid, het verdriet en het lijden dat de dood veroorzaakt grotendeels. (...) De opstanding der doden staat de verlichte mens voor de geest, en hij heeft een fundament waarop zijn geest kan rusten. Dat is het standpunt van de heiligen der laatste dagen in deze tijd. Wij weten het zelf, wij bevinden ons wat dat betreft niet in het duister. God heeft het aan ons geopenbaard en wij begrijpen het beginsel van de opstanding der doden, en dat het evangelie leven en onsterfelijkheid aan het licht brengt.’<sup>8</sup>



#### NOTEN

1. Robert Aveson, ‘Leaves from the Journal of a Boy Emigrant’, *Deseret News*, 12 maart 1921, deel 4, p. 7; zie [lds.org/churchhistory/library/pioneercompanysearch](http://lds.org/churchhistory/library/pioneercompanysearch).

2. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), p. 56.

3. Joseph W. Young, dagboek, 6 maart 1853, bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City (Utah, VS); zie online

op [mormonmigration.lib.byu.edu](http://mormonmigration.lib.byu.edu).

4. *Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young* (1997), p. 273.

5. ‘A Letter from Capt. D. Jones to the Editor of *Udgorrn Seion*’, Ronald D. Dennis in





*William Driver (1837–1920), een pionier die in 1866 van Engeland naar New York reisde:*

‘Willie, mijn lieve kind, was ’s nachts erg ziek tot half acht in de ochtend, waarop hij uit zijn lijden werd verlost. God zegene zijn lieve ziel. Wat heeft hij geleden. Hij overleed doordat op St. Ann’s Hill in Wandsworth (Surrey, Engeland) de kar van meneer Poulter brak. O, wat rouw ik om deze grote beproeving. O, Heer, help mij door uw kracht om dit te verdragen alsof het door uw hand kwam, en mij ertoe aan te zetten om U edeler en getrouwer te dienen. En mag ik mij in dit leven



**Rechts: president Lorenzo Snow. Boven: William Driver.**



voorbereiden om hem weer te zien in een gelukkiger en betere wereld, met zijn lieve zus, Elizabeth Maryann, en mag ik er in de opstanding van de rechtvaardigen bij zijn om hen te ontmoeten.’<sup>9</sup>

*President Lorenzo Snow (1814–1901):*

‘In het leven hierna krijgen we een verheerlijkt lichaam dat gevrijwaard is van ziekte en de dood. Niets is zo mooi als een persoon die zich in herrezen en verheerlijkte staat bevindt. Niets is lieflijker dan ons in die toestand te bevinden en onze vrouw, kinderen en vrienden om ons heen te hebben.’<sup>10</sup> ■

*Nieuwe vertaling van een conferentietoespraak uit 1900.*

*The Call of Zion: The Story of the First Welsh Mormon Emigration, deel 2* (1987), pp. 164–165; zie [mormonmigration.lib.byu.edu](http://mormonmigration.lib.byu.edu).  
6. *Leringen van kerkpresidenten: John Taylor* (2001), pp. 50–51.  
7. Andrew Jenson, dagboek, 20 augustus 1866, in *Journal History of The Church of Jesus*

*Christ of Latter-day Saints*, 8 oktober 1866, bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City, p. 6; zie [lds.org/churchhistory/library/pioneercompanysearch](http://lds.org/churchhistory/library/pioneercompanysearch).  
8. *Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff* (2004), pp. 84–85.  
9. Frank Driver Reeve, red., *London to Salt*

*Lake City in 1866: The Diary of William Driver* (1942), p. 42; zie [mormonmigration.lib.byu.edu](http://mormonmigration.lib.byu.edu).  
10. Lorenzo Snow, Conference Report, oktober 1900, p. 63.





**Ouderling  
Russell M. Nelson**  
van het Quorum  
der Twaalf Apostelen

# De zending en de bediening van **JEZUS CHRISTUS**

*De beste manier om Jezus echt te  
vereren, is Hem na te volgen.*

**A**ls een van de 'bijzondere getuigen van de naam van Christus in de ganse wereld' (LV 107:23) geloof ik dat ik Hem het beste dien als ik van Hem spreek en getuig. Allereerst kan ik dezelfde vragen stellen die Hij ooit aan de Farizeeën stelde: 'Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij?' (Matteüs 22:42.)

Ik moet vaak aan die vragen denken als ik spreek met leiders van regeringen of van andere godsdienstige stromingen. Sommigen erkennen dat 'Jezus een groot Leraar was.' Anderen zeggen: 'Hij was een profeet.' Weer anderen kennen Hem helemaal niet. Dat zou ons eigenlijk niet zo moeten verbazen. Tenslotte hebben slechts relatief weinig mensen de waarheden van het herstelde evangelie die wij hebben. De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn slechts een kleine minderheid onder hen die zich christenen noemen.

Nephi voorzag onze omstandigheid in deze tijd al eeuwen geleden:

'Het geschiedde dat ik de kerk van het Lam Gods zag, en haar ledental was klein (...); niettemin zag ik dat de kerk van het Lam, die bestond uit de heiligen Gods, zich ook op het gehele oppervlak der aarde bevond; en haar heerschappij op het oppervlak der aarde was gering. (...)

'En het geschiedde dat ik, Nephi, de macht van het Lam Gods zag, dat die neerdaalde op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid; en zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid' (1 Nephi 14:12, 14).

Die gerechtigheid, macht en heerlijkheid, ja, al onze zegeningen komen voort uit het kennen, gehoorzamen, waarderen en liefhebben van de Heer Jezus Christus.

Tijdens zijn relatief korte tijd in het sterfelijk leven bereikte de Heiland twee allesoverkoepelende doelstellingen. De ene was zijn 'werk en [...] heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' (Mozes 1:39). Over de andere zei Hij eenvoudigweg: 'Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb' (Johannes 13:15).







Wij kennen zijn eerste doel als de verzoening. Dat was zijn magnifieke zending in het sterfelijk leven. De herrezen Heer verklaarde aan het volk in het oude Amerika wat zijn zending inhield:

‘Ik [ben] in de wereld [...] gekomen om de wil te doen van mijn Vader, want mijn Vader heeft Mij gezonden.

‘En mijn Vader heeft Mij gezonden opdat Ik aan het kruis zou worden verhoogd, en opdat Ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot Mij zou kunnen trekken’ (3 Nephi 27:13–14).

Toen Hij zijn rede vervolgde, onthulde Hij zijn tweede doel — ons Voorbeeld zijn: ‘Gij weet de dingen die gij (...) moet doen; want de werken die gij Mij hebt zien doen, die zult gij eveneens doen’ (3 Nephi 27:21).

Ik heb zijn eerste doel gedefinieerd als zijn *zending*. Ik zou zijn tweede doel willen definiëren als zijn *bediening*. Laten we deze twee componenten van zijn leven eens nader onder de loep nemen: zijn zending en zijn bediening.

### **De zending van Jezus Christus: de verzoening**

Zijn zending was de verzoening. Die zending was uitsluitend voor Hem bestemd. Daar Hij was geboren uit een sterfelijke moeder en een onsterfelijke vader, was Hij de enige die vrijwillig zijn leven kon neerleggen en het weer op kon nemen (zie Johannes 10:14–18). De heerlijke gevolgen van zijn verzoening waren oneindig en eeuwig. Hij ontnam de dood haar prikkel en maakte het verdriet om het graf tijdelijk (zie 1 Korintiërs 15:54–55). Al vóór de schepping en de val was bekend dat Hij verantwoordelijk was voor de verzoening. De verzoening moest niet alleen de opstanding en onsterfelijkheid voor alle mensen mogelijk maken, maar was ook bedoeld om ons in staat te stellen vergiffenis te krijgen voor onze zonden — op de voorwaarden die Hij had

vastgesteld. Door zijn verzoening werd het mogelijk om voor eeuwig met Hem en onze familie herenigd te worden. Dit vooruitzicht noemen wij het eeuwige leven, wat de grootste gave is die God de mens biedt (zie LV 14:7).

Geen ander kon de verzoening tot stand brengen. Geen ander, zelfs niet met de grootste rijkdom en macht, kon ook maar één ziel redden, zelfs niet zijn eigen ziel (zie Matteüs 19:24–26). En het zal van geen enkele andere persoon vereist worden om bloed te vergieten voor het eeuwige heil van een ander mensenwezen. Jezus heeft dit ‘eens voor altijd’ gedaan (Hebrews 10:10).

Hoewel de verzoening tot stand werd gebracht in de tijd van het Nieuwe Testament, voorzagen veel gebeurtenissen in het Oude Testament het belang ervan. Adam en Eva werd geboden offers te brengen als ‘een zinnebeeld van het offer van de Eniggeborene des Vaders’ (Mozes 5:7). Hoe? Door bloedvergieten. Uit eigen ervaring bevestigden zij de Schrifttekst dat ‘het leven van het vlees [...] in het bloed’ is (HSV, Leviticus 17:11).

Artsen weten dat de moeilijkheden beginnen zodra er geen bloed meer naar een orgaan toestroomt. Als de bloedstroom naar een been wordt onderbroken, kan er koudvuur optreden. Als de bloedstroom naar de hersenen ophoudt, kan een beroerte het gevolg zijn. Als de bloedstroom door een slagader niet meer normaal is, kan er een hartaanval op volgen. En als een bloeding niet gestelpt wordt, volgt daarop de dood.

Adam, Eva en latere generaties leerden dat als ze het bloed van een dier vergoten, het leven van dat dier werd beëindigd. Niet *elk* dier was goed genoeg voor hun offerritueel. Het moest een eersteling van de kudde zijn, en het moest vlekkeloos zijn (zie bijvoorbeeld Exodus 12:5). Die vereisten waren een zinnebeeld van het uiteindelijke offer van het vlekkeloze Lam Gods.



VROUW, ZIE UW ZOON! (STABAT MATER), JAMES TISSOT © BROOKLYN MUSEUM, BROOKLYN (NEW YORK, VS); INZET DETAIL VAN IN DE HOF VAN GETSEMANE, CARL HEINRICH BUCH

**A**l vóór het kruis, waar de kwelling van de verzoening ten einde kwam, namelijk in de hof van Getsemane, begon de Heiland met het vergieten van zijn bloed.



Adam en Eva kregen het gebod: 'Daarom zult gij alles wat gij doet, in de naam van de Zoon doen, en gij zult u bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam van de Zoon' (Mozes 5:8). Vanaf die tijd tot aan het midden des tijds bleven dierenoffers een zinnebeeld en voorafschaduw van de uiteindelijke verzoening die de Zoon van God tot stand zou brengen.

Toen de verzoening volbracht was, vervulde dat grote en laatste offer de wet van Mozes (zie Alma 34:13–14) en maakte een eind aan het gebruik van dierenoffers, dat de mens leerde dat 'het leven van het vlees [...] in het bloed' is (HSV, Leviticus 17:11). Jezus legde uit dat de elementen van de offers uit het verleden waren ondergebracht in de verzoening en dat ze symbolisch herdacht worden bij het avondmaal. Let nogmaals op verwijzingen naar leven, vlees en bloed:

'Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage' (Johannes 6:53–54).

Dankzij de opstanding van Jezus Christus zullen alle mensen uit het graf herrijzen en worden verlost. De Heiland begon al vóór het kruis met het vergieten van zijn bloed, namelijk in de hof van Getsemane. Daar nam Hij het gewicht op Zich van de zonden van alle mensen die ooit zouden leven. Onder die zware last, bloedde Hij daar uit iedere porie (LV 19:18). De kwelling van de verzoening werd voleindigd aan het kruis op Golgota.

De profeet Joseph Smith heeft het belang van de verzoening in het kort als volgt samengevat: 'De grondbeginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus; dat Hij stierf, werd begraven, ten derden dage verrees en ten hemel opvoer. Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts een aanhangsel van.'<sup>1</sup>

Met dat gezag, en met grote dankbaarheid, spreek en getuig ik van Hem.

### **De zending van Jezus Christus: ons Voorbeeld**

Het tweede verstrekkende doel dat de Heer in het sterfelijk leven had, was om een voorbeeld voor ons te zijn.



Zijn aardse bediening bestond uit zijn voorbeeldige leven. Dat omvatte zijn leringen, gelijkenissen en leerredes. Het omvatte zijn wonderen, zijn naastenliefde en de lankmoedigheid die Hij de mensenkinderen betoonde (zie 1 Nephi 19:9). Het omvatte zijn liefdevolle gebruik van priesterschapsgeslacht. Het omvatte zijn gerechtvaardigde verontwaardiging toen Hij zonde veroordeelde (zie Romeinen 8:3) en toen Hij de tafels van de geldwisselaars omver gooide (zie Matteüs 21:12). En het omvatte alles wat Hem hartzeer opleverde. Hij werd door zijn eigen volk bespot, gezeseld en verstoten (zie Mosiah 15:5) — ja, zelfs verraden door de ene discipel en geloofend door een andere (zie Johannes 18:2–3, 25–27).

Maar hoe geweldig het ook was wat Hij tijdens zijn bediening deed — deze daden waren niet uniek, en zijn dat nog steeds niet. Een oneindig aantal mensen kan het voorbeeld van Jezus volgen. Zijn profeten, apostelen en andere bevoegde dienstknechten hebben soortgelijke daden verricht. Velen zijn om zijnentwil vervolgd (zie Matteüs 5:10; 3 Nephi 12:10). U kent zelf beslist ook eigentijdse broeders en zusters die er oprecht naar streven om het voorbeeld van de Heiland te volgen, maar daar een verschrikkelijke prijs voor betalen.

Maar zo hoort het. Dat is zijn hoop voor ons. De Heer heeft ons gevraagd zijn voorbeeld te volgen. Zijn oproepen zijn glashelder:

- ‘Wat voor [mensen] behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, [...] zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27; zie ook 3 Nephi 12:48).
- ‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken’ (Matteüs 4:19).
- ‘Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb’ (Johannes 13:15; zie ook Johannes 14:6).

Deze en andere teksten zijn niet geschreven als suggesties. Het zijn goddelijke opdrachten! Wij moeten zijn voorbeeld volgen!

Teneinde ons in staat te stellen te handelen naar ons verlangen om Hem te volgen, laten we vijf aspecten van zijn leven overwegen die we kunnen navolgen.

### Liefde

Als ik zou moeten vragen aan welk kenmerk van zijn leven u als eerste zou denken, vermoed ik dat u zijn eigenschap om lief te hebben zou noemen. Die eigenschap omvat zijn mededogen, vriendelijkheid, naastenliefde, toewijding, vergevensgezindheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid en nog veel meer. Jezus had zijn Vader en zijn moeder lief (zie Johannes 19:25–27). Hij had zijn familie en de heiligen lief (zie Johannes 13:1; 2 Tessalonicensen 2:16). Hij had de zondaar lief zonder de zonde te excuseren (zie Matteüs 9:2; LV 24:2). En Hij leerde ons hoe we blijk kunnen geven van onze liefde voor Hem. Hij zei: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ (Johannes 14:15). En om te onderstrepen dat zijn liefde niet *onvoorwaardelijk* was, voegde Hij daaraan toe: ‘Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde’ (Johannes 15:10; zie ook LV 95:12; 124:87).

Een andere uiting van de liefde van onze Heiland was zijn dienstbaarheid. Hij diende zijn Vader, en Hij diende de mensen om Hem heen. Wij moeten in beide opzichten zijn voorbeeld volgen. Wij moeten God dienen, wij dienen ‘in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben’ (Deuteronomium 10:12; zie ook 11:13; Jozua 22:5; LV 20:31; 59:5). En we moeten onze naasten liefhebben door ze te dienen (zie Galaten 5:13; Mosiah 4:15–16). Te beginnen met onze gezinsleden. De diepgevoerde liefdesband tussen ouders en kinderen, wordt verder gesmeed door de kinderen



**H**et onder-  
richt  
van de  
Heiland stak  
boven dat van alle  
andere leerkrach-  
ten uit omdat  
Hij onderwees in  
waarheden die  
van eeuwig belang  
zijn. Hij alleen  
kon ons doel in het  
leven onthullen.

DE BERGEBEDE, JAMES TISSOT; INZET: DETAIL VAN CHRISTUS EN DE RIJKE JONGEING, HEINRICH HOFMANN; GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN C. HARRISON CONROY CO.





in hun periode van volledige afhankelijkheid te dienen. Later in hun leven krijgen plichtsgetrouwe kinderen de kans tot het betonen van wederkerige liefde door hun bejaarde ouders te dienen.

### **Verordeningen**

Een tweede aspect van het voorbeeldige leven van de Heiland was de nadruk die Hij legde op heilige verordeningen. Tijdens zijn bediening in het sterfelijk leven liet Hij zien hoe belangrijk heilsverordeningen zijn. Hij liet Zich door Johannes dopen in de Jordaan. Zelfs Johannes vroeg: 'Waarom?'

Jezus legde uit: 'Aldus betaamt het *ons* alle gerechtigheid te vervullen' (Matteüs 3:15; cursivering toegevoegd). Niet alleen de verordening was van essentieel belang, maar ook het voorbeeld dat Jezus en Johannes gaven.

Later stelde de Heer de verordening van het avondmaal in. Hij legde aan zijn discipelen de zinnebeelden van het avondmaal uit en bediende ze aan hen (zie Matteüs 26:26–28; Marcus 14:22–24; Lucas 24:30).

Onze hemelse Vader heeft ons ook instructies gegeven aangaande verordeningen. Hij heeft gezegd: 'Zo moet gij ook in het koninkrijk des hemels wedergeboren worden uit water en uit de Geest en gereinigd worden door bloed, ja, het bloed van mijn Eniggeborene; opdat gij geheiligd kunt worden van alle zonde, en de woorden van het eeuwige leven kunt genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomstige wereld, ja, onsterfelijke heerlijkheid' (Mozes 6:59).

Tijdens de bediening van de Heer na zijn sterfelijke leven werden de hogere verordeningen voor de verhoging geopenbaard (LV 124:40–42). Hij biedt ons al die verordeningen in zijn heilige tempels. In onze tijd wordt hen die zich goed voorbereid hebben wassingen, zalvingen en begiftigingen geboden (zie LV 105:12, 18, 33; 110:9; 124:39). In de tempel kunnen we ons laten verzegelen aan onze huwelijkspartner, onze voorouders en ons nageslacht (zie LV 132:19). Onze Meester is een God van wetten en orde (zie LV 132:18). Zijn nadruk op verordeningen is een belangrijk onderdeel van het voorbeeld dat Hij ons heeft gegeven.

### **Gebed**

Een derde aspect van de voorbeeldige bediening van de Heer is gebed. Jezus bad tot zijn Vader in de hemel en leerde ons hoe we moeten bidden. We moeten tot God de eeuwige Vader bidden in de naam van zijn Zoon, Jezus



Christus, door de macht van de Heilige Geest (zie Matteüs 6:9–13; 3 Nephi 13:9–13; BJS, Matteüs 6:9–15). Ik houd van het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17. Daarin communiceert de Zoon vrijelijk met zijn Vader namens zijn discipelen, die Hij liefheeft. Het is een voorbeeld van doelmatig en mededogend gebed.

### **Kennis**

Een vierde aspect van het voorbeeld van de Heer is zijn goddelijke kennis. Zoals eerder gezegd erkennen veel niet-christenen Jezus als een groot leraar. En dat was Hij inderdaad. Maar waarmee onderscheidde Hij zich in zijn onderricht? Was Hij een vaardig instructeur in techniek, wiskunde of wetenschap? Als Schepper van deze wereld, en van andere werelden (zie Moses 1:33), had Hij dat beslist kunnen zijn. Of als Auteur van Schriftuur had Hij heel goed in literair schrijven kunnen onderrichten.

Het kenmerk waardoor zijn onderricht boven dat van alle andere leerkrachten uitstak, was dat Hij onderwees in waarheden van *eeuwig* belang. Hij alleen kon ons doel in het leven onthullen. Alleen van Hem konden wij vernemen van ons *voorsterfelijk* bestaan en ons *nasterfelijk* potentieel.

De Meesterleraar vertelde zijn sceptische toehoorders eens dat ze drie getuigen van Hem hadden:

- Johannes de Doper
- Jezus' daden
- De woorden van God de eeuwige Vader (zie Johannes 5:33–39).

Vervolgens bood Hij hun een vierde getuige: 'Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen' (Johannes 5:39).

Het woord *meent* kan aanvankelijk wat vreemd overkomen in die zin. Maar het is van essentieel belang voor de boodschap die Jezus over probeerde te brengen. Hij wist dat veel luisteraars echt *meenden* dat er eeuwig leven schuilde in de Schriften. Maar ze hadden het mis. De Schriften alleen kunnen ons *onmogelijk* het eeuwige leven verschaffen. Natuurlijk schuilt er kracht in Schriftuur, maar die kracht komt van Jezus. Hij *is* het Woord: *Logos*. In Hem is de kracht van het eeuwige leven: 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God' (Johannes 1:1; zie ook 2 Nephi 31:20; 32:3). En toen

bestrafte Jezus hen vanwege hun halsstarrige houding: 'En toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben' (Johannes 5:40).

De Meester zou ons kunnen overweldigen met zijn allesovertreffende kennis, maar dat doet Hij niet. Hij respecteert onze keuzevrijheid. Hij gunt ons de vreugde van het ontdekken. Hij moedigt ons aan om ons van onze eigen vergissingen te bekeren. Hij staat ons toe om de vrijheid te genieten die komt door onze bereidwillige gehoorzaamheid aan zijn goddelijke wet. En toch verschaft Hij ons door de manier waarop Hij zijn kennis gebruikt een goed voorbeeld.

### **Volharding**

Een vijfde aspect van de bediening van de Heer is zijn volharding tot het einde. Hij heeft Zich nooit aan zijn opdracht onttrokken. Hoewel Hij zwaarder leed dan wij ooit begrijpen zullen, gaf Hij niet op. Temidden van steeds zwaarder wordende beproevingen volhardde Hij tot het einde van zijn opdracht: verzoening brengen voor de zonden van alle mensen. Zijn laatste woorden aan het kruis waren: 'Het is volbracht' (Johannes 19:30).

### **Toepassing op ons leven**

Deze vijf aspecten van zijn leven zijn toe te passen in ons eigen leven. Het beste bewijs van onze verering van Jezus is zeker dat we Hem navolgen.

Als we beginnen te beseffen wie Jezus was en wat Hij voor ons heeft gedaan, kunnen we tot op zekere hoogte begrijpen hoe logisch het eerste grote gebod is: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht' (Marcus 12:30). Met andere woorden, alles wat we denken en doen en zeggen zou voort moeten vloeien uit onze liefde voor Hem en zijn Vader.

Vraag u af: 'Heb ik iemand meer lief dan de Heer?' En vergelijk uw antwoord dan met deze normen die de Heer heeft vastgesteld:

- 'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.'
- 'Wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig' (Matteüs 10:37).

Hoe groot de *liefde* voor familie en vrienden ook is, zij wordt verder vergroot als ze geworteld is in de liefde



**D**e aardse  
bediening  
van de  
Heer omvatte zijn  
voorbeeldige leven.  
Het omvatte zijn  
leringen, gelijke-  
nissen en leerredes.  
Het omvatte zijn  
liefdevolle gebruik  
van priester-  
schapsgezag.

voor Jezus Christus. Ouderlijke liefde voor kinderen heeft hier en in het hiernamaals meer betekenis vanwege Hem. Alle liefdevolle relaties worden in Hem op een hoger niveau gebracht. Liefde voor onze hemelse Vader en Jezus Christus geeft ons de verlichting, inspiratie en motivatie om een meer verheven liefde voor anderen te hebben.

*Verordeningen* richten onze dienstbaarheid op doelen met een eeuwige waarde. Ouders dienen te bedenken welke verordening als volgende nodig is voor ieder kind. Huisonderwijzers dienen te bedenken welke verordening als volgende nodig is in elk gezin dat zij bezoeken.

Het voorbeeld in *gebed* dat de Heiland ons heeft gegeven, herinnert ons eraan dat individueel gebed, gezinsgebed en gebedsvolle uitvoering van onze taken in de kerk een vast onderdeel van ons leven moeten worden. De wil van de Vader kennen en doen, geeft ons geestelijke kracht en vertrouwen (zie LV 121:45). Wij willen aan de kant van de Heer staan.

*Kennis* 'van de dingen zoals ze werkelijk zijn en van de dingen zoals ze werkelijk zullen zijn' (Jakob 4:13) stelt ons in staat om te handelen naar ware beginselen en leerstellingen. Die kennis zal ons gedrag op een hoger niveau tillen. Daden die anders gedreven worden door begeerte en emoties worden overtroffen door daden die voortkomen uit rede en rechtschapenheid.

Als we ons vast voornemen om *tot het einde te volharden*, vragen we niet om ontheffing uit onze roeping. Het betekent dat we volharden in het nastreven van een goed doel. Het betekent dat we een dierbare die is afgedwaald niet opgeven. En het betekent dat we onze eeuwige familiebanden altijd koesteren, zelfs in moeilijke tijden als er iemand getroffen wordt door ziekte, een handicap of de dood.

Ik bid met heel mijn hart dat de veranderende invloed van de Heer een groot verschil teweeg zal brengen in uw leven. Zijn zending en zijn bediening kunnen ieder van ons nu en voor altijd tot zegen zijn. ■

*Naar een toespraak, gehouden tijdens een devotionaal aan de Brigham Young University op 18 augustus 1998. Zie voor de volledige tekst in het Engels speeches.byu.edu.*

#### NOOT

1. *Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* (2007), p. 52.



# Paasweek

Onze Heiland Jezus Christus bracht in de laatste week van zijn leven de verzoening tot stand, wat zijn lijden in Getsemane omvatte, zijn kruisiging op Golgota, en zijn opstanding uit het graf.

Tijdens de raadsvergadering in de hemel, vóór de schepping van de aarde, presenteerde onze hemelse Vader zijn plan voor ons, zijn kinderen. We slaakten vreugdekreten toen onze hemelse Vader Jezus Christus koos om het heilsplan uit te voeren (zie Job 38:7 en Abraham 3:27). Jezus, in Betlehem geboren als zoon van Maria, leidde een zondeloos leven. Vanwege zijn verzoening kunnen wij terugkeren bij onze hemelse Vader en kunnen wij het eeuwige leven ontvangen. Jezus Christus zal in macht en heerlijkheid terugkeren om op aarde te wonen tijdens het duizendjarig rijk, en Hij is tijdens het laatste oordeel de rechter van alle mensen.

Hier volgen beelden uit de Bijbelfilmpjes waarin de laatste week uit het leven van de Heiland te zien is. U kunt de Schriftteksten bij elk beeld lezen. Voor een volledige chronologie van de gebeurtenissen, zie harmonie van de vier evangeliën in de Gids bij de Schriften. U vindt de Bijbelfilmpjes op [biblevideos.lds.org](http://biblevideos.lds.org).

AFBEELDINGEN © IRI





*Op de vijfde dag voor het Pascha reed Jezus zoals geprofeteerd op een ezel Jeruzalem in. De mensen eerden Hem als hun koning, ze riepen 'Hosanna' en spreidden hun kleren en palmtakken voor de ezel uit. (Zie Matteüs 21:1-11; Marcus 11:1-11; Zacharia 9:9.)*



*Voor de tweede keer in zijn sterfelijke bediening reinigde Jezus de binnenplaatsen van de tempel. 'Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol', zei Hij tegen de geldwisselaars (Matteüs 21:13). Toen kwamen er in de tempel veel blinden en lammen bij Hem en Hij genas hen. Maar toen de overpriesters en schriftgeleerden deze wonderen zagen, werden ze boos en zochten ze naar een gelegenheid om Hem te doden. (Zie Matteüs 21:12-17; Marcus 11:15-19.)*

*Jezus Christus, de eniggeboren Zoon in het vlees van de Vader, stemde erin toe om naar de aarde te gaan en alle mensen van de gevolgen van de val te redden. (Zie 1 Nephi 11:16-22, 26-33; Alma 7:10-13.)*





*Gedurende die week hield de Heiland enkele van zijn gedenkwaardigste leerredes, waaronder zijn leringen over het penningske van de weduwe. (Zie Marcus 12:41-44; Lucas 21:1-4.)*

*In de hof van Getsemane knielde de Heiland in gebed neer. Zijn lijden voor de zonden van de wereld deed Hem van pijn 'sidderen en uit iedere porie bloeden, en zowel lichamelijk als geestelijk [...] lijden' (LV 19:18). Al snel kwam Judas Iskariot met een groep gewapende mannen, die Jezus arresteerden. De discipelen lieten Jezus in de steek en vluchtten. (Zie Matteus 26:36-56; Marcus 14:32-50; Lucas 22:39-53.)*



*Tijdens zijn laatste maaltijd beloofde Jezus zijn apostelen dat zij de Trooster oftewel de Heilige Geest zouden ontvangen als Hij er niet meer was. Hij leerde ze om aan Hem te denken als ze aan het avondmaal deelnamen. Aan het eind van de avond sprak Jezus het hogepriesterlijk gebed uit, waarin Hij bad dat de discipelen eensgezind mochten zijn. (Zie Matteüs 26:17-30; Marcus 14:12-26; Lucas 22:14-32; Johannes 13-17.)*







*Na een onwettig proces en een wrede geseling stond Jezus Christus toe dat men Hem kruisigde, waarmee Hij het 'grote en laatste offer' bracht dat het heil mogelijk maakte voor alle kinderen van God (zie Alma 34:14–15). Voor het vallen van de nacht haalden de volgelingen van Jezus zijn lichaam van het kruis, kleedden het in linnen, voorzagen het van specerijen, en legden Hem in een graftombe. (Zie Matteüs 27; Lucas 23; Marcus 15; Johannes 19.)*



*Na het ochtendgloren op zondag kwam Maria Magdalena met andere trouwe vrouwen bij het graf om het lichaam van Jezus verder te zalven. Ze zagen dat de steen bij het graf was weggerold en vonden er twee engelen die een blijde boodschap verkondigden: 'Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft' (Matteüs 28:6). De herrezen Heiland had de lichamelijke dood overwonnen en ieder van ons in staat gesteld om te herleven: 'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden' (1 Korintiërs 15:22). (Zie Matteüs 28; Marcus 16; Lucas 24; Johannes 20.) ■*



# Kinderen voorbereiden

Jessica Larsen en Marissa Widdison

Kerkelijke tijdschriften

**D**e kinderjaren zijn een periode vol blijde eerste keren. De eerste keer iets nieuws eten, op een fiets rijden of naar school gaan, zijn enkele van de opwindende avonturen waar het leven van een kind uit bestaat. Wij als ouders kunnen kinderen helpen op dat pad van ontdekking. Als volwassenen in de kerk hebben we bovendien de kans om bij te dragen aan hun groei in het evangelie (zie LV 68:25). Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de doop van een kind — wat het eerste verbond is dat iemand met zijn liefhebbende hemelse Vader sluit — een mooie en zinvolle gebeurtenis is?

‘Het fundamentele doel van deze kerk is de jongeren te onderwijzen: eerst thuis en dan in de kerk’, heeft president Boyd K. Packer gezegd.<sup>1</sup>

In de volgende voorbeelden vertellen ouders hoe ze hun kinderen hebben voorbereid op de heilige verordeningen en verbonden van de doop en de bevestiging.

## We beginnen al jong

‘Het jaar dat een kind zeven wordt, is een tijd om te vieren’, zegt Lori, moeder van vier. Haar man en zij vertellen hun kinderen al over de doop vanaf de dag dat ze geboren worden. Maar als een kind zeven wordt, begint het gezin aan een gerichtere voorbereiding. Ze hebben elke maand een gezinsavondles over verschillende aan de doop verwante onderwerpen, zoals verbonden en het voorbeeld van Jezus.

Lori zegt dat de lessen in de maand dat een kind acht wordt heel bijzonder zijn. Dan toont ze de kinderen de kleren die ze droegen toen ze een naam en een zegen kregen, en vertelt ze over de dag dat die verordening werd verricht.

‘Het is het perfecte moment om iets te zeggen over de zegeningen van tempelverbonden’, merkt Lori op. ‘We maken elk kind duidelijk dat de keus om zich te laten dopen de eerste stap is in de voorbereiding op de zegeningen van de tempel.’

## OP DE DOOP



## We maken er een gezinsaan gelegenheid van

Monica, moeder van vier kinderen, beveelt aan om zo mogelijk oudere kinderen te laten helpen met het voorbereiden van hun jongere broertjes en zusjes. ‘Hun tienerbroer of -zus horen getuigen en vertellen over zijn of haar ervaring voegt veel toe aan de voorbereiding’, zegt ze. Lori vraagt de kinderen die zich op de doop aan het voorbereiden zijn hun jongere broertjes en zusjes te vertellen wat ze geleerd hebben.



### We gebruiken het voor zendingswerk

Toen Daniels dochter acht werd, wist hij dat ze vriendinnetjes die geen lid van de kerk waren over haar doopdag zou willen vertellen. Dus besloot het gezin om Allison's vriendinnetjes van school en uit de buurt uit te nodigen voor haar doop. De vriendinnetjes werd gevraagd om hun lievelingsbijbelteksten mee te nemen naar de doop. Na de doop onderstreepte Allison die verzen in haar nieuwe standaardwerken en schreef ze de namen van haar vriendinnen erbij in de kantlijn.

‘Uiteraard waren we die dag als haar familieleden overall sterk bij betrokken. Maar we lieten haar naderhand ook gewoon met haar vriendinnen praten over haar ervaring’, vertelt Daniel. ‘Het was echt een ontroerend moment toen we zagen dat ons kind een goed voorbeeld gaf.’

### Wij oefenen het gesprek met de bisschop

Kimberly, moeder van kinderen die bijna op doopleeftijd zijn, herinnert zich dat ze op achtjarige leeftijd naar het kantoortje van de bisschop ging. ‘Ik was zo zenuwachtig!’ zegt Kimberly.

Nu probeert ze ervoor te zorgen dat haar kinderen niet in paniek raken. Samen met haar man bespreekt ze het gesprek dat de bisschop houdt met de kinderen en stelt ze de doopvragen aan ze op dezelfde manier als dat in het doopgesprek wordt gedaan. Die gesprekken bereiken meer dan alleen de kinderen bekendmaken met de wijze waarop het gesprek verloopt: ze moedigen de kinderen aan om goed na te denken wat het doopverbond voor ze betekent.

### Wij hebben een geweldige kans

Deze ouders wijzen erop dat ze niets buitengewoons hebben gedaan om hun kinderen op de doop en de bevestiging voor te bereiden. Maar velen van hen spreken daarbij wel in termen van ‘grondig’ en ‘consequent’ om de lessen te beschrijven die ze in de loop der jaren hebben gegeven. ‘We zorgden ervoor dat de kinderen begrepen dat dit een belangrijke stap was, en dat het een ernstige zaak was’, aldus Kimberly. ‘We zorgden er altijd voor dat wij degenen waren die de voorbereiding deden, en dat we er niet alleen op hoopten dat ze het van hun jeugdwerkleerkrachten leerden.’

Wat hebben we een heerlijke kans gekregen om de kinderen die wij liefhebben voor te bereiden op de doop en de bevestiging! Doen wij dat onder gebed, dan helpt de Heer ons om van deze eerste verbondservaring een stevig fundament voor toekomstige geestelijke groei te maken. ■

*Op de volgende twee pagina's vindt u enkele vragen van kinderen over de doop en de bevestiging.*

### NOOT

1. Zie Boyd K. Packer, ‘Leer de kinderen’, *Liahona*, mei 2000, p. 16.



## Begrip van de doop

Marissa Widdison  
Kerkelijke tijdschriften



### **Wie doopt mij?**

Degene die je doopt, moet het priesterschap dragen, wat de macht is om in Gods naam te handelen. Toen Jezus Zich wilde laten dopen, ging Hij naar Johannes de Doper, want die had het priesterschap (zie Matteüs 3:13).

Je bisschop of gemeentepresident geeft degene die je doopt daar toestemming voor.



### **Moet ik onder water om me te laten dopen?**

Jezus werd door onderdompeling gedoopt, wat betekent dat Hij helemaal onder water ging en snel weer omhoog kwam (zie Matteüs 3:16). Zo word jij ook gedoopt. Als we op die manier gedoopt worden, herinnert dat ons eraan dat we ons oude leven achter ons laten en dat we aan een nieuw leven beginnen dat gewijd is aan de dienst aan God en zijn kinderen.



### **Welke beloften doe ik als ik gedoopt word?**

Als je gedoopt wordt, sluit je een verbond, een afspraak met beloften van twee kanten, met je hemelse Vader. Je belooft Hem dat je bepaalde dingen zult doen, en Hij belooft om je te zegenen. Dit verbond wordt genoemd in de avondmaalsgebeden die op zondag worden uitgesproken (zie LV 20:77–79). Jij belooft:

- Aan Jezus Christus te denken.
- Zijn geboden te onderhouden.
- De naam van Christus op je te nemen. Dat betekent dat je zijn werk het belangrijkste onderdeel van je leven maakt en dat je doet wat Hij wil in plaats van wat de wereld wil.

Als je je aan die belofte houdt, belooft onze hemelse Vader dat de Heilige Geest bij je zal zijn en dat je zonden vergeven worden.



### ***Wat is de Heilige Geest?***

De gave van de Heilige Geest is een van de mooiste gaven van onze hemelse Vader. Je doop in water is pas volledig als mannen die het Melchizedeks priester-schap dragen je een zegen geven om de Heilige Geest te ontvangen (zie Johannes 3:5).

De Heilige Geest is een lid van de Godheid. Hij getuigt van onze hemelse Vader en Jezus Christus en vertelt ons wat waar is. Hij helpt ons om geestelijk sterk te zijn. Hij waarschuwt ons voor gevaar. Hij helpt ons om te leren. De Heilige Geest kan ons helpen om Gods liefde te voelen.

Als je bevestigd wordt als lid van de kerk, kan de Heilige Geest altijd bij je zijn als je het goede kiest.



### ***Waarom moet ik minstens 8 jaar zijn om gedoopt te worden?***

De Heer heeft gezegd dat kinderen pas gedoopt mogen worden als ze oud genoeg zijn om het verschil te begrijpen tussen goed en kwaad, en volgens de Schriften is die leeftijd acht jaar (zie Moroni 8:11–12; LV 29:46–47; 68:27).





Ouderling  
Jairo Mazzagardi  
van de Zeventig

# Aangetrokken door de tempel

*Veel mensen worden onmiddellijk in hun hart getroffen door de tempel.*

Voordat ik als lid van het Tweede Quorum der Zeventig werd geroepen, waren mijn vrouw en ik enkele jaren werkzaam in de Braziliaanse Campinastempel en de São Paulotempel. In beide tempels verbaasde het me vaak dat mensen die langs de tempel reden er zo door werden aangetrokken dat ze stopten, naar binnen gingen en om informatie vroegen.

Als ze binnenkwamen, vertelden we ze dat ze pas verder naar binnen konden als ze zich daar op de juiste wijze op hadden voorbereid. Vervolgens legden we het doel van de tempel en enkele fundamentele evangelieleerstellingen uit, en vroegen we ze of ze met de zendingen wilden praten. Voor veel goede mensen doet de tempel geweldig zendingswerk omdat het rechtstreeks het hart van mensen kan raken.

Mijn vrouw, Elizabeth, en ik weten uit eigen ervaring hoe sterk die gevoelens zijn. Bijna veertig jaar geleden begon een goede vriend en collega die lid van de kerk was in gesprekken met ons terloops het evangelie te noemen. Hij stuurde enkele keren zendingen naar ons toe. We vonden de zendingen aardig en stemden ermee in om de zendingenlessen te volgen, maar we



waren eigenlijk niet geïnteresseerd in hun leringen.

Maar dat veranderde in oktober 1978 toen mijn collega ons en enkele andere vrienden uitnodigde om mee te gaan naar de open dagen van de São Paulotempel. Hij huurde op eigen kosten enkele busjes om zijn vrienden mee te nemen naar de tempel, die ongeveer tachtig kilometer bij ons vandaan was.

Toen Elizabeth de doopruijme betrad, had ze een gevoel dat ze nog nooit eerder had gehad. Later herkende ze het als de Heilige Geest. Dat gevoel gaf haar veel vreugde. Op dat moment wist ze dat de kerk waar was en dat ze er lid van wilde worden.

Ik kreeg aan het eind van de rondleiding een soortgelijk gevoel toen we naar de verzegelkamer gingen en hoorden over de leer van het eeuwige gezin. Die leer raakte me. Ik had succes in mijn beroep, maar ik voelde al heel lang een leegte van binnen. Ik wist niet hoe ik die leegte moest opvullen, maar ik had het gevoel dat het iets met het gezin te maken had. In die verzegelkamer begonnen de puzzelstukjes in mijn gedachten en mijn hart op hun plek te vallen.

Binnen enkele dagen namen de zendelingen weer contact met ons op. Die keer wilden we hun boodschap graag horen.

Ze moedigden ons aan om vurig over de waarheid te bidden. Ik besloot dat dit de enige manier was waarop ik *kon* bidden. Ik wist dat ik pas kon besluiten om lid te worden van de kerk als ik een echt getuigenis had. Ik wilde heel graag mijn hemelse Vader vragen om een bevestiging en was ervan overtuigd dat Hij me antwoord zou geven. Ik vertelde Hem over de diepste verlangens van mijn hart en vroeg Hem om me een antwoord te geven dat me de verzekering zou geven dat lid worden van de kerk de juiste beslissing was.

De week daarop zat de vriend die ons had uitgenodigd voor de open dagen van de tempel achter me in de zondagsschool. Hij leunde naar voren en zei wat tegen me. Wat hij zei, was precies dat waar ik om had gebeden. Ik twijfelde er niet aan dat onze hemelse Vader door hem tot mij sprak. Ik was destijds een strenge, harde man, maar mijn hart smolt en ik begon te huilen. Toen mijn vriend was uitgesproken, vroeg hij mijn vrouw en mij of we ons wilden laten dopen. We namen de uitnodiging aan.

Op 31 oktober 1978, minder dan een maand na ons bezoek aan de São Paulotempel, werden we gedoopt en bevestigd. De volgende dag gingen we naar de tweede inwijdingsdienst in de São Paulotempel. Een jaar later keerden we er terug met onze twee zoons en lieten ons als gezin aan elkaar verzegelen. Alledrie die gelegenheden waren mooie, gedenkwaardige momenten. We hebben die gevoelens in de loop der jaren in stand gehouden met geregelde aanbidding in de tempel.

Tot op de dag 28 jaar na onze doop stonden mijn vrouw en ik weer in de São Paulotempel. Ik was net geroepen als tempel-president. Het was een ontroerende ervaring voor ons om door het huis van de Heer te lopen en opnieuw de gevoelens te krijgen die tot onze bekering hadden geleid.

De tempel blijft mij en mijn vrouw erg gelukkig maken. Als we een jong echtpaar naar de tempel zien komen om zich voor eeuwig te laten verzegelen, hebben we sterke gevoelens van hoop.

Veel mensen over de hele wereld zijn er aan toe om de boodschap van het evangelie te horen. Zij dorsten naar hetzelfde als ik dertig jaar geleden. De tempel en de tempelverordeningen kunnen die dorst lessen en de leegte in die mensen opvullen. ■



## ER WAS IETS MIS MET MIJN VLIEGTUIG

Op een avond kreeg ik bij het taxiën met mijn vliegtuig vol passagiers op weg naar de startbaan het gevoel dat er iets mis was met de stuurinrichting van het vliegtuig. Om mijn geestelijke ingeving te bevestigen, verliet ik de taxibaan en draaide ik enkele keren 360 graden in de rondte. Alles leek in orde.

Ik dacht: 'Moet ik opstijgen en zorgen dat de passagiers hun bestemming op tijd bereiken, of moet ik terug naar de gate gaan?' Ik wist dat teruggaan een lange vertraging zou opleveren. Taxibanen zijn voor eenrichtingsverkeer. Ik zou moeten wachten tot de verkeersleiding voor het grondverkeer me de kans kon geven om tegen de verkeersstroom in te

gaan. En dan moesten we wachten tot de onderhoudsploeg het vliegtuig had nagekeken. De ontstane vertraging zou problemen opleveren voor de luchtvaartmaatschappij en voor de passagiers die op hun bestemming werden opgewacht of die een aansluitende vlucht moesten halen. Ik vroeg me ook af hoe de onderhoudsafdeling zou reageren op mijn rapport dat het vliegtuig een probleem had terwijl ik alleen maar een sterk gevoel had om op af te gaan.

Als gezagvoerder van het vliegtuig was ik verantwoordelijk voor onze veiligheid, dus besloot ik op mijn ingeving af te gaan en terug te keren.

Aangekomen bij de gate zei ik tegen de monteur dat ik het gevoel had dat

er iets mis was met het vliegtuig maar dat ik niet wist wat het probleem was. Hij geloofde niet dat er iets mis was.

'Het was waarschijnlijk gewoon de natte taxibaan', zei hij. 'U bent waarschijnlijk geslipt op het asfalt.' Maar hij stemde ermee in om de stuurinrichting in het neuswiel te onderzoeken. Na zijn controle vroeg hij me om de passagiers van boord te laten gaan zodat hij een testrit kon maken met het vliegtuig.

Toen hij een half uur later terugkwam, was hij erg bezorgd. Tijdens de testrit had hij af en aan een schurend geluid gehoord. Toen hij remde om te draaien en terug te keren naar de gate, raakte hij de controle over het vliegtuig kwijt en reed bijna van de taxibaan af.

Uit een nadere inspectie bleek dat de remmen de vorige avond niet goed onderhouden waren. Als ik na onze vlucht met het vliegtuig was geland, zouden de remmen het hebben begeven en zou ik de controle over het vliegtuig zijn kwijtgeraakt.

Ik kreeg een ander vliegtuig voor de vlucht en leverde mijn passagiers drie uur later veilig op hun bestemming af.

Ik ben blij dat ik naar de influisteringen van de Geest luisterde. Ik weet dat de Geest ons zal helpen als we ernaar streven om leiding van de Heer te ontvangen en we luisteren naar de ingevingen die we krijgen. ■

Craig Willie, Utah (VS)

Ik vroeg me af hoe de onderhoudsafdeling zou reageren op mijn rapport dat het vliegtuig een probleem had terwijl ik alleen maar een sterk gevoel had om op af te gaan.



## VREUGDE IN HET LEVEN

Ik las een keer een conferentietoespraak van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hoewel ik die toespraak eerder had gehoord en gelezen, viel een bepaalde zin mij op. Ik bleef eraan denken.

Enkele uren later kwam mijn zoon, die met vrienden in een appartement woonde, langs voor een bezoekje. Hij was op voltijdzending geweest en was enkele semesters naar de hogeschool geweest. Hij wist niet zeker welke kant hij op moest met zijn opleiding en welke loopbaan hij moest kiezen. Omdat hij gefrustreerd was en meende dat naar school gaan voorlopig een verspilling van tijd en geld was, was hij met zijn studie gestopt en had een volledige baan genomen.

Hij vertelde me dat een van zijn vrienden had voorgesteld om een baantje te zoeken in de Caribische Bahama's en daar enkele maanden plezier te maken. Mijn zoon was erg enthousiast over het vooruitzicht. Ik snapte heel goed dat zo'n zorgeloze tijd een jonge man zou aanspreken.

En toen dacht ik aan de boodschap van ouderling Scott die zo'n indruk op me had gemaakt. Ik pakte de *Ensign* en las mijn zoon voor: 'U bent hier op aarde met een goddelijk doel. Dat doel is niet om eindeloos vermaakt te worden of voortdurend pleziertjes na te jagen. U bent hier om beproefd te worden, om u te bewijzen zodat u de aanvullende zegeningen kunt ontvangen die God voor u heeft. U hebt de intomende uitwerking van

geduld nodig.' ('Finding Joy in Life', *Ensign*, mei 1996, p. 25.)

Zonder een woord te zeggen pakte mijn zoon het tijdschrift aan, liep weg en las de hele toespraak. Het enige wat hij later zei, was dat zijn eilandavontuur niet doorging.

Hij ging uiteindelijk naar de politie-school, en door die beslissing ontmoette hij zijn toekomstige vrouw. Ze zijn in de Mesatempel (Arizona, VS) getrouwd en hebben drie fijne kinderen. In 2010 haalde mijn zoon zijn bachelorsgraad en nu ondervindt hij 'vreugde in het leven'.

Het avontuur dat mijn zoon in gedachten had, had best heel fijn

kunnen zijn. Maar aan de andere kant had het ook een geestelijk risico in kunnen houden. Telkens als ik hier aan denk, raakt de Geest mijn hart.

Ik ben dankbaar voor de woorden van de profeten en voor de ingeving over een toespraak waarmee ik mijn zoon kon helpen. Ik ben ook dankbaar dat mijn zoon naar een boodschapper van de Heer luisterde en zich door de Geest liet beïnvloeden. Ik weet dat we veel zegeningen en barmhartigheden krijgen als we luisteren naar de leringen van de Heiland en zijn dienstknechten. ■  
Karen Rockwood, Idaho (VS)



Toen mijn zoon me vertelde dat een van zijn vrienden had voorgesteld om enkele maanden plezier te maken in de Bahama's, moest ik denken aan de boodschap van ouderling Scott.



## DE TELEFOON GING UIT

In maart 1997 zijn mijn man en ik gedoopt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We woonden toen in de Russische stad Rostov-aan-de-Donau.

Bij het bestuderen van de kerkelijke leer werden veel vragen die ik had, beantwoord. Het was interessant om te leren over het heilsplan en het gebruik van de doop voor de doden. Het verbaasde me toen ik vernam dat we ons konden laten dopen voor onze overleden voorouders.

Een jaar na onze doop vroeg de zendingspresident ons of we ons wilden voorbereiden om naar de tempel te gaan. Bij onze voorbereiding begonnen we ook aan familiehistorisch onderzoek. Op een dag dacht ik na over dit werk, toen de telefoon ging. Het was mijn schoonmoeder. Ik vroeg haar of ze me een lijst wilde sturen met de namen van de overleden voorouders aan mijn mans kant van de familie. Ze was verbaasd en zei dat de doop voor de doden geen christelijke leer was, maar iets dat de

mormonen hadden bedacht. Ik wist niet zeker hoe ik daar op moest antwoorden, want ik kende geen Schriftteksten die de leer ondersteunden.

Terwijl ik nadacht over een antwoord, ging de telefoon uit. Ik wist even niet zeker wat er was gebeurd, maar ik hing op en ging naar de slaapkamer. Ik pakte het Nieuwe Testament, knielde neer, en vroeg mijn hemelse Vader om me te laten zien waar ik het antwoord kon vinden.

Na mijn gebed deed ik de Bijbel open. Ik had het gevoel dat iemand me had gezegd om vers 29 te lezen op de pagina waar ik de Bijbel had opengeslagen. Het was 1 Korintiërs 15, en het vers ging over de leer van de doop voor de doden.

Ik was ontroerd en verbaasd dat mijn hemelse Vader mijn gebed meteen had verhoord. Het was een fantastisch gevoel.

Ik was nog diep in gedachten verzonken over het gebeurde toen de telefoon plotseling weer ging. Het was mijn schoonmoeder. Ze vroeg waarom de telefoon was uitgegaan. Ik zei dat ik dat niet wist, maar vroeg haar om haar Bijbel open te slaan en 1 Korintiërs 15:29 te lezen.

Enkele dagen later lag er een lijst met overleden voorouders op tafel. Mijn schoonmoeder had de tekst gelezen en geloofde nu dat de Heiland bij monde van de apostel Paulus in de leer van de doop voor de doden had onderwezen.

God heeft hen die dit verlossingswerk doen grote zegeningen beloofd. Ik weet dat het waar is. ■

Seda Meliksetyan (Armenië)



Mijn schoonmoeder zei dat de doop voor de doden geen christelijke leer was, maar een verzinsel van de mormonen.

## WAAR KAN IK ZO'N TIJDSCHRIFT KRIJGEN?

Op reis met mijn gezin van de Amerikaanse staat Nevada naar Alaska knoopte ik een gesprekje aan met een lange, vriendelijke dame aan de andere kant van het gangpad.

Ze vroeg me waar ik heenging, en ik vertelde dat we naar Juneau in Alaska gingen om onze zoon en zijn gezin te bezoeken. Ze vertelde dat ze uit Las Vegas kwam. En ze werd emotioneel toen ze eraan toevoegde dat ze naar Juneau ging om met haar schoonfamilie een herdenkingsdienst bij te wonen voor haar man, met wie ze twintig jaar getrouwd was geweest. Hij was kort geleden gestorven aan kanker.

Ik keek naar de dame aan de andere kant van het gangpad en bedacht hoe blij ik was dat ik het heilsplan kende en dat ik tempelwerker was in de Las Vegastempel. Ik vroeg me af wat ik kon doen om deze vrouw op te beuren.

En plotseling herinnerde ik me een uitspraak van Joseph Smith die ik in de ZHV had uitgedeeld. Bij de oprichting van de zustershulpvereniging merkte hij op: '[De zusters van de ZHV] schieten de vreemdeling te hulp; zij gieten olie en wijn in het gewonde hart van de verdrukte; zij drogen de tranen van de wees en schenken het hart van de weduwe vreugde.' (*Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith*, [2007], p. 486.)

Ik keek nog eens naar haar. Ik zag een vreemdeling die van haar stuk was, een weduwe met een gewond



Ik vroeg me af wat ik kon doen om deze vrouw, die onlangs haar man was kwijtgeraakt, kon opbeuren.

hart. Ik herinnerde me dat ik eerder die dag in de *Ensign* van juli 2011 had gelezen. Daar stonden enkele opbeurende artikelen, en ik meende dat die haar misschien wat bemoediging en troost konden bieden.

Ik vatte al mijn moed samen, sloeg het tijdschrift open bij een artikel en vroeg haar om het te lezen. Ik keek nauwlettend naar haar en tot mijn verbazing las ze elke zin — en heel aandachtig. Toen ze klaar was, las ze nog een artikel.

Blijkbaar had iets wat ze had gelezen haar geraakt. Ze drukte het

tijdschrift stevig tegen haar borst en veegde een traan uit haar oog.

'Waar kan ik zo'n tijdschrift krijgen?' vroeg ze. Ik zei dat ze het mocht houden. Toen las ze nog wat.

Bij aankomst in Juneau pakte ze mijn hand vast, keek me recht in de ogen en zei: 'Dankuwel.'

Ik leerde daardoor een belangrijke les. We worden omringd door vreemden met een gewond hart die een woord van bemoediging nodig hebben, en die we moeten vertellen wat wij als heiligen der laatste dagen weten. ■ Sharon Rather, Nevada (VS)



*Soms moet je iets goeds opgeven  
voor iets beters.*

# HET **betere** KIEZEN

**Matthew D. Flitton**

Kerkelijke tijdschriften

**O**p een dag verraste Zoltán Szücs uit het Hongaarse Szeged zijn kajakcoach met de aankondiging dat hij niet meeding naar een wedstrijd in Duitsland.

‘Het was op dezelfde dag als mijn doop, dus zei ik nee’, zegt Zoltán.

De zeventienjarige Zoltán had al veel kajakwedstrijden gewonnen. De sport is populair in Hongarije en Zoltán was goed — goed genoeg om eventueel prof te worden. Zoltán zou niet alleen maar één wedstrijd overslaan. Hij stond op het punt om het kajakken helemaal op te geven. Hij had iets beters te doen.

Zoltán had veel aan het kajakken gehad. In de loop van de jaren had hij van zijn coach zelfbeheersing, gehoorzaamheid en hard werken geleerd. Zoltán had ook geleerd om niets te doen, te eten of te drinken dat zijn prestaties negatief zou beïnvloeden. Het was geen makkelijk leven; het was eenzaam, en beroeps worden zou nog meer tijd kosten. Beroepskajakkers oefenen twaalf uur per dag en doen op zondag mee aan wedstrijden.

‘Kajakken slokte bijna al mijn tijd op’, zegt Zoltán. ‘Ik was fanatiek.

En daardoor was er heel veel wat ik niet deed.’

Daarom besloot Zoltán dat hij zich niet zowel aan het evangelie als aan kajakken kon wijden. In 2004 zei hij tegen zijn coach dat hij ging stoppen met kajakken.

Eerder dat jaar waren de zendelingen zijn moeder lessen gaan geven. Hij deed daar zelf niet aan mee. Hij nam met tegenzin zijn moeders uitnodiging voor haar doop aan. Maar zodra hij binnenkwam in de kerk, werd zijn hart geraakt door wat hij voelde. Zoltán wilde wel met de zendelingen praten, deels omdat hij zich met hen kon identificeren.

‘Ik vond zendelingen interessant omdat ze normale mensen waren die een hogere norm naleefden’, zegt hij.

Omdat Zoltán als kajakker al een hogere norm naleefde, zag hij makkelijk in dat de leringen van het evangelie waardevol waren. Twee maanden later werd hij gedoopt.

Eerst dacht hij dat hij door wilde gaan met kajakken maar alleen de zondagse wedstrijden zou overslaan. Maar omdat hij iemand is die iets graag helemaal goed wil doen, besloot hij om het kajakken helemaal op te geven.

Hij deed na zijn doop een poging om als hobby te blijven kajakken.

Toen hij dat deed, vroeg zijn coach hem om te helpen met het coachen van anderen, en met het organiseren van reisesjes, omdat hij zelf niet meer aan wedstrijden meedeed. Maar hij wilde geen afspraken maken over kajakken, of een andere activiteit, die zijn discipelschap in de weg zouden staan.

Dus hing Zoltán zijn peddel aan de wilgen en wijdde hij zich aan dienstbetoon in de kerk. Die beslissing deed denken aan een besluit dat president Howard W. Hunter (1907–1995) nam toen hij trouwde. President Hunter was een vaardig musicus en speelde tientallen instrumenten. Hij speelde ’s avonds in een orkest, maar de levenswijze van de mensen met wie hij omging, was in strijd met de evangelienormen. En dus legde president Hunter zijn instrumenten weg en haalde ze alleen te voorschijn als er thuis gezongen werd.<sup>1</sup>

Zoltán miste het kajakken, maar hij beseftte dat hij zoveel van de sport hield dat die liefde het eventueel van zijn liefde voor de Heer kon winnen als hij er te sterk bij betrokken bleef.



*Zoltán Szücs uit Szeged (Hongarije) heeft het kajakken opgegeven om meer tijd te besteden aan het evangelie.*



Datzelfde beginsel is toe te passen op elke bezigheid die ons verhindert om te zijn wat God van ons verwacht. Het zou voor ieder van ons wel eens beter kunnen zijn om het zonder bepaalde dingen te stellen, zelfs als het goede dingen zijn. Liever dat dan ons eeuwige leven riskeren om ze wél te hebben.

‘De kerk werd mijn hele leven’, zegt Zoltán. ‘Toen ik eenmaal besepte dat ik niet van kajakken kon leven als ik actief wilde zijn, en dat het niet meer dan een hobby zou zijn, werd het makkelijk om het op te geven. In plaats daarvan wilde ik me helemaal op mijn hemelse Vader richten.’

Zoltán begon het evangelie net zo intens te bestuderen als hij elke bezigheid aanpakt. Hij stelde zich ten doel om op zending te gaan. Hij wilde in zijn eigen land blijven om andere mensen te onderwijzen.

Hij heeft een zending vervuld in Hongarije en is nu leraar Engels aan een middelbare school. Het evangelie is nog steeds zijn hoogste prioriteit. ‘Er zijn dingen die we moeten opgeven omdat ze onze relatie met God in de weg staan’, zegt hij. ‘Zodra we weten dat dit moet, is het makkelijk om iets slechts op te geven. Soms zien we echter niet in dat we ook wel eens iets goeds moeten opgeven voor iets beters. We denken dat we ermee door kunnen gaan omdat het niet slecht is, dat we eraan kunnen vasthouden en toch Gods plan kunnen volgen.’ Maar Zoltán weet dat we het goede moeten opgeven als het ons ervan weerhoudt om Gods plan voor ons te volgen. ■

#### NOOT

1. Zie *Howard W. Hunter*, Eleanor Knowles (1994), p. 81.



## ‘Hoe leg ik aan mijn vriend uit waarom het geen goed idee is om de wet van kuisheid te overtreden?’

**O**nze hemelse Vader wil dat we gelukkig zijn en dat we de leiding van zijn Geest verdienen. Daarom heeft Hij ons geboden gegeven om onze gedachten, woorden en daden binnen gepaste grenzen te houden. De wet van kuisheid draagt

ertoe bij dat het vermogen tot voortplanting alleen binnen de grenzen van het huwelijk wordt gebruikt. Eén reden dat Hij ons gebiedt om het vermogen tot voortplanting alleen in de huwelijksrelatie tussen man en vrouw te gebruiken, is deze: ‘Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk te worden geboren en te worden opgevoed door een vader en een moeder.’<sup>1</sup>

Je kunt je vriend een exemplaar van *Voor de kracht van de jeugd* geven. Er staan meerdere redenen in waarom het goed is om de wet van kuisheid na te leven: ‘Door seksueel rein te zijn, bereid je je voor op het sluiten en naleven van heilige tempelverbonden. Je bereidt je voor op een harmonieus huwelijk en op het krijgen van kinderen, die deel gaan uitmaken van een eeuwig en liefdevol gezin. Je beschermt jezelf tegen de geestelijke en emotionele schade die volgt op seksuele omgang met iemand met wie je niet wettig bent gehuwd. Ook bescherm je jezelf tegen schadelijke ziektes. Seksuele reinheid geeft je zelfvertrouwen en waar geluk. Het sterkt je vermogen om nu en in de toekomst goede beslissingen te nemen.’<sup>2</sup>

### De tempel



Onze hemelse Vader heeft een goddelijk doel voor ogen voor ieder van ons, en dat doel kunnen we in de tempel vervullen. We moeten goed leven zodat we ons in de tempel voor eeuwig aan onze familieleden kunnen laten verzegelen. Dan kunnen we weer bij onze hemelse Vader wonen. En, belangrijker nog, dan hebben we oneindige vreugde, een vreugde die hen die niet goed leven niet kunnen krijgen.

*Alofa M. (18), Samoa*

### Huwelijk en gezin



Wij worden aangemoedigd om seksueel rein te zijn zodat we in aanmerking komen om naar de tempel te gaan en heilige verbonden na te komen. Als we de wet van kuisheid volgen, kunnen we in de toekomst aan sterke huwelijks- en gezinsbanden werken. Satan is er altijd om ons te verleiden, maar door gebed, Schriftstudie en omgang met goede vrienden kunnen we verleiding overwinnen.

*Resty M. (16), Filipijnen*

### Negatieve consequenties

Overtreden van de wet van kuisheid heeft veel negatieve consequenties, maar je leert ze niet allemaal bij het vak gezondheid op school. Als je de wet van kuisheid overtreedt, kan dit de Geest verdrijven, de mensen die je na staan kwetsen, en je een naar gevoel over jezelf geven. Ik stel voor dat je het filmpje ‘Chastity: What Are the Limits?’ bekijkt. [Zie [youth.lds.org](http://youth.lds.org), beschikbaar in het Engels, Portugees en Spaans.]

*Matthew T. (17), Utah (VS)*

### Reinheid en respect

Door de wet van kuisheid te volgen, blijven we rein in Gods ogen, houden we ons zelfrespect en maken we het makkelijker voor anderen om ons te respecteren. Als we de wet van kuisheid gehoorzamen, laten we zien dat we kinderen van God zijn en dat we er hoge normen op nahouden. We hoeven dan nergens spijt van te hebben. Gehoorzamen we onze hemelse Vader, en met name deze wet, dan zijn we hier op aarde en in het hiernamaals gelukkiger.

*Alyana G. (19), Filipijnen*

*De antwoorden gelden als leidraad en niet als officiële uitspraak over de leerstellingen van de kerk.*

## Een heilig geschenk

Als we de gave van voortplanting te luchtig opvatten, behandelen we dit kostbare geschenk van God als iets heel gewoons. Als je iemand iets schenkt en de ontvanger vindt het niet zo bijzonder, dan lijkt dat nogal ondankbaar. Je moet het vermogen tot voortplanting altijd als iets heiligs behandelen; we zijn allemaal een tempel van God en moeten onszelf zo rein en zuiver houden als een tempel.

*Jaron Z. (15), Idaho (VS)*

## Dan is de Geest bij ons



Als je rein blijft van zonde, dan ben je zoveel gelukkiger en gezegender. Ons lichaam is als een tempel, en onze hemelse Vader 'woont niet in onheilige tempels' (Alma 7:21).

Dus als we rein blijven van zonde, kan de Geest in ons wonen.

*Maryann P. (14), Arkansas (VS)*

## Belangrijke vragen

Beantwoord de vraag van je vriend met enkele eigen vragen: 'Als je toekomstige vrouw je nu eens kon zien?' Alle mensen van wie ik heb gehoord dat ze de wet van kuisheid hebben overtreden, hebben daar spijt van gekregen. 'Als je toekomstige kind nu eens vraagt of je de wet van kuisheid hebt overtreden?' Je vriend moet leren hoe belangrijk de wet van kuisheid nu is, voordat een zoon of dochter later die vraag stelt. Je moet jezelf rein en zuiver houden om een gezond en gelukkig leven te leiden zonder het schuldgevoel van een overtreden heilige wet.

*Robyn K. (13), Utah (VS)*

## Deugd en kuisheid



De Heer verheugt zich in deugd en kuisheid, en alles moet op de juiste tijd gebeuren. De wet van kuisheid is een

gebod van de Heer. Gebed en het gezelschap van de Geest zijn de volmaakte combinatie om te weten dat kuisheid een zegen is.

*Selene R. (18), Nicaragua*

## Binnen het huwelijk

Ik zou uitleggen aan mijn vriend dat de wet van kuisheid overtreden geen goed idee is omdat het vermogen om je voort te planten alleen is geschapen voor paren die wettig zijn gehuwd. Als we de wet van kuisheid overtreden, raken we de Heilige Geest kwijt.

*Augustina A. (15), Ghana*

### NOTEN

1. 'Het gezin: een proclamatie aan de wereld', *Liahona*, november 2010, p. 129.
2. *Voor de kracht van de jeugd* (boekje, 2011), p. 35.



## OVERTREDEN VAN DE WET VAN KUISHEID LEVERT ERNSTIGE SCHADE OP

'De Heer staat man en vrouw binnen het blijvende verbond van het huwelijk toe om de heilige vermogens tot voortplanting in al hun lieflijkheid en pracht te gebruiken binnen de grenzen die Hij heeft gesteld. (...)

'De Heer heeft die intieme handelingen buiten het blijvende huwelijksverbond verboden omdat ze zijn doeleinden ondermijnen. Binnen het heilige huwelijksverbond voldoen dergelijke relaties aan zijn plan. Als ze op enige andere wijze voorkomen, gaan ze in tegen zijn wil. Ze veroorzaken dan ernstige emotionele en geestelijke schade. Ook al beseffen de desbetreffende personen het nu niet, later zullen ze het wel inzien. Seksuele onreinheid belemmert de invloed van de Heilige Geest.'

**Ouderling Richard G. Scott, van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Making the Right Choices', *Ensign*, november 1994, p. 38.**

## VOLGENDE VRAAG

'Wat moet ik doen als er op school een onderwerp wordt besproken dat tegen de leringen van het evangelie ingaat, zoals abortus?'

Stuur je antwoord vóór 15 mei naar [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org), of per post naar:

*Liahona*, Questions & Answers 5/13  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, VS

De redactie kan reacties inkorten of duidelijker formuleren.

Vermeld de volgende informatie en toestemming in je e-mail of brief: (1) volledige naam, (2) geboortedatum, (3) wijk of gemeente, (4) ring of district, (5) je schriftelijke toestemming en, als je jonger dan achttien jaar bent, die van je ouders om je antwoord en foto af te drukken. Een e-mailbericht is voldoende.





President  
Thomas S. Monson

# PRIESTERSCHAPSROEPINGEN VERVULLEN

Heb je wel eens bedacht wat de waarde van een mensenziel is? Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel **potentieel** er in ieder van ons schuilgaat?

Ik woonde laatst een ringconferentie bij waar mijn vroegere ringpresident, Paul C. Child, Leer en Verbonden 18 opsloeg, en voorlas: ‘Bedenkt dat **de waarde van zielen** groot is in de ogen van God’ (vers 10).

En toen vroeg hij: ‘Wat is de waarde van een mensenziel?’ Hij vroeg geen bisschop, ringpresident of hogeraadslid om een antwoord. In plaats daarvan vroeg hij het aan een president van een ouderlingenquorum.

De geschrokken man leek wel een eeuwigheid te zwijgen en zei toen: ‘De waarde van een mensenziel is haar **vermogen om zoals God te worden.**’

Alle aanwezigen dachten na over dat antwoord. President Child vervolgde zijn boodschap, maar ik bleef verder nadenken over dat geïnspireerde antwoord.

Het is een ontzagwekkende taak om de kostbare zielen die onze Vader heeft voorbereid op zijn boodschap **te bereiken, te onderwijzen en te raken.** Het is vaak niet zo eenvoudig om daarin te slagen. Doorgaans gaan

er **tranen, beproevingen, vertrouwen en getuigenis** aan vooraf.

Gods dienstknechten putten troost uit deze verzekering van de Meester: ‘Ik ben met u al de dagen’ (Mattheüs 28:20). Die magnifieke belofte steunt jullie, broeders in de Aäronische priesterschap, als je wordt geroepen voor een leiderschapspositie in de quorums van diakenen, leraars en priesters. Het moedigt je aan in je voorbereiding op een zending. Het troost je op momenten van ontmoediging, waar iedereen mee te maken krijgt.

‘Welnu, **wordt niet moede goed te doen,** want gij legt het fundament van een groot werk’, zegt de Heer. ‘En uit het kleine komt het grote voort.’

‘De Heer verlangt het hart en een gewillige geest’ (LV 64:33–34). **Blijvend geloof, voortdurend vertrouwen en een vurig verlangen** zijn altijd de kenmerken geweest van hen die de Heer met heel hun hart hebben gediend.

Als er broeders aanwezig zijn die vinden dat

zij niet voorbereid zijn, of zelfs niet in staat om gehoor te geven aan een roeping om te dienen, te offeren, het leven van anderen tot zegen te zijn, laat hen dan aan deze waarheid denken: **‘Wie God roept, die maakt Hij ook bekwaam.’** ■

*Naar een toespraak gehouden tijdens de algemene aprilconferentie van 1987.*

## HOE JONGEREN DIT HEBBEN TOEGEPAST

‘Weten dat de Heer aan mijn kant staat helpt mij onthouden waarom ik op zending ga: om de Heer te dienen en andere mensen tot onze Heiland, Jezus Christus, te brengen. Ik weet dat Hij mij niets laat doormaken wat ik op zending niet aankan.’

**Dilan M., Utah (VS)**



FOTO: ILLUSTRATIE CODY BELL © IRI

## SPREK MET DE HEER

**T**oen ik vijftien was, vond ik een meisje in mijn klas leuk. Ik wilde met haar uit. Ze was aantrekkelijk, maar ik vroeg me af of ik haar pas uit moest vragen ik zestien was geworden. Ik dacht aan Alma 37:37: 'Raadpleeg de Heer bij al uw handelingen, en Hij zal u ten goede leiden.' En dat is wat ik deed. Ik bad, en wachtte enkele dagen op antwoord van de Heer voordat ik een beslissing nam.

Op een dag riep de bisschop me in de kerk bij zich en vroeg me om de daaropvolgende zondag een toespraak te houden. En raad eens wat het onderwerp was? Ga pas daten als je zestien bent. Ik meende dat dit het antwoord van de Heer was, en het antwoord was nee. Hoe kon ik iets verkondigen dat ik zelf niet deed?

Omdat ik de Heer had geraadpleegd, kwam ik erachter wat de Heer van mij wilde en kon ik verleiding weerstaan. Ik weet dat als we de Heer raadplegen, Hij ons zijn wil zal vertellen, en dan worden we rijk gezegend.

Eduardo Oliveira, Ceará (Brazilië)



## MIJN LIEVELINGSTEKST

### LEER EN VERBONDEN 24:8

Deze Schrifttekst geeft mij een goed gevoel als ik een beproeving doormaak, want er staat: 'Ik ben met u, ja, tot aan het einde van uw dagen.' Dat betekent volgens mij dat als ik Hem zoek, mijn hemelse Vader altijd bij mij is tot het eind van mijn leven.

Alex Ortiz, Nuevo Casas Grandes (Mexico)



## DE KRACHT VAN DE VERZOENING

**T**oen de zendelingen mij lesgaven, waren Jezus Christus en zijn verzoening altijd de belangrijkste onderwerpen van hun lessen. Ze legden uit dat de verzoening een gave van Jezus Christus aan ieder van ons is. Het is een gave die we in ons dagelijks leven kunnen gebruiken als we beproevingen doormaken of als we zondigen. De kracht van de verzoening verheft, geneest en helpt ons om op het enge en smalle

pad te blijven dat naar het eeuwige leven leidt.

Toen de zendelingen dit vertelden, kreeg ik een sterk gevoel dat tot mij getuigde dat het waar was, en ik besloot lid te worden van de kerk.

Later besloot ik om op zending te gaan, want ik wilde andere mensen over deze fantastische gave vertellen. Ik heb gemerkt dat andere mensen die ik over de verzoening vertelde, daardoor een andere levensweg zijn ingeslagen. En voor mij vond er echt een volledige verandering plaats doordat ik niet alleen hoorde van de verzoening, maar die ook toepaste.

Ik weet dat de verzoening echt heeft plaatsgevonden. Als we de uitwerking ervan gebruiken in ons leven, kan alles ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren toch goed komen, en dan hebben we vreugde.

Iloriti Taburuea (Kiribati)







De Bijbel



Het Boek van Mormon

WAAROM WE HET

# BOEK VAN MORMON

NODIG HEBBEN

Sommige mensen vragen zich misschien af waar het Boek van Mormon voor nodig is terwijl we al de Bijbel hebben. In feite heeft Jezus Christus getuigd dat dit zou gebeuren (zie 2 Nephi 29:133). Er zijn veel redenen waarom het Boek van Mormon belangrijk is in onze tijd (zie bijvoorbeeld 2 Nephi 29:7–11). Hier volgen enkele redenen waarom het van onmisbaar belang is.

## Eveneens een testament aangaande Jezus Christus

Het is in de Schriften een patroon om de waarheid in de kerk van Christus aan te tonen met meerdere getuigen. Het Boek van Mormon is na de Bijbel een tweede getuige van Christus. Ouderling Mark E. Petersen



### TWEE GETUIGEN

'De Bijbel is een getuige van Jezus Christus; het Boek van Mormon ook. Waarom is een tweede getuige zo essentieel? De volgende illustratie is misschien nuttig: hoeveel rechte lijnen kunt u door een enkele punt op een vel papier trekken? Het antwoord is: ontelbaar. Stel u even voor dat die enkele punt de Bijbel voorstelt en dat er honderden rechte lijnen door dat punt lopen die verschillende interpretaties van de Bijbel voorstellen en dat iedere interpretatie een andere kerk vertegenwoordigt.

'Maar wat gebeurt er als er op dat vel papier een tweede punt staat dat het Boek van Mormon voorstelt? Hoeveel rechte lijnen kunt u trekken tussen deze twee punten: de Bijbel en het Boek van Mormon? Maar één. Slechts één interpretatie van de leerstellingen van Christus voldoet aan het getuigenis van deze twee getuigen.

'Steeds opnieuw is het Boek van Mormon een bevestigende, verduidelijkende, samenhangende getuige van de leerstellingen in de Bijbel.'

Ouderling Tad R. Callister van het Presidium der Zeventig, 'Het Boek van Mormon — een boek van God', *Liahona*, november 2011, p. 75.



(1900–1984) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ooit gezegd: ‘De voornaamste reden dat we het Boek van Mormon hebben, is dat alle waarheid op de verklaring van twee of drie getuigen vast komt te staan.’ (Zie 2 Korintiërs 13:1.) We hebben de Bijbel. We hebben ook het Boek van Mormon. Dit zijn twee getuigen — twee Schriftuurkronieken — van twee volken uit de oudheid die ver van elkaar verwijderd waren, maar beide getuigden van de goddelijke aard van Jezus Christus.’<sup>1</sup> President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft daar aan toegevoegd: ‘We moeten niet vergeten dat de Heer zelf het Boek van Mormon heeft verschaft als zijn voornaamste getuige.’<sup>2</sup>

### De volheid van het evangelie

Wij weten dat er in de loop der tijd ‘duidelijke en waardevolle dingen’ uit de Bijbel ‘zijn genomen’ (1 Nephi 13:40). Het Boek van Mormon verduidelijkt de leer van Christus en heeft de volheid van het evangelie teruggebracht op aarde (zie 1 Nephi 13:38–41). Een paar voorbeelden: door het Boek van Mormon weten we dat de doop door onderdompeling moet plaatsvinden (zie 3 Nephi 11:26) en dat kleine kinderen niet gedoopt hoeven te worden (zie Moroni 8:4–26).

### De kern van de herstelde kerk

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het Boek van Mormon ‘de sluitsteen van onze godsdienst’ is.<sup>3</sup> Met dat in gedachte lijkt het geen toeval dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

op 6 april 1830 is opgericht, slechts elf dagen na 26 maart 1830, de dag waarop het Boek van Mormon voor het eerst in de verkoop was gegaan. De kerk werd pas opgericht toen haar sluitsteenstandaardwerk aan de leden ter beschikking was gesteld.

### Een zegen

Aangaande het Boek van Mormon heeft de profeet Joseph Smith gezegd dat ‘de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook.’<sup>4</sup> Het heeft de macht om levens te veranderen — ook het uwe, en dat van andere mensen die u over het boek vertelt. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium, heeft getuigd: ‘De uitwerking van het Boek van Mormon op uw karakter, kracht en moed om Gods getuige te zijn, staat vast. De leer en de dappere voorbeelden in dat boek zullen u verheffen, leiden en bemoedigen. (...) Een gebedsvolle studie van het Boek van Mormon leidt tot geloof in God de Vader, in zijn geliefde Zoon, en in zijn evangelie. Het zal uw geloof in Gods profeten, vanouds en hedendaags, versterken. (...) Het zal u dichter bij God brengen dan enig ander boek. Het zal uw leven ten goede veranderen.’<sup>5</sup> ■

### NOTEN

1. Mark E. Petersen, ‘Evidence of Things Not Seen’, *Ensign*, mei 1978, p. 63.
2. *The Teachings of Ezra Taft Benson* (1988), p. 204.
3. Joseph Smith, in de inleiding tot het Boek van Mormon.
4. Joseph Smith, in de inleiding tot het Boek van Mormon.
5. Henry B. Eyring, ‘Een getuige’, *Liahona*, november 2011, pp. 69–70.



## MEEDOEN MET DE DISCUSSIE



In de maand april bestuderen de priesterschapsquorums, de jongevrouwenklassen en de zondagschoolklassen de afval en de herstelling (als de wijk of gemeente de lessen in het Nederlands heeft). De komst van het Boek van Mormon was een belangrijk onderdeel van de herstelling. Bedenk na het lezen van dit artikel hoe anders je leven is omdat je het Boek van Mormon hebt. Je zou het antwoord daarop in je dagboek kunnen schrijven. Vertel anderen er eventueel over door er thuis, in de kerk en op sociale media van te getuigen.





**GROEI IN  
VRUCHTBARE GROND:  
TROUWE JONGEREN UIT**

Cindy Smith

# OEGANDA





*Jongeren in Oeganda die het evangelie van Jezus Christus aannemen en naleven, zien overal om hen heen het geloof en de hoop toenemen.*

Oeganda, een land in het hart van oostelijk Afrika, is gezegend met golvende heuvels vol suikerriet en bananenbomen, en met jonge mensen die klaar zijn om het evangelie van Jezus Christus aan te nemen en na te leven.

In 2010 werd de eerste ring georganiseerd in Oeganda. De kerk groeit er snel. Alle wijken en gemeenten hebben veel jongemannen en jongevrouwen.

### **Een banier oprichten, een voorbeeld zijn**

De jongevrouwen in een van de wijken waren geïnspireerd door deze lering van zuster Elaine S. Dalton: 'Nu is de tijd voor eenieder van ons om op te staan en onze banier

te laten wapperen om de wereld tot deugd op te roepen.'<sup>1</sup> De jongevrouwen beklommen een heuvel met uitzicht op de stad en lieten goudkleurige banieren wapperen als symbool van hun belofte om een voorbeeld van deugd te zijn. Ze zongen samen 'Hoog op der bergen kruin' (lofzang 5).

Deze jongevrouwen hebben de lat van hun persoonlijke normen voor rechtschapenheid hoger gelegd. Hun getuigenis is gesterkt door hun gehoorzaamheid, en dit heeft anderen beïnvloed. Zuster Dalton heeft gezegd: 'Jullie mogen nooit de kracht van jullie rechtschapen invloed onderschatten.'<sup>2</sup> En net als een banier wappert het voorbeeld van deze jongevrouwen in het zicht van de hele wereld.

Net als veel andere jongevrouwen in Oeganda loopt Sandra enkele kilometers naar de kerk, helpt ze op vrijdag met de schoonmaak van het

gebouw en gaat ze op zaterdag naar het seminarie. Door de week staat ze om vijf uur in de ochtend op om schoolboeken te bestuderen, loopt ze naar school en komt ze na zessen in de avond thuis. Ze heeft vanwege geldproblemen een jaar niet naar school gekund maar benadert haar moeilijkheden met een positieve houding: 'Het evangelie heeft mij echt geholpen om standvastig en onwrikbaar te blijven.'

Sandra is het enige kerklid bij haar thuis, maar haar ouders steunen haar dienstbetoon als kerklid, wat bijvoorbeeld bleek toen ze de wijk hielp om het terrein rond een weeshuis op te

Sandra





**Bovenaan:** jongeren wonen samen een haardvuuravond van de ring bij.  
**Boven:** Susan (midden), vluchteling in Oeganda, vond vrede in het evangelie en nam haar broertjes, zusjes en andere kinderen mee naar de kerk.

**Midden:** de jongevrouwen in deze wijk werken graag aan hun Persoonlijke vooruitgang.

**Rechts:** Dennis gaf een plekje in een professionele voetbalploeg op om het evangelie te verkondigen. Hij en andere jongemannen in zijn priestersquorum brachten offers en overwonnen moeilijkheden om een zending te vervullen.

ruimen. Haar familie ziet dat het evangelie haar heeft geholpen om sterk te blijven, zelfs als ze met onopgeloste problemen zit. Nadenkend over die bron van kracht, zegt Sandra: 'Als ik naar de kerk ga, heb ik het gevoel dat ik de wapenrusting Gods aandoe' (zie Efeziërs 6:11-17).

Susan, die korter geleden lid van de kerk is geworden, houdt van de kerk. Ze kwam oorspronkelijk uit het zuiden van Soedan. Haar familie ontvluchtte de ontberingen daar en was in Oeganda zo gezegend om de

zendelingen te ontmoeten. Ze heeft als vluchtelingemoedsrust en veiligheid gevonden in het evangelie. Op zondag nam ze haar jongere broertjes en zusjes mee naar de kerk, en soms wel tien andere kinderen die geen lid van de kerk waren. Na de onverwachte dood van een familielid keerde ze terug naar het zuiden van Soedan, waar ze nu wacht tot de kerk in haar omgeving wordt gevestigd. Zowel Susan als Sandra komen moeilijkheden tegen op hun pad, maar ze vertrouwen op God en plukken de vruchten van het naleven van het evangelie van Jezus Christus (zie Alma 32:6-8, 43).

### **Offers brengen om op zending te gaan**

Jongemannen in Oeganda beginnen al heel jong voetbal te spelen. Ze gebruiken daarvoor stevig bij elkaar gebonden takken als bal. Dennis had al van jongs af aan aanleg voor de sport en zijn middelbare school gaf hem een beurs om te spelen voor hun ploeg.

Na de middelbare school bood een profploeg hem een







salaris, kost en inwoning. Het was een droom die uitkwam, maar Dennis wist dat het zijn plannen om later dat jaar op zending te gaan in de weg kon staan.

Dennis' verlangen om te doen wat zijn hemelse Vader wilde, was zo sterk dat hij niet eens in de verleiding wilde



komen bij de ploeg te blijven als de tijd zou komen om op zending te gaan. Veel mensen trokken zijn keus in twijfel, maar Dennis is ervan overtuigd dat hij de juiste beslissing heeft genomen, zowel voor zichzelf als voor anderen. 'Mijn twee kleine broertjes en mijn kleine zusje zijn net gedoopt', zegt hij. 'Ik had nooit gedacht dat mijn zus naar het evangelie zou luisteren. Als ik zie dat God wonderen tot stand brengt in mijn familie, geeft dat hoop voor mijn toekomst.'

In de wijk waar Dennis naartoe gaat bestuderen de jongemannen wekelijks *Predik mijn evangelie*. Ze zijn een soort ploeg geworden die nauw samenwerkt met de voltijdzendingelingen en vrienden meeneemt naar zondagse bijeenkomsten en doorde-weekse activiteiten, zoals basketbal en voetbalwedstrijden. De priesters

hebben vrienden en anderen gedoopt die ze samen met de zendingelingen hebben onderwezen. In de loop van enkele jaren heeft deze jongemannenploeg de hele wijk gesterkt. En vier van hen, onder wie Dennis, hebben een oproep ontvangen naar het zendingsgebied Nairobi (Kenia).

Overeenkomstig de raad van ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen waren zij 'lang voor het indienen van [hun] zendingsaanvraag, een zending'.<sup>3</sup> Dat deden ze door als quorum samen te werken, en daarmee werden ze de best mogelijke ploeg.

Alle vier de zendingelingen overwonen tegenslagen om op zending te kunnen gaan. Wilberforce legt uit: 'Ik had [vanwege de kosten] al bijna alle hoop opgegeven dat ik op zending kon gaan, maar toen las ik Matteüs 6:19–20: 'Verzamelt u geen schatten op aarde, [...] maar verzamelt u schatten in de hemel.' Door hard en toegewijd te werken, was ik in staat om mijn doel van een zending vervullen te bereiken. Ik doe erg graag zendingswerk. Niets is beter dan eerst het koninkrijk der hemelen zoeken.'

### Hoop voor de toekomst

De jongeren in Oeganda helpen met de opbouw van Gods koninkrijk in hun land, en ze hebben grote hoop voor de toekomst. Hoewel er geen tempel is in het oosten van Afrika, kijken de jongeren uit naar het moment dat zij in een verafgelegen tempel zullen trouwen. Een activiteit van de ring ging over voorbereiding op de tempel. Aan het slot gaf een lid

van het ringpresidium zijn getuigenis: 'God heeft jullie lief. Jullie zijn de toekomst van de kerk in Oeganda.' Deze rechtschapen jongeren oefenen al een hele goede invloed uit.

De jongemannen en jongevrouwen van Oeganda offeren wereldse zaken op voor eeuwigdurende zegeningen. Ze hebben het zaadje van geloof gezaaid en verzorgen het liefdevol (zie Alma 32:33–37). Net als een boom vol vruchten (zie Alma 32:42) laten de jongeren anderen in dit vruchtbare land delen in de vreugde van het evangelie. ■

*Cindy Smith woonde in Oeganda toen haar man daar werkte. Ze wonen nu in de Amerikaanse staat Utah.*

#### NOTEN

1. Elaine S. Dalton, 'Terugkeren naar deugd', *Liahona*, november 2008, p. 80.
2. Elaine S. Dalton, *Liahona*, november 2008, p. 80.
3. David A. Bednar, 'Zending worden' *Liahona*, november 2005, p. 45.







# Wat is een **ECHTE VRIEND?**

**Elaine S. Dalton**

Algemeen jongevrouwenpresidente

De definitie van een vriend is door de hedendaagse sociale media anders geworden. We denken tegenwoordig misschien dat we heel veel 'vrienden' hebben. En het is waar: we vinden het fijn om op de hoogte kunnen blijven van het leven van de vele kennissen die we hebben, onze vroegere vrienden en zelfs de mensen die we niet persoonlijk hebben ontmoet maar die we toch onze vrienden noemen.

In de context van de sociale media wordt de term 'vriend' vaak gebruikt voor *contactpersonen* in plaats van voor *relaties*. Je kunt je 'vrienden'

een boodschap sturen, maar dat is niet hetzelfde als een persoonlijke relatie met iemand hebben.

Soms concentreren we ons alleen maar op het *hebben* van vrienden. Maar misschien moeten we ons concentreren op het *zijn* van een vriend.

Er zijn veel definities die beschrijven wat het inhoudt een vriend te zijn. Ik zal nooit vergeten dat ik ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen hoorde vertellen wat het inhoudt een vriend te zijn, en hoe groot de invloed is die vrienden op ons hebben. Zijn definitie heeft

een blijvende uitwerking op mijn leven gehad. Hij zei: 'Vrienden zijn mensen die het makkelijker maken om het evangelie van Jezus Christus na te leven.'<sup>1</sup> In die zin is aan het welzijn van de ander denken de kern van ware vriendschap. Het is iemand anders op de eerste plaats zetten. Het is volkomen eerlijk, trouw en kuis zijn in alles wat je doet. Misschien is het woord *toewijding* wel de sleutel tot de betekenis van ware vriendschap.

Toen mijn dochter Emi vijftien was, nam ze een besluit over de soort vrienden die ze wilde uitzoeken. Op een ochtend zag ik dat haar boek-van-mormon was opengeslagen bij Alma 48. Ze had de verzen met een beschrijving van aanvoerder Moroni gemarkeerd: 'Moroni was een sterk en machtig man; hij was een man van volmaakt verstand. (...) Hij was een man die onwrikbaar was in het geloof in Christus' (verzen 11, 13). In de kantlijn had ze geschreven: 'Ik wil uitgaan en trouwen met iemand als Moroni.' Toen ik naar Emi keek, en zag met wat voor jongemannen ze omging en met wie ze later uitging toen ze zestien was geworden, zag ik in dat ze zelf een goed voorbeeld was van die eigenschappen en dat ze andere mensen hielp om hun identiteit als zoons



van God, als priesterschapdraggers en als toekomstige vaders en leiders eer aan te doen.

Ware vrienden beïnvloeden hen met wie zij omgaan om ‘een beetje hoger te stijgen [en] een beetje beter te worden’.<sup>2</sup> Jullie kunnen elkaar helpen, en met name de jongemannen, om zich voor te bereiden en een eervolle zending te vervullen. Je kunt elkaar helpen om zedelijk rein te blijven. Jullie rechtschapen invloed en vriendschap zullen een eeuwige uitwerking hebben, niet alleen maar op het leven van hen met wie je omgaat, maar zelfs op toekomstige generaties.

De Heiland noemde zijn discipelen zijn vrienden. Hij zei:

‘Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

‘Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

‘Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik *vrienden* genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt’ (Johannes 15:12–15; cursivering toegevoegd).

Leef je het evangelie van Jezus Christus na en vertel je andere mensen erover, dan zul je mensen aantrekken die je vriend willen zijn. Niet alleen maar een contactpersoon op sociale media, maar de soort vriend die de Heiland was in zijn woorden en zijn voorbeeld. Streef je ernaar een vriend te zijn voor anderen en je licht te laten schijnen, dan zal je invloed

veel mensen met wie je omgaat tot zegen zijn. Ik weet dat als je erop concentreert om een vriend te zijn voor anderen — een vriend volgens de definitie van de profeten en de voorbeelden in de Schriften — je gelukkig zult zijn. Je zult dan een goede invloed op de wereld hebben, en op een dag de heerlijke belofte ontvangen die in Schriftteksten over ware vriendschap wordt genoemd: ‘Dezelfde betrekkingen die hier onder ons bestaan, zullen ook daar onder ons bestaan, maar zullen dan gepaard gaan met eeuwige heerlijkheid’ (LV 130:2). ■

#### NOTEN

1. Robert D. Hales, ‘This Is the Way; and There Is None Other Way’, *Brigham Young University Speeches of the Year, 1981–1982* (1982), p. 67.
2. Zie Gordon B. Hinckley, ‘De zoektocht naar uitmuntendheid’, *De Ster*, september 1999, p. 8.

#### BELANGRIJKE DENKBEELDEN OVER VRIENDSCHAP

‘Kies vrienden en vriendinnen die dezelfde normen en waarden hebben. Dan kunnen jullie je aan elkaar optrekken. Goede vrienden en vriendinnen vergemakkelijken het naleven van hoge normen.

‘Om goede vrienden te hebben, moet je zelf eerst een goede vriend(in) zijn. (...)

‘Pas ervoor je normen te verlagen om iemands vriend(in) te worden.’

*Voor de kracht van de jeugd* (boekje, 2011), p. 16.



# Mijn **UITNODIGING** tot **HEIL**

Emerson José da Silva

**A**ls jongeman luisterde ik naar veel godsdiensten en raakte ik in de war omdat ze allemaal een andere uitleg gaven aan de Schriften. Ik vond het gebrek aan eerbied dat ik in sommige kerken zag niet prettig en ik gaf mijn zoektocht naar een kerk om bij te wonen op.

Enkele jaren later liet een vriend, Cleiton Lima, zich dopen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij vertelde dat niet aan me, ook al waren we goede vrienden. Maar na verloop van tijd begon ik veranderingen in hem te zien. Op zondagochtend ging ik meestal naar zijn huis om voetbal te spelen, maar hij was er nooit. Dat gebeurde twee of drie zondagen achter elkaar. Eindelijk vertelde Cleiton dat hij niet meer kon voetballen op zondag omdat hij dan de





dag des Heren niet heiligde. Ik zei: 'Die kerk maakt je gek.'

Toen nodigde Cleiton me uit om mee naar de kerk te gaan. Ik maakte me er met een smoesje van af omdat ik nog steeds teleurgesteld was in godsdienst. Tien maanden lang nam Cleiton zendingen mee om me les te geven, maar ik had altijd een smoes of zei dat ik het te druk had. Maar hij gaf het niet op.

Op een dag in juni nodigde hij me uit om mee te gaan naar een dansavond in de kerk. Ik plaagde hem: 'Is er gratis eten en zijn er heel veel meisjes?' Lachend zei hij ja!

Ik moet toegeven dat mijn liefde door de maag ging. Ik ging naar de kerk en vond het geweldig. Ik werd door iedereen begroet, at heel veel en kreeg interesse om een bijeenkomst bij te wonen. Toen ik op zondag in de kerk aankwam, maakte ik kennis met heel veel mensen en hoorde ik ze hun getuigenis geven. Ik wist niets van het

Boek van Mormon, maar ik voelde de Geest van de Heer toen diverse kerkleden getuigden: 'Ik weet dat het Boek van Mormon waar is, dat dit de Kerk van Jezus Christus is, en dat Joseph Smith een profeet van God was.' Ik had me nog nooit zo fijn gevoeld. Ik wilde nog steeds niet naar de zendingen luisteren, maar die getuigenisdienst had me geraakt.

De daaropvolgende week vroeg Cleiton me opnieuw om mee naar de kerk te gaan. Ik had iets anders te doen, dus ik kon niet. Ik zag hoe teleurgesteld hij was toen ik zei dat ik niet wist of ik kon gaan.

Maar op zondag werd ik wakker met een verlangen om naar de kerk te gaan. Ik stond op om tien voor zeven, wat ik moeilijk vond, maakte me klaar en wachtte tot Cleiton langskwam. Hij was verrast toen hij me helemaal aangekleed op hem zag wachten. Die zondag sprak de bisschop over het priesterschap. Ik voelde de Geest heel sterk en had het gevoel dat ik de zendingenlessen moest volgen. Tegen het eind van de jongemannenvergadering wist ik dat ik me wilde laten dopen.

Na de kerk zei ik tegen Cleiton: 'Ik wil me laten dopen!'

Hij dacht dat ik een grapje maakte.

Maar toen zei hij: 'Als ik de zendingen bel, maak je dan een afspraak met ze?' Ik zei ja.

Ik kreeg les van hele goede zendingen. Toen ik de boodschap van de herstelling hoorde, voelde ik een nog sterkere bevestiging dat ik me moest laten dopen. Maar ik wilde zelf weten dat het Boek van Mormon waar was. De zendingen markeerden Moroni 10:3-5 in mijn exemplaar van het Boek van Mormon en stelden voor dat ik God zou vragen of het waar was.

De volgende avond bedacht ik dat ik nog niet in het Boek van Mormon had gelezen. Toen ik begon te lezen, voelde ik een hele sterke geest. Ik bad, en nog voordat ik klaar was, wist ik dat het Boek van Mormon waar was. Ik ben God dankbaar voor het verhoren van mijn gebed. In juli 2006 liet ik me dopen.

Later was ik op zending in het zendingsgebied Cuiabá (Brazilië), en mijn vriend Cleiton in het zendingsgebied Santa Maria (Brazilië). Wij deden toen wat Cleiton voor mij had gedaan: mensen uitnodigen om tot Christus te komen en hen helpen om het herstelde evangelie aan te nemen door in Jezus Christus te geloven, zich te bekeren, zich te laten dopen en de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Dat is de ware weg naar verlossing.

Laten wij altijd onze vrienden en familieleden vragen of ze iets over het evangelie te weten willen komen, want deze uitnodiging van de Heiland was gericht tot alle mensen: 'Komt tot Mij' (Matteüs 11:28). Ik weet dat dit de Kerk van Jezus Christus is en dat het nu tijd is om iedereen uit te nodigen tot Hem te komen. ■





# TIEN MANIEREN OM TE WETEN DAT JE TOT **BEKERING BENT GEKOMEN**

Tyler Orton

Ik leerde in de priesterschapsvergadering dat een van de doelen van de Aäronische priesterschap is ons te helpen om ons 'te bekeren tot het evangelie van Jezus Christus en de leringen ervan na te leven.'<sup>1</sup> Ik wist niet zeker wat het inhield om me 'te bekeren tot het evangelie van Jezus Christus.' Ik vroeg mijn ouders en mijn broers en zussen wat het volgens hen betekende, en samen bespraken we enkele manieren om te zien of je je bekeert.

Er zijn er waarschijnlijk meer, maar hier zijn tien manieren die wij bedachten. Omdat bekering een levenslang proces is, hoeven we niet meteen op al deze gebieden

volmaakt te zijn, maar we kunnen op deze manieren wel zien of we vooruitgang maken.

**1.** Als je bekeerd bent, *weet* je niet alleen wat je moet doen, maar *wil* je ook het goede doen. Het is niet genoeg om alleen maar het verkeerde te vermijden omdat je bang bent gesnapt of gestraft te worden. Als je echt bekeerd bent, wil je graag het goede doen.

**2.** Een ander teken van bekering is dat je het verkeerde niet meer wilt doen. De Anti-Nephi-Lehieten zijn hier een goed voorbeeld van. Toen zij bekeerd waren tot het evangelie van Christus, gingen zij 'een verbond met God

aan [...] om Hem te dienen en zijn geboden te onderhouden' (Mosiah 21:31). Net als de Nephieten die koning Benjamin onderwees waren zij 'niet meer geneigd [...] om kwaad te doen' (Mosiah 5:2). Ze raakten echt bekeerd tot het evangelie van Christus en Satans verleidingen hadden geen macht meer over hen.

**3.** Als je bekeerd bent, dan maak je je drukker over wat God van je vindt dan wat andere mensen van je vinden. Op mijn school in Indonesië drinken de leerlingen nogal veel alcohol. Soms is het verleidelijk om te gaan feesten als alle anderen dat ook doen en ze je

uitlechen omdat jij het niet doet. Mijn broer is vaak uitgenodigd om te gaan drinken en feesten, maar hij heeft dat nooit gedaan. Hij stond pal voor zijn geloof. Het was moeilijk, en hij bracht heel wat avonden alleen thuis door. In de afscheidswaarden van leerlingen bij de diploma-uitreiking vertelden enkelen hoe verbaasd ze waren dat het hem lukte om de druk van leeftijdgenoten te weerstaan en vast te houden aan zijn normen. Ze vertelden hem hoe ze daarom tegen hem opzagen. Hij liet door de druk van leeftijdgenoten te weerstaan, zien dat hij bekeerd was.

**4.** Als je bekeerd bent, doe je je best om altijd het evangelie na te leven, en niet alleen op zondag of als het goed uitkomt, maar altijd. Je gedrag hangt niet alleen af van je gezelschap of wie er naar je kijkt. Als je leeftijdgenoten een schuine mop vertellen of een onfatsoenlijke film kijken, dan doe je niet mee omdat er niemand naar je kijkt; in plaats daarvan sta je pal voor je geloof.

**5.** Als je bekeerd bent, ben je aardiger en barmhartiger in je omgang met anderen. Je oordeelt, bekritiseert of roddelt niet. Je bent je bewuster van andermans gevoelens en het wordt een gewoonte om te



5.



### EEN ZEKERE MANIER OM GELUKKIG TE WORDEN

'De Heer wil dat de leden van zijn kerk volledig bekeerd zijn tot zijn evangelie. Dat is de enige zekere manier om nu geestelijk veilig en voor eeuwig gelukkig te zijn.'

Ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der Zeventig, 'Door zijn kerk bekeerd tot het evangelie', *Liahona*, mei 2012, p. 15.



6.



2.

*Om te laten zien dat ze hun verbond om het evangelie na te leven zouden nakomen, begroeven de bekeerde Lamanieten hun wapens (zie Alma 24).*





kijken hoe je anderen kunt dienen en helpen. Als je op school door de gang loopt en iemand laat zijn boeken vallen, dan hoef je niet eens na te denken, maar help je automatisch.

**6.** Als je bekeerd bent, wordt je verlangen om te bidden groter en heb je tijdens je gebeden het gevoel dat je echt met God communiceert. Je ruimt altijd tijd in om te bidden, hoe je je ook voelt en wat er ook in je leven gebeurt. President Ezra Taft Benson (1899–1994) heeft tegen ons gezegd: ‘Als we geen zin hebben om te bidden, moeten we bidden totdat we er wél zin in hebben.’<sup>2</sup>

**7.** Als je tot bekering komt, zie je uit naar de zondag omdat het de sabbat is. Als de zondag aanbreekt,

denk je niet ‘O jee, vandaag kan ik niet rondhangen met mijn vrienden en kan ik niet naar de film’, maar denk je ‘Fijn, vandaag kan ik naar de kerk en kan ik aandacht besteden aan geestelijke dingen, en tijd doorbrengen met mijn familie!’

**8.** Als je tot bekering bent gekomen, onderhoud je de geboden en zoek je niet naar smoesjes, excuseer je je gedrag niet en zoek je geen grijze gebieden op. Je probeert niet de grenzen te verkennen; je houdt je gewoon aan de geboden omdat je weet dat dat de beste keuze is.

**9.** Als je bekeerd bent, zie je ernaar uit om je tiende te betalen. Je ziet het als een voorrecht en vindt tien procent niet zoveel, vooral

vergeleken met de zegeningen en voldoening die je erdoor krijgt. Die zegeningen zijn veel meer waard dan het geld dat je betaalt.

**10.** Als je tot bekering komt, heb je een sterk verlangen om anderen te vertellen over de waarheid en het geluk dat je hebt gevonden. Een goed voorbeeld uit de Schriften is Lehi's droom waarin hij zo graag zijn gezinsleden van de heerlijke vruchten van de boom des levens wilde geven. Toen hij die vruchten proefde, dacht hij niet eerst aan zichzelf, maar aan zijn gezin, en wilde hij dat zij er ook van zouden nemen en hetzelfde geluk zouden voelen (zie 1 Nephi 8:12).

Samengevat weet je dat je tot bekering aan het komen bent als je begint de hogere wet na te leven, het evangelie van Jezus Christus. Je leeft zowel de geest van de wet als de letter van de wet na. Je leeft het evangelie in alle aspecten van je leven na. Je leeft het evangelie volledig na, niet omdat het moet maar omdat je het wilt. Je bent vrolijker en aardiger, en je wilt de persoon worden die je hemelse Vader wil dat je wordt. Je wilt net zo worden als Jezus Christus en wilt zijn voorbeeld volgen. Als je die persoon bent geworden, ben je echt tot bekering gekomen. ■

*Tyler Orton woont in Java (Indonesië).*

#### NOTEN

1. *Handboek 2: de kerk besturen* (2010), 8.1.3.
2. Zie Ezra Taft Benson, ‘Bidt altijd’, *De Ster*, juni 1990, p. 4.



# HARD WERKEN IS **DE MOEITE WAARD**

Je zult verbaasd staan als je ziet wat je kunt bereiken als je het maar blijft proberen.

*(Zie Voor de kracht van de jeugd [boekje, 2011], pp. 40–41.)*





# Oma Deny's kleine

## zendeling

**Emília Maria Guimarães Correa**

*‘Wanneer een mens door de macht van de Heilige Geest spreekt, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der mensenkinderen’ (2 Nephi 33:1).*

**V**ítor woonde met zijn moeder en zus bij oma Deny thuis. Vítors oma werd ziek en kon wekenlang haar bed niet uit. Ze was erg eenzaam in haar kamer.

Vítor besloot dat hij oma Deny gezelschap zou houden. Elke dag ging hij als hij van school thuiskwam met een exemplaar van de *Liahona* naar oma's kamer en las haar verhaaltjes voor uit de kinderpagina's.

Toen hij alle *Liahona*'s uit had die er in huis waren, begon hij haar uit het Boek van Mormon en de Bijbel voor te lezen. Oma Deny was geen lid van de kerk, maar ze hoorde Vítor graag voorlezen. Ze was blij dat ze wat over het evangelie leerde.

Oma stelde veel vragen. Als Vítor de antwoorden niet wist, vroeg hij het aan zijn jeugdwerkleerkracht of zocht hij het op in de Schriften. Oma noemde Vítor haar kleine zendeling.

Oma Deny zei tegen Vítor dat ze heel veel van hem had geleerd. Ze beloofde om met hem naar de kerk te gaan als ze weer beter was. Door wat ze had geleerd, wilde ze beter worden en het evangelie verder bestuderen.

Toen oma beter was, hield ze haar belofte. Ze ging met Vítor naar de kerk om meer te weten te komen over wat hij haar had geleerd. En het duurde niet lang voordat oma werd gedoopt en bevestigd. Vítor had haar geholpen om in te zien dat het evangelie waar is.

Toen Vítor opgegroeid was, ging hij op voltijdzending in het Amerikaanse zendingsgebied Boston (Massachusetts). Voordat hij vertrok, ging hij naar de tempel — met oma Deny. ■

*Emília Maria Guimarães Correa woont in het federale district van Brazilië.*



BIJZONDERE GETUIGE



Ouderling M. Russell Ballard

van het Quorum der  
Twaalf Apostelen

*De leden van het Quorum der  
Twaalf Apostelen zijn bijzondere  
getuigen van Jezus Christus.*

# Waarom heeft de kerk zo'n lange naam?

**J**ezus Christus heeft de kerk  
zelf haar naam gegeven (zie  
Leer en Verbonden 115:4).

De woorden *Kerk van Jezus  
Christus* verklaren dat het zijn kerk is.

De woorden *der Laatste Dagen*  
betekenen dat het dezelfde kerk is

als de kerk die Jezus Christus op  
aarde oprichtte, maar dan hersteld  
in deze laatste dagen.

*Heiligen* betekent dat wij Hem  
volgen en proberen zijn wil  
te doen.

Onze leden zijn *mormoon*

genoemd omdat we geloven in  
het Boek van Mormon, maar we  
zouden eigenlijk zoveel mogelijk  
de hele naam van de kerk moeten  
gebruiken. ■

*Uit 'De waarde van een naam', Liahona,  
november 2011, pp. 79–82.*





Darcie Jensen

**T**oen de Salt Laketempel in 1893 klaar was, verheugden de heiligen der laatste dagen zich. De bouw van de tempel had veertig jaar geduurd. Omdat kinderen geld hadden bijgedragen aan de bouw van de tempel, besloot president Wilford Woodruff vijf speciale inwijdingsdiensten voor kinderen te houden.

Er zijn heel veel tempels over de hele aarde, en kinderen helpen nog steeds met de viering van tempels. Kijk maar eens hoe kinderen toen en nu aan vieringen hebben meegedaan. ■

*Darcie Jensen woont in de Amerikaanse staat Californië.*

*Er kwamen meer dan twaalfduizend kinderen naar de inwijding van de **Salt Laketempel**. Deze kinderen uit de wijk Sugar House gingen met de trein.*



*Met dit kaartje konden kinderen tot zestien jaar naar een speciale inwijdingsdienst in de **Salt Laketempel**. Apostelen en leden van het Eerste Presidium spraken in de tempel tot de kinderen.*



*Soms wordt een tempel na renovatie opnieuw ingewijd. Bij de opvoering voor de viering van de herinwijding van de **Anchoragetempel in Alaska** zongen jeugdwerkkinderen liedjes en droegen ze lichtjes.*



*Elke week van de bouw van de **Gilberttempel in Arizona** hebben jeugdwerkkinderen uit de ring Gilbert-Highland een doel gesteld om minstens een persoon in een van hun wijken te dienen.*

*Toen de **San Diegotempel in Californië** werd gebouwd, maakten Mexicaanse jeugdwerkkinderen een kleurrijk vloerkleed voor de tempel. Tijdens de hoeksteenceremonie van de inwijding stonden algemene autoriteiten op dat kleed.*



# De tempel vieren!



Jeugdwerkkinderen uit Manitoba in Canada maakten een rit van drie uur naar de **Reginatempel in Saskatchewan** om de muren aan te raken en zich voor te nemen om er op een dag naar binnen te gaan.

Jeugdwerkkinderen begroeten bezoekers van de open dagen van de **Kievtempel in de Oekraïne** met het zingen van 'Ik kijk graag naar de tempel'.



Meer dan achthonderd jeugdwerkkinderen uit het westen van Afrika zongen bij de culturele viering voor de inwijding van de **Accratempel in Ghana** 'Ik ben een kind van God'.



Toen president Gordon B. Hinckley aankwam om de **Abatempel in Nigeria** in te wijden, zongen jeugdwerkkinderen hem toe.



Elke tempel heeft een hoeksteen waarop te lezen is in welk jaar hij is ingewijd. Bij de inwijding voegen algemene autoriteiten de hoeksteen met cement. Isaac B. (9) hielp met het aanbrengen van cement rond de hoeksteen van de **Kansas Citytempel in Missouri**.



# Tempel vraag en antwoord

## Waarom hebben we tempels?

De tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn heilige gebouwen waar we eeuwige waarheid leren en meedoen aan heilige verordeningen.

## Hoe ziet de binnenkant eruit?

De tempel is een mooie, vredige plek vol eerbied. Alles in de tempel is schoon en netjes. Iedereen draagt witte kleren en praat zachtjes.

## Wat gebeurt er in de tempel?

Een vrouw kan zich aan haar man laten verzegelen, en kinderen kunnen zich aan hun ouders laten verzegelen. Door de verzegeling kunnen gezinsleden voor eeuwig bij elkaar zijn. In de tempel krijgen mannen

en vrouwen bovendien geestelijke zegeningen die we de begiftiging noemen. Ze kunnen die ook ontvangen, en zich laten verzegelen, voor mensen die dood zijn gegaan zonder tempelverbonden te sluiten.

## Wat gebeurt er nog meer in de tempel?

Behalve de verzegeling en de begiftiging worden er ook andere verordeningen verricht in tempels. Men kan zich er laten dopen en bevestigen voor mensen die tijdens hun leven geen lid van de kerk konden worden. Als je twaalf bent en goed genoeg leeft om naar de tempel te gaan, mag je je laten dopen en bevestigen voor mensen die zonder het evangelie zijn doodgegaan.

## En als mijn familie niet naar de tempel is geweest?

Je hemelse Vader kent jou en je familie en heeft jullie lief. Hij wil dat iedereen de zegeningen van de tempelverordeningen krijgt. Leef zo dat je naar de tempel mag. Stel nu een doel om op een dag de begiftiging te krijgen en in de tempel te trouwen. Je hemelse Vader zal jou en je familie zegenen. ■



'Jonge vrienden [...], richt je altijd op de tempel. Doe niets dat je ervan weerhoudt om er naar binnen te gaan en deel te hebben aan de heilige en eeuwige zegeningen daar.'

President Thomas S. Monson, 'De heilige tempel: een baken voor de wereld', *Liahona*, mei 2011, p. 93.



# Ons gezin kan eeuwig zijn

(Vereenvoudigd)

Tekst: Ruth Muir Gardner

Muziek: Vanja Y. Watkins

*Opgewekt* ♩ = 80-96

1. 'k Hoor bij een lief - de - rijk ge - zin, zij hou - den veel van mij.  
2. 'k Zorg er - voor dat ik nu als kind mij heel goed voor - be - reid,

'k Wil al - tijd met hen sa - men zijn tot in de eeu - wig - heid.  
dat ik kan trou - wen in Gods tem - pel voor de eeu - wig - heid.

*Koor*

Ja, ons ge - zin kan al - tijd zo blij - ven door Va - ders mooi - e plan. Het

is toch o zo fijn om bij el - kaar te zijn, en de Heer ver - telt ons hoe dat kan, de

Heer ver - telt ons hoe dat kan.

Tekst en muziek © 1980 IRI. Arrangement © 2012 IRI. Alle rechten voorbehouden.  
Dit liedje mag gekopieerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk.



# Jezus Christus heeft in de laatste dagen zijn kerk hersteld.



Je kunt deze les en activiteit gebruiken om meer over het jeugdwerkthema van deze maand te leren.

**D**enk je eens in dat je gaat schatzoeken. Waar zou je naar de schat gaan zoeken? Hoe zou je de schat vinden? Zou de schat in een kist zitten? Wat zou er in de kist zitten?

In sommige schatkisten zitten prachtige juwelen en kostbare munten. Maar als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben we een schat die nog waardevoller is: het evangelie van Jezus Christus.

Veel mensen weten niets van die schat af, dus is het een van onze plichten om er zoveel mogelijk mensen over te vertellen.

Na de dood van Jezus en zijn apostelen gingen er belangrijke leringen en verordeningen van het evangelie verloren, of werden ze veranderd,

bijvoorbeeld de doop, het priesterschapsgeslag, levende profeten en het avondmaal.

Al die evangeliesschatten zijn hersteld door de profeet Joseph Smith. Onze hemelse Vader en Jezus Christus verschenen in het heilige bos aan Joseph Smith toen hij daar bad om de waarheid te weten te komen.

Later kreeg Joseph gouden platen en vertaalde hij wat nu het Boek van Mormon is. Het Boek van Mormon bevat leringen die wij als schatten zien omdat ze waarheden uitleggen die eens verloren zijn gegaan. We krijgen veel zegeningen doordat we deze evangeliewaarheden hebben.

Wat zijn het waardevolle schatten! ■

## SCHRIFTEKST EN LIEDJE

- Leer en Verbonden 35:17
- Een liedje over de herstelling uit *Kinderliedjes*.

## LATEN WE EENS PRATEN

Vertel hoe de schatten van het evangelie je familie tot zegen zijn.

# MAAK EEN EVANGELIE-SCHATKIST

Knip deze schatkist uit en vouw hem volgens het schema aan de onderkant. Knip de munten uit waar enkele van de schatten op staan die het evangelie je heeft gegeven en doe ze in de kist. Kijk vaak in de kist om jezelf te herinneren aan de zegeningen van het evangelie.





# Waar de kerk is opgericht



## Jan Pinborough

Kerkelijke tijdschriften

*Kom samen met ons een belangrijke plek uit de kerkgeschiedenis verkennen!*

**A**ls Maggie en Lily E. willen zien waar de kerk is opgericht, hoeven ze niet ver te reizen. Die plek is namelijk vlak naast de kerk in Fayette (in de Amerikaanse staat New York) waar ze op zondag naar de kerk gaan!

De kerk is niet in een kerkgebouw opgericht, maar in een houten

huis. De profeet Joseph Smith was in 1829 bij de familie Whitmer komen logeren. Het oorspronkelijke huis staat er niet meer, maar dit houten huis is op dezelfde plek gebouwd.

Het kerkgebouw waar Maggie en Lily heengaan, heeft een bezoekerscentrum met een expositie over het huis van de familie Whitmer en de bijzondere dingen die daar zijn gebeurd. ■



**1. Joseph Smith maakte hier de vertaling van het Boek van Mormon af.**





**2. Vlakbij het huis zagen drie mannen de engel Moroni en de gouden platen. Zij heten de drie getuigen omdat zij getuige waren van de platen, wat betekent dat zij ze zagen. Je vindt hun getuigenis voorin het Boek van Mormon.**



**3. Op 6 april 1830 gingen ongeveer zestig mensen naar een bijzondere bijeenkomst. Joseph Smith richtte officieel de kerk op en toen werd het avondmaal gezegend en rondgediend. Dat was de eerste avondmaalsdienst!**

## DE DOOP TOEN EN NU

Maggie van elf en Lily van negen jaar werden gedoopt in een vont vlakbij de plek waar de eerste leden van de kerk zijn gedoopt.

Beide meisjes waren erg enthousiast over hun doop. Toen het Lily's beurt was, had ze een gesprek met haar bisschop. 'Hij vroeg me of ik een getuigenis had van de profeet en of ik mijn tiende betaalde', zei Lily.

De meisjes hebben fijne herinneringen aan hun doopdag. 'Toen ik uit het water kwam, had ik het gevoel dat ik alles kon', zegt Maggie.

Beide meisjes kregen een dagboek zodat ze konden opschrijven hoe ze zich voelden op hun bijzondere dag.



**4. Meteen na de bijeenkomst werden buiten de ouders van Joseph Smith en enkele andere mensen gedoopt.**



# Max en Mia als redders

Chris Deaver, Texas (VS)

Max maakte zich klaar om superheld te spelen. Hij deed zijn rode t-shirt aan. Hij deed zijn superheldencape om. Toen ging hij naar de kamer van zijn zusje.



‘Kom op, Mia,’ zei Max, ‘laten we vandaag redders zijn!’



Max en Mia gingen naar de woonkamer. Ze zagen een mand vol kleren.

‘Willen jullie me helpen?’ vroeg mama.

‘Oké’, zei Max.  
‘Dan kunnen we daarna redders zijn.’



Max en Mia hielpen mama met het opvouwen en opbergen van alle kleren.

Toen zag Max afval op de grond. ‘Laten we al het afval oprapen. En dan kunnen we daarna redders zijn’, zei Max.





Max en Mia renden door het huis. Ze gooiden al het afval dat ze konden vinden weg.

Toen zagen ze mama de keukenvloer vegen. 'Wij kunnen daar wel mee helpen', zei Max.

Mia hield het blik vast terwijl Max de vloer aanveegde.



'Laten we nu redders zijn', zei Max.

Mama keek rond in het opgeruimde huis. Toen sloeg ze haar armen om Max en Mia heen. 'Volgens mij zijn jullie dat al geweest!' ■



### JEZUS LOOPT OP HET WATER

‘Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees.

‘Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!’ (Matteüs 14:26–27.)



# KERKNIEUWS

Ga naar [news.lds.org](http://news.lds.org) voor meer nieuws en evenementen van de kerk.

## Wereldwijde instructie voor leidinggevenden — een nieuwe aanpak



**Ouderling L. Tom Perry, ouderling Donald L. Hallstrom en bisschop Dean M. Davies leiden een forumdiscussie over het gebruik van de sleutels van het priesterschap.**

In de komende maanden zullen de leden van de kerk over de hele wereld deelnemen aan een wereldwijde instructie voor leidinggevenden met een nieuwe aanpak.

In tegenstelling tot vorige instructiebijeenkomsten wordt de wereldwijde instructie voor leidinggevenden dit jaar niet eenmalig voor wijk- en ringleiders uitgezonden. Dit keer is de instructie in negen korte segmenten verdeeld — op dvd en op LDS.org — die alle leidinggevenden, leden en gezinnen dit jaar en daarna kunnen bespreken.

Het doel van de instructie is 'Het gezin en de kerk door het priesterschap sterken.' Leden van het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen, en andere algemene autoriteiten en algemene functionarissen geven geïnspireerde instructies over de volgende onderwerpen:

- Hoe het gezin door het priesterschap kracht en gemoedsrust kan vinden.
- Hoe we elk gezin kunnen helpen om de zegeningen van het priesterschap te ontvangen.
- Hoe dragers van de sleutels van het priesterschap het gezin kunnen sterken.
- Hoe we op christelijke wijze kunnen dienen.
- Hoe we kinderen in licht en waarheid kunnen grootbrengen.

Alle units van de kerk krijgen exemplaren van de dvd, en wijk- en ringraden worden verzocht de dvd in zijn geheel te bekijken. Vervolgens bespreken ze hoe ze de leden van de wijk en ring met behulp van de instructies tot zegen kunnen zegen.

Tijdens vergaderingen en lessen kunnen leden bepaalde segmenten van de dvd bekijken en bespreken. Personen en gezinnen kunnen de segmenten, en de bijbehorende hulpbronnen om hun studie te verrijken, op [wwlt.lds.org](http://wwlt.lds.org) bekijken.

In alle gevallen is de bespreking na het bekijken van een segment het zinvolste onderdeel van de instructie. Als leidinggevenden, leden en gezinnen overwegen, bespreken en getuigen van wat ze horen en voelen, zal de Heilige Geest ze inspireren en leren hoe ze de instructie in hun eigen leven kunnen toepassen. Daardoor zullen gezinnen en de wereldwijde kerk gesterkt worden. ■

**Bij het huis van Mary Fielding Smith in het This Is the Place Heritage Park bespreken ouderling M. Russell Ballard, Linda K. Burton, ouderling Ronald A. Rasband, Elaine S. Dalton, Rosemary M. Wixom en bisschop Gary E. Stevenson hoe belangrijk het is om in ieder gezin het priesterschap te hebben.**



## GEHOOR GEVEN AAN DE OPROEP VOOR MEER ZENDELINGEN:

# thuis en in de kerk een zendingsgeest brengen

Heather Whittle Wrigley

Kerknieuws en -evenementen

**B**isschop Victor Nogales van de wijk Parque Chacabuco, in de ring Buenos Aires-Congreso (Argentinië), zit bij een publicatiebord vol met foto's van de 37 jongemannen en jongevrouwen in zijn wijk. Als een van hen op zending gaat, hangt hij een briefje bij de foto.

'De jongeren worden altijd erg enthousiast als ze alle foto's en briefjes zien en dan bij me in mijn kantoor uitgenodigd worden', zegt hij. 'Dat motiveert ze om zich op hun eigen zending voor te bereiden.'

Deze wijk in Buenos Aires is een voorbeeld van de zendingsgeest. In de eerste zes maanden van 2012 zijn negentien jongeren — van wie er veertien bekeerling zijn — van huis gegaan om in acht verschillende landen een voltijdzending te volbrengen. Ruim tachtig procent van alle jongeren heeft toegezegd om op zending te gaan.

In de afgelopen jaren hebben de leiders van de kerk de jongeren herhaaldelijk aangemoedigd om op zending te gaan.

In de algemene aprilconferentie van 2005, vlak na de introductie van *Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk*, heeft ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen gezinnen en

leidinggeevenden aangemoedigd om de zendingsgeest te bevorderen en meer jongemannen en jongevrouwen op een eervolle zending voor te bereiden door ze bij te brengen wie ze zijn en ze in de leer te onderwijzen (zie 'Nog één', *Liahona*, mei 2005, p. 69).

De aankondiging van president Thomas S. Monson tijdens de algemene oktoberconferentie in 2012, dat de leeftijdsgrens voor zendingen verlaagd is, is ook een teken dat de Heer zijn werk bespoedigt.

Tegenwoordig nemen veel gezinnen en kerkleiders deze boodschappen ter harte. Ze vestigen een rijke traditie van zendingswerk in hun gebied.

### Jongeren bijbrengen wie ze zijn

In antwoord op de vraag 'Hoe hebt u zoveel jongeren voorbereid om op zending te gaan?', zegt bisschop Nogales: 'Toen ik als bisschop werd geroepen, waren de jongeren in mijn wijk mijn grootste zorg. Ik heb de andere leidinggeevenden in de wijk duidelijk de opdracht gegeven dat we deel van hun leven moeten uitmaken.'

Alle toekomstige zendingen in de wijk Chacabuco hebben bijvoorbeeld een roeping voordat ze op zending gaan. Vaak worden nieuwe

en minderactieve leden als leerkracht geroepen, waardoor ze worden voorbereid om in het evangelie te onderwijzen.

Bisschop Nogales zorgt er ook voor dat de jongeren zich geestelijk op een zending voorbereiden door met de plaatselijke voltijdzendingen samen te werken.

Als de plaatselijke leidinggeevenden en leden zich ervoor inzetten om de jongeren te helpen, merken ze dat de zendingsgeest toeneemt.

### Een zendingsbewust gezin

Garth en Eloise Andrus uit Draper (Utah, VS) weten wat het inhoudt om een zendingsbewust gezin te hebben. Ze hebben zeventien kleinzoons die op zending zijn geweest en ze zijn zelf zes keer op zending geweest.

Thuis een zendingsgeest scheppen, is iets wat al begint als de kinderen nog klein zijn, zegt broeder Andrus.

Zuster Andrus is het daarmee eens. 'Een zending vervullen is geen stille verwachting, maar is iets vanzelfsprekends waar je met je kinderen en kleinkinderen over praat — niet *of* ze op zending gaan, maar *wanneer*,' zegt ze.

Het is ook belangrijk om de jongeren bij te brengen wie ze zijn door een voorbeeld van zendingswerk voor ze te zijn. Broeder en zuster Andrus zijn voor het eerst in 1980 op zending gegaan, toen hun jongste zoon ook op zending ging.

Een kleinzoon schreef ze nadat hij van hen een cadeautje had ontvangen om hem te helpen met de voorbereiding op zijn zending. 'Hij bedankte ons





**Bisschop Victor Nogales staat bij het publicatiebord met foto's van alle jongeren in zijn wijk, waaronder de jongeren die momenteel op zending zijn.**

[voor het cadeautje] maar zei: “Ik wil u bovenal bedanken voor het voorbeeld dat u voor mij bent”, zegt zuster Andrus.

### In de leer onderwijzen

‘Onze jongeren mogen van hun ouders en hun leiders en leerkrachten in de kerk verwachten dat zij erop toezien dat zij het evangelie van Jezus Christus kennen en begrijpen,’ heeft ouderling Ballard gezegd. ‘De Heilige Geest zal in hun hart van de waarheid getuigen en het licht van Christus in hun ziel ontsteken. En dan hebt u *nog één* goed voorbereide zending.’ (M. Russell Ballard, ‘Nog één’, p. 71.)

Een kleine tienduizend kilometer van Buenos Aires heeft de kleine platelandsgemeente Horseshoe Bend bij Boise (Idaho, VS) ook een enorme

toename in zendingswerk gezien. Gezinnen en leidinggevenden hebben zich extra ingezet om de jongeren in het evangelie te onderwijzen.

Uit de kleine gemeente met 75 leden zijn negen jonge mensen op zending.

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de volgende redenen voor en voordelen van zendingswerk genoemd. ‘Alle zendelingen [...] dienen enkel en alleen in de hoop dat ze het leven van andere mensen beter kunnen maken. ‘Het besluit om een zending te vervullen, zal zijn weerslag hebben op de spirituele ontwikkeling van de zending, zijn of haar partner en hun nakomelingen in de komende generaties. Het verlangen om te dienen is het

natuurlijke gevolg van iemands bekeering, waardigheid en voorbereiding.’ (‘Vraag dat maar aan de zendelingen! Zij kunnen u helpen!’, *Liahona*, november 2012, p. 18.)

Martin Walker, president van de ring Emmett (Idaho, VS), is het daarmee eens. ‘Door een zending te vervullen, slaat een jong persoon een weg in die generaties zal beïnvloeden’, zegt hij. ‘Als ring doen we ons uiterste best om jongeren op een zending voor te bereiden.’

Als onderdeel van die voorbereiding onderwijzen we de jongeren in de leer. De jongeren in de gemeente Horseshoe Bend kunnen wekelijkse lessen ter voorbereiding op een zending volgen. Die lessen worden gegeven door een voormalige zendingspresident — en zijn een aanvulling op de maandelijkse voorbereidingslessen van de ring en het jaarlijkse jongemannenkamp.

LaRene Adam — een van de zes kinderen van broeder en zuster Andrus — is van 2007 tot 2009 samen met haar man, Jim, in het zendingsgebied Kopenhagen (Denemarken) op zending geweest. Ze getuigt hoe belangrijk het is om kinderen thuis in het evangelie te onderwijzen.

‘Een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om te zorgen dat uw kinderen een getuigenis van zendingswerk kunnen krijgen, is gezinsavond te houden en als gezin de Schriften te bestuderen’, zegt ze. ‘Als u ze dat sterke fundament van evangeliestudie en evangeliekennis geeft, zijn ze veel beter voorbereid en hebben ze veel meer kennis van het evangelie.’ ■

# Jonge kerkwerkzendingen vinden vreugde in hun werk

Carolyn Carter

Kerknieuws en -evenementen

Ouderling Ernesto Sarabia droeg tijdens zijn zending iedere dag een zwart naamplaatje. Maar zijn zending was anders dan die van vele anderen — ouderling Sarabia vervulde zijn kerkwerkzending in het kantoor van het zendingsgebied Hermosillo (Mexico).

‘We zien in dat het voor sommige jongemannen en jongevrouwen wellicht niet verstandig is om de ontberingen en vereisten van een voltijdzending te aanvaarden’, zegt ouder-

ling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Maar hij zegt dat dit niet inhoudt dat ze geen bijdrage aan het zendingswerk kunnen leveren. (‘Nog één’, *Liahona*, mei 2005, p. 69.)

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf

Apostelen heeft gezegd: ‘Een zending is een vrijwillige dienst aan God en de mensheid.’ (‘Vraag dat maar aan de zendingen! Zij kunnen u helpen!’, *Liahona*, november 2012, p. 18), en er zijn veel manieren om die dienst te verrichten.

Voor hen die geen voltijdzending kunnen volbrengen, of voor hen die vroegtijdig naar huis terugkeren, kan een kerkwerkzending een zinvolle zendingservaring zijn.

## Vereisten voor een kerkwerkzending

Kerkwerkzendingen moeten lichamelijk, mentaal, geestelijk en emotioneel in staat zijn om de taken van hun roeping te verrichten, die speciaal voor hen zijn uitgezocht.

Een kerkwerkzending varieert van zes tot vierentwintig maanden en loopt uiteen van enkele dagen per week tot fulltime. Er zijn mogelijkheden om in de gemeenschap en vanuit huis te werken. Mogelijke werkzaamheden: familiehistorisch onderzoek, informatietechnologie, assisteren op een zendingskantoor, in een voorraadhuis voor bisschoppen enzovoort.

## Hulp van familieleden en priesterschapsleiders

Ouders, priesterschapsleiders en kerkleden kunnen potentiële kerkwerkzendingen op een zending voorbereiden.

De familie van zuster Eliza Joy Young is een grote steun voor haar. Ze rijden haar naar en van het kantoor van de kerk in Sydney (Australië).

Ouderling Michael Hillam, die in het distributiecentrum van Hongkong werkt, zegt: ‘Mijn seminarieleerkrachten en jongemannenleiders hebben me bij mijn voorbereiding geholpen.’

## Opoffering leidt tot zegeningen

Zuster Young heeft haar vrije dagen opgeofferd om een kerkwerkzending te vervullen. Ze zegt: ‘Ik heb een betere band met mijn hemelse Vader omdat ik Hem help.’

Naast geestelijke zegeningen krijgen jonge kerkwerkzendingen ook waardevolle kansen op sociaal gebied en voor hun loopbaan. ‘Op mijn zending ben ik erachter gekomen dat ik in staat ben om een gewone baan te vinden’, zegt zuster Young. (Daarvoor had ze alleen in een sociale werkplaats gewerkt.)

Hoewel niet alle jongvolwassenen in staat zijn om te dienen, wordt er veel moeite gedaan om iedere waardige jongvolwassene een kans te geven. Jonge mannen en vrouwen die op deze manier willen dienen, kunnen contact opnemen met hun bisschop of gemeentepresident, die gepaste mogelijkheden voor hen kan vinden.

Lees meer op [news.lds.org](http://news.lds.org): zoek naar ‘young church-service missionaries’. ■





# Algemene leidsters van de jongevrouwen en de zustershulpvereniging bezoeken het gebied Azië

**Brenda Frandsen, mediadeskundige in het gebied Azië**

Met bijdragen van David O. Heaps, Paul Stevens en Linda Rae Pond Smith

In november 2012 hebben Mary N. Cook, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, en Linda S. Reeves, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, zusters van alle leeftijden in het gebied Azië toegesproken en geïnspireerd.

Hun reis viel samen met de aankondiging van het herziene leerplan voor jongeren, *Kom hier, volg Mij*, waar de jongemannen, de jongevrouwen en de jongerenklassen van de zondagsschool in januari 2013 mee zijn begonnen. Het nieuwe leerplan is ontworpen om de leerkrachten te helpen meer als de Heiland les te geven en een betere band met de klasleden te ontwikkelen.

Na het bezoek van zuster Cook en zuster Reeves aan het gebied Azië hebben veel Aziatische

**In Taiwan spraken Mary N. Cook en Linda S. Reeves met gebiedsautoriteiten en met priester-schapsleiders en leden.**

jongeren en hun ouders aangegeven dat ze nu meer gemotiveerd zijn om hun leven te zuiveren en opnieuw richting te geven, en een voorbeeld voor hun omgeving te zijn.

In Hongkong beloofde zuster Reeves de jongeren: 'Als jullie rein blijven, kun je iedereen recht in de ogen kijken!'

Geïnspireerd door haar woorden zei de twaalfjarige Tang Kak Kei na de bijeenkomst: 'Ik weet dat ik iedere dag in het Boek van Mormon moet lezen. Door het bestuderen van *Voor de kracht van de jeugd* heb ik geleerd dat ik me moet bekeren en rechtschapen moet leven. Dan zal ik het licht van Christus en waar geluk uitstralen.'

In India sprak zuster Cook tot leden in het nieuwe kerkgebouw in het district Chennai en tot leden van de nieuwe ring Haiderabad. Zij moedigde de jongvolwassenen aan om zich op de toekomst voor te bereiden. 'Zorg ervoor dat je goed opgeleid bent,' zei ze, 'zodat je vaardigheden hebt om het koninkrijk op te bouwen. Concentreer je op je familieleden, op wat je kunt doen om ze tot zegen te zijn en op je geestelijke voorbereiding, zodat je de ingevingen van de Geest waardig bent en zult weten waar je naartoe moet en wat je moet doen.'

In Indonesië nam zuster Reeves deel aan de eerste ringconferentie van de nieuwe ring Soerakarta. 'We hebben van hun nederige en liefdevolle geest genoten. Zulke trouwe leden!', zei ze.

Vervolgens bezocht zuster Reeves Maleisië, waar ze met een groep ZHV-zusters sprak over enkele belangrijke kwesties voor de ZHV-organisatie in Maleisië, en hoe de kerk leiding en inspiratie kan verschaffen.

In Taiwan sprak zuster Reeves over de kracht en toewijding van de plaatselijke leden. 'We zijn zo blij dat zij getrouw leven en geregeld naar de tempel gaan. [...] De leden zijn een liefdevol voorbeeld voor hun vrienden en kennissen', zegt ze. ■



FOTO YANG CHIEH-WEN



**Jongeren uit de hele wereld laten zien hoe ze op heilige plaatsen staan.**

### Foto's van jongeren gevraagd

Het thema voor de wekelijkse activiteitenavond luidt: 'Staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht' (LV 87:8). Jongemannen en jongevrouwen, de *Liahona* vraagt om foto's van jullie op heilige plaatsen. Het kunnen foto's zijn waarop je tijd met familieleden doorbrengt, vrijwilligerswerk doet, zendingswerk verricht, een kunstwerk maakt, het evangelie bestudeert, de natuur verkent, enzovoort! Dit is de procedure:

- Laat iemand een foto van je nemen op een heilige plaats.
- E-mail de foto met een hoge resolutie naar [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).
- Leg uit waarom dit een heilige plaats voor je is.
- Vermeld in je e-mail je volledige naam, geboortedatum, wijk en ring (of gemeente en district), en een e-mailadres van je ouders.

Foto's van jongeren uit de hele wereld worden in een toekomstige uitgave opgenomen.

### Apostel bezoekt Marokko

Nadat hij in december 2012 de drieduizendste ring van de kerk in Sierra Leone (West-Afrika) had georganiseerd,

bracht ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen een speciaal bezoek aan een kleine, afgelegen gemeente van de kerk in Rabat (Marokko).

Tijdens een speciale haardvuuravond op zondag vertelde ouderling Holland over de liefde van de kerkleiders voor alle leden van de kerk over de hele wereld, ongeacht hoe klein hun kerkgemeente is of hoe ver weg zij wonen.

'U wordt niet vergeten, en u maakt deel uit van een wonderbaar werk nu de Heer in deze grote, laatste bedeling de vergadering van Israël bespoedigt', zei hij.

### Tegucigalpatempel (Honduras) ingewijd

Op zondag 17 maart 2013 is de Tegucigalpatempel (Honduras), na drie weken open dagen en een culturele viering, in drie diensten ingewijd. De diensten zijn naar alle kerkgebouwen in Honduras en Nicaragua uitgezonden.

De leden uit Honduras, die altijd urenlang naar de Guatemala-Stadtempel (Guatemala) moesten reizen, zijn blij dat het land nu ook een tempel heeft. De tempel was op 9 juni 2006 in een brief van het Eerste Presidium aangekondigd, en op 12 september 2009 was de eerste spade gestoken.

### President Monson bezoekt Duitsland

Eind 2012 is president Thomas S. Monson naar Duitsland gereisd om de leden van de kerk in Hamburg, Berlijn, München en Frankfurt toe te spreken en ze aan te moedigen Jezus Christus te volgen.

'Door zijn voorbeeld verkondigde Hij vergeving', zei hij tegen de leden in Frankfurt. 'Door zijn voorbeeld verkondigde Hij naastenliefde. Hij verkondigde toewijding door van Zichzelf te geven.'

### De Heilige Geest onderricht me

Sinds we als gezin lid van de kerk zijn geworden, heb ik gezien hoeveel invloed de *Liahona* kan hebben. Door de geïnspireerde woorden daarin ben ik ertoe aangezet om op zending te gaan. Er worden veel onderwerpen in het tijdschrift behandeld, maar voor mij is vooral de invloed van de Heilige Geest van belang als ik erin lees. Als we de beginselen van het evangelie bestuderen, lezen en toepassen, zullen we vrij zijn — ook in 'vijandelijk gebied'. (Zie Boyd K. Packer, 'Overleven in vijandelijk gebied', *Liahona*, oktober 2012, p. 34.) De Heiland leeft, het priesterschap is op aarde en God is in de hemel.

**Newton T. Senyange, Oeganda**

### Correctie

In de *Liahona* van oktober 2012 zijn de foto's in het verhaal 'Eerste ring in India georganiseerd' (pp. 76–77) aan de verkeerde fotograaf toegeschreven. De foto's zijn door zuster Gladys Wigg genomen. Wij bieden onze excuses aan voor die fout.

In het artikel 'Heilige veranderingen' in de *Liahona* van december 2012, staat op pagina 25 dat de familie Vigil in juni 2011 is gedoopt, maar dat moet juli 2010 zijn. En Andrea Vigil is in juli 2012 geboren, niet in augustus.

De foto op pagina 2 van *Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow*, is van Oliver Goddard Snow, de zoon van president Snow. En op pagina 29 zijn de namen van Brigham Young Jr. en Francis M. Lyman verwisseld.



# DRINKEN UIT DE FONTEIN

**Aaron L. West**

Redacteur, kerkelijke publicatiediensten

Als we zeggen dat de tempels zo mooi zijn, hebben we het meestal over spitsen, ramen en muurschilderingen. We hebben het eerbiedig over doopvonten, begiftigingszalen, verzegelkamers en celestiale zalen.

Maar als een profeet een tempel toewijdt aan de Heer, wijdt Hij het hele heiligdom en niet alleen maar de mooie onderdelen die iedereen ziet. In het inwijdingsgebed voor de Kansas Citytempel in Missouri heeft president Thomas S. Monson gezegd: ‘Wij wijden de grond waarop deze tempel staat. Wij wijden elk onderdeel van dit prachtige gebouw, van de onzichtbare fundamenten tot de majestueuze figuur van Moroni die op de top staat.’<sup>1</sup> Toen Joseph Fielding Smith het inwijdingsgebed voor de Ogdentempel in Utah uitsprak, wijdde hij ‘het fundament, de muren, de vloeren, de plafonds, de toren en alle onderdelen van het gebouw’ en bad hij om bescherming van ‘alle mechanische onderdelen, de lichtleidingen en -armaturen, de ventilatiesystemen en liften, en alles wat met dit gebouw te maken heeft.’<sup>2</sup>

Ik ben dankbaar dat de Heer zijn profeten inspireert om elk onderdeel van elke tempel te wijden. Hoewel een deurscharnier of een lichtarmatuur duidelijk een minder verheven



*Jezus Christus is de Bron van levend water.*

doel heeft dan een altaar in een verzegelkamer, draagt zo’n bescheiden onderdeel toch bij aan het uiteindelijke verhogende doel van de tempel.

Een van die bescheiden onderdelen heeft mij een blijvende les geleerd. Ik was me op een dag in de Salt Laketempel na een verordening voor de doden aan het voorbereiden om de kleedkamer te verlaten. Ik zag een drinkfonteinje. En omdat ik besepte dat ik dorst had, boog ik voorover om snel wat te drinken. Er kwam een boodschap in mijn gedachten:

*Je drinkt dit water in de tempel, maar drink je echt van het levende water dat hier te krijgen is?*

Het was geen scherpe veroordeling, niet meer dan een voorzichtige vermaning en een zielsprangende vraag.

Mijn antwoord op die vraag was nee. Ik dronk niet volledig van het levende water van de tempel. Ik moet toegeven dat minuten daarvoor mijn gedachten bij de verordeningen voor de doden waren afgedwaald. Hoewel ik goed werk had gedaan voor mensen die mijn hulp nodig hadden, had ik mezelf niet toegestaan om zelf alle hulp te ontvangen die ik nodig had.

Nu let ik elke keer dat ik naar een tempel ga op of ik een drinkfonteinje zie en houd ik even stil om wat te drinken. Ik vraag me dan af hoeveel ik drink uit de fontein van levend water. Mijn antwoord: nog niet genoeg. Maar mijn dorst neemt toe. ■

#### NOTEN

1. Thomas S. Monson in ‘Kansas City Missouri Temple: “Beacon of Divine Light” — an Offering of Hands and Hearts’, *Church News*, 12 mei 2012, ldschurchnews.com.
2. Joseph Fielding Smith in ‘Ogden Temple Dedicatory Prayer’, *Ensign*, maart 1972, p. 12.



ILLUSTRATIE ROBERT T. BARRETT

## OFFICIËLE VERKLARING

### **WILFORD WOODRUFF**

**Wilford Woodruff** vervulde in de jaren 1840 een zending in Groot-Brittannië. Dankzij zijn inzet lieten meer dan duizend mensen zich **dopen**. Wilford Woodruff werd later president van de **St. Georgetempel (Utah, VS)**. Als president van de kerk zette hij zich ervoor in dat **Utah** een staat werd. Hij kreeg bovendien de openbaring vermeld in **Officiële Verklaring 1**, waarin de heiligen opdracht kregen om op te houden met het meervoudig huwelijk.





**A**cteurs beelden taferelen uit het leven van Jezus Christus uit voor online video's op [biblevideos.lds.org](http://biblevideos.lds.org); op pagina 26 vindt u enkele taferelen uit de laatste week van het leven van de Heiland. In 'De zending en de bediening van Jezus Christus' (pagina 18) vermeldt ouderling Russell M. Nelson vier aspecten van het leven van de Heiland die wij kunnen nastreven om als Hem te worden.

