

Συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου  
2 Απριλίου 2011

Έχουμε συνέλευση για άλλη μια φορά

Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον

Όταν αυτό το κτήριο σχεδιαζόταν, νομίζαμε ότι δεν θα το γεμίζαμε ποτέ. Κοιτάζτε το τώρα.

Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, πόσο ωραίο είναι να είμαστε μαζί για άλλη μια φορά, καθώς εκκινούμε αυτήν την 181<sup>η</sup> Εαρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.

Οι περασμένοι έξι μήνες φαίνεται ότι πέρασαν ταχέως, καθώς ήμουν απησχολημένος με πολλές ευθύνες. Μία εκ των μεγάλων ευλογιών αυτόν τον καιρό ήταν να αφιερώσω εκ νέου τον όμορφο Ναό στο Λέι της Χαβάης, ο οποίος τελούσε υπό εκτεταμένη ανακαίνιση για σχεδόν δύο χρόνια. Με συνόδευαν ο Πρόεδρος και η αδελφή Χένρυ Άιρινγκ, ο Πρεσβύτερος και η αδελφή Κουέντιν Κουκ και ο Πρεσβύτερος και η αδελφή Γουίλιαμ Γουώκερ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πριν από την εκ νέου αφιέρωση, η οποία έλαβε χώρα τον Νοέμβριο, παρακολουθήσαμε 2.000 νέους ανθρώπους από την περιφέρεια του ναού καθώς γέμιζαν το Κέντρο δραστηριοτήτων Κάνον στην πανεπιστημιόπολη του ΠΜΓ της Χαβάης και έδωσαν παράσταση για εμάς. Η παραγωγή τους είχε τον τίτλο «Ο χώρος συναθροίσεως» και με τρόπο δημιουργικό και αριστοτεχνικό αφηγείτο σημαντικά γεγονότα από την τοπική ιστορία της Εκκλησίας και την ιστορία του ναού. Τι υπέροχη βραδιά που ήταν!

Η επομένη ήταν μία πνευματική ευωχία καθώς αφιερώθηκε εκ νέου ο ναός σε τρεις συνεδρίες. Το Πνεύμα του Κυρίου ήταν μαζί μας εν πλήρει αφθονία.

Συνεχίζουμε να οικοδομούμε ναούς. Είναι προνόμιό μου αυτό το πρωί να ανακοινώσω τρεις επιπλέον ναούς για τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι τοποθεσίες και οι οποίοι κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια θα οικοδομηθούν στα ακόλουθα μέρη: Φορτ Κόλινς στο Κολοράντο, Μερίντιαν στο Αινταχο και Γουίνιπεγκ στη Μανιτόμπα του Καναδά. Θα αποτελέσουν ασφαλώς ευλογία για τα μέλη μας σε αυτές τις περιοχές.

Κάθε έτος, εκατομμύρια διατάξεων τελούνται στους ναούς. Είθε να συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στην τέλεση τέτοιων διατάξεων, όχι μόνον για τον εαυτόν μας, αλλά επίσης για τα

αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν αποβιώσει και δεν είναι εις θέσιν να το κάνουν για τον εαυτόν τους.

Η Εκκλησία εξακολουθεί να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια εν καιρώ καταστροφών. Προσφάτως, η καρδιά και η βοήθειά μας πήγε στην Ιαπωνία, ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι και τις επακόλουθες πυρηνικές δυσκολίες. Έχουμε διανείμει άνω των 70 τόνων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων τροφής, ύδατος, κουβερτών, κλινοστρωμνών, ειδών υγιεινής, ενδυμάτων και καυσίμων. Οι νέοι ανύπανδροι ενήλικοί μας προσέφεραν εθελουσίως τον χρόνο τους, προκειμένου να εντοπίσουν αγνοούμενα μέλη, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα και άλλα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Μέλη παραδίδουν βοήθεια, χρησιμοποιώντας σκούτερ που παρέχει η Εκκλησία, σε περιοχές που είναι δύσκολο να τις προσεγγίσει αυτοκίνητο. Σχέδια υπηρετήσεως για συλλογή κυτίων υγιεινής και καθαρισμού οργανώνονται σε πολλαπλούς πασσάλους και τομείς στο Τόκυο, τη Ναγκόγια και την Οζάκα. Μέχρι τούδε, πάνω από 40.000 ώρες υπηρετήσεως έχουν δωρισθεί από περισσότερους των 4.000 εθελοντών. Η βοήθειά μας θα είναι συνεχής στην Ιαπωνία και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, όπου υπάρχει ανάγκη.

Αδελφοί και αδελφές μου, σας ευχαριστώ για την πίστη και την αφοσίωσή σας στο ευαγγέλιο, για την αγάπη και τη φροντίδα που δείχνετε ο ένας στον άλλον και για την υπηρετήση που προσφέρετε στους τομείς και τους κλάδους και τους πασσάλους και τις περιφέρειές σας. Σας ευχαριστώ εξίσου για την πίστη σας στην πληρωμή της δεκάτης και των προσφορών και για τη γενναιοδωρία σας στη συνεισφορά σε άλλα κεφάλαια της Εκκλησίας.

Μέχρι το τέλος του έτους 2010 υπήρχαν 52.225 ιεραπόστολοι που υπηρετούσαν σε 340 ιεραποστολές σε όλον τον κόσμο. Το ιεραποστολικό έργο είναι ουσιώδες για το βασίλειο. Επιτρέψατέ μου να προτείνω, αν είσθε εις θέσιν, να σκεφθείτε το ενδεχόμενο να συνεισφέρετε στο γενικό ταμείο ιεραποστολής της Εκκλησίας.

Τώρα, αδελφοί και αδελφές μου, ανυπομονούμε να ακούσουμε τα μηνύματα, τα οποία θα μας παρουσιασθούν σήμερα και αύριο. Όσοι θα απευθυνθούν προς εμάς έχουν επιζητήσει τη βοήθεια και καθοδήγηση των ουρανών, καθώς έχουν προετοιμάσει τα μηνύματά τους. Είθε να είμαστε πλήρεις του Πνεύματος του Κυρίου και να ανυψωθούμε και να εμπνευσθούμε καθώς ακούμε και μαθαίνουμε, είναι η προσευχή μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.