

# Videopresentatie: Ik heb een doel

*Hierna volgt de tekst van een video die in de algemene jongevrouwenbijeenkomst van 27 maart 2010 is getoond.*

**P**resident **Thomas S. Monson:** 'Nogmaals, dierbare jonge zusters, hoewel er altijd moeilijkheden in de wereld zijn geweest, zijn veel van jullie moeilijkheden uniek in deze tijd.'<sup>1</sup>

**Elaine S. Dalton, algemeen jongevrouwenpresidente:** 'Om deugdzaam te zijn en te blijven, moet je trouw zijn aan je goddelijke identiteit, en je gedachten en gedrag op hoge morele beginselen baseren.'<sup>2</sup>

**President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium:** 'Ik bid met heel mijn hart dat jullie steeds

meer gaan geloven dat je een dochter van een liefdevolle God bent.'<sup>3</sup>

**Mary N. Cook, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium:** 'Mijn dierbare jongevrouwen, jullie hebben al veel goede keuzen gedaan. Nu moeten jullie deugdzaam gewoonten aanleren waardoor je je hele leven op dit pad kunt blijven.'<sup>4</sup>

**President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium:** 'Zusters, vertrouw en verlaat u op de Geest. Door de normale mogelijkheden in uw dagelijks leven



aan te grijpen en iets moois en nuttigs te scheppen, verbetert u niet alleen de wereld om u heen, maar ook de wereld binnenin u.<sup>5</sup>

**Ann M. Dibb, tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium:** ‘De kleine en eenvoudige dingen die je vandaag doet, zullen in de toekomst resulteren in grote en prachtige zegeningen.’<sup>6</sup>

**Elaine S. Dalton, algemeen jongevrouwenpresidente:** ‘Kan één jongevrouw de wereld veranderen? Het antwoord luidt onmiskenbaar: “Ja!” (...) Het is belangrijk dat je dagelijks de dingen doet waardoor je gesterkt wordt om een leider en een voorbeeld te zijn — dagelijkse gebeden, dagelijkse schriftstudie, dagelijkse gehoorzaamheid en dagelijkse hulp aan anderen. Als je dat doet, zul je dichter bij de Heiland komen en steeds meer op Hem gaan lijken.’<sup>7</sup>

**President Thomas S. Monson:** ‘Jonge vrienden, wees sterk. (...) Jullie weten wat goed en wat verkeerd is, en geen enkele vermomming, hoe aantrekkelijk ook, kan die [waarheid] veranderen. Als je zogenaamde vrienden je aansporen om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is, wees jij dan degene die pal staat voor het goede, ook al sta je dan alleen.’<sup>8</sup> ■

#### NOTEN

1. Thomas S. Monson, ‘Mogen jullie moed hebben’, *Liabona*, mei 2009, p. 127.
2. Elaine S. Dalton, ‘Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren’, *Liabona*, mei 2009, p. 121.
3. Henry B. Eyring, ‘Wandelen in het licht’, *Liabona*, mei 2008, p. 125.
4. Mary N. Cook, ‘Stap voor stap naar een deugzaam leven’, *Liabona*, mei 2009, p. 117.
5. Dieter F. Uchtdorf, ‘Geluk, uw erfgoed’, *Liabona*, november 2008, p. 119.
6. Ann M. Dibb, ‘Wees een voorbeeld voor de gelovigen’, *Liabona*, mei 2009, p. 116.
7. Elaine S. Dalton, ‘Het is aan je gezicht te zien’, *Liabona*, mei 2006, p. 109.
8. Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen voorbeeld’, *Liabona*, mei 2008, p. 65.