

Dileyin, Arayın, Kapıyı Çalın

Yaşlı Russell M. Nelson
Oniki Havariler Kurulu

Her Son Zaman Azizi kişisel vahiy almaya layık olabilir.

Sevgili kardeşlerim, her biriniz için çok minnettarım. Ayrıca bu konferansın dünyadaki milyonlarca insana ulaşmasını sağlayan bu modern iletişim mucizesi için de çok minnettarım.

Bugünün teknolojisi hızlı bir şekilde kablosuz telefonlarla bilgi alış verişi yapmamızı sağlıyor. Kısa bir süre önce yeni bir bebeğin ailemize katıldığını öğrendiğimizde, Wendy ve ben başka bir kıtada görevde bulunuyorduk. Bu güzel haberi bebek doğduktan birkaç dakika sonra dünyanın öbür ucunda aldık.

Bilgisayar donanımı, yazılım ya da aylık bir ücret olmadan, Cennetten direkt bilgi alma fırsatımızın olması, modern teknolojiden çok daha şaşırtıcıdır. Bu Rab'bin insanlara sunduğu en harika hediyelerden birisidir. O'nun eli açık yaptığı bir çağrıdır, "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır."¹

Kişisel vahiy sağlayan bu sonsuz teklif, O'nun bütün çocuklarına sunulmuştur. Buna inanması o kadar kolay değildir. Ama gerçek budur! Ben bu göksel yardımı aldım ve buna karşılık verdim. Her zaman bu yardımı almaya hazır olmam gerektiğini öğrendim.

Yıllar önce, kendimi bir genel konferans konuşmasını hazırlamaya tamamen odaklamıştım, bir gece derin bir şekilde uyurken aklıma gelen iyi bir fikirle uyandım. Hemen yatağımın yanındaki kalem ve kağıda sarıldım ve hızlı bir şekilde düşüncelerimi kağıda döktüm. Bu harika fikri yakaladığımı bilerek tekrar uykuya daldım. Ertesi sabah, o kağıt parçasına baktığımda, büyük bir kaygıyla gördüm ki yazdıklarımı okumak mümkün değildi. Ben hala yatağımın yanında kağıt ve kalem bulunduruyorum, ama artık daha dikkatli yazıyorum.

Cennetten gelen bilgiye ulaşabilmek için, bir kimse önce sağlam bir inanca ve içten bir arzuya sahip olmalıdır. Kişi "samimi bir yürekle, doğru bir amaçla, İsa Mesih'e inanarak" sormalıdır.² "Doğru amaç" kişinin verilen yüce emri takip etmeyi *gerçekten istemesidir*.

Bir sonraki koşul, konuyu özenle çalışmaktır. Bu kavram bu restore edilmiş Kilise'nin liderlerine kişisel vahyin nasıl alınacağını ilk kez öğrenirlerken öğretilmişti. Rab onlara şöyle öğretti: “Sana derim ki bunu zihninde çalışmalı, ardından bana bunun doğru olup olmadığını sormalısın; ve eğer doğruysa bağrının yanmasına sebep olacağım; bu nedenle bunun doğru olduğunu hissedeceksin.”³

Hazırlıklı olmanın bir parçası Rab'bin uygun öğretilerini bilmek ve bunlara itaat etmektir. O'nun sonsuz gerçeklerinden bazıları genel olarak uygulanır, örneğin çalmamak, öldürmemek ve yalancı şahit olmamak emirleri gibi. Diğer öğretiler ve emirler de geneldir, örneğin Sebt günü, Rabbin Sofrası, vaftiz ve Kiliseye Kabul Töreni gibi.

Bazı vahiyler özel durumlar için verilmiştir, mesela Nuh'un gemi inşa etmesi ya da Musa, Lehi, ve Brigham'ın zorlu yolculuklarda yandaşlarına rehberlik etmeleri gibi. Tanrı'nın çoktan beri yerleşmiş olan, çocuklarına peygamberler aracılığıyla öğretme yolu bizi temin eder ki O her peygamberi kutsayacak ve O peygamberin öğütlerine uyanları kutsayacaktır.

Peygamberi takip etme arzusu büyük gayret gerektirir, çünkü doğal insan Tanrı hakkında çok az şey bilir ve O'nun peygamberi hakkında daha da az şey bilir. Pavlus şöyle yazmıştır: “Doğal kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir; ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.”⁴ Doğal insanlığı bırakıp, Tanrı'ya bağlı bir öğrenciye dönüşmek büyük bir değişikliktir.⁵

Başka bir peygamber şöyle öğretmiştir, “doğal insan, Tanrı'ya düşmandır ve Adem'in düşüşünden beri bu böyle olmuştur; ve Kutsal Ruh'un uyarılarına uyup doğal insanlığı üzerinden atmadıkça ve Rab Mesih'in kefaretinin sayesinde bir aziz olmadıkça ve bir çocuk gibi uysal, yumuşak huylu, alçakgönüllü, sabırlı, sevgi dolu, Rab'bin kendisine uygun gördüğü her şeye uymaya istekli, aynı babasına itaat eden bir çocuk gibi olmadıkça sonsuza dek her zaman böyle kalacaktır.”⁶

Kısa bir süre önce, kendisi ile ilk olarak on sene önce tanıştığım bir adamın muazzam değişimine tanık oldum. Geldiği destek konferansında oğlu yeni destek başkanlığına üye olarak seçildi. Bu baba Kilise'nin bir üyesi değildi. Oğlu'nun tayin edilmesinden sonra, ben bu babaya sarıldım ve böyle harika bir oğlu olduğu için onu övdüm. Sonra açıkça şöyle dedim: “Bir gün gelecek, oğlunun kutsal bir tapınakta sana ve eşine mühürlenmesini isteyeceksin. Ve o gün geldiğinde, senin için bu mühürlenme törenini yapmaktan onur duyacağım.”

On yıl geçti bu adamı hiç görmedim. Altı hafta önce, eşi ve kendisi ofisime geldiler. Beni sıcak bir şekilde selamladı ve benim ilk davetim karşısında nasıl şaşkın kaldığını anlattı. İşıtmesi ağırlaşana kadar bu davet ile ilgili bir şey yapmamıştı. Sonra vücudunun değiştiğini ve dünyadaki zamanının gerçekten azaldığının farkına vardı. Belli bir zamandan sonra, kulakları artık hiç duymuyordu. Bu sırada, hakikati buldu ve Kilise'ye katıldı.

Ziyareti sırasında, tamamen nasıl değiştiğini bana özetle anlattı: “Senin çok önemli mesajına kulak vermeden önce işitmemi kaybetmem gerekiyordu. Ardından sevdiklerimin bana mühürlenmelerini ne kadar istediğimi anladım. Şimdi layık ve hazırım. Bu mühürlenme törenini lütfen yapar mısınız?”⁷ Bu töreni Tanrı'ya duyduğum derin bir minnettarlık hissiyle yaptım.

Doğruyu bulma sürecinden sonra, bunun ötesinde olan ruhsal arınma süreci başlar. Kişisel vahiyler keskinleştirilerek, ruhsal sezinleme gücüne dönüştürülebilir. Sezmek, ayırmak ya da seçmek demektir.⁸ Ruhsal sezgi ilahi bir hediyedir.⁹ Kilise üyelerine gözle görünmeyen şeyleri görmelerini, elle tutulmayan şeyleri hissetmelerini sağlar.

Gözetmenler fakirleri bulup muhtaçlarla ilgilenmek vazifesini üstlendikleri için bu armağanı hak ederler. Bu armağan ile kız kardeşler dünyadaki popüler olan, yüzeysel ya da tehlikeli eğilimleri izleyip tespit edebilirler. Üyeler göz boyayan, bir an için yapılan sahtekârlıklar ile insanları yücelten ve sürekli ıslah eden tecrübelerin arasındaki farkı sezebilirler.

Sezgi gücü, Başkan John Taylor'ın uzun zaman önce verdiği önemli öğretilerde ima ediliyordu.¹⁰ O destek başkanlarına, gözetmenlere ve diğerlerine şöyle öğretti: “Buldukları başkanlıklardaki görevleri ile ilgili olarak Tanrı'nın sözlerini anlamak bu mevkilerdeki kişilerin hakkıdır ki onlar Tanrı'nın kutsal amaçlarını daha etkili olarak yerine getirebilsinler. Rahiplikteki hiçbir çağrı ya da görev bunlara sahip olanların kişisel çıkarları, kazançları ya da şöhretleri için tasarlanmamış, ancak Cennetteki Babamızın amaçlarını yerine getirebilmek ve Tanrı'nın Krallığını yeryüzünde kurmak için özellikle verilmiştir... Biz...Tanrı'nın isteklerini anlamaya çalışıyoruz, sonra da O'nun istediklerini yapmak istiyoruz; bu isteklerin sorumluluğumuz altında olanlar tarafından yapıldığından emin olmalıyız.”¹¹

Her birinizin kendi ihtiyaç ve sorumluluklarına göre özel vahiyler alması için belli kurallar vardır. Rab sizden “Tanrı'nın yüceliğine bağlı olarak, iman, umut, ilahi sevgi ve sevgi” geliştirmenizi istiyor. Sonra da güçlü “imanınız, erdeminiz, bilginiz, ılımlılığınız, sabrınız, kardeş severliliğiniz, Tanrı'ya bağlılığınız, ilahi sevginiz, alçak gönüllüğünüz ve

gayretiniz” ile istediklerinizi dileyebilirsiniz ve size verilecektir; kapıyı çalabilirsiniz ve kapı size açılacaktır.¹²

Tanrı'dan gelen vahiy her zaman O'nun sonsuz yasalarıyla bağdaşır. O'nun öğretilerine hiçbir zaman ters düşmez. Vahiy, Tanrı'ya saygı gösterildiğinde daha kolay gelir. Büyük Ustamız şu talimatı verdi:

“Ben Rab benden korkanlara karşı merhamet eder, nazik davranırım ve sonuna kadar bana doğrulukla ve içtenlikle hizmet edenleri onurlandırmaktan mutluluk duyarım.

“Onların mükafatı büyük olacak ve görkemleri sonsuz olacak.

“...Ve onlara bütün sıraları [ve] krallığımla ilgili bütün her şeyi vahyedeceğim.”¹³

Vahiilerin bir anda hep birden gelmesi gerekmez. Kademe kademe olabilir. “Çünkü işte, Rab Tanrı şöyle diyor: İnsan çocuklarına satır üzerine satır, emir üzerine emir, biraz buradan biraz oradan vereceğim: ve ne mutlu emirlerime kulak verip öğütlerimi durup da dinleyenlere, çünkü onlar bilgelik nedir öğrenecekler. Çünkü almasını bilene daha fazlasını veririm.”¹⁴ Sabır ve azim bizim sonsuz ilerleyişimizin bir parçasıdır.

Peygamberler vahiy aldıklarında nasıl hissettiklerini açıklamışlardır. Joseph Smith ve Oliver Cowdery şöyle bildirmişlerdir, “Tanrı ile aramızdaki perde açılmıştı, her şeyi anlayabiliyorduk.”¹⁵ Başkan Joseph F. Smith şöyle yazmıştır: “Yazılı olan bu şeyleri derinlemesine düşündüğümde, anlama gücüm arttı ve Rab'bin Ruh'u üzerimde durdu.”¹⁶

Her Son-Zaman Azizi kişisel vahiy almaya layık olabilir. İlahi talimatlar için dileme, arama, kapıyı çalma daveti mevcuttur, çünkü Tanrı yaşıyor ve İsa yaşayan Mesih'tir. Bu mevcuttur, çünkü bu O'nun yaşayan kilisesidir.¹⁷ Ve bizler bugün kutsanıyoruz, çünkü Başkan Thomas S. Monson, O'nun yaşayan peygamberidir. Ki onun peygamberlik içeren öğütlerine kulak vermemiz ve bunları uygulamamız benim duamdır, İsa Mesih'in adıyla, amin.

Notlar

1. Matta 7:7; Luka 11:9; vurgu ilave edilmiştir; ayrıca bkz. 3. Nefi 14:7; Joseph Smith Tercümesi, Matta 7:12, Kutsal Kitap Apendiks.

2. Moroni 10:4.

3. Ö&A 9:8.

4. 1. Korintililer 2:14.

5. Mosiya 5:2; Alma 5:12–14.

6. Mosiya 3:19.

7. Bu tür dönüşümler tamdır. Örneğin, John Newton (1725–1807) hayatını değiştirerek eski bir köle tüccarı iken Rab'be sadık bir öğrenci oldu; Newton değişimini şöyle özetledi, “Hayret Verici Bir Lütuf! (söylemesi ne kadar hoş) / Benim gibi bir sefili kurtardı! / Eskiden kayboldum, ama şimdi bulundum; / Kördüm, ama şimdi görebiliyorum (“Amazin Grace,” *Olney Hymns*, [1779], no.41).

8. *Discern* [sezmek] Latince'den *discernere* kelimesinden geliyor, anlamı “ayırarak ya da arasındaki farkı ayırt etmek demektir.” Latin önek *dis*'in anlamı “ayrı,” ve son ek *cernere*'nin anlamı “eyleyerek ayırmak” demektir. Bkz. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11th ed. (2003), “discern.”

9. Bkz. Ö&A 46: 23, 26–27.

10. 1877'de Başkan Brigham Young öldükten sonra, Kilise'nin işleri Oniki Havariler Kurulu tarafından yöneltildi. Havarilik Dönemi 1880 yılına kadar, Birinci Başkanlık tekrar organize edilene kadar sürdü. Bu öğüt Şubat 23, 1878'de verildiğinde John Taylor Onikiler Kurulu'nun başkanıydı.

11. James R. Clark, comp., *Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*, 6 vols. (1965–75), 2: 307.

12. Ö&A 4:5–6, vurgu ilave edilmiştir; ayrıca bkz. ayet 7.

13. Ö&A 76: 5–7.

14. 2. Nefi 28:30.

15. Ö&A 110:1.

16. Ö&A 138:11. Sonra sevindirici haberin vaazı ile ilgili vahiy gelmiştir; bu vahiy hayattayken sevindirici haberi duyma fırsatı olmadan ölenlerle ilgilidir (bkz. ayetler 28–37)

17. Bkz. Ö&A 1:30.