



President Thomas S. Monson

Tills vi möts igen

Må den ande vi känt under de här två dagarna bli kvar hos oss när vi nu tar itu med allt det som upptar vår vardag.

Mina bröder och systrar, vilken underbar konferens det här har varit. Vi har fått andlig föda, vi har lyssnat till inspirerade ord från män och kvinnor som talat till oss. Musiken har varit superb, budskapen har varit förberedda och framförda under den Helige Andens maningar, och bönerna har fört oss närmare himlen. Vi har lyfts på alla sätt medan vi deltagit tillsammans.

Jag hoppas att vi alla tar oss tid till att läsa konferensbudskapen när de

blir tillgängliga på LDS.org inom några dagar, och när de ges ut i kommande nummer av *Ensign* och *Liahona*, för de förtjänar att vi går igenom och studerar dem noggrant.

Jag vet att ni med mig vill uttrycka innerlig tacksamhet för de bröder och systrar som har blivit avlösta under den här konferensen. De har tjänat väl och har bidragit påtagligt till Herrens verk. Deras hängivenhet har varit total.

Vi har också med uppräckta händer gett vårt stöd till bröder som kallats

till nya ämbeten. Vi välkomnar dem och vill att de ska veta att vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i Mästarens verk.

När vi begrundar de budskap vi hört, låt oss besluta oss för att göra lite bättre än förut. Må vi vara vänliga och kärleksfulla mot dem som inte delar vår tro och våra normer. Frälsaren förde till den här jorden ett budskap av kärlek och välvilja mot alla män och kvinnor. Må vi alltid följa hans exempel.

Vi står inför många allvarliga utmaningar i världen i dag, men jag försäkrar er att vår himmelske Fader är medveten om oss. Han leder och välsignar oss när vi visar vår tro på och tillit till honom, och han är med oss genom alla de svårigheter som kommer i vår väg.

Må himlens välsignelser vila över oss alla. Må våra hem vara fyllda med kärlek och vänlighet och med Herrens Ande. Må vi ständigt ge näring åt våra vittnesbörd så att de blir ett skydd för oss mot motståndarens angrepp. Må den ande vi känt under de här två dagarna bli kvar hos oss när vi nu tar itu med allt det som upptar vår vardag, och må vi alltid utföra Herrens verk.

Jag vittnar om att detta verk är sant, att vår Frälsare lever och att han leder sin kyrka här på jorden. Jag ger er mitt vittne och bär mitt vittnesbörd om att Gud vår evige Fader lever och älskar oss. Han är verkligen vår Fader, han är personlig och verklig. Må vi förstå hur nära oss han är villig att komma, hur långt han är villig att gå för att hjälpa oss och hur mycket han älskar oss.

Mina bröder och systrar, må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid.

Jag bjuder er farväl tills vi möts igen om sex månader, och jag gör det i Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn, amen. ■

