



Præsident Thomas S. Monson

Til vi ses igen

Må Ånden, som vi har mærket her de sidste to dage, være og forblive hos os, når vi gør det, der optager os hver dag.

Mine brødre og søstre, hvor har det været en vidunderlig konference. Vi er blevet mættet åndeligt, mens vi har lyttet til de inspirerede ord fra mænd og kvinder, der har talt til os. Musikken har været uovertruffen, talerne har været velforberejdede og holdt efter Helligåndens tilskyndelser, og bønnerne har ført os nærmere til himlen. Vi er blevet opløftet på enhver måde, mens vi har deltaget sammen.

Jeg håber, at vi tager os tid til at læse konferencetalerne, når de kommer på LDS.org i løbet af nogle få dage, og når de bliver trykt i

kommende udgaver af *Ensign* og *Liahona*, for de fortjener vores omhyggelige gennemgang og studium.

Jeg ved, at I sammen med mig ønsker at give udtryk for oprigtig taknemlighed til de brødre og søstre, der blev afløst ved denne konference. De har tjent godt og har ydet væsentlige bidrag til Herrens værk. Deres hengivenhed har været fuldstændig.

Vi har også med opløftede hænder opretholdt brødre, som er blevet kaldet til nye ansvarsfulde stillinger. Vi byder dem velkommen og ønsker, at de skal vide, at vi ser frem til at tjene sammen med dem for Mesterens sag.

Når vi overvejer de taler, vi har hørt, må vi da beslutte os til at gøre det lidt bedre, end vi har gjort det tidligere. Må vi være venlige og kærlige over for dem, der har en anden tro og andre standarder end vi. Frelseren bragte til denne jord et budskab om kærlighed og velvilje over for alle mænd og kvinder. Må vi altid følge hans eksempel.

Vi står over for mange alvorlige udfordringer i verden i dag, men jeg forsikrer jer om, at vor himmelske Fader er opmærksom på os. Han vil vejlede og velsigne os, når vi viser ham tro og tillid, og han vil føre os gennem enhver prøvelse, der kommer til os.

Må himlens velsignelser være med hver enkelt af os. Må vores hjem være fyldt med kærlighed og høflighed og med Herrens Ånd. Må vi konstant være vore vidnesbyrd om evangeliet, så de må være en beskyttelse for os mod modstanderens slag. Må Ånden, som vi har følt de sidste to dage, være og forblive hos os, når vi gør det, der optager os hver dag, og må vi altid blive fundet udførende Herrens værk.

Jeg bærer vidnesbyrd om, at dette værk er sandt, at vor Frelser lever, og at han vejleder og leder sin kirke her på jorden. Jeg efterlader jer mit vidnesbyrd om, at Gud, vor evige Fader, lever og elsker os. Han er virkelig vor Fader, og han er personlig og virkelig. Må vi erkende, hvor nær os han er villig til at komme, hvor langt han er villig til at gå for at hjælpe os, og hvor meget han elsker os.

Mine brødre og søstre, må Gud velsigne jer. Må hans lovede fred være med jer i dag og altid.

Jeg siger farvel til jer, til vi atter mødes om et halvt år, og jeg gør det i Jesu Kristi, vor Herres og Frelsers navn. Amen. ■

