



Randall L. Ridd

andre rådgivare i Unga mäns generalpresidentskap

Valmöjligheternas släkte

Ni utvaldes att delta i hans verk just nu eftersom han litar på att ni kommer att välja rätt.

Unga män, ni har antagligen hört förut att ni är ett "utvalt släkte", att Gud utvalde och förberedde er att komma till jorden i denna tid av en viktig anledning. Jag vet att det är så. Men ikväll vill jag påpeka att ni är ett "valmöjligheternas släkte", för aldrig tidigare i historien har enskilda personer välsignats med så stora valmöjligheter. Fler val betyder fler möjligheter och fler möjligheter innebär större förmåga att göra gott och, tyvärr, ont. Jag tror att Gud sände er hit till jorden i denna tid eftersom han litar på att ni kan skilja mellan de otaliga valmöjligheter ni har.

År 1974 sade president Spencer W. Kimball: "Jag tror att Herren är otålig att få sätta uppfinningar i händerna på oss, uppfinningar som vi som är icke-fackmän knappt sett skymten av" ("When the World Will Be Converted", *Ensign*, okt. 1974, s. 10).

Och det har han nu gjort! Ni växer upp med ett av de bästa verktygen för att göra gott i mänsklighetens historia: internet. Med det kommer ett enormt utbud av valmöjligheter. Men detta överflöd av valmöjligheter för med sig en lika stor portion ansvar. Internet gör det lättare för dig att komma åt

både det allra bästa och det allra värsta som världen har att erbjuda. Med det kan du åstadkomma storslagna saker på kort tid, eller så kan du fastna i en oändlig mängd oviktiga saker som upptar din tid och sänker din potential. Genom att klicka på en knapp kan du komma åt vad du vill. Det är nyckeln: Vad vill du? Vad dras du till? Vart leder dina önskningsar?

Kom ihåg att Gud "beviljar människorna i enlighet med deras önskan" (Alma 29:4) och att han "skall döma

alla människor enligt deras gärningar, enligt deras hjärtans önskemål" (L&F 137:9; se också Alma 41:3).

Äldste Bruce R McConkie sade: "På ett verkligt men symboliskt sätt är *livets bok* en uppteckning om människans gärningar som förs i deras egna kroppar ... Det vill säga, varje tanke, ord och gärning påverkar den mänskliga kroppen. De lämnar alla efter sig avtryck, avtryck som kan läsas av honom som är Ewig lika lätt som orden i en bok" (*Mormon Doctrine*, 2:a uppl. [1966], s. 97).

Internet för också en uppteckning över dina önskemål, uttryckta i form av sökningar och klickningar. Enorma resurser väntar på att uppfylla dina önskemål. När du surfar på internet lämnar du spår efter dig – vad du har skrivit, var du har varit, hur länge du har varit där och vad som intresserar dig. På så vis skapar internet en cyberprofil av dig – på sätt och vis din "livets cyberbok". Liksom livet ger internet dig tillbaka mer och mer av det du söker. Om dina önskemål är rena kan internet utveckla dem och göra det ännu enklare att arbeta mot värdiga mål. Men motsatsen gäller också.

Äldste Neal A. Maxwell uttryckte det så här:

"Det vi önskar under en längre tid, är det vi till sist blir och får i evigheten ...

Endast genom att fostra och styra våra önskningsar kan vi göra dem till vänner i stället för fiender!" ("Enligt vårt hjärtas önskningsar", *Nordstjärnan*, jan. 1997, s. 20, 21).

Mina unga bröder, om ni inte agerar förutseende och fostrar era önskningsar kommer världen att göra det åt er. Varje dag försöker världen påverka era önskemål, locka er till att köpa något, klicka på något, spela något, att läsa eller titta på något. I slutändan är valet ditt. Du har handlingsfrihet. Det är





kraften, inte bara att handla efter dina önskningar utan också att förädla, rena och höja dina önskningar. Handlingsfriheten är din kraft till att bli det du önskar Varje val tar dig närmare eller längre bort från den du är ämnad att bli. Varje klick betyder något. Fråga alltid dig själv: "Vart leder det här valet?" Utveckla förmågan att se bortom nuet.

Satan vill styra din handlingsfrihet så att han kan styra vad du blir. Han vet att ett av de bästa sätten att göra detta är att fånga dig i beroendebeteenden. Dina val avgör om tekniken ska förstärka eller förslava dig.

Får jag föreslå fyra principer som kan hjälpa er, valmöjligheternas släkte, att fostra era önskningar och leda er användning av tekniken.

För det första: Om du vet vem du verkligen är blir det lättare att fatta beslut

Jag har en vän som lärde sig denna sanning på ett mycket personligt sätt. Hans son hade vuxit upp i evangeliet, men han verkade ha gått andligen vilse. Han sade ofta nej till att utöva prästdömet. Hans föräldrar blev besvikna när han berättade att han hade bestämt sig för att inte bli missionär. Min vän

bad innerligt för sin son, i hopp om att han skulle få uppleva en hjärtats förändring. De förhoppningarna krossades när hans son berättade att han var förlovad och skulle gifta sig. Pappan bad enträget sin son att skaffa sin patriarkaliska välsignelse. Till slut gick sonen med på det, men krävde att få besöka patriarken ensam.

När han kom tillbaka efter välsignelsen var han väldigt känslös. Han tog med sig sin flickvän ut där han kunde prata förtroligt med henne. Pappan kikade ut genom fönstret och såg det unga paret gråta och torra varandras tårar.

Senare berättade sonen för sin pappa vad som hade hänt. Med stor sinnesrörelse förklarade han att han under välsignelsen hade fått en glimt av vem han var i förut tillvaron. Han såg hur frimodig och inflytelserik han var i att övertala andra att följa Kristus. Med vetskapen om vem han egentligen var, hur skulle han kunna avstå från att bli missionär?

Unga män, kom ihåg vilka ni egentligen är. Kom ihåg att ni bär det heliga prästdömet. Det kommer att inspirera er till att välja rätt när ni använder internet och under hela era liv.

För det andra: Anslut till kraftkällan

I din hand har du tidsåldrars visdom – och än viktigare, profeternas ord från Gamla testamentet till Thomas S. Monson. Men om du inte ständigt laddar din mobil är den oanvändbar och du känner dig vilsen och utanför. Du vill inte gå en dag utan att ladda batteriet.

Det är viktigt att ha mobilen fulladdad varje morgon när du går hemifrån, men det är mycket viktigare att vara andligt fulladdad. Du kan använda varje tillfälle när du ansluter din mobil till laddaren till att fråga dig själv om du är ansluten till den viktigaste källan till andlig kraft – böner och skriftstudier, som laddar dig med inspiration från den Helige Anden (se L&F 11:12–14). Det hjälper dig känna Herrens sinne och vilja så att du kan göra de små men viktiga dagliga val som avgör din riktning. Många av oss stannar genast upp för att läsa ett sms – borde vi inte lägga ännu större vikt vid budskap från Herren? Att försumma att ansluta till den här kraften borde vara otänkbart (se 2 Nephi 32:3).

För det tredje: Att äga en smartphone gör dig inte smart, men att använda den klokt kanske gör det

Unga män, gör inget dumt med er smartphone. Ni vet alla vad jag menar (se Mosiah 4:29). Det finns oräkneliga sätt varpå tekniken kan avleda dig från det som är viktigast. Följ talesättet: "Var där du är, när du är där." När du kör, så kör. När du är på en lektion, fokusera på lektionen. När du är med dina vänner, ge dem din uppmärksamhet. Din hjärna kan inte fokusera på flera saker samtidigt. Simultankapacitet är inget annat än att snabbt kunna byta fokus från en sak till en annan. Ett gammalt ord-språk säger: "Om du jagar två kaniner fångar du ingendera."

För det fjärde: Herren förser oss med teknisk utrustning för att uppnå hans avsikter

Teknikens gudomliga syfte är att påskynda frälsningsarbetet. Som medlemmar i valmöjligheternas släkte förstår ni tekniken. Använd den till att skynda på er utveckling mot fullkomlighet. Eftersom ni är så rikt välsignade, behöver ni också ge av det ni fått (se "Så rikt har du välsignat mig", *Psalmer*, nr 149). Herren förväntar sig att ni använder dessa storslagna hjälpmedel för att ta hans verk till nästa nivå, till att sprida evangeliet på sätt som är bortom min generations vildaste fantasier. Medan tidigare generationer påverkade sina grannar och sin stad har ni förmågan genom internet och sociala medier att sträcka er ut över gränser och påverka hela världen.

Jag vittnar om att det här är Herrens kyrka. Ni utvaldes att delta i hans verk just nu eftersom han litar på att ni kommer att välja rätt. Ni är valmöjligheternas släkte. I Jesu Kristi namn, amen. ■



President Dieter F. Uchtdorf
andre rådgivare i första presidentskapet

Sover du dig genom återställelsen?

Alltför mycket står på spel för oss som personer, familjer och som Kristi kyrka för att bara arbeta halvhjärtat i detta heliga verk.

För nästan 200 år sedan blev den amerikanska novellen "Rip Van Winkle" en omedelbar klassiker. Huvudpersonen Rip är en ambitionsbefriad man som är väldigt duktig på att undvika två saker: arbete och sin fru.

En dag när han vandrar i bergen med sin hund upptäcker han en grupp konstigt klädda män som dricker och spelar spel. Efter att ha druckit lite av deras sprit blir Rip dåsig och blundar ett ögonblick. När han öppnar ögonen igen förvånas han över att hans hund är borta, geväret har rostat och han har fått långt skägg.

Rip tar sig tillbaka till sin by, bara för att finna att allt har förändrats. Hans fru har dött, hans vänner är borta och porträttet av kung George III på värdshuset har ersatts av ett

porträtt av någon han inte känner igen, George Washington.

Rip Van Winkle hade sovit i 20 år! Och under tiden hade han missat en av de mest spännande perioderna i landets historia. Han hade sovit sig genom den amerikanska revolutionen.

I maj 1966 använde doktor Martin Luther King Jr. den här historien för att illustrera sitt tal "Sov dig inte genom revolutionen".¹

Idag skulle jag vilja tala om samma tema och ställer en fråga till alla som bär Guds prästadöme: Sover du dig genom återställelsen?

Vi lever i återställensens tid

Ibland tänker vi att återställelsen är något fullbordat och redan bakom oss – Joseph Smith översatte

