



Randall L. Ridd

Andenrådgiver i Unge Mænds hovedpræsidentskab

Generationen med valg

I er blevet udvalgt til at deltage i hans værk på dette tidspunkt, fordi han stoler på, at I vil træffe de rigtige valg.

Unge mænd, I har sandsynligvis før hørt, at I er »en udvalgt slægt«, hvilket betyder, at Gud udvalgte og forberedte jer til at komme ned på jorden på dette tidspunkt med et storslået formål. Jeg ved, at det er sandt. Men i dag vil jer gerne tiltale jer som »generationen med valg«, fordi ingen før i historien har været velsignede med så mange valg. Flere valg betyder flere muligheder, flere muligheder betyder større mulighed for at gøre godt og – uheldigvis – ondt. Jeg tror, at Gud har sendt jer hertil på dette tidspunkt, fordi han stoler på, at det vil lykkes jer at skelne mellem de svimlende mange valg, der findes.

I 1974 sagde præsident Spencer W. Kimball: »Jeg tror, at Herren er ivrig efter at lægge de opdagelser i vore hænder, som vi som lægfolk knap nok har fået et glimt af« (»When the World Will Be Converted«, *Ensign*, okt. 1974, s. 10).

Og det har han! I er vokset op med et af de største redskaber i menneskeheds historie til at gøre godt: Internettet. Med det følger en overdådig buffet af valg. En overflod af valg medfører dog en lige så stor ansvarlighed. Det gør det lettere for jer at få adgang til både det allerbedste og det allerværste, verden har at byde

på. I kan med det udføre store ting på kort tid, eller I kan blive viklet ind i en endeløs spiral af ligegyldigheder, der spilder jeres tid og forringer jeres potentiale. Med et klik kan I få adgang til jeres hjertes ønsker. Det er nøglen – hvad er jeres hjertes ønsker? Hvad hælder I mod? Hvor fører jeres ønsker jer hen?

Husk, at Gud »giver menneskene efter deres ønske« (Alma 29:4), og at han »vil dømme alle mennesker efter deres gerninger, ud fra deres hjertes ønsker« (L&P 137:9; se også Alma 41:3).



Ældste Bruce R. McConkie har sagt: »I en virkelig, men overført, betydning er *livets bog* en optegnelse over menneskenes handlinger, eftersom en sådan optegnelse er skrevet i deres egen krop ... Det vil sige, at hver en tanke, hvert et ord og hver en gerning sætter sine spor i det menneskelige legeme. Alle disse efterlader mærker, mærker som kan læses af ham, der er evig, lige så let som en bog kan læses« (*Mormon Doctrine*, 2. udg., 1966, s. 97).

Internettet optegner også jeres ønsker, udtrykt i form af søgninger og klik. Legioner venter på at opfylde disse ønsker. Når I surfer på internettet, efterlader I spor – det I kommunikerer, hvor I har været, hvor længe I har været der, og hvad der interesserer jer. På den måde skaber internettet en cyberprofil for jer – på en måde jeres »livets cyberbog«. Ligesom i livet vil internettet give jer mere og mere af det, I søger. Hvis jeres ønsker er rene, kan internettet højne dem og gøre det endnu lettere at involvere sig i værdig søgen. Det modsatte er dog også sandt.

Ældste Neal A. Maxwell beskrev det således:

»Det, som vi til stadighed ønsker, vil med tiden afgøre, hvad vi til sidst vil blive, og hvad vi vil modtage i evigheden ...

Kun ved at afrette og beherske vore ønsker kan vi gøre dem til vore forbundsfæller i stedet for vore fjender!« (se »Efter vores hjertes ønsker«, *Stjernen*, jan. 1997, s. 20, 21).

Mine unge brødre, hvis I ikke proaktivt afretter jeres ønsker, gør verden det for jer. Hver dag forsøger verden at påvirke jeres ønsker ved at friste jer til at købe noget, klikke på noget, spille noget, læse noget eller se noget. I sidste instans er valget jeres. I har handlefrihed. Det er kraften til ikke



blot at handle efter jeres ønsker, men også til at forfine, forædle og højne jeres ønsker. Handlefrihed er jeres kraft til at blive. Hvert valg fører jer tættere på eller fjernere fra det, det er meningen, I skal blive; hvert klik har betydning. Spørg altid jer selv: »Hvor fører dette valg hen?« Udvikl evnen til at se ud over øjeblikket.

Satan ønsker at kontrollere jeres handlefrihed, så han kan kontrollere det, I bliver. Han ved, at en af de bedste måder at gøre det på er at indfange jer ved hjælp af en afhængig adfærd. Jeres valg afgør, hvorvidt teknologien skal berige jer eller trælbinde jer.

Jeg vil foreslå fire principper som en hjælp til jer, generationen med valg, til at målrette jeres ønsker og vejlede jer i brugen af teknologi.

For det første: Når I ved, hvem I virkelig er, gør det det lettere at træffe beslutninger

Jeg har en ven, der lærte denne sandhed på en meget personlig måde. Hans søn var vokset op med evangeliet, men han lod til at flakke om åndeligt. Han afviste hyppigt muligheder for at udøve præstedømmet. Hans forældre blev skuffede, da han sagde, at han havde besluttet sig til ikke at

tage på mission. Min ven bad oprigtigt for sin søn og håbede, at han ville opleve en forandring i sit hjerte. Disse forhåbninger blev knust, da hans søn bekendtgjorde, at han var forlovet og skulle giftes. Faderen tryglede sin søn om at få sin patriarkalske velsignelse. Sønnen gik til sidst ind på det, men insisterede på at tale alene med patriarken.

Da han kom tilbage efter velsignelsen, var han meget følelsesmæssigt berørt. Han tog sin kæreste med udenfor for at tale med hende under fire øjne. Faderen så ud gennem vinduet, hvor han så det unge par tørre hinandens tårer bort.

Senere fortalte sønnen sin far, hvad der var sket. Meget bevæget forklarede han, at han under velsignelsen fik et glimt af, hvem han var i den førjordske verden. Han så, hvor tapper han var, og hvor stor indflydelse han havde på at formå andre til at følge Kristus. Når han nu vidste, hvem han var, hvordan kunne han da lade være med at tage på mission?

Unge mænd, husk på, hvem I virkelig er. Husk, at I bærer det hellige præstedømme. Det vil inspirere jer til at træffe gode valg, når I bruger internettet og resten af livet.

For det andet: Tilslut jer kilden til kraft

I har lige i jeres hånd alle tidsaldres visdom – ja, endnu vigtigere, profeternes ord, lige fra Det Gamle Testamente til præsident Thomas S. Monson. Men hvis I ikke regelmæssigt oplader jeres mobiltelefon, så er den ubrugelig, og I føler jer fortabt og uden kontakt. I kunne ikke drømme om blot en enkelt dag ikke at genoplade jeres batteri.

Det er vigtigt hver dag at gå hjemmefra med mobiltelefonen fuldt opladt, men det er langt vigtigere at være fuldt opladt åndeligt. Brug det som en påmindelse til at spørge jer selv, hver gang I tilslutter jeres telefon, om I er tilsluttet den vigtigste kilde til åndelig kraft – bøn og skriftstudium, som vil oplade jer med inspiration gennem Helligånden (se L&P 11:12–14). Det vil hjælpe jer til at kende Herrens sind og vilje til at træffe de små, men vigtige daglige valg, der afgør jeres retning i livet. Vi er mange, der straks standser op, uanset hvad vi gør, for at læse en sms – bør vi ikke placere endnu større betydning på budskaber fra Herren? Det bør være helt utænkeligt for os at forsømme at tilslutte sig denne kraft (se 2 Ne 32:3).

For det tredje: At eje en smartphone gør jer ikke smarte, men at bruge den klogt kan

Unge mænd, gør ikke noget dumt med jeres smartphone. I ved alle, hvad jeg mener (se Mosi 4:29). Der er utallige måder, hvorpå teknologi kan aflede jer fra det, der er vigtigst. Følg talemåden: »Vær hvor du er, når du er der.« Når I kører bil, så køør bil. Når I sidder til en klasse, så fokuser på undervisningen. Når I er sammen med jeres venner, så giv dem jeres opmærksomhed. Jeres hjerne kan ikke koncentrere sig om to ting på en gang. Når I multitasker, skifter I i virkeligheden hurtigt jeres fokus fra det ene til det andet. Et gammelt ordsprog siger: »Man kan ikke både blæse og have mel i munden.«

For det fjerde: Herren sørger for teknologien til at udføre sine hensigter

Teknologiens guddommelige hensigt er at fremskynde arbejdet med frelse. I, der tilhører generationen med valg forstår jer på teknologi. Brug den til at fremskynde jeres udvikling mod fuldkommenhed. Fordi han gi'r jer alt, er I i gæld til ham (se »Fordi du gi'r mig alt«, *Salmer og sange*, nr. 141). Herren forventer, at I bruger disse storslåede redskaber til at bringe hans værk videre fremad og forkynde evangeliet på måder, som overgår min generations vildeste fantasi. Hvor tidligere generationer påvirkede deres naboer og by, har I kraften gennem internettet og sociale medier til at nå ud over grænserne og påvirke hele verden.

Jeg vidner om, at dette er Herrens kirke. I er blevet udvalgt til at deltage i hans værk på dette tidspunkt, fordi han stoler på, at I vil træffe de rigtige valg. I er generationen med valg. I Jesu Kristi navn. Amen. ■



Præsident Dieter F. Uchtdorf
Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

Kommer I sovende gennem genoprettelsen?

Der er for meget på spil for os som enkeltpersoner, familier og Kristi Kirke til kun at bidrage halvhjertet i dette hellige værk.

For næsten 200 år siden blev den amerikanske novelle »Rip Van Winkle« straks en klassiker. Hovedpersonen, Rip, er en uambitiøs mand, som er rigtig god til at undgå to ting: arbejde og sin kone.

En dag, hvor han vandrer med sin hund i bjergene, møder han en gruppe sjovt klædte mænd, der drikker og spiller. Efter Rip har drukket noget af deres spiritus, bliver han døsigt og lukker øjnene et øjeblik. Da han åbner dem igen, bliver han forbavset over at opdage, at hans hund er væk, hans musket er blevet rusten, og han har fået langt skæg.

Rip tager tilbage til byen og opdager, at alt er forandret. Hans

kone er død, hans venner er væk og portrættet af kong Georg 3. på kroen er blevet erstattet med et billede af en, han ikke kender – general George Washington.

Rip Van Winkle har sovet i 20 år. Mens han sov, er han gået glip af en af de mest spændende perioder i landets historie – han har sovet igennem den amerikanske revolution.

I maj 1966 brugte Martin Luther King jun. denne historie i sin tale »Don't Sleep Through the Revolution« (Kom ikke sovende gennem revolutionen).¹

I dag vil jeg gerne behandle samme tema og stille et spørgsmål til alle os, der bærer Guds præstedømme:

