



President Thomas S. Monson

Avslutande ord

Herrens fyrtorn sänder ut ljussignaler som genast kan uppfattas och som aldrig sviker.

Det har varit en underbar avslutande session. Jag har sällan hört så fina predikningar som uttryckts med så få ord som vi har fått uppleva idag. Vi är alla här eftersom vi älskar Herren. Vi vill tjäna honom. Vår himmelske Fader bryr sig om oss. Det vittnar jag om. Jag erkänner hans hand i allt.

Ett kort skriftställe:

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”¹

Så har det varit i mitt liv.

Mina kära bröder och systrar, vi har nu kommit till slutet av en högst upplyftande och inspirerande konferens. Efter att ha lyssnat till råden och vittnesbörden från dem som har talat till oss, tror jag att vi har blivit rikt välsignade och fastare beslutna att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium. Det har varit gott för oss att vara här. Vi uttrycker vår tacksamhet till var och en som har talat till oss, liksom till dem som har uppsänt böner.

Musiken har varit storartad. Jag påminns om ett skriftställe i Läran och förbunden: ”Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdigas sång är





en bön till mig, och den skall besvaras med en välsignelse på deras huvuden.”²

Kom ihåg att budskapen vi hört under den här konferensen kommer att tryckas i majnumret av *Ensign* och *Liabona*. Jag uppmanar er att studera budskapen, begrunda lärdomarna i dem och sedan tillämpa dem i ert liv.

Jag vet att ni tillsammans med mig vill uttrycka tacksamhet för de bröder och systrar som har blivit avlösta under den här konferensen. De har tjänat väl och bidragit påtagligt till Herrens verk. Deras hängivenhet har varit total. Vi tackar dem ur djupet av vårt hjärta.

Nu har vi också med uppräckt händer uttryckt vårt stöd för bröder och systrar som har kallats till nya ämbeten under den här konferensen. Vi vill att de ska veta att vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i Mästarens sak.

Mina bröder och systrar, när vi ser oss omkring i världen idag ställs vi inför problem som är allvarliga och mycket bekymmersamma för oss. Världen verkar ha släppt trygghetens ankarfäste och drivit bort från fridens hamn.

Frigjordhet, omoral, pornografi, oärlighet och en mängd andra farsoter har fått många att kastas omkring på ett hav av synd och krossas mot de skarpa rev som bortkastade möjligheter, förspilda välsignelser och krossade drömmar utgör.

Mitt råd till oss alla är att vi ska blicka mot Herrens fyr torn. Det finns ingen dimma så tät, ingen natt så mörk, ingen storm så hård, ingen sjöman så vilkommen att inte skenet från Herrens fyr kan rädda oss. Det vägleder genom livets stormar. Herrens fyr torn sänder ut ljussignaler som genast kan uppfattas och som aldrig sviker.

Jag älskar orden i Psaltaren: ”Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa ... Till Herren ... ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad.”³

Herren älskar oss, mina bröder och systrar, och han välsignar oss när vi ropar till honom.

Vi är så tacksamma för Jesu Kristi återställda evangelium och för allt det goda det för med sig i vårt liv. Herren har utgjutit sina välsignelser över oss som ett folk. Jag vittnar för er om att detta verk är sant, att vår Frälsare

lever och att han leder sin kyrka här på jorden.

Nu när vi har kommit till slutet av denna konferens är mitt hjärta fullt och mina känslor fyllda av ömhet. Jag uttrycker min kärlek och tacksamhet till er. Tack för era böner till förmån för mig och alla kyrkans generalauktoriteter. Herren hör era böner och välsignar oss och leder oss i sitt rikets angelägenheter här på jorden. Vi är djupt tacksamma för detta.

När vi nu lämnar denna konferens nedkallar jag himlens välsignelser över var och en av er. När ni återvänder till era hem runt om i världen är det min bön att vår himmelske Fader ska välsigna er och era familjer. Må budskapen och andan i denna konferens visa sig i allt ni gör — i ert hem, i ert arbete, på era möten och i alla era göranden och låtanden.

Jag älskar er. Jag ber för er. Må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid, i Jesu Kristi namn, amen. ■

SLUTNOTER

1. Ords 3:5–6.
2. L&F 25:12.
3. Ps 18:2–3.